



## De linkerhand van God

'Er was een aardbeving, maar de HEER was niet in de aardbeving; daarna was er een vuur, maar de HEER was ook niet in het vuur; en na het vuur was er het suizen van een zachte stilte...'

1 Koningen 19:12

Bent u rechts of links? Ik bedoel niet politiek, maar qua met uw handen werken, schrijven en zo. Zelf ben ik linkshandig geboren. En toen ik als 6-jarig kind naar de eerste klas van de lagere school ging in 1960, wat een tijd geleden! - moest ik een jaar lang met mijn linkerarm op mijn rug in de schoolbank zitten. Ik moest en zou rechts leren schrijven, want links schrijven hoorde toen eigenlijk niet, het ging er om rechts te kunnen schrijven. Dat vond men in die tijd beter.

In de Bijbel lezen wij ook vaak over de rechterhand van God. De rechterhand van God - dat is het teken van zijn macht, van zijn machtige, grote daden. Zo lezen wij dat bv. in Psalm 118, een psalm waarin het gaat over de overwinning op de dood: 'Gods rechterhand doet grote daden!' De rechterhand van God - daarmee wijst de Bijbel ons op Gods machtige, zichtbare daden in onze wereld: bv. de uittocht uit Egypte, de terugkeer van Israël uit ballingschap, en bovenal: de opstanding van Jezus Christus uit de dood en de uitstorting van de Geest met Pinksteren. Maar God werkt óók vaak in het (heel) kleine.

Als de profeet Elia bv. in een heel moeilijke tijd in zijn leven wacht op het zichtbaar worden van de HEER, waar laat Hij zich dan zien? In een donderende aardbeving, in een laaiend vuur? Nee - in het suizen van een zachte stilte. Dat is de linkerhand van God. Hij openbaart zich, Hij laat zich zien, zeker - maar heel vaak vooral in kleine dingen, die toch zo waardevol en bemoedigend zijn.

Heb je er oog voor? Hebben wij oog voor al die kleine tekenen van Gods goedheid, voor de linkerhand van God in onze wereld en in ons eigen leven?

## Kerkdiensten

**Zondag 28 sept. 2014**

Startzondag

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger  
Ouderling  
Gastvrouw  
Collecten

ds. J. Verschoof  
Leen van der Sar  
Ineke Griffioen  
Plaatselijk Jeugdwerk (1) en  
Erediensten (2)

Organist

Henk de Jong

**Zondag 5 okt. 2014**

Israëlzondag

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger  
Ouderling  
Gastheer  
Collecten

ds. J. Verschoof  
Jorico Notenboom  
Jelis Verschoof jr.  
PKN Kerk en Israël (1) en  
Erediensten (2)

Organist

Henk de Jong

Basis-cat.

Ineke Griffioen

KN-dienst

Jelis Verschoof jr.

**Zondag 12 okt. 2014**

.....

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger

Ds. P. Baane, Alphen aan den Rijn

En zo dicht Oeke Kruythof:

Een lachend kind  
een boom  
een bloem  
een aardig woord  
een fijne brief  
een glimlach  
hier en daar  
- de kleine dingen van de dag -  
Ik raap ze op  
en leg ze neer  
behoedzaam -  
een voor een in de schatkist van mijn dag  
en 's avonds voor  
het slapen gaan  
bekijk ik  
mijn vergaarde schat  
en zeg: heb dank  
o Heer - U sprak tot mij in  
de kleine dingen van de dag...

ds. Verschoof

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Op deze eerste dag van het officiële begin van de herfst (23 september) wil ik weer graag een aantal pastorale zaken met u en jullie delen.

**Startzondag 28 september:**

Zondag as. is de jaarlijkse startzondag. Het is een feestelijke viering voor iedereen, met bijdragen voor kinderen, jongeren, voor ons allemaal. Er is ook een gelegenheidskoor dat met en voor ons zingt, en zo hopen wij dat u en jullie je allen van harte welkom weten! Het thema is: 'Met hart en ziel - viere en verbinden'. Er is deze zondag geen kindernevendienst, juist ook omdat er ook ruim aandacht voor de kinderen is! De startzondag is het begin van een nieuw kerkelijk seizoen waarin ook weer allerlei activiteiten beginnen: het clubwerk, de CJV, het catechesewerk, de vrijdagavondgebedskring, het pastorale bezoekerwerk, kringenwerk etc..

In deze dienst moeten wij helaas (!) afscheid nemen van onze jeugdwerker Peter van der Beek. Hij is sinds 2010 op inspirerende wijze werkzaam geweest in het midden van onze gemeente. In het volgende nummer van Op Weg, na de startzondag, kom ik hier graag op terug.

Wij bidden op de startzondag bovenal de Heer om zijn zegen en om de leiding van zijn Geest in het nieuwe seizoen, opdat onze gemeente een gemeente mag zijn puttend uit de Bron, en zo een gastvrije gemeente mag zijn voor heel ons dorp. Na de dienst is er nog een gezellig programma voor iedereen in de Ontmoeting.

**Zondag 5 oktober Israëlzondag:**

5 oktober as. is het de jaarlijkse Israëlzondag. Deze is ingesteld in mei 1949 door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. De synode besloot toen 'een bepaalde zondag, de zondag voor de grote Verzoendag bij voorkeur, te bestemmen voor opwekking van liefde voor Israël.' De Hervormde synode riep vooral op tot gebed voor Israël. Zo willen ook wij zondag 5 oktober in zang, Schriftlezing en gebed aandacht besteden aan dit zo belangrijke en actuele thema, en bidden voor de vrede voor Israël en allen die daar wonen. Dat de vrede van de Vrededorst aller harten mag raken en verzoening brengen, in en rond Israël, en niet minder in de Westerse wereld.

**Zieken:**

Wij denken aan:

Mevr. Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28): zij verblijft na haar heupoperatie voor zorg en revalidatie in het verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, op de 2de verdieping, afdeling 't Joppe kamer 7.

Mevr. Truus van Iperen - de Heer (Hof van Alkemade Roelofarendsveen) verblijft t.g.v. een hersenbloeding in het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp (afdeling 360 neurologie), en is nu actief bezig met revalidatie.

Agnes Hogenboom - Kwappenberg (Oostban 7) is sinds 28 augustus opgenomen in het Rijnlandziekenhuis Leiderdorp i.v.m. een ernstige bacteriële ontsteking in haar knie. Het lijkt gelukkig langzaam de beterende kant op te gaan. Haar gegevens: Rijnlandziekenhuis Leiderdorp, afdeling 430 kamer 54.

Jan Schoenmaker (Dennenlaan 22) is als u dit nummer van Op Weg leest in het Rijnlandziekenhuis Leiderdorp opgenomen en geopereerd aan een aneurisma (een zwakke plek) in de hoofdslagader in de buik. Wij hopen dat alles goed mag zijn verlopen en bidden om een goed verder herstel. Jan Schoenmaker verblijft op Afdeling A2 kamer 230, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp.

Ook René Muijs (Kloofpad 20) is daar op dit moment van schrijven; hij moest donderdag 18 september jl. opgenomen worden in het Rijnlandziekenhuis Leiderdorp voor onderzoek i.v.m. problemen rond zijn hart; hopelijk kan hij spoedig weer naar huis.

Tenslotte: mevr. Gerrie Geitenbeek - de Vries (Ieplaan 1) is nu verhuisd van de Ieplaan naar Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer. Haar adresgegevens: PG Klaproos kamer 470, Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer. Een hele verandering, maar wij mogen weten: 'Wat de toekomst brengen moge, haar geleidt des Heren hand' (Gezang 293:1).

Alle zieken thuis, in het ziekenhuis over elders - veel sterkte, goede moed, en de nabijheid toegebeden van Hem die ons dag aan dag draagt.

**Bijbelgesprekskring eerste Petrusbrief:**

Deze mooie 'brief van de hoop' willen wij samen in het nieuwe seizoen gaan lezen en bespreken. Wij beginnen DV donderdagochtend 2 oktober a.s., 10.00 u. in de Ontmoeting, en lezen dan 1 Petrus 1. Wij lezen samen de tekst en spreken dan over wat het voor ons nu betekenen kan. Vorig jaar waren wij meestal met z'n zevenen. Maar er zijn toch veel meer mensen die tijd hebben, graag anderen ontmoeten, en een stukje verdieping rond het Woord van God mooi zouden vinden? Van harte welkom!

**Informatie-boekje:**

In de afgelopen week is er in heel Leimuiden een mooi en informatief informatie-boekje rondgebracht. Heeft u, heb jij al gekeken of er iets in staat wat misschien voor jou iets is? Je bent van harte welkom bij één van de daarin aangeboden gespreks- of bezinningkringen!

**Belijdenisgesprekskring:**

In heel wat kerken zie je het, zo in de periode tussen Pasen en Pinksteren: jongeren (trouwens ook ouderen!), die in een feestelijke kerkdienst belijdenis doen van het geloof.

Dat is een belangrijke keuze, en daar wil je natuurlijk goed over nadenken: er zijn misschien allerlei vragen, wat houdt dat allemaal in, etc...

Om met elkaar hierover te spreken is er een belijdenisgesprekskring, waarop je met elkaar in gesprek

bent over allerlei belangrijke onderwerpen rond je leven, het geloof, de Bijbel - wat ook maar op tafel komt. Aan het einde van deze belijdenisgesprekskring is het mogelijk belijdenis van het geloof te doen, maar dat is vanzelfsprekend geen verplichting. In dit seizoen zou het heel mooi zijn een kring te starten, wellicht samen met ds. Christa Jonkheer van de Protestantse Gemeente Oude Wetering. Interesse? Laat het graag even weten via ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl of tel. 701081.

### **Uitnodiging informatiebijeenkomst Anselm Grün:**

Zondag 5 oktober a.s. is er na de ochtenddienst een korte informatiebijeenkomst over de gezamenlijke leeskring over het boekje van Anselm Grün, 'Het kleine boek van het geloven' die van start gaat. Wij lezen dit boekje in verbondenheid met de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de Parochiekerk van de St. Jan. Mocht u dit boekje nog willen bestellen, dan kunt u dat op deze informatiebijeenkomst doen.

U hoort deze bijeenkomst ook wat de planning is: de eerste leeskringavond zal zijn donderdag 20 november, 20.00u., geleid door ds. Verschoof) en de tweede donderdag 4 december, 20.00u., geleid door ds. Ouwkerk.

### **Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1':**

Deze cursus begint bij voldoende belangstelling woensdag 22 oktober a.s. 20.00u. in de Ontmoeting. Wij gebruiken bij de kring het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo. Een boeiende cursus met als thema's: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stille zoeken in het gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst. De data, steeds op woensdagavond: 22 oktober 2014; 29 oktober; 12 november; 26 november; 10 december; 14 januari 2015; 28 januari; 11 februari, steeds van 20.00u tot max. 22.00 u. Ook geïnteresseerden uit de regio en of andere gemeente zijn van harte welkom! Je kunt je opgeven tot uiterlijk zondag 12 oktober a.s. bij mij (tel. 701081, 0625042902 of per mail ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl) Welkom!

### **'Weg van Leven':**

Wij wijzen ook al op het project 'Weg van Leven' van start. 'Weg van Leven' is een project voor persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Voor deze cursus is een werkschrift ontwikkeld met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema's, t.w.: genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid. De data van de zeven bijeenkomsten zijn: 20 januari 2015, 3 februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart, 7 april en 21 april, steeds op dinsdagavond.

Er komt nog een speciale informatiebijeenkomst.

Gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar: Hoe kunnen we dan wel met kinderen over geloof praten? Veel ouders vinden dit moeilijk. Daarom is het goed om daar met elkaar over te praten. In de PG Oude Wetering start er een gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar, om ervaringen te delen en om met en van elkaar te leren. De avonden zullen worden gehouden op woensdag 23 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december. De avonden beginnen op 20.00 uur en uiterlijk 22.00 uur zullen we de bijeenkomsten sluiten. De eerste avond vindt plaats in de 'Oude Pastorie', Kerkstraat 10 te Oude Wetering. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit.

De eerste avond 23 oktober: Kennismaken, vragen en verwachtingen inventariseren.

De tweede avond 5 november: Doelen bepalen, hoe wil je het geloof vormgeven?

De derde avond 19 november: Bijbels, kinderbijbels

De vierde avond 3 december: Rituelen

De laatste avond 17 december: Bijbelverhalen en cultuur

U kunt zich voor deze avonden opgeven bij Christa Jonkheer Tel 071-3627313 of per e-mail

[christa.jonkheer@xs4all.nl](mailto:christa.jonkheer@xs4all.nl).

### **Tenslotte:**

Van maandag 13 t/m zondag 19 oktober zijn wij een week afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Leen van der Sar (tel. 507331), of de beide interim-scribae Annet Roodenburg-Voorbij (tel. 500149) en Bert van Elderen (tel. 507330).

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

	<b>Agenda</b>
Zo. 28 sept.	Startzondag.
Do. 2 okt.	Bijbelgesprekskring Eerste Petrusbrief, 10.00 in De Ontmoeting.
Do. 2 okt.	Gezamenlijke maaltijd, 17.45 in De Ontmoeting.
Vr. 3 okt.	Gebedssamenkomst, 19.30 in De Ontmoeting, zaal 2.
Za. 4 okt.	Herfstavondzang, 19.00 in de Dorpskerk.
Zo. 5 okt.	Informatiebijeenkomst Anselm Grün na de ochtenddienst in de Dorpskerk.
Zo. 12 okt.	Sing-in, 19.00 in de Woudse Dom.

## Kerkelijk Nieuws

### Elders wonende gemeenteleden:

Een aantal leden van onze gemeente zijn vanwege leeftijd en / of gezondheidsproblemen vanuit Leimuiden verhuisd en wonen nu elders. Om met hen mee te kunnen leven geef ik graag hun namen door.

Mevr. Oostermann-van Harten	Paulus Pietersstraat 1	1135 GS	EDAM
Mevr. M.C. Treur - Maat	Kruislaan 54	2131 WE	HOOFDDORP
Mevr. D. van Tol - Baartman	Rustoordlaan 1 - kamer 57	2161 GC	LISSE
Dhr. B. Kanters	Rembrandt van Rijnsingel 164	2371 RJ	ROELOFARENDVSVEEN
Mevr. G.G. van Iperen-de Heer	Schoolbaan 4 - kamer 204	2371 VJ	ROELOFARENDVSVEEN
Mevr. K. Noordijk - Boezaard	Saskia van Uylenburchlaan 1 - kamer 202	2377 CR	OUDE WETERING
Mevr. C. Angenent - Besemer	J.M. Halkesstraat 33 - 123	2461 RT	LANGERAAR
Mevr. A. van Bostelen - Oudshoorn	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. B.M. Zwaal-Verhoek	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. M. Middag - van Blanken	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. J.A. van Bergen - Oudshoorn	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. G. van Rijn - van Andel	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. G. Kooij - Brussen	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Dhr. P. Vroonland Gzn.	Willem de Zwijgerlaan 44	2316 GJ	LEIDEN

### Berichten van de Diaconie en ZWO

#### Presentatie tijdens Startzondag

Op deze zondag zullen Ans van der Schors en Irene Schreuders uit Hoofddorp een presentatie geven over Dwelling Places in Oeganda. In de hoofdstad Kampala zijn op straat veel bedelende kinderen te zien uit Karamojo, een droog gebied in Noord- Oost Oeganda. Deze kinderen gaan naar Kampala om de onveiligheid, droogte en honger in Karamojo te ontvluchten. In Kampala blijken veel kinderen slechter af, ze hebben honger, kunnen niet naar school en hebben geen plek om veilig te slapen. Veel van hen zijn ziek en ondervoed. Meisjes lopen het risico om verkracht te worden en geïnfecteerd te worden door HIV.

De Christelijke organisatie Dwelling Places wil deze kinderen opvangen en zoveel mogelijk terugbrengen naar familie in Karamojo en daar een school voor ze zoeken. Ans van der Schors zal vertellen naar aanleiding van haar bezoek en over het positieve werk dat daar wordt verricht.

Met Irene Scheuders wordt toegelicht hoe 5 Mothers Union Orthodoxe kerk Oeganda in mei 2015 naar Hoofddorp zullen komen. "Power Vrouwen Inspireren" is het thema.

Verder worden er prachtige sierraden te koop aangeboden ter financiering van deze reis.

#### Benefietparty Heart for Children

De opbrengsten van onze Avondmaalscollectes zijn bestemd voor Heart for Children. Van hen ontvingen wij de uitnodiging voor een benefietparty. Kaarten hiervoor zijn te koop voor € 35, waarbij een heerlijke maaltijd is inbegrepen. Het wordt een gezellig samenzijn, waarbij u

kunt genieten van muziek, zang en dans. Diverse malen zal het rad van fortuin draaien, waarmee u leuke prijzen kunt winnen. Ook wordt er weer een veiling gehouden en kunt u bieden op b.v. het verblijf in diverse vakantiehuisjes. Vanaf 21.30 uur is er muziek verzorgd door "Coolcast". Datum: 31 oktober 2014.

Aanvang: 17.00 uur

Locatie: Noorddammerweg 87, 1187 ZS Amstelveen.

De opbrengst is deze keer voor de aanschaf van een schoolbus om in de toekomst kinderen van buitenaf veilig naar school te brengen. Kunt u niet komen, dan kunt u altijd nog meedoen aan de loterij. Met een lot van € 25 maakt u kans op een reis naar New York voor 2 pers. Inleveren van uw lot kan tot op de feestavond tot 21.30 uur.

Kaarten en loten zijn verkrijgbaar bij Piet Zeldenrust via de mail [pmzeldenrust@live.nl](mailto:pmzeldenrust@live.nl) of een telefoontje naar 06-20446947.

Voor meer informatie zie [www.heart4children.org](http://www.heart4children.org)



## Collectes

Op 28 september (Startzondag) is de collecte bestemd voor ons eigen jeugdwerk. Ook dit seizoen starten de verschillende clubs weer. Op de meidenclub, jongensclub, tienerclub en CJV vermaken de jongeren zich o.a. met spelletjes, knutselen, film kijken, zwemmen en aan het einde van het seizoen natuurlijk het clubkamp. Graag uw bijdrage om deze activiteiten ook dit jaar weer door te laten gaan.

Op zondag 5 oktober is de collecte voor PKN kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van eigen identiteit. Met de naam Israël wordt bedoeld in dit verband: het Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op de dag van vandaag. Hier liggen de wortels van ons geloof; het gaat dus meer dan een historische bepaling.

Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurin

## Berichten van College van Kerkrentmeesters

### Ontvangen gift

Onlangs mocht, via Ineke Griffioen, een gift van € 10 euro worden ontvangen met als bestemming 'voor de kerk'.

Met vriendelijke groet,  
Ad de Quaasteniet  
(penningmeester CvK)

## Overige berichten

### Gezamenlijke maaltijd donderdag 2 oktober .

Een paar weken geleden hebben we met elkaar heerlijk gegeten. Verse krieltjes en snijbonen, met zorg geteeld, gerooid, geplukt, gekookt en gebakken. Wat fijn dat er elke keer zoveel enthousiaste helpers zijn, die aanleveren, schoonmaken en snijden, koken en bakken, tafeldekken, toetjes klaarmaken, opruimen, afwassen.....en dat er elke keer zoveel gezellige en dankbare gasten zijn!



Op donderdag 2 oktober a.s. zal er weer een gezamenlijke maaltijd worden gehouden in De Ontmoeting. Deze begint om 18.00 uur en u bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,- . Aanmelden kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Joke Kroon tel. 509390. Zou u dit vòòr maandagavond 29 september willen doen?

Namens de maaltijdgroep,  
Jeannette Meijer

## Gebedssamenkomst

Op vrijdag 3 oktober komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur in De Ontmoeting, zaal2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,  
Willy Piet.

## Namaste

22-09-2014

Na jaren te dromen over een reis, uiteindelijk een jaar plannen en nu nog 24 nachtjes slapen gaat het eindelijk gebeuren, Ik vertrek naar Nepal!!! Wat altijd een plan op lange termijn was, staat nu voor de deur en wat heb ik er veel zin in!!!

Ik kreeg de afgelopen weken vragen van gemeenteleden of ik al weg was geweest en wanneer ik zou gaan en waar ik precies heen zou gaan. Dus vandaar even een update.

Op 16 oktober a.s. vertrek ik voor 3 ½ maand naar Nepal waar ik in Kathmandu zal gaan werken in een weeshuis. Tijdens mijn verblijf in Nepal ga ik vrijwilligerswerk doen bij de Children Care Club in een buitenwijk van de hoofdstad. Dit is een weeshuis voor kinderen die verwaarloosd, verlaten of benadeeld zijn. Wanneer hun biologische ouders niet voor hen kunnen zorgen, veiligheid of kansen kunnen bieden, kunnen de kinderen bij de CCC terecht. Zij vangen de kinderen op en bieden ze liefde, onderwijs gezondheidszorg en voedsel en een gevoel van familie. In Nepal geldt het kastensysteem. Kinderen in een weeshuis behoren tot de laagste laag in de samenleving. De CCC werkt met mensen uit de omgeving om zo te proberen de sociale status van de kinderen te verbeteren.

Daarnaast ga ik voor stichting Mina de kinderen bezoeken die zij ondersteunen. Samen met hun contactpersoon ga ik de kinderen opzoeken en kijken hoe het met ze gaat en waar ze nog ondersteuning bij kunnen gebruiken.

Naast alle dingen die ik voor m'n reis moet regelen zoals visum, vaccinaties, verzekeringen en spullen en bedenken hoe ik alles mee ga krijgen in mijn backpack ben ik ook druk bezig met het inzamelen van geld. Hier is ook al voor geëcolleerd in twee kerkdiensten met als totaal opbrengst, € 814,66 een fantastisch bedrag dat zeker van pas gaat komen.

Naast mijn vrijwilligerswerk wil ik ook graag in het CCC iets realiseren dat de kinderen op de lange termijn iets kan bieden. Een duurzame investering voor de toekomst van de kinderen. Denk daarbij aan onderwijs, voorlichting, gezondheid e.d. Onlangs heb ik een training gevolgd voor vrijwilligers waar ook het omgaan met donaties een belangrijk onderwerp was. De boodschap was zorg dat je investering duurzaam is, koop geen zak rijst, want als die op is is er niets veranderd en zijn ze eigenlijk niet geholpen. Geef geen geld maar realiseer de investering zodat je zeker

weet dat het geld goed gebruikt wordt. Allemaal tips die ik zeker mee ga nemen in het overwegen waar ik het geld in ga investeren. Met de opbrengsten van de diensten en donaties van vrienden en familie hoop ik dit te kunnen doen. Ik zal u tijdens mijn reis op de hoogte houden hoe en waaraan ik het geld besteed.

Hartelijke groeten,  
Tesja van Dijk

	<b>Verjaardagen 73+</b> <b>Van harte gefeliciteerd</b>
29 sept.	mevr. G. Groot-Madern, Kerklaan 15 w, 2451 VX Leimuiden
03 okt.	mevr. G. van Klaveren-Roest, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden
08 okt.	dhr. P.C. van Klaveren, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden
10 okt.	mevr. A. Otto-van Scherpenzeel, Drechtlaan 47, 2451 CJ Leimuiden

## Uit de omgeving

### Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 12 oktober a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in. Het thema op deze avond luidt: " Met hart en ziel zingen ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.

Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.  
Tel. 0172-508177

### Boekbespreking "De Profeten" door Ds. Sjoerd van der Zee

In 2013 is de Nederlandse vertaling verschenen van het boek "THE PROPHETS" van Ahraham Joshua Heschel. Oorspronkelijk is dit boek in 1936 verschenen in Krakow/Polen. Na in 1939 net op tijd via Engeland naar Amerika vertrokken te zijn, werd hij in daar één van de leidende Joodse denkers. Heschel gaf het opnieuw uit in 1962 in New York, nu geheel in het kader van de toen zeer spannende ontwikkelingen in Amerika waar hij zich zeer betrokken bij toonde:

- De oorlog in Vietnam.
- De gelijkberechtiging van de zwarte Amerikanen.
- De herverkiezing van Nixon.

Hij werd daarbij geïnspireerd door de Bijbelse Profeten. Het grote belang van dit boek is dat wij hierin ontdekken hoe fundamenteel de boodschap van de Profeten is voor alle tijden. In de Joodse bijbel bevatten de profetische boeken zelfs de helft van het geheel van de Bijbelse literatuur.

Wij gaan geheel aan hun boodschap en betekenis voorbij, wanneer we de profeten uitsluitend beschouwen als voorspellers van de toekomst. De grote bewogenheid ( zeg ook maar hartstocht ) van de profeten moet verstaan worden als sympathie met de emotionele toewijding van God. Hij is ten eerste bewogen met Zijn volk en haar geschiedenis. Een geschiedenis die vooral een roeping is om het LICHT DER WERELD te zijn.

Dit boek zal ons helpen bij de grote vragen van onze tijd. A.J. Heschel schrijft in zijn boek " De mens is niet alleen": Het is Gods wil om hier te zijn, duidelijk herkenbaar en dicht bij, maar wanneer de deuren van de wereld voor Hem dicht geslagen zijn, Zijn waarheid verraden, Zijn wil gewantrouwd, dan trekt Hij zich terug en laat de mens aan zichzelf over. God vertrok niet op eigen initiatief; Hij werd verdreven. God is in ballingschap. Luisteren naar de stem van de Profeten moge ertoe bijdragen weer plaats in te ruimen voor Israël's God in het dagelijks leven van de mens.

De Werkgroep Kerk en Israël heeft Ds. Sjoerd van der Zee weten te strikken om op maandag 20 oktober en 3 november een lezing/discussie te houden over 'De Profeten' van Joshua Heshel.

Vervolgens verzorgt Rabbijn Menno ten Brink in februari 2015 een tweetal avonden over hetzelfde onderwerp, maar dan door een Joodse bril beschouwd.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur in de Goede Herder Kerk, ten Harmsenstraat 16, Alphen a/d Rijn.

Als u deze datums nu direct noteert, dan hoeft u het niets te missen.

Namens de classische Werkgroep Kerk en Israël,  
Eli Hoogendoorn  
0172-507686  
[eli.hoogendoorn@planet.nl](mailto:eli.hoogendoorn@planet.nl)



## Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

### Vertrokken

Richard Jongeneel van Westerdijk 8 naar 's-Hertogenbosch.

### Verhuisd

mevr. G. Geitenbeek-de Vries, van Ieplaan 1 naar zorgcentrum 'Rozenholm', afd. Klaproos, kamer 470, Molenpad 2 te Aalsmeer.



De zomervakantie is helaas weer voorbij, maar niet getreurd want de clubs zullen weer gaan starten! De clubs zijn in het Jeugdlokaal van De Ontmoeting (naast de Dorpskerk). In de maanden september tot en met maart zullen we weer wekelijks een avond bezig zijn met wat leuks (bijvoorbeeld: knutselen, timmeren, spelletjes, figuurzagen). In maart sluiten we het seizoen af met een spetterend kampweekend. We nodigen iedereen vanaf groep 5 uit om langs te komen.

*Zondag 28 september: Startmiddag*

*Tijd: 12:00 uur tot 14:00*

*Waar: Vriezekaop 11 (doe sportieve kleren aan die vies mogen worden)*

*Op de startmiddag hebben we een leuke gezellige startactiviteit met alle clubs!*

**De clubs starten vanaf maandag 29 september!**

**Voor een avond betaal je 1 euro, je krijgt dan ook wat te drinken!**

**Jongensclub** (groep 5-8)

Maandag 19.00 – 20.30 uur

Voor info: Adriaan (06 24248543)

**Meisjesclub**, (groep 5-8)

Woensdag 19.00 – 20.15 uur

Voor info: Sabrina (06-11136720)

**Tienerclub**, (12-16 jaar)

Vrijdag, eens in de 2 weken: 20.00-21.30 uur Manouk (06 16288128)

**Kom gerust eens kijken :-)**

**De clubleiding**



**Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl**

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek87@gmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551

**OpWeg redactie****E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.****Bezorging** Joke Rietdijk (509427)**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)