

WELKOM

DE ONTMOETING - DORPSKERK
jaarprogramma 2017/18



Voorwoord – Een huis voor je hart



Ontmoeting in de Kloostergang



Gelukkig hebben wij allemaal een huis. De één misschien een groot huis, een ander misschien een wat kleiner, maar toch! Wat is het belangrijk, van grote waarde een huis te hebben. Een huis waarin je veilig bent, beschermd. Een huis waarin je je thuis voelt en welkom. Maar is er ook een huis voor je hart? Een plaats waar je heen kunt gaan met alles wat er in je hart leeft? Mooie dingen, vreugde, maar ook de vragen die je hebt, alle zorgen en moeiten die er kunnen zijn? Ik geloof dat dat Huis voor je hart er is. Niet een huis van stenen en hout en balken van ijzer, maar in de Persoon van Jezus Christus – zijn woorden, zijn daden, zijn liefde voor ons, de gave van zijn leven en zijn opstanding uit de dood. Zo heeft Hij voor ons een spoor van licht getrokken – tot de dag van vandaag. Bij Hem vindt ons hart een veilig huis, een veilig thuis.

Een aantal projecten die vanuit de Dorpskerk en de Ontmoeting in Leimuiden worden aangeboden geven zicht op dat Huis voor het hart en kunnen ons dichterbij brengen. Stap over de drempel en wees hartelijk welkom!

ds. Jelis Verschoof

Jeugdwerkseizoen

Vrijdag **8 september** beginnen we om **19:00** uur met een nieuw jeugdwerkseizoen in de Ontmoeting. In het jeugdwerk draait het om drie dingen: gewoon lekker ontspannen, jezelf ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken.

Vrijdag clubavond (ontspannen)

Afwisselend zijn er theaterworkshops, spel- en thema avonden.

Inloop vanaf 19:00 voor jonge tieners tot 20:30, daarna voor jongeren tot 22:30:

tot aan de Herfstvakantie 8 sept t/m 13 okt

tot aan de Kerstvakantie 3 nov t/m 15 dec

tot aan de Voorjaarsvakantie 12 jan t/m 23 feb

tot aan de Meivakantie 9 mrt t/m 27 apr (m.u.v. 30 mrt)

tot aan de Zomervakantie 25 mei t/m 15 jun

(in de loop van het seizoen hopen we dat er ook een kinderclub op vrijdagmiddag gaat beginnen)

Tienerpreken (ontwikkelen)

Tienerdienst (1e klas en ouder) zondag om 09:30 op

1 okt, 5 nov, 3 dec, 7 jan, 4 febr, 11 mrt, 8 apr, 3 juni en 1 juli.

Activiteiten (ontdekken)

Taizé reis (15 jaar en ouder) zondag 15 t/m 22 oktober

Paaswake (2e klas en ouder) vrijdag 30 maart

Nacht Zonder Dak (groep 7 en ouder) vrijdag 18 op zaterdag 19 mei va. 18:00 de hele nacht.

Heilige Herrie (voor iedereen die een instrument speelt) oefenen spreken we samen af.

Contactpersonen:

Jorico Notenboom, tel 0172 507919 en Paul Smit, tel 06 20238951



Kliederkerk Leimuïden en Rijsaterwoude

Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden die zich op enige manier verbonden voelen met het verhaal van God met mensen. Elke Kliederkerk wordt eerst op een actieve en creatieve manier uitgewerkt. Na dit uur van ontdekken is het tijd om samen naar het verhaal te luisteren en God te bedanken. Kliederkerk sluit af met een kostenvrije maaltijd. Je vrijwillige bijdrage is daarbij welkom in eten dat je meeneemt of de bijdrage die je ervoor geeft.

De Kliederkerk is een samenwerking van de Dorpskerk, de St. Jan de Doper en de Woudse Dom. De drie kerken zijn bij toerbeurt de gastlocatie.

Planning (o.v.)

10 sept. de Ontmoeting; 8 okt. Woudse Dom; 19 nov. St. Jan; 17 dec. kliederkerstfeest in de Ontmoeting; 4 febr. Woudse Dom; 18 mrt. St. Jan; 22 apr. De Ontmoeting; 3 juni. Woudse Dom

Tijd: zondags vanaf 12:00 tot ca. 13:30

Kernteam: Astrid Muijs, Christa van Diemen, Jorico Notenboom en Paul Smit, tel. 06-20 23 89 51, mail smit.pd@planet.nl



Open Huis met Boekspot



Iedere woensdagmorgen is er van 10.00 – 11.30 uur Open Huis en Boekspot. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. Het Open Huis is het gehele jaar open!

“Veel mensen uit het dorp en uit de regio weten de weg naar het Open Huis te vinden. Er is maar één drempel om binnen te komen en dat is er één om overheen te stappen.”

In de Boekspot zijn leen- en nieuwe boeken te vinden. De leenboeken zijn door de mensen zelf ingebracht. De nieuwe boeken en cadeauartikelen komen uit de christelijke boekhandel. Iedere zes weken wordt er een nieuw assortiment gehaald.

Namens de vrijwilligers van harte welkom!
Contactpersoon: Petra Verschoof, tel. 701081.

Gezamenlijke maaltijden

Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting. Het doel is elkaar te ontmoeten tijdens het voorbereiden en/of het nuttigen van een eenvoudige maaltijd. Er wordt een bijdrage van € 5,- (incl. consumpties) voor deze maaltijden gevraagd.

Data in 2017: donderdag 5 oktober en woensdag 1 november.

Data in 2018: donderdagen: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober en 1 november.

Op de donderdagen begint de maaltijd om 18.00 uur. Op de woensdag om 17.30 uur. De zaal is een kwartier voor aanvang geopend. Van harte welkom!

“Samen eten is veel leuker dan alleen!”

U kunt zich aanmelden graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 en/of Agnes Hogenboom, tel. 509633.

“Samen eten is olie voor de vriendschap!”



Film donderdagavonden

26 oktober 2017: Hier ben ik is een boeiende documentairefilm (mei 2017) waarin dominee Ad van Nieuwpoort wordt gevolgd bij zijn werk in Bloemendaal. De film van Sarah Vos en Sander Snoep laat de geestelijke dilemma's van de moderne samenleving zien waar succes en geluk belangrijke thema's zijn.

30 november 2017: Paris, Texas van Wim Wenders uit 1984 is zijn meest bekende en best ontvangen film met Natassja Kinski en Harry Dean Stanton in de hoofdrol.

22 februari 2018: The Apostle is een Amerikaanse film uit 1997 geschreven en geregisseerd door Robert Duvall waarin Duvall zelf de gepassioneerde hoofdrol speelt.

22 maart 2018: As It Is In Heaven is een Zweedse film, geregisseerd door Kay Pollak, uit 2004 en de best bezochte film in Zweden.

Aanvang: 19.45 uur. Zaal open: 19.30. Plaats: de Ontmoeting. Entree: 5 euro (incl. consumpties). Organisatie: missionair team, info: tel. 701081.

“Vier films waarin mensen met verhalen de mogelijkheid hebben om vorm aan hun leven te geven. Dat kan ontstaan door muziek, door onderweg te zijn of door de kracht van het evangelie. Ieder op zijn/haar eigen boeiende wijze.”



In het kader van het Bijbelproject (de complete Bijbel lezen in twee jaar) worden er een paar keer per jaar extra avonden gehouden die voor iedereen toegankelijk zijn.

De 1e lezing in 2018 is op **donderdag 15 februari** 2018 met dr. Piet van Midden uit Bergambacht over de verbinding tussen het 1ste en het 2e deel van de Bijbel en het belang van beide.
Aanvang 20.00 uur in De Ontmoeting.
Kosten 5 euro (is incl. koffie/thee)

De 2e lezing/wijnproeverij is op **donderdag 31 mei** 2018 met Bert van der Woude, predikant en vinoloog, uit Winschoten over de Bijbelse symboliek van wijn met uitgebreide proeverij.
“Proef en geniet de goedheid van de HEER!”

De proeverij wordt gehouden met minimaal 18 opgaven (max. 50). De kosten zijn 10,- per persoon. Aanvang 19.30 in de Ontmoeting.

Voor informatie en of opgave:
ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
of via tel. 701081.

Donderdagvond 9 en 23 november 2017

Leeskring rondom het boek **‘Wortelen: weer houvast vinden in je leven’** van Anselm Grün o.l.v. Rita Snoek en Jelis Verschoof.

“Een boek voor mensen op zoek naar de diepere betekenis van het leven.”

Waar liggen je wortels? Waar ben je thuis? Een boom met zwakke wortels waait om, of wordt ziek. Dat geldt ook voor een mens, die wortelt in zijn traditie en voorgeschiedenis. Grün maakt duidelijk hoe de levensinstelling van onze voorouders houvast kan bieden. Als we gewond zijn geraakt of losgeslagen zijn door de moderne hectiek, kunnen rituelen ons helpen om weer te wortelen, en op te leven. Grün put daarvoor uit de Bijbel en uit de kerkelijke traditie.

Aanvang: Beide avonden starten om 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur)

Plaats: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51, Leimuiden
Het boek is vanaf 1 oktober verkrijgbaar via de Boekspot in de Ontmoeting.

Opgave: Jelis Verschoof, tel. 0172 107081 of mail ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl



Relatiecursus 2018

Samen tijd investeren in elkaar? Je aanmelden voor zeven cursusavonden? Het is geen vanzelfsprekende zaak, maar wel een goede kans om op een leuke en inhoudelijke manier je relatie te versterken.

De cursus is gebaseerd op christelijke uitgangspunten en geeft praktische handvaten voor ieder stel, met of zonder christelijke achtergrond. Iedereen is welkom!

Inhoud: De avonden gaan over onderlinge verschillen, communicatie, conflicthantering, vergeving, relatie ouders/schoonouders, seksualiteit, liefde in actie.

Waar, wanneer en hoe? Vanaf januari 2018 gaat de relatiecursus ('Marriage Course') van start (24, 31 jan; 7, 21 febr; 7, 14, 21 maart) bij minimaal 7 stellen.

De woensdagavonden worden gehouden in de Ontmoeting aan de Dorpsstraat 51 te Leimuiden

en beginnen om 19.00 uur in een ontspannen sfeer met een maaltijd. Na de maaltijd en een korte dvd-inleiding kunnen de cursisten met de eigen partner in gesprek gaan. De avonden eindigen 22.00 uur. De cursus is inclusief maaltijd, boek, koffie en kost per stel 125,- euro.

Voor informatie en opgave vóór 1 januari 2018: contactpersoon: cora.bloemsma@gmail.com (06 12607312) en/of gespreksleiding: ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl en Petra Verschoof (0172 701081)



Passie zangavonden

Op twee zondagavonden in maart 2018 worden er **Passie highlight zangavonden** georganiseerd.

De avonden zijn op **18 maart en 25 maart** van 19.00 uur tot 21.00 uur. Goede Vrijdag **30 maart** kunnen de passieliederen tijdens de dienst van 19.30 uur uitgevoerd worden. Locatie: de Dorpskerk.

De liederen die ingestudeerd worden zijn highlights uit de eigentijdse Johannes en Matthëus passies van Piet van Midden (tekst) en Gerard van Amstel (muziek). Dirigent Theo van der Hoorn heeft de muzikale leiding.

Iedereen kan meedoen met of zonder zangervaring! Opgeven via Petra: pverschoof@filtnet.nl

Kosten: 10,- (inclusief koffie/thee en muziek)



Reizen en excursies

Voorjaar 2018 staat er voor de 7e maal vanuit Leimuiden een groepsreis gepland. Dit keer een 9-daagse groepsreis naar **Israël** (8 mei t/m 16 mei 2018).

Volgend jaar hoopt Israël 70 jaar te bestaan. Beleef het mee en ervaar Israël in de zeer afwisselende natuur, de oude en nieuwe cultuur en de rijke religieuze geschiedenis!

Reisleiding: Jelis en Petra Verschoof
(tel. 0172 701081).

Op zondag 1 oktober 2017

is er van 13.30 tot 15.00 uur een informatiebijeenkomst over de reis naar Israël in De Ontmoeting. Iedereen van harte welkom!

Zie voor het van dag tot dagprogramma:
www.pgleimuiden.nl

Excursiedag 'Religieus Erfgoed'

Op zaterdag 1 september 2018 wordt de 4e 'Religieus Erfgoedroute' per touringcar gereden.

Fietsend, lopend of wandelend door Nederland kom je ze nog steeds tegen: religieuze gebouwen met een eeuwenlange geschiedenis of soms ook nieuw gebouwd. Vaak zijn ze beeldbepalend voor de plaats en omgeving en zeggen ze iets over de identiteit van de stad of het dorp.

Vertrekgarantie bij 30 aanmeldingen.
De touringcar heeft max. 50 zitplaatsen.

Vertrek: 9.30 uur voor De Ontmoeting.
Bestemming: Haarlem. Iedereen van harte welkom!

Agenda 2017-2018

- 18-09 Startzondag nieuw kerkelijk seizoen: Thema: 'Een Open Huis' vanaf 9.30 uur
- 01-10 Informatiebijeenkomst groepsreis Israël (mei 2018), 13.30-15.00 uur
- 05-10 Iedere maand maaltijd. Overige data elders in het boekje
- 26-10 1ste Filmavond nieuwe seizoen, 19.45. Overige data elders in het boekje
- 05-11 Dorpskerkconcert: Treo HOUT; Leonardo Valiente (klavecimbel) 13.00 uur
- 09-11 Start leeskring Anselm Grün, 'Wortelen'. 20.00 uur (2e avond op 23-11-'17)
- 09-12 Boekenmarkt en kerststukkenverkoop van 10-15.00 uur
- 18-12 Volkskerstzang in de Sint Jan de Doperkerk 19.00 uur
- 24-12 Kerstnachtdienst in de Dorpskerk m.m.v. Gretha Bregman (zang), 21.30 uur
- 25-12 Familiekerstviering in de Dorpskerk, 09.30 uur
- 24-01 Start relatiecursus 'Marriage Course' (7x), aanvang: 19.00 uur
- 28-01 Dorpskerkconcert: Lautenwerk; Ton van Eck (orgel) 13.00
- 11-02 Scholendienst, Matthijs Vlaardingerbroek, 10.30 uur
- 15-02 Bijbelproject: Lezing Piet van Midden, 20.00 uur
- 11-03 Dorpskerkconcert: Het Accordeontrio; Wim van Klink (hobo) 13.00
- 18-03 Passie zangavonden (18, 25 en 30 maart) 19.00-21.00
- 01-04 Paasviering in de Dorpskerk m.m.v. gospelgroep 'Reveil', 09.30 uur
- 14-04 Voorjaarsmarkt, 10.00-15.30 uur
- 31-05 Bijbelproject: Lezing en wijnproeverij door Bert van der Woude, 19.30 uur
- 01-09 Excursiedag 'Religieus Erfgoedroute' 09.30-18.00 uur

Voor overige activiteiten zoals het donderdag-ochtendleerhuis over de brief van Jacobus; de vrijdagavond gebedskring en de laatste updates gedurende het jaar: zie www.pgleimuiden.nl

Dorpskerkdiensten op zondag van 9.30 - 10.30 met aansluitend koffie/thee.

Campingdiensten: half juni t/m augustus op camping 'de Drecht' vanaf 10.30.

Overige links: www.ikzoekgod.nl;
www.mijnkerk.nl; www.protestantsekerk.nl

Redactie: Petra Verschoof;
Vormgeving: Thom Janssen;
Foto's: Eli Hooendoorn, Rob Jaspers

Markt en braderie

Boekenmarkt (+ kerststukken):

9 december 2017, 10 - 15 uur

Voorjaarsmarkt: 14 april 2018, 10 - 15.30,

Contactpersoon: Els van Elderen,

tel. 507330.

De jaarlijkse oliebollenverkoop op 30

december (10.00-21.00) en 31 december

(vanaf 08.00) wordt voor De Ontmoeting

gehouden.

Dorpskerk - De Ontmoeting: locaties met mogelijkheden!

De monumentale Dorpskerk (uit 1805) is
een officiële trouwlocatie.

De kerk (200 zitplaatsen) is voor plechtige,
zakelijke en culturele gelegenheden te huur.

Het kerkelijk centrum De Ontmoeting
(bouwjaar 2012) heeft 4 zalen, variërend
van 10 tot 150 personen + keuken en een
stille tuin. Beide locaties zijn met elkaar
verbonden door een brede Kloostergang.

Voor info over voorzieningen wat betreft
catering, beeld&geluid, prijzen, enz. kunt
u contact opnemen met Wanda Vissers,
koster van de Protestantse gemeente, tel.
06 43400295.



WELKOM

DE ONTMOETING - DORPSKERK jaarprogramma 2017/18

