



Vermijd de kerstdrukte, kom nú al naar de kerk!

'Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en vonden Maria en Jozef en het Kind dat in de voederbak lag...'

Lucas 2:15,16

U weet hoe het is als je direct vóór Kerst gaat winkelen: het is dan vaak druk, en dat artikel dat je graag wilde hebben, is misschien daardoor net uitverkocht... Daarom vermijd je de kerstdrukte en ga je al een paar weken eerder het winkelcentrum van je stad of je dorp in. Dan is het mooi rustig en is alles in overvloed aanwezig...

Nu las ik dat een pastoor in de weken vóór Kerst die spreuk op een spandoek in zijn pastorietaan hangen: 'Vermijd de kerstdrukte, kom nú al naar de kerk!'

Het is natuurlijk een spreuk met een knipoog. Toch zit er veel waardevols in. Want rond Kerst zelf is het - gelukkig! - druk in de kerk. Prachtig, denk ik dan, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Maar: de paar dagen rond Kerst zijn eigenlijk gewoon te kort om alles te kunnen meemaken en beleven van Gods grote geschenk in Jezus Christus... Het Kerstfeest duurt eigenlijk gewoon te kort om de rijkdom te kunnen bevatten die dit feest je brengen wil.

Daarom: hoe meer je je van te voren op dit feest voorbereid, ook al in de adventsweken die aan het Kerstfeest voorafgaan, des te mooier. Des te meer er namelijk te horen en te zien valt, en des te rijker het Kerstfeest wordt.

Je mag horen over God die de eeuwen door trouw bleef aan zijn eens gegeven belofte dat er een Redder komen zou. Je mag horen hoe de eeuwen door mensen zich steeds weer aan die belofte hebben vastgehouden en daardoor moed vatten, soms in heel moeilijke omstandigheden. Je mag horen over Johannes de Doper, met zijn oproep: 'De Heer komt, bereid zijn weg!'

En dán wordt het Kerstfeest: de geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem, voor de mensen toen, en niet minder voor ons allen vandaag.

Van de herders lezen wij dat zij na de boodschap van de Kerstengel elkaar bemoedigden op weg te gaan naar de stal van Bethlehem, 'om met eigen ogen te zien wat er gebeurd was'.

Kerkdiensten

Zondag 8 december

2e zondag van Advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. M.A. van Gaalen- van Veen, IJpendam
Ouderling	Annie Rietdijk
Gastvrouw	Willy Piet
Collecten	PKN Pastoraat (1), Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Janneke Roggeveen en Josina Vonk

Deze zondag is er **tienerdienst**.

Na de dienst staan koffie, thee en limonade klaar, in de grote zaal van De Ontmoeting, verzorgd door Liset van Steenbrugge en Frank Rensen.

Zondag 15 december

3e zondag van Advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Liset van Steenbrugge
Gastheer/vr	Annet en Piet Rietdijk jr.
Collecten	Kindernevendienst (1), Eredienst (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Clara de Ruiter en Gert Rietdijk

Deze zondag is er **tienerdienst**.

Zondag 22 december

4e zondag van Advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

Vervolg overdenking

Daartoe bemoedigen zij ook u en jou: op het Kerstfeest zelf, maar vanzelfsprekend ook daarvóór en daarna is iedereen van harte welkom! En als je zoals de herders in geloof op weg gaat, zul je het ook mogen zien: dit Kind, de Zoon van God, die ook speciaal voor jou geboren werd. Zo zingt de kerk der eeuwen het met een oud Kerstlied:

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't Licht is, in de nacht...

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Graag weer enkele berichten uit onze gemeente.

Advent

Zondag 1 december jl. is er weer een nieuw kerkelijk jaar begonnen: de tijd van Advent, een mooie tijd van verwachting en uitzien. Wij mogen uitzien naar het naderende Kerstfeest, de geboorte van onze Heer. De kleur van het antependium, het kanselkleed is nu paars. In de symboliek van de kleuren van het kerkelijk jaar is paars de kleur van inkeer en bezinning: hoe is het eigenlijk met mijn verwachting, ben ik echt bezig met het bereiden van de weg van de Heer in mijn eigen leven, zie ik uit naar zijn kleine komst in Bethlehem en zijn grote komst in heerlijkheid op de wolken? Moge deze Adventstijd voor ons allen een tijd van bezinning en vreugdevolle verwachting zijn!

De zondag vóór eerste Advent, *zondag 24 november jl.*, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdachten wij hen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvielen. Hun namen leest u nog een keer na dit gemeentenieuws.

Zo leven wij toe naar het Kerstfeest.

Dinsdag 24 december a.s. is er om 21.30 uur. de Kerstavonddienst. Medewerking zal worden verleend door het koor 'Song of Joy' te Kudelstaart samen met een muziekensemble. Het belooft een mooie dienst te worden, de - echte - kaarsen zullen branden, iedereen van harte welkom!

Datzelfde geldt voor *woensdag 25 december*. dan is er een feestelijke Kerstdienst met o.a. een Kerstverhaal, verteld door een gemeentelid, en zang door Ina Buikema en Elly van Emmerik begeleid door Martin Boek met klassieke gitaar. Zo mogen wij vol vreugde de geboorte vieren van de Redder voor onze wereld.

Huwelijksinzegening

Zoals ook al bekend gemaakt in het vorige nummer van 'Op Weg': Camiel Angenent en Arianne Siebeling (Watersnip 16) hopen elkaar het ja woord te geven op woensdag 11 december a.s.. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.30 u. in de Dorpskerk.

Een feestelijke en gezegende dienst toegewenst.

Zieken

Alie Schreuder-Lok (Peppelhof 20) heeft in het Rijnlandziekenhuis een nieuwe heup gekregen en verblijft nu tijdelijk voor revalidatie in Zorgcentrum Noorderbrink, Klompenmaker 156, 2401 PR Alphen aan den Rijn.

Wil Moret (Cederplein 44-I) die opgenomen is het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp, verblijft daar nog steeds in afwachting van verdere behandeling i.v.m. haar hart.

Marloes Buikema (Beukenlaan 27), die vrijdag 15 november jl. onverwachts moest worden opgenomen in het Rijnlandziekenhuis locatie Leiderdorp i.v.m. een bloeding in

het hoofd, kon een week later gelukkig weer naar huis. Wij wensen haar een goed verder herstel toe.

Dat zelfde wensen wij Piet Vroonland (Peppelhof 12) toe in Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp, 2de étage A3. Zoals u weet is hij daar voor revalidatie na een gebroken heup.

Op zaterdagavond 23 november jl. is overleden Hanny de Hartog - Verkade (Verpleeghuis 'Overrhyn' te Leiden). Na het gemeentenieuws volgt een in memoriam.

Alle zieken en de familie om hen heel veel sterkte en zo mogelijk ook een goed herstel!

Piet Ravensbergen

De afgelopen weken heeft Piet Ravensbergen in het kader van zijn master-studie theologie een aantal pastorale bezoeken in onze gemeente afgelegd. Fijn dat dat zo kon. Na een afrondend gesprek dat wij samen hierover hadden richt Piet zich nu op andere onderdelen van zijn studie. In de maanden december en januari heeft hij daarom geen speciale werkzaamheden voor zijn studie in Leimuiden. Vanaf februari hoort u weer meer van hem.

Tot zover dit voorlaatste gemeentenieuws van het jaar 2013.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof.

	Agenda
di. 10 dec.	19:00-20:00 uur inleveren boeken
woe 11 dec	De Ontmoeting, zaal 1-2
do. 12 dec.	20:00 uur kerkenraadvergadering
za. 14 dec.	De Ontmoeting
za. 14 dec.	14:00-17:00 uur inleveren kerstgroen
zo. 15 dec.	De Ontmoeting, kloostergang
zo. 15 dec.	10:00 boekenmarkt + kerststukjes verkoop
zo. 15 dec.	Kloostergang van De Ontmoeting
30-31 dec	14:00 uur kerstmarkt, presentatie missionair team; Boerderij in Dorpshart
woe. 1 jan.	11:00 uur introductie boek 'Overvloed en Overgave'; De Ontmoeting
do. 30 jan.	19:00 uur Volkskerstzang
	St. Jan de Doperkerk, mmv Leger des Heils
	19:30 uur kerstzangavond met Song of Joy
	De Spil in Kudelstaart

Kerkelijk Nieuws

In memoriam

Anna Kroon - van der Luit

Op 14 november 2013 is overleden ons gemeentelid Anna Kroon - van der Luit van de Lijsterbeslaan 25, in de leeftijd van 91 jaar.

In de afscheidsdienst vertelde dochter Marjan over de levensloop van hun moeder. Geboren 16 september 1922 in Oude Wetering verloor zij al op jonge leeftijd haar moeder. Vader bleef achter met 6 kinderen en nog enkele pleegkinderen. Zo moest Anna als meisje al op jonge leeftijd uit werken in andere gezinnen. Naast het verlies op jonge leeftijd van haar moeder verloor zij in de oorlog ook een jongere broer, Tinus, die bij een bombardement dodelijk gewond raakte. Allemaal moeilijke dingen.

Op 31 mei 1951 trad zij in het huwelijk met Kees Kroon. Zij gingen onderweg met de belofte uit Psalm 23: 'De HEER is mijn herder'. Begonnen in Leimuiden werd na een paar jaar tenslotte de Lijsterbeslaan 25 hun vaste stek. Inmiddels waren zij verblijd met de geboorte van hun drie kinderen: Joke, René en Marjan. Zo zijn de jaren verder gegaan: vader met allerlei bezigheden hard werkend 'voor de kost' en moeder thuis zorgend voor haar gezin. Kees overleed in 1987, en zo moest zij zonder hem verder. De laatste jaren namen de krachten af, zij werd steeds brozer en ook meer vermoeid. Zo is zij uiteindelijk op 14 november jl. overleden.

In de afscheidsdienst keken wij terug op haar leven; wij dankten wie zij voor haar kinderen is geweest, de zorg en liefde die zij als moeder heeft gegeven. Toen ik zelf voor het eerst bij haar op bezoek was vielen mij de foto's in haar woonkamer op, niet in het minst die van haar kleinkinderen. Die hadden een warme plek in haar hart. Ook viel mij op het orgel, met daarop opengeslagen de (muziek)bundel van Johannes de Heer. Zij vertelde mij daar nog steeds regelmatig op te spelen - ik vond dat wel bijzonder, op zo toch hoge leeftijd! In de afscheidsdienst luisterden wij verder ook naar een Bijbelwoord uit Psalm 91: 'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.'. Dat woord uit deze oude psalm van Mozes had haar aangesproken, en in het licht van dat Woord waren wij daarom in de Dorpskerk bijeen. Ons leven is kwetsbaar en broos, maar wij mogen onze schuilplaats, ons houvast zoeken bij de HEER, en ons bij Hem geborgen en veilig weten, in leven en in sterven. Moge Hij de kinderen, de kleinkinderen en het éne net na haar overlijden geboren kleinkind nabij zijn en zegenen.

ds. Verschoof

Harmke de Hartog - Verkade

Op zaterdagavond 23 november 2013 is van ons heengegaan Harmke - Hanny - de Hartog - Verkade, in de leeftijd van 73 jaar. De laatste anderhalf jaar van haar leven

werd zij verzorgd in verpleeghuis 'Overrhyn' te Leiden; de jaren daarvoor woonde zij Kloofpad 7.

Harmke Verkade zag het levenslicht op 23 september 1940 in Woubrugge. Zij was de oudste van het gezin en kreeg nog twee broers. Als jonge vrouw werkend in een kledingzaak in Aalsmeer ontmoette zij Theo de Hartog. Op 26 april 1961 gaven zij elkaar het jawoord. Na korte tijd in Aalsmeer te hebben gewoond werd het Vriezekaap (gem. Leimuiden) en daarna, in 1968, de Drechtlaan. Theo en Anny de Hartog kregen drie kinderen: Erna, Peter en John. Relatief jong overleed Theo in 1991, hij was toen 52. Uiteindelijk is Hanny aan het Kloofpad 7 gekomen.

Na een ernstige val in 2012 moest zij worden opgenomen in het LUMC. Uiteindelijk, omdat het vanwege haar gezondheidstoestand niet meer mogelijk was om terug te gaan naar huis, is zij definitief in 'Overrhyn' in Leiden gekomen. Daar heeft zij nog eigenlijk een goede tijd mogen beleven, liefdevol verzorgd door het personeel. Mooi dat haar kinderen dat ook op de rouwkaart nadrukkelijk hebben verwoord: 'Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Overrhyn' in Leiden...'

In de dagen voor haar begrafenis hebben wij met elkaar gesproken over wie zij geweest is, over vroeger, over thuis.

Over het goede en mooie dat er is geweest, en ook over wat niet goed was. De goede herinneringen nemen wij mee, en wat niet goed was mogen wij leggen in de handen van Hem die ons leven in Zijn liefde draagt. Boven haar rouwkaart stond een woord, dat zij eens zelf had uitgekozen voor op de rouwkaart van haar man Theo: 'Mijn genade is u genoeg'- een woord van God aan Paulus, zoals dat staat in één van zijn brieven (2 Korinthiers 12:9b).

Zo mogen wij allemaal het houvast van ons leven zoeken in de genade van God. In de herdenkingsdienst luisterden wij naar Prediker 3, over de dagen, de tijden van ons leven, alle ups en downs. Prediker zegt ons: bij al die verschillende tijden gaat uiteindelijk toch alles voorbij, wij zijn slechts een kaars in de wind. Maar 'God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is' (Prediker 3:15). God is de grote Opzoeker, en dat heeft Hij laten zien in zijn zoon Jezus Christus. Hij, Jezus Christus, kwam, zo staat er geschreven, 'om te zoeken wat verloren ging'.

In de dienst luisterden wij naar een nummer van Andrea Bocelli: 'Con te partirò', dat betekent letterlijk: 'Met jou zal ik vertrekken...'. Ons leven is kwetsbaar en bedreigd, maar toch mogen wij met vertrouwen onderweg zijn in ons leven en zelfs óver de grens van ons aardse leven heen gelovend in Jezus Christus, in wie God ons heeft opgezocht en wil vasthouden, ook in het donker van de dood.

Moge Hij, de Heer, zo de kinderen en kleinkinderen van Theo en Hanny de Hartog - Verkade sterken en geleiden op Zijn wegen van goedheid en zegen.

ds. Verschoof

Berichten van de Kerkenraad

Overleden in het kerkelijk jaar 2012 - 2013

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 24 november jl. hebben wij de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Het waren:

Dirk Cornelis Bakker geboren 8 september 1938
overleden 4 december 2012

Meinsje Juliana de Vos – Roos geboren 30 april 1927
overleden 17 maart 2013

Cornelia Adriana Willemina van Nieuwpoort-van Klaveren,
geboren 8 juni 1921
overleden 12 april 2013

Nicolaas Korbee geboren 21 maart 1933
overleden 17 mei 2013

Geertruida Treur-Verduijn geboren 7 november 1919
overleden 6 augustus 2013

Anna Kroon - van der Luit geboren 16 september 1922
overleden 14 november 2013

De psalmist van Psalm 39 zegt: 'Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.' Moge voor de familie de nagedachtenis van hun geliefde tot zegen zijn.

Ds. Verschoof.

Berichten van de Diaconie en ZWO

Schoenendoosactie

Kinderen en ouders van 'De Schakel' hebben zich geweldig ingezet voor deze actie van Edukans. We hebben in totaal 155 gevulde schoenendozen in kunnen leveren! Ook alle spullen die ingezameld zijn in de kerk zijn in de dozen terecht gekomen. Alle gevers willen we hartelijk bedanken namens al die kinderen die straks met deze dozen blij verrast worden.

Collectes

Zo 8 december 2013 - Collecte Pastoraat: In de collecte van de Protestantse Kerk voor het Pastoraat op 8 december staat het belangrijke pastorale werk dat in de plaatselijke gemeente gebeurt centraal. In de gemeente is het fijn als er mensen zijn die je verhaal willen horen, in tijden van vreugde maar ook in tijden van zorg en verdriet. Ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikanten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij hebben geleerd om te luisteren en er te zijn voor mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt hen met pastorale handreikingen en diverse cursussen. Sinds kort is er ook een jaarlijkse Landelijke Pastorale Dag, met een groot aantal praktische workshops, onder meer gericht op het verwerven van praktische vaardigheden. Met de opbrengst van de collecte kunnen de mensen die in het pastoraat werkzaam zijn toegerust en ondersteund worden, zodat zij er kunnen zijn voor andere mensen. Van harte aanbevolen!

Zo 15 december wordt er gecollecteerd voor de kinderevendienst.

Namens de Diaconie,
Jorico Notenboom.

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Ontvangen gift

Via Willie Piet ontving het College van Kerkrentmeesters een gift van € 100, bestemd voor de kerk. Het College spreekt haar grote dank hiervoor uit!

met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet.

Berichten van het Missionair Team

14 december kerstmarkt bij de boerderij (dorpshart) met presentatie van missionaire activiteiten en met verkoop van kerstartikelen uit de Boekspot. Gratis cadeautje bij aankoop van artikel. Van harte welkom tussen 14.00 en 19.00 uur!

15 december 11.00 uur: korte introductie op het boek 'Overloed en Overgave' van Arjan Plaisier door ds. J. Verschoof met na afloop de mogelijkheid om het boek te bestellen en je op te geven voor 1, 2, of 3-avonden:

- donderdag 16 januari: voorbespreking o.l.v. ds. Jasper van Schaik. Aanvang 19.45 uur.

- donderdag 30 januari: lezing door Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk Nederland. Aanvang 19.45 uur.

- donderdag 13 januari: nabespreking aan de hand van werkvormen o.l.v. gemeenteadviseur Beppie van der Waal. Aanvang 19.45 uur. Alle avonden zijn in de Ontmoeting.

Rode lijn in het boek van Plaisier is dat ons westerse geloof wel erg is bepaald door het verstand. Plaisier laat zien hoe de Bijbel opnieuw kan spreken als je leest met aandacht voor lyriek, epiek en dramatiek. "Wat vind je in de Bijbel een overloed aan emotie in het leven met God: toorn, klagen, vreugde, liefde. Wat is de Bijbel een indrukwekkend 'groot verhaal', waarin onze levens als kleine verhalen passen en betekenis krijgen." Voel je ook een verlangen naar welke betekenis jou verhaal heeft in het grote verhaal? Namens het plaatselijke en regionale missionaire team: van harte welkom! De avonden kunnen los van elkaar bezocht worden.

Boekspot Tip voor de feestdagen: er liggen allemaal leuke kerstspullen op de tafel van de Boekspot en je krijgt deze maand bij een aankoop een cadeautje gratis mee! Er zijn kerstkaarten, kerstcd's en dvd's, kerstboeken, kerststalletjes, boeken over geloven en spiritualiteit, etc. Iets bestellen kan ook altijd.

1 januari Nieuwjaarsontmoeting

met koffie, oliebollen en beste wensen! Tijd: van 11.00 tot 12.30 uur (i.p.v. 10.00 tot 11.30 uur op de wekelijkse woensdagmorgen). Namens alle vrijwilligers van de Open Huis ochtenden: iedereen van harte welkom in de Ontmoeting!



Introductie boek 'Overvloed en Overgave'

Op *donderdag 30 januari* hoopt dr. Arjan Plaisier, scriba van onze landelijke kerk, in 'De Ontmoeting' te komen spreken n.a.v. zijn boek 'Overvloed en overgave'. Prachtig dat hij hiertoe bereid is.

Zondag 15 december na de ochtenddienst hoop ik een korte introductie te geven op dit boek. Voor wie het boek na deze introductie wil bestellen is daar dan gelegenheid voor.

Op *donderdag 16 januari* zal er een voorbereidende avond worden gehouden die zal worden geleid door ds. Jasper van Schaik te Woubrugge. Hij hoopt in te gaan op de achtergrond en de rode lijn in het boek en wij zullen dan ook een stukje uit het boek lezen - wat betekent dit voor ons persoonlijk?

De *30ste januari* hoopt dus dr. Plaisier zelf te spreken, en dan is er daarna nog een verdiepende avond gepland op donderdag 13 februari, waarin gemeenteadviseur Bepie van der Waal ons meeneemt naar een stukje verdieping. Ook willen wij nadenken wat de betekenis van dit boek zou kunnen zijn voor ons persoonlijk en misschien ook in breder verband.

Er zullen vele gemeenten uit heel onze regio worden uitgenodigd, het is dus ook een mooie gelegenheid om andere medegeïnteresseerden te ontmoeten. De avonden zijn een initiatief van het regionale missionaire team, en beginnen steeds om 19:45 uur. in 'De Ontmoeting' te Leimuiden.

ds. Verschoof

Overige berichten

Boekenmarkt met Kerststukjes verkoop.

Zaterdag 14 december is er weer de jaarlijkse Boekenmarkt en Kerststukjes verkoop van 10 tot 15 uur in de Ontmoeting. Heeft u nog groen voor de kerststukjes dan kunt u contact opnemen met Netty Siebeling tel. 507388 of het donderdag 12 december tussen 14 en 17 uur in de Ontmoeting komen brengen. Heeft u nog boeken die u weg wilt doen, u kan ze inleveren op dinsdagavond 10 december in de Ontmoeting, tussen 19 en 20 uur.

We hopen net als vorig jaar weer op een mooie opkomst en opbrengst.

Namens het ACKC,
Els van Elderen.

Oliebollenactie 2013

Beste mensen,

De herfst heeft zich inmiddels aangekondigd met stormen en hevige buien, het einde van het jaar nadert en het oliebollenbakvirus begint al weer de kop op te steken. De vergunning bij de gemeente Kaag en Braassem om bij de Ontmoeting onze kraam te plaatsen, voor de verkoop van de heerlijke bollen en beignets, is in behandeling. Aad Treur, Joost Boot en Piet Rietdijk hebben de nieuwe locatie bekeken en een mix-rijs-en inpakruimte gevonden.

De dagen waarop gemixt, gebakken, geschild, ingepakt en schoongemaakt wordt zijn: maandag 30 december en dinsdag 31 december.

De vaste groep medewerkers ontvangen een mail. Hoort u nog niet bij deze groep maar wilt u dit jaar ook van de partij zijn dan delen wij u graag in. Meldt u aan zo mogelijk per email bij:

Piet en Annet Rietdijk,
Email rietdijkp@kpnplanet.nl, Tel. 509747

Uit de omgeving

Interkerkelijk koor Song of Joy Kudelstaart.

Het Interkerkelijk gemengd koor Song of Joy treedt twee maal op in de decembermaand. De eerste keer organiseert het koor samen met de Commissie Erediensten Kudelstaart een Kerstzangavond. Deze is op zondag 15 december, aanvang 19.30 uur. De avond wordt gehouden in kerkelijk centrum De Spil aan de Spilstraat 5 in Kudelstaart. Het koor brengt een aantal prachtige kerstnummers, waaronder het Halleluja van Händel, ten gehore. Maar er kan ook meegezongen worden met mooie bekende en minder bekende kerstliederen. Het belooft een sfeervolle avond te worden. De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden ter dekking van de onkosten. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers nog even napraten.

Song of Joy verleent ook medewerking aan de jaarlijkse Kerstnachtdienst in Leimuiden. Deze dienst vindt plaats op 24 december in de Dorpskerk in Leimuiden, Dorpsstraat 49. Aanvang 21.30 uur. Ook hier bent u van harte welkom om te luisteren en mee te zingen met mooie kerstliederen. De kerk is speciaal voor deze avond sfeervol verlicht en ingericht zodat de kerstgedachte voelbaar is.

Marianne Zeeman,
Pr Song of Joy.

	<p style="text-align: center;">Kerkelijk Bureau</p> <p style="text-align: center;">Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude Telefoon 508 831 - E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
--	---

Verhuisd

dhr. J. Glasbergen en mevr. P.M. Meijer
van Nieuwveenseweg 46 te Nieuwkoop naar Leeuwerik 29,
2451 WH te Leimuiden.

Overleden op 23 november

mevr. H. de Hartog-Verkade, zorgcentrum 'Topaz Overhijjn', te Leiden in de leeftijd van 73 jaar

Kerstconcerten met “de Gouwestem”

In de decembermaand geeft het mannenkoor De Gouwestem maar liefst zes Kerstconcerten. Maandagavond 9 december is het eerste concert zonder instrumentale solisten in de PKN Gereformeerde kerk te Waarder. Op vrijdagavond 13 december start het koor de reeks Kerstconcerten in de Morgensterkerk te Zoetermeer waarna op maandag 16 december een Kerstconcert wordt gegeven in de monumentale Oude Hervormde kerk in Bodegraven. Op uitnodiging van de orgelcommissie van de Augustijnenkerk in Dordrecht geeft het koor in deze schitterende kerk een Kerstconcert op vrijdagavond 20 december. Traditioneel is het Kerstconcert in Waddinxveen, al ongeveer 30 jaar is dit concert op de vrijdag voor de Kerst maar dit jaar wordt dit concert voor één keer op de maandagavond 22 december, vlak voor Kerst, gegeven in de Waddinxveense Ontmoetingskerk. Het mannenkoor De Gouwestem en het mannenensemble The Martin Mans Formation met hun dirigent Martin Mans brengen een prachtig gevarieerd en breed kerstrepertoire ten gehore. Aan de concerten in Zoetermeer, Bodegraven en Waddinxveen wordt meegewerkt door The Martin Mans Band, vier talentvolle jonge musici Evelien Keesmaat saxofoon en zang, Jantine Kalkman trompet, Mark Brandwijk vleugel, Martin Snel slagwerk, geheel onder leiding van Martin Mans. Een groep enthousiaste musici die voor muzikale hoogtenpunten zorgen van uiterst pianissimo tot fortissimo, dat wordt GENIETEN! Het mannenensemble The Martin Mans Formation maakt onderdeel uit van het Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, waar Martin Mans sinds 1993 dirigent van is. Martin Mans, met zijn ruime ervaring als dirigent en organist, heeft met veel zorg het ensemble samengesteld. Het resultaat is een diverse, maar vooral enthousiaste groep geschoolde zangers. Het grote mannenkoor CWM De Gouwestem (ca. 180 leden) wordt instrumentaal bijgestaan door The Martin Mans Band met Mark Brandwijk op de vleugel. De koor en samenzang wordt op het orgel begeleid door de bekende Haagse organist/musicus Aarnoud de Groen. Ds. P. Vermaat uit Veenendaal zal een korte meditatie verzorgen. De serie Kerstconcerten van De Gouwestem wordt afgesloten op Kerstavond 24 december in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.

Al een aantal keren is het koor door de Stichting Diensten voor Belangstellenden op Kerstavond gevraagd om aan het Kerstfeest in het Concertgebouw mee te werken. Dat is echt een hoogtepunt! Vocalgroup Voice levert eveneens een bijdrage aan dit concert en de organisten/pianisten Wim Magré & Wilbert Magré verzorgen de instrumentale omlijsting van de koorzang en de begeleiding van de samenzang. Het is prachtig om in de adventsperiode voor het naderende Kerstfeest samen te zingen. De Kerstconcerten beginnen om 20.00 uur. De toegangsprijs is aan de kerk € 12,00 en in de voorverkoop € 10,00. Toegangskaarten online bestellen via de website van het koor www.degouwestem.nl. Of bij de voorverkoopadressen: Voor Zoetermeer: Kantoorboekhandel Sonneveld, Oosterheemplein 478, Zoetermeer. Voor Bodegraven: Chr. Boekhandel 't Lichtpunt, Kerkstraat 15, Bodegraven. Voor Waddinxveen: Kantoorboekhandel Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 5, Waddinxveen. Of telefonisch: de heer Thijs Boeser, tel. 079-5931360 of 06-24250026.



Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd

7 dec.	dhr. J. Borst Ieplaan 7, 2451 BS Leimuiden
7 dec.	dhr. P. de Liefde Lindenlaan 37, 2451 CB Leimuiden
10 dec.	dhr. J. Smit Burg. Bakuizenln. 32, 2451 AA Leimuiden
12 dec.	mevr. G. van Dijk-van Rijn Cederplein 45, 2451 XV Leimuiden
12 dec.	mevr. C. Spijker-Baelde dr. Stapenseastr. 17, 2451 AC Leimuiden
13 dec.	mevr. H. Dompeling-Vergunst Peppelhof 28, 2451 CT Leimuiden
15 dec.	dhr. P. van Nieuwpoort Esdoornlaan 9, 2451 XN Leimuiden
20 dec.	mevr. C. ten Hoope-Hordijk Drechtlaan 70, 2451 CN Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz.), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)