



Een betrouwbaar kompas voor 2014

'Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent U.'
Psalm 71:3

Voor ons allen ligt een nu alweer begonnen nieuw jaar: 2014. Wat zal het allemaal brengen? In onze wereld, in ons eigen bestaan? Wordt het een mooi, gelukkig jaar? Een jaar met moeilijke gebeurtenissen?

Prediker zegt: 'De mens weet niets van wat voor hem ligt' (Prediker 9:1) Wat geeft het daarom bij al die onzekerheid een rust, als je weet hebt van een betrouwbaar kompas. Een betrouwbaar kompas dat je richting geeft, een veilige weg door dit jaar 2014 heen. Dat kompas is er: het Woord van God.

In Psalm 71 is iemand aan het woord die terugkijkt en vooruitkijkt. Als je de Psalm leest blijkt dat de weg voor de psalmist bepaald niet makkelijk is. Hij wordt bedreigd door vijanden die hem naar het leven staan.

En wat deed je in zijn dagen dan? Je zocht je toevlucht op een hoge rots, waar de vijand niet ongehinderd kon komen. Daar was je veilig. De psalmist bidt of God zelf die veilige rots, die veilige schuilplaats voor hem wil zijn, waar hij altijd heen kan gaan.

Zo mag dat ook voor u, voor jou zo zijn: er is ook dit nieuwe jaar, temidden van een onbekende toekomst, toch een rots waar je veilig mag verblijven, waar je altijd je toevlucht kunt zoeken: de Heer. En zo mag je het ervaren door Hem te zoeken in gebed.

In het gebed mag je Hem vragen om zijn nabijheid en hulp, zijn leiding, zijn raad. Door het gebed mag je zijn sterking ervaren, bemoediging, kracht van omhoog om verder te gaan.

Hoe komt het eigenlijk, dat de psalmist zich in vertrouwen in gebed tot God richt en weet: Hij wil mij horen en de goede weg wijzen? Omdat hij zijn leven ook daadwerkelijk verbonden heeft met God, Hem ook beleden heeft als Heer: 'Mijn rots en mijn burcht, dat bent U.' De psalmist heeft dus een persoonlijke levenskeuze gemaakt: hij heeft zijn kracht, zijn houvast bewust gezocht in het vertrouwen op en de dienst aan de Heer. En zo, door zijn gebed, door zijn belijdenis van de Heer kijkt hij dankbaar terug en met goede moed vooruit.

Mogen wij zo dit nieuwe jaar ingaan, de Heer steeds aanroepen om zijn leiding en Geest, en hoe wij Hem kunnen belijden en dienen in het leven van alle dag.

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 12 januari

1e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. H.R. Plomp, Oegstgeest
Ouderling	Leen van der Sar
Gastvrouw	Astrid Muijs
Collecten	PKN Catechese en Educatie (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muyden
KN-dienst	Josina Vonk
Basiscatechese	Jelis Verschoof jr.

Na de dienst staan koffie, thee en limonade klaar, in de grote zaal van De Ontmoeting, verzorgd door Mathilde Heijink en Frans Kooiman.

Zondag 19 januari

2e zondag na Epifanie
viering Heilig Avondmaal

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen, Willy Piet
Gastvrouw	Cora de Vries
Collecten	Heart4Children (1), Eredienst (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jorico Notenboom

Deze zondag is er **tienerdienst**.

Zondag 26 januari

3e zondag na Epifanie
zondagse voorstelling 'Te gek voor woorden'
10.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof/ Matthijs Vlaardingerbroek
Ouderling	Liset van Steenbrugge

Na de dienst staan koffie, thee en limonade klaar, in de grote zaal van De Ontmoeting, verzorgd door Jeannette en Pieter Meijer.

Zondag 2 februari

4e zondag na Epifanie

10.30 uur - Dorpskerk/ Ontmoeting

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Dit eerste gemeentenieuws van het nieuwe jaar 2014 wil ik graag beginnen om u en jullie allen, mede namens mijn vrouw, veel heil en zegen toe te wensen. Wij weten niet wat de toekomst brengen zal, maar mogen wel weten wat er staat in Psalm 68:20b: 'Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.' Mogen wij in vertrouwen op Hem dit nieuwe jaar beleven, iedere dag opnieuw. Dan mag je je gedragen weten, in blijde en moeilijke tijden.

Lustrum

op 17 december jl. was het 5 jaar geleden, dat de Hervormde gemeente Leimuiden en de Gereformeerde kerk van Leimuiden een fusie zijn aangegaan. Vanaf dat moment bestond de Protestantse Gemeente Leimuiden. Mogen wij zo verdergaan, levend uit de Bron, biddend en werkend als gastvrije gemeente in ons dorp.

Kerkdiensten

Wat mij betreft mogen wij terugzien op mooie en feestelijke vieringen rond het Kerstfeest.

Tijdens de *Kerstavonddienst* zong het koor 'Song of Joy' uit Kudelstaart voor en met ons enkele mooie liederen en ging de overdenking over 'Klein geluk, groot geluk'. Ons kleine geluk gaat voorbij, het grote geluk, de grote vreugde die de engel aan de herders en aan ons verkondigt, de geboorte van Jezus, die grote vreugde blijft. Zoals de Engelse schrijver Tolkien heeft gezegd: 'Het evangelie schenkt ons een vreugde, die de muren van de wereld overstijgt'. De Kerstavonddienst was zo goed bezocht, dat er zelfs mensen moesten uitwijken naar de zaal van De Ontmoeting. Voor Kerstavond 2014 hebben wij oog op een kleinere zanggroep, zodat in principe iedereen plek kan krijgen in de kerk zelf.

Kerstochtend was een familiedienst waarin naast mooi orgelspel van Jaap Glasbergen en zang door Ina Buikema en Elly van Emmerik, begeleid door Martin Boek op klassieke gitaar, er ook een mooi Kerstverhaal werd verteld door Marianne Zeeman.

In dit nieuwe jaar hopen wij voor de eerste keer weer het *heilig avondmaal* te vieren op zondag 19 januari a.s.. De Heer zelf wil onze Gastheer zijn, en zo zijn wij allen genodigd.

Zondag 26 januari is er dan de *scholendienst*, die een heel ander karakter draagt dan de gewone zondagse diensten, en die 26 januari niet om half 10, maar om half elf begint. In een apart artikeltje verderop leest u meer over deze zondagse voorstelling.

Gebedsdienst

Op vrijdag 24 januari a.s. is er in het kader van de landelijke week voor de eenheid van de christenen een oecumenische gebedsdienst in de St. Jan de Doper aan de Willem v.d. Veldenweg 28 Leimuiden. De dienst begint om 19.30 uur en de voorgangers zijn dhr. Gerard Verbeek en ikzelf. Het thema van de dienst is: 'Is Christus dan verdeeld?' n.a.v. een

woord van Paulus aan de gemeente in Corinthe (1 Corinthiërs 1:13). U en jullie allen van harte welkom!

Zieken

Alie Schreuder-Lok (Peppelhof 20) verblijft i.v.m. revalidatie na een nieuwe heup op dit moment van schrijven (2 januari) nog steeds in Zorgcentrum Noorderbrink, Klompenmaker 156, 2401 PR Alphen aan den Rijn. Hopelijk voor niet meer al te lang.

Piet Vroonland, die al verscheidene maanden voor revalidatie verblijft in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp, 2de étage A3) zal daar nog wel een tijd moeten blijven. Veel sterkte Piet!

Leen Schoenmaker (Molenkade 1) is 30 december jl. voor onderzoek opgenomen in het LUMC te Leiden. Ik schrijf dit 2 januari en mogelijk is Leen weer thuis als u dit gemeentenieuws leest.

Op 31 december moest Willem van Tol (Herenweg 128 Rijnsaterwoude) voor onderzoek worden opgenomen in het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp.

Arieda Vonk (Kerklaan 12), moest 1 januari opgenomen worden in het LUMC en is daar 2 januari geopereerd vanwege een longtumor.

Naast deze genoemde gemeenteleden zijn ook verschillende gemeenteleden bezig met behandelingen, spannend allemaal wat het resultaat zal zijn. Alle deze gemeenteleden in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum, en ook allen die thuis met hun gezondheid problemen hebben, veel sterkte en vertrouwen, en waar mogelijk ook herstel toegewenst.

Huwelijksjubileum

Jan en Tjerry Smit-van Santbrink (Burg. Bakhuizenlaan 32) hopen 28 januari a.s. te vieren dat zij die dag 60 jaar getrouwd zijn. Onze hartelijke gelukwensen! Een heel mooie dag toegewenst samen met wie u lief zijn, en nog veel goede en gelukkige jaren toegewenst onder de zegen van Hem die ons leven draagt.

Geboortebericht

Op 20 december jl. werden Christiaan en Catinga Möllers (Aak 9 2377 CL Oude Wetering) verblijd met de geboorte van een zoon, Pepijn Hendrikus Antonius geheten. Zij noemen hem Pepijn. Van harte gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis! En moge Pepijn in geluk en gezondheid opgroeien onder de rijke zegen van de Heer.

Tenslotte

Van zaterdag 4 t/m zondag 12 januari 2014 zijn mijn vrouw en ik een week weg. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, uw wijkouderling of uw wijkdiaken.

Met een hartelijke groet, en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof.

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Een lustrum ligt achter ons!

5 jaar geleden mochten we de fusie acte tekenen in de Dorpskerk op 17 december 2008. Ter gelegenheid daarvan is een toespraak gehouden, delen uit die toespraak zijn hieronder cursief afgedrukt.

De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente hielden op te bestaan. We namen met enige weemoed afscheid van iets vertrouwd, waar we ons mee verbonden voelden. Van Samen op Weg naar Samen één, een eenheid in verscheidenheid.

Met deze fusie komt er een einde aan het gescheiden optrekken van de beide protestantse kerken in Leimuiden, de verdeeldheid voorbij, maar de verscheidenheid blijft. Het SOW proces startte hier in Leimuiden in 1962 volgens de geschiedschrijvers. In december 1999 is de intentieverklaring tot éénwording getekend.

Een nu: Samen zijn we één gemeente van God, hebben we één kerkenraad, één predikant, en over een jaar of twee (was iets te optimistisch) één kerkgebouw en één kerkelijk centrum.

En nu terugkijkend op die vijf jaar voelt de Protestantse gemeente te Leimuiden vertrouwd, wij, u, we voelen ons er mee verbonden. Toen waren we blij en dankbaar en ook nu mogen we dat zijn. In 2011 hebben we een voltijds predikant Ds. Verschoof uit Andijk mogen beroepen, eind 2012 is onze gerenoveerde kerk in gebruik genomen en februari 2013 was er de zeer geslaagde openingsweek, de officiële opening van ons nieuwe kerkelijk centrum de Ontmoeting, wat een zegen.

Hoe geven we uitdrukking aan samen één, hoe willen we gemeente zijn, hoe willen we zichtbaar zijn in de maatschappij, juist hier in Leimuiden? Gaan we door op de oude voet, houden wat je hebt of is dit ook een kans voor vernieuwing, nieuwe inspiratie.

We hebben in de zomer van 2011 het missionair team opgestart na een gemeenteavond in het voorjaar, waarin we samen nagedacht hebben hoe we "het missionair zijn" gestalte wilden geven. Daar kwam uit: Gemeente voor het Dorp, Gemeente aan de Bron en Gastvrije gemeente. Ga er maar aan staan om dat handen en voeten te geven, wat een uitdaging. De inloopochtenden iedere woensdag, de 7+1 cursus en de gastvrouwen/heren zijn daar mooie voorbeelden van.

Tijdens de Pinksterdienst van 2009 is er door de Marianne Tukker, een prachtig gedicht voorgedragen, velen van u kennen het al.

Gooi nu de ramen open,
doe nu de deur van slot.

We kunnen weer gaan hopen,
een toekomst ligt voor ons open.

Hier waait de Geest van God.

Het is ons motto geworden.

Er is de afgelopen jaren goed over nagedacht hoe wij gemeente willen zijn en dat is vastgelegd in ons vademecum (2007). Daar is veel werk voor verzet.

In ons vademecum staan vier woorden centraal: vieren, delen, dienen en leren.

Steeds opnieuw vieren we hoe in Jezus een nieuw licht is gaan schijnen en een nieuwe Geest is gaan waaien. Rond die viering ontstaat een gemeenschap die met elkaar deelt: de vragen en ervaringen in het geloof, de eenzaamheden, de noden en de vreugden van het bestaan. We willen leven in de geest van Jezus en weten ons geroepen tot dienstbaarheid in woorden én daden in deze wereld. Van onze ervaringen in het vieren, delen en dienen willen wij leren: wat vraagt deze tijd van ons, hoe gaan we om met het spanningsveld van traditie en vernieuwing, een vernieuwing waarbij ook ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen.

Als je deze vier woorden, vieren, delen, dienen en leren door je heen laat gaan, dan ga je iets voelen van een inspirerend perspectief, waar je graag bij wilt horen en aan mee wilt werken. Horen bij een kerk die mensen verwelkomt, een kerk, die een open oog en oor wil hebben voor wat er in de gemeenschap van Leimuiden speelt. Wat een opgave mensen, wat een geweldige opdracht. Dat kunnen we niet vanuit ons zelf alleen. Daartoe bidden wij om de Geest van God in ons midden.

Advent kan in Leimuiden in een nieuw eensgezind verlangen worden gevierd.

En zo zijn we na de fusie doorgeslagen, steeds opnieuw zullen we ons bij onze opdracht moeten bepalen. Er is de afgelopen jaren veel bereikt met heel veel inzet van velen uit onze gemeente. Heel veel dank daarvoor. Wij zullen ook in de toekomst weer een beroep moeten doen op u allen, samen maken we de (missionaire) gemeente.

In 2014 zullen we waarnodig ons vademecum herijken en een nieuw meerjarenplan (incl. financiën) opstellen.

Ook zijn er in het voorjaar van 2014 weer mensen aftredend in de kerkenraad. Een aantal van ons die aftreden en die afgetreden zijn tijdens de afgelopen vijf jaar hebben de mentaal zware tijd van vlak voor de fusie meegemaakt en (geheel of gedeeltelijk) de opbouwfase meegemaakt van de afgelopen vijf jaar. Dan is het voor enkelen ook weer tijd om even bij te komen van het werk in de gemeente waaronder het kerkenraadswork. U voelt het al aankomen, er zal weer een beroep op de u, als leden van de gemeente, worden gedaan. Meedenken over het vervullen van vacatures, weten wat u zelf kan en wilt en ja zeggen als u wordt gevraagd een aantal jaren een speciale rol te spelen. Het kost wat tijd en energie maar geeft ook veel voldoening.

Met hartelijke groet,

Leen van der Sar en Leen Overbeek.

(De toenmalige voorzitters van beide kerkenraden)

KANJER van 2013!!

Vrijdagavond 3 januari 2014, een avond om in te lijsten!

In het najaar werden wij als kerkenraad benaderd door de gemeente Kaag en Braassem met de vraag of wij in onze eigen dorpskern Leimuiden iemand wilden nomineren voor de vrijwilligersprijs Kanjer van 2013 (leeftijd tot 30 jaar). Daar hoefden



we niet lang over na te denken: Rozemarijn Buikema! Rozemarijn heeft jaren veel werk verricht op diverse terreinen binnen de Christelijke Jeugdstichting, het club- en CJV-werk. Daarnaast was en is zij zeer actief binnen de Vakantiekinderweek en Hobbyclubmiddagen die met deze jaarlijkse afsluiting van de zomervakantie verbonden is. Vrijdagavond 3 januari kwam ook de erkenning vanuit de gemeente Kaag en Braassem. Van alle genomineerden in deze categorie werd Rozemarijn tot haar verrassing uitgekozen en in de bloemen en het zonnetje gezet. Zij ging met een oorkonde, attentie en grote bos bloemen weer huiswaarts, maar vooral met de erkenning voor het werk dat zij al jaren in onze gemeente doet. Gefeliciteerd Rozemarijn, helemaal verdiend. We zijn trots op je!

Naast Rozemarijn zijn er natuurlijk veel anderen die ook veel betekenen binnen het jeugdwerk in onze kerk en in Leimuiden rondom de jeugd. We willen niet onvermeld laten dat de prijs die Rozemarijn is toegekend ook vanuit de kerkenraad een erkenning is voor het werk van al die anderen. Het is fantastisch om iedere keer weer te merken dat jullie met toewijding en enthousiasme bezig zijn met clubavonden, kampweekenden, uitjes en andere activiteiten! Hartelijke dank daarvoor!

Namens de kerkenraad,
Liset van Steenbrugge.

Berichten van de Diaconie en ZWO**Collectes**

Op zondag 12 januari collecteren we voor catechese en educatie in de Protestantse Kerk. Via de catechese kunnen jongeren vanuit een veilige plek leren wat geloven betekent. Catechese geven vraagt in deze tijd veel van de mensen die zich daarvoor inzetten. Gelukkig staan zij er niet alleen voor. Er zijn mogelijkheden voor training en toerusting via het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk. De jeugdorganisaties JOP en HGJB ontwikkelen speciale materialen voor de catechese, verzamelen kennis over catechese en zijn een vraagbaak voor catecheten. Met de opbrengst van de collecte blijft de toerusting van catecheten mogelijk. Dan kan de kerk blijvend investeren in de geloofsopbouw van jongeren en is er hoop voor de kerk van de toekomst, omdat 'het geloof verder gaat'.

Zondag 19 januari is de avondmaalscollecte bestemd voor Heart4Children. Ook dit jaar willen we de avondmaalscollecten weer aan dit kinderdorp in Oeganda besteden.

Namens de diaconie,
Jorico Noteboom.

Berichten van College van Kerkrentmeesters**12-26 januari: Kerkbalans**

Het is zomaar weer januari geworden, en dus gaan onze kerkbalansvrijwilligers binnenkort weer op pad om uw financiële toezegging te vragen voor Kerkbalans 2014. In eerste instantie door de bekende Kerkbalansenvelop bij u af te geven, en ongeveer een week later om uw hopelijk positieve antwoord weer op te halen.

De begroting van onze gemeente is u eind vorig jaar gepresenteerd, samen met het overzicht van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van ons plaatselijke kerkenwerk: de salarissen van onze predikant en koster, het onderhoud van onze gebouwen, energie, kosten van de eredienst en natuurlijk ook voor de bijzondere activiteiten in onze gemeente.

Op de antwoordstrook die in de Kerkbalansenvelop is bijgesloten kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan dit plaatselijk kerkenwerk in en om Leimuiden. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvolop doen, liefst al voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de lopers en loopsters bij het werk waarvoor zij de komende weken weer vrijwillig, en in het belang van ons gezamenlijk gemeente-zijn, bij u aan de deur komen.

Legt u dus de envelop met de antwoordstrook alvast klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Uw college van kerkrentmeesters.

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Ingekomen

mevr. J.M.I. Boer (03-11-1988), Leeuwerik 9
dhr. J.A. Kempenaar (21-03-1985), Beukenlaan 31

Vertrokken naar buitenland

B.B. van Gameren (zoon van B.B. van Gameren), Kerklaan 4a.

Bedrijfshulpverlening

Doel van deze avonden is om bij een mogelijke calamiteit tijdens een dienst in de Dorpskerk of een activiteit in 'De Ontmoeting' direct adequaat te kunnen optreden voor de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Een tiental gemeenteleden heeft in de afgelopen weken drie avonden les gehad in:

- EHBO
- Blussen van kleine brandjes m.b.v water en/of brandblusser
- Procedures rond ontruimingsoefeningen: Wie doet wat?
- Reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)

De laatste avond werd gevolgd door een twintigtal gemeenteleden, waarna de AED is opgehangen bij de brandslanghaspel naast de ingang van zaal 1.

Naar aanleiding van deze avonden zal er nog het een en ander worden aangeschaft. Als alle benodigdheden binnen zijn zal er nog een ontruimingsoefening volgen met de kerkzaal als oefenlocatie. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

De tien BHV'ers zijn:

Koster en hulpkoster: Wanda Vissers, Joost Boot, Bob Buikema en Bert de Vos.

EHBO'er: Ina Buikema

Leden van de commissie geluid: Gert Rietdijk, Piet de Ruiter en Jacques Roodenburg,

Leden van het CvK: Aad Treur en Piet Vroonland

Bij een calamiteit zijn zij herkenbaar aan de gele hesjes. U wordt dan verzocht hun instructies op te volgen. Daarbij hoort ook dat u nog op de hoogte wordt gesteld van de procedure bij een ontruiming.

Piet Vroonland.

Nieuwe berging o.a. voor ACKC



Waarschijnlijk heeft u de nieuwe berging al opgemerkt welke is gerealiseerd tussen de oude begraafplaats en familie de Ruiter. Er zaten slechts 5 weken tussen de start van de bouw en de oplevering. De bouw is uitgevoerd door aannemer Kuipers uit Rijnsaterwoude.

Op 14 december is het gebouwtje met de afmetingen van 4 bij 12 meter officieel in gebruik genomen.

Naast dat het dient als opslag voor het ACKC, wordt het ook gebruikt voor opslag van het tuingereedschap. Het ACKC kan de spullen nu dichtbij de plaats waar de Voorjaarsmarkt zal worden gehouden, droog en mogelijk vorstvrij bewaren. Tevens heeft familie De Ruiter in het gebouwtje een eigen afgesloten opbergruimte. Hartelijk dank aan allen die de realisatie van dit gebouwtje mogelijk hebben gemaakt.

Het College van Kerkrentmeesters



Berichten van de penningmeester

Opbrengst verjaardagsfonds 2013

Ook voor het afgelopen jaar mag een mooi resultaat van het verjaardagsfonds in de boeken bijgeschreven worden: ruim € 1.000. Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle medewerk(st)ers die hieraan, in weer en wind, hun bijdrage geleverd hebben! Inmiddels heeft het College besloten de opbrengst te gebruiken voor de (noodzakelijke!) aanschaf van diverse hulpmiddelen, benodigd voor BHV. Met deze aanschaf voldoen we aan de te stellen veiligheidseisen ingeval een calamiteit zich zou voordoen.

Ontvangen gift

Via Ina Boot ontving het College van Kerkrentmeesters een gift van € 50, bestemd voor de kerk.

Opbrengst oliebolactie 2013

Het College van Kerkrentmeesters spreekt haar dank uit voor alle getoonde inzet bij en de fraaie opbrengst van de oliebolactie. De netto-opbrengst bedraagt € 4.575! (2012: € 4.255). De actie mag als 'geslaagd' genoemd worden mede door de gratis levering van melk door de volgende families: Voorbij, Nagel en Van den Akker.

met vriendelijke groet, Ad de Quaasteniet.



Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd

19 jan.	dhr. W. van Tol Herenweg 128, 2465 AK Rijnsaterwoude
24 jan.	mevr. A. van Bostelen-Oudshoorn zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad 3, kamer 209, 2481 AS Woubrugge

Overige berichten

Speciale Scholenzondag 26 januari 2014

Op zondag 26 januari 2014 hopen wij weer een scholenzondag te houden met deze keer een extra-speciaal karakter: het is een zondagse voorstelling voor jong en oud. Dus niet een 'gewone zondagse dienst', maar een zondagse voorstelling waarvoor - naast jullie en u natuurlijk! - alle kinderen en de ouders van alle drie de basisscholen van ons dorp worden uitgenodigd.

Misschien denkt deze of gene: waarom niet een 'gewone dienst'? Maar is dit niet ook juist een prachtige gelegenheid om op zondag voor iedereen in ons dorp de deuren van de kerk open te zetten voor een positieve boodschap? Het thema van deze voorstelling van Matthijs Vlaardingebroek is: 'Te gek voor woorden...', een gloednieuwe voorstelling over generaal Naäman.

De organisatie is in goede handen van de PC Basisschool 'De Schakel' en van de PG Leimuiden. Zelf hoop ik ons samenzijn te openen met een welkomstwoord, en daarna neemt Matthijs Vlaardingebroek het over. Hij is als missionair werker actief in Den Haag.

Vanwege het bijzondere karakter van deze voorstelling, waarbij er hopelijk ook veel kinderen en volwassenen van buiten onze gemeente zullen komen, die niet gewend zijn aan 09.30 uur op zondagochtend, gaat de zaal van de Ontmoeting open om 10.00 uur en begint de voorstelling om 10.30 uur. Er is vrij toegang voor iedereen, wel is er een collecte. Na de voorstelling is er ontmoeting met koffie en fris.

Wij hopen op een heel mooi en inspirerend samenzijn!
ds. Verschoof.

**Twee avonden rond dr. Arjan Plaisier's boek 'Overvloed en overgave'**

Zoals bekend hoopt *donderdag 30 januari* dr. Arjan Plaisier, scriba van onze landelijke kerk, in 'De Ontmoeting' te komen spreken n.a.v. zijn boek 'Overvloed en overgave'. Op *donderdag 16 januari* zal er een voorbereidende avond worden gehouden die zal worden geleid door ds. Jasper van Schaik te Woubrugge. Hij hoopt in te gaan op de achtergrond en de rode lijn in het boek en wij zullen dan ook een stukje uit het boek lezen - wat betekent dit voor ons persoonlijk? De avonden zijn een initiatief van het regionale missionaire team, en beginnen steeds om 19.45 uur in 'De Ontmoeting' te Leimuiden.

ds. Verschoof

Uit de omgeving**Is Christus dan verdeeld?**

In 2014 vindt de Week van Gebed plaats van 19-26 januari. Het thema 'Is Christus dan verdeeld?' is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om eensgezind te zijn als christenen. Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada.

De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. We staan allemaal in een zelfde relatie tot Christus. Hij is de bron van onze redding en de grond van ons bestaan. In Hem zijn wij één.

Met het thema 'Is Christus dan verdeeld?' willen we dan ook - net als Paulus- benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten om eensgezind te zijn, vanuit een nieuw leven dat wij hebben ontvangen in Jezus Christus.

Vrijdag 24 januari 2014 is de Oecumenische Gebedssamenkomst in de Sint Jan de Doperkerk te Leimuiden, aanvang 19.30 uur.

Na de dienst bent u allen hartelijk welkom in de Priester Hendrikzaal. Daar kan u genieten van een kop koffie of thee of iets fris, en is er mogelijkheid om wat na en bij te praten.

Jan Schoenmaker.

**Agenda**

woe. 8 jan.	Moderamenvergadering 20:00 uur, De Ontmoeting
12-26 jan	actie Kerkbalans
do. 16 jan.	'Overvloed en overgave' voorbespreking 20:00 uur, grote zaal De Ontmoeting
woe. 22 jan.	Kerkenraadvergadering 20:00 uur, zaal 2 De Ontmoeting
vrij. 24 jan.	Oecumenische gebedsdienst 19:30 uur St. Jan de Doper te Leimuiden
do. 30 jan.	'Overvloed en overgave' Arjan Plaisier 20:00 uur, grote zaal De Ontmoeting

Bijlage

Op 28 januari 2014 zijn onze ouders, Opa en Oma

Jan Smit
en
Tjerry Smit – van Santbrink

60 jaar getrouwd.

Wij nodigen u van harte uit hen daarmee te feliciteren op **zaterdag 25 januari** tussen 15.30 uur en 17.30 uur in 'De Ontmoeting' naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 51 in Leimuiden.

De kinderen en klein kinderen

Burgemeester Bakhuizenlaan 32
2451 AA Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij\Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)