



Iedereen een gouden plak

'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.'
Romeinen 8:37

De Olympische Winterspelen Sotchi 2014 zijn weer voorbij. Zondag 23 februari was de feestelijke afsluiting.

Wat was het vaak spannend, op de ijsbaan, op de piste, in het stadion, op het langlaufparcours. Wat hebben niet in het minst 'onze' Nederlandse schaatsmannen en -vrouwen geweldig gepresteerd. Het moet voor al die winnaars toch een onvergetelijk moment zijn geweest, als ze op het erepodium mochten verschijnen en daar hun medaille ontvingen, brons of zilver of zelfs goud!

Tegelijkertijd vond ik het ook altijd wel heel tragisch en treurig: mensen die net als de uiteindelijke winnaars álles gaven, maar bv. vielen en daardoor als laatste eindigden of werden gediskwalificeerd. Of soms met maar een paar duizendste seconde of een paar centimeter verschil het eremetaal misten: een vierde plaats, en dus niets.

'The winner takes it all, the loser's standing small', zong de Zweedse popgroep Abba al begin jaren '80, de winnaars staat in het voetlicht, in het middelpunt van de belangstelling, de verliezer, naar hem of haar vraagt niemand meer. Wat mij betreft verdienen daarom eigenlijk alle deelnemers aan de Winterspelen Sotchi 2014 goud! Want hebben zij allemaal niet hun uiterste best gedaan!? Maar zo werkt dat bij de Olympische Spelen nu eenmaal niet. De apostel Paulus heeft het in het bovenstaande Bijbelwoord ook over overwinnaars. 'Méér dan overwinnaars', schrijft Paulus zelfs. Het eigenaardige is echter dat de mensen aan wie hij dat schrijft, de gemeenteleden van de christelijke gemeente in Rome, in de ogen van de toenmalige maatschappij bepaald geen overwinnaars waren, eerder het tegendeel.

Wij horen over mensen die te maken hadden met verdrukking, benauwdheid, gevaar van allerlei soort. Het waren dus niet de mensen van het erepodium, van het eremetaal, van het voetlicht. Toch noemt Paulus hen overwinnaars. Maar hoe kan dat nu, dat deze 'verliezers' kennelijk toch overwinnaars zijn?

Wij lezen: dat komt 'door Hem, die ons heeft liefgehad'. Bedoeld is de grote Overwinnaar Jezus Christus. Al die 'verliezers' hadden hun leven in geloof verbonden aan Hem, de Heer.

Kerkdiensten

Zondag 2 maart

8e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Gastheer/vr	
Collecten	Kerk in Actie Moldavië (1), Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Janneke Roggeveen
BC	Jorico Notenboom

Na de dienst wordt in de grote zaal van De Ontmoeting koffie, thee en limonade geschonken door Janneke en Eric Roggeveen.

Zondag 9 maart

1e zondag van de 40 dagen
CJV dienst

11.00 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Liset van Steenbrugge
Gastheer/vr	Leden CJV
Collecten	

Vanaf 10:30 uur staan, voorafgaand aan de dienst, koffie, thee en limonade klaar verzorgd door de leden van de CJV.

Woensdag 12 maart

Biddag voor Gewas en Arbeid
Avondgebed

11.00 uur - Dorpskerk

Voorganger	dhr. Jan Schoenmaker, mevr. Marianne Zeeman
Organist	Henk de Jong

Zondag 16 maart

2e zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

En als je dat doet, ontvang je toch, door Hem, goud. Wij kunnen ons wel eens een verliezer voelen: wat heb je eigenlijk bereikt, wat is er van je leven terechtgekomen, wie ziet je eigenlijk staan? Paulus zegt dan: de grote Overwinnaar Jezus Christus ziet je staan, Hij die je liefheeft, in zijn ogen ben van grote waarde, voor Hem en zijn komend Rijk, een overwinnaar. Verbind je leven aan Hem, de grote Overwinnaar, wordt, wees zijn leerling, en het goud, de vreugde bij Hem te mogen horen, is je eeuwig deel.
ds. Verschoof.

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Graag weer even wat berichten uit de gemeente. Ik begin met de:

Kerkdiensten

Deze weken volgen wij het oecumenische leesrooster en zijn wij zo in de kerkdiensten bezig met een aantal gedeelten uit de Bergrede, dat bijzondere onderwijs van Jezus over waar het in het Koninkrijk van God om gaat en hoe wij daarin leerling van Hem kunnen zijn.

Zondag 2 maart a.s. willen wij luisteren naar Mattheüs 6:24-34, waar Jezus spreekt over bezorgdheid. Een altijd weer actueel thema. Welke weg wijst Jezus ons hier? Deze zondag is meteen ook de laatste zondag in de tijd van Epifanie, de tijd in het kerkelijk jaar dat wij - na het Kerstfeest - stilstaan bij de verschijning van de heerlijkheid van Jezus in onze wereld, zijn woorden, tekenen en wonderen.

9 Maart a.s. is de eerste zondag van de Veertig Dagentijd; wij volgen Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem, waar Hij voor ons zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha: 'De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden' (Jesaja 53:5b). Dat mogen wij in deze weken gedenken, daar dankbaar en eerbiedig bij stilstaan.

In deze Veertig Dagentijd volgen wij samen met de Kindernevendienst het Paasproject van 'Vertel het maar': 'Delen in Gods liefde' heet het dit jaar. Wij volgen met dit project allerlei gedeelten uit de lijdensgeschiedenis. Ook zingen wij elke keer het bijbehorende Paasprojectlied: 'Samen op weg naar Pasen'. Het belooft weer een heel mooi project te worden in een bijzondere periode van het kerkelijk jaar, dus ouders en grootouders, neem je kinderen en kleinkinderen mee! En fijn lieve mensen van de Kindernevendienst, dat jullie je altijd zo inzetten.

Zondag 9 maart, de eerste zondag in de Veertig Dagentijd is ook meteen de jaarlijkse *CJV'dienst*. met als thema 'Even iets anders'. Elders in *Op Weg* leest u meer over dit samenzijn voor iedereen. Hartelijk welkom! De dienst begint om 11.00 uur.

Bidstond voor gewas en arbeid

Woensdag 12 maart a.s. is de jaarlijkse Bidstond voor gewas en arbeid. Het avondgebed begint om 19.30 uur en wordt dit jaar verzorgd door Jan Schoenmaker en Marianne Zeeman. Dit vanwege het feit dat ik in het kader van de Permanente Educatie in Maarssen verblijf.

De Bidstondcollecte is dan op zondag 16 maart a.s., en ook in deze dienst doen wij voorbede voor alle noden die er zijn in de wereld van gewas en arbeid in ons eigen land en wereldwijd.

Zieken

Piet Vroonland moest vanuit het verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp opgenomen worden in het Rijnlandziekenhuis Leiderdorp (vierde verdieping gang 470) i.v.m. plotselinge hevige pijn in zijn linker knie. Wel dus weer een grote tegenslag. Het gaat gelukkig nu weer ietsje beter, veel sterkte Piet.

Ik noem ook Jannie van Ravenhorst - Arlar (Lindenlaan 29). Velen van u kennen haar wellicht uit het dorp en omdat zij ook een regelmatige gast is bij de gemeente-maaltijden. Zij verblijft al lange tijd in het AMC i.v.m. met een ontstoken alveesklier die een ernstige infectie heeft veroorzaakt. Haar adres: Academisch Medisch Centrum, Afdeling F7 Zuid, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam. Een kaartje o.i.d. is altijd van harte welkom!

Gerrit van Nieuwpoort (Esdoornlaan 9) moet volgende week worden opgenomen in het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp i.v.m. een operatie aan zijn rug. Als alles goed mag verlopen zal hij er ongeveer een week verblijven.

Willem van Tol (Herenweg 128 Rijnsaterwoude) heeft een week in het Rijnlandziekenhuis gelegen. Hij moet vanwege de ziekte die hem getroffen heeft (Hodgkin-lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker) een chemokuur volgen, en dat gaf voor de tweede keer een zware terugslag. Gelukkig is hij weer thuis en gaat het weer beter. De volgende kuur is gepland voor medio maart.

Joke Kroon-Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) is 10 februari jl. weer uit het LUMC thuisgekomen waar zij verbleef i.v.m. een hersenbloeding. Zij vertelde dat het weer de goede kant opgaat, en dat is goed om te horen.

Verder zijn verschillende gemeenteleden bezig met medische behandelingen - chemo, bestralingen, andere vormen van medische behandeling. Verschillende gaan een moeilijke weg. Mogen zij zich gesteund weten door het gebed van ons als gemeente.

Permanente Educatie

Rest mij mee te delen dat ik woensdag en donderdag 12 en 13 maart weer 2 dagen in Maarssen verblijf in het kader van de door de PKN ingestelde 'Permanente Educatie'.

Dat was het voor deze keer.

Met een hartelijke groet, en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof.

Kerkelijk Nieuws

Gemeenteleden die elders wonen

Zoals beloofd wil ik in deze Op Weg graag een lijst publiceren van alle leden van onze kerkelijke gemeente die vanwege leeftijd en / of gezondheidsproblemen vanuit Leimuiden verhuisd zijn en nu elders wonen. 'Nabij of ver, wij zijn verbonden' (Gezang 314:3)!

ds. Jelis Verschoof

Mevr. Oostermann-van Harten	Paulus Pietersstraat 1	1135GS	Edam
Mevr. M.C. Treur - Maat	Kruislaan 54	2131WE	Hoofddorp
Mevr. D. van Tol - Baartman	Rustoordlaan 1 - kamer 57	2161GC	Lisse
Dhr. H. van Harten	Hoogmadeseweg 55	2351CP	Leiderdorp
Dhr. B. Kanters	Rembrandt van Rijnsingel 164	2371RJ	Roelofarendsveen
Mevr. G.G. van Iperen-de Heer	Schoolbaan 4 - kamer 204	2371VJ	Roelofarendsveen
Mevr. K. Noordijk - Boezaard	Saskia van Uylenburchlaan 1, kamer 202	2377CR	Oude Wetering
Mevr. C. Angenent - Besemer	Dorpsstraat 33	2421AV	Nieuwkoop
Mevr. A. van Bostelen - Oudshoorn	Weteringpad 3	2481AS	Woubrugge
Mevr. B.M. Zwaal-Verhoek	Weteringpad 3	2481AS	Woubrugge
Mevr. M. Middag - van Blanken	Weteringpad 3	2481AS	Woubrugge
Mevr. J.A. van Bergen - Oudshoorn	Weteringpad 3	2481AS	Woubrugge
Mevr. G. van Rijn - van Andel	Weteringpad 3	2481AS	Woubrugge

Berichten van College van Kerkrentmeesters

In dit nummer van OpWeg willen we u alvast informeren over de voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2014. Eerst maar eens wat harde cijfers:

	Aantal uitnodigingen	Aantal toezeggers	% Toezeggers t.o.v totaal
2012	384	350	91 %
2013	385	343	89 %
2014	379	327 (voorl.)	86 %
Ontwikkeling 2014 tov 2013	- 2 %	- 5 %	

	Totaal toegezegd	Per toezegger	Per uitgenodigde
Inkomsten 2011	€ 77.037,-	€ 231,-	n.b.
Inkomsten 2012	€ 73.658,-	€ 210,-	€ 192,-
Inkomsten 2013	€ 71.111,-	€ 207,-	€ 185,-
Toezeggingen 2014	€ 69.431,- (voorl.)	€ 212,-	€ 183,-
Ontwikkeling 2014 tov 2013	-2,5%	+ 2,5%	-1%

Om deze gegevens goed te kunnen beoordelen moeten we er rekening mee houden dat er nog toezeggingen kunnen binnenkomen. Bovendien blijkt dat er meestal in de loop van het jaar ook bijdragen van leden die geen toezegging hebben gedaan worden ontvangen, terwijl aan de andere kant niet altijd alle toezeggers (helaas) hun belofte gestand doen.

Op basis van de ervaring van vorige jaren verwachten we dat er nog een bedrag van ruim € 1.000,- bij zou kunnen komen.

Het bedrag van € 69.431,- aan toezeggingen is natuurlijk een mooi resultaat, maar toch wat minder dan waar we op gehoopt hadden, en wat we ook nodig hebben om de jaarrekening over 2014 sluitend te krijgen. Ten opzichte van de begroting missen we zo'n € 3.500,- ofwel 5%.

Hoe dan ook, het blijft natuurlijk een heel mooi bedrag aan Kerkbalansinkomsten, waarvoor we heel dankbaar mogen zijn.

Alle bijdragers hartelijk dank voor jullie bijdrage, en alle lopers hartelijk dank voor jullie inspanningen!

Namens het CvK,
Pieter Meijer.

Berichten van de Diaconie en ZWO

40dagentijdscampagne 2014 van Kerk in Actie

De veertigdagentijd, de periode voor Pasen, is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne samen met kerkelijke gemeentes en donateurs. Dit jaar is het thema 'Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt'.

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor.

Door in de 40dagentijd te collecteren voor zes campagneprojecten, ondersteunt u het wereldwijde werk van Kerk in Actie. Met elke week een ander project bieden wij u een brede kijk op het wereldwijde werk van Kerk in Actie. Of het nu gaat om een sociale supermarkt in Nederland waar mensen die nauwelijks meer iets te besteden hebben, gratis boodschappen kunnen doen, of een theologieopleiding met aandacht voor inheemse volken in Brazilië. Als wij samen in beweging komen, is verandering mogelijk.

Download de gratis 40dagentijd-app

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp of scan de QR-code met je telefoon en ga direct naar deze pagina.



Collectes

In de 40-dagentijd collecteren we voor 6 projecten van Kerk in Actie. Elke week een ander project. De eerste zondag in de 40-dagentijd is op 9 maart. Op die zondag is er een dienst voorbereid door de CJV. Zij zullen zelf een collectiedoel presenteren. Daarom collecteren we alvast op 2 maart voor het eerste project van Kerk in Actie: Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië

Voor deze mensen is Bethania actief. Vrijwilligers van deze stichting brengen bijvoorbeeld warme maaltijden aan huis bij ouderen die niet meer in staat zijn voor zichzelf eten klaar te maken, zoals de 86 jarige Lisa. Zij werd thuis aangetroffen en bleek al drie dagen niets gegeten te hebben. Zij krijgt nu dagelijks een maaltijd van Bethania. Daarnaast beheert Bethania ook nog een dagcentrum voor ouderen. Hier kan men elkaar ontmoeten, is er medische zorg, maaltijden en hulp bij zaken van sociale diensten.

Doordat mensen elkaar hier ontmoeten en leren kennen hebben zij ook steun aan elkaar bij ziekte of het vieren van feestdagen. Deze collecte bevelen wij dan ook van harte bij u aan! Te meer ook omdat de diaconie deze collecte wil verdubbelen! De helft van de totale opbrengst zal dan gedoneerd worden aan het zomerkamp van de stichting Hart voor Moldavië, waar Jelis en Levi Verschoof weer aan mee zullen doen.

Namens ZWO en Diaconie,
Wilma de Quaasteniet en Jorico Notenboom.

Berichten van Commissie Jeugdwerk

De Christelijke Jeugdstiting heet nu Commissie Jeugdwerk! Niet langer een stichting maar een commissie dus.

Om allerlei redenen is de Christelijke Jeugdstiting als stichting opgeheven in het afgelopen jaar. Dit had meer voordelen, ook financieel, dan het laten voortbestaan ervan. De nieuwe naam van de stichting die voorheen het Gereformeerde en Hervormde club- en CJV-werk coördineerde en bestuurde is Commissie Jeugdwerk. Er verandert verder weinig. We vragen de voormalige donateurs of zij ook aan deze Commissie Jeugdwerk die inhoudelijk hetzelfde werk blijft doen, jaarlijks hun financiële bijdrage willen geven. Ook dit jaar komt er iemand aan de deur om uw bijdrage op te halen. Het werk en dus ook het ophalen van de donaties moet met steeds minder mensen gedaan worden. Zondag 9 maart is de jaarlijkse CJV-dienst. Deze dienst wordt georganiseerd door de CJV vanuit de Commissie Jeugdwerk. Voorafgaande aan en na afloop van deze dienst is er gelegenheid om uw jaarlijkse bijdrage af te geven. Hoe meer mensen hier gehoor aan geven, hoe minder adressen er bezocht moeten worden! Fijn als u het mee wilt nemen! Bent u er niet bij, dan komt er in later instantie in de maand mei alsnog iemand aan de deur.

Tot slot zou het ook fijn zijn als zich nieuwe donateurs aanmelden. Dit kan vanzelfsprekend ook rondom de CJV-dienst geregeld worden.

Het doel van de collecte van de CJV-dienst vindt u elders in deze Op Weg uitgebreid toegelicht en zal ook tijdens de dienst aandacht krijgen.

Namens een enthousiaste groep jongeren die samen de Commissie Jeugdwerk vormen,

Liset van Steenbrugge.



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Geboren

14-02 Tycho Jacco, zoon van Tjeerd en Renate Kalf,
Schoolstraat 2 te Rijsaterwoude.

Berichten van het Missionair Team

De lezing van Arjan Plaisier.

Donderdagavond 30 januari gaf ds. Arjan Plaisier, scriba van de landelijke PKN, een lezing in 'De Ontmoeting' in Leimuiden. Dit op uitnodiging van de regionale missionaire werkgroep (ds. Jasper van Schaik (Woubrugge), Beppie van der Waal (gemeente-adviseur), Heine Sikkkel (Zevenhoven), Petra Verschoof (Leimuiden) en Annet Hoogerwerf (Nieuwveen). Met zijn drieën gingen we vanuit Nieuwveen naar deze avond toe. Ik zag dat er naast natuurlijk mensen uit Leimuiden, ook geïnteresseerden uit Rijnsaterwoude, Woubrugge, Aarlanderveen, Noorden en Nieuwkoop waren. Wellicht waren er nog meer gemeentes vertegenwoordigd maar de groep was te groot om dat te kunnen ontdekken. Heel fijn dat zovelen gekomen waren.

Arjan Plaisier gaf zijn lezing n.a.v. het boek dat hij heeft geschreven: 'Overvloed en overgave'. Maar ook wie niet in de gelegenheid was geweest om het boek van te voren te lezen, kon de lezing uitstekend volgen.

Het deel van het boek dat mij het meest aansprak was het deel over de verschillende gestalten van het geloof, door Arjan Plaisier verbonden aan de vier jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter. Hij verwoordde het zo:

Hoe leeft u met God? Heeft u een lente-geloof: het geloof dat ontwaakt, ontluikt; het is voor je gaan leven. Geloof als een passie; het sleept je mee.

Of een zomer-geloof: Het geloof gaat doorwerken in je leven; het gaat vrucht dragen. Het groeit in je. Je krijgt een visie op de werkelijkheid. In de kerk help je elkaar te ontwikkelen.

Of een herfst-geloof: Het besef dat je het één en ander kwijt bent geraakt in het geloof, maar dat je het wezenlijke hebt behouden. Belangrijk is om je niet blind te staren op het verlies, maar op wat je wél gelooft, wat je hebt overgehouden: God is liefde! Herfst is ook de tijd van de oogst: de oogst van het geloof kun je samen delen.

Of tenslotte een winter-geloof: Eigenlijk ervaar je het geloof niet. Je hart is leeg. Maar toch houd je vol; je mag er blind op vertrouwen dat God je niet loslaat.

In het gesprek in groepen, wat na de lezing plaatsvond, kwamen wij tot de conclusie dat er in iedere kerk mensen zijn die de verschillende gestalten van het geloof vertegenwoordigen. Maar dat ook in ieder mens er periodes zijn dat je meer bij de ene, dan weer bij een andere geloofsgestalte hoort. In de kerk moet er ruimte zijn voor alle 'jaargetijden'. De kerk mag er zijn om je geloof te beoefenen, om er met elkaar over te spreken. De kerk is een dak boven het evangelie; de plek waar je elkaar mag helpen, troosten, bemoedigen, opladen en met elkaar mag vieren!

Al met al was het een inspirerende en waardevolle avond. Bijzonder om ds. Arjan Plaisier in ons midden te hebben.

Impressie: Annet Hoogerwerf-Teitsma.

De derde avond: nabespreking

Op de derde avond (13 febr.) hebben ongeveer 15 mensen uit meerdere gemeenten met elkaar gesproken over mogelijkheden om de inhoud van het boek in de gemeente ter sprake te brengen. Het boek leent zich namelijk heel goed om met elkaar in gesprek te gaan over geloof en specifiek het persoonlijke geloof. Eén van de rode draden na de lezing van ds. W. Dekker in de winter van 2013 was dat we vanuit de verlegenheid om met elkaar vanuit geloof te spreken in de gemeente, als een soort 'oefenruimte', dit gesprek 'gewoon' proberen aan te blijven gaan met elkaar.

Over het boek

Plaisier spreekt in één van zijn hoofdstukken over het grote verhaal van God en mensen. De uitdaging voor ons als gelovigen ligt er in dat wij toeschouwer kunnen blijven bij dat verhaal, maar dat wij er ook voor kunnen kiezen (overgave) voluit mee te gaan doen in dat verhaal van God en mensen.

Praktisch

Op de derde avond bleek dat het nodig was om eerst met elkaar te spreken over de bruikbaarheid van het boek en vooral van bijvoorbeeld de beelden lente, zomer, herfst en winter. De beelden komen het meest tot hun recht als we durven zien dat onze gemeenten en onze gemeenteleden niet in één beeld te kenschetsen zijn. De waarde van deze beelden ligt erin met elkaar in het gesprek te ontdekken hoe deze beelden ons kunnen helpen het geloof van de gemeente en van onszelf te herkennen. Ook kunnen we dan bijvoorbeeld gaandeweg ontdekken met elkaar dat we meer aspecten van een andere gestalte aandacht willen geven. Ideeën waren o.a.:

- een preken-serie over de gestalten lente, zomer, herfst en winter waarvoor ideeën op een gemeenschappelijke plek op internet gedeeld kunnen worden
- het jaarthema van de gemeente laten aansluiten bij het boek
- tijdens gesprekken, die er vaak al zijn, dit thema aanreiken
- volgend jaar een vervolg geven aan deze avonden met een aansluitend thema, bijv. 'de gemeente als oefenruimte'

Hartelijke groet namens de regionale missionaire werkgroep,

Beppie van der Waal, gemeente adviseur en Petra Verschoof (teamleider/ ambassadeur missionair werk).

PS: Het boek is in de BOEKSPOT als leenexemplaar te lenen.

Boekspot nieuws

De Boekspot bestaat deze maand 1-jaar! Vanwege dit heugelijke feit krijg je tot Pasen bij aankoop van een Boekspot artikel een leuke attentie er gratis bij!



Verder hebben we afgelopen week weer een geheel nieuwe collectie opgehaald met veel mooie en interessante boeken en aanverwante artikelen. Heb je iets nodig voor een verjaardag of anderszins, neem gerust de vrijmoedigheid om de boekentafel te bezoeken en om advies te vragen.

Een greep uit het assortiment:

- * 40-dagen boekjes voor de passietijd
- * Hart van Pasen DVD (2,99). Lees, kijk en ontdek op laagdrempelige wijze de boodschap van Pasen
- * Cadeauartikelen: bijbels in luxe uitvoering, nieuwe liedboeken, kaarten, etc.
- * Romans, bijv. 'Donderdagmiddagdochter' van Stevo Akkerman (journalist dagblad Trouw). Donderdagmiddagdochter is het ontroerende en oprechte verhaal van een vader die om moet gaan met het verlies van zijn kind, van een echtgenoot die zijn huwelijk door zijn vingers ziet glippen en van een man die zijn geloof moet herijken.
- * cd's, o.a. het 'Luisterliedboek' van Elise Mannah
- * Kleur- en doeboekjes voor kinderen, enz.

Van 5 t/m 15 maart is de Week van het Christelijke Boek. Lisette van der Heg heeft de novelle 'Later' geschreven en elke klant van de Boekspot krijgt in deze periode bij aankoop van 12,50 aan boeken dit actieboek er bij. Over de novelle: toen Ben Vervoort zes jaar en drie weken oud was, verdween zijn moeder. Het verdwijnen tekent de levens van hem en zijn vader. Samen proberen ze er het beste van te maken. Ze gaan op reis. De reis loopt uit op meer dan alleen een zoektocht naar de waarheid over zijn moeder en Ben vindt iets waarvan hij niet wist dat hij het zocht.

11 maart in de Ontmoeting: De derde Landelijke Ronde van Missionair Werk & Kerkgroei rond het thema 'missionaire eredienst'. Tijdens de twee missionaire rondes in de jaren 2009-2012 over 'kerk naar buiten' was de aandacht niet gericht op de eredienst. Maar veel vragen van aanwezigen gingen wél over de kerkdienst en het missionaire gehalte ervan. De kerkdienst is meestal niet het eerste waar mensen van buiten de kerk op af komen, maar als ze komen, moet de dienst wel toegankelijk voor hen zijn. Hoe kan een kerkdienst 'missionair' zijn?

De bijeenkomst 's avonds is bedoeld voor kerkenraden en allen die zich in de gemeente bezighouden met de eredienst – zoals liturgiecommissies, musici, lectoren en jeugdendienstcommissies – en gaat over het geheel van de zondagse kerkdienst. Op een creatieve manier gaan we stap voor stap door de dienst heen, van het welkom bij de deur tot de koffie na de dienst. Wat valt per onderdeel te

leren? De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur.

Na afloop is er voor alle bezoekers praktisch materiaal om mee te nemen: concrete suggesties, artikelen om in de gemeente te bespreken, en voorbeelden van missionaire liederen. Degene die zich opgeeft als donateur voor missionair werk krijgt het nieuwe liedboek diezelfde avond als cadeau mee naar huis.



20 maart: Filmavond 'Amour' in de Ontmoeting. Aanvang 19.45 uur. Op 20 februari draaiden we de 1ste film 'Into the wild' in het nieuwe jaar '14 (inmiddels de 5de na de opening). Ongeveer 60 mensen kwamen naar de film en een aantal van hen bleven bij een glaasje nog even napraten.

Tot ziens bij één van de activiteiten of gewoon bij het Open Huis op woensdagmorgen (10.00 -11.30 uur).

Met een hartelijke groet namens het missionair team,
Petra Verschoof.

Overige berichten

Zaterdag 12 april Voorjaarsmarkt!

Vorig jaar hebben we voor het eerst de Voorjaarsmarkt in de Ontmoeting kunnen houden en dat is prima bevallen. Ook de beslissing om alleen op de zaterdag te gaan verkopen stemde tot tevredenheid. We gaan daar dus mee door. Dit jaar is de Voorjaarsmarkt op zaterdag 12 april, de week voor Pasen, en dat is al over 6 weken.

We kunnen nog steeds goede spullen voor de verkoop gebruiken dus als u nog iets heeft dat in de weg staat bel even met Joost Boot (508133), Wim van de Maarel (509138) of Bert de Vos (509369). Voor boeken, speelgoed en andere spullen kun je hen ook bellen. Op donderdagavond 10 april van 18.30-20.00 uur kunt u prijzen voor het Rad van Avontuur en artikelen voor de levensmiddelenmand komen brengen in de Ontmoeting. Ook kunt u dan nog spullen voor de Voorjaarsmarkt brengen. Wilt u taart of cake bakken voor de verkoop bij de koffie en thee of wilt u een ochtend of middag willen komen helpen met de verkoop op 12 april belt u dan Els van Elderen (507330) of Aad Treur (509852). Als er nog mensen zijn die in de week voor de Voorjaarsmarkt met de opbouw van de markt, het sorteren en uitstellen van de boeken willen helpen bel even met Aad Treur of Jannie Eveleens (509693). Monica Disseldorp (507982) kan wel hulp gebruiken met de verkoop van de loten voor de grote verloting, als u haar wilt helpen bel haar dan even. Dit jaar worden er weer bloemstukjes en plantenbakjes verkocht. Wij hopen weer op een goede opkomst en mooie dag zodat we de kerk kunnen ondersteunen met een goede opbrengst en ook, in overleg met de diaconie, een deel besteed kan worden aan een aantal goede doelen. Wij hebben er weer veel zin in helpt u mee om het tot een succes te maken?

Namens het ACKC, Els van Elderen.

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 7 maart komen we bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom. U/ jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting, zaal 2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.

Gezamenlijke maaltijd

Op woensdag 12 maart a.s. zal er weer een gezamenlijke maaltijd worden gehouden in De Ontmoeting. Deze keer begint de maaltijd om 17.30 uur en u bent vanaf 17.15 van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,-. Na afloop van de maaltijd zal er op deze biddag voor gewas en arbeid om 19.30 uur een avondgebed worden gehouden in de Dorpskerk. Ook hiervoor wordt u van harte uitgenodigd. Aanmelden voor de maaltijd kan bij Agnes Hogeboom tel. 509633, Joke Kroon tel. 509390 en Jeannette Meijer tel. 507551.

Namens de gezamenlijke maaltijdgroep,
Jeannette Meijer.

Paasproject kindernevendienst

Op 9 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd, starten we met het Paasproject. Het thema is: 'Delen in Gods liefde'. Delen in Gods liefde, dat is toch geweldig! Maar de weg die Jezus daarvoor gaat, is een bijzonder moeilijke; één die niemand van ons zou kunnen gaan. In de verhalen die we deze weken gaan horen en volgen blijkt dat telkens weer! Maar er is een sprankje licht: we mogen weten dat wij mogen delen in Gods liefde, omdat Hij zijn leven met ons deelde...

Er komt weer een mooie project-verbeelding in de kerk te staan, waar elke week iets aan toegevoegd wordt. Ook hoort er een projectlied bij: 'Samen op weg naar Pasen'. Gaan jullie mee op weg?

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom in de kindernevendiensten.

Namens de kindernevendient,
Jorico Notenboom.

	Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd
4 maart	dhr. H. van der Burg Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
4 maart	mevr. A. Roos-Kempenaar Vriezeloop 32, 2451 CS Leimuiden
6 maart	dhr. A. van der Burg Vriezeloop 73, 2451 CR Leimuiden
9 maart	mevr. A. Oostermann-van Harten zorgcentrum 'De Meermin', Paulus Pietersstraat 1, kamer 307, 1135 GS Edam

	Agenda
Vrij. 7 mrt	Gebedssamenkomst 19:30 uur, De Ontmoeting
Di. 11 mrt	3 ^e landelijke ronde missionair werk 19:30 uur, Dorpskerk
Woe. 12 mrt	Gezamenlijke maaltijd 17:30 uur, De Ontmoeting
Do. 20 mrt	Filmavond 'Amour' 19:45 uur, De Ontmoeting
Do. 10 april	Inzameling spullen Voorjaarsmarkt 18:30-20:00 uur, De Ontmoeting
Za. 12 april	Voorjaarsmarkt 10:00-15:30 uur, De Ontmoeting
Zo. 13 april	Geloofsopvoeding

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthoek 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz.), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)

Commissie
Jeugdwerk*
organiseert:

voetbaltoernooi

*Met twee finales:
voor de beste jeugdteams
én de beste volwassenenteams!*



Zaterdagavond 8 maart

Start: 19.00 uur (~22:00 uur)

Locatie: Sporthal 't Spant
Teams van 6 personen

Geef je op!

Graag uiterlijk op 5 maart bij Arianne
(arianne.angenent-siebeling@hotmail.com)

*voorheen Christelijke Jeugdstichting Leimuiden



**“Even iets
anders...”**

CJV-dienst 9 maart 2014

**Locatie: in de grote zaal van
‘De ontmoeting’, Dorpsstraat 49**

**Aanvang om 11:00 uur
Koffie en thee vanaf 10:30 uur**

Tot dan!