

‘Rust een weinig...’

Marcus 6:31 (vertaling NBG '51)

Deze dagen krijgen de kinderen en jongeren vakantie, en zo ook het onderwyzend personeel. Velen zullen er een paar weken op uittrekken, in eigen land of ook óver de grens.

Anderen zullen hier in het eigen dorp blijven. Maar wij hopen allemaal op een mooie, rustige zomer.

Vakantie - dat betekent even helemaal niets *moeten* - heerlijk is dat!

Want in het leven van alledag moeten wij vaak zo veel: dit moet nog gebeuren, en dat, die rekening moet nog worden betaald, dat bezoekje nog gedaan...

Ook in onze maatschappij zijn er allerlei ongeschreven wetten en normen waaraan je moet voldoen, wil je mee tellen.

En zelfs in de kerk moet ervan alles: de kerk moet zich meer openstellen voor de hedendaagse cultuur, de kerk moet zich vaker profetisch uitspreken, moet laagdrempeliger zijn of juist niet.

Ja, wat *moeten* wij niet allemaal.

Daarom is het zo fijn als wij - bijvoorbeeld op vakantie - even niets moeten.

Dat je tot rust mag komen.

Over rust gaat het ook in het evangelie.

In Marcus 6 lezen wij hoe de leerlingen van Jezus een drukke tijd achter de rug hebben: zij zijn in Galilea rondgetrokken met het evangelie, zieken met olie gezalfd...

Daarna komen zij terug bij Jezus.

En wat is Jezus' reactie?

‘Rust een weinig’.

Wat een diep, rijk woord!

Bij Jezus, in het evangelie is het geen moeten, maar een mogen.

Geen prestatiedwang, maar rust.

Jezus is de grote Rustbrenger.

De bringer van Rust met een hoofdletter R.

Rust voor je ziel, de vrede van de verzoening, bij Hem te mogen horen in tijd en eeuwigheid.

En waar vind je die Rust waartoe Jezus nodigt, die er toch ook mag zijn te midden van alle bezigheid en drukte van alledag, ook als je geen vakantie hebt?

Door te (gaan) zitten aan zijn voeten en daar gelovig te luisteren naar zijn Woord, door de verbondenheid met Hem te zoeken in gebed.

En zo zingt de Kerk het de eeuwen door met
Gezang 281:

Kerkdiensten

Zondag 14 juli

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderlingen	Mw Willy Piet
Gasthr \ vr	Marianne Zeeman
Collecten	Evangelisatiewerk \ Camping (1) en Erediensten (2)
Organist	Mark Louter
KN-dienst	Gert Rietdijk

Zondag 21 juli

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderlingen	Mw Willy Piet en Ineke Griffioen
Gastheer	Hennie Brus
Collecten	Voedselbank (1) en Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Clara de Ruiter

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Corrie Swier en Willie Piet

Zondag 28 juli

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Dhr. J van Wallinga uit Leiderdorp
------------	---------------------------------------

Camping de Drecht



<u>14 juli</u>	<u>Campingdienst</u>
10.30 uur	Voorganger: Wim Spaargaren
<u>21 juli</u>	<u>Camping-inloop</u>
11.00 uur	Koffie en een gezellig praatje + activiteit voor de kinderen
<u>28 juli</u>	<u>Campingavonddienst</u>
19.30 uur	Voorganger: Gerrit de Haan

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed...

Een goede zomertijd en vooral die Rust
toegewenst!

ds. Verschoof

Uit de pastorie, Kerklaan 60**Ds. Jelis Verschoof**

Graag breng ik u en jullie dit laatste gemeentenieuws van mijn hand van vóór de vakantie weer even op de hoogte van wat er de laatste twee weken zo heeft gespeeld in onze gemeente.

Moldaviëgangers:

Van de groep jongeren vanuit Leimuiden en Andijk die namens de stichting 'Hart voor Moldavië' 28 juni jl. naar Moldavië vertrokken voor het organiseren van kindervakantieweken, hoorde ik enthousiaste berichten: een goede onderlinge sfeer en een mooie vakantieweek voor kinderen in dit arme land. De groep komt zaterdagavond 13 juli terug. Later zult u nog iets van hun ervaringen horen.

Zieken:

Jan Borst (Ieplaan 7) heeft afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Het gaat allemaal niet zo gemakkelijke en wij wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe.

Henk van Bostelen (Prunusstraat 16) is na een verblijf van heel wat weken gelukkig weer terug uit het ziekenhuis. Heel fijn en alle goeds met het verdere herstel thuis.

Zo leven wij mee met allen die problemen hebben met de gezondheid, en wensen u goede moed toe en waar mogelijk ook goed herstel.

Rond de diensten:

Zondag 7 juli namen wij afscheid van twee kinderen die de kindernevendienst verlaten en het nieuwe seizoen van harte welkom zijn bij de tienerdienst en de catechese.

Ook zijn er ambtsdragers bevestigd en herbevestigd, en hebben wij afscheid genomen van ambtsdragers die ons gemeente hebben gediend. Als pastoraal ouderling werd bevestigd Ineke Griffioen, als diaken Annet Roodenburg, en als ouderling-kerkrentmeester Piet de Bock; herbevestigd is ouderling-kerkrentmeester Pieter Meijer, en wij namen afscheid van de diakenen Maritta Kea en Cees Brus, en van ouderling-kerkrentmeester Jan Meijer. Ook dankten wij Piet Rietdijk sr. die jarenlang contactpersoon is geweest, en Cees Brus, die naast zijn taak als diaken ook werkzaamheden als contactpersoon heeft verricht.

Radio-uitzending van kerkdiensten:

Zoals u misschien weet zendt het lokale radiostation voor en in de gemeente Kaag en Braassem 'KB radio' ook het programma 'Kerkradio' uit. 'Kerkradio' zendt live kerkdiensten in onze regio uit te beluisteren in de ether op 105 Fm en op 103.4 FM op de kabel in de gemeente Kaag en Braassem. Zo is onlangs, zondag 9 juni jl. onze kerkdienst in Kaag en Braassem uitgezonden. Met enige regelmaat zal dat nu gebeuren en wat mij betreft: een mooi initiatief!

Nieuwe contactpersonen:

Naast het afscheid van Piet Rietdijk sr. als contactpersoon hebben wij zondag 7 juli jl. ook 4 nieuwe contactpersonen welkom mogen heten.

Het zijn:

Margreet Oudshoorn-Meijer (Prunusstraat 34);

Heleen Siereveld - Kessels (Meerewijck 67);

Jan en Maartje Groen - Buitelaar (Meerewijck 60).

Heel fijn dat jullie bereid zijn of opnieuw bereid zijn deze taak op je te nemen. Veel vreugde en zegen voor jullie nieuwe taak.

Gebed voor Egypte:

In de krant kunt u op dit moment dagelijks lezen over ontwikkelingen in Egypte.

De islamistische president Morsi is afgezet, maar hoe zal het verder gaan? Zal er werkelijk vrijheid dagen voor het Egyptische volk? Of zal er steeds meer geweld komen? Hoe zal het gaan met de christenen in Egypte, die het toch al vaak zo moeilijk hebben?

Egypte neemt in de Schrift een bijzondere plaats in. De zonen van Jacob werden er gastvrij ontvangen in een tijd van hongersnood (Genesis 42 e.v.), en ook Jozef en Maria en haar kind Jezus vonden er een toevlucht. En in 1979 was Egypte het eerste Arabische land, dat vrede met Israël sloot. Laten wij bidden het volk van Egypte, dat het niet tot verder geweld komt, dat de vrijheid mag dagen voor alle mensen van goede wille die er zijn, christenen en moslims en anderen, dat de HEER dit land en zijn inwoners zal zegenen met vrede, tot de dag dat Hij die ooit in Egypte een schuilplaats vond terugkeren zal.

Tenslotte:

Wij zijn van maandag 22 juli t/m maandag 19 augustus vier weken afwezig.

Mocht zich iets voordoen kunt u contact opnemen met voorzitter van de kerkenraad, de scribe, uw wijkouderling of wijkdiaken.

Met een vriendelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof



Kerkelijk Nieuws



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Tel 508 831 -
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

(kerkelijk) vertrokken

dhr. A.P. Kapteijn,
Leeuwerik 71, naar de Geref. Kerk van Ter Aar

Geboren op 19 juni

Kayleigh (Kayleigh Lydia),
dochter van Rob en Patricia van Nieuwpoort-de Koning,
Sluiskolk 11

Verhuisd

Natasja Slegers (16-07-1974),
van Drechkade 2 naar Dennenlaan 43
evenals haar 2 zonen Rinus (18-02-2002) en
Teun (29-04-2005)

Nieuws van Diaconie en ZWO

Er is gekeken hoe er een vervolg kan worden gegeven aan de drie projecten, die we voor 4 jaar interactief in Kameroen hebben gesteund.

Het voorstel om drie projecten te steunen van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie is door de diaconie en ZWO positief beoordeeld.

Het gaat om:

- AGREDS – beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra in Ghana,
- Dwelling Places – Karamojong kinderen naar huis en naar school in Oeganda
- Irpanani – geen kinderarbeid, kinderen moeten naar school in Bolivia.

Er is gekozen voor Kinderen in de Knel, omdat dit doel door onze gemeente in ruime mate wordt gesteund. Dat hebben we gezien in de financiële rapportage van Kerk in Actie. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Dus is het goed om daarin te investeren. Wij komen hier in de loop van 2013 op terug.

Op 11 juli vertrekt de groep van de 50deLuxeFoundation naar Oeganda om aldaar een dokterspost en een leslokaal aan een scholencomplex te bouwen. Als diaconie steunen wij dit project. In april heeft u enkele jongeren van dit project in de kerkdienst kunnen ontmoeten en heeft Werner v.d. Wolf na afloop van de dienst een presentatie gehouden. Wij wensen hen een goede en zinvolle tijd toe in Oeganda.

Sinds de verhuizing naar de Dorpskerk is het gebedenboek wat op de achtergrond geraakt. Graag willen wij dit boek weer bij u onder de aandacht brengen. Het boek ligt op een tafel in de kloostergang. U

kunt hier vóór de dienst uw voorbeden inschrijven. Deze worden dan in de dienst meegenomen in het gebed.

Collectes komende zondagen:

Op 14 juli wordt er gecollecteerd voor het evangelisatiewerk op de camping.

Op 21 juli is de collecte bestemd voor de Voedselbank. De Voedselbank heeft 2 doelstellingen: aan de ene kant het bestrijden van armoede, aan de andere kant het tegengaan van verspilling.

Wekelijks stellen vrijwilligers voedselpakketten samen en delen deze uit aan cliënten die ervoor in aanmerking komen. Hoewel steeds meer mensen op de voedselbank zijn aangewezen geven bedrijven door de economische crisis niet meer zo veel weg. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurung en Jorico Notenboom

Missionaire activiteiten in de zomermaanden BOEKSPOT

De Boekspot heeft weer een compleet nieuwe collectie opgehaald van o.a. boeken, romans, cd's, dvd's, kaarten en puzzels. Kom en kijk vrijblijvend bij de leestafel en bij de uitleenkasten.



OPEN HUIS

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers is de Ontmoeting de **hele zomer** op woensdagochtend geopend voor koffie, ontmoeting en gezelligheid. De Ontmoeting is open van 10.00 tot 11.30 uur.



EXTRA: woensdag 17 juli wordt er als extra activiteit van het Open Huis om 11.00 uur een rondleiding door de tuinen rondom de Ontmoeting gegeven. Joke Overbeek houdt de rondleiding. Iedereen van harte welkom!

Iets van de grond krijgen



Koffiedrinken in de Ontmoeting.

Wat was het Woensdagochtend weer gezellig in de Ontmoeting.

Wie uit het dorp kom ik nu weer tegen om een praatje mee te maken?

Deze keer stonden er wel erg veel fietsen geparkeerd.

Het bleek dat de fietsclub uit Aalsmeer/Kudelstaart de Ontmoeting gebruikte als rustplaats om koffie te drinken Tiny van Zijverden, zelf een hartstochtelijk fietser, gaf ze meteen een rondleiding.

Het blijkt steeds weer dat dit gezamenlijk koffie drinken op woensdagochtend erg aanslaat in ons dorp.

Je komt er dorpsgenoten tegen die je wel kent, maar met wie je nu wat uitgebreider kunt praten.

Je hoort veel over lief en leed

Ook de lectuur tafel en de boekenkast vinden veel aftrek.

Op de lectuur tafel miste ik een Elsevier. Wie leest dit weekblad?

Ik kan het ieder aan bevelen om op woensdagochtend even een "bakkie" te komen doen in de Ontmoeting.

Jan Smit.

Bericht van de Koster

Vakantietijd

De komende zomerweken zal ik als koster even uit beeld verdwijnen. Mijn taken zullen op de zondagen waargenomen



worden door Bob Buikema en Bert de Vos. Het dagelijks beheer van De Ontmoeting en de telefonische bereikbaarheid van de koster wordt gewaarborgd door Joost Boot. Met ingang van maandag 9 september ben ikzelf weer het kostersaanspreekpunt.

Via deze weg wens ik u allen een fijne zomer toe.

Wanda Vissers, koster,

tel. 06-43400295.

email: koster@pgleimuiden.nl

Op Weg in de vakantie!

Ook de redactie van de OpWeg is de komende weken op vakantie. Hieronder het overzicht met de OpWeggen in de maanden juli/augustus en september:

- nr 274 verschijnt 13-juli (Hans)
- nr 275 verschijnt 27-jul (Annet)
- nr 276 verschijnt 31-aug (Wanda)
- nr 277 verschijnt 14-sep (Annet)
- nr 278 verschijnt 28-sep (Hans)

Hartelijke groet, Hans



Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd

14 juli	mevr. D.F. Zeldenrust-de Jong, Noordeinde 32, 2451 AG Leimuiden
16 juli	mevr. H.J. Siereveld-Kessels, Meerewijck 67, 2451 XC Leimuiden
21 juli	dhr. J. Siereveld, Meerewijck 67, 2451 XC Leimuiden
22 juli	mevr. G.A. Brus-Dompeling, Scholekster 18, 2451 VM Leimuiden
22 juli	dhr. W. Kramer, dr. Stapensestraat 19, 2451 AC Leimuiden
23 juli	mevr. H. Nagel-Koopmans, Herenweg 5, 2451 VP Leimuiden
Een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar.	

BARBECUE 2013

Het is een goede gewoonte geworden, dat we jaarlijks een barbecue houden.

Ook dit jaar is het zeker weer de bedoeling. Daarom nodigt de kerkenraad iedereen van harte uit voor de BARBECUE en wel op **zaterdag 31 augustus vanaf 17.00** uur in de grote zaal van De Ontmoeting.

De melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aad en Tiny Treur is weer bereid gevonden om de organisatie te coördineren, en bij haar kunt u zich ook aanmelden. Via telefoon 0172-509852 of per mail: atreur@planet.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 Augustus

Let u wel even op de aanvangstijd: we willen om 17.00 uur beginnen met een welkomstdrankje en om 17.30 uur gaat het vlees op de grill.



Agenda

Donderdag 18 juli	19.30 uur – Gebouw de Ark – camping de Drecht bingoavond
31 aug 29 sept	Barbecue Startzondag

Berichten van de penningmeester

Ontvangen gift

Via Cees Brus ontving het College van Kerkrentmeesters van een gemeentelid een gift van € 10, bestemd voor de kerk. De kerkrentmeesters spreken hun dank hiervoor uit!

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

barbecue

zaterdag 31 augustus



De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de barbecue op zaterdag 31 augustus vanaf 17.00 uur in de grote zaal van De Ontmoeting.

In de melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aanmelden bij Aad en Tiny Treur, telefoon 0172-509852 of per

e-mail: atreur@planet.nl

Let op! Aanmelden voor 15 Augustus.

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172 701081 – mobiel 06 25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek – telefoon 06-52322741 – p.vander.beek@hotmail.com – JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v Kerkrentm.	Jan Meijer (voorz.), tel. 071-3316378, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr) tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v Diakenen	Leen Overbeek(voorz),tel 509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl –Jorico Notenboom (secr),tel507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastniet, Dennenlaan 33, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl vooraf te voldoen op rekeningnr. 12 77 03 195 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Leimuiden.
ZWO	Johan Schuurig (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt twee wekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – Kopij/Eindredactie Hans Notenboom(507919), Wanda Vissers (06 43400295), Annet Roodenburg (500149)

