

Eeuwige vriendschap

'Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd'

Jacobus 2:23b

Een tijdje terug ben ik op 'Facebook' gegaan, zomaar, gewoon eens om te kijken wat dat was. En wat gebeurde er?

Voor ik er erg in had was ik tientallen vrienden en vriendinnen rijker.

Ik kreeg allerlei zogenaamde 'vriendschap-verzoeken', je moest dan even zo'n vriendschap-verzoek bevestigen, en hup, ik had er weer een vriend of vriendin bij.

Voor ik het wist stond de teller op 126 vrienden en vriendinnen, ik hoefde er eigenlijk niets voor te doen.

Maar: als de stroom van je computer uitvalt, of de batterij van je laptop of iPod of wat voor ander apparaat je ook hebt leeg is, waar zijn al die vrienden en vriendinnen dan?

Verdwenen...

Leuk, die vriendschappen op Facebook, maar of je er echt iets aan hebt?

In de Bijbel lezen wij over een vriendschap, die nooit vergaat.

Een eeuwige vriendschap.

Wij horen over een Vriend met een hoofdletter, die altijd bereikbaar is, altijd bij je blijft, die trouw blijft zelfs door de dood heen: de God van Israël, de HEER.

Wij lezen over deze unieke vriendschap in het levensverhaal van Abraham.

Abraham hoorde een stem die hem riep om zich toe te vertrouwen aan de HEER en om met onderweg te gaan.

Abraham gaf gehoor aan die stem, hij ging op weg. En zo is het gekomen.

God sloot met Abraham een eeuwige vriendschap en noemde hem zijn vriend.

Deze eeuwige vriendschap met God, die mag er ook voor jou zijn.

Maar hoe komt het tot deze eeuwige vriendschap? Er staat: 'Abraham geloofde God.'

Hij vertrouwde God, hij luisterde naar diens stem, hij ging in gehoorzaamheid aan deze God op weg.

Zó, door zijn geloof, zijn overgave aan God, is het tot die eeuwige vriendschap gekomen.

Ook voor jou, voor u, voor ons allen wil de HEER tot Vriend zijn.

Door het geloof mag je horen bij Hem.

Was geloven voor Abraham makkelijk?

Kerkdiensten

Zondag 29 september

STARTZONDAG

9.30 uur - Dorpskerk

| | |
|-------------|---|
| Voorganger | Ds. J. Verschoof |
| Ouderlingen | Leen van der Sar |
| Gastheer | Corry van der Sar |
| Collecten | Florentina Foundation (1) en Erediensten (2) |
| Organist | Mark Louter |
| KN-dienst | Ivm startzondag geen kn-dienst |

Na de dienst is er koffiedrinken (Jacques en Annet)
En zijn er diverse andere activiteiten. (zie ook blz 2)

Zondag 6 oktober

ISRAËLZONDAG

9.30 uur - Dorpskerk

| | |
|-------------|--|
| Voorganger | Ds. J. Verschoof |
| Ouderlingen | Ineke Griffioen |
| Gastvrouw | Hennie Brus |
| Collecten | Kerk en Israel (1) en Erediensten (2) |
| Organist | Jaap van Muyden |
| KN-dienst | Annemarie Pieterse |
| Basiscat | Gert Rietdijk |

Zondag 13 oktober

9.30 uur - Dorpskerk

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Voorganger | Ds. B.J.W. de Ruijter uit Maasland |
|------------|---------------------------------------|

Nee, ik denk zelfs integendeel: Abraham stond nog helemaal alleen, er was nog geen geloofsgemeenschap, geen kerk, helemaal niets.

Toch heeft hij zich aan God toevertrouwd, en wat is zijn leven daardoor gezegend!

De levensgeschiedenis van Abraham staat tijdens de startzondag 29 september dit jaar centraal.

Om ieder van ons te inspireren: ga ook jij in Abrahams spoor, in dat geloofsspoor verder, en ook jij mag leven in die eeuwige vriendschap met God.

Gezang 803:6 uit het Nieuwe Liedboek zingt:

En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

ds. Verschoof

Uit de pastorie, Kerklaan 60**Ds. Jelis Verschoof****Startzondag:**

Zondag 29 september a.s. beginnen wij het nieuwe kerkelijke seizoen met een feestelijke startdienst. Het thema van deze dienst is 'Geloven met hart en ziel'. Dit is ook het landelijke thema voor deze startzondag, dat wordt aangereikt door onze landelijke kerk. Mooi dat dus overal in ons land leden van de Protestantse Kerk in Nederland met hetzelfde thema bezig zijn.

Wij willen samen luisteren naar de geschiedenis van de roeping van Abraham (Genesis 12).

Het belooft een mooie en feestelijke dienst te worden: een gelegenheidskoor zingt enkele liederen, er doet een kind en een jongere mee aan de voorbede, in een kort filmpje vertellen mensen wat voor hen 'Geloven met hart en ziel' betekent, etc.

Na afloop van de dienst is er een mooi programma, met alle gelegenheid ook voor ontmoeting. Over dit programma leest u elders in 'Op Weg'.

De startzondag is het begin ook van een nieuw kerkelijk seizoen waarin ook weer allerlei activiteiten beginnen: het clubwerk, de CJV, het catechesewerk, de vrijdagavond gebedskring, het pastorale bezoekerwerk, kringwerk etc. etc..

Wij bidden de Heer om zijn zegen en om de leiding van zijn Geest, opdat onze gemeente mag groeien in geloof, hoop en liefde, als bruid van de grote Bruidegom Christus, tot de dag dat Hij komen zal.

De zieken:

Naast hen die het thuis door ziekte en ouder-worden moeilijk hebben noem ik ook weer Piet Vroonland Gzn. (Peppelhof 12), die na een heupbreuk eind juli tijdelijk in het Verpleeghuis Leythenrode verblijft (2de étage A3, Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp). Alle zieken moed kracht toegebeden op de weg die zij gaan, en waar mogelijk toch ook weer herstel.

Leeskring Henri Nouwen en**Bijbelgespreks-kring 'Filippenzen':**

Beide kringen zijn van start gegaan. Aan de leeskring doen meer dan 20 mensen mee, uit de drie deelnemende gemeenten, heel mooi. De eerste avond waarop de eerste helft van het boek van Nouwen besproken wordt (pag. 1 t/m 69) is donderdag 17 oktober a.s. 20.00 u. in de Ontmoeting.

Iedereen is verder van harte welkom bij de Bijbelgesprekskring 'Filippenzen', de 'brief van de blijdschap'. Kunnen wij allemaal niet wat blijdschap gebruiken?! Wees daarom welkom, de eerstvolgende keer is donderdagochtend 10 oktober a.s. 10.00 u., wij lezen dan Filippenzen 1: 6 t/m 26, en je kunt zo aanschuiven.

Israëlzondag:

6 oktober a.s. is het Israëlzondag. Deze is ingesteld in mei 1949. De synode van de Nederlandse Hervormde Kerk besloot toen 'een bepaalde zondag, de zondag voor de grote Verzoendag bij voorkeur, te bestemmen voor opwekking van liefde voor Israël. Op die zondag kome in de prediking uit, wat de plaats en de toekomst van het Joodse volk is in de heilsgang van het Koninkrijk van God. De dienst drage in hoge mate het karakter van een gebedsure.' Deze Israëlzondag werd kort daarna ook ingesteld in de Gereformeerde kerken in Nederland, en in de kerkorde van de PKN staat nu in art. I lid 7: 'De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël'.

Wij willen bidden om bewaring en bescherming van Gods volk in de staat Israël en elders in de wereld, bidden voor alle inwoners van Israël, om vrede en verzoening waar zoveel vijandschap en spanning is.

Brochure over de Dorpskerk:

Er is een mooie brochure verschenen over de (gerestaureerde) Dorpskerk en 'De Ontmoeting', vol met lezenswaardige informatie en mooie foto's. Het boekje is samengesteld door Bert Tijsselink, met foto's van Eli Hoogendoorn en Piet de Ruiters. De lay-out is verzorgd door Annet Roodenburg. U kunt het voor € 1,25 aanschaffen bij de boekspot.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws**Startzondag**

Komende zondag is het startzondag. We hopen dat u allemaal komt, want het is een dienst met veel kleuren. Er zal veel gezongen worden, er wordt medewerking verleend door het gelegenheidskoor en de jeugd zal een bijdrage leveren aan de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten. Via de beamer kunt u kennis nemen van de diverse activiteiten van het kerkelijk jaar 2013/2014 en kunt u

foto's van het afgelopen seizoen bekijken. Daarna kunt u - als u dat wilt - deelnemen aan diverse activiteiten zoals de sjoelcompetitie en een presentatie door Bert Tijsselink over het monument de Dorpskerk en zullen er hapjes en drankjes worden geserveerd. Om 13.00 uur is het afgelopen. De jeugd gaat om 11.30 uur met de clubleiding, Peter van der Beek en Liset van Steenbrugge naar het strand voor verdere activiteiten.

Graag tot 29 september!

Belijdenisgesprekkring!?

In heel wat kerken zie je het, zo in de periode tussen Pasen en Pinksteren: jongeren (trouwens soms ook ouderen!), die in een feestelijke kerkdienst belijdenis doen van het geloof.

Vaak zijn ze al als kind gedoopt en opgevoed in het geloof, maar dat was een keus die hun ouders vóór hen hadden gedaan. Nu willen die jongeren zelf die keuze maken, en dat ook in het openbaar, in een feestelijke dienst laten zien: 'Ja, ik wil graag Jezus volgen en met Hem door mijn leven gaan, ik geloof en wil horen bij de gemeente'.

Dat is een belangrijke keuze is, en daar wil je natuurlijk goed over nadenken: er zijn misschien allerlei vragen, wat houdt dat allemaal in, etc. . .

Om met elkaar hierover te spreken is er een belijdenisgesprekkring, waarop je, met elkaar (jij / jullie en de predikant) in gesprek bent over allerlei belangrijke onderwerpen rond je leven, het geloof, de Bijbel - wat ook maar op tafel komt.

Aan het einde van deze belijdenisgesprekkring is het mogelijk belijdenis van het geloof te doen, maar dat is vanzelfsprekend geen verplichting.

Heb je interesse? Laat het graag even weten via ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl of tel. 701081.

Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'

Heb je al gehoord over de interessante en leerzame 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1'?

Over een maand gaan wij weer van start.

Wij ontmoeten elkaar rond acht boeiende thema's, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stille zoeken in het gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst.

Elke avond wordt ingeleid met een kort aansprekend filmpje dat over het thema van die avond gaat.

De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar een 'upgrade' van zijn of haar geloven, en voor wie een stukje verdieping zoekt.

Wij gebruiken bij de kring het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo, te bestellen bij de Boekspot of in de boekhandel, voor 13,50 euro.

De data, steeds op dinsdagavond: 29 oktober; 12 november; 26 november; 10 december en in 2014: 14 januari; 28 januari; 11 februari; 25 februari; reservedatum 4 maart, steeds van 20.00u tot max. 22.00 u.. Voor info: ds. Verschoof, tel. 701081.

Kinderen en jongeren welkom aan de tafel van de Heer.

Bij de viering van de maaltijd van de Heer zeg ik altijd: 'De Heer heeft zijn tafel opengesteld voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben.' Er geldt dus geen leeftijds grens, het gaat om geloof in en liefde tot de Heer. Ook dus als kind, als jongere ben je van harte uitgenodigd.

Maar misschien wil je eigenlijk wel meedoen, maar heb je vragen over het avondmaal: wat betekent het avondmaal eigenlijk, wat gedenken en vieren wij, etc.. Hiervoor is alle gelegenheid op donderdagavond 7 november a.s. 19.30 u. in 'De Ontmoeting'. Graag hoor ik wie aan deze avond deelneemt!

ds. Verschoof



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Tel 508 831 -
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Verhuisd

Manoek van Emmerik
van Acacialan 30 naar Lijsterbeslaan 37

Vertrokken

Jeanine van der Meer,
van Rietlanden 41 naar Amelandstraat 32 in Alkmaar

Nieuws van Diaconie en ZWO

Oikocredit: geloven in de kracht van arme mensen

Investeren in Oikocredit betekent investeren in arme mensen in ontwikkelingslanden. Mensen die het heft in eigen handen willen nemen door een eigen bedrijfje te beginnen. Mensen die geen schijn van kans maken op de reguliere geldmarkt, omdat ze in de ogen van de banken niet kredietwaardig zijn. Oikocredit gelooft wel in deze mensen en investeert in hen via microfinancieringsinstellingen, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf.

Oikocredit geeft u de mogelijkheid om te investeren in mensen. Gedreven (aspirant) ondernemers in een ontwikkelingsland met een goed plan, maar met gebrek aan kapitaal. Uw investering leidt tot een structurele verbetering van de leefomstandigheden van de ondernemer en zijn familie. Er komt geld om kinderen naar school te sturen, gebruik te maken van gezondheidszorg et cetera.

Collectes komende diensten

Op 29 september is de collecte bestemd voor de Florentina Foundation.

De Florentina foundation, een Nederlandse stichting, heeft in de omgeving van Arusha (Tanzania) het Elisabeth Centre gebouwd en beheert en ondersteunt dit nu. Dit Centre is een lagere school, zelfvoorzienend, en wordt geleid door nonnen. Het bevindt zich in een gebied waar vooral Massai wonen. Voor hun kinderen is er nu goed onderwijs aanwezig.

Namens de ZWO ondersteunen wij weeskinderen die ook op deze school onderwijs volgen. Ons geld wordt gebruikt voor lesgeld, voedsel en medische ondersteuning. In 2012 hebben de eerste leerlingen, met succes, hun primary school (lagere school) afgerond.

Op 6 oktober is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van Kerk & Israël, dat hier concreet gestalte aan geeft door activiteiten te organiseren en projecten in Nederland en Israël te steunen. In Israël wordt bijvoorbeeld de internationale werk- en leefgemeenschap Nes Ammin gesteund, waar joden, christenen en moslims elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. In Nederland steunt de Protestantse Kerk de Joodse school in Amsterdam Cheider en de organisatie Zikna. Zikna biedt in Nederland pastorale zorg in de Joodse gemeenschap. Voor gemeenteleden die zich willen verdiepen in de relatie kerk en Israël, maakt de Protestantse Kerk het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. Kortom het werk van Kerk & Israël is veelzijdig. Om al deze activiteiten in de toekomst te kunnen voortzetten is uw steun onmisbaar.

Herfstavondzang.

Op zaterdag 19 oktober 2013 gaan we weer zingen met elkaar. We houden dan onze jaarlijkse Herfstavondzang.

Deze keer zingen we weer in de Dorpskerk.

We beginnen om 19.30 uur. U bent vanaf 19.15 uur welkom voor een kopje koffie of thee.

Mark Louter begeleidt ons weer op de piano en het orgel. Hij wordt daarbij ondersteund door Marloes Buikema op de dwarsfluit.

Het belooft weer een mooie avond te worden met veel prachtige liederen.

Hebt u vervoer nodig dan kunt u bellen met nr.: 0172 509179

U wordt dan opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.

Graag tot ziens op zaterdag 19 oktober 2013.

|  Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd | |
|---|--|
| 29 sept. | mevr. G. Groot-Madern, Kerklaan 15 w, 2451 VX Leimuiden |
| 3 okt. | mevr. G. van Klaveren-Roest, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden |
| 8 okt. | dhr. P.C. van Klaveren, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden |
| 10 okt. | mevr. A. Otto-van Scherpenzeel, Drechtlaan 47, 2451 CJ Leimuiden |
| 11 okt. | mevr. C. Angenent-Besemer, zorgcentrum "Aarhoeve", Dorpsstraat 33, 2451 AV Nieuwkoop |

Berichten van de penningmeester

Ontvangen gift

Via twee gemeenteleden ontving het College van Kerkrentmeesters van twee gemeenteleden ieder een gift van € 10, bestemd voor de kerk. De kerkrentmeesters spreken hun dank hiervoor uit!

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

|  Agenda | |
|---|---|
| Do 10 okt | 10.00 uur Bijbelgesprekskring |
| Zo 13 okt | 19.00 uur Woudse Dom Sing-in |
| Do 17 okt | 20.00 uur in de Ontmoeting Leeskring |
| Za 19 okt | 19.30 uur in de Dorpskerk Herfstavondzang |
| Do 24 okt | Filmavond |
| Di 29 okt | 1e avond basiscursus christelijk geloof 7 + 1 |
| ledere | 10.00 tot 11.30 de Ontmoeting |
| woesdag | Open huis \ Boekspot |

Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 13 oktober a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: " Met hart en ziel... ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen.

Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.

Iedereen die van zingen houdt is welkom.

Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.
Tel: 0172-508177

Missionair werk

De uitdaging

Het Missionair Team van de Protestantse gemeente Leimuiden wil ook graag dit jaar de uitdaging aangaan om 'kerk naar buiten' te zijn. Om dat wat van binnen zit - het geloof - naar buiten te brengen en dat op zo'n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen.

Activiteiten

Het team houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen en verbeteren van bestaande activiteiten en initieert nieuwe verbindende en inspirerende activiteiten waarmee:

- de kerkelijke gemeente mensen van binnen en buiten de gemeente welkom kunnen heten en aanspreken;
- mensen kunnen kennismaken met de kerk en de christelijke geloofstraditie;
- het evangelie zichtbaar wordt gemaakt in de straat, buurt of dorp.

Gericht op ...

Samengevat ondersteunt het missionair team de gemeente om gericht te zijn op een gastvrije gemeente die leeft vanuit de Bron en er is voor het dorp.

Activiteiten van het Missionair Team 2013

- Het muziekproject: Eigentijdse Matteüs Passie
- Instellen en inroosteren van gastheer/gastvrouw/lector elke kerkdienst
- Mede organisatie van de openingsweek voor het nieuwe kerkelijk centrum 'De Ontmoeting' (3 t/m 9 februari '13).
- Workshopavond in de openingsweek van De Ontmoeting over 'Christen, oh ja?'
- Meedoen met 7 + 1 geloofscursus
- Publiciteit van missionaire activiteiten
- Organisatie Open huis/Boekspot iedere woensdagochtend 10.00 – 11.30
- Organisatie Boekspot iedere zondagmorgen. 1x per 6 weken nieuwe collectie christelijke boeken en cadeau artikelen.
- Organisatie filmavonden in De Ontmoeting 4x per jaar
- Present zijn en helpen bij de jaarlijkse braderie
- Meedoen met open monumentendag
- Contact onderhouden tussen missionair werk (landelijk en regionaal) en de plaatselijke kerkenraad. Regionale bezinningsbijeenkomst 13 juni j.l. in de Ontmoeting over 'marginaal en missionair kerk zijn.
- Participatie in regionale missionaire werkgroep
- Organisatie van groepsreizen met Bijbelse bestemmingen

Komende activiteiten 2013/2014:

- Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 Open huis en Boekspot
- Donderdag 24 oktober Filmavond 'Les hommes et des dieux'. Een film over een kloostergemeenschap in Algerije waar de monniken in harmonie leven met de islamitische dorpelingen. Langzaamaan breekt het terrorisme door in het gebied. De monniken zijn niettemin vastbesloten om in de streek te blijven. Als ze enkele gewonde terroristen verzorgen, zetten de autoriteiten hen onder druk om het land te verlaten.
- Donderdag 21 november Filmavond 'Chocolat'. Deze film vertelt het verhaal van de jonge moeder Vianne Rocher die met haar dochter Anouk aankomt in het fictieve Franse dorpje Lansquenet-sous-Tannes. Daar opent zij de kleine

chocolaterie La Céleste Praline. Viannes chocolade verandert door haar magie het leven van de dorpelingen.

Extra activiteit bij de filmavond: chocoladeproeverij van RoJé tijdens de pauze

- Donderdag 28 november Workshopavond o.l.v. Joost Sierveld over actueel thema
- Zondag 15 december 11.00 uur introductie op boekbespreking 'Overvloed en overgave' van dr. Arjan Plaisier (scriba van de landelijke PKN) door ds. Jelis Verschoof
- Donderdag 16 januari 19.45 uur Voorbespreking boek Arjan Plaisier door ds. Jasper van Schaik
- Donderdag 30 januari 19.45 uur Gastspreker Arjan Plaisier n.a.v. boek 'Overvloed en overgave' in de Ontmoeting (tevens alle bijeenkomsten)
- Donderdag 13 februari 19.45 uur Nabespreking boek Arjan Plaisier
- Groepsreis van 17 t/m 27 maart '14: 'Op zoek naar geloof(sporen) in Egypte'

Over de inhoud van het boek 'Overvloed en Overgave':

Geloven is een minimalistisch gebeuren geworden, stelt dr. Arjan Plaisier in zijn boek 'Overvloed en Overgave' dat onlangs is verschenen. "Over de christelijke traditie wordt gesproken als een relict uit het verleden, en over kerk met een verontschuldiging dat we toch heus niet intolerant zijn. Anderzijds lijkt geloof soms een kant-en-klaarpakket, een set van waarheden, afgeleid uit een van kافت tot kافت te verdedigen Bijbel, waar vreugde noch vrijheid in zit. Daar is dit boek een weerwoord tegen." Pagina-inhoud

Voor Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, is het geloof echter 'een bruisende overvloed, een overstroming van licht en waarheid'. Om dit te beschrijven, grijpt hij naar onverwachte perspectieven. Zo laat hij de lezer kijken naar de openbaring van God vanuit vier literaire genres: epiek, lyriek, dramatiek en didactiek. Vervolgens schildert hij het geloof van de mens in de kleuren van de vier jaargetijden. En ten slotte richt hij de blik op de geloofsgemeenschap – de kerk – vanuit vier alternatieve gezichtspunten.

Tijdens de voor- en nabespreking hopen we met elkaar in gesprek te gaan over het boek en de lezing. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijk initiatief van het plaatselijke en regionale missionaire werk. Iedereen is van harte uitgenodigd! Het boek is verkrijgbaar bij de Boekspot en kan ook besteld worden.

Tot ziens bij de activiteiten in het nieuwe seizoen,

Eric Roggeveen, Jeannette Meijer,
Joost Sierveld en Petra Verschoof

Wijkteam 2

Onlangs is wijkteam 2 in de nieuwe samenstelling bijeen geweest. Ondergetekende nieuwelingen (Ineke Griffioen en Annet Roodenburg) mochten een aantal nieuwe contactpersonen welkom heten. Samen met de bestaande contactpersonen is het wijkteam weer behoorlijk op sterkte. Het team bestaat nu uit de volgende personen:

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Ineke Griffioen (ouderling) | W.v.d. Veldenweg 9 | tel. 509654 |
| Annet Roodenburg (diaken) | Kerklaan 70 | tel. 500149 |
| Contactpersonen: | | |
| Jan en Maartje Groen | Meerewijck 60 | tel. 744497 |
| Tiny Treur | Vriezeloop 35b | tel. 509852 |
| Tiny Brummelkamp | Verlaat 33 | tel. 508293 |
| Diny Groot | Kerklaan 15 | tel. 071-3313120 |
| Margreet Oudshoorn | Prunusstraat 34 | tel. 507093 |

Hieronder ziet u de indeling van de contactpersonen per wijkdeel:

| | |
|--|--|
| Wijkdeel 20: Jan en Maartje Groen | Willem van de Veldenweg, Molenkade, Drechtkade, Raadhuislaan |
| Wijkdeel 21: Ineke Griffioen | Vriezeloop (noord en zuid), Bilderdam, Achterweg (De Kwakel), Kudelstaartseweg (Kudelstaart), Herenweg (Kudelstaart), Hoofdweg (Kudelstaart) |
| Wijkdeel 22: Tiny Treur | Suyderbon, Herenweg, Schoolstraat, Leidsevaartlaan, Woudsedijk, Heiligegeestlaan, Westerdijk, Vriezenweg |
| Wijkdeel 23a: | Verzorgingshuizen m.u.v. Woudsoord |
| Jan en Maartje Groen | de adressen in Oude Wetering en Roelofarendsveen |
| Tiny Brummelkamp | Leythenrode in Leiderdorp |
| Annet Roodenburg | de overige adressen |
| Wijkdeel 23b: Tiny Brummelkamp | Woudsoord |
| Wijkdeel 24: Diny Groot | Leimuiderdijk (Leimuiderbrug), De Ruigehoek (Burgerveen) |
| Wijkdeel 25: | Overige adressen buiten Leimuiden |
| Ineke Griffioen en Annet Roodenburg | (in onderling overleg) |
| Wijkdeel 26: Margreet Oudshoorn | Burg. Bakhuizenlaan, Oosterweg, Waaier, Herenweg |

Wij bedanken Piet Rietdijk sr. en Cees Brus voor al hun inzet in de afgelopen periode en mogen als team in de nieuwe samenstelling aan het werk gaan in onze gemeente.

Ineke Griffioen en Annet Roodenburg

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

| | |
|------------------|--|
| Predikant | Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172 701081 – mobiel 06 25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden |
| Jongerenwerker | Peter van der Beek – telefoon 06-52322741 – p.vander.beek@hotmail.com – JOP Jongerenwerker |
| Koster | Wanda Vissers, tel 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl |
| Kerkenraad | Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl |
| Col v Kerkrentm. | Jan Meijer (voorz.), tel. 071-3316378, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr) tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl |
| Col. v Diakenen | Leen Overbeek(voorz),tel 509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl –Jorico Notenboom (secr),tel507919, diaconie@pgleimuiden.nl |
| Collectebonnen | Ad de Quaastniet, Dennenlaan 33, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl vooraf te voldoen op rekeningnr. 12 77 03 195 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Leimuiden. |
| ZWO | Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl |

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt twee wekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom(507919), Wanda Vissers (06 43400295), Annet Roodenburg (500149)

STARTZONDAG

**29 september 2013, 9.30 uur
in de Dorpskerk**

kleurrijke dienst o.l.v. dominee J. Verschoof
met bijdragen van de jeugd en het gelegenheidskoor

Na de dienst:

gelegenheid voor ontmoeting
informatie over de activiteiten seizoen 2013/2014
presentatie over het monument de Dorpskerk

U bent van harte welkom!