



Wachtwoord

'De rechtvaardige zal leven uit zijn geloof...'

Habakuk 2:4b

Als er één ding is waar wij vandaag de dag nauwelijks meer zónder kunnen, dan is dat het hebben van een wachtwoord of een code. Denk maar aan het opnemen van geld bij de geldautomaat, aan Internetbankieren, aan Facebook, om inzage te krijgen in je pensioenfondsen of energierekening etc.. Alleen met de juiste code kom je bij je geld, alleen met het juiste wachtwoord kom je aan de benodigde informatie. En als je je code of wachtwoord vergeten bent? Ach, dan helpt de bank of de computer je wel: 'Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan'.

Zo kun je weer verder...

Maar: is er nu ook een geestelijk wachtwoord, om verder te kunnen in je leven? Om het vol te houden, met vertrouwen en goede moed, ook als er allerlei moeiten op je levensweg komen?

De profeet Habakuk leefde rond 600 voor Christus, een donkere, haast uitzichtloze tijd. Die vraag: het vol te kunnen houden, met vertrouwen en goede moed, ondanks heel moeilijke omstandigheden - die vraag kende Habakuk aan den lijve.

Zo worstelt Habakuk met God, stelt God indringende vragen - maar hij haakt niet af. Hij houdt het niet voor gezien met God, integendeel. Hij blijft uitzien naar wat God hem antwoorden zal. En dat gebeurt ook. Hij krijgt een antwoord van de HEER zelf. En dat antwoord luidt: 'De rechtvaardige zal leven door zijn geloof'.

Het woordje voor geloof dat hier wordt gebruikt kunt je ook weergeven met: geloofsvertrouwen of: geloofsvolharding. Dát is het geestelijke wachtwoord dat Habakuk krijgt, van de HEER zelf.

Wat voor Habakuk geldt, mag ook gelden voor u en jou en mij. Er is een geestelijk wachtwoord om verder te kunnen gaan in je leven, en dat is: geloof in de Heer. Geloofsvertrouwen, volharden in het geloof. Dat is niet altijd makkelijk. Integendeel. Ongeloof zit immers meer in je hart dan geloof.

Kerkdiensten

Zondag 13 oktober

4^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. B.J.W. de Ruijter, Maasland
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastheer/vr	Frank Rensen
Collecten	Kerk in Actie, werelddiaconaat (1), Erediensten (2)
Organist	Mark Louter
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Astrid en René Muijs

Zondag 20 oktober

5^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Willy Piet
Gastheer/vr	Ineke Griffioen
Collecten	PKN Hervormingsdag (1), Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Elly van Emmerik

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Annet en Jacques Roodenburg

Zondag 27 oktober

6^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart
------------	--------------------------------------

Maar laten wij dan kijken, in geloof kijken naar de Rechtvaardige met een hoofdletter, Jezus Christus. Hij is de Leidsman en de Voleinder van het geloof.

Geloof, geloofsvertrouwen, geloofsvolharding: ken jij dat wachtwoord ook om verder te gaan? Je kunt dat wachtwoord zomaar ontvangen. Bij de profeet Habakuk bijvoorbeeld.

ds. Verschoof



Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Graag weer even een 'update' van een aantal zaken uit onze gemeente.

Rond de diensten

De afgelopen weken mochten wij heel wat bijzondere diensten beleven.

Vrijdag 27 september jl. was er in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude de jaarlijkse oecumenische dienst in het kader van de vredesweek 2013. Pastor Jack Glas en ikzelf gingen daarin voor. Een mooie dienst, fijn dat wij zo als gelovigen uit verschillende kerken hartelijk kunnen samenwerken, 'Samen in de naam van Jezus'. De oproep in deze viering was: het gebed voor overheden en politiek leiders in onze wereld, én zien naar wat je zelf aan de vrede in je eigen omgeving bijdragen kunt.

Ik denk vervolgens aan de feestelijke startzondagdienst van 29 september jl. Het thema was: 'Geloven met hart en ziel', en wij hebben samen geluisterd naar de roeping van Abraham. Mooi was dat er allerlei gemeenteleden meededen in muziek en zang, in creatieve bijdragen, in lezing en gebed etc.. Zo zijn wij echt sámen op weg gegaan, een nieuw seizoen tegemoet.

Steeds weer willen wij ons er als gemeente bij bepalen wie en wat wij willen zijn: wij willen leven uit de Bron Jezus Christus, de Heer van de gemeente, wij willen zijn leerlingen zijn en putten uit de schatten van zijn Woord, wij verlangen ernaar een gastvrije gemeente te zijn waar iedereen zich welkom en opgenomen weet, en wij hopen zo tot zegen zijn voor ons dorp.

In dit nieuwe seizoen wordt er weer heel wat georganiseerd aan activiteiten, kringen etc. - wij hopen dat er iets van uw en jouw gading bij is! Jij hebt de gemeente nodig en de gemeente jou! Moge het zo een goed en gezegend kerkelijke seizoen zijn.

Zondag 6 oktober was de jaarlijkse Israëlzondag. In het bijzonder in de liturgie en in de voorbeden hebben wij hier aandacht aan geschonken. Israël, land, volk en staat ontmoeten veel vijandschap: politiek, en ook in de media. Laten wij ons laten leiden door het licht van de Schrift. Psalm 122 wekt ons op te bidden om de vrede over Jeruzalem; Psalm 125 eindigt met de bede: 'Vrede over Israël', en wij lezen in het evangelie hoe Jezus bewogen is met (het lot van) zijn volk (Lucas 19). Moge dat ook onze gezindheid zijn: dat wij bidden om de bescherming van Gods volk in hun land, bidden om Gods zegen over allen die er wonen, en dat er in alle spanningen in het land wegen mogen worden gevonden naar vrede en verzoening.

Doopzondag 3 november

Op DV zondag 3 november a.s. zal de heilige doop bediend worden aan Kayleigh Lydia, dochter van Rob en Patricia van Nieuwpoort - Koning (Sluiskolk 11), en zusje van Lucas. In het volgende nummer van Op Weg hoop ik hier nog wat meer over te schrijven. Maar dan heeft u de datum alvast

en neemt u uw kind(eren) mee, graag betrek ik ook hen bij deze feestelijke gebeurtenis!

De zieken

Nog steeds verblijft Piet Vroonland (Peppelhof 12) in het Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadensweg 55, 2351CP, Leiderdorp (2^e etage A3) ten gevolge van een gebroken heup. Het is een lange weg, maar wij hopen dat het toch geleidelijk aan beter wordt en dat Leimuiden weer in zicht mag komen, sterkte Piet!

Andere gemeenteleden die tijdelijk opgenomen zijn, zijn mij niet bekend. Maar verschillende gemeenteleden kampen met soms ernstige gezondheidsproblemen, zijn ambulante bezig met behandelingen etc.. Ook hen goede moed toegebeden, en zo mogelijk ook herstel.

Huwelijksjubileum

Op zaterdag 5 oktober jl. waren Jan en Maartje Groen - Buitelaar (Meerewijck 60) 40 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst met dit jubileum, en nog vele goede en gelukkig jaren samen, in het licht van Psalm 68:20b: 'God draagt ons dag aan dag; die God is ons heil'.

Dr. Cees van der Kooi op audiëntie bij de Paus

Dr. Cees van der Kooi, samen met dr. Gijsbert van den Brink schrijver van de vorig jaar verschenen 'Christelijke Dogmatiek', is vorige week op audiëntie geweest bij Paus Franciscus, heeft kort met hem gesproken en hem een exemplaar van de 'Christelijke Dogmatiek' aangeboden'. Geweldig dat dit boek (verschenen 2012, nu reeds de 5^e druk) nu al min of meer standaardwerk is geworden voor de theologie-opleidingen in ons land.

Rome-reis

Van vrijdag 11 oktober t/m dinsdag 15 oktober zijn mijn vrouw en ik samen met 24 reisgenoten onderweg in Rome. Wij hopen daar de sporen na te gaan van de apostelen Paulus en Petrus, en allerlei plaatsen te bezoeken die van grote waarde zijn voor het vroege, én het hedendaagse christelijk geloof. Op zondag 13 oktober hopen wij de oecumenische kerkdienst in de Friezenkerk te Rome mee te maken.

Afwezigheid

Van maandag 21 t/m maandag 28 oktober ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de scriba of de voorzitter van de kerkenraad.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Herhaalde oproep: Belijdenisgesprekskring!?

In heel wat kerken zie je het, zo in de periode tussen Pasen en Pinksteren: jongeren (trouwens soms ook ouderen!), die in een feestelijke kerkdienst belijdenis doen van het geloof. Vaak zijn ze al als kind gedoopt en opgevoed in het geloof, maar dat was een keus die hun ouders vóór hen hadden gedaan. Nu willen die jongeren zelf die keuze maken, en dat ook in het openbaar, in een feestelijke dienst laten zien: 'Ja, ik wil graag Jezus volgen en met Hem door mijn leven gaan, ik geloof en wil horen bij de gemeente'. Dat is een belangrijke keuze is, en daar wil je natuurlijk goed over nadenken: er zijn misschien allerlei vragen, wat houdt dat allemaal in, etc...

Om met elkaar hierover te spreken is er een belijdenisgesprekskring, waarop je, met elkaar (jij / jullie en de predikant) in gesprek bent over allerlei belangrijke onderwerpen rond je leven, het geloof, de Bijbel - wat ook maar op tafel komt. Aan het einde van deze belijdenisgesprekskring is het mogelijk belijdenis van het geloof te doen, maar dat is vanzelfsprekend geen verplichting.

Heb je interesse? Laat het graag even weten via ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl of tel. 701081.

Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'



29 oktober a.s. gaat de interessante en leerzame 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1' weer van start. Wij ontmoeten elkaar rond acht boeiende thema's, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het gebed,

Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst. Elke avond wordt ingeleid met een kort aansprekend filmpje dat over het thema van die avond gaat.

De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar een 'upgrade' van zijn of haar geloven, en voor wie een stukje verdieping zoekt. Wij gebruiken het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, te bestellen bij de Boekspot of in de boekhandel, voor 13,50 euro.

De data, steeds op dinsdagavond: 29 oktober; 12 november; 26 november; 10 december en in 2014: 14 januari; 28 januari; 11 februari; 25 februari; reservedatum 4 maart.

Voor info: ds. Verschoof, tel. 701081.

OPGAVE GRAAG UITERLIJK ZATERDAG 26 OKTOBER!

Kinderen en jongeren welkom aan de tafel van de Heer

In de vorige Op Weg heb ik aandacht gevraagd voor een avond voor alle kinderen (en hun ouders) die meer willen weten over de maaltijd van de Heer: wat betekent het avondmaal eigenlijk, wat gedenken en vieren wij, etc.. Deze avond vindt plaats donderdagavond 7 november a.s. 19.30 uur in 'De Ontmoeting'. Graag van tevoren even opgave!

ds. Verschoof

Berichten van de Kerkenraad

Leerplek Piet Ravensbergen

Afgelopen zondag heeft Piet Ravensbergen uit Valkenburg Zuid-Holland zich aan onze gemeente voorgesteld. Ook in deze "Op Weg" doet hij dit. Dat gebeurt omdat we de afgelopen week met Piet hebben afgesproken dat hij in het kader van zijn Theologiestudie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam het komende jaar een leerplek krijgt binnen onze gemeente. Wij zijn dan een leerplekverlenende gemeente en onze predikant, Jelis Verschoof, is leerplekbegeleider. Bij zijn leertraject horen ook en aantal activiteiten in onze gemeente, zoals meelopen/meegaan met onze predikant, activiteiten meemaken en helpen voorbereiden en, aan het eind van zijn jaar bij ons, het voorgaan in een dienst.

De kerkenraad is van mening dat we waar mogelijk op een vraag zoals van Piet Ravensbergen positief willen reageren. We vinden het goed dat Jelis dat ook wil en we rekenen ook op onze gemeente wanneer Piet iemand van u nodig heeft in het kader van zijn opleiding. Piet, we wensen je een heel goede leerplek in onze gemeente.

Af en toe zal één van ons of een groepje, en soms de aanwezigen bij een grote bijeenkomst, bijvoorbeeld een gemeenteavond, Piet ontmoeten. Treedt hem open tegemoet, besef dat hij ons heeft uitgekozen om te leren en: wie geeft krijgt vaak ook wat terug. Piet, heel veel zegen, succes en plezier in onze gemeente met je leerplek.

De kerkenraad

Even voorstellen

Wie, Wat en Waarom?

Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Leimuiden,

Afgelopen zondag heb ik mij in de ochtendviering in de Dorpskerk aan de hand van bovenstaande vragen voorgesteld. In dit artikel een korte weergave.

Wie ben ik?

Ik ben Piet Ravensbergen (52), eerstejaars masterstudent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. In juni 2013 heb ik na drie jaar studie in de

theologie mijn bachelor behaald aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. In september ben ik begonnen aan een 3 jarige master 'gemeentepredikant'. Voordat ik aan mijn studie begon, was ik zelfstandig ondernemer in de glastuinbouw. Ik ben getrouwd met Heleen van Diggele, samen zijn wij de ouders van dochter Sofanne (21) en zoon Paul (19).

Wat kom ik doen?

De PThU leidt studenten op voor een toekomstige baan in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In het eerste jaar van de master wordt een student d.m.v. een zogenaamde leerplek verbonden aan een PKN gemeente. In deze gemeente worden vanuit de diverse vakken in het curriculum eenvoudige opdrachten uitgevoerd op de leerplek. Op deze manier doet de student al een eerste ervaring op in een gemeente en kan daardoor beter beoordelen of het vak van predikant een goede keuze is en hoe het inhoudelijk vorm krijgt. Voorbeelden van opdrachten zijn pastorale gesprekken, soms een klein onderzoek, gesprekken met de predikant en kerkenraadsleden over beleid en gemeenteopbouw. Het leerjaar wordt afgesloten met een eredienst waarin de student voor het eerst voorgaat. De leerplek onderscheidt zich van een stageplek omdat het om beperkte opdrachten gaat.

Waarom de Protestantse Gemeente Leimuiden?

Als student kun je zelf een voorkeur voor een leerplek aangeven. Vanwege mijn achtergrond wilde ik graag in een gemeente aan de slag met een agrarisch karakter.

Via een zoektocht op het internet viel mijn oog op de PG Leimuiden door de frisse en wervende uitstraling. Al lezende werd duidelijk dat de PG Leimuiden een intensieve periode van keuzes maken, fusie, verbouw en nieuwbouw achter de rug heeft. Dat kwam op mij sterk en krachtig over omdat dit niet vanzelfsprekend is in een tijd van secularisatie en kerksluiting. Het maakte mij nieuwsgierig: wie zijn de mensen achter deze keuzes?

Na deelname aan de gemeentezondag en een oriënterend gesprek met Ds. Verschoof en de voorzitter van de kerkenraad, de heer Van der Sar, werd mijn gevoel bevestigd dat de PG Leimuiden een goede leerplek kan worden. Ik ben dankbaar dat jullie mij deze plek willen bieden en hoop en vertrouwen erop elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren en een stukje met elkaar **op weg** te gaan.

Een hartelijke groet en alle goeds,
Piet Ravensbergen

Verslag kerkenraadsvergadering 25 september

Op 25 september jl. vergaderde de kerkenraad. Na de opening, bezinning en de bespreking van het verslag van de vorige vergadering gaf penningmeester Ad de Quaasteniet namens het College van kerkrentmeesters een toelichting op de **jaarrekening over 2012**. De kerkenraad ging akkoord met de opgestelde jaarrekening, die op de komende

gemeentevergadering in november aan u als gemeente zal worden gepresenteerd.

Bij de behandeling van ingekomen stukken werd gesproken over het voorgenomen beleid van de gemeente Kaag en Braassem m.b.t. de **begraafplaatsen**. Nog steeds is de situatie zo dat de gemeente van plan is, ondanks dat eerder andere toezeggingen zijn gedaan, het beheer van de algemene begraafplaatsen in Leimuiden en Rijnsaterwoude over te dragen aan lokale groepen, zoals de kerken. Er is voorgesteld om het gesprek met de gemeente, tot nu toe steeds gevoerd binnen de kring van de kerkenraad / begrafenisvereniging, nu uit te breiden en de gemeente uit te nodigen om het gesprek met de lokale gemeenschap aan te gaan.

Ook is er een bericht binnengekomen van Mark Louter, waarin hij aangeeft per 1 januari 2014 zijn functie als **organist** van onze kerk neer te leggen. Zeer spijtig dat we Mark zullen moeten missen, maar de kerkenraad heeft alle begrip voor zijn beweegredenen.

Bij de **terugblik** op de diensten in de afgelopen periode is opnieuw gesproken over het aangaan aan de Avondmaalstafel. De kerkenraad hoopt dat het geheel beter zal verlopen wanneer nogmaals, ook via Op Weg, een duidelijke uitleg wordt gegeven over wat de bedoeling is, met name voor degenen die slecht ter been zijn.

De commissie Kunst en Kleur en de commissie Eredienst hebben een voorstel ingebracht m.b.t. de inrichting van de **Gedenkhoeke** in de Dorpskerk en de kerkenraad is hiermee akkoord gegaan. Het is de bedoeling dat de Gedenkhoeke vanaf 24 november a.s., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een plek zal zijn waar iedereen gemeenteleden en andere gestorven geliefden op een mooie manier kan gedenken.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters werd gemeld dat er een **bouwvergunning** is verleend voor een opslagruimte naast de Dorpskerk en dat binnenkort door aannemersbedrijf Kuijpers uit Rijnsaterwoude met de bouw begonnen zal worden. Verder was er de mededeling dat de Dorpskerk door de gemeente Kaag en Braassem officieel is erkend als geregistreerde **trouwlocatie** voor burgerlijke huwelijksluitingen.

De diaconie heeft in overleg met ZWO na afloop van het Kameroenproject in 2012 gekozen voor drie nieuwe **kindprojecten** van Kerk in Actie in Ghana, Oeganda en Bolivia. U zult hier zeker vanuit de diaconie meer informatie over krijgen.

Door de jeugdouderling is weer een uitgebreide kalender gemaakt met alle **jeugdactiviteiten** in het komende seizoen. De volgende diensten zijn daarin opgenomen en vastgesteld: Kinderkerstfeest op 24 december a.s. om 19.00 uur, een Scholendienst op 26 januari 2014, een CJV dienst op 9 februari 2014 en het afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst op 6 juli 2014.

Jelis meldde dat er vanuit de Protestantse Theologisch Universiteit een verzoek is gekomen om binnen onze gemeente aan een student theologie een **leerplek** te bieden. De kerkenraad gaf aan hier positief tegenover te staan. Voordat hier een besluit over werd genomen zou er echter eerst nog een kennismakingsgesprek plaatsvinden door ds.

Verschoof en Leen van der Sar met de betreffende student. Aangezien dhr. Piet Ravensbergen zich afgelopen zondag in de dienst al heeft voorgesteld en dat ook in deze Op Weg zal doen, kunnen we concluderen dat dat gesprek goed is verlopen.

Ten slotte stelde de kerkenraad vast dat er op 13 november a.s. een **gemeentevergadering** gepland zal worden. Voor de pauze zullen dan de huishoudelijke zaken aan de orde komen en de invulling na de pauze is nog niet zeker.

De kerkenraad hoopt weer te vergaderen op 30 oktober.

Namens de kerkenraad,
Annie Rietdijk

Berichten van de Diaconie en ZWO

Geen gift maar kringloopgeld

Leningen blijken met het oog op economische ontwikkeling effectiever dan giften. Een lening vormt een sterke prikkel om tot onafhankelijkheid te komen. Afbetaling verhoogt het gevoel van eigenwaarde: "een ander vertrouwt mij, ik arme kan wat!"

Geld dat wordt terugbetaald, wordt weer ingezet voor andere projecten. Geld dat door koffieboeren uit Latijns Amerika wordt terugbetaald, wordt bijvoorbeeld weer ingezet voor batikproducenten in Azië. Zo wordt uw geld kringloopgeld.

Bruggen bouwen tussen rijk en arm

Oikocredit wil een brug slaan tussen rijk en arm, tussen mensen met en mensen zonder financiële middelen. Onze manier van bruggen bouwen is het verstrekken van leningen. Sinds de oprichting in 1975 heeft Oikocredit wereldwijd miljoenen mensen met succes ondersteund in hun poging om het heft in eigen handen te nemen en een beter bestaan op te bouwen. Meer weten? Kijk op www.microkrediet.nl



Collectes komende zondagen

*13 oktober 2013 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Steun een vrouw met pit*

Grace woont met haar man en vijf kinderen in een dorp in Uganda. Ze probeert na de oorlog haar leven weer op de rit te krijgen. Dat doet ze door chilipepers te verbouwen. Kerk in Actie ondersteunt haar, via de landbouworganisatie NECPA. Samen met haar man is ze lid geworden van een boerengroep van NECPA. Via NECPA leerden Grace en haar man hoe zij de chilipepers moesten verbouwen en hoe ze deze het beste kunnen verkopen op de lokale markt. Nu sparen ze voor een os, zodat ze nog meer land kunnen omploegen. Langzamerhand krabbelt Grace op uit de armoede waarin ze leefde. Ze is er trots op dat ze nu voldoende verdient om haar oudste drie kinderen naar school te laten gaan. Met de hulp van NECPA krijgen gezinnen in Noord-Uganda weer hoop voor de toekomst. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor dit project en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

*20 oktober 2013 Collecte Protestantse Kerk rondom
Hervormingsdag*

De synode is er voor ons allemaal

Vandaag is de collecte bestemd voor het bovenplaatselijk werk van de Protestantse Kerk.

Bram Hoekman (32) is diaken in de hervormde gemeente Dirksland en is afgevaardigd naar de synode. Bram zegt: "Het lidmaatschap van de synode ervaar ik als een verrijking. Het verruimt je blik, je kunt ervaringen uitwisselen en nieuwe kennis opdoen." Voor het bovenplaatselijke werk collecteren, vindt Bram een goede zaak. Want daarmee groeit het besef dat we als kerkgemeente geen eiland zijn, maar bij elkaar horen en samen de kerk vormen. Het is belangrijk dat er als Protestantse Kerk gezamenlijk beleid en visie op de toekomst wordt geformuleerd. Dat gaat niet alleen over de kerkorde, maar ook over de inzet van vele bevlogen vrijwilligers zoals Bram. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurings en Jorico Notenboom

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Ontvangen gift

Via Ineke Griffioen ontving het College van Kerkrentmeesters van een gemeentelid een gift van € 5, bestemd voor de kerk. Onze dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet, penningmeester CvK

De kerk als onderdeel van de gemeenschap

Onze prachtige gerestaureerde Dorpskerk is door de gemeente akkoord bevonden als trouwlocatie. Wellicht heeft u hierover iets gelezen in het Witte Weekblad. Als kerkelijke gemeente kunnen we weer iets toevoegen aan onze rol binnen de burgerlijke gemeente, niet alleen voor Leimuiden maar zelfs voor heel Kaag en Braassem.

Namens de Kerkrentmeesters
Piet Vroonland



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Vertrokken

Marijn Meijer, van Kerklaan 120 naar Ina Boudier-Bakkerklaan 51 te Utrecht

Verhuisd

Jelis Verschoof (25-05-1992) van Drechtlaan 139 naar Boerhaavestraat 141 te Apeldoorn

Berichten van het Missionair Team

Filmavonden in de Ontmoeting 2013

3^e filmavond: 24 oktober 'Des Hommes et des Dieux'



De film (2010) 'Des Hommes et des Dieux' van regisseur Xavier Beauvois is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en speelt zich af in 1996 in een klooster, ergens in Algerije. Daar leven acht Franse monniken in volstrekte harmonie met de islamitische dorpsgenoten. Alles gaat jaren goed tot terreur en geweld de regio steeds meer beginnen over te nemen. Ondanks hun twijfels besluiten ze niet te zwichten voor de terreur.

Een film die je tot nadenken stemt over de plek die je inneemt in de samenleving en de manier waarop je dat doet, 'hoe ben jij van betekenis'.

4^e filmavond: donderdag 21 november 'Chocolat'

(inclusief tijdens de pauze demonstratie en proeverij met chocolaterie Rojé).

Deze film vertelt het verhaal van de jonge moeder Vianne Rocher die met haar dochter Anouk



aankomt in het fictieve Franse dorpje Lansquent-sous-Tannes. Daar opent zij de kleine chocolaterie La Céleste Praline. Viannes chocolade verandert door haar magie het leven van de dorpingen.

Plaats: Ontmoeting, Dorpsstraat 51 Leimuiden

Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur). Er is gelegenheid om de films na te bespreken (onkosten consumpties 3 euro).

Overige berichten

Terugblik startzondag 29 september 2013

Op deze mooie zondag met een volle kerk hebben we startzondag gevierd. Het was een goede dienst door ds. Jelis Verschoof en met zoekende kinderen en een geslaagd optreden van het gelegenheidskoor. Veel gemeenteleden waren er om koffie te drinken en mee te doen met de activiteiten. De lezing van Bert Tijselink in de kerk met mooie historische beelden van de Dorpskerk had veel belangstelling en ook het sjoelen had warme interesse. De prijswinnaars waren: Bob Buikema (1e prijs), Jacques Roodenburg (2e prijs) en Arie Voorbij (3e prijs). Ook waren veel mensen diep aan het nadenken over de puzzel van Piet Rietdijk. De hapjes en drankjes vielen in de smaak.

Binnenkort zijn er foto's te zien van Eli Hoogendoorn op de website www.pgleimuiden.nl.

Eén van de coupletten van het slotlied luidde:
*Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
 Geef aan een ieder al wat jij je zelf toe zou wensen.
 Dan onder 't gaan, zul je de ander zien staan.
 En overschrijd je je grenzen.*

Allen die meegewerkt hebben aan deze dag, hartelijk dank.

Namens de commissie startzondag,
 Annet Roodenburg en
 Johan Schuurung



Uitgebreide christelijke boekenbeurs

In het Trefpunt Nieuw Vennep:

woensdag 30 oktober 2013,

's middags van 13.30 – 17.00 uur

's avonds van 19.00 – 21.00 uur

Voor hen die op scholen, zondagsscholen, kinderclubs en andere kerkelijke jeugdverenigingen met kinderen werken en met Kerst iets speciaals willen doen.

Voor diaconieën die de oudere gemeenteleden met een attentie willen verrassen.

Voor iedereen die graag leest en van christelijke romans houdt.

In nauwe samenwerking met de Bijbel-In uit Haarlem, willen we u dit jaar opnieuw een uitgebreid overzicht geven van de nieuwe titels, die in de afgelopen periode zijn uitgekomen. De beurs is bestemd voor iedereen. We denken aan leiding van scholen en kinderclubs, maar er is ook voldoende keus aan kalenders en dagboeken voor de ouderen. Deze artikelen kunnen zeer goed als kerstgeschenk dienen. Ook andere belangstellenden, die niet direct iets zoeken voor een club of voor een school, zijn van harte welkom.

's Middags (van 14.30 – 16.00 uur) zal de bekende schrijfster Joke Verweerd op de beurs aanwezig zijn om haar boeken, waaronder haar nieuwste boek (Retour Rantepao) te signeren.



Graag tot ziens in het Trefpunt (naast de Witte kerk), op woensdag 30 oktober a.s.

Bezoek ook eens de website van de Bijbel-In in Haarlem, waar wij onze boeken van betrekken (www.bijbelin.nl). Via deze website kunt u ook bij ons bestellen.

Nieuws vanuit de Ark op Camping "De Drecht"

Inmiddels ligt het campingseizoen al weer achter ons. De eerste campingdienst was op 30 juni en de laatste op 25 augustus 2013. In totaal waren er 7 diensten, waarvan 2 's avonds. Tevens hebben we 3 keer op zondag een inloopochtend gehouden. Verder op donderdagavond 7 keer een bingo en 2 keer een rommelmarkt. In juli en augustus was er 2 keer 1 week een Dabarteam aanwezig.

De campingdiensten werden in het algemeen redelijk goed bezocht. De avonddiensten waren een succes. Op de inloopochtenden hebben we een aantal nieuwe gasten ontmoet en de activiteit voor de kinderen tijdens de inloop werd goed bezocht.

De bingo's kunnen zich – zoals altijd – in een goede opkomst verheugen en er was een gezellige sfeer.

De 2 Dabarweken waren weer een groot succes. Veel kinderen en volwassenen hebben meegedaan met de diverse activiteiten die de teams hebben georganiseerd. 's Morgens bij de kinderclub waren wel 40 kinderen aanwezig. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, liedjes gezongen en daarna een knutselwerkje gedaan. Jongeren kwamen naar de avondsluiting en soos. Volgend jaar willen we proberen voor 3 weken teams te krijgen. De teams hebben voorgesteld 10 dagen te draaien in plaats van 1 week.

In de Ark staat ook een boekenkast met leenboeken en het is mooi om te zien dat daar door de campinggasten regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Ook weer een mogelijkheid tot ontmoeting!

Penningmeester gezocht!!

Cor Eveleens, bijna 40 jaar penningmeester van de Evangelisatiecommissie/Werkgroep "De Drecht", stopt ermee, dus zijn we op zoek naar iemand die deze taak wil overnemen. Het is min of meer een seizoensgebonden taak: hoofdzakelijk van mei/juni tot en met augustus.

Het zou fijn zijn als iemand anders deze taak wil overnemen. Als u hiervoor belangstelling hebt, bel gerust voor meer informatie met Cor of Jannie Eveleens (0172-509693), of met de voorzitter Frans Vink (0172-509590) of kom langs op Verlaat 21 te Leimuiden. We willen graag dat dit mooie (camping) werk voortgezet kan worden!

Met een hartelijke groet,
namens de Evangelisatiecommissie/
Werkgroep "De Drecht", Frans Vink en Jannie Eveleens

Leerhuis seizoen 2013

Het programma voor de eerste 2 leerhuisavonden is als volgt: maandag 21 oktober en 18 november 2013 mogen wij Ds. M.J. van den Beld uit Vught welkom heten.

Op de eerste avond zal het onderwerp zijn:

Lezen Joden en Christenen wel dezelfde bijbel?

We delen kernbegrippen als verzoening, messias, sabbat, maar verstaan we daar ook hetzelfde onder? Jezus leefde

en leerde vanuit zijn Joodse traditie. In hoeverre kunnen wij eigenlijk begrijpen wat hij bedoeld heeft?

De tweede avond, 18 november, komt de bredere vraag aan de orde naar de betekenis van Israël voor de kerk en de houding van de kerk daarin, vroeger en nu.

De aanvangstijd is 19.30 uur

Locatie: de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn. Tel: 0172-475789

Hartelijk welkom aan een ieder, ook wie niet op alle avonden kan komen. De bijdrage aan de kosten bedraagt € 5,00 per avond. Nadere info bij Eli Hoogendoorn, tel. 507686 of eli.hoogendoorn@planet.nl

Werkgroep Kerk en Israël, classis Alphen a/d Rijn,
Eli Hoogendoorn



Agenda

zo 13 okt.	19.00 uur, Woudse Dom Sing-in
do. 17 okt.	Leeskring Henri Nouwen: 'Een parel in Gods ogen'
za 19 okt	19.30 uur in de Dorpskerk Herfstavondzang
ma. 21 okt.	19.30 uur, Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, Alphen a/d Rijn 1 ^e leerhuisavond Werkgroep Kerk & Israël
do. 24 okt.	19.30 uur, De Ontmoeting moderamenvergadering
do. 24 okt.	19.45 uur, De Ontmoeting 3 ^e filmavond: 'Des Hommes et des Dieux'
di. 29 okt.	1 ^e bijeenkomst 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1'
wo. 30 okt.	13.30 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur Het Trefpunt, Nieuw Vennep uitgebreide christelijke boekenbeurs
wo. 30 okt.	20.00 uur, De Ontmoeting, kerkenraadsvergadering
do. 31 okt. vr. 1 nov.	Bijbelgesprekskring 'Filippenzen' 20:00 uur, Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen Najaarsconcert "De Gouwestem"
do. 7 nov.	19.30 uur, De Ontmoeting, bijeenkomst voor kinderen en ouders over het Avondmaal.
wo. 13 nov.	20.00 uur, De Ontmoeting gemeentevergadering
do. 21 nov.	19.45 uur, De Ontmoeting 4 ^e filmavond: 'Chocolat'



Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd

12 oktober	mevr. M.C. Treur-Maat, zorgcentrum 'De Horizon', kamer 13, Kruislaan 54, 2131 WE Hoofddorp
13 oktober	mevr. J.A. Van Bergen-Oudshoorn, zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge
16 oktober	mevr. H. Borst-Bliek, leplaan 7, 2451 BS Leimuiden
19 oktober	mevr. K. Kinkel-den Heijer, Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
23 oktober	mevr. H.H. Borst-Poot, Tuinderij 50, 2451 GE Leimuiden
23 oktober	mevr. A.C. Walta-Marico, Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
24 oktober	mevr. A.A. Brummelkamp-van den Oever, Rietlanden 63, 2451 ZH Leimuiden

Een fijne dag toegewenst en
een gezegend nieuw levensjaar.

Martin Zonnenberg, vleugel Mark Brandwijk en synthesizer Wim de Penning, een instrument waar de meest uiteenlopende en wonderlijke klanken mee worden geproduceerd.

Een breed repertoire wordt schitterend gezongen door het mannenkoor "De Gouwestem" met het mannenensemble "The Martin Mans Formation" geheel onder leiding van dirigent Martin Mans. Prachtige liederen zoals o.a. de bekende gezangen "Houdt Gij mijn handen beide" en "Als g'in nood gezeten", een schitterende bewerking van Psalm 43, de negrospirituals "Wait for the Light" en "I'm a rolling" en het lied welke het koor 20 jaar geleden ook heeft gezongen voor Majoor Bosshardt "Onward, Christian Soldiers". Ook zal het mannenkoor populaire muziek zingen zoals het "Va, pensiero" beter bekend als het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi en "Amigos Para Siempre" (Vrienden voor het leven) van Andrew Lloyd Webber, maar ook het prachtige lied van Jules de Corte "Ik zou wel eens willen weten". Natuurlijk zal ook "The Martin Mans Formation" enige schitterende nummers ten gehore brengen zoals het bekende lied "Als het leven soms pijn doet" met de koorsolist Nico de Ruig en de negrospiritual "I'm feeling fine" van Mosie Lister. Kortom het beloofd in Waddinxveen een prachtig "Najaarsconcert" te worden. Tijdens het Najaarsconcert wordt de nieuwe CD "Stem & Snaren" gepresenteerd.

Kaarten zijn te bestellen via de website van het koor: www.degouwestem.nl, bij Kantoorboekhandel Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 5, Waddinxveen en bij Thijs Boeser tel. 079- 5931360 of 06.24250026. De toegangsprijs bedraagt in de voorverkoop € 10,00 en 's avonds aan de kerk € 12,00; kinderen tot en met 12 jaar € 5,00.

Uit de omgeving

Najaarsconcert "De Gouwestem"

Vrijdagavond 1 november 20:00 uur is er in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen een concert van het 180 man tellende Chr. Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem" met hun dirigent Martin Mans.

Er is een programma opgesteld met prachtige mannenkoormuziek en heel bijzondere begeleiding, orgel

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastenniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl vooraf te voldoen per bank/giro t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond**.

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)

Bijlage 1**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 3^e kwartaal 2013**

Onderstaand weer een overzicht van de collecteopbrengsten en bijbehorende bezoekersaantallen over het 3^e kwartaal 2013 en cumulatieve totalen over de eerste negen maanden 2013/2012.

De bezoekersaantallen blijven dit kwartaal heel licht achter bij het vorig jaar. De opbrengsten stijgen voor de 1^e collecte met 5% in het 3^e kwartaal, cumulatief min ca. 7%, de 2^e collecte is in het 3^e kwartaal nagenoeg stabiel, cumulatief min 3%. Toch baart de collecteopbrengst van de eredienst enige zorg, gemiddeld € 100 per zondag, enkele bijzondere diensten daargelaten. Dit dekt natuurlijk niet de kosten van predikant, koster, koffie, verwarming etc. Bij de begroting komen we hierop terug in de komende gemeenteavond. De startzondag springt eruit: een mooie volle dienst, zowel qua inhoud als de collecteopbrengst, zo zien we het graag.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

Collecten 3 ^e kwartaal 2013				
Diaconie 1 ^e collecte			Eredienst 2 ^e collecte	Aantal bezoekers
07-jul	€ 141,80	kindernevendienst	€ 143,95	112
14-jul	€ 106,43	ev.werk camping	€ 113,45	81
21-jul	€ 135,85	voedselbank	€ 94,70	79
28-jul	€ 83,71	noodhulp Syrië	€ 60,85	54
	€ 467,79		€ 412,95	326
2012	€ 530,27	5 diensten	€ 445,37	336
04-aug	€ 72,30	Vorming en toerusting	€ 86,21	47
11-aug	€ 92,57	PKN jeugdwerk	€ 87,66	83
18-aug	€ 101,41	zomerzending	€ 98,04	75
25-aug	€ 185,35	Zambia bedden	€ 75,95	81
	€ 451,63		347,86	286
2012	€ 334,19	4 diensten	308,25	259
01-sep	€ 110,95	plaatselijk jeugdwerk	€ 109,80	83
08-sep	€ 117,32	PKN miss.werk	€ 105,82	80
15-sep	€ 141,45	JOP jeugdwerk PKN	€ 115,20	85
22-sep	€ 120,40	PKN vredesweek	€ 98,15	97
29-sep	€ 191,97	Florentina Foundation	€ 139,27	140
	€ 682,09		568,24	485
2012	€ 658,32	5 diensten	572,57	513

3^e kwartaal

2013	€ 1.601,51	€ 1.329,05	1097
2012	€ 1.522,78	€ 1.326,19	1108

cumulatief

2013	€ 5.814,13	€ 4.635,93	3506
2012	€ 6.263,34	€ 4.753,64	3864

Bijlage 2

Jaarrekeningen 2012

In de kerkenraadsvergadering van respectievelijk 22 mei en 25 september jl. zijn de jaarrekeningen van de colleges van Diaconie en Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leimuiden vastgesteld. U treft hieronder een verkort overzicht van de baten en lasten van beide colleges. Op de eerstvolgende gemeenteavond d.d. 13 november zal op beide jaarrekeningen een toelichting gegeven worden in samenhang met de begroting 2014 e.v.. De jaarrekeningen liggen vanaf maandag 14 oktober a.s. ter inzage bij:

- Ad de Quaasteniet (tel. 502137), penningmeester College van Kerkrentmeesters
- Leen Overbeek (tel. 509117), voorzitter College van Diakenen

Gaarne vooraf even een telefoontje voor een afspraak.

Dank voor u meeleven met het werk in Gods wijngaard, ook in financiële zin.

Een hartelijke groet namens uw Diakenen en Kerkrentmeesters,
Leen Overbeek en Ad de Quaasteniet

Rekening van baten en lasten college van diakenen 2012 (*1000)

Lasten (*1000)	begroot	2012	2011	Baten (*1000)	begroot	2012	2011
Kosten onroerende zaken	10	55	10	Pachtopbrengst	122	123	133
Afdrachten PKN (Quotum o.a.)	19	16	12	Rente spaarrek., obligaties	103	128	145
Kosten beheer en adm. e.d.	5	5	6	(door te zenden) collecten	9	9	8
Afdrachtcollecten	9	9	8	Toevoeging reserve nieuwbouw	63		-81
<i>Diaconaal werk:</i>							
Protestantse gemeente	8	5	5				
Plaatselijk	15	13	14				
Landelijk	17	17	17				
Wereldwijd	88	100	112				
ZWO/werelddiaconaat		2	3	Baten/lasten voorgaand boekjaar	-7	-7	
Totaal lasten	171	222	187	Totaal baten	234	253	205
Resultaat (alg. res.)		31	18				

Korte toelichting

Door een herwaardering van de grondpositie van ruim € 38.000 zijn de kosten onroerende zaken hoger dan begroot. Tevens is er nog ruim 9 ha grasland aangekocht waarvan de aankoopkosten, ruim € 7.000, niet voorzien zijn in de begroting. Verder zijn de uitgaven voor (nood)hulp wereldwijd hoger uitgekomen door een groter beroep van Kerk in Actie e.a. organisaties wegens crises in de wereld. Dat kon allemaal ruim binnen de begroting door hogere opbrengsten dan begroot en het vervallen van de toevoeging aan de reserve nieuwbouw

De pachtopbrengst is lager dan in 2011. In de opbrengst 2011 waren vooruitbetaalde pachten meegenomen over 2012, die in 2012 zijn gecorrigeerd via baten en lasten voorgaand boekjaar (-7). De nieuwbouwinvesteringen zijn later op gang gekomen dan verwacht, eerst medio 2012, daardoor is er meer rente ontvangen dan begroot. In 2011 is de laatste toevoeging aan de reserve nieuwbouw gedaan t.l.v. het resultaat, zodat de begrote toevoeging ad € 63.000 niet meer nodig was.

Rekening van baten en lasten college van kerkrentmeesters 2012 (x€1000)

LASTEN	begroot	2012	2011	BATEN	begroot	2012	2011
Energie/verzek/belast.	20	23	23	Verhuur Kruispunt en jeugdgebouwen	5	7	12
Salarissen	90	91	89	Rentebaten	12	13	12
Div. kosten pastoraat	4	4	2	Kerkelijke bijdragen e.d.	82	79	84
Afdrachten PKN	8	8	9	Collecten	8	8	8
Algemene kosten	9	8	12	Acties	11	12	12
OpWeg	3	3	3				
Fondsen en voorz. onderhoud	20	13	26	Verhuur Snoopy	28	19	27
Bijz. baten / lasten				Overige (begrafenissen, buffet, verhuur pastorie)	8	12	9
Resultaat	0	0	0				
Totaal	154	150	164		154	150	164

Korte toelichting

Voor 2012 liggen de lasten in de lijn met de begroting, met uitzondering van de lager begrote kosten voor energie. Met name de stookkosten kwamen hoger uit. Ten opzichte van de begrote baten over 2012 is een aantal opmerkingen te plaatsen:

- de verhuur van het Kruispunt is lager ten opzichte van 2011 door enerzijds een verminderde vraag naar verhuur van het Kruispunt en anderzijds de sluiting van het Kruispunt vóór eind 2012. De begroting 2012 werd overschreden omdat deze post enigszins 'voorzichtig' is begroot.
- de verhuur van het Kruispunt aan Kinderopvang Snoopy is per 31 augustus 2012 beëindigd wegens verhuizing naar de Acacialaan. Dit verklaart de lagere opbrengst.
- de hogere opbrengst uit 'overige' wordt voornamelijk verklaard door het batig saldo van opbrengsten en kosten van begrafenissen en opbrengsten van 'buffet'.

De kerkelijke bijdragen blijven achter bij de begroting. Dit dient zich met name aan bij de vaste vrijwillige bijdrage. Ook dient voor 2013 rekening te worden gehouden met wegvallen van de verhuur aan Snoopy. Eén en ander betekent voor de gemeente lager uitvallende opbrengsten. Bij de gemeenteavond in november aanstaande zal hier nadrukkelijk op worden ingegaan.