



Een waardevol advies

'Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.'

Psalm 37:5

Deden wij dat maar wat meer: ons hele bestaan toevertrouwen aan God! Wij wentelen onze sores liever af op de huisarts of op een goede vriend of buur, op de psychiater of op de dominee. Daar is natuurlijk niets tegen, maar van al die mensen is in de Psalm toch geen sprake. Daar krijg je alleen het advies om je weg op God af te wentelen.

Dat wij dat zo weinig doen zal wel te maken hebben met de overtuiging dat het toch niet veel helpt, al dat bidden en smeken. Maar wie zegt dat de Psalm dat bedoelt? Je weg op God wentelen, dat heeft zeker te maken met het gebed, maar wellicht nog veel meer met een stil en vast vertrouwen. Vertrouw op de HERE, Hij zal het maken!

Natuurlijk, wij zijn allemaal geneigd om onze eigen zaakjes te regelen, om ons eigen gelijk te halen, om onze eigen boontjes te doppen en om onze eigen appeltjes te schillen. Maar de Psalm geeft ons toch een ander advies. Wentel nu je levensweg eens op God! Laat het nu eens allemaal aan Hem over en wacht dan eens af wat Hij voor je zal doen.

ds. A.F Troost, uit: 'Aan stille wateren'.



Kerkdiensten

Zondag 27 oktober

6^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart
Ouderling	Leen van der Sar
Gastheer	Johan Schuurung
Collecten	Binnenlands Diaconaat (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Nico Kalf

Deze zondag is er **Tienerdienst**

Zondag 3 november

7^e zondag van de herfst
Doopdienst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Annie Rietdijk
Gastvrouw	Marianne Zeeman
Collecten	Najaarszendingsweek (1), Erediensten (2)
Organist	Mark Louter
KN-dienst	Gert Rietdijk
Basiscatechese	Jorico Notenboom

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Wilma en Ad de Quaasteniet

Woensdag 6 november

Avondgebed

Dankdag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Organist	Henk de Jong

Zondag 10 november

8^e zondag van de herfst
Dankdag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	dhr. J. van Wallinga, Leiderdorp
------------	----------------------------------

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

I.v.m. mijn afwezigheid deze week voor deze Op Weg een kort gemeentenieuws.

Doopzondag

Op DV zondag 3 november a.s. zal de heilige doop worden bediend aan Kayleigh Lydia, dochter van Rob en Patricia van Nieuwpoort - Koning (Sluiskolk 11), en zusje van Lucas. Een feestelijke gebeurtenis, en de eerste doopdienst in de gerestaureerde Dorpskerk. Zo mogen wij ook weer het originele doopvont dat zich bevindt aan de trap van de kansel weer in gebruik nemen. Komt allen en neemt u uw kind(eren) mee, graag betrek ik ook hen bij deze feestelijke gebeurtenis!

De zieken

Piet Vroonland (Peppelhof 12) verblijft in het Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp (2de etage A3) ten gevolge van een gebroken heup. Deze week begint hij voor het eerst echt aan therapie. Dat is gelukkig weer een stap vooruit, en wij hopen dat het zo geleidelijk aan weer de goede kant op gaat.

Ook alle andere gemeenteleden die met gezondheidsproblemen worstelen veel sterkte toebeden.

Rome-reis

Van vrijdag 11 oktober t/m dinsdag 15 oktober waren wij samen met 24 reisgenoten onderweg in Rome. Het is een heel goede tijd geweest, in een heel goede onderlinge sfeer. Zondag 13 oktober bezochten wij de oecumenische kerkdienst in de 'Kerk van de Friezen', waar elke zondag Nederlandstalige diensten gehouden worden. Daarna bezochten wij nog een viering op het plein vóór de Sint Pieter, waar zich 10.000-den mensen verzameld hadden voor een bijzondere openluchtviering waarin paus Franciscus zelf voorging. Echt een heel bijzondere beleving, waaruit blijkt hoe de Kerk ook vandaag lééft! Al met al een verrijkende en samenbindende reis.

Tot zover dit korte gemeentenieuws. Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws**Nog één keer: Belijdenisgesprekskring!?**

In heel wat kerken zie je het, zo in de periode tussen Pasen en Pinksteren: jongeren (trouwens soms ook ouderen!), die in een feestelijke kerkdienst belijdenis doen van het geloof. Vaak zijn ze al als kind gedoopt en opgevoed in het geloof, maar dat was een keus die hun ouders vóór hen hadden gedaan. Nu willen die jongeren zelf die keuze maken, en dat ook in het openbaar, in een feestelijke dienst laten zien: 'Ja, ik wil graag Jezus volgen en met Hem door mijn leven gaan, ik geloof en wil horen bij de gemeente'.

Dat is een belangrijke keuze is, en daar wil je natuurlijk goed over nadenken: er zijn misschien allerlei vragen, wat houdt dat allemaal in, etc...

Om met elkaar hierover te spreken is er een belijdenisgesprekskring, waarop je, met elkaar (jij / jullie en de predikant) in gesprek bent over allerlei belangrijke onderwerpen rond je leven, het geloof, de Bijbel - wat ook maar op tafel komt.

Aan het einde van deze belijdenisgesprekskring is het mogelijk belijdenis van het geloof te doen, maar dat is vanzelfsprekend geen verplichting.

Heb je interesse? Laat het graag even weten via ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl of tel. 701081.

Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'

Goed nieuws: op 29 oktober a.s. gaat de 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1' weer van start. Er zijn al verschillende aanmeldingen, heel mooi. Elke avond wordt ingeleid met een kort aansprekend filmpje dat over het thema van die avond gaat.

De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar een 'upgrade' van zijn of haar geloven, en voor wie een stukje verdieping zoekt.

Wil je je nog aanmelden om deel te nemen: mis die kans niet, het is echt de moeite waard!!! Wij gebruiken het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, te bestellen bij de Boekspot of in de boekhandel, voor 13,50 euro.

De data, steeds op dinsdagavond: 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december en in 2014: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, reservedatum 4 maart. Voor info: ds. Verschoof, tel. 701081.

Opgave per mail graag uiterlijk zaterdag 26 oktober a.s.!

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties

Er zijn geen mutaties.

Berichten van de Kerkenraad

Gemeentevergadering op 13 november

Op woensdag 13 november a.s. bent u allen van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering om 20.00 uur in de grote zaal van de Ontmoeting. Op deze avond zullen de jaarrekeningen over 2012 en de begrotingen van zowel het college van kerkrentmeesters als de diaconie worden besproken. Daarnaast hoopt de kerkenraad decharge te kunnen verlenen aan de bouwcommissie na hun jarenlange grote inzet. Hiermee zullen ook een aantal aanverwante commissies worden opgeheven. Verder is dhr. Cees Kempenaar uitgenodigd om iets te komen vertellen en te laten zien van het werk van Oikocredit. Na afloop zal er nog gelegenheid zijn om met elkaar na te praten bij een hapje en een drankje.

De volledige agenda en de overige stukken voor deze vergadering zullen op de zondagen 3 en 10 november a.s. in de kloostergang klaarliggen voor de belangstellenden. Wie de stukken graag per mail ontvangt, kan dit laten weten op het e-mailadres scriba@pgleimuiden.nl. Wij hopen u op 13 november a.s. in de Ontmoeting te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,
Annie Rietdijk

Berichten van de Diaconie en ZWO

Bezoek aan De Bakkerij

Op vrijdag 18 oktober hebben Diaconie en ZWO een bezoek gebracht aan De Bakkerij, de thuisplek van het diaconaal centrum van de Rooms Katholieke Kerk en Protestantse Kerken in Leiden. Door onze diaconie wordt middels een jaarlijkse bijdrage dit mooie werk ondersteund. Reeds geruime tijd was er behoefte nader kennis te maken met het werk van De Bakkerij. Het werk van De Bakkerij stamt uit de middeleeuwen, waar arme mensen na een bezoek aan de kerk via een broodpenning een brood en met een turfloodje turf konden krijgen.

De Bakkerij .. **helpt waar geen helper is**. Het gaat om vluchtelingen en illegale mensen, dak- en thuislozen, en mensen die dreigen te vereenzamen of in financiële problemen te komen. Ondersteuning wordt gegeven aan de voedselbank, die vanuit De Bakkerij is ontstaan en De Bakkerij biedt een thuisplek aan 17 andere hulporganisaties. Er is ook aandacht voor praktisch jongerenwerk (M25) gecombineerd met o.a. hulp aan een project in Roemenië. M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Matteüs 25, waarin Jezus oproept om zich in te zetten voor en op te trekken met kwetsbare groepen in de samenleving in navolging van de Werken van Barmhartigheid.

Er zijn afspraken gemaakt om op een aantal punten tot meer samenwerking te komen en onze PGL-gemeente meer informatie over de Bakkerij te geven.



Irpañani

Zoals u van ons heeft gehoord gaan we 3 projecten steunen van Kinderen in de knel. Een van de projecten is Irpañani in El Alto In Bolivia. Het gaat om **geen kinderarbeid in Bolivia**. Veel kinderen gaan 's morgens naar school en 's middags naar de fabriek of ze hangen wat rond op straat. Op 2 plekken in El Alto vangt Irpañani iedere middag 70 kinderen op. Zij krijgen bijscholing, hulp bij huiswerk en kunnen sporten en spelen. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat ze om 5 uur weer met een volle maag naar huis toe aan. De organisatie laat het niet hierbij. Ook de ouders krijgen begeleiding zodat het leven voor de gezinnen beter wordt. Nu goed onderwijs, betekent een beter leven voor kinderen en ouders.

Oikocredit

Op de komende gemeenteavond 13 november zal er aandacht besteed worden aan Oikocredit. Sinds de zomer tot de gemeenteavond schrijven we steeds een stukje in Op Weg over dit onderwerp.

Oikocredit is een pionier op het gebied van microkrediet en één van de grootste microkrediet-organisaties wereldwijd. Recent is een boek verschenen van Arjan Boers (theoloog en journalist) met de titel Geld&goed, lessen voor welwillende kapitalisten. De stelling van het boek is dat er lang genoeg rond het gouden kalf is gedanst. De huidige financiële crisis toont aan dat de ideologie van één zelfregulerend systeem niet werkt. Door alleen nog bezig te zijn met kortetermijnwinsten hebben we ons sociaal en emotioneel kapitaal verwaarloosd om van de schade aan onze planeet maar te zwijgen. In het boek verdiept hij zich in de ethische leenbank Oikocredit – ooit opgericht door de wereldraad van kerken – als mogelijke leerschool voor de toekomst. Het boek zal binnenkort beschikbaar zijn bij de boekenspot. Oikocredit wordt gesteund door de diaconie. Het is de moeite waard om in deze onzekere tijden aandacht hieraan te schenken.

Overigens kunnen particulieren zelf ook geld inleggen bij Oikocredit. Rendement 1.55% plus een hoog sociaal rendement met een zeer lage risico-indicatie.

Collectes komende zondagen

Op zondag 27 oktober is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het diaconale werk in Nederland. Kerk in Actie heeft een open oog en hart voor mensen aan de buitenste rand van de samenleving, voor mensen die nergens anders meer hulp kunnen vinden. Daarom steunt Kerk in Actie bijvoorbeeld het werk van de Pauluskerk in Rotterdam. Iedereen is er welkom: vluchtelingen zonder verblijfspapieren, drugsverslaafden, dak- en thuislozen of kwetsbare moeders met jonge kinderen. In de Pauluskerk kunnen zij terecht voor juridische en medische zorg, een goed gesprek, een kop koffie of een warme maaltijd.

In Groningen steunt Kerk in Actie de Stichting INLIA, die voortdurend met de overheid in contact is om de positie en opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen te verbeteren. INLIA helpt ook vluchtelingen die vrijwillig willen terugkeren naar hun vaderland.

Kerk in Actie steunt deze organisaties van harte. Geef daarom aan de collecte, want ieder mens telt!

Zondag 3 november : Vijf broden en twee vissen. Het was niet veel. Maar toch had een kleine jongen de moed om het te delen. Dit verhaal is het uitgangspunt voor de nieuwe richting die de diaconie van de Christelijke kerk van Zuidelijk Sumatra wil inslaan. Ze willen niet alleen geven aan armen, maar hen vooral helpen om vanuit hun eigen kracht armoede aan te pakken. Henriëtte Nieuwenhuis is vanuit Kerk in Actie uitgezonden om de diaconie te ondersteunen in dit proces. Ze geeft trainingen aan diakenen en zoekt met jongeren naar manieren om ook hun kracht en mogelijkheden te ontdekken. De opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid-Sumatra en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurings en Jorico Notenboom

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Ontvangen gift

Via Ineke Griffioen ontving het College van Kerkrentmeesters van een gemeentelid een gift van € 20, bestemd voor de kerk. De kerkrentmeesters spreken hun dank hiervoor uit!

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniët, penningmeester

Berichten van het Missionair Team

Missionaire activiteiten:

- **Filmavond:** donderdag 24 oktober: 'Des deux et des hommes'. Aanvang 19.45. Zaal open: 19.30 uur.
- **Filmavond:** donderdag 21 november: 'Chocolat' met in de pauze demonstratie/proeverij Rojé.
- **Workshopavond:** donderdag 28 november o.l.v. Joost Sierveld over een actueel thema.
- **Startavond cursus 'Ontmoetingen met God' (7 + 1)** op 29 oktober. Het is een basiscursus geloven waarin mensen met behulp van beeldfragmenten en verhalen uit de geloofstraditie een eigen weg kunnen vinden. De cursus kan een eerste kennismaking zijn met geloven, maar kan ook een vernieuwing geven, een upgrade worden, of ter verdieping zijn. De cursus van acht avonden (4 voor de kerst en 4 in het nieuwe jaar) is op dinsdagavond in de Ontmoeting. Voor info en/of opgave: J. Verschoof, tel. 0172 701081 of zie www.pgleimuiden.nl.

"Het geloof was bij mij behoorlijk weggezaakt en ik zag er vorig jaar eerlijk gezegd tegenop om mij op te geven. Acht avonden is best veel. Ik moet zeggen: het is reuze meegevallen. De cursus start altijd met een stukje DVD. De DVD en het boek gaven zulke verrassende nieuwe beelden... Stof genoeg om in de groepsbespreking over door te praten. Een aanrader!", aldus een oud-deelnemer.

- Data project 'Overvloed en Overgave':

15 december 11.00 – 11.30 uur: introductie door ds. Jelis Verschoof op aankomende 3 plaatselijke en regionale missionaire avonden (voorbespreking, lezing, nabespreking) over het boek 'Overvloed en Overgave' van Arjan Plaisier, PKN-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Na afloop gelegenheid om boek af te



nemen of te bestellen.

16 januari: voorbespreking o.l.v. ds. Jasper van Schaik te Woubrugge. Aanvang 19.45 uur. Plaats: De Ontmoeting, Leimuiden.

30 januari: lezing door Arjan Plaisier, scriba PKN landelijk. Aanvang: 19.45 uur (Ontmoeting).

13 februari: nabespreking lezing en boek 'Overvloed en Overgave' o.l.v. ds. Hanneke Ouwerkerk, Jelis Verschoof en Jasper van Schaik. Aanvang: 19.45 (Ontmoeting).

Op de achterkant van het boek staat het volgende: *'God lijkt vandaag de dag vaak een verdwijnende stip aan de horizon en het geloof een verlegenheid. Anderzijds is het geloof*



soms net een kant-en-klaarpakket, een set van waarheden, afgeleid uit een van kaft tot kaft te verdedigen Bijbel, waar vreugde noch vrijheid in zit. Dit boek biedt een weerwoord, geschreven vanuit ontroering en passie. Plaisier kiest veelzijdige beelden als hij spreekt over de openbaring van God, zoals de literaire categorieën van epiek, lyriek, dramatiek en didactiek. Vervolgens schildert hij het geloof van de mens in de kleuren van de vier jaargetijden: de lente-, de zomer-, de herfst- en de wintergestalte. Bij het spreken over de kerk gebruikt hij vier beelden van instituten die voor veel mensen van nu herkenbaar zijn: ziekenhuis, theater, parlement en tempel.

'Welke beelden herkennen wij en wat raakt ons?' zou zomaar een vraag ter bespreking kunnen zijn. We hopen als plaatselijk en als regionaal missionair team dat zoveel mogelijk mensen dit caleidoscopische geloofsboek gaan lezen om erover met elkaar in gesprek te kunnen gaan. (bestellen kan bij de BOEKSPOT).

- **De Boekspot** is wekelijks geopend tijdens de Open Huis ochtenden en zondags na de morgendienst. Op zondag 3 november is er weer een geheel nieuwe collectie te verwachten. Heeft u wensen? Geef het graag door aan Jannie Eveleens of Petra Verschoof of aan één van de andere vrijwilligers van de Boekspot. We nemen in ieder geval mee: agenda's, cadeautjes voor de feestdagen, nieuwe uitgaven.

- **Open Huis woensdagochtenden:** impressie van één van de bezoekers: **'Even naar de Ontmoeting'**.

Inwoners van Leimuiden en omstreken – jong en oud – kunnen geheel vrijblijvend iedere woensdagmorgen een kop koffie drinken in het nieuwe gebouw "De Ontmoeting".

"Ik heb de meeste van deze ochtenden dit jaar bezocht en ik kan u verzekeren dat dit initiatief van de kerk in goede aarde valt. Er wordt gezellig gekletst over alles wat er reilt en zeilt in Leimuiden, in de buurt, over de hobby's en interesses van elkaar, enz. "Je leert elkaar hier veel beter kennen" hoor je vaak. En je hoort nog eens wat, ook al omdat je even contact hebt met mensen met allerlei achtergronden, (sport-)clubs, kerken, kringen, hobby's enz. in Leimuiden. Ik ervaar het als een verrijking voor Leimuiden, waar op eenvoudige wijze en met inzet van veel vrijwilligers, zo maar een nieuwe voorziening is ontstaan. Het versterkt de gemeenschapszin in ons dorp. En dan praat ik nog niet eens over de nieuwe "Boekspot" met de mogelijkheid om boeken te lenen of te kopen om de "winter door te komen".

Ik hoop dat deze nieuwe voorziening voortdurend nieuwe bezoekers blijft trekken, die er met elkaar wat van maken. Leve de vele vrijwilligers die dit helpen mogelijk maken!"
Bert Tijssink

- **Groepsreis naar Egypte geannuleerd** vanwege aanhoudende onveiligheid.

- **Groepsreis naar Jordanië** is de nieuwe 8-daagse reisbestemming (van 28 mei t/m 4 juni 2014). Schrijver Kader Abdolah, onder andere schrijver van het prachtige boek 'Het huis van de moskee', schreef in de Volkskrant het volgende: *"Ik ben op reis, dwars door Jordanië. Buiten mijn verwachting is het een reis naar de tijdperken van Mozes, Jezus en Mohammed geworden. Wat een rust. Op Mount Nebo kun je op de top van de berg met je hand naar een plek in de verte wijzen en net als Mozes tegen je volk zeggen: "Kijk! Het beloofde land, we zijn er bijna."*

Bijzonder van Jordanië is dat je met de mogelijkheden van de moderne wereld (vervoer, verblijf, communicatie) door een land trekt waarin de sfeer van Bijbelse tijden nog invoelbaar is.

"De magie van Jordanië is dat je niet terug in de tijd gaat, maar dezelfde oude tijd van jaren geleden beleeft", aldus Abdolah.

Bent u geïnteresseerd in deze reis? Het volledige reisprogramma kunt u aanvragen bij ons of (binnenkort) opzoeken op www.pgleimuiden.nl. Er is plaats voor max. 30 deelnemers. Tip: geef je op voor de voorlopige deelnemerslijst (geldig tot 28 februari 2014, hierna is de lijst definitief). Een goede conditie is een pre.

Informatiebijeenkomst. Op **zondag 19 januari** is er voor geïnteresseerden tussen 11.00 en 12.30 uur in de Ontmoeting een informatiebijeenkomst over de nieuwe reisbestemming.

Salaam, Sjaloom, Jelis en Petra (reisleiding) Verschoof (info 701081).

- **Excursie met rondleiding: zaterdag 23 november a.s.: excursie 'Petra. Wonder in de woestijn'**,

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.

Aantal deelnemers maximaal 25 personen. Zeker zijn van een plaats? Geef je z.s.m. op: pverschoof@filternet.nl

De rondleiding in het museum is tussen 10.30 -11.30 uur. Vertrek met eigen vervoer of met de bus uit Leimuiden, bushalte Tuinderij 9.27 uur. Aankomst centraal station 10.07 uur en dan nog 12 minuutjes lopen.

Kosten rondleiding € 3,- p.p. (bij 25 deelnemers).

Entree € 9,50 + € 2,50 toeslag speciale expositie (museumkaart? alleen € 2,50 toeslag). Na afloop eventueel gezamenlijke lunch in Leiden (€ 7,50). Iedereen die het leuk vindt om in groepsverband met rondleiding deel te nemen aan deze excursie is van harte welkom!

Informatie van het museum: Meer dan 150 topstukken uit de beroemde Jordaanse woestijnstad Petra maken deze internationale tentoonstelling zeer interessant. Petra is de hoofdstad van het oude volk der Nabateeërs. De verborgen gelegen stad is een van de wonderen uit de oudheid (glorietijd 400 v Chr. tot 100 na Chr.). De monumentale gebouwen, tempels, koningsgraven en luxe woonhuizen zijn uit de rode rotsen van het Umm al-Biyara-massief gehouwen. Op het gebied van cultuurhistorie en archeologie is Petra misschien wel het allermooiste in de wereld.

Bijbels gezien is de stad Petra ook boeiend omdat tijdens de Exodus, Mozes en de Israëlieten het gebied van Petra passeerden. De plaatselijke traditie zegt dat de waterbron bij Wadi Musa, vlak buiten Petra, de plaats is waar Mozes tegen Gods wil in de rots sloeg voor water. Verder naar het noorden, bij de berg Nebo, mocht Mozes daarom alleen nog maar naar het Beloofde Land kijken, maar er niet in trekken. Aaron, de broer van Mozes, is begraven op de berg Hor in Petra. Aaron was de eerste hoge priester die de prachtige woorden van God kreeg om de mensen te zegenen: "De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede."

Numeri 6:22-26



Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd

28 okt.

dhr. M. Meijer,
Drechtlaan 59, 2451 CJ Leimuiden

31 okt.

dhr. J. van der Meij,
Drechtlaan 37, 2451 CJ Leimuiden

04 nov.

mevr. G.C. van der Burg-van der Vaart,
Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden

Een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar.

Overige berichten

Uitnodiging

Gré Kooij-Brussen
90 jaar
9 november 2013

We willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. We hopen dat u erbij kunt zijn.

U bent van harte welkom op de receptie op zaterdag 9 november van 15.00 - 16.30 uur in het Kerkelijk centrum "de Ontmoeting", Dorpsstraat 49, Leimuiden.

Fam. Kooij, Scholekster 4

Altijd blij in de Heer

Heer elke dag mag ik U prijzen,
U loof ik zondag in de kerk.
Ook maandag mag mijn loflied rijzen,
U dankend voor U steun bij 't werk.
Op dinsdag zal ik van U zingen,
omdat U mij hebt bijgestaan.
"k Tel woensdag al de zegeningen,
die Heer, van U zijn uitgegaan.

Op donderdag mag ik mij buigen,
voor U, mijn Heiland en mijn Heer,
om vrijdag van U te getuigen,
want U komt toe de lof en eer.
Op zaterdag kan ik gaan danken,
voor alles wat U heeft gedaan.
U bent de Wijnstok, wij de ranken,
wij volgen U, U gaat vooraan.

Wij danken U, die ons doet leven,
van uur tot uur, van dag tot dag.
Ja elke week wilt U ons geven,
Geloof en Hoop, bij traan en lach.
De maanden en de jaargetijden,
zijn in uw hand, geven ons licht.
Wij mogen ons in U verblijden,
met steeds het oog op u gericht.

Al zou de vijgenboom niet bloeien,
er niets meer aan de wijnstok zijn,
geen vruchten aan de bomen groeien,
toch is het leven een festijn.
'k Zal voor de Here juichend zingen.
Hem zij alleen de dank en eer.
Van vreugde zal ik hoog opspringen,
want Hij is Koning, Hij is Heer.

"Zijn barmhartigheden houden niet op,
elke morgen zijn ze nieuw."
Klaagliederen 3: 22 b en 23 a.

Melodie Psalm 118

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 1 november komen we bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting, zaal 2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Gezamenlijke maaltijd woensdag 6 november

Donderdag 10 oktober jl. hebben we met een groot aantal mensen weer heel gezellig en lekker gegeten.

De komende gezamenlijke maaltijd staat gepland op woensdag 6 november a.s. in De Ontmoeting om 17.30 uur. U bent vanaf 17.15 van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd € 3,-.



Deze keer zal de maaltijd in teken staan van dankdag voor gewas en arbeid en zullen er gerechten worden klaargemaakt met regioproducten van het land. Heeft u ook groenten of fruit uit eigen tuin, laat het ons even weten. Misschien wilt u een keertje helpen met koken of

tafeldekken. Ook die hulp is van harte welkom.

Na de maaltijd zal er in de Dorpskerk om 19.30 uur een gebedssamenkomst zijn in teken van dankdag voor gewas en arbeid.

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Agnes Hogeboom tel. 509633, Joke Kroon tel. 509390 en Jeannette Meijer tel. 507551.

Namens de gezamenlijke maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Broeders en zusters,

Afgelopen zomer zijn wij twee weken naar Moldavië geweest. Daar mochten wij samen met tien vrienden en vriendinnen een kinderkamp organiseren en leiden, voor vijftig kinderen. Twee weken lang hebben de kinderen een schitterende tijd beleefd. We mochten elke dag opnieuw zien hoe Gods zegen lag op het werk. De kinderen die het in het armste land van Europa vaak erg zwaar hebben, zullen deze positieve tijd niet gauw vergeten!

Uit Leimuiden hebben we veel geld gekregen voor het kinderkamp. Mede dankzij de giften uit ons dorp kon het kamp plaatsvinden. En daar zijn we dankbaar voor. Graag willen we dan ook zondag 3 november direct na de dienst het kinderkamp aan u presenteren. En dit alles onder het genot van een kopje koffie, komt u ook?

Jelis en Levi Verschoof

Website

Op de site www.pgleimuiden.nl vindt u foto's van de bbq en de startzondag. Ook de data van en informatie over de gesprekskringen en de 7 + 1 cursus en de activiteiten van het missionaire team staan op de site. Zoekt u informatie uit een vorige uitgave van Op Weg? Ook deze staan online (<http://www.pgleimuiden.nl/actueel/op-weg/>). Wilt u weten hoeveel energie onze zonnecollectoren hebben opgewekt? Ook daarvoor kunt u op de site terecht (zie de homepage). Op de kalender staan alle activiteiten vermeld (voor zover bekend).

Heeft u informatie of een activiteit waarvan u denkt dat het interessant is om op de site te plaatsen, mail dit dan naar webmaster@pgleimuiden.nl.

Namens de websitegroep,
Annet Roodenburg

Herfstavondzang

Zaterdag 19 oktober was er weer een gezellige Herfstavondzang in de mooi gerenoveerde Dorpskerk. De collecte was deze keer bestemd voor CliniClowns en heeft € 109,60 opgebracht. Het geld is inmiddels overgemaakt. Alle gevers heel hartelijk dank.

Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op onze volgende zangavond in 2014.

Namens de voorbereidingsgroep,
Marianne Zeeman.



Stille getuigen van een herfstachtige avondzang

Uit de omgeving

“Hé, jij daar....”

Kinderdienst
Zondag 17 november
in de Woudse Dom te
Rijnsaterwoude

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds.Hanneke Ouwerkerk
M.m.v. de kinderen van de
Kindernevendienst en Kidscat te Rijnsaterwoude
Piano: Mark Louter



Laat je inspireren bij 'Leven & Geloven'!

Een nieuw evenement waar christenen elkaar ontmoeten, het geloof met elkaar delen en elkaar inspireren. Dat is 'Leven & Geloven'. Kom vrijdag 1 of zaterdag 2 november 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht om dit mee te maken.

Leven & Geloven is een nieuw evenement voor iedereen die in het dagelijks leven invulling wil geven aan christelijk leven en geloven. Voor mensen die benieuwd zijn naar ervaringen en inzichten van anderen. Diverse organisaties (niet gebonden aan een specifieke kerk of levensbeschouwelijke

organisatie) bieden bij elkaar tientallen workshops, presentaties, interviews, talkshows, debatten, lezingen en muzikale optredens aan. Soms luchtig, dan weer dieper gravend. Centraal staan steeds vragen en onderwerpen die christenen bezighouden in hun dagelijks leven. De onderwerpen gaan over God en mensen. Herkenbaar, actueel en praktisch. Er is aandacht voor persoonlijk geloof, werk, training, opleiding, relaties en opvoeding, ontspanning en vrije tijd, muziek en boeken.

Bezoek bijvoorbeeld ter plekke de talkshow van Knevel en Van den Brink, een debat met Herman Selderhuis, Arenda Haasnoot en hulpbisschop Jan Hendriks o.l.v. Leo Fijen. Of ga naar een workshop over rust in je leven, over seksuele opvoeding, of over kerk zijn in je buurt. Verder kunt u lekker tussen de boeken- en informatiestands snuffelen en genieten van verschillende mini-concerten.

Een toegangskaart voor twee personen kost 11 euro. Gebruik de code 'LG13KERKBL' en u krijgt 25% korting op de entreeprijs!

Kijk voor meer informatie op www.levenengeloven.nl of volg Leven & Geloven via Twitter: @levenengeloven of via Facebook: www.facebook.com/levenengeloven.

	Agenda
di. 29 okt.	1 ^e bijeenkomst 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1'
wo. 30 okt.	13.30 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur Het Trefpunt, Nieuw Vennep uitgebreide christelijke boekenbeurs
wo. 30 okt.	20.00 uur, De Ontmoeting, kerkenraadsvergadering
do. 31 okt.	Bijbelgesprekskring 'Filippenzen'
vr. 1 nov.	19.30 uur, De Ontmoeting Gebetssamenkomst
vr. 1 nov.	20.00 uur, Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen Najaarsconcert "De Gouwestem"
zo. 3 nov.	na de dienst: presentatie kinderkamp Moldavie door Jelis en Levi Verschoof
wo. 6 nov.	17.30 uur, De Ontmoeting, gezamenlijke maaltijd
do. 7 nov.	19.30 uur, De Ontmoeting, bijeenkomst voor kinderen en ouders over het Avondmaal.
wo. 13 nov.	20.00 uur, De Ontmoeting gemeentevergadering
do. 21 nov.	19.45 uur, De Ontmoeting 4 ^e filmavond: 'Chocolat'
za. 23 nov.	10.30 uur, excursie met rondleiding in Leiden: 'Petra, wonder in de woestijn'
do. 28 nov.	Workshopavond o.l.v. Joost Siereveld over een actueel thema.

Bijlage

Excursie met rondleiding in Leiden: 'Petra. Wonder in de woestijn' zaterdag 23 november a.s.



Adres: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.

Aantal deelnemers **maximaal 25 personen**. Zeker zijn van een plaats?

Geef je z.s.m. op. **Opgave:** pverschoof@filternet.nl (701081)

De rondleiding in het museum is tussen 10.30 -11.30 uur.

Zie voor informatie over vervoer, kosten, en expositie elders in Op Weg bij missionaire activiteiten.

Voor wie?

Iedereen die het leuk vindt om in groepsverband met rondleiding deel te nemen aan deze boeiende excursie is van harte welkom!

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastent, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond**.

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)