



De Ster die straalde doordat Hij daalde

"De wijzen uit het oosten vroegen: 'Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.'"

Mattheüs 2:2

Ja, dat vinden wij mooi, dat spreekt ons aan: mensen die een ster zijn, een 'star'. En stel je helemaal voor dat jij zélf misschien een ster zou zijn: iemand die uitblinkt, als sporter, als muzikant, als... Dat je in de schijnwerpers zou staan en de mensen bewonderend naar je zouden opkijken! Een ster...

In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen het beeld van een ster ook wel gebruikt voor Jezus. Bijvoorbeeld in dat geheimzinnige verhaal van de wijzen uit het oosten: 'Wij hebben de ster van de Koning der Joden in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.' En in het laatste boek van de Bijbel, in het boek Openbaring, wordt Jezus 'de blinkende Morgenster' genoemd. Maar *hoe* was Jezus nu ster?

Als mensen willen wij graag dat ónze ster *stijgt*. Jezus is echter een heel andere weg gegaan. Deze ware Ster maakte zich niet groot, maar werd juist klein. Hij daalde vrijwillig uit de heerlijkheid van God neer op onze duistere aarde. Hij werd geboren in armelijke omstandigheden in een stal in Bethlehem. Hij moest meteen vluchten voor zijn leven. Steeds weer lezen wij van Jezus: 'Hij *daalde af*...' Menselijke 'sterren' willen omhoog. Jezus is de omgekeerde weg gegaan: Hij is de Ster die straalde, doordat Hij daalde. Hij is zelfs vrijwillig, uit liefde, afgedaald tot in de bittere dood aan het kruis... Om ons mensen, levend in het donker, werkelijk vreugde te brengen, vrede en uitzicht in de vergeving van onze zonden. 'Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis'. Wij mogen knielen bij zijn kribbe. Wij mogen in gedachten staan aan de voet van zijn kruis.

Daarover schrijft ds. Peter Hendriks (van de '7 + 1' cursus): 'Het kruis van Jezus is een plek geworden waar wij mensen met al onze gevoelens en gemiste kansen en van diep ervaren schuld terecht kunnen. Ondanks alle schuld en alle schaamte. Je mag je er met open armen ontvangen weten. Om van daaruit weer, verzoend, opnieuw op weg te gaan. Een nieuwe schepping te zijn, te worden.'

U leest deze overweging kort voor het Kerstfeest.



liefde tot ons allen is neergedaald.
Wie wijs is, zoekt *deze* Ster - Jezus.

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 22 december

4^e zondag van Advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Gastheer/vr	Wim en Diny Groot
Collecten	Commissie Beeld en Geluid (1), Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Elly van Emmerik en Annemarie Pieterse

Dinsdag 24 december

Kerstnachtsdienst m.m.v. 'Song of Joy'

21.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Leen van der Sar
Gastheer/vr	niet bekend
Collecten	Noodhulp Filippijnen (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muyden

Woensdag 25 december

1^e kerstdag m.m.v. Martin Boek (gitaar),
Ina Buikema en Elly van Emmerik (zang)

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Liset van Steenbrugge
Gastheer/vr	niet bekend
Collecten	KIA Kinderen in de knel, India (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Clara en Piet de Ruiters	

**Zondag 29 december**

zondag na kerst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. H.J. Ouwerkerk- Louter, Rijnsaterwoude
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastheer/vr	Bert Tijselink
Collecten	Edukans (1), Erediensten (2)
Organist	Mark Louter
KN-dienst	Nico Kalf

Dinsdag 31 december

Oudejaarsviering

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Annie Rietdijk
Gastheer/vr	niet bekend
Collecten	MAF Nederland (1), Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong

Zondag 5 januari

Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart
Ouderling	niet bekend
Gastheer/vr	Annet Roodenburg
Collecten	Plaatselijk jeugdwerk (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Gert Rietdijk

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Ad en Wilma de Quaasteniet

Zondag 12 januari1^e zondag na Epifanie**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. H.R. Plomp, Oegstgeest
------------	----------------------------

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Nu u dit nummer van 'Op Weg' leest is het nog maar een paar dagen, of het is weer Kerstfeest. Een blijde, feestelijke tijd, steekt u het licht van één of meer kaarsen maar aan: het Licht voor onze wereld Jezus Christus is geboren!

Kerkdiensten:

Er zijn op de televisie allerlei diensten en vieringen, geweldig dat dat in ons land in alle vrijheid kan. Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom in de Dorpskerk van Leimuiden.

De Kerstavonddienst 24 december a.s. begint 21.30 u. (half tien 's avonds). De kaarsen van de kroonluchters branden en medewerking wordt verleend door Jaap van Muyden, orgel en het koor 'Song of Joy' te Kudelstaart. Het thema van de dienst is: 'Klein geluk groot geluk'.

Eerste Kerstdag 25 december is er een familiedienst m.m.v. Jaap Glasbergen, orgel, Martin Boek, gitaar, en Ina Buikema en Elly van Emmerik zingen begeleid door Martin twee liederen voor ons. Marianne Zeeman zal een mooi kerstverhaal vertellen voor de kinderen en ons allen en zelf houd ik een meditatie met als thema: 'Gewoon heel bijzonder'.

Er is deze feestelijke dienst geen kindernevendienst, maar wel is er kindercrèche. Jullie, u van harte welkom en (groot)ouders, neem je (klein)kinderen mee!

Het jaar 2013 willen wij als gemeente samen afsluiting in een viering, die op dinsdag 31 december a.s. om 19.30 u. begint.

Zondag 5 januari is er dan een nieuwjaarsbegroetingsdienst. Deze begint net als iedere zondag 09.30 u. Zo kunnen wij als gemeente het jaar met de HEER beginnen, biddend om zijn nabijheid in het nieuwe jaar, en kunnen wij elkaar een goed en gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Zieken:

Wil Moret (Cederplein 44-I) die i.v.m. haar hart opgenomen was in het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp, is 4 december jl. weer thuisgekomen.

Alie Schreuder-Lok (Peppelhof 20) verblijft nu een nieuwe heup te hebben gekregen nu tijdelijk voor revalidatie in Zorgcentrum Noorderbrink, Klompenmaker 156, 2401 PR Alphen aan den Rijn.

En helaas geldt dat ook nog steeds voor Piet Vroonland, die al verscheidene maanden voor revalidatie verblijft in in Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadensweg 55, 2351CP, Leiderdorp, 2de etage A3.

Anneke van Bruggen - Middag (Willem v.d. Veldenweg 17) heeft een ongeval met de fiets gehad met als heel naar gevolg gebroken ribben. Zij is hiervoor opgenomen, maar gelukkig inmiddels weer thuisgekomen.

Bij Annie Rietdijk - van der Plas (Griede 23) is vorige maand helaas weer een kwaadaardige vorm van kanker geconstateerd. Zij moet hiervoor in eerste instantie behandeld worden d.m.v. chemotherapie. Heel spannend allemaal voor haar en die haar lief zijn.

Laten wij voor haar en haar gezin bidden om rust en vertrouwen en dat de behandeling die zij krijgt, goed aanslaat en herstel brengen mag.

Zo zijn er nog meer gemeenteleden bezig met behandelingen, onderzoek etc.. U allen veel sterkte en mogen alle behandelingen een goed resultaat hebben!

Boekenmarkt en Kerstmarkt:

Zaterdag 14 december werd de jaarlijkse boekenmarkt in de Ontmoeting gehouden en ook was er 's middags een kraam (initiatief van het missionaire team) op de kerstmarkt



in Leimuiden. Beide activiteiten waren erg geslaagd: zowel qua financiële opbrengst (de boekenmarkt) en qua presentatie en contacten in het dorp (de kerstkraam). Allen die zich hiervoor hebben ingezet van hart dank!

Tenslotte:

Van zaterdag 4 t/m zondag 12 januari 2014 zijn mijn vrouw en ik een week weg. In voorkomende gevallen kunt

u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, uw wijkouderling of uw wijkdiaken.

Tot zover dit laatste gemeentenieuws van het jaar 2013. Ik wens u en jullie allen, mede namens Petra, Jelis en Levi heel mooie, gezellige en bovenal gezegende Kerstdagen toe en heil en zegen voor het nieuwe jaar 2014.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Speciale Scholenzondag 26 januari 2014:

Op zondag 26 januari 2014 hopen wij weer een scholenzondag te houden.

De scholenzondag heeft deze keer een extra speciaal karakter: het is een zondagse voorstelling voor jong en oud. Het thema van deze voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek is: 'Te gek voor woorden...', een gloednieuwe voorstelling over generaal Naäman.

In de openingsweek begin februari heeft Matthijs een heel geslaagde voorstelling gehouden voor alle drie de basisscholen, met als thema: 'Van kikker tot Prins'.

Er is deze zondag 26 januari dus niet een 'gewone zondagse dienst', maar een zondagse voorstelling waarvoor - naast jullie en u natuurlijk! - alle kinderen en de ouders van alle drie de basisscholen van ons dorp worden uitgenodigd.

De organisatie is in goede handen van de PC Basisschool 'De Schakel' en van de PG Leimuiden. Zelf hoop ik ons samenzijn te openen met een welkomstwoord, en daarna neemt Matthijs Vlaardingerbroek het over. Hij is als missionair werker actief in Den Haag.

Vanwege het bijzondere karakter van deze voorstelling, waarbij er hopelijk ook veel kinderen en volwassenen van buiten onze gemeente zullen komen, die niet gewend zijn aan 09.30 u. op zondagochtend, gaat de zaal van de Ontmoeting open om 10.00 u. en begint de voorstelling om 10.30 u..

Er is vrij toegang voor iedereen. Er is geen collecte, maar wel een deurcollecte. Na de voorstelling is er ontmoeting met koffie en fris.

Zie ook de flyer voor deze voorstelling elders in dit nummer van 'Op Weg'. Wij hopen op een heel mooi en inspirerend samenzijn!

Avond met dr. Arjan Plaisier 'Overvloed en overgave':

Zoals bekend hoopt donderdag 30 januari dr. Arjan Plaisier, scriba van onze landelijke kerk, in 'De Ontmoeting' te komen spreken n.a.v. zijn boek 'Overvloed en overgave'.

Op donderdag 16 januari zal er een voorbereidende avond worden gehouden die zal worden geleid door ds. Jasper van Schaik te Woubrugge. Hij hoopt in te gaan op de achtergrond en de rode lijn in het boek en wij zullen dan ook een stukje uit het boek lezen - wat betekent dit voor ons persoonlijk? De avonden zijn een initiatief van het regionale missionaire team, en beginnen steeds om 19.45 u. in 'De Ontmoeting' te Leimuiden

ds. Verschoof



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Getrouwd

7 december: Gertjan van den Berg en Luz Flores Tellez te Sucre (Bolivia)

11 december: Camiel Angenent en Arianne Siebeling, Watersnip 16

Berichten van de Diaconie en ZWO

Stichting Holland-Oekraïne

Jaarlijks gaat er een gift vanuit de diaconie naar deze stichting. Om u hierover te informeren volgt hier een stukje uit hun nieuwsbrief:

In het afgelopen jaar 2013, hebben we in totaal 3 hulpgoederentransporten kunnen uitvoeren.

Op vrijdag 12 april 2013 vertrok een hulpgoederen transport vanuit Nieuw-Vennep bestaande uit 7 stuks trekker/trailer combinaties naar de projecten op de Krim (Oekraïne).

Op donderdag 13 juni 2013 vertrok een trekker/trailer combinatie met hulpgoederen naar een langlopend project in Polen. Dit project (een Sociale Dienst) wordt inmiddels 21 jaar door ons geholpen.

Op vrijdag 30 augustus 2013 vertrok wederom een hulpgoederen transport bestaande uit 5 trekker/trailer combinaties naar onze projecten in zuidoost Oekraïne rondom de steden Kherson en Simferopol.

In 2013 konden wij in totaal 14 combinaties laten vertrekken vanuit Nieuw-Vennep, afgeladen met ongeveer 170 ton aan hoogwaardige, duurzame en vooral medisch en educatief gerelateerde hulpgoederen. Dit alles voor het verbeteren van de vaak bizarre en onmenselijke leef- en verpleegomstandigheden van de vergeten en vaak verborgen groep mensen, weerloos bungelend aan de onderkant van de Oekraïense samenleving.

Zie ook www.holland-oekraïne.nl.

**Collectes komende weken***Zondag 22 december.* Beeld en Geluid*Kerstavond 24 december.* Actuele nood Filippijnen

Kerk in Actie en ICCO werken samen met lokale partners en het internationale ACT netwerk aan noodhulp en wederopbouw van de getroffen gebieden op de Filippijnen. In Noord-Negros ontvangen 800 boerenfamilies 16.000 bananenbomen en 1.500 kokosbomen. Daarnaast wordt er 20 ton rijst, 10 ton mais en zaden voor 1.000 groentetuinen verstrekt.

Hiermee willen ICCO en Kerk in Actie de boeren helpen om zo snel mogelijk hun werk op te pakken, hun akkers te zaaien en ervoor te zorgen dat ze zelf weer eten verbouwen en geld verdienen. Ook krijgen de families keukenspullen, zeep, hygiënepakketten en voedselpakketten.

Kerstmorgen 25 december. Kerk in Actie, Kinderen in de Knel

Tijdens onze kerstvieringen in Nederland staan we in het bijzonder stil bij Dalit-kinderen in India. Voor hen vragen we tijdens de kerstcollecte uw gift. 'Dalit' betekent vertrapte, verdrukte. Dalit-kinderen vallen buiten het Indiase kastensysteem, hebben geen rechten en worden gediscrimineerd.

Kerk in Actie steunt de organisatie Cards die erin slaagt om het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken via onderwijs, huiswerkondersteuning, sport en muziek. Met een gift in de kerstcollecte geeft u Dalit-kinderen dan ook letterlijk de kans van hun leven.

Zondag 29 december. Edukans

Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en leraren in ontwikkelingslanden.

Zo komt Edukans ook in actie voor Filippijnse schoolkinderen die slachtoffer zijn geworden van de tyfoon Haiyan. Noodhulp is onderweg, maar dan? Edukans werkt aan de wederopbouw van het onderwijs.

Oudejaarsavond 31 december. Help MAF aan een GA8 Airvan (zie foto)

De diaconie doneert jaarlijks aan deze organisatie, nu vragen zij eenmalig een extra bijdrage die we graag ondersteunen met een extra bijdrage en de oudejaarscollecte.

MAF (Mission Aviation Fellowship) is bekend van de vliegtuigen waarmee ze hulp en het Evangelie brengen naar de uitersten van de aarde. Deze zomer heeft MAF vliegtuigen kunnen kopen uit een faillissement van een bedrijf in Australië. Door deze aankoop kan MAF besparen op de uitbreiding en vervanging van haar vloot!

MAF Nederland voert actie om één van deze vliegtuigen (een GA8 Airvan) uit giften te betalen, dat zal worden ingezet om de mensen in afgelegen gebieden van Papoea-Nieuw Guinea te helpen. Meer info op www.maf.nl/airvan

Zondag 5 januari. Plaatselijk Jeugdwerk

Namens Diaconie en ZWO,
Jorico Notenboom

Berichten van College van Kerkrentmeesters**Herinnering kerkbalans 2013**

Het College van Kerkrentmeesters is blij en dankbaar met uw financiële steun voor de instandhouding van de gemeente door middel van de vrijwillige bijdrage. Inmiddels is er 85% van de toezeggingen ook daadwerkelijk betaald. Er staat nog een bedrag van ruim 10.000 euro 'open' aan toezeggingen die nog niet zijn overgemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk, indien u uw toezegging nog niet heeft overgemaakt, deze op korte termijn alsnog over te maken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Berichten van het Missionair Team**Open huis/Boekspot:**

Op woensdagmorgen 25 december is het eerste kerstdag en wordt er geen Open huis gehouden. Woensdagmorgen 1 januari zijn we wel open, maar dan een uurtje later, nl. van 11.00 tot 12.30 uur.

Iedereen van harte welkom!

De Boekspot verkoop gaat van 22 december t/m 12 januari drie weken dicht vanwege inventariswisseling. Vanaf woensdag 15 januari kunt u weer een geheel nieuwe collectie verwachten op de boekentafel. De uitleen is wel gewoon het hele jaar geopend tijdens het Open huis en zondags na de dienst. Bestellingen voor de verkoop kunt u altijd doorgeven.

Kerstmarkt

Op de door de Rotary georganiseerde kerstmarkt zaterdag 14 dec. jl. rondom de boerderij mochten wij als missionair team onze protestantse gemeente met een kraam vertegenwoordigen. Het was goed om als PG Leimuiden present te zijn en allerlei mensen even te zien of te spreken en/of te kunnen attenderen op een van de komende activiteiten. Dank voor de kansen die dit geeft!

Kerstdiensten: flyeren

In Op Weg ziet u alle diensten afgebeeld die tijdens de feestdagen gehouden worden. Er zijn ook flyers van gedrukt met Jozef en Maria die op weg zijn. Ons verzoek is of u/jij ook op weg wilt gaan om familie, vrienden of mensen in de straat met behulp van eventueel de flyer van harte uit te nodigen. De flyers liggen in de Ontmoeting. Mooi als we met z'n allen missionair zijn (uitnodigend christen zijn).



Uitnodiging aan alle gemeenteleden, gesprekskringen, commissies en kerkenraad

Een verhaal dat leest als een liefdesverklaring aan God ..
Een verhaal dat tegen de stroom van afkalking in een verlangen oproept naar geloof ...
Een verhaal dat niet ontkennt dat God voor velen een verdwijnende stip aan de horizon is ...

Het is het persoonlijke verhaal, opgeschreven in het boek **Overvloed en Overgave**, van de scriba **Arjan Plaisier** van de Protestantse Kerk in Nederland. Op uitnodiging van de regionale en plaatselijke missionaire werkgroep komt Arjan Plaisier op donderdagavond **30 januari** in ons dorp een lezing houden over **Overvloed en Overgave**. Iedereen die, net als Arjan Plaisier de urgentie voelt om bezig te zijn met vragen rond God, geloof en kerk is van harte uitgenodigd! Het doel van de avond is ruimte en gelegenheid creëren om het geloofsgesprek met elkaar als gemeente en in de regio verder te ontwikkelen. De avond met lezing kan 'los' bezocht worden, maar u bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de **voor- en nabespreking op donderdagavond 16 januari en 13 februari**.

Locatie: 'De Ontmoeting', Dorpsstraat 51, Leimuiden.
Aanvang: 19.45 uur (zaal open 19.30 uur). Organisatie: regionale missionaire werkgroep (ds. Jasper van Schaik, gemeente adviseur Beppie van der Waal, Annet Hoogerwerf, Heine Sikkels, Petra Verschoof).



Alle avonden zijn vrij te bezoeken (collecte voor de onkosten).

19 januari: Informatiebijeenkomst 'In de voetsporen van ...'

Groepsreis Jordanië van 28 mei t/m 4 juni '14.
Op zaterdag 23 november jl. zijn er 40 mensen op excursie geweest naar Leiden, naar de expositie over 'Petra, wonder in de woestijn van Jordanië'. Na de informatieve rondleiding hebben een aantal mensen zich opgegeven voor de reis naar Jordanië. Er is plaats voor 30 deelnemers. Tot nu hebben 20 mensen zich als geïnteresseerden opgegeven. Als u/jij interesse hebt, dan kunt u op zondagmorgen 19 januari tussen 11.00 en 12.30 uur naar de bijeenkomst in de Ontmoeting komen om geïnformeerd te worden over de reis.

Hartelijke groet en gezegende dagen namens het missionair team.

Overige berichten

Bedankt!

Na 12 dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, en ik daarna een aantal weken thuis moest herstellen, wil ik iedereen bedanken voor de bezoeken, kaarten en aandacht die we kregen.

Aad en Tiny Treur

Nieuwe koffieschenkers gezocht!

Voor het koffieschenken na de dienst kunnen we nog wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken. Zo blijft de frequentie laag en ben je als koppel maar 2x per jaar aan de beurt. Heeft u interesse dan kunt u zich aan melden bij Mathilde Hijink Tel 507656 of mathilde.hijink@gmail.com

Mathilde Hijink

Gebedssamenkomst

Ook in het nieuwe jaar, na de nieuwjaarsdienst op zondag 5 januari, waarin wij God vragen om het nieuwe jaar onder Gods leiding te mogen beginnen en elkaar al het goede te wensen voor 2014, willen we daarom op vrijdag 10 januari weer beginnen met de gebedssamenkomst.

We komen bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de Ontmoeting, zaal 2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

	Agenda
zo. 22 dec.	11.30 uur, De Peppelhof, Kerstconcertje Sint Caeciliakoor
30-31 dec.	Oliebollenactie In en om De Ontmoeting
wo. 1 jan.	11.00 uur Nieuwjaarsontmoeting Grote zaal De Ontmoeting
wo. 8 jan.	20.00 uur, De Ontmoeting Moderamenvergadering
do. 9 jan.	18.00 uur Gezamenlijke maaltijd
vr. 10 jan.	19.30 uur, De Ontmoeting Gebedssamenkomst
do. 16 jan.	19.45 uur, De Ontmoeting voorbepreking 'Overvloed en Overgave'
zo. 19 jan.	11.00 uur, De Ontmoeting Informatiebijeenkomst groepsreis Jordanië
wo. 22 jan.	20.00 uur, De Ontmoeting Kerkenraadsvergadering
do. 30 jan.	19.45 uur boekbespreking 'Overvloed en Overgave'; grote zaal De Ontmoeting
do. 13 feb.	19.45 uur, De Ontmoeting nabespreking 'Overvloed en Overgave'

**Kerstfeest 2013**

Het feest van Kerstmis komt er aan,
 wij raden u aan daar heen te gaan.
 Het is echt een feest voor iedereen,
 aan huis gebonden of nog goed ter been.
 Komt dus allen, keer je om,
 Jezus is gekomen en roept ons: Kom!
 Hij ontvangt ons allen graag,
 met hart en ziel, van hoog tot laag.

Het Kerstkind is geen kind gebleven,
 kwam naast ons staan, in 't volle leven.
 Hij groeide op tot een volwassen man,
 werd ons ten voorbeeld hoe men leven kan.
 Jezus strooit geen zand in de ogen,
 in tegendeel, Hij is geheel bewogen.
 verleidt geen mens, maakt niemand blind.
 geeft vrede en rust aan ieder menskind.

Ja, God is goed voor ons geweest.
 Wij mogen vieren het grote feest:
 De komst van Jezus hier op aarde,
 waardoor Hij ons zijn liefde openbaarde.
 Ja alle mensen, blank en zwart,
 ze liggen hem zeer na aan 't hart.
 Vol liefde roept Hij ieder toe:
 Komt allen tot Mij, zwak en moe.

Wij vieren nu Zijn eerste komst op aard.
 En dat te vieren is Hij dubbel en dwars waard.
 We wachten nu nog op de grote dag,
 dat Hij ten tweede male komen mag.
 Als Zijn Vader spreekt het verlossende woord.
 en iedereen die Hem verwacht, dan hoort:
 Geef het goede nieuws door, op hoge toon.
 ga naar de aarde, breng ze hier Mijn Zoon!

A.M.Peer

Kerstconcertje

Op zondag 22 december zal voor het veertiende
 achtereenvolgende jaar een kort kerstconcertje gegeven
 worden door het Sint Caeciliakoor in de Peppelhof te
 Leimuiden.

De eerste jaren werd gebruik gemaakt van het grote atrium,
 dat wel heel goed klonk, maar zo tegen kerst ook erg koud
 kon zijn. Dit jaar zal het concert daarom weer in het
 verwarmde Trefpunt zijn. Het koor, dat met haar warme
 klank inmiddels gespecialiseerd is in romantisch repertoire,
 zal in een klein uur bekende en onbekende kerstliederen
 zingen. A capella zang zal afgewisseld worden met stukken
 die met gitaar begeleid worden door Martin Boek.

De aanvang is 11.30 uur en iedereen is welkom, de entree
 is gratis en de koffie staat klaar.

Boeken- en kerstmarkt

De boeken- en kerstmarkt afgelopen zaterdag is een groot
 succes geworden. Heel veel boeken zijn er verkocht en
 daarnaast alle kerststukjes (40 stuks). Aan het eind van die
 middag konden we een netto opbrengst melden van ruim
 1400 euro. Het ACKC bedankt hierbij alle vrijwilligers die
 tot dit succes hebben bijgedragen.

Wilt u bij een komende boekenmarkt ook helpen bij het
 sorteren van de boeken in de dagen voorafgaand aan de
 boekenmarkt dan kunt u zich melden bij Janny Eveleens.
 tel. 509693 of jenceveleens@gmail.com.

Namens het ACKC



Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd

De verjaardagen t/m 20 december zijn helaas niet in de
 papieren versie van Op Weg 283 terecht gekomen. Onze
 excuses! En bij deze alsnog.

7 dec.	dhr. J. Borst Ieplaan 7, 2451 BS Leimuiden
7 dec.	dhr. P. de Liefde Lindenlaan 37, 2451 CB Leimuiden
10 dec.	dhr. J. Smit Burg. Bakhuizenln.32, 2451AA Leimuiden
12 dec.	mevr. G. van Dijk-van Rijn Cederplein 45, 2451 XV Leimuiden
12 dec.	mevr. C. Spijker-Baelde dr. Stapenseastr. 17, 2451 AC Leimuiden
13 dec.	mevr. H. Dompeling-Vergunst Peppelhof 28, 2451 CT Leimuiden
15 dec.	dhr. P. van Nieuwpoort Esdoornlaan 9, 2451 XN Leimuiden
20 dec.	mevr. C. ten Hoope-Hordijk Drechtlaan 70, 2451 CN Leimuiden

En onderstaand de verjaardagen voor de komende weken.

27 dec.	dhr. J.H. Slegers, Cederplein 37, 2451 XT Leimuiden
03 jan.	mevr. J. Aniba-Bogaards, Weidelaan 12, 2451 XH Leimuiden
04 jan.	mevr. C.P van Zijverden-van der Bijl, Herenweg 78a, 1433 HB Kudelstaart
05 jan.	mevr. L. Bakker-Boelen, Kerklaan 76, 2451 CH Leimuiden
06 jan.	mevr. S. Schreuder-Lok, Peppelhof 20, 2451 CT Leimuiden
07 jan.	dhr. S. Dompeling, Peppelhof 28, 2451 CT Leimuiden
08 jan.	mevr. C.Q. van Duijn-de Hollander, Esdoornlaan 1, 2451 XN Leimuiden

Een fijne dag toegewenst en een gezegend
 nieuw levensjaar.



Kerst: 'klein geluk groot geluk'

24 dec. '13 Dorpskerk 21.30 uur: Kerstnachtdienst 'klein geluk groot geluk'
ds. Jelis Verschoof m.m.v. koor 'Song of Joy'

25 dec. '13 Dorpskerk 09.30 uur: 1 ste Kerstdag 'gewoon heel bijzonder'
ds. Jelis Verschoof m.m.v. zang en gitaarspel

31 dec. '13 Dorpskerk 19.30 uur: Oudejaarsviering o.l.v. ds. Jelis Verschoof

01 jan. '14 De Ontmoeting 11.00 - 12.30: koffie, oliebollen en beste wensen
tijdens het Open huis in de Ontmoeting

Iedereen van harte welkom in de Ontmoeting en de Dorpskerk!



www.pgleimuiden.nl
voor meer activiteiten:
film, maaltijd, cursus, lezing,
open huis, leeskring, etc.

Zondagse voorstelling voor jong en oud

26 januari '14
10.30 – 12.00

'Te gek voor woorden...'

is de gloednieuwe voorstelling over generaal Naäman van Matthijs
Vlaardingerbroek en zijn buikspreekpop Henkie.

Eerder was Matthijs hier in 'De Ontmoeting' in de openingsweek met 'Van
kikker tot prins'.

Iedereen van harte welkom! Vrij entree, wel collecte.
Na afloop koffie, fris en ontmoeting.

Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51 Leimuiden.
Organisatie: De Schakel/PGLeimuiden



Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthoofdweg 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastent, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (m.u.v. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)