



De rotonde van het leven

Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'

Johannes 11:25 en 26

Begin juli van afgelopen zomer bleek een familielid van ons, de zwager van mijn oudste zuster, ernstig ziek: hij bleek te lijden aan de ongeneeslijke spierziekte A.L.S.. Een ziekte waardoor je spieren steeds meer verslappen en verdwijnen, tot de dood er op volgt.

Die mededeling betekende voor hem, naar de mens gesproken, daarom dus zijn doodvonnis. Zou het drie jaar duren, vier, misschien zelfs vijf jaar? Wat komt er dan niet allemaal op je af als je, midden in een heel actief en dynamisch leven, zo iets hoort.

Onze zwager is zijn weg heel moedig gegaan. En dát hij zo zijn weg ging, had zeker ook te maken met zijn geloof.

Eind augustus schreef hij aan zijn naaste familie een brief over hoe hij tegen de dingen aankeek. Ik citeer uit zijn brief:

'Ik sta op een rotonde in mijn leven en er zijn 4 afslagen mogelijk, maar ze komen allemaal in de hemel uit. De eerste afslag is de prognose van nog drie tot vijf jaar; de tweede afslag: er is een doorbraak inzicht in de oorzaak van de ziekte en er komen medicijnen aan die mij weer gezond kunnen maken; de derde afslag is: er gebeurt een wonder naar aanleiding van jullie gebeden en ik word beter; de laatste afslag vind ik de mooiste optie: Jezus komt eerder terug dan dat ik sterf.'

In de kerkelijke gemeente van de Wilhelminakerk aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem is een speciale gebedsavond gehouden. Er was in de gemeente de vrijmoedigheid om te bidden om een wonder. Het wonder van een lichamelijke genezing is niet gebeurd. Wél het wonder van geloof, van vertrouwen, van zich gedragen weten, van de ervaring van de vrede van Christus.

Op 6 januari jl., Driekoningen, is onze zwager gestorven in de leeftijd van 67 jaar. Van zijn afscheidsdienst ging een bemoedigend getuigenis uit, voor allen die er waren, van welke levensovertuiging dan ook.

Toen ik dat allemaal zo meemaakte dacht ik: hoe bepalend is het hoe je in het leven staat.

Kerkdiensten

Zondag 2 februari

4^e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Leen van der Sar
Gastheer	Frank Rensen
Collecten	KIA Werelddiaconaat (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jelis Verschoof
Basiscatechese	Gert Rietdijk

Na de dienst staan koffie, thee en limonade klaar in de grote zaal van de Ontmoeting, verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar.

Zondag 9 februari

5^e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Leen van der Sar
Gastheer/vr	Hennie Brus
Collecten	Plaatselijke diaconie (1), Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Zondag 16 februari

6^e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. M.A. van Gaalen- van Veen, IJpendam
------------	--

Of je erop vertrouwen mag dat Één alles voor je heeft volbracht, en je nooit verlaten zal: Christus de Heer.

'Ik ben de Opstanding en het Leven', zegt Hij. In Hem, in Zijn Persoon, is zo'n kracht gelegen, dat zelfs de dood voor Hem moet wijken. Hij is de Opstanding en het Leven, Hij in eigen persoon. En wij, sterfelijke mensen mogen ons in geloof aan Hem vasthouden, bidden om geloof en vertrouwen in zijn woord: 'Wie in Mij gelooft zal leven...'

Voor welke afslagen op de rotonde van mijn leven kom ik zelf ooit te staan? Gelukkig is er iemand die bij elke afslag op de rotonde van ons leven met ons mee wil gaan...

En wij mogen omgekeerd meegaan met Hem.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Deze tijd van het kerkelijk jaar na de viering van het Kerstfeest noemen wij de tijd van Epifanie, een van oorsprong Grieks woord dat betekent: 'Verschijning'.

Officieel begint de tijd van Epifanie met Driekoningen op 6 januari. In de wijzen uit het oosten, dat prachtige verhaal uit Mattheüs 2, verschijnen de volkeren bij Jezus en verschijnt Jezus, verschijnt de heerlijkheid van Jezus in de volkerenwereld.

Daar mogen wij ook in deze donkere weken van eind januari en begin februari ons aan vasthouden: in deze donkere wereld, in deze donkere dagen, misschien ook als het donker wordt in je eigen leven: het Licht Jezus Christus is verschenen, en wij zien en ervaren dat Licht als wij net als die wijzen uit het oosten Jezus zoeken en bij Hem neerknielen.

Zieken:

Willem van Tol (Herenweg 128 Rijnsaterwoude), die oudejaarsdag met spoed moest worden opgenomen in het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp, is vorige week weer thuisgekomen. Zo kon hij gelukkig zijn 80ste verjaardag op zondag 19 januari jl. thuis vieren. Het gaat gelukkig weer wat beter. Wij hopen dat de komende chemokuren een positieve uitwerking mogen hebben.

Arieda Vonk (Kerklaan 12), die 2 januari jl. in het LUMC moest worden geopereerd aan een tumor in haar linkerlong, is inmiddels ook weer thuis met heel goed nieuws: de operatie is geslaagd en er is geen nabehandeling in de vorm van chemo of bestraling nodig. Wij danken hiervoor de Heer.

Alie Schreuder-Lok (Peppelhof 20) is ook weer thuis. Zij heeft heel wat weken doorgebracht in het Zorgcentrum Noorderbrink te Alphen voor revalidatie na een nieuwe heup, maar nu is zij gelukkig weer terug in haar vertrouwde woning in de Peppelhof.

Als vierde gemeentelid dat weer uit het ziekenhuis thuisgekomen is noem ik Leen Schoenmaker (Molenkade 1). Hij heeft een aantal dagen voor onderzoek in het LUMC gelegen.

Piet Vroonland (071 - 5818203) verblijft al vele maanden voor revalidatie in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadenseweg 55, 2351CP Leiderdorp, 2^e etage A3). Alle gemeenteleden die met hun gezondheid problemen hebben, thuis en elders verzorgd wordend, veel sterkte en waar mogelijk ook herstel toegewent.

Hugo Zwaal (Dorpsstraat 43) is na een kort ziekbed op dinsdag 14 januari heengegaan, op 91-jarige leeftijd. Na dit gemeentenuws volgt een 'in memoriam'.

Ook is gestorven Leentje Wesselius - Buitenhuis (Dorpsstraat 33 Nieuwkoop), op dinsdag 21 januari jl., in de leeftijd van 89 jaar. Omdat ik zelf door verplichte studie afwezig was heeft Pieta Landweer de afscheidsdienst geleid, heel fijn dat zij daartoe bereid was.

Van haar hand volgt straks eveneens een 'in memoriam'.



Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd

27 jan.	mevr. P. Rietdijk- Roodnat, dr. Stapenseastr. 21, 2451 AC Leimuiden
31 jan.	mevr. A. van Dijk - Spaan, Wilgenlaan 21, 2451 BZ
<i>Onze excuses aan mevr. Rietdijk en mevr. Van Dijk dat uw verjaardagen niet in de vorige Op Weg vermeld stonden. De verschijningsdatum van deze Op Weg is een week later dan gebruikelijk.</i>	
6 februari	mevr. J. de Bruijn - de Cloe, Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
7 februari	mevr. W.C. van Hoodonk - Lodder, Peppelhof 13, 2451 CT Leimuiden
7 februari	dhr. W.H. van der Burg, Kastanjelaan 16, 2451 BX Leimuiden

Kerkdiensten:

De oecumenische gebedsdienst in de week voor de Eenheid van de Christenen heeft vrijdag 24 januari jl. plaats gevonden in de St. Jan de Doper aan de Willem v.d. Veldenweg Leimuiden. Dhr. Gerard Verbeek en ikzelf mochten voorgaan. Het thema van de dienst was: 'Is Christus dan verdeeld?' n.a.v. het woord van Paulus aan de gemeente in Corinthe (1 Corinthiërs 1:13). Er waren niet zoveel mensen, maar het was toch een heel mooi samenzijn, goed om daar mee verder te gaan.

Scholenzondag:

Zondag 26 januari jl. was de tweejaarlijkse scholenzondag. Het was dit jaar geen gewone dienst, maar een zondagse voorstelling voor jong en oud. Matthijs Vlaardingerbroek, missionair werker in Den Haag, had een interactieve voorstelling met als thema: 'Te gek voor woorden...' over generaal Naäman.

Alle scholen van ons dorp waren uitgenodigd, en heel mooi dat zoveel (groot)ouders met hun (klein)kinderen gekomen waren. Het thema van de voorstelling was: 'Vertrouwen' - 'Vertrouw op de Heer met heel je hart, want wat Hij doet is goed'. Met die goede boodschap keerden wij na een prachtige ochtend weer naar huis. Fijn ook dat wij zo als kerk en school konden samenwerken.

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

In memoriam Hugo Zwaal

Op dinsdagochtend 14 januari jl. is rustig heengegaan Hugo Zwaal, echtgenoot van Bep Zwaal-Verhoek, in de leeftijd van 91 jaar.

Hugo Zwaal werd geboren op 5 april 1922 in Rotterdam. Hij maakte het bombardement mee van Rotterdam in mei '40. Ten gevolge daarvan verloor het gezin Zwaal alles en kwam Hugo met zijn ouders en een deel van het gezin terecht in Sirjansland op Schouwen-Duiveland. Zo hebben Hugo Zwaal en Bep Verhoek elkaar mogen ontmoeten en hebben elkaar het ja woord gegeven 10 december 1948. Zo zijn zij onder Gods zegen samen begonnen.

Een tweede dramatische gebeurtenis is geweest de watersnoodramp februari 1953. Ook zij werden getroffen en moesten met hun twee kleine kinderen voor het water vluchten naar het dak. Gelukkig zijn zij na een heel spannende tijd gered.

Voor werk is het gezin Zwaal in 1962 naar Leimuiden gekomen, eerst de Acacialaan en, in 1965, de Dorpsstraat, waar een winkel werd begonnen: 'Woninginrichting H. Zwaal, ijzerwaren en gereedschappen'. Zo hebben Hugo en Bep Zwaal een heel werkzaam leven gehad: het gezin, de zaak, ook allerlei andere activiteiten in en voor de dorpsgemeenschap...

Als klein kind is Hugo Zwaal gedoopt en deed later ook belijdenis van het geloof. Zo leefde hij samen met zijn vrouw van harte mee met de - toen nog - Nederlandse Hervormde gemeente van de Dorpskerk.

Hij heeft de gemeente vele jaren gediend als diaken en later ook als hulpkoster. Dankzij zijn vakmanschap heeft hij ook heel wat gewerkt in en aan het kerkgebouw zelf.

Als predikant werd ik hartelijk door hem ontvangen: een flinke, heldere, nuchtere man. Wat was het mooi dat zij nog samen waren, 'wat een zegen', zei zijn vrouw.

10 december jl. hebben zij nog hun 65-jarige bruiloft mogen vieren, wij hebben daarvoor in de kerk ook gedankt en voor hen gebeden.

Daarna is het met zijn gezondheid snel achteruitgegaan, en zo is hij, na een ziekbed van twee weken, gestorven.

Fijn dat er veel mensen gekomen waren om afscheid te nemen, bij het condoleren en ook in de afscheidsdienst. Wij luisterden in de dienst naar het Woord van de Heer, dat Hij de Opstanding is en het Leven, en dat wij door te geloven in Hem en Hem na te volgen in die Opstanding en dat Leven mogen delen. In dat perspectief namen wij afscheid.

Moge de Heer in het bijzonder zijn vrouw Bep steunen en sterken en haar geleiden; en moge Hij ook zijn met de kinderen en kleinkinderen en allen die Hugo Zwaal zullen missen.

ds. Verschoof

In memoriam

Leentje (Lenie) Wesselius- Buitenhuis

Op zaterdag 25 januari 2014 hebben kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden Leentje Wesselius-Buitenhuis begraven op de algemene begraafplaats van Leimuiden.

Leentje Buitenhuis werd in Diemen geboren op 27 juni 1924. In een gezin met twee broers: Dick en Arie. Vader had een timmerbedrijf. Na de lagere school ging Leentje naar de naaischool, waarna ze thuis naaiwerk ging doen en opoe hielp in het huishouden. Ze was 16 jaar toen de oorlog uitbrak. Een spannende tijd, met inkwartiering in de werkplaats. In de oorlog leerde ze, tijdens een fietstocht naar Leimuiden, de neef van haar vriendin kennen: Wim Wesselius. In 1948 trouwden ze en gingen wonen in een bovenwoning in de Dorpsstraat. Daar werd Jan geboren. Enkele jaren later verhuisden ze naar de Burgemeester Bakhuisenlaan, waar Marja en Annet geboren werden. Naaien en breien kon ze uitstekend. Ze deed dit dan ook graag. Lenie was een bezige vrouw, op allerlei manieren actief voor de wandelvereniging: Na Arbeid Sport. Ze hield van wandelen, fietsen, klaverjassen, borduren en kaarten maken. Ook trokken ze er samen op uit in binnen- en buitenland. In tijden van zorg en ziekte hielp ze in de gezinnen van haar kinderen. Ze draaide haar hand niet om voor een extra was of een berg strijkgoed. Er kwamen negen kleinkinderen op wie ze graag paste. Tijdens de afscheidsdienst werden er herinneringen opgehaald aan logeerpertijen op de camping in Ermelo, met spelletjes en pannenkoeken. Dat ze de komst van nog eens zes achterkleinkinderen mee mocht maken, stemde haar dankbaar.

December 2009 overleed haar steun en toeverlaat Wim. Tot dan toe had ze geen ziekenhuis van binnen gezien. Maar vanaf die tijd werd haar kracht minder. Ze verhuisde naar een nieuwe woonplek omdat ze ondersteuning nodig had. Verhuizingen zouden elkaar snel opvolgen deze jaren: Hof van Alkemade, Voorschoten, de Aarhoeve en vanwege een verbouwing tijdelijk naar Nieuwkoop. Na een periode van wennen heeft ze in de Aarhoeve een goede tijd gehad. Blij was met bezoeken en kaarten die ze uit Leimuiden ontving. Het steeds afhankelijker worden viel haar zwaar. Haar altijd bezige handen kwamen noodgedwongen tot rust. In de verwachting van een weerzien met haar man Wim, is zij op 21 januari 2014 rustig overleden. In de afscheidsdienst in de Dorpskerk klonken liederen en woorden die pasten bij het leven van Leentje Wesselius-Buitenhuis. Op de kaart stonden woorden over haar bezige handen die stil zijn gevallen. Met als afsluitende bede: Rust nu maar uit in de handen van de Heer. In die overtuiging brachten we haar naar haar graf. We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie alle goeds.

Leef in verbondenheid met wie je voorgingen en zij die na je komen
leef in verbondenheid met je geliefden die, net als jij, op weg zijn.
Ga verder op jouw weg, licht en vrede vergezellen jou en hen die bij je horen.

Pieta Landweer- de Hek

Dr. Arjan Plaisier in Leimuiden

Donderdag 30 januari hoopt dr. Arjan Plaisier, scriba van onze landelijke kerk, in 'De Ontmoeting' te komen spreken n.a.v. zijn boek 'Overvloed en overgave'. Fijn dat hij komen wil en voor u en jou een mooie gelegenheid te komen luisteren - óók als je het boek niet gelezen hebt is de avond heel waardevol. Van harte welkom dus! De avond is een initiatief van het regionale missionaire team, en begint om **19.45 u.** (dit is de juiste tijd!) in 'De Ontmoeting' te Leimuiden.

ds. Verschoof

Permanente Educatie ds. Verschoof

'Wie niet studeert is niet bekeerd' - zo luidt een kerkelijk gezegde. Daarom bestond vroeger de kerkordelijke regeling dat een fulltime predikant per 5 jaar recht had op drie maanden studieverlof.

In september 2011 is de PKN overgegaan tot een ander 'systeem' - dat van de Permanente Educatie. Een predikant werkzaam in de PKN is nu verplicht om voor zichzelf een werkplan op te stellen en een aantal cursussen te volgen die van waarde zijn voor hem/haar persoonlijk en ook voor je werk als predikant. Dit werkplan moet goedgekeurd worden door het breed moderamen van de classis. Doet men dit niet, dan kan een predikant niet beroepen worden en ook niet solliciteren.

De predikant krijgt voor het volgen van de cursussen bepaalde studiepunten. De kerkenraad geeft vrijstelling voor de studietijd en is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging als de predikant voor studie afwezig is.

Dit jaar doe ik een drietal cursussen:

- de cursus 'Zorg voor de ziel' (6 keer twee dagen in de Priorij Emmaüs in Maarsssen);
- een cursus 'Ouderenpastoraat' (3 studiedagen aan de Christelijke Hogeschool Ede);
- een cursus 'De afwezigheid van God' (2 studiedagen aan de VU).

Vorige week (woensdag en donderdag 22 en 23 januari was ik voor het eerst in Maarsssen).

Ik houd u op de hoogte van mijn bevindingen.

ds. Verschoof

Berichten van de Kerkenraad

Vanuit de kerkenraadsvergaderingen

Annie Rietdijk onze scriba zou in mei aftredend zijn, maar heeft te kennen gegeven haar functie met ingang van januari neer te leggen wegens een medische behandeling die ze moet ondergaan.

We wensen haar en haar gezin veel sterkte en Gods nabijheid in deze zware periode.

Zolang de vacature niet is vervuld zijn de taken van scriba verdeeld.

In plaats van de samenvatting van de hand van Annie nu in het kort enkele punten uit de vergaderingen van december en januari.

Missionaire activiteiten

Na een toelichting wordt met instemming kennisgenomen van activiteiten die door het missionaire team worden geïnitieerd, zoals 26 januari jl. de zondagse voorstelling met de scholen, de regionale bijeenkomst met Arjan Plaisier donderdag 30 januari, etc.

Jeugdzaken

Er is een vragenlijst opgesteld voor de oudere jeugd (18 +), die in februari wordt verspreid en weer opgehaald om te inventariseren hoe jongeren tegenover kerk en geloof staan, wat de kerk zou kunnen betekenen, welke activiteiten of onderwerpen hun interesse hebben.

Het verslag van de lopende en geplande activiteiten voor de jeugd wordt met veel waardering ontvangen.

Ouderlingen

Met de wijkouderlingen is afgesproken het onderwerp "identiteit en beleid van de PG Leimuiden" te bespreken in de dit voorjaar te houden wijkcontactavonden. Na terugkoppeling van de resultaten in de planningsdag van de kerkenraad in september willen we er in onze herfst gemeenteavond op terugkomen in de gemeente in relatie tot het beleidsplan.

Diaconale activiteiten

Voor een aantal acties/activiteiten zijn de leeftijdsgrenzen gewijzigd. Het aantal ouderen neemt in verhouding toe en de vrijwilligers zelf zijn soms ook al 70 jaar of ouder.

Kerst en paasactie

In de samenwerking met de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude rond de senioren kerstactie is eerder al afgesproken om de leeftijdsgrens stapsgewijs te verhogen naar 75 jaar. De bestaande lijst wordt bevroren tot jongste op de lijst 75 jaar is, dit gebeurt in 2016. De personen die daarna 75+ worden, stromen dan weer in. Ook voor de paasactie is de leeftijdsgrens al aangepast.

Verjaardagen genoemd in Op Weg en de verjaardags-attenties

In het verlengde van bovenstaande is besloten ook de leeftijdsgrens voor publicatie in Op Weg en voor de verjaardagsattentie stapsgewijs te verhogen in 2014 naar 73 jaar, in 2015 naar 74 jaar en in 2016 naar 75 jaar.

Seniorenkerstmiddag

Voor de seniorenkerstmiddag is de praktijk al dat de deelnemers veelal 75 jaar of ouder zijn. De selectie van de uitnodigingen op naam blijft gelijk aan vorig jaar.

Besloten is om m.i.v. 2014 ook deelnemers van buiten de kerkelijke gemeente van 75 jaar en ouder die aanwezig zijn op de inloopochtenden of de open maaltijden, uit te nodigen.

NB Er kan wel sprake zijn van bijzondere (diaconale) omstandigheden, waardoor van bovenstaande leeftijds grenzen kan worden afgeweken.

Vacatures

Er ontstaan 5 vacatures in mei a.s. plus 1 bestaande (wijkdiaken) samen dus 6 vacatures t.w.: 1 ouderling, 1 scriba, 1 jeugdouderling, 2 wijkdiakenen en 1 (secretaris van het college van) kerkrentmeester(s).

Verkiezingsaffiches

Besloten is op verzoek van partijen verkiezingsaffiches voor de gemeenteraad toe te staan achter de ramen in het Kruispunt, dit n.a.v. een verzoek van het CDA.

Annie, dankjewel

Ook bij het verslag van de vergaderingen van de kerkenraad kunt u lezen dat Annie Rietdijk met ingang van januari haar functie als scriba heeft beëindigd. Bij aanvang, bij de vraag, wil je, kun jij dat doen, hebben we gesproken over de vraag wat het betekende, scriba zijn van de PG Leimuiden. Na een serieuze afweging heeft Annie ja gezegd.

Als voorzitter was het een genoegen om na behandeling van verslagen van kerkenraad maar ook van de gemeenteavond te kunnen zeggen dat het verslag ongewijzigd was vastgesteld. Een prachtig compliment. Bij de voorbereidingen waren de zaken zo voorbereid dat het makkelijk werken was met Annie. Het was weleens lastig, om goedkeuring te krijgen voor teksten die ik zelf had voorbereid, als het naar buiten moest was ze kritisch, dat was haar kwaliteit. In gesprekken over hoe het ging heeft ze in mijn richting aangegeven dat ze het vanwege de combinatie van werk, zorgtaken, oma zijn maar ook kind zijn van een moeder en scriba, verstandig vond om de vervulling van deze functie tot één periode te beperken. Toen in de 2^e helft van 2013 duidelijk werd dat een eerder opgetreden ziekte opnieuw aanwezig was en zou moeten worden bestreden met mogelijk zware bijverschijnselen, heeft Annie aangegeven haar functie met ingang van januari 2014 te willen beëindigen. Dit omdat scriba zijn soms dagelijks actie vraagt en er geen zekerheid is dat ze daartoe het komend halfjaar in staat is. Een moeilijke stap maar een verantwoordelijke stap. Van een afstand heb ik dit besluit zien komen en geaccepteerd. Daarom, Annie, dankjewel het was goed om met jou te werken en veel sterkte en succes de komende periode.

Leen van der Sar.

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collectes

Op 2 februari collecteren we voor Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bouwen aan een beter bestaan

Een 'woestijn op grote hoogte'; zo wordt Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya ook wel genoemd. De zon schijnt er driehonderd dagen per jaar, maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan er dan dalen tot 35 graden onder nul. De mensen stoken

hun traditionele huizen warm met hout en kerosine. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid.

LEDeG (Ladakh Ecological Development Group), partnerorganisatie van Kerk in Actie, bouwt samen met de bevolking huizen met speciale wanden die zonnewarmte opslaan, zodat de huizen meer comfort bieden. Door de verminderde rookontwikkeling zijn er minder problemen met de gezondheid. Bovendien kunnen de mensen nu ook 's avonds in de warmere huizen handarbeid verrichten, waardoor het gezinsinkomen verbetert. Minder hout en kerosine betekent ook een reductie van 3,5 ton CO₂ uitstoot, winst dus voor het klimaat.

De opbrengst van deze collecte voor het Werelddiaconaat is bestemd voor LEDeG en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie

Op 9 februari is de collecte bestemd voor de plaatselijke diaconie.

Namens de Diaconie,
Jorico Notenboom

Tanzania

Afgelopen week ontving ik weer bericht van zr Immaculati van het Elisabeth Centre in Tanzania. Wij ondersteunen hier, financieel, het onderwijs en de verzorging van een aantal weeskinderen. Een aantal kinderen zijn teruggekeerd naar familie van hen. Nu zijn er een heel aantal "half"wezen bijgekomen. Zij hebben nog maar één ouder, de andere ouder is overleden.

Zij wonen intern en volgen hier dus nu ook onderwijs en krijgen een slaapplek en verdere verzorging. Omdat zij maar weinig te besteden hebben betalen zij de helft van het schoolgeld zodat zij toch onderwijs kunnen volgen. Vanwege hun komst was er uitbreiding van slaapplekken nodig. De vroegere eetzaal is omgebouwd tot een aantal slaapkamers evenals de naairuimte. Er is een nieuwe eetzaal gebouwd die ruimer en lichter is van opzet.

Mede dankzij onze ondersteuning kunnen deze kinderen daar wonen en naar school gaan. Zij hebben zelf niet de financiële middelen om volledig schoolgeld te betalen.

Zr Immaculati bedankt ons dan ook heel erg hartelijk voor onze ondersteuning.

Wilma de Quaasteniet

Berichten van de jeugdouderling en -werker

Delen met (?) en over (!) het jeugdwerk

Geloofsopvoeding

Woensdag 15 januari kwamen we met een groep ouders bijeen in het kader van Geloofsopvoeding. Daarmee begon de voorbereiding op het project in de 40-dagentijd. Het zou fijn zijn als ouders en kinderen in de periode van 2 maart t/m Pasen thuis iedere week bezig zijn met het thema uit het project van de Kindernevendienst. Met de aanwezige ouders hebben we een voorproefje gehad van hoe je dit zou kunnen doen. Degenen die niet aanwezig konden zijn, hebben het inmiddels ook op papier ontvangen zodat ook

zij ervoor kunnen kiezen om ermee aan de slag te gaan. Iedere week wordt een stuk uit het lijdensverhaal gelezen, wordt erover gepraat aan de hand van een thema met onderwijl een creatieve activiteit. Zondagavond 13 april willen we met ouders en kinderen een maaltijd organiseren waarin we terugblikken op het project tot dan toe. Ieder kan de creatieve opbrengst van de weken ervoor delen met de groep. In de kerk zal dit project ook gaan draaien met wekelijks de terugkoppeling vanuit de kindernevendienst en het bijbehorende projectlied.

Hierbij ook twee foto's van de ouders die met elkaar aan het werk waren en wat zij met elkaar al pratende over het thema "Verleiding" maakten. (NB zondag 13 april vervangt de in de jaarkalender aangekondigde datum van 12 maart als tweede bijeenkomst van de Geloofsopvoeding).



Catechisatie

Op dit moment draait het derde catechisatieblok van dit jaar. De woensdagavonden komt eerst de jongste groep tieners en daarna de oudere groep met Peter van der Beek bij elkaar.

Jeugddienst

Zondagavond 2 februari gaat een aantal tieners weer op pad naar een jeugddienst in Woubrugge. Om 18.30 uur zal ds. Wim Geuze deze dienst met het thema "eerst geloven dan zien" bijwonen. Ariën Vink verzorgt de muzikale begeleiding in deze dienst. Sommigen zullen hem zich herinneren van zijn deelname aan The Voice of Holland.

Clubs en clubkamp

Naast het jeugdwerk dat direct vanuit de kerk wordt georganiseerd draaien op maandag- en woensdagavond en om de week op vrijdagavond ook nog altijd de clubs met een aantal enthousiaste jonge mensen als leiding. Ook hieromheen wordt regelmatig een activiteit georganiseerd. Onlangs werd een supergezellig nieuwjaarsfeest gehouden. Zaterdagavond 8 maart om 19.00 uur start het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Teams van zes spelers jong, oud, man, vrouw zijn heel welkom en kunnen worden aangemeld bij Arianne Angenent. Zij schrijft hierover in deze Op Weg. Zondag 9 maart is de jaarlijkse CJV-dienst die ook

georganiseerd wordt vanuit de Commissie Jeugdwerk (voorheen De Jeugdstichting). Inmiddels is ook de voorbereiding voor het jaarlijkse clubkamp in volle gang. Vrijdagavond 21 t/m zondag 22 maart gaan we op pad met de kinderen van de clubs en jeugdleden die meewillen.

Sirkelslag

Vrijdagavond 7 februari gaat een aantal tieners online de strijd aan met tieners uit andere gemeenten: Sirkelslag 2014! We nemen voor het eerst deel. Marloes Buikema en Levi Verschoof zijn aanwezig om de nodige (technische) ondersteuning te bieden. Sirkelslag wordt als groep gespeeld vanuit het eigen jeugdhonk. Via een online verbinding gaan in heel Nederland groepen tieners op een laagdrempelige en ludieke manier de strijd aan met elkaar door opdrachten rondom het geloof, die van te voren niet bekend zijn, als groep uit te voeren. Een spannend, interactief spell.

Efteling?!?!?!?

Tot veler blijdschap viel onlangs een mooie prijs op de postcode 2451: vier kaarten voor de Efteling te incasseren voor 28 februari en te besteden voor eind mei 2014. Wij zouden het superleuk vinden om in de komende maanden met zoveel mogelijk kinderen en tieners en de benodigde rijders/begeleiders een uitstapje te maken naar de Efteling. Daarom de vraag aan wie zo'n prijs ontvangen heeft en die niet van plan is om er gebruik van te maken om te overwegen de kaarten voor dit doeleinde af te staan. Wij zouden het een ongelooflijk leuke afsluiting van een actief seizoen vinden! Mocht u één of meerdere kaarten hiervoor willen bestemmen, zou u dit dan per mail (steenbrugge@kaleido-scope.nl) of telefonisch/sms/what's app (06-22916435) door willen geven? Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Zoals u leest gebeurt er van alles op het gebied van het jeugdwerk! Tot een volgende keer.

Peter van der Beek
Liset van Steenbrugge

Berichten van het Missionair Team

Terugblik scholendienst

'Te gek voor woorden.....'

Afgelopen zondag 26 januari stroomde om 10.30 uur de kerkzaal vol met kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. De meeste kinderen hadden een jaar geleden tijdens de openingsweek van De Ontmoeting genoten van de poppenspeler Matthijs Vlaardingenbroek met zijn buikspreekpop Henkie.

Ook dit keer wist de poppenspeler in een mum van tijd de kinderen en ook alle andere aanwezigen te boeien en met allerlei woordgrapjes aan het lachen te krijgen.

In deze voorstelling ging het over 'vertrouwen', waarbij het bijbelverhaal over de genezing van generaal Naäman centraal stond. De generaal vond het 'te gek voor woorden' om zich zeven keer in de Jordaan onder te dompelen.

Naäman moest echter leren dat God in alles echt te vertrouwen is.

Op een hele speelse en afwisselende manier wist Matthijs het thema en het verhaal naar voren te brengen, waarbij hij de kinderen elke keer in zijn spel betrok.

Alle aanwezigen genoten zichtbaar en verveelden zich geen moment. De bijeenkomst werd afgesloten met twee liederen over Naäman, die door de kinderen op school waren ingeoefend.

Na afloop was er in De Ontmoeting koffie, thee, limonade, een koekje en een snoepje en kon er nog even worden nagepraat over de voorstelling 'Te gek voor woorden...'

Namens het missionair team
Jeannette Meijer

Missionair nieuws

De Boekspot is weer present met een geheel nieuwe collectie! In de maanden januari en februari zijn er veel romanaanbiedingen. Voor schoolkinderen is er een ruime keuze uit kinderbijbels, boekjes, dvd's, cd's en leuke puzzeltjes (cadeautip). Van harte aanbevolen!

30 januari: Lezing over 'Overvloed en Overgave' van Arjan Plaisier, scriba van de PKN.

Aan de hand van de seizoenen (lente, zomer, herfst en winter) schetst Plaisier in het boek het geloofsleven. Met name de herfst springt eruit: volgens Plaisier ervaren veel westerse christenen de herfst. Veel van wat er was, verdwijnt of is reeds verloren gegaan. De kerkelijke gemeenschap is marginaal geworden. Toch laat Plaisier met nieuwe bewoordingen zien dat de Bijbel opnieuw kan spreken. Niet op een rationele, didactische wijze, maar met gevoel voor dramatiek en lyriek en dat geeft verrassende nieuwe vergezichten. Aanvang: **19.45 uur**. Iedereen van harte welkom!

20 februari: Filmavond in de Ontmoeting 'Into the wild'.

Een indrukwekkende film over een pas afgestudeerde man die op reis gaat met als doel Alaska te bereiken. Onderweg heeft hij allerlei ontmoetingen die hem inzichten geven over het leven. Aanvang 19.45 uur. Vrij entree (3 euro voor de koffie) met mogelijkheid voor nabespreking.

22 februari: Extra excursie naar 'PETRA, wonder in de woestijn' te Leiden met rondleiding om 15.00 uur.

Op verzoek is er een nieuwe datum geprikt om nog een keer met een groep de tentoonstelling over de rotsstad Petra, één van de zeven wereldwonderen, in Leiden te bezoeken. Er is ruimte voor 20 personen. De rondleiding start **15.00 uur** (twintig minuten van tevoren aanwezig zijn). Kosten museum: Entree 9,50 of gratis als je een museumjaarkaart hebt + 2,50 toeslag voor de speciale expositie. Kosten voor de rondleiding zijn 5 euro per persoon.

Opgeven kan bij Petra (pverschoof@filternet.nl) of telefonisch 0172 701081. Uiterlijk graag vóór 15 februari.

11 maart: De landelijke missionaire ronde wordt dinsdag 11 maart bij ons in Leimuiden gehouden. **Het thema is: 'missionaire eredienst'**. De kerkdienst is toegankelijk voor iedereen! Toch? Maar houden we in onze diensten wel voldoende rekening met gasten en nieuwkomers? Vanaf het najaar van 2013 organiseert het landelijke team 'Missionair Werk en Kerkgroei' een serie bijeenkomsten en u/jij kunt er 11 maart 's avonds bij zijn. Het gaat dan met name over het geheel van de zondagse kerkdienst. Op een creatieve manier gaan we stap voor stap door de dienst heen, van het welkom bij de deur tot de koffie na de dienst. Wat valt per onderdeel te leren? Na afloop is er voor alle bezoekers praktisch materiaal om mee te nemen: concrete suggesties, artikelen om in de gemeente te bespreken, en voorbeelden van missionaire liederen. Degene die zich opgeeft als donateur voor missionair werk krijgt het nieuwe liedboek diezelfde avond als cadeau mee naar huis.

Hartelijke groet namens het missionair team.

P.s. Iedere woensdagochtend is er tussen 10.00 en 11.30 uur in de Ontmoeting Open Huis met koffie, ontmoeting, boekverkoop en boekuitleen.

Overige berichten



Voetbaltoernooi

Ieder jaar organiseren de clubs een voetbaltoernooi, zo ook dit jaar!

Op **zaterdag 8 maart** gaan jong en oud weer tegen elkaar voetballen. Het toernooi vindt plaats in Het Spant (Leimuiden) en start om 19 uur en zal rond 22 uur weer afgelopen zijn. Vindt u of vind jij het leuk om met een team (minimaal 6 personen) mee te komen doen? Geef je dan op via: arianne.angenent-siebeling@hotmail.com of 06-42605779

Uiteraard is iedereen van harte welkom om iedereen aan te komen moedigen!

Tot dan!

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 7 februari komen we bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting, zaal 2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Gezamenlijke maaltijd donderdag 6 februari a.s.

Het nieuwe jaar zijn we goed van start gegaan met een gezellige, smaakvolle en druk bezochte gezamenlijke maaltijd op 9 januari jl. Dankzij de goede hulp van vele bereidwillige handen bij het tafeldekken, koken, uitdelen, opruimen en afwassen is het weer gelukt ruim 70 gasten van een uitgebreide maaltijd te voorzien. Een heerlijk soep, gekookt door één van onze gasten in een enorme pan, werd vooraf opgediend, gevolgd door verschillende gerechten. Van alles moest worden geproefd, zodat het op één bord vaak een mengelmoes was van Chinese gerechten en zelfs 'Duivelse Pot' werd gecombineerd met een Taizé gerecht volgens recept van een bekende kookdominee.

De komende gezamenlijke maaltijd staat al weer gepland en wel op donderdag 6 februari a.s. in De Ontmoeting om 18.00 uur. U bent vanaf 17.45 van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,-

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Agnes Hogeboom, tel. 509633, Joke Kroon, tel. 509390 en Jeannette Meijer, tel. 507551. Namens de gezamenlijke maaltijdgroep, Jeannette Meijer



Even voorstellen: nieuwe organist

Ik heet Ad Jacobs en ben geboren in 1955 in Breda.

Ik kom uit een muzikaal katholiek gezin. Thuis speelde ik met mijn zus piano, maar de klank van het orgel boeide mij meer.

Wij hadden in de parochie een pastor die orgel speelde en hij heeft mij (op 10-jarige leeftijd) de eerste beginselen van het orgelspelen aangeleerd. Later ben ik hem gaan vervangen met spelen tijdens de viering. Bij de pastor ben ik lessen blijven volgen en op mijn zestiende jaar ben ik gaan orgelspelen bij een middenkoor in een andere parochie. De leden waren tussen 18 en 40 jaar. De viering was op zaterdagavond en zo kon ik ook nog op zondagochtend de viering spelen in Ulvenhout (een plaatsje bij Breda).

Nadat ik verhuisd was naar de Randstad ben ik gaan studeren bij het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht en kreeg orgellessen van Nico Waasdorp. Omdat het spelen van de protestantse kerkmuziek mij ook boeide, heb ik bij Anton Pauw (organist van de Grote- of St. Bavokerk in Haarlem) les genomen om dit onder de knie te krijgen.

Via de parochie van Buitenkaag (waar ik 12 ½ jaar het koor heb gedirigeerd en het orgel bespeeld) ben ik in de RK Kerk van Hoofddorp terecht gekomen, waar ik alle vieringen speelde.

Na 13 jaar wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan en ben gaan spelen in de kerk van Vijfhuizen, waar ik 2 jaar geleden mijn 40-jarig organisten-jubileum heb mogen vieren. Tevens kreeg ik via via de vraag of ik eens in de maand in de Morgensterkerk in Vinkeveen wilde spelen en

dat heb ik met veel voldoening gedaan. Zowel het spelen in een RK-viering als in een protestantse viering is voor mij heel verrijkend.

Vanwege de afstand heb ik het spelen tijdens de vieringen in Vinkeveen beëindigd. Vrij snel daarna kreeg ik de vraag om in Leimuiden te komen spelen en die mogelijkheid heb ik met beide handen aangenomen.

Zondag 19 januari was mijn eerste viering en dit was tevens een speciale viering. Het was even wennen, maar ik heb er veel plezier aan beleefd. De gemeente beschikt over een schitterend orgel en prachtig kerkgebouw en ik hoop hier nog lang te mogen blijven spelen.

Kledingactie PCB de Schakel

Wist u dat wij op de Schakel kleding inzamelen voor de organisatie Bag2school?

Dit mag allemaal in een afgesloten (plastic) zak:

- ❖ Goede kwaliteit tweedehands kleding
- ❖ Lakens, dekens en gordijnen
- ❖ Knuffelbeesten, schoenen (per paar)
- ❖ Riemen/ceintuurs en handtassen

U kunt dit inleveren tot en met 4 februari! (maar daarna mag ook!) Alvast bedankt!



 Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd	
27 jan.	mevr. P. Rietdijk- Roodnat, dr. Stapenseastr. 21, 2451 AC Leimuiden
31 jan.	mevr. A. van Dijk - Spaan, Wilgenlaan 21, 2451 BZ
<i>Onze excuses aan mevr. Rietdijk en mevr. Van Dijk dat uw verjaardagen niet in de vorige Op Weg vermeld stonden. De verschijningsdatum van deze Op Weg is een week later dan gebruikelijk.</i>	
6 februari	mevr. J. de Bruijn - de Cloe, Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
7 februari	mevr. W.C. van Hoodonk - Lodder, Peppelhof 13, 2451 CT Leimuiden
7 februari	dhr. W.H. van der Burg, Kastanjelaan 16, 2451 BX Leimuiden

Vertrouw op de Heer

De meesten van ons, misschien wel allemaal, hebben wel eens gehoord of althans gelezen over Naäman, de Syrische generaal, die de Jordaan in moest om te genezen.

Hij was melaats van top tot teen, vond in eigen land bij niemand baat. Tot op een dag, een meisje geheel alleen, hem liefdevol bijstond met raad en daad.

Er woont in Israël een man, zo sprak de jonge slavin, die in naam van God genezen kan. Daar heen te gaan heeft zeker zin.

Wij christenen kunnen heel veel leren van hetgeen dit Joodse meisje heeft gedaan. Ook wij moeten getuigen en bij herhaling beweren: Er is een God die leeft, waar ieder heen mag gaan .

Naäman die zich nooit de wet liet lezen, en zeker niet door een Joden-kind dacht: `Als dit nu echt eens waar mocht wezen ` en ook ~ ~ `Wie niet waagt, wie ook niet wint `

Dus ging hij beladen met geschenken, met zijn gevolg op weg naar Israël. Die Joodse man moest vooral niet denken, dat hij zou gaan spelen, `Dank je wel `.

Om een lang verhaal wat korter te maken, hij vond genezing, zoals u weet. Maar alleen door zichzelf geheel kwijt te raken, met de erkenning dat God het was die wonderen deed.

God vraagt geen geld, maar wel ons hart, wil met zijn Heilige Geest ons dopen. Stelt ons met zijn volk apart. De weg ten leven ligt voor ons open.

Zijn wij melaats of zwart van zonden, bij Jezus kunnen we altijd terecht. Hij schenkt genezing en heelt wonden. Geen mens gaat tevergeefs, al is hij nog zo slecht.

Wij hoeven niet zeven maal onder te gaan, slechts éénmaal is genoeg en goed. Dat werk heeft Jezus voor ons gedaan, wij mogen ons wassen in zijn bloed .

Uit dit verhaal kunnen we allen leren, vooral niet op eigen kracht te bouwen. Maar dat we steeds weer moeten proberen, altijd alleen op de Heer te vertrouwen .

Naar 2 Koningen 5



Agenda

do. 30 jan.	19.45 uur, de Ontmoeting Lezing Arjan Plaisier 'Overvloed en Overgave'
do. 6 feb.	18.00 uur, de Ontmoeting Gezamenlijke maaltijd
vr. 7 feb.	19.30, de Ontmoeting Gebedssamenkomst
do. 20 feb.	19.45 uur, de Ontmoeting Filmavond 'Into the wild'
za. 22 feb.	15.00 uur, extra excursie naar 'PETRA, wonder in de woestijn' te Leiden
za. 8 maart	19.00 uur, Het Spant Voetbaltoernooi
di. 11 maart	De Ontmoeting De landelijke missionaire ronde



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Overleden

- 14 januari Hugo Zwaal, Dorpsstraat 43 te Leimuiden, in de leeftijd van 91 jaar
- 21 januari Leentje Wesslius-Buitenhuis, zorgcentrum 'Aarhoeve', Dorpsstraat 33 te Nieuwkoop, in de leeftijd van 89 jaar

Vertrokken

dhr. G.H (Bert) van der Boon, Bilderdam 16a, naar Aarlanderveen
dhr. A. (Adriaan) Treur, Vriezekoep 35b, naar Lisse

Verhuisd

Familie Spek-van der Boon, van Bruningsstraat 2 te Nieuwveen, naar Bilderdam 16a

Geboren op 20 december

Pepijn Hendrikus Antonius, zoon van Christiaan en Catinga Möllers, Aak 9 te Oude Wetering.

Drumfanfare  organiseert een:

BINGO avond

Datum: Vrijdag 14 Februari 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Partycentrum Keijzer
Dorpsstraat te Leimuiden



Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan bieden wij:

Gratis vervoer

De leden van Mavileo komen u met veel plezier halen en brengen u aan het einde van de avond weer thuis.

INTERESSE?

Neemt u dan contact op met
Carla Zandvliet: 0610074336 of 0172507129

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurig (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **KopijEindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)

Bijlage 1

Een lustrum ligt achter ons! (herplaatsing wegens ontbreken tekstopmaak)

5 jaar geleden mochten we de fusie acte tekenen in de Dorpskerk op 17 december 2008. Ter gelegenheid daarvan is een toespraak gehouden, delen uit die toespraak zijn hieronder cursief afgedrukt.

De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente hielden op te bestaan. We namen met enige weemoed afscheid van iets vertrouwds, waar we ons mee verbonden voelden.

Van Samen op Weg naar Samen één, een eenheid in verscheidenheid.

Met deze fusie komt er een einde aan het gescheiden optrekken van de beide protestantse kerken in Leimuiden, de verdeeldheid voorbij, maar de verscheidenheid blijft. Het SOW proces startte hier in Leimuiden in 1962 volgens de geschiedschrijvers. In december 1999 is de intentieverklaring tot éénwording getekend.

En nu: Samen zijn we één gemeente van God, hebben we één kerkenraad, één predikant, en over een jaar of twee (was iets te optimistisch) één kerkgebouw en één kerkelijk centrum.

En nu terugkijkend op die vijf jaar voelt de Protestantse gemeente te Leimuiden vertrouwd, wij, u, we voelen ons er mee verbonden. Toen waren we blij en dankbaar en ook nu mogen we dat zijn. In 2011 hebben we een voltijds predikant Ds. Verschoof uit Andijk mogen beroepen, onze jeugdwerker Peter van der Beek sinds 2010 actief mag hier niet onvermeld blijven, eind 2012 is onze gerenoveerde kerk in gebruik genomen en februari 2013 was er de zeer geslaagde openingsweek, de officiële opening van ons nieuwe kerkelijk centrum de Ontmoeting, wat een zegen.

We vroegen ons 5 jaar geleden ook af:

Hoe geven we uitdrukking aan samen één, hoe willen we gemeente zijn, hoe willen we zichtbaar zijn in de maatschappij, juist hier in Leimuiden? Gaan we door op de oude voet, houden wat je hebt of is dit ook een kans voor vernieuwing, nieuwe inspiratie.

We hebben in de zomer van 2011 het missionair team opgestart na een gemeenteavond in het voorjaar, waarin we samen nagedacht hebben hoe we "het missionair zijn" gestalte wilden geven. Daar kwam uit: Gemeente voor het Dorp, Gemeente aan de Bron en Gastvrije gemeente. Ga er maar aan staan om dat handen en voeten te geven, wat een uitdaging. De inloopochtenden iedere woensdag, de 7 + 1 cursus en de gastvrouwen/heren zijn daar mooie voorbeelden van.

Tijdens de Pinksterdienst van 2009 is er door de Marianne Tukker, een prachtig gedicht voorgedragen, velen van u kennen het al.

*Gooi nu de ramen open,
doe nu de deur van slot.
We kunnen weer gaan hopen,
een toekomst ligt voor ons open.
Hier waait de Geest van God.*

Het is ons motto geworden.

We keken ook terug in 2008.

Er is de afgelopen jaren goed over nagedacht hoe wij gemeente willen zijn en dat is vastgelegd in ons vademecum (2007). Daar is veel werk voor verzet.

In ons vademecum staan vier woorden centraal: vieren, delen, dienen en leren.

Steeds opnieuw vieren we hoe in Jezus een nieuw licht is gaan schijnen en een nieuwe Geest is gaan waaien. Rond die viering ontstaat een gemeenschap die met elkaar deelt: de vragen en ervaringen in het geloof, de eenzaamheden, de noden en de vreugden van het bestaan. We willen leven in de geest van Jezus en weten ons geroepen tot dienstbaarheid in woorden én daden in deze wereld. Van onze ervaringen in het vieren, delen en dienen willen wij leren: wat vraagt deze tijd van ons, hoe gaan we om met het spanningsveld van traditie en vernieuwing, een vernieuwing waarbij ook ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen.

Als je deze vier woorden, vieren, delen, dienen en leren door je heen laat gaan, dan ga je iets voelen van een inspirerend perspectief, waar je graag bij wilt horen en aan mee wilt werken. Horen bij een kerk die mensen verwelkomt, een kerk, die een open oog en oor wil hebben voor wat er in de gemeenschap van Leimuiden speelt. Wat een opgave mensen, wat een geweldige opdracht. Dat kunnen we niet vanuit ons zelf alleen. Daartoe bidden wij om de Geest van God in ons midden. Advent kan in Leimuiden in een nieuw eensgezind verlangen worden gevierd.

En zo zijn we na de fusie doorgedaan, steeds opnieuw zullen we ons bij onze opdracht moeten bepalen. Er is de afgelopen jaren veel bereikt met heel veel inzet van velen uit onze gemeente. Heel veel dank daarvoor. Wij zullen ook in de toekomst weer een beroep moeten doen op u allen, samen maken we de (missionaire) gemeente.

In 2014 zullen we waarnodig ons vademecum herijken en een nieuw meerjarenplan (incl. financiën) opstellen.

Ook zijn er in het voorjaar van 2014 weer mensen aftredend in de kerkenraad. Een aantal van ons die aftreden en die afgetreden zijn tijdens de afgelopen vijf jaar hebben de mentaal zware tijd van vlak voor de fusie meegemaakt en (geheel of gedeeltelijk) de opbouwfase meegemaakt van de afgelopen vijf jaar. Dan is het voor enkelen ook weer tijd om even bij te komen van het werk in de gemeente waaronder het kerkenraadswerk. U voelt het al aankomen, er zal weer een beroep op u worden gedaan, als leden van de gemeente. Meedenken over het vervullen van vacatures, weten wat u zelf kan en wilt en ja zeggen als u wordt gevraagd een aantal jaren een speciale rol te spelen. Het kost wat tijd en energie maar geeft ook veel voldoening.

Met hartelijke groet,
Leen van der Sar en Leen Overbeek
(De toenmalige voorzitters van beide kerkenraden)

Bijlage 2

Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 4^e kwartaal 2013

De bezoekersaantallen blijven dit kwartaal achter bij het vorig jaar, mede vanwege het openingseffect van de Dorpskerk in december 2012. Dat is ook zichtbaar in de collecte opbrengsten.

De doopdienst in november en de laatste zondag van het kerkelijk jaar waren mooie goedbezochte diensten in november. De dankdagcollecten waren weer bemoedigend. In december hadden we twee mooie goed bezochte kerstdiensten met dito collecteopbrengsten. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

Collecten 4e kwartaal 2013				
Diaconie 1e collecte			Kerkrentmeest	aantal
			2e collecte	bezoekers
06-okt	128,15	kerk en israel	€ 109,00	85
13-okt	73,55	werelddiaconaat	€ 65,50	60
20-okt	100,80	herv dag PKN	€ 95,59	79
27-okt	97,40	binnenlands diaconaat	€ 112,45	76
	399,90		382,54	300
2012	566,75		428,71	347
03-nov	147,05	najaarszending	€ 116,90	121
10-nov	192,50	voedselbank Dankdagcoll	€ 417,05	75
17-nov	245,42	heart for children	€ 110,50	90
24-nov	179,25	st mensenkinderen	€ 168,10	145
	764,22		812,55	431
2012	736,59		966,95	328
01-dec	89,90	miss team pl.	€ 85,15	77
08-dec	137,15	PKN pastoraat	€ 136,25	124
15-dec	112,80	Kindernevendienst	€ 105,45	95
22-dec	111,45	Beeld en geluid	€ 105,20	91
24-dec	386,95	Noodhulp filippijnen	€ 223,95	215
25-dec	272,00	Dalits/KIA	€ 177,98	166
29-dec	90,95	Edukans	€ 84,85	77
31-dec	81,70	MAF	€ 158,55	50
	1.282,90		1.077,38	599
2012	1.659,27		1.158,37	776

4e kwartaal			
2013	2.074,02	2.272,47	1330
2012	2.962,61	2.554,03	1451

jaartotaal			
2013	8.080,12	6.908,40	4836
2012	9.225,95	7.307,67	5315