



Sotchi 2014

Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke erekrans te winnen, wij doen het voor een onvergankelijke.'

1 Korintiërs 9:25

Ik weet niet hoe u het beleeft, maar ik vind de Olympische Spelen altijd een bijzonder evenement. De opening, de sfeer, de saamhorigheid, de verbroedering...

En niet te vergeten de bijzondere prestaties die door de sportmannen en -vrouwen worden geleverd...

Van oorsprong waren de Olympische Spelen bedoeld om vriendschap te bevorderen tussen de volkeren.

En als de Spelen ook nu in die geest worden gehouden, is het altijd een festijn, voor het publiek, voor de sporters en voor alle anderen die er bij betrokken zijn.

Maandag 10 februari zagen wij die bijzondere prestatie bij het schaatsen op de 500 meter sprint van Michel Mulder, Jan Smeekens en Ronald Mulder: een gouden, een zilveren en een bronzen medaille.

Het moment dat zij op het erepodium mochten komen, wat maakte dat een indruk: felicitaties door Camiel Eurlings, de vlag die omhoog ging, het Wilhelmus - wat een eer!

In zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe heeft ook de apostel Paulus het daar over: over de eer, het behalen van de erekrans na een behaalde sportoverwinning.

Paulus dacht hier trouwens niet aan de Olympische Spelen, maar aan de zgn. 'Istmische Spelen', die elke twee jaar bij Korinthe werden gehouden en minstens éven beroemd waren.

Wat werd ook daar niet gestreden met inzet van alles voor een erekrans!

Paulus spreekt bewonderend over de inzet van die sporters: 'Atleten ontzeggen zich *alles*...'

Alleen dán behalen zij een erekrans.

Maar hoe mooi dat ook is: zo'n erekrans is toch een *vergankelijke* erekrans.

Paulus weet echter ook van een *onvergankelijke* erekrans.

En dat is een erekrans die iedereen ontvangt die op weg gaat, op weg blijft als leerling van Jezus Christus, die Hem toegewijd volgt.

Kerkdiensten

Zondag 16 februari 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw M.A. Van Gaalen-van Veen uit Ilpendam
Ouderlingen	Jan Schoenmaker
Gastvrouw	Marianne Zeeman
Collecten	Plaatselijk Missionair werk (1) en Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Annemarie Pieterse

Na de dienst is er koffiedrinken, verzorgd door Gert en Joke Rietdijk

Zondag 23 februari 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderlingen	Willy Piet
Gastvrouw	Ineke Griffioen
Collecten	PKN Oecumene (1) en Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Clara de Ruiter

Zondag 2 maart 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

Leerling van Jezus worden, Hem volgen, dat wil zeggen: Hem centraal stellen in je leven, zijn persoon, zijn Woord ter hand nemen, je daarin verdiepen.

Dat kost inzet, volharding, alles geven, net als zo'n sporter.

Maar als je dat, samen met de gemeente doet, Jezus volgt, gééft je dat ook alles.

Je mag weten: ik sta er niet alleen voor, ik mag leven met Hem, vóór Hem, en eens mag ik dan uit zijn handen ontvangen de onvergankelijke erekrans: het eeuwige leven.

Dus alles waar wij mee bezig zijn, ons doen en laten, ons streven en strijden, alles waar wij zoveel in investeren - waar is het op gericht?

ds. Verschoof

Uit de pastorie, Kerklaan 60**Ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Terwijl het er buiten op lijkt dat er geen winter meer komt en wij geleidelijk aan zomaar de lente inschuiven graag weer wat pastorale zaken uit de gemeente.

De zieken:

Joke Kroon-Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) moest maandag 3 februari opgenomen worden in het LUMC i.v.m. een hersenbloeding. Zaterdag 10 februari is zij weer thuisgekomen, en wij wensen haar vertrouwen toe en een goed herstel.

Ik noem ook Piet Vroonland (Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp). In principe verblijft Piet daar nog steeds tijdelijk.

In het volgende nummer van Op Weg zal ik, ook in overleg met de pastorale ouderlingen, een keer de namen noemen van alle gemeenteleden, die wegens gezondheid of leeftijd of andere redenen buiten Leimuiden wonen.

Verschillende gemeenteleden zijn op dit moment bezig met medische behandelingen. Heel spannend wat de behandelingen voor resultaat zullen hebben. Veel sterkte toegebeden en vertrouwen en ook de ervaring van de nabijheid van de Heer.

Kerkdiensten:

Deze weken geeft het leesrooster dat wij regelmatig gebruiken een aantal lezingen aan uit de Bergrede.

De Bergrede is een heel fundamenteel stuk onderwijs van de Heer en het is mooi daar een aantal keren met elkaar zo mee bezig te zijn. Zo luisterden wij zondag 2 februari naar een zaligspreking: 'Zalig de reinen van hart want zij zullen God zien' (Mattheüs 5:8) en stond zondag 9 februari jl. centraal het woord van Jezus tot zijn leerlingen: 'Jullie zijn het licht voor de wereld' (Mattheüs 5:14a).

Zondag 23 februari a.s. hoop ik opnieuw met u en jullie te luisteren naar een stukje uit de Bergrede. Mogen al deze diensten ons toerusten tot leerling zijn van Jezus.

Permanente Educatie:

Rest mij mee te delen dat ik woensdag en donderdag 19 en 20 februari weer 2 dagen in Maarssen verblijf in het kader van de door de PKN ingestelde 'Permanente Educatie'.

Ook zal ik 12 april a.s. een studieworkshop volgen van de IZB (Inwendige Zendingsbond) te Amersfoort over het onderwerp: 'Hoe missionair is uw kerkblad?'

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Dr. Arjan Plaisier in Leimuiden

Donderdag 30 januari jl. was dr. Arjan Plaisier, scriba van onze landelijke kerk, in 'De Ontmoeting'. Hij sprak n.a.v. zijn boek 'Overvloed en overgave'. Iedereen die aanwezig was heeft het als een verrijkende avond ervaren. Wat is het mooi en belangrijk om in verbondenheid met elkaar een geestelijk opbouwend en

verdiepend boek te lezen. En helemaal goed dat wij dat steeds meer in verbondenheid doen met gemeenten en gemeenteleden uit de regio. Zo ontmoeten wij elkaar en kunnen wij leren van elkaar. In het nieuwe seizoen hopen wij opnieuw een soortgelijk project te organiseren.

ds. Verschoof

Over voorbede en dankzegging tijdens het gebed in de eredienst

Tijdens elke kerkdienst bidden wij voor alle gemeenteleden die ziek zijn of anderszins een moeilijke weg moeten gaan, én danken wij de Heer ook voor mooie dingen die mensen mochten meemaken.

Dat doe ik zelf in principe zonder specifiek namen van gemeenteleden te noemen: sommige gemeenteleden hebben namelijk liever niet dat zij met naam en toenaam worden genoemd.

Dit betekent dat als ik in het gebed namen van gemeenteleden noem voor voorbede of dankzegging, dat ik dat altijd van te voren met de desbetreffende gemeenteleden overlegd, of dat zij dit van te voren aan mij hebben gevraagd.

Het kan echter zijn dat gemeenteleden het wél fijn vinden dat er voorbede voor hen wordt gedaan, of dat er voor iets moois in hun leven wordt gedankt, maar dat niet doorgeven en het dan jammer vinden dat dat dan niet met naam en toenaam gebeurde.

Daarom is de gulden regel: als u voorbede wilt in geval van ziekte of anderszins, of als u uw dank aan God wilt laten klinken in het gebed van de gemeente, heel mooi!

Maar geeft u dat dan graag even aan mij door, dan kunnen er geen misverstanden ontstaan en zullen wij van harte uw naam noemen en voorbede voor u doen, of met u de Heer danken voor ontvangen zegeningen.

ds. Jelis Verschoof



Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd

17 febr.	mevr. H.C. Balder-Dijkgraaf, Dorpsstraat 2, 2451 AR Leimuiden
17 febr.	dhr. P.J. Meijer, Molenkade 3a, 2451 AZ Leimuiden
17 febr.	dhr. J. Zijlstra, Lijsterbeslaan 33, 2451 BM Leimuiden
19 febr.	mevr. G. Vonk-de Jong, Vriezeloop 11, 2451 CP Leimuiden
23 febr.	mevr. B.M. Zwaal-Verhoek, zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge
25 febr.	mevr. M.P. Kos-de Bruijn, Peppelhof 17, 2451 CT Leimuiden

Kerkelijk Nieuws

(nogmaals geplaatst omdat vorige keer per ongeluk een verkeerd telefoonnummer vermeld stond)



Voetbaltoernooi

Ieder jaar organiseren de clubs een voetbaltoernooi, zo ook dit jaar!

Op zaterdag 8 maart gaan jong en oud weer tegen elkaar voetballen.

Het toernooi vindt plaats in Het Spant (Leimuiden) en start om 19 uur en zal rond 22 uur weer afgelopen zijn. Vindt u of vind jij het leuk om met een team (minimaal 6 personen) mee te komen doen?

Geef je dan op via:

arianne.angenent-siebeling@hotmail.com
of 06 42650779

Uiteraard is iedereen van harte welkom om iedereen aan te komen moedigen!

Tot dan!

Nieuws van Diaconie en ZWO

Collectes

Op zondag 16 februari wordt er gecollecteerd voor ons plaatselijk Missionair Werk.

Zondag 23 februari is de collecte bestemd voor PKN Oecumene.

De Protestantse Kerk zoekt naar overeenkomsten in geloven en zoekt op verschillende terreinen samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Zo neemt de Protestantse Kerk deel aan de Wereldraad van Kerken en is in 2013 in samenwerking met acht verschillende kerkgenootschappen het nieuwe liedboek uitgebracht. Sinds enkele jaren organiseert de Protestantse Kerk samen met de Rooms-Katholieke Kerk, EO, RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement vlak voor Pasen, worden meer dan een miljoen mensen bereikt met het Evangelie, niet alleen kerkleden, maar ook mensen die niet (meer) in de kerk komen.

De opbrengst van de collecte is bestemd om deze en andere oecumenische activiteiten nu en in de toekomst mogelijk te maken.

Namens de Diaconie,
Jorico Notenboom

Kerk en Israël

Maandag 24 februari organiseert de klassicale werkgroep weer een Leerhuis avond, waar Rabbijn Jochanan Boosman zal spreken over:



“Pesach feest van slavernij en bevrijding”.

Pesach - Joods Pasen- is niet alleen iets uit het verleden, maar heeft evenzeer een boodschap voor heden en toekomst. Mede aan de hand van de Hagada – dat is het programma voor de viering- zal hij dit verder uitwerken. De Rabbijn zal uitvoerig stilstaan bij de verschillende namen waaronder Pesach in de Thora (Oude testament) voorkomt en de betekenis hiervan.

Voorts zal hij aandacht besteden aan de symbolen en aan de achtergrond daarvan, die met de Pesach traditie verweven zijn.

Locatie: Zoals gebruikelijk in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn
Aanvang: 20:00 uur

Bijdrage in de kosten: € 5,00

Informatie: Eli Hoogendoorn
Eli.hoogendoorn@planet.nl / 0172-507686

	Agenda
	
Do 13 feb	19.45 uur in de Ontmoeting nabespreking lezing 30 januari
Wo 19 feb	20.00 uur in de Ontmoeting vergadering Moderamen
Do 20 feb	19.45 uur in de Ontmoeting Filmavond 'Into the wild'
Za 22 feb	Excursie Petra in Leiden
Ma 24 feb	20.00 uur Goede Herderkerk Alphen Kerk en Israël
<i>Iedere woensdag</i>	<i>Koffie in de ontmoeting tussen 10 en 11.30 uur</i>
Za 1 mrt	14.00 uur Goede Herderkerk Alphen Samen Oosterhuis zingen
Wo 5 mrt	20.00 uur in de Ontmoeting vergadering Kerkenraad
Za 8 mrt	19.00 uur Het Spant Voetbaltoernooi
Zo 9 mrt	CJV dienst
Di 11 mrt	19.30 uur in de Ontmoeting Avond Missionaire erediensten

Missionair werk

Het OPEN HUIS en de BOEKSPOT bestaan 1 jaar. Proficiat!

Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur staat de koffie klaar.

Het grootste cadeau is (als we zo vrij mogen zijn ;) als u/jij de volgende keer iemand meeneemt uit je straat, wijk, dorp of regio. Iemand die misschien niet zo snel op eigen gelegenheid de Ontmoeting binnenstapt, maar wel als hij/zij uitgenodigd wordt.

BOEKSPOT - je favoriete boek inbrengen voor de uitleenkasten.

Een boek dat je raakte, een nieuw inzicht gaf of dat je gewoon heel erg mooi vond: hoe leuk is het om dat weer door te geven. Speciaal daarvoor kunnen in de BOEKSPOT boekenleggers gebruikt worden (uit het tijdschrift flow) met ruimte om op te schrijven wat je mooi vond aan je ingebrachte boek. Het lezen van elkaars favoriete boeken kan verdieping geven en is een prachtige mogelijkheid om elkaar (beter) te leren kennen.

Nieuw op de boekentafel:

Speciaal geprijsde romans (veel boeken onder de 10 euro).

Drie euro boekjes met de titels: 10 tips voor herstel; 10 tips voor een gezellig huis.

Allerlei artikelen voor kinderen: dvd's (Jodi en het hertenjong à 2,99), cd's (kids crew e.d.), Bijbeltjes voor kinderen in allerlei soorten en maten en leuke cadeautjes om te geven of om te ontvangen: houten speelgoedpuzzeltjes, mooie wereldbolspaarpot of waxinelichthouder van de ark van Noach, enz.

De Zandtovenaar is kort geleden in Nieuw Vennep geweest. Op onze boekentafel ligt de DVD en het boek: 'Pasen met de Zandtovenaar'.

Vorig jaar tijdens de openingsweek heeft zangeres Elise Mannah een zondagmiddagconcert gegeven. Onlangs kwam haar nieuwste cd uit met 15 prachtig gezongen nieuwe liedboekliederen. Een aanrader!

Uit het boek van Matthijs Vlaardingerbroek (van de zondagse voorstelling) 'Grensverleggend' wordt iedere kerkenraadsvergadering een hoofdstuk besproken. Het boek is te vinden op de boekentafel.

En last but not least: 'Overvloed en overgave', het in veel kleuren geschreven geloofsboek van Arjan Plaisier.

Lezing 'Overvloed en Overgave': donderdag 30 januari j.l. vergeleek Plaisier het geloofsleven met de seizoenen van het jaar. Veel mensen in het westen ervaren het meest de herfst/winterperiode van het geloof, maar verlangen naar meer van de lente en het zomergeloof. Arjan Plaisier bracht met zijn verrassende inzichten en bemoedigende lezing een stukje lente in de Ontmoeting.

Donderdag 13 februari is de nabespreking in de Ontmoeting. Aanvang 19.45 uur.

Helaas is het niet gelukt om de lezing op te nemen, maar een dag eerder heeft Plaisier in Sliedrecht over het zelfde thema gesproken. Als u het wilt beluisteren dan kan dat via de zoekmachine:

<http://kerkdienstgemist.nl/assets/199405#Uuu8ZNGA0dU>
of als de link niet werkt: ga naar kerkdienstgemist, zoek op Sliedrecht, selecteer de gereformeerde kerk, bovenaan de lijst staat de lezing.

Donderdag 20 februari: filmavond

'Into the wild'.

Een indrukwekkende film over een pas afgestudeerde man die op reis gaat met als doel Alaska te bereiken. Onderweg heeft hij allerlei ontmoetingen die hem inzichten geven over het leven. Aanvang 19.45 uur. Vrij entree (3 euro voor de koffie) met mogelijkheid voor nabespreking.

22 februari: Nog een paar plaatsen vrij voor de extra excursie naar 'PETRA, wonder in de woestijn' te Leiden met rondleiding om 15.00 uur (twintig minuten van te voren aanwezig zijn). Kosten voor de rondleiding zijn 5 euro per persoon. Opgeven kan bij Petra (pverschoof@filternet.nl) of telefonisch 0172 701081.

Uiterlijk graag vóór maandag 17 febr.

11 maart: Thema avond: 'missionaire eredienst'.

Het gaat met name over het geheel van de zondagse kerkdienst. Op een creatieve manier gaan we stap voor stap door de dienst heen, van het welkom bij de deur tot de koffie na de dienst. Wat valt per onderdeel te leren? Na afloop is er voor alle bezoekers praktisch materiaal om mee te nemen: concrete suggesties, artikelen om in de gemeente te bespreken, en voorbeelden van missionaire liederen. Degene die zich opgeeft als donateur voor missionair werk krijgt het nieuwe liedboek diezelfde avond als cadeau mee naar huis. De organisatie is in handen van het landelijke team 'Missionair Werk en Kerkgroei' en u/jij bent van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. Hartelijke groet namens het missionair team.

Samen Oosterhuis Zingen.

Oosterhuis-liederen zijn bekend en geliefd. De teksten staan dicht bij ons levensgevoel en hebben allerlei bijbelse associaties.

Maar niets is mooier dan ze samen zingen.

Zaterdagmiddag 1 maart 2014 is die kans er.

In Alphen aan den Rijn is er dan een zangmiddag onder de bezielende leiding van dirigent Jan Baaij. Hij komt met zijn "Liturgiekoor IJmond" ons zingen ondersteunen.

Jan Baaij neemt je mee het lied in, doet je de muziek voelen. Voor een aantal liederen van Oosterhuis heeft hij zelf de muzikale compositie geschreven.

Met zijn koor ondersteunt hij onze zang, leert je aan toon en tekst recht te doen en zorgt zo voor een onvergetelijke zangmiddag.

Een inspirerende middag voor iedereen die graag zingt. Amateur of geofend zanger.

En voor cantorijen een mooie gelegenheid het eigen repertoire uit te breiden.

De middag sluit af met een korte vesper.

De toegang is vrij. Voor partituur-boekjes wordt gezorgd. Bij de uitgang wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd.

Plaats: Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn.

Tijd: 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.

Nadere in lichten bij ds. Cort van der Linden 0172-233929 lindeburg@hetnet.nl



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Tel 508 831 -
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Verhuisd

mevr. B.M. Zwaal-Verhoek,
van Dorpsstraat 43
naar zorgcentrum 'Woudsoord',
Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge

Tanja van der Zeeuw,
van Rietlanden 61
naar wooncentrum 'De Ring', woning 2,
Kaj Munkweg 50, 2132 RW Hoofddorp

INTO THE WILD

Filmavond: 20 febr. '14

Plaats: De Ontmoeting
Dorpsstraat 51
Leimuiden

Aanvang: 19.45
Zaal open: 19.30
Onkosten: 3 euro

www.pgleimuiden.nl
20 maart '14 volgende
filmavond

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie:	Kerklaan 60 – Postadres: Drechthlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz.), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurung (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – KopijEindredactie Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)