



Stiltegebied

'Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil - op Hem toch kunt gij bouwen.'
Psalm 62:4 (berijmd)

In Nederland zijn er op tal van plaatsen zogenaamde 'Stiltegebieden': beschermde gebieden, waar door ons mensen veroorzaakte storende geluiden zoveel mogelijk worden geweerd. Je vindt er nog echt stilte en rust. Veel gebieden van Natuurmonumenten zijn bijvoorbeeld officieel stiltegebied, en ook delen van de Waddenzee en de Zeeuwse wateren.

Het is maar goed dat er stiltegebieden zijn, want in ons drukke land worden wij verder omringd door geluid en lawaai. Denk bijvoorbeeld maar even aan het fietspad langs de N207 tussen Leimuïden en Leimuïderbrug: naast je het voortrazende autoverkeer en boven je vliegtuigen - wat een onrust geeft dat.

Maar in een stiltegebied hóór je het weer wat je door het lawaai en de verkeersdrukke bijna zou kwijtraken: het ruisen van de wind door het riet en de bomen, het zingen van een vogel, het gekwaak van een kikker, het geklots van de golven...

In zo'n stiltegebied kom je weer tot rust en kom je weer dicht bij de schepping en zó ook: dicht bij de Schepper.

Daarom zoekt ook de Psalmist van Psalm 62 de stilte. Hij roept zijn ziel, zichzelf op stil te worden en zich te richten op God. Want hij weet: juist dáár, in de stilte, kan ik iets ervaren van de nabijheid en het heil van God.

Op woensdag 5 maart, 'Aswoensdag', is de veertigdagentijd weer begonnen. In deze tijd bezinnen wij ons op de weg die Jezus voor ons en voor heel onze wereld is gegaan: een weg die ging door lijden en dood heen naar heerlijkheid.

Maar hoe krijgt u oog voor de geweldige rijkdom die gelegen is in alles wat Jezus heeft gedaan en volbracht in kruis en opstanding?

Daarvoor is stilte nodig.

Bezinning.

De rijkdom van de weg die Jezus voor ons is gegaan, zijn liefde, zijn offer aan het kruis voor onze schuld en zijn verrijzenis, en de hoop die dat geeft voor nu en voor later - dat ga je pas ontdekken door stil te worden.

Gelóvig stil te worden.

Kerkdiensten

Zondag 16 maart

2^e zondag van de 40 dagen
Biddag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastheer	Pieter Meijer
Collecten	Kerk in Actie (Myanmar) (1), collecte biddag (2)
Organist	Jaap van Muyden
KN-dienst	Nico Kalf

Deze zondag is er **Tienerdienst**

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de grote zaal van De Ontmoeting, verzorgd door Maritta Kea en Marianne Tukker

Zondag 23 maart

3^e zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Willy Piet
Gastvrouw	Wilma de Quaasteniet
Collecten	Kerk in Actie (armoede in Nederland) (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Josina Vonk

Zondag 30 maart

4^e zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp
------------	-------------------------------

De veertigdagentijd vóór Pasen is als het ware een geestelijk stiltegebied. Een geestelijk stiltegebied waar je te midden van alle drukte van het leven van alledag weer op het spoor mag komen van waar het werkelijk om gaat: leven in verbondenheid met de Schepper, leven achter Jezus Christus aan, onderweg naar het Leven dat niet vergaat.

Daarom wil deze tijd vóór Pasen u, jou en mij ertoe bemoedigen: zoek de stilte, neem tijd voor God.

In een moment van gebed, door het lezen van een stukje uit de Schrift of uit een dagboekje, door het bezoeken van een viering.

Zó mag je het geheim van Goede Vrijdag en Pasen gaan ontdekken, de rijkdom ervan, het perspectief ook voor je eigen leven: 'Jezus leeft en wil ook mijn Reisgenoot zijn!'

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Terwijl het buiten prachtig lenteweer is wil ik u en jullie graag weer even op de hoogte brengen van wat er zoal de afgelopen tijd in onze gemeente heeft gespeeld.

Veertigdagentijd:

De periode van de veertigdagentijd waarover ik in de overweging in deze Op Weg heb geschreven, is in onze Dorpskerk ook zichtbaar in de kleur van het kanselkleed: paars. Na dit gemeentenieuws vindt u hierover een korte uitleg, met dank aan Bert Tijssink die een aantal gegevens aanleverde.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag 9 maart jl., hebben wij een begin gemaakt met het project van de kindernevendienst 'Delen in Gods liefde'.

Elke zondag van de 40 dagentijd zingen wij daar ook een mooi projectlied bij: 'Samen op weg naar Pasen', en in de kerkdienst gaat het deze periode over dezelfde evangeliegedeelten als waarover het bij de kinderen tijdens de kindernevendienst gaat.

Kerkdiensten:

Zondag 9 maart jl. was de jaarlijkse CJV-dienst met als thema: 'Even iets anders'. Het was een mooi samenzijn, waarin centraal stond dat wij als mensen allemaal verschillend zijn. Hoe gaan wij daar mee om, hoe gaan wij om met mensen die wij zelf anders vinden en ten slotte: wat geeft ons zelf een gevoel van waardevol-zijn?

Wij luisterden naar een aansprekend verhaal (en keken naar prachtige afbeeldingen daarbij) van Max Lucado: 'Niemand is zoals jij'. Dit verhaal gaf een antwoord op die vragen: wij mogen onze zelfwaarde vinden in de liefde van God voor ieder van ons. Hij is onze Schepper en heeft zijn liefde voor ons helemaal zichtbaar gemaakt in zijn Zoon Jezus Christus. Bedankt CJV-ers en muziekgroep en de andere medewerkers aan deze mooie dienst, voor jullie inzet, en fijn dat er velen gekomen waren, jong en oud(er)!

Bidstond voor gewas en arbeid:

Deze is woensdag 12 maart, en wordt geleid door Jan Schoenmaker en Marianne Zeeman. Dit vanwege het feit dat ikzelf in het kader van de permanente educatie elders ben.

De bidstond mogen wij houden in het vertrouwen dat wij uiteindelijk alles ontvangen uit de hand van God. Onze kennis en kundigheid in de wereld van gewas en arbeid is groot, en daar mogen wij dankbaar voor zijn, maar uiteindelijk geldt toch wat de psalmist van Psalm 127 belijdt: 'Aan 's HEREN zegen is alles gelegen'.

Ook zondag 16 maart zullen wij in de gebeden aandacht besteden aan de wereld van gebed en arbeid, en zal ook de bidstondcollecte worden ingezameld.

Geboorteberichten:

Op vrijdag 14 februari jl. werden Tjeerd en Renate Kalf - van der Jagt (Schoolstraat 2 Rijnsaterwoude) verblijd met de geboorte van een zoon, Tycho Jacco geheten, en broertje van Elyse.

En op 21 februari jl. werd geboren Lucas Dirk, zoon van Dick en Marleen de Vos - Boelhouwer (Bottelroosweide 1, 3448 ZA Woerden), en broertje van Eva.

Beide ouderparen van harte gefeliciteerd met dit grote geschenk, en dat Tycho en Lucas in geluk en gezondheid mogen opgroeien als een blij kind van de Heer.

Huwelijksjubileum:

Op vrijdag 7 maart waren Nico en Nita Jansen - Berendse (Kerklaan 56) 25 jaar getrouwd. Onze hartelijke gelukwensen en nog heel veel goede, gelukkige en gezegende jaren toegewenst, met allen die jullie lief zijn.

Zieken:

Piet Vroonland (Peppelhof 12) is vanuit het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp nu opgenomen in het verpleeghuis Overrhyn, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden. Piet verblijft op afdeling Witte Singel kamer 1103.

Jannie van Ravenhorst - Arlar (Lindenlaan 29), die ik in het vorige nummer van Op Weg noemde, is van het AMC nu verhuisd naar het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp). Zij ligt op afdeling A2.

Naast deze beiden denken wij aan alle gemeenteleden die i.v.m. ernstige ziekte behandelingen moeten ondergaan, en ook aan alle anderen die ernstige gezondheidsproblemen hebben, én niet minder aan hun familie om hen heen. Heel veel sterkte en goede moed toegewenst, en mogen zij het ervaren wat de psalmist van Psalm 138 dicht: 'Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt'.

Tussen twee haakjes nog: soms vragen mensen mij waarom die of die er niet met name onder het kopje 'zieken' wordt genoemd. De reden is dat ik dat altijd in overleg met de betrokkene wel of niet doe.

Ten slotte:

Op woensdag 26 februari bij een huisbezoek ontving ik als gift voor de kerk 10 euro. Hiervoor hartelijk dank.

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Het Kanselkleed in de Dorpskerk in de veertigdagentijd.

Graag vragen wij uw aandacht voor het kanselkleed dat in deze veertigdagentijd aan de kansel in onze Dorpskerk hangt, met daarop een bijzondere afbeelding, gemaakt door theologe-kunstenares Anne-Marie van der Wilt.

In deze tijd vóór Pasen, de veertigdagentijd, van 5 maart t/m 19 april, is het antependium, het kanselkleed, paars van kleur. Paars is de kleur van boete, bezinning, verwachting en inkeer: deze kleur zien we in de voorbereidingstijd op Kerst (Advent) en op Pasen (Veertigdagentijd).

Het getal "veertig" is in de Bijbel een aanduiding van beproeving. Denkt u maar aan de reis van het volk Israël naar het beloofde land of aan de periode dat Jezus in de woestijn verbleef.

De afbeelding op het paarse antependium laat een kruis zien, doorbroken door een stoet van mensen die door het lijden heentrekken. Met elkaar vormen ze een kracht tegen het lijden door elkaar nabij te zijn in vreugde maar zeker ook in verdriet.

Het perspectief waar de mens in deze rij staat wisselt; soms zijn wij zelf de lijdende mens, soms zijn wij degene die de ander helpt, een andere keer kijken wij toe. Het beeld verwijst naar Jezus die als geen ander wist wat lijden was maar ook de mensen als opdracht meegaf om voor elkaar een naaste te zijn.



bent u het zelf wel. Uw aanbevelingen worden door de kerkenraad zeer op prijs gesteld. Graag zouden we van u een ingevuld en ondertekend exemplaar van het bij deze Op Weg gevoegde aanbevelingsformulier terugontvangen. U kunt het formulier tot 28 maart a.s. inleveren in de daarvoor bestemde bus in de kloostergang of bij mij, Drechtlaan 40. In de kloostergang zult u vanaf a.s. zondag ook nog extra formulieren aantreffen en eventueel kunt u ook zelf een brief schrijven met uw aanbevelingen, mits u deze met naam en ondertekend inlevert.

De kerkenraad hoopt op veel reacties, zodat we met z'n allen aan het werk gaan voor weer een voltallige kerkenraad.

Namens de kerkenraad,
Leen van der Sar

Even iets anders

Joke en ik hebben genoten van de speelsheid, maar ook de diepgang van de CJV-dienst in de Ontmoeting. Dit vraagt om er een traditie van te maken. In de groepsbespreking ging het erom wat maakt 'iemand anders'. Onder de titel: "Betrokkenheid" stond een stukje over iemand Anders in een boekje van Arkmedia dat Joke had aangeschaft: Luid en duidelijk van Mark Stibbe. Dat willen wij graag met jullie delen als variatie op het thema van de dienst, maar wel relevant met zoveel vacatures.

Betrokkenheid

Tot ons grote verdriet is deze week één van onze meest gewaarde gemeenteleden heengegaan: **iemand Anders**. Door het overlijden van **iemand** is een gat ontstaan dat zich moeilijk laat opvullen. **Anders** heeft jarenlang in ons midden vertoefd, en in al die jaren heeft **iemand** veel meer werk verzet dan je zou mogen verwachten.

Als het over leiderschap ging, was deze geweldige persoon degene van wie men inspiratie en resultaten verwachtte: '**iemand Anders** kan wel met die groep werken'.

Bij elk karwei en bij elke studie en vergadering lag één naam bestorven op ieders lippen: **iemand Anders!** 'Laat **iemand Anders** het doen' klonk het alom in de gemeente.

Het was algemeen bekend dat **iemand Anders** een van de gulste gevers in de gemeente was. Bij financiële nood ging iedereen er altijd van uit dat **iemand Anders** het gat wel zou dichten.

iemand Anders was een pracht mens die soms bovenmenselijke trekken vertoonde. Maar op een gegeven moment houdt het op. Om eerlijk te zijn, iedereen verwachtte teveel van **iemand Anders**.

Nu is **iemand Anders** er niet meer! We vragen ons af wat we nu moeten. **iemand Anders** heeft een schitterend voorbeeld nagelaten, maar wie gaat het navolgen? Wie neemt nu het werk op zich dat **iemand Anders** altijd deed? Bedenk wel, we kunnen het niet meer van **iemand Anders** verwachten!

Sterkte met uw overwegingen,

met vriendelijk groet, Joke en Leen Overbeek

Berichten van de Kerkenraad

Vacatures ambtsdragers.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 5 maart jl. is weer gekeken naar het rooster van aftreden. Na vier jaar is de ambtstermijn verstreken van wijkdiaken Joke Kroon, jeugdouderling Liset van Steenbrugge en pastoraal ouderling Willy Piet. Zij hebben te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. En scriba Annie Rietdijk heeft eerder aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als scriba en ook Piet Vroonland heeft aangegeven te stoppen als kerkrentmeester secretaris van het college van kerkrentmeesters. Dit betekent dus dat naast de nog steeds bestaande vacature voor een wijkdiaken er 5 vacatures ontstaan. De kerkenraad hoopt van harte dat deze vacatures op korte termijn weer opgevuld zullen zijn.

Daarbij wordt uw hulp ingeroepen. Laat uw gedachten eens gaan over wie u geschikt acht voor deze functies. Misschien

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collectes

Zondag 16 maart: *Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Sta stil bij arme boeren in Myanmar*

In Myanmar, het vroegere Birma, leeft één derde van de bevolking onder de armoedegrens. World Concern is een partner van Kerk in Actie in Myanmar.

Deze organisatie heeft zich als doel gesteld om de komende twee jaar, in samenwerking met lokale kerken, 400 gezinnen financieel onafhankelijk te maken. Door trainingen en leningen krijgen mensen de kans aan de armoede te ontsnappen en een onafhankelijk bestaan op te bouwen.

Zo worden er in dorpen rijstbanken opgebouwd. Mensen kunnen rijst lenen om als pootgoed te gebruiken. Vroeger was men hiervoor afhankelijk van geldschieters die enorme rentes vroegen. Dat is nu voorbij. Alle dorpelingen kunnen nu zelf rijst verbouwen en zo geld verdienen om de kinderen te onderhouden en naar school te sturen.

Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

Zondag 23 maart: *Collecte Kerk in Actie Diaconaat - Sta eens stil bij armoede in Nederland*

In Nederland leven, door de crisis, steeds meer mensen onder de armoedegrens.

In Almere is er een project opgezet door de diaconie. De diaconie helpt kansarme gezinnen door het geven van een soort credit card. Hiermee kunnen ze in een door de diaconie opgezette sociale winkel, artikelen "kopen". Ook kunnen ze hier voor gratis kleding en speelgoed terecht. Deelname is alleen mogelijk als men tegelijkertijd deelneemt aan een hulpverleningstraject. Het is de bedoeling dat deze gezinnen op termijn weer op eigen benen kunnen staan.

In Oost-Groningen groeien jongeren op in ongunstige omstandigheden. Er is veel werkloosheid en armoede, veel (laagopgeleide) jongeren hebben schulden. NEON jongerenwerk helpt deze jongeren, die nergens meer terecht kunnen, met het organiseren van hun leven. Met het regelen van gewone en ongewone zaken en het helpen oplossen van problemen. Een voorbeeld hiervan is het regelen van woonruimte waar jongeren dan, onder begeleiding, weer het leven op de rit kunnen krijgen en daarna weer op eigen kracht verder kunnen gaan met betere toekomstperspectieven.

De opbrengst van de collecte voor het Diaconaat is bestemd voor dit werk in Almere en Oost-Groningen en andere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie. Kom in beweging... zodat kansarme mensen in Nederland weer op eigen benen kunnen staan. Doet u ook mee?

Namens ZWO en Diaconie,
Wilma de Quaasteniet en Jorico Notenboom

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Verjaardagsfonds

Na heel veel jaren heeft Corrie Swier het CvK geïnformeerd te stoppen met het lopen voor het Verjaardagsfonds. Na zo'n grote inzet en met zo veel toewijding van Corrie kon het CvK niet anders dan haar 'eervol ontslag' aan te bieden. Corrie: wij spreken onze grote dank uit voor al datgene wat jij in financiële zin voor onze kerk betekend hebt! Dat is ECHT een heel groot compliment waard.

Door bovenstaande zijn inmiddels drie wijken vacant. Door ondergetekenden is op 18 februari jl. een korte vergadering belegd 'hoe nu verder'? Dat leverde een wat dubbel gevoel op. Nu stoppen betekent minder contact met gemeenteleden, maar ook het gevoel van onmacht; immers de response op een verjaardagsgroet namens de kerkgemeente blijft ook vaak uit. Met elkaar hebben we gekeken naar mogelijkheden en alternatieven. Maar we kwamen uiteindelijk tot een gefundeerd besluit: het met onmiddellijke ingang (helaas!) beëindigen van het Verjaardagsfonds.

Dat betekent nogal wat, immers we raken een vaste inkomstenbron van zo'n € 1.000 op jaarbasis kwijt. Dat is best spijtig in tijden van terugvallende kerkelijke bijdragen.

Het College wil nog eens benadrukken Corrie, Gerrie (2x), Ina, Ank, Tiny, Marion en Leen erg dankbaar te zijn voor hun getoonde inzet. Hartelijk dank nogmaals!

Namens het CvK,
Piet Vroonland en Ad de Quaasteniet

Legaat

Na het overlijden van ons gemeentelid mevrouw J.W. (Hannie) van den Berg-Wolff op 31 maart 2012 is gebleken dat zij (en haar man Henk, overleden 12 april 2010) onder andere de Protestantse Gemeente te Leimuiden als testamentair erfgenaam benoemd heeft. Na verdeling van de boedel heeft dit tot een legaat geleid voor onze gemeente van € 161.894. Met grote dankbaarheid hiervoor heeft het College van Kerkrentmeesters dit bedrag gereserveerd voor een tweetal doeleinden:

- voor de voorziening van het groot onderhoud aan de Dorpskerk en De Ontmoeting;
- voor het fonds voor jeugdwerk en (jeugd)pastoraat.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ad de Quaasteniet



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Er zijn dit keer geen mutaties

Te koop een Fazer piano

Voor de liefhebber een piano in goede staat.

Als we de piano tussen nu en 12 april niet kunnen verkopen wordt de piano te koop aangeboden op de Voorjaarsmarkt op 12 april.

Dus grijp nu uw kans.

In de topjaren 1983-84 produceerde Fazer zo'n 7.000 piano's per jaar en behoorde hiermee tot de grotere pianofabrieken van Europa. In die jaren werd driekwart van de productie geëxporteerd, voornamelijk naar West-Europese landen, waaronder Nederland. Al met al heeft het bedrijf bijna 100.000 piano's gebouwd. Het waren solide instrumenten met Langer mechaniek en Röslau staal - met een herkenbaar Fins design. In Nederland zijn vooral de modellen met kasten van 108 cm (Finlandia, AD, SL, Classic en Forte) bekend. In 1984 werd door Fazer ook nog het model Lapponia (112 cm hoog) op de markt gebracht. Alle Fazer-piano's werden sinds 1983 met een Langer-80-mechaniek uitgerust, die een verbeterde repetitie-eigenschap had.

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met Aad Treur (tel 509852)

Berichten van het Missionair Team



20 maart: filmavond: AMOUR

Politieagenten dringen een Parijs appartement binnen. Rustig maar grondig gaan ze te werk. Zakdoeken voor de mond, snel een raam open. In de slaapkamer vinden ze waarnaar ze op zoek zijn. De proloog van Amour is even simpel als verpletterend. Dit begin is tevens het einde; zo loopt het af. Zo loopt het, in zekere zin, altijd af. Nu hoeven we alleen nog maar te zien hoe het zo ver is gekomen.

Georges en Anne wonen hier, hoogbejaard maar nog vief. Anne was vroeger muziklerares; in een van de eerste scènes van de film bezoekt het echtpaar een concert van een oud-leerling. Rustig registreert Haneke hun leven, dat niet lang zo comfortabel blijft. Anne krijgt een beroerte, en dan nog een. Ze raakt halfzijdig verlamd, nog later kan ze bijna niets meer. Ze begint te dementeren.

Wat gebeurt er precies, wanneer ziekte toeslaat en de dood dichterbij sluipt? Wat blijft er nog over van liefde, verbondenheid en identiteit? Confronterende vragen die deze film niet uit de weggaat.

Aanvang 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid voor nagesprek. Iedereen van harte welkom!

Boekspot

De Boekspot heeft naast leenboeken ook weer een prachtige nieuwe boekencollectie in huis gehaald, bijv. **de nieuwste roman 'Lopen op het water' van Lynn Austin**. 'Down to earth' geeft Lynn Austin een intieme kijk in haar eigen worsteling. Hoe krijg ik passie terug? Ze vertelt over spirituele droogte in een tijd van verlies en ongewenste veranderingen. Tijdens haar pelgrimsreis door Israël leest ze op elke plaats waar ze komt uit de Bijbel. Met veel gevoel voor detail verweeft ze naadloos de gebeurtenissen in haar leven met de hoopvolle inzichten die ze in Gods Woord vindt en die haar nieuw geloof en richting voor de toekomst geven.

Het verhaal van de Nerflanders 'Niemand is zoals jij' dat afgelopen zondag in de CJV-dienst werd voorgedragen ligt ook op de boekentafel. De Nerflanders uit de prentenboeken van Max Lucado deden elke dag hetzelfde: ze gaven elkaar stickers. De Nerflanders die er mooi uitzagen, met glad hout en glanzende verf, kregen altijd gouden sterren. Ook zij die iets heel goed konden, kregen sterren. Maar de Nerflanders die weinig bijzonders konden, of van wie het hout beschadigd was, kregen grijze stippen. Zoals Wout bijvoorbeeld.

Niemand is zoals jij is een hartverwarmend verhaal voor kinderen én volwassenen, geschreven door de bekende auteur Max Lucado. In dit verhaal laat Eli, de houtsnijder, Wout begrijpen hoe speciaal hij is, ongeacht wat de andere Nerflanders van hem vinden.

De wereld leert: je bent in tel als je slim, knap of getalenteerd bent. God leert: je bent bijzonder om wie je bent, zonder voorwaarden!

Verder kunt u allerlei mooie, niet al te dure, kaarten voor speciale gelegenheden vinden.

Wees welkom tijdens de Open Huis woensdagochtenden (10.00- 11.30) of 's zondags na afloop van de dienst.

Excursie 'Petra' in Leiden

Na de twee rondleidingen met 40 mensen in november is er op zaterdag 22 februari nog een derde rondleiding georganiseerd. In totaal hebben bijna 60 mensen deelgenomen.

Groepsreis Jordanië

Vierentwintig deelnemers hebben zich opgegeven voor de reis naar Jordanië. De 8-daagse reis 'In de voetsporen van Mozes, Ruth, Johannes de Doper en Jezus' gaat bij leven en welzijn plaatsvinden van woensdag 28 mei t/m woensdag 4 juni '14. Voor vertrek zal er nog een tweede voorbereidingsbijeenkomst gehouden worden.

Met een hartelijke groet van het missionair team (Eric, Jeannette, Joost en Petra).

- Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen voor de levensmiddelenmand mag u donderdagavond 10 april komen brengen van 18.30 – 20.00 uur.
- Wilt u een taart of cake bakken voor de verkoop bij de koffie en thee of wilt u een dag of een dagdeel helpen met de verkoop (binnen of buiten) maar bent u (nog) niet gevraagd, neem dan contact op met Els van Elderen (507330) of Aad Treur (509852). We zijn nog op zoek naar mensen die kunnen helpen op 12 april maar ook bij het sorteren en uitzoeken van de boeken voor de boekenmarkt hebben we nog mensen nodig. Heeft u een paar uurtjes over en houdt u van boeken neem dan contact op met Jannie Eveleens (509693)

Nogmaals, deze dag kan alleen maar slagen met ons aller inzet!

Het ACKC

Overige berichten

Clubkamp!

Nog een weekje en dan is het alweer zover: clubkamp! Op alle clubavonden is het weer een drukke bedoening. Iedereen is toch stiekem benieuwd wat er gaat gebeuren, maar dat blijft uiteraard gewoon een verrassing! Er worden genoeg voorbereidingen getroffen: de kinderen zijn druk bezig met hun stukjes voor de bonte avond en aan het bedenken welke kleren echt mee moeten om het hele weekend cool te zijn! En de leiding is natuurlijk druk bezig met het verzinnen van leuke spellen! Oh ja, en de kookstaf is alweer aan het bekokstoven wat we gaan eten, dat zal vast wel weer lekker worden! Het thema is dit jaar SAFARI. We gaan kijken of we eindelijk die loslopende tijger in Oosterhout tegen gaan komen :-)

We vertrekken op vrijdag 21 maart om 19.00 uur vanaf zwembad De Kleine Oase aan de Tuinderij. We vinden het erg gezellig om flink uitgezwaaid te worden, zodat we nog heel even kunnen denken aan wat we een heel weekend niet gaan missen! Op zondagavond zullen we om 17.00 uur op dezelfde plaats weer moe maar voldaan terug komen. We hebben er zin!

Groetjes van de (tiener)clubleiding

Voorjaarsmarkt zaterdag 12 april

Op zaterdag 12 april is weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt. Op allerlei manieren kunt u ook al bij de voorbereidingen betrokken zijn.

- Goede spullen voor de rommelmarkt zijn welkom, evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles kunt u contact opnemen met Joost Boot (508133), Wim van de Maarel (509138) of Bert de Vos (509369) of ze donderdagavond 10 april van 18.30 – 20.00 uur zelf komen brengen in zaal 1 en 2 van de Ontmoeting.
- Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop bij de Monica Disseldorp (507982) of bij Bert en Maartje de Vos (509369). De trekking van de grote loterij is zaterdagmiddag 12 april. U kunt ook helpen bij de verkoop van de loten.

Bezorgdheid

Geef je over vol vertrouwen

Zet je zorgen maar opzij.

Op Mijn woorden kun je bouwen,

Leg je hand in die van Mij.

Heb ik morgen wel te eten?

Heb ik kleren voor mijn lijf?

Denk aan Mij, Ik laat je weten,

dat Ik altijd bij je blijf.

Zie de vogels, kijk naar boven

Zie de bloemen op het veld

Alle reden om te loven

Die zijn rijk en welgesteld.

Zal Mijn Vader jou niet geven,

alles wat men nodig heeft?

Echt, Ik sta je bij in 't leven

't is Mijn Vader, die 't jou geeft.

Laat je toch door Mij verrijken,

zoek ook naar gerechtigheid.

Dan ga jij op Mij gelijken,

ben je in je hart verblijd.

Zie niet op tegen de dagen

Zet je zorgen aan de kant.

Alles aan je Vader vragen.

Wandel met Hem, hand in hand.

Melodie: Lied 293 "Wat de toekomst brenge moge "

A.M. Peer



Verjaardagen 73+
Van harte gefeliciteerd

26 mrt.

mevr. J.M. Kinkel-van der Mik, Peppelhof
10, 2451 CT Leimuiden

26 mrt.

dhr. D. Brussen, Lindenlaan 3, 2451 CB
Leimuiden
Een fijne dag toegewenst en een gezegend
nieuw levensjaar.

Terugblik 7 + 1 cursus

Afgelopen winter hebben wij, Jacques en Annet, deelgenomen aan de 7 + 1 basiscursus geloven. Deze cursus werd geleid door ds. Jelis Verschoof en we gebruikten het boek 'Ontmoetingen met God' van Peter Hendriks. In dit boek wordt op een heel toegankelijke en begrijpelijke manier over het geloof geschreven. Vooraf lazen wij thuis telkens een hoofdstuk uit het boek en elke bijeenkomst begon met het kijken naar een aflevering van de DVD over het betreffende hoofdstuk. Hierna kwam het gesprek eigenlijk telkens vanzelf op gang.

Wij vonden dit een prettige en laagdrempelige manier om over ons geloof te praten. Onderwerpen als Geloven is altijd anders, Jezus ontmoeten, inspiratie vinden en de stilte zoeken kwamen aan de orde. Deze onderwerpen brachten dingen naar boven die je zelf niet zo snel ziet, gewoon door het er met elkaar over te hebben.

Wij kunnen het iedereen aanraden om aan zo'n cursus deel te nemen, om naast de praktische kerkzaken waar we vaak druk mee zijn (en vooral ook mee doorgaan hoor!) tijd te nemen om open te staan voor geloofszaken.

Jacques en Annet Roodenburg

Max Lucado: 'Niemand is zoals jij'

Tijdens de CJV-dienst van 9 maart hebben we geluisterd naar het verhaal van de Nerflanders. Dit verhaal sprak veel mensen aan en daarom publiceren we dit mooie verhaal graag in Op Weg (het boek is ook verkrijgbaar bij de Boekspot, zie elders in deze Op Weg).

De Nerflanders waren kleine mensen van hout en waren gemaakt door Eli, een houtsnijder. Eli's werkplaats lag bovenop een heuvel, zodat hij het hele dorp goed kon zien. Elke Nerflander zag er anders uit. De een had een grote neus, de ander grote ogen. De een was lang, de andere kort. De een droeg een hoed, een ander een jas. Maar ze waren allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder en ze woonden allemaal in hetzelfde dorp.

De Nerflanders deden elke dag hetzelfde: ze gaven elkaar stickers. Iedereen had twee dozen met stickers: één met gouden sterren en één met grijze stippen. Waar je ook keek, in alle straten en steegjes, overal waren ze bezig bij elkaar sterren of stippen te plakken. De Nerflanders die er mooi uit zagen, met glad hout en glanzende verf, kregen altijd sterren. Of die iets heel bijzonders konden, bijvoorbeeld prachtig zingen of moeilijke woorden konden zeggen, kregen ook sterren. Maar de Nerflanders van wie het hout ruw was, of de verf afgebladderd, of die niets bijzonder konden, kregen stippen.



Wout bijvoorbeeld. Hij probeerde heel erg goed zijn best te doen om

net zo bijzonder te zijn als de anderen, maar het mislukte steeds. Dan viel hij weer, of zijn hout beschadigde, of hij zei iets gekks. En de anderen kwamen naar hem toe en gaven hem grijze stippen. Na een poosje hadden de andere mensen zoveel stippen op hem geplakt, dat Wout niet meer naar buiten durfde. Hij was bang dat hij weer iets doms zou doen. Dan zouden de anderen hem nog veel meer stippen geven. En omdat Wout zoveel grijze stippen had, kwamen de mensen soms zomaar naar hem toe om hem een stip te geven, zonder dat hij iets verkeerd had gedaan.

"Hij verdient het om zoveel grijze stippen te krijgen," zeiden de Nerflanders tegen elkaar. "Hij is geen goede houten jongen." Het duurde niet lang of Wout ging dit zelf ook geloven. "Ik ben geen goede Nerflander," dacht hij. De weinige keren, dat hij nog naar buiten ging, trok hij op met andere Nerflanders die ook veel grijze stippen hadden. Bij hen voelde hij zich iets beter.

Op een dag ontmoette Wout een Nerflander, die anders was dan alle andere Nerflanders die hij ooit ontmoet had. Ze was van puur hout, zonder sterren of stippen. Ze heette Lucia. De mensen probeerden haar wel stickers te geven, maar de stickers bleven gewoon niet plakken. Sommige mensen hadden bewondering voor Lucia, omdat zij helemaal geen stippen had, dus ze wilden haar een ster



geven. Maar de sterren vielen zomaar van haar af. Anderen keken op haar neer omdat ze helemaal geen sterren had, dus wilden ze haar een grijze stip geven. Maar de stippen bleven ook niet plakken.

Wout dacht: "Ik zou zo graag als Lucia willen zijn. Ik wil niet dat andere mensen stickers op mij plakken." En hij vroeg aan Lucia: "Hoe zorg jij er nou voor dat die stickers niet plakken?" "Eigenlijk is dat heel gemakkelijk," zei Lucia. "Ik ga elke dag naar Eli." "Eli?" "Ja, Eli de houtsnijder. Elke dag ben ik bij hem in de werkplaats." "Waarom?" "Dat kun je beter zelf ontdekken. Loop de heuvel maar op. Hij is in zijn werkplaats." Toen draaide Lucia zich om en huppelde weg.

's Avonds toen hij ging slapen, dacht Wout na over wat Lucia tegen hem gezegd had. "Zou Eli wel willen dat ik kom?" vroeg hij zich af. Maar toen hij dacht aan de mensen en dat zij elkaar stickers gaven, stond zijn besluit vast: Hij ging naar Eli.

De volgende morgen ging Wout op pad. Hij volgde het smalle paadje naar boven, de heuvel op en hij stapte de enorme werkplaats binnen. Verbaasd keek Wout om zich heen. Wat was alles groot! Er lag een hamer die net zo lang was als zijn hele arm. Wout slikte. "Ik ga hier maar snel weer weg," dacht Wout een beetje bang en hij draaide zich al om. Toen hoorde hij zijn naam. "Wout?" De stem klonk diep en vriendelijk. Wout bleef staan. "Wout wat fijn dat je bent gekomen. Kom eens dichterbij, dan kan ik je goed zien." Wout draaide zich langzaam weer om en keek naar

de houtsnijder. "Weet u wie ik ben? vroeg hij verbaasd. "Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb je zelf gemaakt." Eli kwam van zijn stoel af, tilde Wout op en zette hem op zijn werkbank. "Hmmm," mompelde Eli, de maker, toen hij alle grijze stippen zag. "Ik zie dat de mensen jou geen goede Nerflander vinden." "Het spijt me, Eli. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als alle andere Nerflanders te zijn." "Oh, maar dat hoeft je tegen mij niet te zeggen, zoon. Het geeft niets. Ik trek me niets aan van wat andere mensen denken." "Oh, nee?" vroeg Wout verbaasd. "Nee, en eigenlijk zou jij dat ook niet erg moeten vinden. Zij delen sterren en stippen uit, maar alle Nerflanders zijn net als jij. Het maakt niets uit wat zij van je vinden. Het gaat erom wat ik van jou vind. En ik vind jou heel bijzonder." Wout moest lachen. "Ik, bijzonder? Waarom? Ik kan niet hardlopen. Ik kan niet hoog springen. Mijn verf is afgebladderd. Waarom vindt u mij bijzonder?" Eli keek hem aan. Legde zijn handen op de kleine houten schouderjes en zei met nadruk: "Omdat je bij mij hoort. Daarom vind ik jou zo bijzonder. Ik houd van jou." Wout had nog nooit meegemaakt dat iemand zo naar hem keek. En dit was niet zomaar iemand, nee, dit was zijn maker. Hij wist niet wat hij moest zeggen.



"Elke dag hoopte ik dat je bij me zou komen", vertelde Eli. "Ik ben gekomen omdat ik iemand heb ontmoet, die niet was beplakt met sterren of stippen", legde Wout uit. "Lucia. Ja, ik weet het. Ze heeft me over jou verteld." "Hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken?" De maker sprak rustig: "Omdat zij heeft besloten dat wat ik van haar vindt belangrijker is dan wat mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken als je dat zelf wilt." "Oh ja?" "De stickers plakken alleen als je ze belangrijk vindt. Hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk je de stickers van andere mensen vindt." "Ik weet niet zeker of ik helemaal begrijp wat u zegt." zei Wout. Eli glimlachte. "Wacht maar, je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers. Kom elke dag

maar bij me, zodat ik je kan laten merken hoeveel ik van je houd." Eli tilde Wout van de werkbank af en zette hem op de grond. "Vergeet het niet," zei Eli toen Wout de deur uitliep, "jij bent bijzonder, omdat ik je heb gemaakt." Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij: volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond.

Uit de omgeving

Sing-in Woudse Dom

Op zondagavond 16 maart a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijsaterwoude een sing-in. Het thema op deze avond luidt: "De Heer is opgestaan". Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie:
Piet de Graaf, tel. 0172-508177



Agenda

zo. 16 maart	Sing-in Woudse Dom 19.00 uur
do. 20 maart	Filmavond 'Amour' 19.45, De Ontmoeting
vr. 21 maart	19.00 uur vanaf de Kleine Oase vertrek clubkamp
zo. 23 maart	17.00 uur, terugkomst clubkamp
do. 10 april	Inzaming spullen Voorjaarsmarkt 18.30 - 20.00 uur, De Ontmoeting
za. 12 april	Voorjaarsmarkt 10.00 - 15.30 uur, De Ontmoeting
zo. 13 april	Geloofsopvoeding

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthoek 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaastent, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)

Aanbevelingsformulier ambtsdragers

Protestantse gemeente te Leimuiden

Dit formulier is zodanig ingedeeld, dat twee personen ieder hun eigen aanbevelingen kunnen doen.

Vacature	Naam en adres	Naam en adres
Ouderling, scriba (1 vacature)	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Wijkouderling (1 vacature)	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Jeugdouderling (1 vacature)	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Diaken (2 vacatures)	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
Kerkrentmeester, secretaris (1 vacature)	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Eén naam per vacature is voldoende, meer namen noemen mag.		
Uw naam en adres		
Ondertekening		

Inleveren uiterlijk 28 maart 2014 in de doos in de kloostergang of bij de voorzitter, Leen van der Sar, Drechtlaan 40.

Bijlage

Van de voorzitter,

Reeds geruime tijd speelt in ons mooie dorp de vraag of er een dorpsraad zou moeten komen. Er is kort geleden besloten te komen tot die dorpsraad voor Leimuiden.

Verenigingen en andere organisaties, waaronder de kerk, PG Leimuiden zullen zich in moeten spannen om die dorpsraad goed te laten functioneren. Wij zullen ons beraden hoe we daar inhoud aangeven en we vinden het goed dat u als leden op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid om lid te worden van de dorpsraad of er iets voor te doen.

Leen van der Sar



Dorpsraad i.o.



Na overleg met de voorzitter van de kerkenraad neem ik hierbij de vrijheid u te attenderen op het belang om lid te worden van de vereniging dorpsraad Leimuiden. Deze tijd van overheveling van taken op het gebied van zorg en welzijn door de centrale overheid naar de gemeente vraagt nog meer betrokkenheid van de burgers bij de samenleving. Dat willen we organiseren in Leimuiden door een dorpsraad in het leven te roepen, die gedragen wordt door de inwoners van Leimuiden en Bilderdam, maar ook door de verenigingen, kerken en andere maatschappelijk organisaties actief in onze gemeenschap. Zie hieronder het persbericht. Er liggen ook inschrijfformulieren in de kloostergang.

Leen Overbeek, namens de werkgroep tot oprichting van de vereniging dorpsraad Leimuiden

Dorpsraad Leimuiden wordt opgericht

Vanaf 1 maart is een groepje ondernemende mensen aan de slag gegaan met het oprichten van een breed gedragen, representatieve Dorpsraad voor Leimuiden. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het Praethuys in de Boerderij werd duidelijk dat er ook in Leimuiden vraag is ontstaan naar een Dorpsraad. Leimuiden verdient een duidelijke stem in Kaag en Braassem en een sterke Dorpsraad kan daar veel aan bijdragen. Met dank aan het vele voorbereidende werk van het Praethuys, kan de werkgroep nu een vliegende start maken met het oprichten van een Dorpsraad voor Leimuiden.

De werkgroep heeft drie taken op zich genomen:

Ten eerste zoekt de werkgroep contact met alle bewoners van Leimuiden via de verenigingen en roept hen op om lid te worden van de nieuw te vormen vereniging Dorpsraad Leimuiden. Alleen met voldoende draagvlak zal de Dorpsraad Leimuiden een sterke positie in kunnen nemen in de gemeente. Het enige dat van u gevraagd wordt, is dat u meedenkt. Dat kan als actief lid, door zitting te nemen in het bestuur van de Dorpsraad of in één van de werkgroepen, of als steunlid. Als steunlid wordt u op de hoogte gehouden van alles waar de Dorpsraad mee bezig is en kunt u punten aanbrengen voor op de agenda.

Ten tweede roept de werkgroep alle bewoners van 18 jaar en ouder op om op 19 maart te gaan stemmen, *als Leimuiden er toe wil doen, stem of het nu oranje, blauw is of groen*. Een signaal naar de politiek dat ze rekening moeten houden met de belangen van Leimuiden. Dit wordt een record opkomstpercentage.

Ten derde houdt de werkgroep zich bezig met de technische kant van de oprichting, bijvoorbeeld het samenstellen van statuten en het bijeenbrengen van de opstartkosten. We streven ernaar om half april voldoende inwoners enthousiast te hebben gemaakt om de Dorpsraad officieel op te richten. Op de oprichtingsvergadering, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd, zullen alle leden van de Dorpsraad een bestuur kiezen.

Bent u enthousiast geworden en wilt u meehelpen of meedenken? Meldt u dan aan als (steun)lid via dorpsraadleimuiden@live.nl of bel met het secretariaat 0172-755308. U kunt de Werkgroep Dorpsraad Leimuiden in oprichting nu al volgen op www.facebook.com/pages/Dorpsraad-Leimuiden-in-oprichting