



Geroepen worden

De jonge Samuel diende de HEER, onder de hoede van de profeet Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. (...) Toen riep de HEER Samuel. (...) En Samuel antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.'

1 Samuel 3:14a,10b.

Het was een donkere tijd, die Richterentijd waarin Samuel leefde. Niet alleen omdat Israël regelmatig te maken had met aanvallen door vijandige volkeren - maar vooral hierom: 'Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer'. In de oude vertaling staat het zo: 'In die dagen was het woord des HEREN schaars.' Misschien hadden de mensen het bij tijd en wijle materieel gezien best nog wel goed, maar geestelijk heerste er schaarste: God - waar wás Hij? Wat merkte je van Hem? Wat dat betreft is de Bijbel altijd weer zo'n actueel boek!

Want ook ons, vandaag, kan die vraag wel eens bekruipen: wat merk ik eigenlijk van God, wat hóór ik eigenlijk van Hem? Hoe kwam het eigenlijk dat 'in die dagen er zelden woorden van de HEER klonken'? En hoe komt het ook dat veel mensen vandaag weinig van God ervaren?

Daar is van alles over te zeggen - maar zou één belangrijke reden niet zijn, dat het aan onszelf liggen kan? Dat wij het zó druk hebben met van alles en nog wat, dat wij misschien nauwelijks meer tijd nemen voor God? Dat wij God misschien niet echt van harte zoeken? Ja en dan blijft God niet spreken, zoals een radio die je vergeten bent uit te zetten: God zwijgt dan. Maar het wonder in de geschiedenis van Samuel, het wonder van Gods genade is, dat Hij toch weer het woord neemt: 'Toen riep de HEER Samuel.'

En Samuel gaf ook gehoor aan de roep van God: 'Spreek, uw dienaar luistert.' Daardoor, doordat Samuel dat deed, is hij tot grote zegen geweest voor zijn tijd. Zoals Samuel werd geroepen - zo geldt dat voor ons allemaal: voor jou en u en mij.

God roept ons tot een leven samen met Hem, een leven in de navolging van Christus, een leven in verbondenheid ook met de christelijke gemeenschap. Hij roept je jouw plaats in te nemen in zijn komend Koninkrijk. Hij roept ons op allerlei manieren: bovenal in zijn Woord als je dat openslaat en leest. Maar Gods stem kan ook klinken in een lied dat je hoort, in iets wat je ziet op de TV of door iets wat je meemaakt of leest of wat iemand tegen je zegt, of door de schoonheid van de natuur of door...

Kerkdiensten

Zondag 25 mei

6^e zondag van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastvrouw	Corry van der Sar
Collecten	Sponsoring bed Zambia (1) en Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Jelis Verschoof jr.

Zondag 25 mei Lente Zangavond

19.30 uur - Dorpskerk

Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag

40^e paasdag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	dhr. J. Schoenmaker
Ouderling	Willy Piet
Collecten	Plaatselijk Missionair Werk (1) en Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muijden
KN-dienst	Geen

Zondag 1 juni

7^e zondag van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. M.A. van Gaalen- van Veen, Ipendam
Ouderling	Ineke Griffioen
Gastheer	Frank Rensen
Collecten	Kindernevendienst (1) en Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
Basis-cat	Gert Rietdijk
KN-dienst	Clara de Ruiter

Zondag 8 juni Pinksteren

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Je bent een geroepene - maar geef je ook gehoor aan die stem? Komt God in jouw leven tot Zijn recht?

Je bent een geroepene - en als je gehoor geeft aan die stem van God, zul je het ook ervaren dat je een gezegende bent.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Graag weer even wat berichtjes rond wel en wee in onze gemeente.

Afrika in Leimuiden:

Zondagochtend 18 mei jl. was de dienst net begonnen toen er achterin de kerk een niet 'alledaagse' kerkganger binnenkwam en achter in de kerk ging zitten: een negerin in een exotische fel-groene jurk, bestikt met gouddraad en zilverkleurige knopen: alsof zij naar een heel bijzonder feest gekomen was. Het bleek een vrouw uit Nigeria te zijn die hier op bezoek was. Op mijn opmerking dat zij zo prachtig gekleed was en dat mij dat altijd opviel bij Afrikaanse christenen op zondag zei ze: 'On Sunday we meet the Lord and by how we dress we want to honour Him' - 'Zondags in de kerk mogen wij de HEER ontmoeten en ook door onze kleding willen wij Hem eren!' Wat een mooie gedachte!

Kerkdiensten:

Afgelopen zondag heb ik in overleg met Peter van der Beek in de dienst het accent gelegd op de jongeren. Zij gingen deze keer niet naar de tienerdienst maar bleven in de kerk. Mooi was dat, en fijn dat er zoveel mensen waren - 101 om precies te zijn, de luisteraars thuis niet meegerekend. Het thema was: 'Je wordt geroepen' naar aanleiding van de roeping van de jonge Samuël. Wij hebben gekeken naar een filmpje over een student die geroepen werd door God toen hij een keer op het drukke treinstation van Arnhem liep (voor het filmpje, zie <http://www.eo.nl/beam/geloven/videos/-mc-/g/-mg-/344/-ms-/het-liedje-dat-mijn-leven-veranderde/-mp-/1/>), Wij hebben ook geluisterd naar een rap van de Nederlandse hiphopgroep Damascus 'Ik geeft het over': als de stem van God klinkt, wat doe je daar dan mee, ga je verder met je eigen leven of vertrouw je jezelf toe aan de Heer? Voor deze rap: <https://www.youtube.com/watch?v=Nx29EQJAZ4E>.

Hemelvaart en Pinksteren:

Donderdag 29 mei a.s. is het Hemelvaart: wij vieren dat Jezus na alles voor ons te hebben volbracht door de Vader opgenomen is ten hemel. In de Heidelbergse Catechismus (1563), één van de Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, staat over de betekenis van dit feest o.a.: 'Hij is in de hemel nu onze Pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader, en Hij zendt ons zijn Geest als onderpand' (Zondag 18). Jan Schoenmaker hoopt in deze dienst.

Tien dagen later vieren wij het Pinksterfeest. Een gelegenheidskoor van gemeenteleden zingt enkele liederen, en er zijn ook nog een aantal andere bijdragen. Het belooft een mooie en feestelijke dienst te worden waarin wij mogen vieren dat de Geest gekomen is en waait, ook vandaag, ook in ons land. Wat hebben wij de nabijheid, hulp en inspiratie van de Geest nodig, voor ons eigen leven,

en ook voor ons leven als christelijke gemeente. Iedereen van harte welkom, jong en oud(er)!

Rood antependium met Pinksteren:

De liturgische kleur van het antependium (het kanselkleed) met Pinksteren is rood. Van Bert Tijssink kreeg ik het volgende stukje hierover: 'Met het rode antependium, dat gebruikt wordt met Pinksteren of wanneer er ambtsdragers worden bevestigd, beseffen we dat een volgend tijdperk van het kerkelijk jaar wordt gevierd.

Rood is de kleur van bloed, vuur en enthousiasme (Handelingen 2 : 3,4) en van de liefde.



De afbeelding op het kanselkleed laat een duif zien als symbool voor Gods Goede Geest die mensen in beweging zet en enthousiast maakt. Gods Geest laat zich ook kennen als Trooster die mensen nabij is in verdriet, pijn en moeite.'

Zieken:

Jannie van Ravenhorst - Arlar is na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis en het verpleegtehuis weer thuisgekomen aan de Lindenlaan 29.

Bert Tijssink (Vriezekaap 49) moest een operatieve ingreep ondergaan in verband met een tumor in de borst. De operatie is goed verlopen en niet lang daarna kreeg hij bericht dat er geen uitzaaiingen waren. Heel goed nieuws dus, waar wij de Heer voor danken.

Joke Kroon - Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) verblijft nog in Topaz Revitel, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden. Joke's kamernummer is kamer 830.

Jacqueline de Rijk - Pul (Kloofpad 63), die daar ook verblijft (kamer 936) heeft goed nieuws gekregen: zij hoopt vrijdag 23 mei a.s. weer thuis te komen. Welkom thuis weer Jacqueline! Onze koster Wanda is tijdelijk uitgeschakeld door een hernia. Veel sterkte en hopelijk ook weer een geleidelijk herstel.

Tenslotte denken wij aan Piet Vroonland in Verpleeghuis Overrhyn in Leiden (afdeling 'de witte singel', kamer 1103, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden; zijn telefoonnummer daar is 06 21466752) en wij denken ook

aan alle andere gemeenteleden die problemen hebben en moeiten met hun gezondheid, of bezig zijn met behandelingen en kuren.

Veel sterkte, hulp van Boven en mogen de behandelingen een positief resultaat hebben!

Thema-ochtend met Piet Ravensbergen:

Dinsdagochtend 10 juni a.s. hoopt Piet Ravensbergen een thema-ochtend te houden over het onderwerp: 'Ouder worden en ethiek?' Hij doet dit mede in het kader van zijn master-studie theologie. Meer hierover leest u direct dit gemeentenuws. Van harte uitgenodigd!

Huwelijksjubilea:

Op 29 mei a.s. hopen Flip en Gré van Klaveren - Roest (Bilderdam 28b) 45 jaar getrouwd te zijn.

En 2 juni a.s. zijn Arie en Gre Kooij - Brussen (Scholekster 4 en Zorgcentrum Woudsoord Weteringpad 2481 AS Woubrugge) 65 jaar getrouwd. Een mooie dag toegewenst met allen die u lief zijn en heil en zegen voor de toekomst in het licht van wat de psalmist van Psalm 68 dicht: 'Dag aan dag draagt de HEER ons; die God is ons tot heil'.

Verhuizing:

Het duurt nog even, maar op 16 juni a.s. hoopt Corrie Angenent - Besemer van het verzorgingshuis in Nieuwkoop te verhuizen naar de nieuwe Aarhoeve in Langeraar.

Haar adres wordt: mevrouw C. Angenent-Besemer, J.M. Halkesstraat 33 - 123, 2461 RT Langeraar. Wij wensen haar daar een heel goede tijd toe, in het vertrouwen

waarvan Gezang 293 zingt: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand'.

Examens:

Heel wat van jullie jongeren zijn de afgelopen weken bezig geweest met examens, in Alphen, in Nieuw Venneep, in... - waar je ook maar op school zit. Altijd een heel spannende tijd! Lukt het allemaal, zal ik slagen? Afgelopen zondag hebben wij in de kerk ook voor jullie gebeden dat het lukken mag. Veel succes en wij hopen dat binnenkort de vlag uit kan. En ook alle goeds bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij het zoeken van werk!

Jordanië:

Van woensdag 28 mei t/m woensdag 4 juni zijn Petra en ik mijn vrouw onderweg in Jordanië samen met 22 reisgenoten, voornamelijk uit Leimuiden maar ook uit de regio zoals Rijssenhout en Weteringbrug. Wij hopen een aantal Bijbelse plaatsen te bezoeken zoals de Jabbok, de doopplaats Bethanië waar Johannes doopte en ook de berg Nebo waar Mozes het beloofde land mocht zien. Ook brengen wij een bezoek aan de Nabateëenstad Petra. Mocht zich iets voordoen, dan kunt u contact opnemen met de uw wijkouderling of wijkdiaken of met de voorzitter van de kerkenraad.

Dat was het voor deze keer. Met een vriendelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Thema-ochtend met Piet Ravensbergen: OUDER WORDEN EN ETHIEK?

Ouder worden en ethiek is dat geen vreemde combinatie? Heeft dat iets met elkaar te maken? Wat is ethiek eigenlijk, moet je daar geen ethicus voor zijn?

Ethiek gaat over het 'gewone' leven. Ethiek is niet uitgevonden maar ontstaat wanneer mensen in hun leven tegen situaties aanlopen die vragen oproepen, wanneer het spannend wordt of misschien ook moeilijk. Dan kan een goed gesprek, een deskundig advies of de ervaring van een ander je soms verder helpen en komt er ruimte voor diepere vragen. Hoe zie jij dat dan? Hoe kom ik tot een goede keuze?

Ook ouder worden hoort bij ons leven, als de lucht die we inademen. Daar zijn we ons niet altijd van bewust en soms willen we dat ook liever niet weten. Maar toch, al vanaf onze eerste dag worden we ouder. We hopen oud te worden en wensen het elkaar ook toe. Lang zullen ze leven in de Gloria!

Over de ervaringen van het ouder worden, de mogelijkheden en de moeilijkheden willen we met elkaar in gesprek gaan. Vanuit verschillende ethische kanten kijken we naar de verhouding ethiek en ouderdom en spreken we met elkaar over mogelijkheden en moeilijkheden van ouder worden. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Voor deelname, graag even aanmelden voor eind Mei.

Plaats: DE ONTMOETING, Dinsdag 10 JUNI van 10.00 tot 11.30 uur.

Gespreksleider: Piet Ravensbergen.

Aanmelden: ravensbergenp@gmail.com (0651112285)
ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl

Berichten van de Diaconie en ZWO

Zuid Soedan

"Het is van levensbelang dat miljoenen mensen in Zuid-Soedan hulp krijgen, voordat in juni het regenseizoen begint", aldus Kalisto Inyani, medewerker van Kerk in Actie en ICCO in Juba, Zuid-Soedan.

Sinds op 15 december van 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Soedan verspreid. Meer dan een half miljoen mensen heeft huis en haard verlaten en is op de vlucht. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. De aantallen lopen met de dag op en de behoefte aan hulp stijgt.

Samen met het internationale ACT Alliance werk, verlenen Kerk in Actie en ICCO noodhulp in Zuid-Soedan. De hulp bestaat uit het verstrekken van basisartikelen zoals dekens, plastic matten, muskietennetten, zeep, schoon drinkwater en gereedschap om het land te bewerken. Ook is er aandacht voor gezinshereniging en psychosociale zorg voor vluchtelingen.

De diaconie doneert € 5.000,- voor dit noodhulpwerk.

Stichting Holland-Oekraïne

Al enkele jaren ondersteunt de diaconie deze stichting te Nieuw Vennep die zich toelegt op het inzamelen en transporteren van medische, educatieve en algemene gebruiksgoederen naar zorgvuldig geselecteerde projecten in Oekraïne. Dit alles voor het verbeteren van de vaak bizarre en onmenselijke leef- en verpleegomstandigheden van de vergeten en vaak verborgen groep mensen, weerloos bungelend aan de onderkant van de Oekraïense samenleving.

De recentelijke ontwikkelingen in Oekraïne maken het moeilijker om contacten te leggen. En met alle aandacht voor het politieke gekibbel worden de belangen van weerloze en zieke mensen vaak helemaal vergeten. Juist daarom is de stichting blij dat er op 25 april een transport van 6 afgeladen trailers en een ambulance vanuit Nieuw Vennep kon vertrekken.

Braderie

Op woensdag 18 juni nemen we weer deel aan de jaarlijkse braderie. We hebben hier al eerder over bericht. Inmiddels hebben we het goede bericht gekregen van het missionair team, dat zij net als vorig jaar meedoen. Zij hebben een eigen kraam en zorgen o.a. ook voor koffie en thee op het terras. We vragen aan gemeenteleden of zij weer voor cake, appeltaart e.d. kunnen zorgen. Zij kunnen zich opgeven bij Jeannette Meijer 0172 507551. Van het college van kerkrentmeesters hebben we toestemming, om gasten de mogelijkheid te bieden de kerk te bekijken. Mits onder goed toezicht. Wie hierbij wil helpen kan contact opnemen met Johan Schuurin 0172 507504. Er hebben zich al enkele gemeenteleden gemeld die groente, bloemen en plantjes beschikbaar stellen. Heeft u ook materiaal? Neem dan a.u.b. contact met ons op.

Collecten

Op zondag 25 mei collecteren we voor de sponsoring van 2 bedden in het St. Francis' Hospital in Katete, Zambia. Op Hemelvaartsdag 29 mei wordt er gecollecteerd voor ons plaatselijk missionair werk. Zondag 1 juni is de collecte bestemd voor de kindernevendienst.

We bevelen deze collecten van harte bij u aan om dit mooie werk voort te kunnen zetten!

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurin en Jorico Notenboom

Overige berichten

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 6 juni komen wij bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen. Tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.zaal2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.

Gezamenlijke maaltijd donderdag 5 juni a.s.



Op donderdag 5 juni a.s. zal er weer een gezamenlijke maaltijd worden gehouden in De Ontmoeting. Deze begint om 18.00 uur en u bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd € 3,- .

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Agnes Hogeboom tel. 509633 en Jeannette Meijer tel. 507551. Zou u dit vòòr maandagavond 2 juni willen doen? Als maaltijdgroep komen we altijd de maandagavond vòòr de maaltijd bij elkaar en tellen het aantal aanmeldingen. Als er veel mensen zich nog op het laatste moment aanmelden, is het voor de kookploeg wel heel spannend of er wel voldoende gekookt is.

Namens de gezamenlijke maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Foto's op website

Op www.pgleimuiden.nl zijn foto's toegevoegd van:

de CJV dienst van 9 maart
de Voorjaarsmarkt van 12 april en
de Paasdienst van 20 april.

De foto's zijn gemaakt door Eli Hoogendoorn. Leuk om nog even terug te kijken en na te genieten.

Annet Roodenburg

Bedankje

Tijdens mijn verblijf in het LUMC en het in Rijnlands Revalidatie Centrum heb ik zoveel hartverwarmend medeleven ontvangen in de vorm van bloemen en kaarten. Dat heeft me echt goed gedaan.

Graag wil ik iedereen, ook namens René, hiervoor hartelijk bedanken.

Jacqueline de Rijk-Pul

Christelijke Identiteit

Op de wijkavond is ons de vraag voorgelegd:
Wat is je identiteit, en hoe ga je die beleven?
Daar is zowel het één als het ander over gezegd,
en er werden positieve antwoorden op gegeven.

We moeten zijn zoals we zijn,
dus niet met twee monden spreken.
Ons behoeden voor valse schijn,
en daarbij weten dat we door mensen worden bekeken.

Eén ding moeten we onthouden, ja allemaal
dus beslist a.u.b. niet vergeten.
Stel altijd het Woord van God centraal.
Prioriteit no : 1 – Zeker weten !

De ware identiteit is, met Jezus te wandelen in het leven.
Oprecht van hart en met Gods Geest vervuld.
De Heilige Geest wil dit graag aan iedereen geven.
Zo worden soms, Gods geheimen onthuld.

A.M.Peer

Uit de omgeving

Pinksternoveen Het Groene Hart 2014

Ook dit jaar maakt de parochiekern St. Jan de Doper deel uit van de Pinksternoveen van het groene hart als voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren.
Zoals het routeschema aangeeft, komen wij als gemeenschap bijeen op vrijdag 6 juni 2014 om 19.30 uur in de Sint Jan de Doper kerk.
U bent allen van harte uitgenodigd. Na afloop kunt u nog wat napraten onder het genot van een kopje koffie of thee

Oecumenisch Beraad

Route Zuid

Start :
Vr. 30 mei 19.30 uur H. Johannes de Doper Boskoop
Za. 31 mei 19.00 uur H. Petrus & Paulus Reeuwijk
Zo. 1 juni 09.30 uur Kerk.centrum De Bron Alphen a/d . Rijn
Ma. 2 juni 19.30 uur H. Willibrordus Bodegraven
Di. 3 juni 19.30 uur De Lichtkring lphen a.d.Rijn
Wo 4 juni 19.30 uur Christus Dienaarkerk Zoeterwoude-dorp
Do. 5 juni 19.30 uur H.H.Engelbewaarders Hazerswoude-dorp
Vr. 6 juni 19.30 uur Samenwerkende kerken HAPIS Haastrecht

Slot: Za. 7 juni 19.00 uur H. Bonifacius Alphen a.d.Rijn

Route Noord

Start :
Vr. 30 mei 19.30 uur H. Johannes de Doper Boskoop
Za. 31 mei 19.30 uur H.H.Petrus & Paulus Aarlanderveen
Zo. 1 juni 10.00 uur Huize Ursula Nieuwveen
Ma. 2 juni 19.30 uur O.L.V. Hemelvaart Nieuwkoop
Di. 3 juni 19.30 uur H. Johannes Geboorte Zevenhoven
Wo. 4 juni 19.30 uur Gereformeerde Kerk Ter Aarlanderveen
Do. 5 juni 20.00 uur O.L.V. Geboorte Rijpwetering
Vr. 6 juni 19.30 uur St..Jan de Doper Leimuiden/Rijnsaterwoude

Slot: Za. 7 juni 19.00 uur H. Bonifacius Alphen a.d.Rijn

 Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd	
30 mei	mevr. J.P. Treur-Peters, dr. Stapenseastr.33a, 2451 AC Leimuiden
3 juni	dhr. M.J. Prins, Vriezeloop 21, 2451 CP Leimuiden
5 juni	dhr. E. Tijssink, Vriezeloop 47, 2451 CR Leimuiden
6 juni	mevr. S. Brummelkamp-Fokker, Verlaat 33, 2451 ZN Leimuiden

 Agenda	
Zo. 25 mei	19.30 uur Zangavond in de Dorpskerk
Wo. 28 mei	20.00 uur Kerkenraadsvergadering
Do. 5 juni	18.00 uur Gezamenlijke maaltijd in de Ontmoeting
Di.10 juni	10.00 uur, De Ontmoeting Thema-ochtend met Piet Ravensbergen: OUDER WORDEN EN ETHIEK
Wo. 18 juni	Braderie Dorpsstraat

	<h2>Kerkelijk Bureau</h2>
	<p>Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 - E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>

Vertrokken

Raymond Rensen, van Weidelaan 17 naar Hardenberg

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.****Bezorging** Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Paula de Koning, Annet Roodenburg (500149) en Wim Vonk (508254)