



Greppels graven in de woestijn

'De profeet Elisa zei: Zo zegt de HEER: men make in dit dal vele greppels, want zo zegt de HEER: u zult geen wind voelen en geen stortregen zien; toch zal dit dal vol water lopen, zodat u kunt drinken, u met uw vee en uw lastdieren.'

2 Koningen 3:16,17

Een vreemde opdracht: 'Greppels graven in de woestijn'.

De achtergrond hier is een bondgenootschap van drie koningen: koning Joram van Israël, koning Josafat van Juda en de koning van het land Edom ten zuiden van de Dode Zee. Ze trekken samen op om een andere koning, koning Mesa van het land Moab een lesje te leren. Maar onderweg door de woestijn van Edom verdwalen de drie koningen. Na zeven dagen het water helemaal op en is het einde voor mens en dier nabij.

Alle ménselijke hoop is verloren.

Maar dan vragen de drie koningen aan de profeet Elisa om raad en deze heeft voor hen een woord van de HEER: 'Graaf hier in de woestijn greppels, want dit dal zal volstromen met reddend water...'

Wat hebben de drie koningen gedacht toen zij deze wonderlijke opdracht hoorden?

Wat zou u zelf denken?

Maar de koningen hebben het woord van de HEER toch gehoorzaamd en zijn aan de slag gegaan.

's Avonds is het werk klaar, en de volgende morgen gebeurde wat niemand eigenlijk nog voor mogelijk hield: er vloeiende water het dal in, water in de woestijn, als een stil geheim, een onverwacht geschenk van God.

Ook wijzelf kunnen in ons eigen leven woestijnperiodes meemaken. Dat alles dor en doods geworden is, waar vind je nog water?

En ook onze wereld kan zoveel weg hebben van een woestijn, zoveel ellende, en je voelt je vaak zo machteloos.

Maar dan is deze oude geschiedenis een bemoediging, een oproep van de HEER: 'Blijf graven, blijf greppels graven in de woestijn, en Ik beloof je: er zal water komen, levend water, een nieuwe tijd.'

Greppels graven in de woestijn: weet u wie ons dat heeft vóórgedaan, wie dat zelfs allereerst vóór ons heeft gedaan?

Jezus Christus.

Hij is gaan graven in de woestijn van onze wereld door zijn woorden van eeuwig leven, door zijn wonderen en tekenen van hoop, door zijn liefde, door het offer van zijn leven en zijn verrijzenis.

Daardoor is er een stroom van het goede, het ware, het schone de woestijn van onze wereld binnengevloeid. Een rivier van geloof, hoop en liefde, door de aanwezigheid van de Geest van Jezus, de Heilige Geest.

Voor wie kijkt naar Jezus Christus, de grote Greppelgraver, betekent dat: je mag moed houden als je zelf door de woestijn trekt, je mag moed houden ook voor de woestijn van onze wereld.

Blijf graven, blijf je inzetten voor Gods Koninkrijk, blijf het verwachten van Hem.

Waar wij in vertrouwen blijven graven, kan het zomaar gebeuren: water in de woestijn.

Als een stil geheim, een geschenk van God.

ds. Verschoof



Kerkdiensten**Zondag 20 juli**5^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. H.J. Plomp, Oegstgeest
Ouderling	Ineke Griffioen
Gastheer	Pieter Meijer
Collecten	Kinderen in de Knel: Agreds (1), Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Josina Vonk

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Pieter en Jeannette Meijer.

Zondag 27 juli6^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	mw. C. Romeijn, Ter Aar
Ouderling	Ineke Griffioen
Gastvrouw	Wilma de Quaasteniet
Collecten	Leprazending (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Elly van Emmerik

Zondag 3 augustus7^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Vermeij-de Jong, Boskoop
Ouderling	Aad Treur
Gastvrouw	Willy Piet
Collecten	Exodus (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Ineke Griffioen

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Frank Rensen en Liset van Steenbrugge

Zondag 10 augustus8^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	dhr. G. Groenewoud, Maarssebroek
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastvr &-hr.	Annet en Piet Rietdijk
Collecten	De Sleutelbloem Noorden (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Ineke Griffioen

Zondag 17 augustus9^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Leen van der Sar
Gastheer	Wim Groot
Collecten	KIA Zomerzending (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jorico Notenboom

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Gert en Joke Rietdijk

Zondag 24 augustus10^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Leen van der Sar
Gastheer	Bert Tijssink
Collecten	Evangelisatiewerk (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Zondag 31 augustus11^e zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Deze zondag is er tienerdienst

Camping de Drecht

20 juli	11.00 uur , Geen campingdienst, wel inloop met koffie en een kinderactiviteit
27 juli	10.30 uur, campingdienst Voorganger: Johan Terlouw Begeleiding: Eric Roggeveen of Dabar-team
3 aug.	10.30 uur, campingdienst Voorganger: Jan Schoenmaker Begeleiding: Dabar-team
10 aug.	10.30 uur, campingdienst Voorganger: Gerrit de Haan Begeleiding: Gerrit de Haan
17 aug.	19.30 uur, campingavonddienst Voorganger: Henk van Dam Begeleiding: Jan Goedhart
24 aug.	10.30 uur, campingdienst Voorganger: Wim Spaargaren Begeleiding: Wim Spaargaren
31 aug.	10.30 uur, campingdienst Onder voorbehoud

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Als u dit zomernummer van op Weg ontvangt, begint officieel mijn vakantie. Maar toch, op de valreep, nog enkele pastorale zaken.

Kerkdiensten:

Ik ben heel blij dat Jan Schoenmaker in de vakantieperiode weer een aantal collegae bereid heeft gevonden voor te gaan. Zeker in de zomertijd kost het vaak veel telefoontjes om iemand te vinden, alle waardering dus voor het werk dan Jan als preekgelaar doet.

Zondag 6 juli jl. was het een overstapdienst voor vijf kinderen: Damian Disseldorp, Chris Roggeveen, Dirk-Jan Vonk, Krijn Kea en Twan Pieterse. Zij maken de overstap van de basisschool naar vervolgonderwijs, en ook de overstap van de Kindernevendienst naar de Tienerdienst. Wij hebben daar heel wat aandacht aan besteed en wij hopen dat jullie op de tienerdienst een heel goede tijd zullen hebben, wij hopen jullie te zien! En ook een heel goede start op de nieuwe school, maar eerst fijn vakantie.

Tevens namen wij afscheid van een aantal ambt dragers en andere gemeenteleden die onze gemeente hebben gediend.

- Joke Kroon - Dijkgraaf, diaken sinds 2008;
- Willy Piet, pastoraal ouderling sinds 2006;
- Liset van Steenbrugge, jeugdouderling sinds 2010;
- Annie Rietdijk - van der Plas, scriba sinds 2010.

Piet Vroonland stopt als secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Jorico Notenboom - Rietdijk en Aad Treur werden herbevestigd, Jorico in het ambt van jeugdouderling en Aad Treur als ouderling-kerkrentmeester.

Wij wensen hen alle goeds en Gods zegen toe in hun ambtelijke werk.

Wij zijn ook blij met Bert van Elderen, die Piet Vroonland opvolgt als secretaris van het college van kerkrentmeesters en met Lydia van Gils die contactpersoon wordt.

Desondanks blijven er zorgen rond het vinden van ambtsdragers: de voorzitter van de kerkenraad, Leen van der Sar schrijft hierover elders in deze 'Op Weg'.

Zieken:

Piet Vroonland, die officieel nog steeds tijdelijk in Verpleeghuis Overrhyn in Leiden verblijft, zal helaas om gezondheidsredenen niet meer naar de Peppelhof 12 kunnen terugkeren. Zodra de plek waar hij definitief komt te wonen bekend is, komt dit in Op Weg. Tot die tijd blijft Piet in Overrhyn en is hij bereikbaar onder tel. 06-21466752.

Gertjan van den Berg die met het hele gezin in Nederland is, is vanwege hartproblemen 1 juli jl. geopereerd in het HagaZiekenhuis in Den Haag. De ingreep is goed verlopen en inmiddels is Gertjan weer thuis. Wij wensen hem een goed herstel toe en hem en zijn gezin een heel goede tijd hier...

Cees de Bruijn (Oosterweg 10) is na een verblijf van een kleine week in het Rijnlandziekenhuis weer thuis. Er was een tumor in een nier ontdekt en een cyste en de nier is nu verwijderd. Het gaat gelukkig weer de goede kant op.

Natasja Slegers (Dennenlaan 43) heeft i.v.m. borstkanker in een kleine 4 maanden 6 chemokuren moeten ondergaan. Gelukkig hebben deze kuren zichtbaar positief effect gehad. Toch zal Natasja ook geopereerd moeten worden, en wel op 21 juli a.s.. Moge de operatie goed verlopen, en Natasja en Jack samen met hun kinderen veel sterkte toegewenst!

Annie Rietdijk - van der Plas (Griede 23) kreeg heel positief nieuws: in het afgelopen halve jaar heeft zij 6 chemokuren moeten ondergaan in verband met kanker. Zij was hiervoor ook al in 1991 en ruim vijf jaar geleden behandeld. Wij zijn heel dankbaar dat de chemotherapie goede resultaten heeft gebracht, het ziet er allemaal heel hoopvol uit. Wij danken de Heer daarvoor en wensen Annie en Arjan nu een heel mooie en gelukkige zomerperiode toe.

Huwelijksjubileum:

Het duurt nog even, maar op zaterdag 23 augustus a.s. hopen Joke en Willem de Jong - Kroon (Esdoornlaan 7) 40 jaar getrouwd te zijn. En dat is een hartelijke gelukwens waard! Alvast een heel fijne dag toegewenst en nog vele goede, gezonde en gezegende jaren samen.

Moldaviëgroep:

Onze zonen Jelis en Levi zijn vertrokken naar Moldavië om samen met een aantal jongeren uit Andijk twee weken lang kinderkampen te leiden, en zo kinderen in dit arme land een fijne en positieve tijd te bezorgen in een christelijke setting. Jelis is dinsdag jl. per Fiat Panda vertrokken, een hele expeditie door o.a. Hongarije en Roemenië, en Levi vertrok vrijdag 18 juli per vliegtuig. Wij wensen hen een heel goede tijd toe en een behouden thuiskomst.

Geboortebericht:

Op vrijdagochtend 11 juli jl. werden Mark Louter en ds Hanneke Ouwkerk- Louter (Herenweg 20, 2465 AC Rijnsaterwoude) verblijd met de geboorte van een gezonde zoon, en broertje van Emma, Hugo Adriaan geheten. Zij noemen hem Hugo. Onze hartelijke gelukwensen. En moge Hugo opgroeien in vreugde en geluk als een blij kind van de Heer.

Ten slotte:

Wat onze eigen zomerperiode betreft: van zaterdag 19 juli tot en met zondag 17 augustus zijn wij in verband met vakantie afwezig. Mochten zich dingen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, of uw wijkouderling of -diaken. Zij zijn op de hoogte wie mij in voorkomende gevallen vervangt. Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Jan Borst:

Op maandagochtend 23 juni jl. is gestorven Jan Borst, lieve echtgenoot van Hennie Borst - Bliëk, en vader, schoonvader, opa en overgrootvader van zijn kinderen, klein- en achterkinderen. Hij mocht 85 jaar worden.

Jan Borst werd geboren 7 december 1928 in Alphen aan den Rijn.

Enkele jaren na de oorlog, van oktober 1949 tot voorjaar 1951 diende hij als dienstplichtig militair in het voormalige Nederlandsch-Indië - de politionele acties. Wat hij daar heeft meegemaakt en ervaren heeft hem mede gevormd en heeft in zijn leven sporen nagelaten.

Op 26 januari 1956 traden Jan Borst en Hennie Bliëk met elkaar in het huwelijk. Als trouwtekst kregen zij toen mee een woord van de apostel Petrus (1Petrus 5:7): 'Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.'

Het werd een leven van hard werken: moeder Hennie werkend en zorgend voor het grote opgroeiende gezin, vader Jan werkend buitenshuis: 28 jaar in een dakpannenfabriek in Alphen, toen bij een benzinstation bij Schiphol, een beginnende bloemenverkoop daar en later in een supermarkt, en uiteindelijk ook nog samen een eigen bloemenzaak!

Twee dingen zijn heel ingrijpend geweest: een ernstig ongeval dat dochter Elly op 19-jarige leeftijd kreeg, en het overlijden van dochter Jannie op 31-jarige leeftijd in 1991. Uiteindelijk is de familie Borst naar Leimuiden gekomen, eerst de Molenkade en later de Ieplaan.

De laatste jaren, de periode dat ik Jan Borst meemaakte, waren er voor hem en zijn vrouw de nodige zorgen rond hun beider gezondheid.

Toch hebben zij gelukkig samen kunnen blijven wonen aan de Ieplaan, met hulp van anderen, en ook door de grote inzet van Hennie zelf.

Persoonlijk heb ik Jan Borst beleefd als een hartelijke man, emotioneel ook, hij liet duidelijk merken hoeveel zijn vrouw voor hem betekende, hoe dankbaar hij was voor haar en voor heel zijn gezin. Ik heb hem ook beleefd als een man die in geloof in de Heer zijn levensweg wilde gaan, met al zijn plussen en minnen.

In het licht van dat geloof, waarin Jan en Hennie samen door het leven hebben mogen gaan, ruim 58 jaar in liefde en trouw verbonden, hebben wij ook afscheid genomen.

In de afscheidsdienst kwam duidelijk de liefde en dankbaarheid naar voren voor wie Jan Borst in zijn gezin is geweest, als echtgenoot, als vader en opa.

En ook hoe zijn vrouw Hennie zo heeft gezorgd, en ook kinderen, burens, de thuiszorg...

'De Heer zorgt voor u, werp daarom uw bekommernis op Hem' - naar die tekst, die trouwtekst hebben wij bij het afscheid in de kerk geluisterd. Gods zorg in het leven van alle dag met goede en moeilijke momenten, Gods éeuwige zorg ook in Jezus Christus onze Heer en Verlosser. Gelovend in Hem mag je weten: ook als ik sterf blijft God de trouwe God van het verbond, en word ik door zijn zorg omringd: 'Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij naar Zijn eeuwig licht.'

Moge de nagedachtenis aan Jan Borst tot zegen zijn, en moge de HEER zijn vrouw Hennie en haar gezin en allen die Jan zullen missen, sterken en nabij zijn.

ds. Verschoof



Kerkelijk Nieuws



Agenda

elke woensdag wo. 23 juli	10.00 uur, de Ontmoeting Open Huis en Boekspot
	11.00 uur, de Ontmoeting Uit het 'zomerpalet' van StiwO: toelichting door notaris over 'erfrecht'
do. 4 sept.	18.00 uur, de Ontmoeting Gezamenlijke maaltijd
za. 6 sept.	17.00 uur, de Ontmoeting Jaarlijkse barbecue
zo. 28 sept.	Startzondag



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties

geen

Berichten van de Kerkenraad

Vacatures kerkenraad:

In onze vergadering van 2 juli hebben we afscheid genomen van een aantal leden. Dat was een leuk onderdeel van onze vergadering. Met heerlijk gebak, een korte toespraak van de voorzitter en reacties van de vertrekkende leden. Uitingen van dankbaarheid over wat mocht worden gedaan en vreugde over de overgang naar actief gemeentelid.

Diaconie

Daarna hebben we de nog bestaande vacatures besproken. Door het overstappen van Jorico van diaken naar jeugdouderling bestaan bij de diaconie nu 3 vacatures. Na de zomer bezien we wat de consequenties worden voor het functioneren van de diaconie. Handhaving van het huidige serviceniveau is niet mogelijk, dus wij moeten als kerkenraad toewerken naar het stellen van andere prioriteiten.

Scribaat

Gegeven de moeite die ontstaan is door het ontbreken van een scriba en het extra beroep dat nu afwisselend moet worden gedaan op verschillende leden van de kerkenraad, die het er dan even *bij* moeten doen, vindt de kerkenraad dat een aantal leden van de gemeente de vraag nogmaals voorgelegd moeten krijgen: kun je ons toch komen versterken als scriba? Dat zal deze zomer gebeuren met hopelijk een positief resultaat.

Pastoraal ouderling

Vanuit de generale synode is kortgeleden een brief naar de kerkenraadsleden gezonden. Wij citeren uit die tekst: *'U doet uw werk als ambtsdrager niet zomaar. U bent gekozen en gevraagd. Dat is gebeurd door de gemeente, door de gemeenschap van broeders en zusters. Die heeft uw gaven, uw inzet en uw trouw gezien. Je zou kunnen zeggen: het is een verkiezing van onderop. De kerk is het volk van God dat in vrijheid keuzes maakt en in vrijheid mensen verkiest tot ambtsdrager.'*

We hebben als kerkenraad gezegd dat we niet opnieuw met een vraag bij de uit de aanbevelingen gekomen gemeenteleden langsgaan.

Mocht deze mededeling vanuit de kerkenraad niet leiden tot heroverweging bij de mensen die de afgelopen maand zijn benaderd om pastoraal ouderling te worden, dan hebben we het komend jaar slechts 2 pastoraal ouderlingen en blijft één wijk vacant.

We zien dan in het voorjaar van 2015 of er dan in de vacature kan worden voorzien.

U zult begrijpen dat er achter deze korte tekst een uitgebreid overleg en individueel doordenken van de ontstane problematiek schuilgaat. Toch menen wij op grond van de reacties op onze vraagstelling zo te moeten handelen. Voor reacties kunt u de in de vakantieperiode bereikbare kerkenraadsleden of de predikant aanschieten of mailen naar de voorzitter. In de vakantieperiode kan een reactie wat langer op zich laten wachten.

De kerkenraad

Barbecue 2014

Het is een goede gewoonte geworden, dat we jaarlijks een barbecue houden. Ook dit jaar is het zeker weer de bedoeling. Daarom nodigt de kerkenraad iedereen van harte uit voor de BARBECUE en wel op

**zaterdag 6 september vanaf 17.00 uur
in de grote zaal van De Ontmoeting.**

In de melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten. Aad en Tiny Treur zijn weer bereid gevonden om de organisatie te coördineren, en bij hen kunt u zich ook aanmelden. Telefoon 0172-509852 of e-mail: atreur@planet.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 augustus

Let u wel even op de aanvangstijd: we willen om 17.00 uur beginnen met een welkomstdrankje en om 17.30 uur gaat het vlees op de grill.

barbecue

6 september



De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de barbecue op zaterdag 6 september om 17.00 in de grote zaal van De Ontmoeting.

In de melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aanmelden bij Aad en Tiny Treur, telefoon 0172-509852 of per e-mail: atreur@planet.nl
Let op! Aanmelden voor 27 augustus

Iedereen is van harte welkom!

Bericht van de jeugdwerker

Beste Gemeente,

Zoals jullie allicht in de wandelgangen al hebben gehoord, ga ik vanaf volgend seizoen de Protestantse Gemeente Leimuiden als jeugdwerker verlaten.

Een aantal jaren ben ik professioneel actief binnen het jeugdwerk van de kerk. Dit werk heeft mij erg geraakt en verder gevormd. Door het werken in meerdere gemeentes is er bij mij een passie en een missie ontstaan: de jeugd betrekken bij de liefde van Jezus Christus en daar aansprekende vormen voor kiezen en ontwikkelen. In mijn werk merk ik dat om dat doel te bereiken, men hele andere vormen moet gaan gebruiken. Dit pas ik al toe in mijn werk en zie hier de positieve uitwerking van.

Vandaar dat ik mezelf graag verder wil gaan ontwikkelen binnen dit 'werkveld'. Om nog meer kennis en kunde in huis te hebben en zo nog meer jeugd/mensen te kunnen bereiken. Dit heeft erin geresulteerd dat ik per 1 september a.s. Theologie ga studeren bij de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Door deze studie wordt mijn week dusdanig vol, waardoor ik niet voor twee gemeentes zal kunnen blijven werken. Ik moet een keuze maken en gezien het aantal uren bij de twee gemeentes, is de keuze gemaakt om Leimuiden te verlaten en in Noordwijk te blijven. In Leimuiden heb ik te weinig uren om mijn dagelijkse onkosten en studie te kunnen betalen.

Deze zomer ben ik vier jaar in dienst bij de Protestantse Gemeente Leimuiden. Een periode waar ik zeer goed op terug kijk. Een periode waarin ik jongeren heb zien gaan, maar ook zien komen en waarin ik een warme, hechte band heb zien ontstaan tussen jongeren en tussen de jongeren en mijzelf. Een band die heel open, eerlijk en vol humor is, waarin iedereen een volwaardige plek heeft kunnen krijgen. Het zal voor mij nog moeilijk worden om jullie/de jongeren los te laten.

Bij deze wil ik jullie alvast heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen wat jullie aan mij hebben gegeven!

Hoe nu verder?

Liset van Steenbrugge, ds. Jelis Verschoof & mijn persoon zijn druk bezig om een vervanger voor mijn functie aan te stellen. We zijn nu nieuwe mogelijke jeugdwerkers aan het werven. Het is de bedoeling dat begin volgend seizoen een nieuwe jeugdwerker wordt aangesteld, zodat ik deze persoon kan inwerken en alles kan overdragen.

Begin seizoen 2014-2015 zullen wij afscheid van elkaar gaan nemen. De desbetreffende datum hoort u zo spoedig mogelijk, via de Op Weg.

Voor nu: een goede zomerperiode toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Peter van der Beek

Berichten van de Diaconie en ZWO

Foto's op website

Op de website van PGL (www.pgleimuiden.nl) treft u sinds kort foto's en tekst van de in juni gehouden braderie. Velen van u, die koffie of thee hebben gedronken zijn op de foto's te zien. Er staat ook een bijgevoegde tekst, die onlangs ook te lezen was in Op Weg. Binnenkort is ook informatie te lezen van het project van weeskinderen in Tanzania. Dit op initiatief van Wilma de Quaasteniet.



Zuid-Soedan

Door Kerk in Actie wordt in haar laatste nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de inwoners van Zuid-Soedan. Sinds december vorig jaar heeft de strijd en het geweld zich met zorgwekkende snelheid door het land verspreid. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht. Het is van levensbelang dat miljoenen mensen in Zuid-Soedan hulp krijgen voordat het regenseizoen begint en een groot aantal gebieden onbereikbaar wordt voor de hulpverleners. In mei is een akkoord gesloten om de vijandigheden gedurende de komende maand te staken. Dat geeft de mensen in Zuid-Soedan hoop dat het vredesproces weer opgepakt wordt en resultaat oplevert. We bidden dat dit akkoord stand houdt, de hulpverleners de bevolking kunnen bereiken en de mensen in vrede kunnen leven! De diaconie heeft een bedrag overgemaakt voor noodhulp.

Collectes

20 juli: *Kinderen in de Knel – Agreds*

In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in de hoofdstad Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg.

27 juli: *Leprazending*

Leprapatiënten die als gevolg van lepra een klauwhand, een klapvoet of oogproblemen hebben kunnen vaak niet meer werken door de handicap, of worden gemeden om de zichtbare gevolgen van hun ziekte. Toch kunnen zij vaak nog geopereerd worden, waarna een nieuwe toekomst voor hen opengaat. Naar schatting zijn er alleen in India al vele tienduizenden die wachten op een hersteloperatie.

Iedere dag staan er weer lange rijen wachtenden voor de balies van onze ziekenhuizen. Toch kunnen we telkens maar een beperkte groep opereren. Ter gelegenheid van het 140 jarig bestaan van Leprazending willen wij dit jaar, samen met de Nederlandse kerken, 1000 hersteloperaties mogelijk maken. Een hersteloperatie kost gemiddeld ca. € 140. Helpt u mee ?

3 augustus: *Exodus*

Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden.

Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.

Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de 11 Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. De persoonlijke, kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van Exodus. Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna.

10 augustus: *De Sleutelbloem in Noorden*

Addie en Evalien Muilwijk begonnen de Sleutelbloem in 2004 als zorgkwekerij. De Sleutelbloem is in de loop van de tijd op een natuurlijke manier met de mensen die hier komen "mee-ontwikkeld" en doorgroeid naar een leerwerk centrum.

De Sleutelbloem is er voor mensen met psychische of psychiatrische achtergrond, mensen die in een isolement zijn geraakt of daarin dreigen terug te vallen, mensen die burn-out zijn geraakt, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren met bijv. ADHD, (ex)verslaafden. In ieder geval mensen die een zinvolle dagstructuur nodig hebben of weer willen (leren) werken en die het fijn vinden om iets met hun handen en planten of dieren te doen. Zie voor verdere info www.de-sleutelbloem.nl

17 augustus: *Kerk in Actie Zomerzending*

Centraal staat hierbij de christelijke partnerorganisatie JCJCR (Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations), die via een uitwisselingsprogramma Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Vervolgens gaan de schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zichzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om de vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. De opbrengst van deze zendingscollecte is bestemd voor dit vredeswerk in Israël en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.

24 augustus: *Plaatselijk evangelisatiewerk*

Deze collecte is bestemd voor het werk op camping de Drecht. In de vorige Op Weg heeft u kunnen lezen dat zij weer veel mooie activiteiten voor de campinggasten gepland hebben. Helpt u met uw bijdrage dit werk mogelijk te maken?

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurin en Jorico Notenboom

Berichten van de koster

Voorlopig nog uit beeld

Misschien is het opgefallen dat u/ jullie mij de afgelopen maanden niet meer troffen in en om de Dorpskerk en De Ontmoeting. De eerste periode hiervan was ik uitgeschakeld door een flinke griep met bijverschijnselen. Vervolgens werd ik getroffen door hernia-achtige klachten waarvan ik inmiddels grotendeels hersteld ben. En nu het dan eindelijk fysiek beter met mij gaat blijkt dat de zware jaren die ik achter mij heb liggen mentaal hun tol eisen. Ik ontkom er daardoor niet aan om ook voorlopig nog pas op de plaats te maken. Hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de steun die ik van u/ jullie krijg mij en mijn kinderen ontzettend goed doet. Net als de wijze waarop de Kerkrentmeesters en de vele vrijwilligers mijn werkzaamheden oppakken. Via deze weg wil ik daarom iedereen die hier een aandeel in heeft ontzettend bedanken.



Wanda Vissers, koster.

Overige berichten

Bedankt

Zoals bij velen bekend heb ik in het afgelopen halfjaar een chemotherapie moeten ondergaan om de ziekte die zich na vele jaren opnieuw voordeed, te bestrijden. In deze periode zijn we erg gesteund door het vele medeleven vanuit de gemeente. We ontvingen veel lieve en bemoedigende kaarten, telefoontjes, attenties, bezoeken, woorden in het voorbijgaan, schouderklopjes... Het voelt ontzettend goed om te weten dat zoveel mensen aan je denken en voor je bidden en dat je er niet alleen voor staat. Daarvoor willen we iedereen heel erg bedanken.

Inmiddels zijn de laatste kuren achter de rug en heeft de afsluitende scan geen afwijkingen meer laten zien. Wij zijn daar erg blij om en dankbaar voor.

Hartelijke groeten,
Annie en Arjan Rietdijk

Missionair zomernieuws

Eigentijds programmaboekje

In september komt er voor het hele dorp een nieuw eigentijds vormgegeven programmaboekje uit (in de stijl van het openingsboekje) met een greep uit de activiteiten die komend jaar in de Ontmoeting en Dorpskerk gaan plaatsvinden. Met het boekje hopen we, net als in de openingsweek, weer veel mensen in het dorp te bereiken die anders niet van ons programma weten. Het past mooi bij ons missionaire profiel: een gastvrije gemeenschap voor het hele dorp die leeft vanuit de Bron.

Verspreiding programmaboekje

Binnenkort maken we een plan voor het verspreiden van de boekjes en bij deze doen we alvast een beroep op de voor deze 'missie' zeer belangrijke inzet van de verspreiders.

Open Huis en Boekspot: hele zomer open!

Extra: Op woensdag 23 juli is er eerst van 10.00 tot 11.00 koffie drinken en ontmoeting. Vanaf 11.00 uur vertelt de notaris voor geïnteresseerden over 'erfrecht'. Het is een initiatief vanuit het 'zomerpalet' van de Stiwo in samenwerking met het Open Huis team. Er zijn voor de bezoekers geen kosten aan verbonden, integendeel, u krijgt de koffie en taart deze ochtend zelfs aangeboden van het 'zomerpalet'! Van harte welkom.



Open Huis

De Boekspot

heeft weer een geheel nieuwe collectie opgehaald met veel mooie betaalbare boeken, dvd's, cd's, kaarten en cadeauartikelen. Teveel om op te noemen, maar wel super leuk om tussen te snuffelen. Het boekje van Anselm Grün voor o.a. de najaarsleeskring is voor de speciale prijs van € 5,50 verkrijgbaar (i.p.v. € 10,50).

Voor de mensen die naar Israël geweest zijn en voor de mensen die er via een boek in de fantasie naar toe zouden willen reizen is er het nieuwste boek van Lynn Austin 'Lopen op het water'. Ze vertelt over spirituele droogte in een tijd van verlies en ongewenste veranderingen. Tijdens haar pelgrimsreis door Israël leest ze op elke plaats waar ze komt uit de Bijbel. Met veel gevoel voor detail verweeft ze naadloos de gebeurtenissen in haar leven met de hoopvolle inzichten die haar nieuwe richting voor de toekomst geven.

En, om nog maar even te noemen: de prachtige cd van Sela 'Ik zal er zijn' waarvan zondag jl. nog een lied in de dienst ten gehore werd gebracht.

Website verzoek:

Als je nieuws/informatie/foto's voor de website van de kerk www.pgleimuiden.nl hebt? Mail het graag naar de webmaster@pgleimuiden.nl. Een goed bijgehouden en geactualiseerde website is voor intern gebruik prettig, maar ook zeer belangrijk voor mensen die geen lid zijn van onze gemeente en wel geïnteresseerd zijn in wat er allemaal te doen is in de PG Leimuiden.

Rest ons nog u/jullie een mooie zomer toe te wensen.

Met een hartelijke groet namens het missionair team
(Joost, Eric, Jeannette en Petra).

 Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd	
22 juli	dhr. W. Kramer, dr. Stapenseastr. 19, 2451 AC Leimuiden
23 juli	mevr. H. Nagel-Koopmans, Herenweg 5, 2451 VP Leimuiden
28 juli	mevr. D. van Tol-Baartman, zorgcentrum 'Rustoord', Rustoordlaan 1, kamer 57, 2161 GC Lisse
28 juli	mevr. M. Middag-van Blanken, zorgcentr. 'Woudsoord', Weteringpad 3, kamer 201, 2481 AS Woubrugge
31 juli	dhr. J.W. Walta, Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
01 aug.	dhr. P. Vis, De Ruigehoek 2, 2154 MK Burgerveen
01 aug.	dhr. C. de Bruijn, Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
10 aug.	dhr. P. Rietdijk, dr. Stapenseastr. 21, 2451 AC Leimuiden
12 aug.	mevr. J. van der Burg-van der Meer, Nieuwveens Jaagpad 12, 2441 EH Nieuwveen
13 aug.	mevr. G.G. van Iperen-de Heer, zorgcentrum 'Hof van Alkemade', Schoolbaan 4, kamer 204, 2371 VJ Roelofarendsveen
14 aug.	dhr. A.A. Kooij, Scholekster 4, 2451 VM Leimuiden
21 aug.	dhr. A.M. van den Akker, Drechtlaan 127, 2451 CL Leimuiden
24 aug.	mevr. G. Geitenbeek-de Vries, leplan 1, 2451 BS Leimuiden
27 aug.	mevr. J. Meijer-Sentel, Molenkade 3a, 2451 AZ Leimuiden

Bijlage**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 2e kwartaal 2014**

De diensten zonder collecten in de stille week zijn hierin niet opgenomen. De bezoekersaantallen zijn dit kwartaal hoger dan in 2013. Dit wordt veroorzaakt doordat Pasen (20 april) in het 2e kwartaal viel in plaats van vorig jaar in het 1e kwartaal. Datzelfde effect is ook zichtbaar in de collecte opbrengsten van april. De Paasdienst was een mooie goed bezochte dienst. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

Collecten 2e kwartaal 2014				
	Diaconie		Eredienst Kerkrentm	aantal
	1e collecte		2e collecte	bezoekers
06-apr	115,95	40 dgn eenzaamheid	106,25	83
13-apr	140,40	id Burkino Faso	125,74	94
17-apr	113,70	heart for children	70,16	51
20-apr	205,40	JOP	160,71	197
27-apr	91,18	PKN eredienst/muziek	82,02	80
	666,63		544,88	425
2013	595,02		422,30	374
04-mei	115,50	PKN missionair	105,30	90
11-mei	88,50	plaatselijk jeugdwerk	79,68	70
18-mei	148,65	kinderen in de knel Irpanini	137,30	101
25-mei	170,60	bedden zambia sta franciscus	88,65	69
29-mei	51,10	Pl.miss.werk	49,00	35
	574,35		459,93	365
2013	735,86		505,45	446
01-jun	124,20	KND	117,30	97
08-jun	157,08	pinksterzendingscoll	131,18	114
15-jun	132,70	heart for children	128,15	86
22-jun	121,90	werelddiac	97,20	102
29-jun	134,00	evang. Cie	114,65	78
	669,88		588,48	380
2013	626,05		505,00	301
2e kwartaal				
2014	1.910,86		1.593,29	1170
2013	1.956,93		1.432,75	1121
1e halfjaar				
2014	4.026,80		3.131,08	2323
2013	4.404,59		3.306,88	2409

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
	Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek87@gmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: vacature, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.****Bezorging** Joke Rietdijk (509427)**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)