



Met het oog op het komende Pinksterfeest

*De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Galaten 5:22*

Gebed om de vrucht van de Geest

Heer, wij bidden U:

Laat uw Geest ons leven doorstromen, laat ons vruchtbare ranken in de wijnstok zijn.

Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.
Wij bidden U: geef ons liefde.

Soms zitten wij in de put en vliegen wij tegen de muren op.
Wij bidden U: geef ons blijdschap.

Soms schelden wij elkaar de huid vol, maken wij ruzie, verklaren wij elkaar de oorlog.
Wij bidden U: geef ons vrede.

Soms zijn wij kortaangebonden, drammerig en driftig.
Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.

Soms zijn wij nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.
Wij bidden U: geef ons goedheid.

Soms komen we niet na wat wij beloofden en laten wij elkaar in de steek.
Wij bidden U: geef ons trouw.

Soms zijn wij hardleers, hardvochtig en hardnekkig.
Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.

Soms zijn wij grenzeloos onvoorzichtig en hebben wij onszelf niet meer in de hand.
Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

O God, laat de vrucht van de Geest overvloedig in ons groeien, zodat de mensen kunnen proeven dat Gij liefde zijt.

ds. André F. Troost

Kerkdiensten

Zondag 8 juni

PINKSTEREN

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastheer/vr	Hennie Brus
Collecten	KIA Pinksterzendingsweek (1) en Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Annemarie Pieterse

Na de dienst is er koffie drinken, verzorgd door Liset van Steenbrugge en Frank Rensen.

Zondag 15 juni

Trinitatis

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker en Liset van Steenbrugge
Gastheer/vr	Ineke Griffioen
Collecten	Heart4Children (1) en Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Elly van Emmerik en Ineke Griffioen

Zondag 22 juni

1^e dag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger | dhr. P. Ravensbergen



Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Vanwege de reis naar Jordanië, deze OpWeg geen nieuws vanuit de pastorie.

Kerkelijk Nieuws

Ouder worden en ethiek?

In de vorige 'OP WEG' (nummer 294, 24 mei 2014) heeft u al kunnen lezen over een thema ochtend over OUDER WORDEN EN ETHIEK. U kunt zich nog opgeven voor deze ochtend, er zijn nog enkele plaatsen open.

We hopen op een groep van ongeveer tien gespreksdeelnemers. Van harte uitgenodigd.

Plaats: DE ONTMOETING, Dinsdag 10 JUNI van 10.00 tot 11.30 uur. Gespreksleider: Piet Ravensbergen.

Aanmelden: ravensbergenp@gmail.com (0651112285)

ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl

waar die wij met Pinksteren kregen om de wereld beter te maken door mensen in staat te stellen mens te zijn.

Dat is een actuele interpretatie van Pinksteren. Zeg maar Pinksteren 2.0.

Wilt u er meer over weten, kijk dan op www.oikocredit.nl. Of stuur een mail naar nederland@oikocredit.org

Otto Albrecht,
Oikocredit Nederland

Viering Heilig Avondmaal

Op 15 juni nodigen we u van harte uit om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Voor hen die slecht ter been zijn adviseren we het volgende:

óf u gaat achterin in de kerk zitten en bij uitnodiging voor het avondmaal neemt u plaats achteraan aan de tafel, óf u gaat op de eigen plek zitten en bij uitnodiging loopt u naar achteren en wacht daar tot de rij bijna is aangesloten en kunt u vervolgens zelf aansluiten in de rij. De koster zal hierbij ook aanwijzingen geven.

Collectes

Op zondag 8 juni collecteren we voor de zending. Het thema is 'van plattelandsmeisje tot vroedvrouw'. Aandacht wordt gevraagd voor de Kerk in Pakistan, een partner van Kerk in Actie. In een land waar christenen in de minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap die op wil komen voor de allerarmsten en zwaksten. Er wordt gezorgd voor gehandicapten en door trainingen aan te bieden aan vrouwen, worden zij zich bewust van hun rechten. Er wordt ook onderwijs gegeven aan meisjes uit plattelandsgezinnen. Deze meisjes mogen vaak niet naar school, maar moeten thuis blijven om voor het huishouden te zorgen. De Kerk in Pakistan biedt ze een opleiding aan.

Een voorbeeld is het dorpsmeisje Shazia; zijn kon een opleiding tot vroedvrouw volgen. Een droom die uitkwam. Mede dankzij uw steun aan deze collecte kunnen meer meisjes geholpen worden. Met de opbrengst van deze collecte worden ook andere zendingsprojecten gesteund. We hebben het beamerteam gevraagd het filmpje van Kerk in Actie over dit thema te laten zien.

Zondag 15 juni is de Avondmaalscollecte zoals gewoonlijk bestemd voor Heart4Children, voor het kinderdorp in Oeganda.

Berichten van de Diaconie en ZWO

Oikocredit - Pinksteren 2.0

Pinksteren is voor Christenen het begin van de kerk, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, om te beginnen over de leerlingen van Jezus en daarmee over al zijn volgelingen. De leerlingen van Jezus konden plots in vreemde talen praten en zo ook vreemdelingen uit alle uithoeken van de wereld van Gods daden vertellen. (Handelingen 2: 1-47).

Met Pinksteren is het begonnen, de wereld vertellen over Jezus en Zijn werk voortzetten. Dat betekent ook, zich inzetten voor een betere wereld en omzien naar medemensen. Christenen weten dat zij daarbij niet in de steek gelaten zullen worden. Ze staan er niet alleen voor. De Heilige Geest geeft inspiratie en creativiteit, geeft de energie om steeds weer nieuwe instrumenten te bedenken om aan de slag te gaan.

Ook creatief gebruik van geld kan gereedschap zijn om gerechtigheid te bevorderen. Dat is de manier van Oikocredit om de wereld een beetje beter te maken. Iedereen kan daarbij naar vermogen een bijdrage leveren.

Met microkredieten worden arme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden geholpen om een klein bedrijfje of handeltje op te zetten en zo voor zichzelf te kunnen zorgen. Omdat het om een kleine lening gaat en het geld met rente wordt terugbetaald, blijven mensen zelf verantwoordelijk. Zij worden in staat gesteld hun leven in eigen hand te nemen. Dat is een extra aansporing om zich in te spannen dat het bedrijfje een succes wordt.

Wereldwijd steunen 50.000 kerken en particulieren het werk van Oikocredit. Daarmee maken zij Gods opdracht

Braderie

Op 18 juni zijn we aanwezig op de braderie met het missionair team en met de ZWO voor verkoop van groente en bloemen en een loterij met Corrie Swier voor de kerk. Wie ons wil helpen kan zich bij ons aanmelden. We hopen u op deze datum in iedere geval voor een kopje koffie of thee te mogen begroeten. Nog even voor de duidelijkheid de boekenspot e.d. gaat 's morgens niet door.

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurung en Jorico Notenboom

Voedselbank

In het AD van jl zaterdag stond een dubbel artikel over de voedselbank. Daarin wordt ook onze diaconie genoemd.

In het artikel wordt over de problematiek van verwevenheid van financiën tussen kringloop en voedselbank en de gebrekkige bestuurlijke organisatie geschreven.

Deze problematiek speelt al langer, maar ondanks toezeggingen over veranderingen zijn deze niet doorgevoerd. Er loopt nu een onderzoek dat door de gemeente is ingesteld na het aftreden van de tweede onafhankelijk voorzitter binnen een jaar.

Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is, wilden wij in ieder geval geen publiciteit over deze zaak, wel hebben we donaties of collecten opgeschort.

We wachten de verdere ontwikkelingen af.

Deze publiciteit is ongewenst. Het is jammer dat het zo loopt, Vraag is wie hierbij baat heeft?

Leen Overbeek

Bedankje

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken, voor de warme belangstelling en de grote hoeveelheid kaarten en bezoek, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het LUMC, en het Topaz Revitel te Leiden.

Dit heeft mij erg goed gedaan.

Een hartelijke groet,
Joke Kroon-Dijkgraaf

Overige berichten

Wanda bedankt!

Begin van dit jaar heb je aangegeven, dat je vanwege alle drukke werkzaamheden wilde stoppen met het samenstellen van de Op Weg. Natuurlijk vonden we dat als redactie heel erg jammer.

We hebben de oude Op Weggen er nog eens op nageslagen en zagen dat je je vanaf nummer 139 in 2007 enorm hebt ingezet voor de nieuwsbrief van de PG Leimuiden. Aangezien we nu bijna bij Op Weg 300 zijn, is dat dus meer dan de helft!. De laatste jaren had je het ook op je genomen om alle roosters te regelen, zodat wij precies wisten wanneer we aan de beurt waren en ook alles rondom vakanties precies klopte.

Op één of andere manier was je voor ons een soort stabiele factor binnen de redactie, waar je altijd terecht kon als er iets geruild of veranderd moest worden.

Wanda, daarvoor willen we je, ook namens de lezers, enorm bedanken!

Annet Roodenburg en Hans Notenboom

Nieuwe redactieleden Op Weg

I.v.m. het vertrek van Wanda zijn we op zoek gegaan naar 2 nieuwe redactieleden van de Op Weg.

Na een korte zoektocht zijn we blij te kunnen melden dat Wim Vonk en Paula de Koning zich bereid hebben verklaard de redactie te komen versterken. We zijn dus weer op volle sterkte!

Hartelijke groet van de redactie-nieuwe-samenstelling:
Annet, Paula, Wim en Hans

Lente zangavond

Zondag 25 mei hadden we een gezellige, goed bezochte Lente zangavond in de Dorpskerk.

Er waren bezoekers uit Leimuiden, Rijnsaterwoude, Roelofarendsveen en zelfs uit Hoofddorp.

Met elkaar zongen we mooie liederen, begeleid op orgel of piano door Ad Jacobs.

De collecte was deze keer bestemd voor het kinderproject in Nepal, waar Tesja v Dijk dit najaar naartoe gaat.

De opbrengst was prachtig, nl. € 185,06. Namens Tesja en de kinderen in Nepal, heel hartelijk dank hiervoor.

Alles met elkaar was het een fijne avond, die we graag een vervolg geven op zaterdag 4 oktober 2014. Op die datum staat de Herfstzangavond gepland.



Agenda

di. 10 juni	10.00 uur, De Ontmoeting Thema-ochtend met Piet Ravensbergen: "Ouder worden en ethiek."
zo. 15 juni	Viering Heilig Avondmaal
wo. 18 juni	Braderie Dorpsstraat

Bericht uit Bolivia

Ik ben al weer 2 maanden terug in Bolivia en wil toch even laten weten dat het bij terugkomst hier niet helemaal goed is gegaan. Na een week had ik nl. weer ernstig last van hartritme stoornissen met flauwvalverschijnselen dat ik voor 2 dagen opgenomen ben geweest in het ziekenhuis. Een kleine 2 weken later had ik helaas een nieuwe stoornis. Na consult met een cardiologen in Sucre en Cochabamba is mij het advies gegeven om zo snel mogelijk een nieuwe ablatie te ondergaan.

Hiervoor regelmatig mailcontact gehad met het Haga-ziekenhuis in Den Haag en dit heeft opgeleverd dat ik as 1 juli een nieuwe ablatie zal ondergaan. De dag ervoor wordt ik opgenomen en na de ablatie dien ik nog 2 dagen in het ziekenhuis te verblijven.

Alvorens de ablatie te hebben, moet er ook nog een CT-scan gemaakt worden. Deze staat gepland op 24 juni. Omdat we het hebben over een operatie en hierna minimaal een maand niet mag reizen, gaan we met de hele familie overkomen, althans als de visa-aanvragen gehonoreerd worden. Vorige week zijn we hiervoor naar La Paz geweest en nu is het afwachten wat de spaanse ambassade beslist. Ik heb goede hoop dat dit wel goed komt.

De planning is dat we 23 juni in de ochtenduren in Nederland aankomen en dan daar blijven tot 12 augustus. Vlakbij mijn ouders in 's-Gravenzande heb ik wederom een woning kunnen huren in deze periode, dus daar zullen we dan ook verblijven. Wel zullen we regelmatig ons gezicht laten zien in Leimuiden. Tot over enkele weken!

Gertjan van den Berg
Luz Flores Tellez
Camila, Gabriel, Carmen

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Verhuisd

Henk Husing jr. van dr. Stapensestraat 15 te Leimuiden,
naar Prunusstraat 41

Mevr. C. Angenent-Besemer, van Dorpsstraat 33 te
Nieuwkoop, naar J.M. Halkesstraat 33, kamer 123,
2461 RT Langeraar

**Verjaardagen 73+
Van harte gefeliciteerd**

7 juni	mevr. J.A. van Duijn-Sterrenburg, Acacialaan 2a, 2451 XZ Leimuiden
7 juni	mevr. F. Manintveld-van Geest, Burg. Bakuizenlaan 74, 2451 AB Leimuiden
10 juni	dhr. J. van Vliet, Ieplaan 29, 2451 BS Leimuiden
13 juni	mevr. J.H.J. Brummelkamp, Sluiskolk 10, 2451 ZL Leimuiden
17 juni	dhr. H. Husing sr. Prunusstraat 41, 2451 XR Leimuiden
18 juni	dhr. J. Verhorst, Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col. v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurung (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)**Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)

Bijlage

Nacht van Gebed voor de vervolgte kerk

Vrijdag 13 juni van 20:00 tot 00:00 uur
Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap, Lauraplein 2 (gebouw Nabij)



Voorganger Servant Obona uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zit ondergedoken. Séléka-rebellen plunderden zijn huis en willen Servant vermoorden. Ondanks het gevaar trekt Servant er in het geheim op uit om zijn gemeenteleden te bemoedigen.

Door de burgeroorlog in Syrië slaan veel mensen op de vlucht, maar Hanna en haar man zijn er van overtuigd dat ze moeten blijven om andere christenen te kunnen helpen.

Servant en Hanna vragen uw gebed

Hanna: "Bid alstublieft. We hebben uw gebeden wanhopig hard nodig."



Waarom bidden?

Gebed is belangrijk voor Servant en Hanna. Door te bidden leggen ze hun zorgen, angst en twijfel in de handen van de Here God. Ze weten dat ze alleen met Zijn hulp staande kunnen blijven. Ze vertrouwen er op dat ze hun last niet alleen hoeven dragen en dat ze kunnen rekenen op het gebed van christenen wereldwijd.

Doe mee met de Nacht van Gebed

Servant en Hanna zijn twee christenen voor wie dit jaar gebeden wordt tijdens de Nacht van Gebed van Open Doors. Tijdens de Nacht van Gebed bidden christenen op honderden locaties in Nederland en Vlaanderen voor vervolgte christenen uit 12 verschillende landen. Bij elk land hoort een filmfragment en elke deelnemer krijgt een gebedsboekje met concrete gebedspunten.

Wanneer? Vrijdag 13 juni
Waar? Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
Hoe laat? 20:00 – 00:00 uur

Van harte welkom!

Neem voor vragen contact op met: Mark-Jan Zwart, 0634116369, markjanzwart@hotmail.com

Meer informatie: www.nachtvangebed.nl.