



## Ontvangen en doorgeven

*Jezus zei: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo staat het in de Schrift.' Hiermee doelde Hij op de Heilige Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen.*

Johannes 7:38 en 39a

Drie weken geleden was het Pinksterfeest. Als je in de kerk was, of thuis naar een radio- of tv-dienst gekeken hebt: het is toch altijd weer een mooi en bijzonder feest.

Tegelijkertijd is het niet zo gemakkelijk om onder woorden te brengen wat het Pinksterfeest nu concreet betekent.

Ik las eens:

op het Kerstfeest ging de *hemel* open  
op het Paasfeest ging de *aarde* open  
op het Pinksterfeest gaat ons *hart* open

Ja, dát wil de Heilige Geest doen: ons hart openen voor Jezus Christus en zijn volbrachte heil. Hij wil ons helpen dat Jezus van een historische persoon een levende Persoon wordt.

Door ons hart in geloof te openen ontdekken wij het: Jezus is voor ons een Bron van levend water, een rivier van levend water in onze vaak zo dor en doods geworden wereld.

In het woord van Jezus in Johannes 7 gaat het ook over een rivier van levend water.

Maar als je goed leest zegt Jezus hier niet: 'Wie in Mij gelooft, rivieren van levend water zullen stromen in je hart...'

Nee, wij horen: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft'.

Pinksteren is het feest van het mogen *ontvangen*: de Heilige Geest helpt je de Bron van levend water in de woestijn te ontdekken: Jezus Christus, en dat je horen mag bij Hem.

Door Hem vloeit er een rivier van levend water je hart in.

Maar dan is Pinksteren ook het feest van mogen *doorgeven*: dat er ook rivieren van levend water uit je hart zullen stromen, naar de mensen om je heen, naar de nood in de wereld, dicht bij en ver weg.

Dat klinkt misschien wel hooggegrepen: *rivieren van levend water uit mijn hart?*

Maar laten wij bij die rivieren van levend water gewoon maar eens denken aan de vrucht van de Geest die uit je hart voortkomt als je Jezus volgen wilt.

## Kerkdiensten

### Zondag 22 juni 2014 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Dhr P. Ravensbergen
Ouderlingen	Ineke Griffioen
Gastheer	Johan Schuring
Collecten	Kerk in Actie \ Werelddiaconaat (1) en Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Janneke Roggeveen

### Zondag 29 juni 2014 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. M. de Mik-van der Waal uit Erichem
Ouderlingen	Jan Schoenmaker
Gastvrouw	Marianne Zeeman
Collecten	Evangelisatiewerk (1) en Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Josina Vonk

Na de kerkdienst is er koffiedrinken verzorgd door Wilma en Ad de Quaasteniet.

### Zondag 6 juli 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

Dan groeit er goede vrucht, de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en geduld...

Die vrucht gaat stil aan het werk, uiterlijk misschien onopvallend, maar wat gaat er van die vrucht toch niet in het verborgene een zegen uit!

Pinksteren is het feest van het ontvangen én van het doorgeven...

De Geest wil ons helpen: door te geven, in je woorden en daden en heel je levenshouding, met de jouw gegeven gaven - wat je zelf ontvangen mocht.

Wat kan ik zélf misschien doorgeven, hoe kan ik zélf van betekenis zijn voor de mensen om mij heen?

ds. J. Verschoof

**Uit de pastorie, Kerklaan 60****Ds. Jelis Verschoof**

In Op Weg 295 stond er geen pastoraal nieuws i.v.m. onze gemeentereis naar Jordanië. Daarom nu graag weer wat pastorale berichten uit onze gemeente.

**Kerkdiensten:**

Zondag 8 juni jl. mochten wij het Pinksterfeest vieren. Fijn dat de kerk zo goed 'gevuld' was - de Heilige Geest brengt mensen samen! Dat was ook eigenlijk het thema: 'De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan' (Evangelische liedbundel Lied 218).

Het gelegenheidskoor zong begeleid door het combo enkele mooie Pinksterliederen, en vier gemeenteleden vertelden iets over wat Pinksteren voor hen betekent en wat hen inspireert op de weg van het geloof. Fijn dat zij dat zo persoonlijk met ons wilden delen.

Zondag 15 juni jl. vierden wij de maaltijd van de Heer: heel mooi was het dat ook de jongeren samen met Peter van der Beek bij de dienst waren en met elkaar en ons aan tafel gingen. In deze viering keken wij naar een fragment uit 'The Passion 2014' over de viering van het heilig avondmaal en luisterden wij ook naar het lied van Sela 'Aan uw tafel'.

Zondag 22 juni a.s. hoopt Piet Ravensbergen, voor wie wij als gemeente in het kader van zijn theologiastudie stageplek zijn, voor te gaan in de dienst. De lezingen zijn Jeremia 20:7-13 en Mattheüs 10, 16-33. Wij wensen Piet een goede voorbereiding voor deze dienst en zegen op zijn werkzaamheden in onze gemeente en bij zijn studie.

**Kleur antependium:**

Pinksterzondag was de kleur van het kanselkleed rood: de kleur van vuur, enthousiasme, liefde. De zondag na Pinksteren (dit jaar dus 15 juni) heet in de liturgie van de Kerk 'Zondag Trinitatis' - de zondag van de Drie-eenheid. Heel het heilsplan van de drie-enige God tot verlossing van de wereld is nu voltooid: het is Kerstfeest geweest, Goede Vrijdag, Paasfeest, Hemelvaart en Pinksteren. Nu is het de tijd van het heil, iedereen wordt geroepen, iedereen is welkom, en de Geest waait waarheen Hij

wil. Er is nu nog één Feest te verwachten: de wederkomst van de Heer. De kleur van het antependium is op Zondag Trinitatis wit: de kleur van feest: het heil bewerkt door de drie-enige God is nu voor iedereen te ontvangen in geloof.

Zondag 22 juni wordt de kleur van het antependium groen.

Met dank aan Bert Tijssink geef ik door wat hij mij toestuurde:

'Het groene antependium (kanselkleed) hangt vanaf de eerste zondag na Zondag Trinitatis tot Advent en vanaf de eerste zondag na Epifanie tot Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd.

Groen is de kleur van de hoop: "Eens komt de grote zomer", de kleur van Gods trouw, Gods schepping en het leven: deze kleur zien we tijdens de vieringen waarin geen speciaal feest wordt gevierd. De afbeelding op het groene kanselkleed komt overeen met de glaskunst bij de Gedenkhoek in de Dorpskerk en in de kloostergang en symboliseert de boom uit Psalm 1: De boom die is aangesloten op de Goede Bron en daardoor in staat is vrucht te dragen. De Bron waar de boom uit put geeft kracht en inspiratie om te leven zoals God het bedoeld heeft.'

**Zieken:**

Co Treur - Peters (dr. Stapensestraat 33a) is na een verblijf in het ziekenhuis weer thuis gekomen.

Wil Moret (Cederplein 44-I) is kort geleden twee dagen in het ziekenhuis en verblijft terwijl ik dit gemeentenuws schrijf opnieuw in het ziekenhuis. Dit i.v.m. een ingreep ter bestrijding van pijn tengevolge van ernstige hartproblemen. Op het moment dat u deze Op Weg in handen krijgt hoopt zij weer thuis te zijn: een goed verder herstel en verdere revalidatie toegewenst!

Joke Kroon - Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) is weer thuisgekomen uit Topaz Revitel in Leiden.

Fijn Joke dat je weer in je eigen thuis bent en veel sterkte ook voor de komende tijd.

Verder noem ik Piet Vroonland in Verpleeghuis Overrhyn in Leiden (afdeling 'de witte singel', kamer 1103, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden; zijn telefoonnummer daar is 06 21466752).

Onze koster Wanda Vissers is vanwege een hernia nog wel een tijdje uit de roulatie. Beterschap! En fijn dat het college van Kerkrentmeesters en de 'hulptroepen' alles zo goed oppakken!

Van Gertjan van den Berg kreeg ik bericht dat hij vanwege hartproblemen opnieuw een operatie zal moeten ondergaan, die gepland staat voor 1 juli a.s. in het HagaZiekenhuis

In Den Haag. Hij hoopt maandag 23 juni met zijn gezin hier aan te komen en hier te zijn tot 12 augustus. Sterkte alvast en dat de behandeling goed mag slagen!

Onze gedachten zijn tenslotte ook bij alle andere gemeenteleden die bezig zijn met (chemo)kuren en andere behandelingen, en met hen die anderszins ernstige gezondheidsproblemen hebben. Pinksterzondag hebben wij hen speciaal in onze voorbeden genoemd.

Henk van Bostelen ( Prunusstraat 16) is na een ernstige ziekte overleden op donderdag 5 juni jl. in de leeftijd van 67 jaar. In Op Weg 297 volgt een 'In memoriam'.

**Meeleven:**

Op woensdag 4 juni jl. is overleden Arie van Duijn (Cederplein 29), in de leeftijd van 70 jaar. Wij wensen zijn vrouw Ada en haar gezin veel sterkte toe en ook zijn moeder, mevrouw Van Duijn - Sterrenburg (Acacialaan 2a) en zus Hannie en broer Gijs en diens gezin.

**Gebed voor de vrede in het Vaticaan:**

In de krant vorige week stond er een artikel dat Paus Franciscus de Israëlische president Shimon Peres en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas in de tuin van het Vaticaan heeft ontvangen voor gesprek en gebed. Wat een mooi initiatief en moge zo deze gebeden om vrede en verzoening worden verhoord.

**Thema-ochtend 'Ouder worden en ethiek?':**

Deze kon door omstandigheden niet doorgaan op 10 juni jl..Maar de ochtend gaat binnenkort wel door en u leest in Op Weg wanneer dat zal zijn. Degenen die zich hadden opgegeven zullen per mail/telefonisch op de hoogte worden gebracht.

**Huwelijksjubileum:**

Op woensdag 2 juli a.s. hopen Jan en Bartie Verhorst - Ouwerkerk (Kastanjelaan 21) hun 50-jarig huwelijksjubileum te gedenken en te vieren. Wat mooi dat u dit zo samen beleven mag, samen met wie u lief zijn. Een heel fijne dag en nog vele goede jaren toegewenst onze de rijke zegen van onze Heer.

**Verhuizing:**

Maandag 16 juni jl. is Corrie Angenent - Besemer van het verzorgingshuis in Nieuwkoop (terug)verhuisd naar de nieuwe Aarhoeve in Langeraar. Wij wensen haar nog een heel goede tijd toe op haar nieuwe adres: mevrouw C. Angenent-Besemer, J.M. Halkesstraat 33 - 123, 2461 RT Langeraar.

**Examens:**

In de afgelopen week hebben heel wat jongeren uitslag gekregen van de schoolexamens. Altijd een spannende tijd! Wij hopen dat jullie een positieve uitslag hebben gekregen en alle goeds bij het zoeken van een vervolgopleiding of werk. Dat jullie daarin ook mogen

zoeken naar de leiding van de Heer. Zoals de schrijver van het Bijbelboek Spreuken zegt: 'Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.' Een mooie belofte waarmee je in vertrouwen verder op weg kunt gaan.

**Jordanië:**

Van woensdag 28 mei t/m woensdag 4 juni waren Petra en ik samen met 20 andere reisgenoten onderweg in Jordanië. Het was een mooie gemêleerde uit verschillende gemeenten: Leimuiden, Weteringbrug, Rijssenhout, Zevenhoven, Andijk etc.. In een heel goede onderlinge sfeer mochten wij 6 dagen rondreizen door dit mooie land met zoveel vriendelijke mensen en zoveel Bijbelse geschiedenis. Zo waren wij bij de rivier de Jabbok, waar Jacob worstelde met een engel van de HEER en een nieuwe naam kreeg, en stonden wij aan de Jordaan op de plaats waar Johannes de Doper doopte. Op de berg Nebo, waarvandaan Mozes het beloofde land mocht zien zongen wij Gezang 290: 'Er is een land van louter licht'. In de rotsstad van de Nabateëen Petra hebben wij een kerkdienst gehouden met een prachtige collecteopbrengst voor het christelijke tehuis voor gehandicapte kinderen 'Jemima' in Bethlehem in Israël. Al met al een samenbindende en verdiepende reis waarop wij met dankbaarheid mogen terugzien.

Wél merk je dat er politiek en sociaal grote zorgen zijn: op een bevolking van 6 miljoen zijn er meer dan 700.000 vluchtelingen uit het buurland Syrië. Door allerlei islamitische terroristische strijdgroepen die hun invloed proberen uit te breiden leeft Jordanië op de rand van een vulkaan. En wat zal de toekomst brengen nu de terreurbeweging ISIS als een duistere macht oprukt. Laten wij bidden dat Jordanië voor oorlog en geweld en religieus fanatisme bewaard moge blijven en dat christenen en moslims in vrede kunnen blijven samenleven. En laten wij ook bidden voor land en volk van Israël, samen met Jordanië, om veiligheid en bescherming.

Dat was het voor deze keer. Met een vriendelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

## Kerkelijk Nieuws

**Gezamenlijke maaltijd donderdag 3 juli a.s.**

Op donderdag 3 juli a.s. zal er een zomerse maaltijd worden gehouden in De Ontmoeting. Deze begint om 18.00 uur en u bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,-. Aanmelden kan bij Agnes Hogeboom tel. 509633 en Jeannette Meijer tel. 507551. Zou u dit vòòr maandagavond 30 juni willen doen?



In de maand augustus is er geen gezamenlijke maaltijd. Donderdag 4 september staat de volgende culinaire bijeenkomst gepland.

Een hele goede zomer toegewenst!

Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

**Bedankt!**

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling, op welke manier dan ook, tijdens mijn opname in het ziekenhuis.

Co Treur-Peters



## Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Tel 508 831 -  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

### Overleden op 5 juni

Hendrik van Bostelen,  
Prunusstraat 16  
in de leeftijd van 67 jaar

### Verhuisd

Dave Roos,  
van Vriezeloop 30  
naar Bilderdam 21a

Mevr. M.C. Treur-Maat,  
binnen zorgcentrum 'De Horizon' te Hoofddorp  
van kamer 13 naar kamer 32.

## Nieuws van Diaconie en ZWO

### ZWO-projecten

Op de website van onze kerk ([www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)) staat sinds kort onder wegwijzer- Diaconie – ZWO informatie over de bedsporing in Zambia en de drie projecten van Kinderen in de Knel, die wij als PGL steunen te weten: Irpañani in Bolivia, Dwelling Places in Oeganda en Agreds in Ghana. Er staat een korte omschrijving, maar als u klikt op ' Lees hier' dan krijgt u meer actuele informatie. Er is een afspraak gemaakt met Ans van der Schors uit Hoofddorp om op 28 september tijdens de startzondag wat te komen vertellen over Dwelling Places in Oeganda, waar zij op bezoek is geweest.

### Terugblik 40-dagentijd

Van Kerk in Actie kregen wij een folder over de 40dagentijd met de volgende tekst: Dankbaar blikken we terug op 40dagentijd, waarin we opnieuw ontdekten dat de boodschap van Gods liefde de mensen in beweging zet. Meer dan duizend kerkelijke gemeenten deden mee en hebben projecten gesteund. Ook uw gemeente, namens alle betrokkenen hartelijk dank daarvoor. Dianda uit Burkino Faso kan dankzij uw steun een microkrediet ontvangen voor het maken van zeep. Ook de daklozen in Nederland is het niet ontgaan dat de kerken 40 dagen in beweging waren. We hopen dat u, door samen de stilte te zoeken, nieuwe inspiratie heeft opgedaan voor het werk in uw gemeente. Fijn als uw gemeente volgend jaar opnieuw meedoet! Dan nemen we de tijd om onze handen te openen.

### Eerlijk kinderpardon

In het blad Diaconia het vakblad voor Diakenen wordt aandacht gevraagd voor de campagne Eerlijk Kinderpardon. Het lijkt wel of de regels van het kinderpardon zo zijn om het aantal kinderen dat er onder valt zo klein mogelijk te houden. U kunt de actie steunen

door de petitie te tekenen op [www.eerlijkkinderpardon.nu](http://www.eerlijkkinderpardon.nu). Inmiddels hebben bijna 32.000 deze petitie ondersteund.

### Collectes

Op zondag 22 juni collecteren we voor het werelddiaconaat. Het thema is: rechten voor iedereen. Politieagenten en rechters zijn er om het recht te handhaven, Dat vinden we hier in Nederland heel normaal, maar in Zimbabwe zijn de mensen dagelijks het slachtoffer van corruptie en machtsmisbruik. Juliet bijvoorbeeld. Zij verkocht legaal etenswaren op straat, maar de politie nam al haar koopwaar in beslag. Toen Juliet hier wat van zei werd zij opgepakt en moest zij een boete van 10 dollar betalen. Voor haar een groot bedrag. Harare Residents Trust ( HRT), partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt slachtoffers voor hun recht op te komen. Ook Juliet. Zij kreeg haar koopwaar terug. En dankzij HRT worden kooplui niet meer lastig gevallen. Ook buurtbewoners die in de problemen met de autoriteiten komen worden geholpen door HRT. Zij gaan zich organiseren om het gesprek aan te gaan. De opbrengst van deze collecte is voor HRT en andere werelddiaconale projecten.

Zondag 29 juni is de collecte bestemd voor het evangelisatiewerk op camping de Drecht. Vanaf juni t/m augustus organiseert de werkgroep diverse activiteiten zoals elke zondag een laagdrempelige kerkdienst in het gebouw 'De Ark' en een aantal bingo-avonden. Ook komt er indien beschikbaar een Dabarteam een 14-daags recreatieprogramma verzorgen voor de op de camping aanwezige jeugd.

Namens ZWO en Diaconie,  
Johan Schuurung en Jorico Notenboom

	<b>Verjaardagen 73+</b> <b>Van harte gefeliciteerd</b>
21 juni	mevr. J.A.P. Kroon-Dijkgraaf, Wilgenlaan 52, 2451 CA Leimuiden
23 juni	dhr. J. Vonk, Vriezeloop 11, 2451 CP Leimuiden
24 juni	dhr. J.J.A. Lek, Leeuwerik 59, 2451 WH Leimuiden
26 juni	mevr. G. Vink-Kool, Kudelstaartseweg 272, 1433 GR Kudelstaart
28 juni	dhr. K. Rienks, Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden
01 juli	mevr. G. van Rijn-van Scherpenzeel, Cederplein 21, 2451 XS Leimuiden
02 juli	mevr. J. van Tol-Ippel, Herenweg 128, 2465 AK Rijnsaterwoude



## OpWeg in de zomer

**Nummer 297 : 5-juli**

**Nummer 298 : 19-jul**

**Nummer 299 30 augustus**

### Berichten van de penningmeester

#### Jaarrekeningen 2013 Diaconie en College van Kerkrentmeesters

In de kerkenraadsvergadering van 28 mei jl. zijn de jaarrekeningen over het boekjaar 2013 van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. In een nader te verschijnen OpWeg zal van beide jaarrekening een beknopte samenvatting worden opgenomen. In het geval dat u kennis wilt nemen van de gehele jaarrekening informeren wij u dat vanaf 23 juni deze ter inzage ligt bij de penningmeester van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en vanaf 7 juli bij de penningmeester Diaconie. Wilt u dan vooraf wel even een telefoontje geven?

Met vriendelijke groet,

Leen Overbeek, penningmeester Diaconie (tel. 509117)  
Ad de Quaasteniet, penningmeester College van Kerkrentmeesters (tel. 532107)

#### Solidariteitskas 2014

Door omstandigheden ontvangt u de acceptgiro voor de landelijke Solidariteitskas 2014 enigszins later dan u gewend bent. Naar verwachting kunt de acceptgiro in de eerste week van juli a.s. ontvangen.

Zoals u bekend zal zijn, worden kerkelijke activiteiten uit de landelijke Solidariteitskas betaald, die alleen door gezamenlijke financiële inspanningen gerealiseerd kunnen worden. Een goed voorbeeld daarvan is het zo belangrijke jongerenwerk. Maar ook kunnen gemeenten op andere wijzen ondersteund worden.

Uw bijdrage is van harte welkom om als kerkgemeenten ook in financieel opzicht met elkaar solidair te zijn. Al in het begin van de eerste gemeenten riep de apostel Paulus de gelovigen op bij te dragen in elkaars noden. Door een financiële bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas is zowel in de eigen gemeente als in de rest van het land meer mogelijk. Om die reden ontvangt u dus genoemde acceptgiro ten bedrage van € 10.

Mogen de kerkrentmeesters weer op u rekenen?

#### Ontvangen giften gemeenteleden

Het College van Kerkrentmeesters mocht, via Annet Roodenburg, van een gemeentelid een gift ontvangen van € 20. Via Ineke Griffioen bereikte ons een gift, eveneens van een gemeentelid, van € 40. De Kerkrentmeesters danken beide gevers daar hartelijk voor!

Namens het CvK,  
Ad de Quaasteniet

 <b>Agenda</b>	
Do 3 juli	17.45 de Ontmoeting Gezamenlijke maaltijd
Ma 30 juni	20.00 Bethelkerk Waddinxveen wensconcert Gouwestem

#### WENSCONCERT "DE GOUWESTEM"

Het mannenkoor "De Gouwestem" o.l.v. Martin Mans sluit ook dit jaar het zangseizoen af met een "Wensconcert" in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan 1 te Waddinxveen. Het mannenensemble "The Martin Mans Formation" zal dan ook enkele optredens verzorgen. Het "Wensconcert" is op maandagavond 30 juni a.s. en begint om 20.00 uur.

Het concert duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: <a href="mailto:info@pgleimuiden.nl">info@pgleimuiden.nl</a> - <a href="http://www.pgleimuiden.nl">www.pgleimuiden.nl</a>	
Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172 701081 – mobiel 06 25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a> Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek – telefoon 06-52322741 – <a href="mailto:p.vander.beek@hotmail.com">p.vander.beek@hotmail.com</a> – JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>
Col v Kerkrentm.	Jan Meijer (voorz.), tel. 071-3316378, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Piet Vroonland (secr) tel. 508831, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a>
Col. v Diakenen	Leen Overbeek(voorz),tel 509117, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> –Jorico Notenboom (secr),tel507919, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a>
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a> t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Leimuiden. Bankrekeningen: NL15RABO012 77 03 195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuuring (secretaris), tel 507504, <a href="mailto:ZWO@pgleimuiden.nl">ZWO@pgleimuiden.nl</a>
OpWeg redactie E-mail: <a href="mailto:op.weg@pgleimuiden.nl">op.weg@pgleimuiden.nl</a>	
De 'Op Weg' verschijnt twee wekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.	
Bezorging Joke Rietdijk (509427)	
KopijEindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)	