



Vakantie!

'Jezus antwoordde en zei: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.'

Johannes 14:23

Vakantie!

Velen zien er naar uit. Zeker als je een druk seizoen achter de rug hebt, wat is dat dan een mooi vooruitzicht: even niets te moeten, weer nieuwe energie kunnen opdoen. Niet iedereen gaat op vakantie, of kán op vakantie, ik weet het. Maar toch: de zomertijd geeft ons allen denk ik wel een gevoel van ontspanning en rust.

Weet u waar ons woord 'vakantie' vandaan komt? Van het Latijnse werkwoord 'vacare', dat betekent letterlijk: vrij zijn. Allereerst vrij zijn ván. En dat is duidelijk: vakantie betekent even vrij zijn van dagelijks werk, van dagelijkse beslommeringen die je zo kunnen gaan beheersen. Rustig kunnen genieten van de bloemen die je ziet, de schoonheid van de natuur, van zoveel moois en schoons om je heen...

Maar vacare betekent ook: vrij zijn vóór.

Zo las ik dat in het Latijnse woordenboek van mijn middelbare schooltijd. De diepere gedachte van het begrip vacare, van vakantie is dat wij vrij zijn vóór, dat wij ons beschikbaar stellen. Beschikbaar voor God. Dat wij de dingen van alledag even laten rusten, ons hart en onze agenda leegmaken, en tijd en ruimte maken voor Hem. Het woord van Jezus ter hand nemen en daarnaar luisteren.

Daartoe roept Hij u en jou en mij op. Wij zijn wij met zóveel dingen bezig. Maar zijn ze ook echt zinvol? Nemen wij ook de tijd voor eeuwige dingen?

Als je tijd neemt voor God, tijd neemt voor het woord van Christus, dan klinkt er een heel bijzondere belofte: 'De Vader zal je liefhebben en Wij zullen bij je komen en bij je wonen...'

Ik hoop dat wij allemaal een mooie zomertijd zullen hebben, of wij nu weg gaan of thuis blijven.

En dat deze tijd ons mag bepalen bij waar het in het leven werkelijk om gaat, wat werkelijk van blijvende waarde is: 'Indien iemand Mij liefheeft, zal hij of zij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem of haar liefhebben en Wij zullen tot hem of haar komen en bij hem of haar wonen.'

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 6 juli

3^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Gastheer	Jelis Verschoof jr.
Collecten	PKN Jeugdwerk (1) en Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Nico Kalf afscheid KND

Na de kerkdienst is er koffiedrinken verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar.

Zondag 6 juli Camping "De Drecht"

19.30 uur - De Ark avonddienst

Voorganger	Frans van Velzen
Begeleiding	Frans van Velzen

Zondag 13 juli

4^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Gastvrouw	Marianne Zeeman
Collecten	Plaatselijke Vorming en Toerusting (1) en Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Gert Rietdijk

Zondag 13 juli Camping "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Voorganger	Hubert Schippers
Begeleiding	Eric Roggeveen

Zondag 20 juli

5^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. H.R. Plomp uit Oegstgeest
------------	-------------------------------

Zondag 20 juli Camping "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Binnenkort, officieel op 19 juli a.s. beginnen de schoolvakanties. Kerkelijk meestal een rustige periode. Toch zijn er enkele pastorale zaken dit ik graag met u en jullie wil delen.

Kerkdiensten:

Zondag 6 juli a.s. zullen een vijftal kinderen in het zonnetje worden gezet: zij gaan na de basisschool nu volgend seizoen naar vervolgonderwijs. Dat betekent ook dat zij de tijd van de kindernevendienst afsluiten en overstappen naar de tienerdienst. Geen afscheidsdienst dus, maar een overstapdienst, van de kindernevendienst naar de tienerdienst. Wij willen aan deze overstap extra aandacht besteden.

Tevens nemen wij deze dienst ook afscheid van een aantal ambt dragers en andere gemeenteleden die onze gemeente hebben gediend. Bovendien wordt één van hen nu bevestigd in het ambt van jeugdouderling. Wij nemen afscheid van:

Joke Kroon - Dijkgraaf, diaken;

Willy Piet, pastoraal ouderling;

Liset van Steenbrugge, jeugdouderling;

Annie Rietdijk - van der Plas, scriba.

Jorico Notenboom - Rietdijk neemt afscheid als diaken maar wordt bevestigd als jeugdouderling.

Piet Vroonland stopt als secretaris van het College van Kerkrentmeesters, maar blijft wel de ledenadministratie van onze gemeente verzorgen, daar zijn wij blij mee.

Opvolger van Piet Vroonland als secretaris van het College van Kerkrentmeesters is Bert van Elderen.

Wij zijn heel dankbaar voor hun aller inzet! Jullie allen een rustige en gezegende tijd toegewenst, en wij hopen en bidden dat de ontstane vacatures weer worden ingevuld!

Zieken:

Wil Moret (Cederplein 44-I) is teruggekomen van haar tweede verblijf in het ziekenhuis. Zij was daar i.v.m. een ingreep ter bestrijding van pijn tengevolge van ernstige hartproblemen. Een goede periode van revalidatie!

Verder noem ik Piet Vroonland in Verpleeghuis Overrhyn in Leiden, zijn telefoonnummer daar is 06 21466752.

Van Gertjan van den Berg die met het hele gezin in Nederland is en vanwege hartproblemen vandaag (1 juli) geopereerd moet worden in het HagaZiekenhuis in Den Haag heb ik nog geen bericht hoe de operatie verlopen is; dat volgt nog.

Cees de Bruijn (Oosterweg 10) verblijft op dit moment van schrijven in het ziekenhuis in Leiderdorp. Er was een tumor in een nier ontdekt en een cyste en de nier is nu verwijderd. Een goed herstel toegebeden.

Tenslotte denken wij aan allen die ziek zijn en soms ook bezig zijn met kuren en behandelingen: veel sterkte toegewenst en dat de behandelingen ook mogen bijdragen aan herstel.

Op maandag 23 juni jl. is door de HEER tot zich genomen Jan Borst van de Ieplaan 7. In het volgende nummer van 'Op Weg', nr. 298, volgt een 'in memoriam'.

Vertrek Piet Ravensbergen:

Zondag 22 juni jl. is Piet Ravensbergen bij ons in de eredienst voorgegaan, dit in het kader van het leerveld 'Voorgaan in de eredienst' in zijn studie theologie. Het was een mooie en opbouwende dienst. Donderdag 26 juni was er nog een inleiding en groepsgesprek met een aantal gemeenteleden over het thema 'ouder worden en ethiek' - en daarmee is Piet aan het einde gekomen van zijn leerplekperiode in onze gemeente, die oktober 2013 begon. Het was een goede periode en wij wensen Piet voor de toekomst, zowel persoonlijk als qua studie van harte Gods zegen toe.

Moldavië-team Leimuiden-Andijk:

DV zaterdag 19 juli a.s. zal het Moldavië-team net als vorig jaar weer voor twee weken vertrekken naar Moldavië. Daar zullen zij twee weken recreatie- en evangelisatiewerk gaan doen onder kinderen en jongeren. Moldavië is het armste land van Europa dus zulke initiatieven zijn meer dan welkom. Vanuit Leimuiden zullen Jelis en Levi gaan, samen met 10 jongeren vanuit Andijk. Wij wensen jullie een heel goede tijd toe, en een behouden thuiskomst!

Huwelijksjubileum:

Op 17 juli a.s. hopen Fred en Anneke Wegener - Ottenhof (Ieplaan 18) hun 45-jarig huwelijksjubileum te gedenken en te vieren. Onze hartelijke gelukwensen, een mooie dag samen en nog vele goede, gelukkige en gezegende jaren toegewenst, met elkaar en met allen die jullie lief zijn.

Tenslotte:

Wat onze eigen zomerperiode betreft: van maandag 14 t/m vrijdag 18 juli ben ik afwezig om i.v.m. de Permanente Educatie een werkstuk te schrijven n.a.v. het boek 'De zwijgende God' van dr. Marjo Korpel. Daarna zijn wij vier weken weg. Mochten zich dingen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, of uw wijkouderling of -diaken. Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke grote, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Henk van Bostelen:

Op donderdagmiddag 5 juni jl. is gestorven Henk van Bostelen, lieve man van Frouke van Bostelen - Boonstra, en vader, schoonvader en opa van zijn kinderen en kleinkinderen. Henk is 67 jaar geworden.

Hendrik van Bostelen werd geboren op 28 december 1946, en heeft heel zijn leven hier in Leimuiden doorgebracht: velen kenden Henk en Henk kende velen.

Op 4 mei 1972 trad hij in het huwelijk met Frouke Boonstra. Samen mochten zij door het leven gaan, verbonden in liefde en trouw, en samen veel mooie dingen beleven: de geboorte van hun kinderen, later de kleinkinderen, de fijne vakanties samen - wat zijn er zo veel fijne herinneringen. Mei 2012 mochten Henk en Frouke 40 jaar zijn getrouwd. Henk was een actief man, betrokken bij de dorpsgemeenschap op allerlei gebied, en ook als lidmaat hartelijk verbonden met onze kerkelijke gemeente. Hij was goed thuis in de Bijbel en bezocht graag kringen waarin het ging over Bijbel, kerk en geloof.

Henk was ook echt een sportman: naast andere sportieve activiteiten waren wielrennen en schaatsen zijn grote passie. En dan was er ook het bezig zijn op het rietland, riet snijden, als kind en als jonge man: de mooie foto's op de rouwkaart getuigen ervan. Uiteindelijk is het werk geworden als buschauffeur.

Begin januari 2012 kwamen er gezondheidsproblemen. Er werd kanker geconstateerd. Er volgde een operatie waarvan hij gelukkig weer mocht herstellen, Henk was daar heel dankbaar voor. Helaas kwam de ziekte later toch weer terug en moest hij opnieuw een heel zware operatie ondergaan. Daarna is het op en neer gegaan, betere tijden maar ook veel tegenslag. Met de nodige strijd, maar ook steeds weer met goede moed vechtend voor herstel ging hij, gesteund door Frouke en zijn gezin verder.

Januari 2014 kreeg Henk het bericht dat hij niet meer zou genezen, en zo is hij uiteindelijk, 5 juni jl., thuis overleden,

omringd door zijn gezin. Donderdag 12 juni was er een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk waarin, omdat ik zelf niet de gelegenheid was, voorging ds. Meindert Burema te Alphen aan den Rijn. In deze dienst vertelde zoon Marco over het leven van zijn vader, en werd ook verder getekend wie Henk was: een lieve en zorgzame man voor zijn vrouw, een betrokken vader en opa, een vriend van velen. Iemand die altijd klaar stond voor de familie en ook voor anderen en dan van aanpakken wist.

In de afscheidsdienst stonden centraal Psalm 121 en Openbaring 21: 1 t/m 7. Psalm 121 is een Pelgrimslied van mensen die met al hun geloven en vragen, al hun zoeken en vinden op weg zijn in vertrouwen op de Heer - zoals ook Henk van Bostelen onderweg was. En dat Hij dan je Bewaarder wil zijn, in goede en kwade dagen. Vertrouwend op Hem mag je je dan onderweg weten naar die plaats waarvan Johannes spreekt in Openbaring 21: de plaats waar geen dood meer is, geen rouw, geen pijn.

Moge Frouke en haar gezin zich omringd weten door mensen die haar tot steun zijn. En moge zij zich ook gedragen weten door de nabijheid van de HEER die onze Bewaarder wil zijn in tijd en eeuwigheid en eens alle dingen nieuw maken zal.

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Plannen voor het nieuwe kerkelijke seizoen 2014 - 2015:

Graag wil ik, voordat de rust van de zomer aanbreekt, u en jullie alvast informeren over een aantal activiteiten die voor het nieuwe seizoen gepland staan.

1. Een nieuwe gezamenlijke leeskring Anselm Grün, 'Het kleine boek van het geloven'.

Net zoals in het najaar van het seizoen 2013-2014, toen wij samen het boek 'Een parel in Gods ogen' van Henri Nouwen lasen, willen wij ook nu weer een gezamenlijke leeskring aanbieden, in verbondenheid met de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de Parochiekern van de St. Jan.

Centraal zal dit najaar staan het boek van de Duitse Benedictijnse monnik Anselm Grün, 'Het kleine boek van het geloven.'

In dit boek gaat Grün in op de vraag hoe wij tot een krachtiger en dieper geloof kunnen komen. Enkele van de vragen die Grün probeert te beantwoorden: Hoe bereik je geestelijke volwassenheid? Welke obstakels moet je daarbij overwinnen? En welke stappen kun je volgen je om tot een sterker geloof te komen?

De bedoeling is dat iedereen voor zichzelf het boek thuis leest, en dat wij dan 2 keer bij elkaar komen. De beide avonden zijn al bekend en vinden plaats in 'De Ontmoeting' te Leimuiden.

Eerste leeskringavond: donderdag 20 november, 20.00u.,
tweede leeskringavond: donderdag 4 december, 20.00u.

Het boek is verkrijgbaar o.a. via de Boekspot in 'De Ontmoeting', of in de boekhandel, en kost € 10,50. Iedereen van harte welkom!

2. Basis cursus Christelijk geloof '7 + 1'

Eveneens net als in het vorige seizoen gaat er weer de interessante en leerzame 'Basis cursus Christelijk geloof 7 + 1' van start.

Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal thema's, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst.

Elke avond wordt ingeleid met een kort aansprekend filmpje dat over het thema van die avond gaat. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek. Het accent ligt op ontmoeting met elkaar en met God.

De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar een 'upgrade' van zijn of haar geloven, en voor wie een stukje verdieping zoekt.

Wij gebruiken bij de kring het boek 'Ontmoetingen met God, Een basis cursus geloven' van ds. Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo.

Hier alvast de data, steeds op woensdagavond: 15 oktober 2014; 29 oktober; 12 november; 26 november; 10 december; 14 januari 2015; 28 januari; 11 februari, steeds van 20.00u tot max. 22.00 u. Ook geïnteresseerden uit de regio en of andere gemeente zijn van harte welkom!

3. 'Weg van Leven'

In het komende seizoen start ook het project 'Weg van Leven' van start. Dit project is vanuit de Protestantse Kerk in Nederland ontwikkeld en is bedoeld voor iedereen, gelovig of zoekend, binnen en/of buiten de kerk.

Centraal staat de innerlijke weg die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontredde, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

'Weg van Leven' is een project voor persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek.

Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift ontwikkeld met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema's, t.w.: genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.

In zeven avonden willen wij bij deze zeven thema's stilstaan. Als u meer wilt weten over het project, bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst. De datum hiervan wordt nog bekend gemaakt. De cursus 'Weg van Leven' wordt geleid door mijn vrouw en ik zelf en de data van de zeven bijeenkomsten zijn: 20 januari 2015, 3 februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart, 7 april en 21 april, steeds op dinsdagavond van 20.00 u. tot max. 22.00 u. in De Ontmoeting. De kosten van het werkschrift bedragen € 7,50.

4. Bijbelgesprekskring eerste Petrusbrief

Vorig seizoen lazten wij de 'brief van de blijdschap', de brief aan de Filippenzen, in het nieuwe seizoen gaat een Bijbelgesprekskring van start over de 'brief van de hoop', de eerste brief van Petrus. Petrus heeft deze brief geschreven van uit 'Babylon', het Rome van keizer Nero, en bemoedigt de gemeente vast te houden aan de hoop die er is door de opstanding van Christus. Wij hopen 7 á 8 keer bijeen te komen, op donderdagochtend in 'De Ontmoeting', van 10.00 - 11.30 u.. Echt voor iedereen een mooie gelegenheid om met een opbouwend Bijbelgedeelte bezig te zijn, jezelf zo te verrijken, en elkaar rondom het Woord te ontmoeten, telkens donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 u.. De eerste keer is DV donderdagochtend 2 oktober a.s., de andere data zijn: 23 oktober, 13 november, 11 december en in 2015: 22 januari, 5 februari, 19 februari en 5 maart.

Berichten van de Kerkenraad

Afscheid en bevestiging leden kerkenraad

Dit voorjaar hebben we u als kerkenraad uitgenodigd aanbevelingen te doen voor de vacatures die, op grond van het rooster van aftreden en de wil van individuele

ambtsdragers, per mei 2014 zouden ontstaan. De oogst aan aanbevelingen was groot. Op grond daarvan is door de kerkenraad per vacature een volgorde vastgesteld waarin de genoemde personen moesten worden benaderd met de vraag of zij bereid zijn het beoogde ambt, de ontstane vacature in te vullen. Die gesprekken, vragen aan mensen hebben alleen voor de vacature secretaris van het College van kerkrentmeesters resultaat gehad, de heer Bert van Elderen is bereid dat de komende periode te gaan doen.

Voor de andere vacatures hebben de benaderde mensen, om verschillende op zich te respecteren redenen, negatief besloten. Toen die gegevens zijn besproken in de kerkenraad is besloten voor de vacature jeugdouderling één van de bestaande ambtsdragers te benaderen. Jorico Notenboom-Rietdijk heeft op grond van dat verzoek besloten na deze zomer het ambt van diaken/ secretaris van de diaconie neer te leggen en het ambt van jeugdouderling op te pakken.

Deze schets leidt ertoe dat we zondag 6 juli a.s. afscheid nemen van 4 ambtsdragers, Joke Kroon-Dijkgraaf, wijkdiaken, Willy Piet, wijk en pastoraal ouderling, Liset van Steenbrugge, jeugdouderling, en Annie Rietdijk-van der Plas, scriba. En ook Piet Vroonland, secretaris van het College van Kerkrentmeesters stopt op dit moment. Deze mensen (over het vertrek van Annie heb ik eerder in Op Weg al geschreven) hebben een deel van hun vrije tijd met overtuiging en passie geschonken aan u als leden van en aan de protestantse gemeente van Leimuiden. Een aantal van hen, in een voor onze toen als fusiekerk, moeilijke periode. Dat heeft voor ieder van hen veel opgeleverd maar ook wel iets gekost. Hoe bijzonder dat is mag hier nog weleens benadrukt worden. Allen dank voor jullie energie, overtuigingskracht, uithoudingsvermogen, de wijze waarop jullie, je persoonlijk geloof, de vreugde die jullie daaraan beleefden, maar ook je twijfels en zorgen met ons als gemeente hebt willen delen. Woorden schieten vaak tekort maar dat betekent niet dat ze niet uitgesproken mogen worden, heel veel dank voor jullie inzet! Zondag a.s. 6 juli willen we daar in de dienst en na afloop bij het koffiedrinken aandacht aan schenken.

De zorg ontstaan door het tot op dit moment niet kunnen invullen van de vacatures, ik noem ze nog maar, 3 vacatures diakenen, 1 vacature wijkouderling en 1 vacature scriba stelt ons, de kerkenraad maar ook u als gemeente, voor problemen. Dat mag onze dankbaarheid bij het afscheid van de mensen die vertrekken niet overschaduwen. Dat viert we zondag ook bij de bevestiging van Jorico als jeugdouderling.

Als kerkenraad besteden we op 2 juli in onze vergadering, in sterk ingekrompen samenstelling, opnieuw aandacht aan de ontstane problematiek. Over de wijze waarop we ons voorstellen hiermee om te gaan later meer.

Namens de Kerkenraad
Leen van der Sar

Berichten van de Diaconie en ZWO

Paaskaars

Met Pasen is er een nieuwe Paaskaars in de kerk komen te staan. De oude kaars is naar Joke Kroon gegaan. Zij was erg blij met deze attentie.

Braderie

Op 18 juni werd door de Protestantse gemeente (PGL) deelgenomen aan de braderie in de Dorpsstraat. Er was een kraam van het missionair team met informatie en verkoop en een kraam van de ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) met planten en groenten voor de verkoop en een verloting. Op het terras bij het mooie kerkelijk centrum 'de Ontmoeting' werd koffie en thee geschonken en daar werd vooral door het mooie weer volop gebruik van gemaakt.



De verloting is gewonnen door mevrouw C. van de Berg en mevrouw C. Spijker. Zij kregen beiden een mooi plantenbakje voor in de tuin. De kerk was open en er werd door Henk de Jong orgel gespeeld. Er werd gebruik gemaakt om de kerk te bekijken en toelichting te krijgen. De PGL kijkt terug op een geslaagde middag, waarbij de kerk de gelegenheid gebruikte om zijn gezicht naar buiten te laten zien.

Pauluskerk

In Vandaar zomer 2014 was aandacht voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam onder leiding van Ds. Dick Couvee. Hij schrijft: "Met de steun van Kerk in Actie vangen we wekelijks 1750 mensen op. In Rotterdam leven ongeveer 20.000 mensen zonder verblijfspapieren voor wie nagenoeg geen voorzieningen zijn. In de Pauluskerk vangen we mensen op die nergens anders hulp kunnen krijgen. Dat doen we met hart en ziel. Sommigen willen alleen maar even opwarmen, anderen zoeken gezelschap, drinken een kop koffie of hebben hulp nodig. We krijgen geen subsidie van de overheid en zijn dus volledig afhankelijk van bijdragen van anderen. De financiële steun, die we van Kerk in Actie voor dit werk ontvangen, bijeengebracht door kerken en donateurs, is daarom heel erg waardevol". Ook de diaconie van PGL steunt dit werk".

Collectes

Op zondag 6 juli wordt er gecollecteerd voor het PKN Jeugdwerk. 'Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.' Dat is het verlangen van veel ouders en grootouders voor hun (klein)kinderen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, deelt dit verlangen. De kerk is daarvoor een belangrijke plek, maar belangrijker is dat kinderen en jongeren hier ook iets van ervaren in de momenten van alledag.

JOP ontwikkelt verschillende manieren om als gezin met elkaar aan de slag gaan. Zo ontwikkelde JOP de basiscursus geloofsopvoeding, het magazine Moments (voor ouders van kinderen tussen de 8 en 18 jaar) en samen met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de nieuwe Samenlees-bijbel voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd (2015).

Zondag 13 juli is de collecte bestemd voor Vorming en Toerusting in onze eigen gemeente.

Dit om bijv. de 7 + 1 cursus, bijbelkringen ed. mogelijk te maken.

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurung en Jorico Notenboom

Berichten van de Evangelisatiecommissie

Campingwerk

Graag willen we u even informeren over het campingseizoen dat inmiddels is begonnen. Op Camping "De Drecht" in het gebouwtje "De Ark" zijn we op 22 juni gestart met de campingdiensten. In de Op Weg zullen wij u onder het kopje "Kerkdiensten" regelmatig laten weten hoe laat de diensten beginnen, wie de voorganger is en wie de begeleiding verzorgt.

Op zondag 15 juni zijn we van start gegaan met een camping-inloop. Iedereen was welkom om een kopje koffie te komen drinken en voor een gezellig praatje. Op deze manier hopen we de drempel om naar de diensten te komen wat te verlagen. Op de overige zondagen zijn er de diensten zoals gebruikelijk, aanvang 10.30 uur. Wel maken we u erop attent dat er 2 avonddiensten zijn (in plaats van 's morgens) en wel op 6 juli (Ds. Frans van Velzen) en 17 augustus (Henk van Dam), aanvang 19.30 uur.

Ook is er van 26 juli tot 9 augustus 2 keer een week een DABAR-team aanwezig. Dat is dit jaar gelukkig ook weer gelukt! Eén team heeft zich afgelopen zondag in de kerk voorgesteld. Het andere team heeft zich reeds in mei in Rijnsaterwoude in de kerk voorgesteld. Ook organiseren we om de week op donderdag een bingo-avond, de eerste bingo heeft op 19 juni plaatsgevonden. Mocht u nog prijsjes voor de bingo ter beschikking willen stellen, wij zijn er u dankbaar voor!

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de campingdiensten. Komt u gerust eens een keertje kijken. Het adres is: Vriezekaap Noord nr. 30. Het gebouwtje "De Ark" is meteen aan uw rechterhand, vóór de slagboom. Parkeerplaats is aanwezig. Met een hartelijke groet, en wellicht tot ziens op de camping,

Namens de Evangelisatiecommissie
(Campingwerkgroep "De Drecht")
Jannie Eveleens

Overige berichten

Startseizoen 2014-2015

Startzondag 2014. De commissie startzondag heeft inmiddels haar eerste bijeenkomst gehouden. Als datum is 28 september voor de startzondag gekozen en er is besloten de invulling van de startzondag van 2013 te continueren. Dus geen lunch, maar kleine hapjes en daarna is er op die dag nog voldoende ruimte om in de middag wat anders te doen. **Reserveer dus de ochtend hiervoor.**

In de dienst gericht op alle leeftijden zal er aandacht zijn voor het jaarthema, "met hart en ziel, viere en verbinden". Na de dienst tijdens de koffie zal er gesproken worden over één van, ook onze, diaconale projecten, "Dwelling Places" in Oeganda. Samenzijn is ook na de dienst belangrijk en er zullen andere zaken zijn waar men aan kan deelnemen. Daar zal, naast gezelligheid en gesprek, ook competitie een rol spelen. Een overzicht van alle activiteiten van PGL seizoen 2014/2015 zal worden geschetst.

De jaarlijkse barbecue wordt gehouden op 6 of 13 september. U hoort snel de definitieve datum.

De Commissie Startzondag

Bedankje:

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor uw steun en medeleven tijdens Henk zijn ziekte en voor de vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen, dat deed ons erg goed. Dank u wel, ook namens onze kinderen en kleinkinderen.

Frouke van Bostelen

Bedankje:

Bij deze wil ik iedereen bedanken, in welke vorm ook, voor het medeleven met het overlijden van mijn schoonzoon en onze zwager in Canada. Het heeft ons goed gedaan.

Fam. C Spijker Baelde

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Wat gebeurde er achter Het Kruispunt de afgelopen week?

Enige tijd geleden is besloten het perceel grond aan te kopen waarop voorheen het mortuarium stond. De Kerkenraad/College van Kerkrentmeesters en burgerlijke gemeente zijn het eens geworden over de prijs van dit perceel. Een probleem was echter dat uit metingen bleek dat de bodem op diverse plaatsen was verontreinigd. Op kosten van de huidige eigenaar, de gemeente Kaag en Braassem, is de bodemsanering de afgelopen week uitgevoerd. Binnenkort zal de aankoop notarieel worden vastgelegd.

College van Kerkrentmeesters

 Agenda	
Do. 4 sept.	18.00 uur Gezamenlijke maaltijd in de Ontmoeting
Za. 6 of 13 sept.	Jaarlijkse barbecue
Zo. 28 sept.	Startzondag

Berichten van de Kindernevendienstcommissie

Overstapdienst

Op zondag 6 juli zullen er 5 kinderen van de kindernevendienst overstappen naar de tienerdienst. Dit zijn: Chris Roggeveen, Damian Disseldorp, Dirk-Jan Vonk, Krijn Kea en Twan Pieterse. We zullen jullie missen in de kindernevendienst, maar we zien jullie nog graag tijdens de basiscatechese en natuurlijk bij de tienerdiensten. In de dienst van 6 juli zullen we aandacht besteden aan deze overstap.

Namens de kindernevendienstcommissie,
Jorico Notenboom

Gemeente van Christus,

Ik wil iedereen bedanken voor uw steun, gebed, en de manier waarop ik in u midden mocht werken als pastoraal ouderling. Ik heb er veel van geleerd en het heeft mijn leven verrijkt. Aanstaande zondag 6 juli neem ik officieel afscheid van u, als pastoraal ouderling. We willen in de dienst bovenal God danken voor al de jaren dat ik dienstbaar mocht zijn in onze gemeente. Na 8 jaar en 5 maanden gewerkt te hebben, heb ik in juni mijn werkzaamheden neergelegd. Ik hoop u aanstaande zondag 6 juli dan ook persoonlijk de hand te kunnen drukken. En verder komt u mij gewoon als gemeentelid overal tegen. We zijn immers door Christus met elkaar verbonden.

Een hartelijke groet,
Willy Piet.



Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Overleden op 23 juni

Jan Borst
Iepaan 7
in de leeftijd van 85 jaar

Verhuisd

Marion Treur
van: Schoolstraat 10
2465 AM Rijnsaterwoude

naar: Pieter van Schravendijkstraat 26
2461 VN Ter Aar



Verjaardagen 73+
Van harte gefeliciteerd

7 juli	dhr. H. ten Hoop Drechtlaan 70, 2451 CN Leimuiden
8 juli	mevr. T.L. Smit-van Santbrink Burgemeester Bakhuizenlaan 32, 2451 AA Leimuiden
10 juli	dhr. L. van der Burg Nieuwveens Jaagpad 12 2441 EH Nieuwveen
14 juli	mevr. D.F. Zeldenrust-de Jong Noordeinde 32, 2451 AG Leimuiden
16 juli	mevr. H.J. Siereveld-Kessels, Meerewijk 67, 2451 XC Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek87@gmail.com, JOP Jongerenwerker
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
ZWO	Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.****Bezorging** Joke Rietdijk (509427)**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 441036140), Annet Roodenburg (500149)



www.spottanzania.nl



SPOTT Nieuwsbrief juni 2014

56.000 Euro voor Kireti A!

Via de Kerstactie hebben particulieren 15.000 Euro bijgedragen. Te samen met de Sint Antonius Stichting en Wilde Ganzen is dat 56.000 voor Kireti A. Kireti A zelf draagt 5.200 bij.

Waterbedrijf TARUWAS van start

Chamavita en de dorpen hebben de TARUWAS (= Tanga Rural Water Supply) Trust opgericht. Met de watergelden gaat dit bedrijf het onderhoud van de watersystemen doen. TARUWAS Trust gaat 1 juli 2014 van start.



Rangwi bijna klaar, Kireti van start

Eind 2013 waren de geulen gegraven en buizen gelegd. Nu de dam nog, waaruit Rangwi van water kan worden voorzien. Wat doe je als de vrijwilligers die de zakken cement naar boven zouden dragen niet komen? Steeds weer beloofden de dorpen dat het binnenkort geregeld zou zijn. Maar telkens kwamen er te weinig vrijwilligers.

Oude belangentegenstellingen tussen de dorpen leken de zaak op te houden. Met veel overleg is de patstelling doorbroken. De dam is nu bijna klaar. In Kireti A zijn de voorbereidingen goed gestart.

Sponsor een watermeter!

De watergebruikers willen weten dat ze krijgen waar ze voor betalen. Daarom willen ze watermeters. Provinciale Waterleiding Maatschappij Noord Holland (PWN) heeft ons 1000 meters geschonken. Chamavita heeft geld nodig om de gemetselde putjes voor de meters te bouwen. Dat kost 150 Euro per stuk. Voor het onderhoud moeten dorpstechnici opgeleid worden. Die training kost 3.000 Euro. Wij vragen u dit watermeterproject met een extra gift te steunen.

Vrijwilligers gezocht

SPOTT zoekt vrijwilligers die willen helpen met website, nieuwsbrief en met een bredere presentie van SPOTT en Chamavita in de sociale media.

Giften zijn welkom op bankrekening NL22 ASNB 8800 1967 56 t.n.v. SPOT Tanzania, Leimuiden.

Namens SPOT Tanzania
Els de With en Kees Kempenaar.