

De grote Opzoeker

'...en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.'
Prediker 3:15 b

In het boekje Prediker heeft de schrijver het in het derde hoofdstuk van zijn boekje over de verschillende tijden van ons leven.

Of je nu in de Bijbel thuis bent of misschien wat minder - u kent die opsomming van Prediker wellicht:

'Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven;
Een tijd om te doden en een tijd om te helen;
Een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen;
Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten...'

Voor alles is er volgens Prediker een tijd: er kunnen in ons leven heel mooie dingen zijn, dingen die je blij en dankbaar stemmen...

Maar er kunnen in je eigen leven of in dat van geliefden ook heel moeilijke dingen gebeuren, tragedies, rampen.

Dingen die je niet begrijpt, die niet te bevatten zijn - en toch gebeuren ze.

Ik denk bijvoorbeeld aan de vliegcrash van 17 juli jl. Zo veel kinderen, jongeren en ouderen die zomaar uit het leven werden weggerukt. Zoveel mensen ook die nu zonder hun geliefden verder moeten, ook in onze kerkelijke gemeente, ook in ons dorp.

Ik denk ook bijvoorbeeld aan de vreselijke situatie in Syrië en noord-Irak, o.a. door het duivelswerk van de terreurgroep IS.

Zoveel mensen zoals wij, die door anderen leven in angst en nood en het leven verliezen.

Kun je dan nog wel wat zeggen?

Persoonlijk werd ik erg getroffen door een zinnetje dat Prediker dan schrijft aan het einde van zijn gedachten over de tijden van ons leven.

Waar wij niet meer weten hoe het verder moet, waar wij machteloos staan en geliefden kwijtraken in de tijd die voorbijgaat, lezen wij in Prediker 3:15: 'God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is'.

Een Duitse Bijbelvertaling heeft: '...Gott suchet die verwehte Spur wider auf...'

Wij zijn voor een tijd(je) een bloem in het veld, een zichtbaar spoor in het zand, maar uiteindelijk worden wij toch door de wind 'verweht', weggeblazen.

Kerkdiensten

Zondag 31 aug 2014
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderlingen	Leen v.d. Sar
Gastvr\hr	?
Lector	Johan Schuuring
Collecten	De Bakkerij Leiden (1) en Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Clara de Ruiters

Zondag 7 sep 2014
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Hulzebosch uit Alphen a/d Rijn
Ouderlingen	Ineke Griffioen
Gastvr\hr	Astrid en René Muijs
Lector	Astrid Muijs
Collecten	Plaatselijk Missionair Werk (1) en Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Elly van Emmerik

Na de dienst is er koffie drinken in de Ontmoeting, verzorgd door Eric en Janneke Roggeveen.

Zondag 14 sep 2014
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

Door de macht van de dood, door menselijke gemeenschap.

Is het in het leven dan uiteindelijk allemaal tevergeefs?
Een eens en voorgoed verdwijnen?

Prediker zegt: 'Nee, er is die grote Opzoeker, de God van Israël.

Hij zoekt weer op wat voorbijgegaan is.
Hij blijft trouw tot in eeuwigheid en laat niet los wat zijn hand begon.
Hij zal recht doen.

Mogen wij daarop vertrouwen, voor ons eigen leven en voor onze geteisterde wereld.

ds. Verschoof

Uit de pastorie, Kerklaan 60**Ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Nu u dit gemeentenuws leest, is de vakantieperiode weer voorbij. De scholen beginnen weer, en het dagelijks werk is weer hervat.

Het laatste nummer van Op Weg verscheen 19 juli jl., en deze Op Weg verschijnt 30 augustus: er is in de tussenliggende weken veel gebeurd: heel verdrietige dingen, en ook mooie dingen.

In het onderstaande wil ik dat met u en jullie delen.

Vliegtuigramp vlucht MH17:

Met grote verslagenheid en met groot verdriet moesten wij vernemen dat onder de slachtoffers van de tragedie op donderdag 17 juli met vlucht MH017 van Malaysian Airlines ook waren Inge van der Sar en Gijs van Duijn van de Kerklaan 34. Inge van der Sar is de dochter van Leen en Corrie van der Sar - Lorier, Drechtlaan 40, en Gijs is de zoon van Gijs en Cock van Duijn - de Hollander, Esdoornlaan 1. Inge is 33 jaar geworden en Gijs 46.

Wat een vreselijke tragedie voor de ouders, broer en zussen, zwager en schoonzus, mevrouw van Duijn-Sterrenburg en de verdere naaste familie en vrienden, en ook voor de familie en vrienden van alle andere slachtoffers van deze ramp. Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar hen allen uit.

Zondag 20 juli jl. hebben wij Inge en Gijs in het midden van onze kerkelijke gemeente herdacht, en zaterdag 26 juli jl. is er een indrukwekkende afscheids- en herdenkingsbijeenkomst geweest in de Dorpskerk en in 'De Ontmoeting', en daarna een samenzijn in 'De Boerderij'.

Kun je eigenlijk nog iets zeggen bij al dat kwaad dat is geschied, al die levens die zo wreed werden afgebroken? Bij de gedachtenisdienst in de Joriskerk in Amersfoort op woensdag 23 juli jl., op de Dag van nationale rouw ging o.a. ook dr. Arjan Plaisier voor, de scriba van de Protestantse kerk in Nederland. Hij sprak in zijn gebed de volgende woorden: 'U, God, kent het lot van ons stervelingen en weet van levens die niet meer zijn. Van de dood die onverhoeds op het pad is gekomen van velen. Van geliefden die wreed zijn weggenomen. Wees met alle nabestaanden. Troost hen God. Blijf bij hen. Geef licht in hun duisternis.'

Dat gebed zij ook ons gebed voor de familie Van der Sar en de familie Van Duijn, en voor allen die een geliefd iemand of soms zelfs meerdere geliefden hebben verloren.

Medeleven vanuit de parochiekern St. Jan in Leimuiden en de PG Rijnsaterwoude:

Namens de parochiekern St. Jan in Leimuiden en Rijnsaterwoude bij monde van pastor Anneke Beenakker - Voorn en pastor Jack Glas, en namens de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude bij monde van scriba Bets van Os-Ruitenburg, ontvingen wij warme blijken van meeleven met het overlijden van Inge van der Sar en Gijs van Duijn voor de familie en voor onze gemeente. Wat doet zulk meeleven goed en wat mooi als je zo als kerkelijke buurgemeenten je met elkaar verbonden

weten mag in 'één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen' (Efeziërs 4:5,6).

Zieken:

Kees Brus (Ieplaan 9) heeft medio augustus enkele dagen in het Rijnlandziekenhuis gelegen voor een operatieve ingreep i.v.m. blaasstenen. Vrijdag 15 augustus is hij weer thuisgekomen. De operatie lijkt goed geslaagd en wij wensen Kees goed verder herstel toe.

Natasja Slegers (Dennelaan 43) heeft i.v.m. borstkanker maandag 21 juli jl. een borstoperatie moeten ondergaan, na een intensieve periode van 6 chemokuren. Na de operatie die nu heeft plaatsgevonden volgt nog een hormoontherapie en ook zal Natasja een aantal bestralingen krijgen. Er is dus nog een flinke weg te gaan. Veel goede moed en vertrouwen toegewenst, samen ook met Jack en de kinderen.

Piet Vroonland verblijft nog in Verpleeghuis Overrhyn in Leiden, in afwachting op een grotere kamer dáár, of elders. Om gezondheidsredenen zal hij niet meer naar de Peppelhof 12 kunnen terugkeren. Piet is telefonisch bereikbaar onder nr. 06 21466752.

Mevr. Jannie Van der Burg - van der Meer (Nieuwveens Jaagpad 12 Nieuwveen) is 12 augustus jl. aan haar arm/schouder geopereerd.

Mevr. Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28) heeft enkele weken geleden haar heup gebroken. Na een heupoperatie verblijft zij nu voor revalidatie in het verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, op de 2de verdieping, kamer 7.

Mevr. Corrie Spijker - Baelde (dr. Stapensestraat 17) is 26 augustus jl. geopereerd in het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp i.v.m. een nieuwe rechterheup. Daarna zal een periode volgen van revalidatie, elders of thuis.

Mevr. Alie Roos - Kempenaar (Vriezecoop 32) heeft een weekje in het Rijnlandziekenhuis moeten verblijven maar is nu gelukkig weer thuis op de boerderij.

Gertjan van den Berg is met zijn gezin 12 augustus jl. weer teruggekeerd naar Bolivia, na hier een behandeling aan zijn hart te hebben ondergaan. Wij wensen hem en zijn gezin persoonlijk en qua gezondheid alle goeds toe in Bolivia en wij zeggen: weer tot ziens!

Mevr. Truus van Iperen - de Heer (Hof van Alkemade Roelofarendsveen) heeft rond het begin van onze vakantie een hersenbloeding gehad en verblijft op dit moment in het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp op afdeling 360 neurologie. Het zal nog wel en tijdje duren maar zij hoopt toch weer terug te kunnen komen.

Op vrijdag 8 augustus jl. is overleden mevr. Klaasje Kort - van Tuijl van het Cederplein 46-I. De dienst is verzorgd

door ds. Marina van der Zwaag - den Haan uit Ter Aar, die mij in deze periode van onze vakantie verving. Na dit gemeentenuws volgt een 'in memoriam.'

Medeleven:

Op woensdag 16 juli jl. is overleden Arie Roos (Rijssenhout), zoon van mevrouw Roos - Kempenaar van de Vriezecoop 32. Arie is 57 jaar geworden. Maandag 21 juli jl. was er een afscheidsdienst in Rijssenhout, geleid door ds. John Vrijhof, predikant van de PG Rijssenhout. Wij denken ook aan dhr. Wim Maaskant (Antje Breijerstraat 151 2132 DC Hoofddorp). Op 16 augustus jl. is zijn vrouw Tineke Maaskant - Teeuwen overleden, in de leeftijd van 81. Wij wensen beide families troost en steun toe van Hem die ons leven draagt.

Moldaviëgroep:

Jelis en Levi zijn van zaterdag 19 juli tot zaterdag 2 augustus jl. in Moldavië geweest om samen met een aantal jongeren uit Andijk twee weken lang kinderkampen te leiden. De bedoeling was kinderen in dit arme land een fijne en positieve tijd te bezorgen in een christelijke setting. Zij hebben daar een goede tijd beleefd en zijn inmiddels gelukkig ook weer veilig thuis.

Kerkdiensten:

Zondag 23 augustus jl zijn wij begonnen met een serietje preken n.a.v. het Bijbelboek Daniël. Volgens de Joodse traditie behoort Daniël tot de zgn. 'Geschriften' - boeken die gaan over ons geloofsleven, en in de christelijke traditie wordt Daniël gerekend tot de profeten: boeken waarin God ook zijn plannen voor de wereld(geschiedenis) ontvouwt. Daniël 1-6 gaat over de belevenissen van Daniël en de zijnen in Babel, Daniël 7-12 bevat profetische, apocalyptische visioenen. Een actueel boek dus! Mooi om ook de komende weken eens voor jezelf door te lezen. Zondag 14 september a.s. hopen wij weer de maaltijd van de Heer te vieren. Jezus is de grote Gastheer en Hij nodigt u en jullie allen. Jong en oud, iedereen die in Hem gelooft en Hem liefheeft is van harte welkom aan Zijn tafel.

Vredesdienst 26 september a.s.:

Vrijdag 26 september a.s. is de jaarlijkse vredesdienst in de vredesweek. Deze dienst wordt belegd door het oecumenisch beraad Leimuiden en Rijnsaterwoude, en wordt gehouden in de Woudse Dom in Rijnsaterwoude. De dienst begint om 19.30 u.. Voorgangers zijn pastoor Walter Broeders en ikzelf. Wij zijn blij dat het RK. kinderen tienerkoor van de St. Jan o.l.v. Marina van Dam medewerking verleent. Het belooft zo een mooie viering te worden in een tijd waarin de vrede wereldwijd verder lijkt dan ooit. Daarom des te meer: van harte welkom!

Startzondag 28 september a.s.:

Zondag 28 september a.s. is onze jaarlijkse startzondag: het begin voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Het thema van de startzondag is dit jaar: 'Met hart en ziel - vieren en verbinden'. Dit thema is aangereikt door onze landelijke kerk. De voorbereidingen voor deze viering zijn in volle gang. Wij kunnen u en jullie alvast mededelen dat er ook speciaal aandacht zal zijn voor kinderen en jongeren, dus ouders... Een dienst voor iedereen, met mooie muziek, zang en andere bijdragen. Iedereen van harte uitgenodigd!

Huwelijksjubileum:

Op 4 september a.s. zijn Frans Kooiman en Mathilde Hijink (Ieplaan 2) 25 jaar getrouwd. En op 16 september a.s. zijn Herman en Corry ten Hoop - Hordijk (Drechtlaan 70) 55 jaar getrouwd. Een heel fijne dag toegewenst samen met hen die jullie lief zijn, en alle goeds voor de toekomst

De situatie in de wereld:

Wat is er in de laatste periode weer veel gebeurd en wat is er een grote nood in de wereld, met name nu ook in het Midden-Oosten, in Irak. Ontelbare christenen en andere religieuze minderheden moeten voor hun leven vluchten voor de terreur van IS en handlangers. Laten wij in ons persoonlijk gebed bidden voor al deze arme mensen, voor de christelijke kerk en alle religieuze minderheden, om redding uit nood en bescherming. En ook kunnen wij iets geven via Open Doors, Dorcas, Kerk-inAkte, EO-Metterdaad. Ik denk ook aan de Joden in ons land die steeds meer het mikpunt worden van openlijk antisemitisme. Ik denk ook aan de moeilijke positie van het volk Israël en de staat Israël. Laten wij bidden om wijsheid voor de leiders van Israël, en voor hen die de macht in Gaza hebben. Laten wij bidden voor de gewone Palestijnse mannen en vrouwen en kinderen in Gaza, voor allen die toch gewoon in sjaaloom / salaam willen leven, laten wij ook niet in het minst bidden voor de Palestijnse christenen. Dat er in Gaza een einde mag komen van het geweld, dat er vrede mag komen en verzoening door de Geest van de ware Vredevorst van Joden en Palestijnen.

Permanente educatie:

in de komende perioden ben ik in het kader van de PE (Permanente Educatie) van de PKN weer drie keer een periode van telkens 2 dagen afwezig, ivm de cursus 'Zorg voor de ziel': 10-11 september, 8-9 oktober, en tenslotte 5-6 november, steeds op een woensdag en een donderdag, in de Priorij Emmaus in Maarssen. Mocht zich deze dagen iets voordoen, dan wordt er gezorgd voor vervanging.

Informatie-boekje:

In de eerste helft van september zal er in heel Leimuiden weer een mooi en informatief informatie-boekje worden rondgebracht, net zoals rond de openingsweek van 'De Ontmoeting' in februari 2012. Ook nu is het weer een initiatief van het Missionair Team.

Iedereen in ons dorp is zo op de hoogte wat er allemaal in 'De Ontmoeting' wordt georganiseerd, en iedereen mag zich zo van harte welkom heten.

Een 'leeg nest':

Sinds afgelopen week is onze thuissituatie veranderd. Onze oudste dochter Maria (27) studeert rechten aan de VU in Amsterdam, onze tweede dochter Anna Judica (24) heeft werk gevonden als basispsycholoog en woont met haar man Nathan in Den Haag, Jelis (22) is nu 2de jaars student theologie aan de TUA (Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijk Gereformeerde kerken) en nu is ook Levi (19) uitgevlogen: hij is nu begonnen als student Russische Studies aan de Universiteit van Leiden.

Tenslotte:

De vakantieperiode is weer voorbij en ook ik ben weer aan het werk. Op donderdag 21 augustus jl. is het drie jaar geleden, dat ik op zondag 21 augustus 2011 in de Oostenkerk werd bevestigd als predikant in uw midden. In die drie jaren is veel gebeurd. Ik denk o.a. aan de 'verhuizing' van onze gemeente van de Oostenkerk naar de gerestaureerde Dorpskerk, de opening van 'De Ontmoeting', en ons streven als gemeente om levend vanuit de Bron een gastvrije gemeente te zijn voor heel ons Dorp. Moge de Heer van de Kerk ons in dat streven zegenen en mogen wij allen daarin onze persoonlijke bijdrage kunnen leveren.

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Klaasje Kort - van Tuijl

Op vrijdag 8 augustus jl. is overleden Klaasje - Sientje - Kort - van Tuijl van het Cederplein 46-I, in de leeftijd van 89 jaar.

Helaas kon ik de afscheidsdienst niet zelf leiden omdat ik op vakantie in het buitenland verbleef, maar de afscheidsdienst was in beste handen van collega ds. Marina van der Zwaag - den Haan uit Ter Aar, die mij in deze periode verving.

Klaasje van Tuijl werd geboren 15 april 1925 in Nieuwlekkerland. In de oorlog, 2 november 1944 trad zij in het huwelijk met Hendrik Kort uit Krimpen aan den Lek.

Er zijn veel mooie en goede dingen geweest in hun gezamenlijke leven, maar ook heel wat verdriet. Zo verloren Sientje en Henk hun eerste kindje, Arie, rond de 8 maanden oud; ook verloren zij dochtertje Jesprina - Ina - die als 6-jarig meisje stierf aan jeugdanker, en daarna was er ook nog een doodgeboren drieling, 3 meisjes van 7 maanden...

Wat een moeiten zijn er zo ook geweest!

In 1995 zijn zij vanuit Krimpen aan den Lek hier gekomen. Het werd eerst de Kastanjelaan. Haar man Henk overleed in 2001 en daarna is Sientje Kort naar het Cederplein gekomen.

Ik heb haar daar enkele keren ontmoet, bij een eerste kennismaking en rond haar verjaardagen. Zij heette mij hartelijk welkom. Zij was dankbaar voor haar dochters

Wijnie en Ineke en hun echtgenoten Lubbert en Willem, voor haar kleinkinderen en haar achterkleinkind. Dankbaar was zij ook voor alle dingen die zij nog kon doen. Zij vertelde mij zich nooit te vervelen, en dat is een goed teken!

Door alle moeite en verlieservaringen in haar leven waren er heel wat vragen gekomen rond het geloof. Daar hebben wij ook eerlijk over kunnen spreken, en dat werd ook op een open manier in de afscheidsdienst verwoord. Toch bleef er de verbondenheid met de kerkelijke gemeente door haar lidmaatschap, door 'Op Weg', en door bezoeken vanuit de kerkelijke gemeente.

In de afscheidsdienst heeft ds. Van der Zwaag mooi alle dankbaarheid verwoord die er was voor wie zij is geweest als moeder en oma, haar zorg en liefde en betrokkenheid. De meditatie ging over een woord uit Psalm 26: 'Doe mij recht, o HEER'.

De psalmist van psalm 26 worstelde met God om alles wat hij heeft meegemaakt, maar er was bij hem toch ook vertrouwen, een zich ten diepste door God vastgehouden weten. Op het orgel werd in de dienst gespeeld 'Abba, Vader' en 'Veilig in Jezus' armen', en er werd ook geluisterd naar liederen die Sientje Kort zelf had uitgekozen en die haar lief waren, o.a. van Wies Cave 'Het huisje bij de brug', van Frans Bauer 'Een moeder moet stralen' en van Gert Timmerman 'Een moederhart, een gouden hart'.

Zo is Sientje Kort - van Tuijl in het licht van het evangelie begraven op de begraafplaats achter de Dorpskerk. Moge de eeuwige vrede haar deel zijn en veel sterkte en troost toegebeden aan haar kinderen en hun gezinnen en ook aan alle anderen die haar zullen missen.

ds. Verschoof

Wat kunt u o.a. voor het nieuwe kerkelijke seizoen 2014 - 2015 aan kringen verwachten?

1 – gezamenlijke leeskring

Een nieuwe gezamenlijke leeskring over een boekje van Anselm Grün, 'Het kleine boek van het geloven'.

Net zoals vorig jaar, 2013-2014, willen wij ook nu weer een gezamenlijke leeskring aanbieden, in verbondenheid met de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de Parochiekerk van de St. Jan.

In zijn boekje gaat Grün in op de vraag hoe wij tot een krachtiger en dieper geloof kunnen komen. Enkele van de vragen die Grün probeert te beantwoorden: Hoe bereik je geestelijke volwassenheid? Welke obstakels moet je daarbij overwinnen? En welke stappen kun je volgen je om tot een sterker geloof te komen?

De bedoeling is dat iedereen voor zichzelf het boek thuis leest, en dat wij dan 2 keer bij elkaar komen. De beide avonden vinden plaats in 'De Ontmoeting' te Leimuiden. Eerste leeskringavond: donderdag 20 november, 20.00u., tweede leeskringavond: donderdag 4 december, 20.00u. Het boek is verkrijgbaar o.a. via de Boekspot in 'De Ontmoeting', of in de boekhandel.

2 – Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'

Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal thema's, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst.

Elke avond wordt ingeleid met een kort filmpje dat over het thema van die avond gaat. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek. Het accent ligt op ontmoeting met elkaar en met God.

De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar een 'upgrade' van zijn of haar geloven, en voor wie een stukje verdieping zoekt.

Wij gebruiken bij de kring het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo.

Hier alvast de data, steeds op woensdagavond: 15 oktober 2014; 29 oktober; 12 november; 26 november; 10 december; 14 januari 2015; 28 januari; 11 februari, steeds van 20.00u tot max. 22.00 u. Ook geïnteresseerden uit de regio en of andere gemeente zijn van harte welkom!

3 – 'Weg van Leven'

In het komende seizoen start ook het project 'Weg van Leven' van start. Dit project is vanuit de Protestantse Kerk in Nederland ontwikkeld en is bedoeld voor iedereen, gelovig of zoekend, binnen en/of buiten de kerk.

Centraal staat de innerlijke weg die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreding, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

'Weg van Leven' is een project voor persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift ontwikkeld met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema's, t.w.: *genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.*

Als u meer wilt weten over het project, bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst. De datum hiervan wordt nog bekend gemaakt. De cursus 'Weg van Leven' wordt geleid door mijn vrouw en ik zelf en de data van de zeven bijeenkomsten zijn: 20 januari 2015, 3 februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart, 7 april en 21 april, steeds op dinsdagavond van 20.00 u. tot max. 22.00 u. in De Ontmoeting. De kosten van het werkschrift bedragen €7,50.

4 – Bijbelgesprekskring eerste Petrusbrief

De Bijbelgesprekskring gaat dit jaar over de eerste brief van Petrus, de 'brief van de hoop'. Petrus heeft deze brief geschreven van uit 'Babylon', het Rome van keizer Nero, en bemoedigt de gemeente vast te houden aan de hoop die er is door de opstanding van Christus. Wij hopen 7 á 8 keer bijeen te komen, op donderdagochtend in 'De Ontmoeting', van 10.00 - 11.30 u.. De eerste keer is DV donderdagochtend 2 oktober a.s., de andere data zijn: 23 oktober, 13 november, 11 december en in 2015: 22 januari, 5 februari, 19 februari en 5 maart.

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Van de kerkenraad

Vacatures Kerkenraad

Het goede bericht is dat de wijkdelen van Willy Piet door twee nieuwe wijkcontactpersonen worden ingevuld, wijkdeel 14 door Lydia van Gils en wijkdeel 12 door Cora de Vries. Willy heeft alles keurig overgedragen.

Het vervelende bericht is dat de vacatures tot nog toe niet zijn vervuld. Niemand heeft zich gemeld, noch zijn er mensen bereid gevonden in de vacatures te treden. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het functioneren in gemeente t.a.v. de pastorale en diaconale taken.

De ouderlingen

Er zijn twee ouderlingen (het kerkordelijk minimum), waarvan Jan Schoenmaker ook even uitvalt wegens een operatie.

Ds Verschoof staat wijk 1 met raad en daad terzijde, maar kan niet al het werk overnemen van de wijkouderling. Jeannette Meijer is bereid gevonden wijk

1 voorlopig organisatorisch te coördineren o.a. het wijkoverleg. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

De diakenen

Verschuiven van taken naar diakenen is ook onmogelijk, want er resteren nog slechts twee diakenen plus een vacature. Een voorzitter/penningmeester (Leen Overbeek) en een secretaris (Annet Roodenburg neemt dit over van Jorico Notenboom, die jeugdoudering is geworden). Annet heeft ook nog wat neventaken en projectmatige taken (o.a. kerst- en paasactie). Zij legt haar taak als wijkdiaken neer per 1 september. Wij zullen nog bezien in hoeverre we een vaste aanspreekpersoon per wijk kunnen aanwijzen. We hopen er nog een derde diaken bij te krijgen (kerkordelijk verplicht), met als aandachtgebied o.a. jeugd. **Heb je belangstelling voor de jeugd, schroom niet om je aan te melden. We zoeken zelf ook verder.**

Vanuit ZWO is aangeboden om het werk van ZWO verder te integreren binnen de diaconie, waarbij Johan Schuuring en Wilma de Quaasteniet als hulpdiaken

zullen fungeren. Daartoe wonen zij de diaconievergaderingen bij en gaan ze meedraaien in het rooster van collecteren van de diaconie. Ingangsdatum 1 september a.s. Met dit aanbod is de diaconie heel blij en kunnen we voorsnog de niet wijkgerelateerde taken aan.

Dat heeft ook gevolgen voor het functioneren van de huidige ZWO commissie. De ZWO commissie is in de huidige vorm opgeheven en is indien nodig bereid om ad hoc taken te verrichten.

Uiteraard bedanken we de ZWO commissieleden hartelijk voor al verrichte werk.

Dit alles betekent dat de wijkdiaken oude stijl wordt afgeschaft. In principe geen wijkbezoeken meer dus door diakenen, dat ligt volledig bij de ouderlingen en de wijkcontactpersonen.

Dan de vacature scriba

Ook deze functie blijft vacant. Hier zoeken we nog naar een voorlopige oplossing samen met de twee secretarissen van Kerkrentmeesters en Diaconie en het moderamen.

Al met al geen wervelende start van het nieuwe seizoen zo na de vakantie.

Desondanks komt het startweekend eraan en gaat de kerkenraad voorafgaand aan de BBQ nieuwe inspiratie opdoen tijdens de jaarlijkse bezinningsmiddag.

Het werken in Gods wijngaard valt niet altijd mee, maar het is wel Gods wijngaard, dus in vertrouwen op Hem komt het vast goed met het werk en zijn arbeiders.

Zoals paus Paulus II eens bad, die wakker lag van alle problemen in de kerk: Heer ik ga nu slapen, het tenslotte **Uw** kerk.

Namens de kerkenraad
Leen Overbeek

Barbecue 2014.

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de barbecue niet gehouden op 6 september, maar op zaterdag 13 september vanaf 17.00 uur in de Ontmoeting.

Er wordt begonnen met een welkomdrankje en om 17.30 uur gaat het vlees op de grill.

Aanmelden tot uiterlijk 4 september kan bij Aad en Tiny Treur e – mail atreur@planet.nl – tel 0172 509852

Uw bijdrage kunt u doen in de melkbus, die tijdens de barbecue aanwezig is.

Startzondag 28 september 2014.

De commissie startzondag is inmiddels voor de tweede keer bij elkaar geweest.

Zoals eerder vermeld in OP WEG zal de invulling hetzelfde zijn als vorig jaar. Dus geen lunch, maar kleine hapjes en daarna is voldoende tijd om aan de dag een andere invulling te geven. Wij rekenen op uw komst.

Het thema voor de inhoudsvolle dienst is met hart en ziel, vieren en verbinden met de tekst is Matheus 20 'de arbeiders in de wijngaard'.

De jongeren zijn aanwezig tijdens de dienst en er zal afscheid genomen worden van de jongerenwerker Peter van de Beek.

Na de dienst is er tijdens de koffie is een presentatie van Ans van der Schors over één van onze diaconale projecten 'Dwelling Places' in Oeganda. U kunt hier meer over vinden op onze website van PGL.

Dat we samen zijn na de dienst is belangrijk en u kunt ook nog aan andere activiteiten deelnemen. Naast gezelligheid en gesprek kan ook competitie een rol spelen. Begin september zal een boekje worden verspreid door het missionair team in het dorp, waarin alle activiteiten van PGL seizoen 2014- 2015 worden vermeld.

Gezamenlijke maaltijd donderdag 4 september a.s.



Na een korte zomerstop zal er op donderdag 4 september a.s. weer een gezamenlijke maaltijd worden gehouden in De Ontmoeting. Deze begint om 18.00 uur en u bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,-

Aanmelden kan bij Agnes Hogeboom tel. 509633 en Jeannette Meijer tel. 507551.

Zou u dit vòòr maandagavond 1 september willen doen?

Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Herfstavondzang.

Op zaterdag 4 oktober gaan we weer zingen met elkaar. We houden dan onze Herfstavondzang in de Dorpskerk te Leimuiden.

We beginnen deze keer om 19.00 uur.

U bent vanaf 18.45 uur welkom voor een kopje koffie of thee.

Marc Koning begeleidt ons op het orgel en of piano.

Deze avond hebben we gasten uit Hoofddorp. Het zijn leden van het Chr.Gem. Koor "Cantamus". Dit jaar bestaat het koor 40 jaar. Zij geven een jubileumconcert in theater "de Meerse" te Hoofddorp op vrijdag 3 oktober 2014.

Op het programma staat dan o.a." de Carmina Burana" van Carl Orff en andere muziekstukken.

Het jubileumfeest vieren zij zaterdag 4 oktober a.s. bij ons in "De Ontmoeting". En 's avonds zingen zij samen met ons in de kerk.

Het belooft weer een mooie avond te worden met veel prachtige liederen.

Graag tot ziens op zaterdag 4 oktober 2014.
De voorbereidingscommissie.



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Tel 508 831 -
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Overleden op 8 augustus

mevr. Klaasje Kort-van Tuijl,
Cederplein 46
in de leeftijd van 89 jaar.

Verhuisd

Joey van den Berg,
van Seringenplein 5 naar Verlaat 51

Adreswijziging

dhr. P. Vroonland Gzn.,
van Peppelhof 12,
naar zorgcentrum 'Overrhijn', afd. Witte Singel,
kamer 1103, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316
GJ Leiden

Vertrokken

Eva Raaphorst,
van Lindenlaan 35 naar 's-Gravenhage

Marion Treur, P. van Schravendijkstraat (Ter Aar)
naar Ter Aar

Nieuws van Diaconie en ZWO

Noodhulp

In de afgelopen tijd is er gesproken over de noodhulp naar getroffen gebieden. Zoals u op de TV en in de kranten kunt zien en lezen is de nood in de wereld zo groot dat we het nauwelijks aan kunnen. Als diaconie en ZWO hebben we besloten noodhulp te geven aan Soedan, Syrië, Gaza en de slachtoffers van de virusziekte Ebola in West-Afrika. Aan het Rode kruis maken we een gift over ten behoeve van de minderheden in Irak, die door IS worden vervolgd. Daartoe behoren onder andere Christenen en Yezidi's. We zullen ook kijken of we bij kunnen dragen aan de hulp in Oekraïne. De noodhulp gaat voornamelijk via Kerk in Actie, waar we regelmatig overleg mee hebben, zodat we zeker zijn dat de hulp bij de partners in genoemde landen terechtkomt.

Voorbeden

Door Kerk in Actie wordt gevraagd voorbeden te doen voor inwoners van Israël en Palestina. Het conflict is opnieuw hoog opgevlamd. Telkens weer zijn mensen slachtoffer van geweld. Wij hopen en bidden dat meer mensen samen opstaan voor recht en vrede – Joden en Palestijnen, voor een menswaardige toekomst in dit land, zonder geweld.

Wij vragen uw voorbeden ook voor Zuid-Soedan, Syrië en Irak. Het geweld in deze landen neemt maar niet af. Zoveel mensen die honger lijden en verdreven zijn uit

hun huis. Zoveel kinderen die hun ouders hebben verloren. Wij bidden voor kracht en hoop voor al deze slachtoffers en vragen om kracht om te blijven opkomen voor vluchtelingen en hen niet aan hun lot over te laten. Help ons om hen te helpen Heer, geef vrede.

Collectes

Op zondag 31 augustus collecteren we voor Diaconaal Centrum 'De Bakkerij'. Dit centrum midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening aan mensen in nood, midden in de stad Leiden. De hulpverlening staat open voor iedereen; met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen of in dringende financiële problemen raken. Zie ook www.debakkerijleiden.nl
Zondag 7 september is de collecte bestemd voor het missionair werk in onze eigen gemeente.

Namens Diaconie en ZWO,
Johan Schuurings en Jorico Notenboom

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 5 september willen wij weer bij elkaar komen om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook?.

We beginnen om 19.30 uur in de Ontmoeting, zaal2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.



Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd

31 aug.	mevr. B.J. Verhorst-Ouwerkerk, Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden
01 sept.	mevr. W.H. Voorbij-van Dijk, Vriezekaap 67, 2451 CR Leimuiden
04 sept.	mevr. M.A. van Vliet-Bon, Ieplaan 29, 2451 BS Leimuiden

Agenda	
	
Do 4 sep	17.45 uur – de Ontmoeting Gezamenlijke Maaltijd
Vr 5 sep	19.30 uur – de Ontmoeting Gebedssamenkomst
Za 13 sep	17.00 uur – de Ontmoeting Barbecue
Zo 28 sep	STARTZONDAG

Boekbespreking “De Profeten” door Ds. Sjoerd van der Zee



In 2013 is de Nederlandse vertaling verschenen van het boek

“THE PROPHETS”
van Ahraham Joshua Heschel.

Oorspronkelijk is dit boek in 1936 verschenen in Krakow/Polen.

Na in 1939 net op tijd via Engeland naar Amerika vertrokken te zijn, werd hij in daar één van de leidende Joodse denkers. Heschel gaf het opnieuw uit in 1962 in New York, nu geheel in het kader van de toen zeer spannende ontwikkelingen in Amerika waar hij zich zeer betrokken bij toonde:

- De oorlog in Vietnam.
- De gelijkberechtiging van de zwarte Amerikanen.
- De herverkiezing van Nixon.

Hij werd daarbij geïnspireerd door de Bijbelse Profeten. Het grote belang van dit boek is dat wij hierin ontdekken hoe fundamenteel de boodschap van de Profeten is voor alle tijden. In de Joodse bijbel bevatten de profetische boeken zelfs de helft van het geheel van de Bijbelse literatuur.

Wij gaan geheel aan hun boodschap en betekenis voorbij, wanneer we de profeten uitsluitend beschouwen als voorspellers van de toekomst.

De grote bewogenheid (zeg ook maar hartstocht) van de profeten moet verstaan worden als sympathie met de emotionele toewijding van God. Hij is ten eerste bewogen met Zijn volk en haar geschiedenis. Een geschiedenis die vooral een roeping is om het LICHT DER WERELD te zijn.

Dit boek zal ons helpen bij de grote vragen van onze tijd. A.J. Heschel schrijft in zijn boek “ De mens is niet alleen”: Het is Gods wil om hier te zijn, duidelijk herkenbaar en dicht bij, maar wanneer de deuren van de wereld voor Hem dicht geslagen zijn, Zijn waarheid verraden, Zijn wil gewantrouwd, dan trekt Hij zich terug en laat de mens

aan zichzelf over. God vertrok niet op eigen initiatief; Hij werd verdreven. God is in ballingschap. Luisteren naar de stem van de Profeten moge ertoe bijdragen weer plaats in te ruimen voor Israëls God in het dagelijks leven van de mens.

De Werkgroep Kerk en Israël heeft Ds. Sjoerd van der Zee weten te strikken om op **maandag 20 oktober en 3 november** een lezing/discussie te houden over ‘De Profeten’ van Joshua Heshel.

Vervolgens verzorgt Rabbijn Menno ten Brink in februari 2015 een tweetal avonden over hetzelfde onderwerp, maar dan door een Joodse bril beschouwd.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur in de Goede Herder Kerk, ten Harmsenstraat 16, Alphen a/d Rijn.

Als u deze datums nu direct noteert, dan hoeft u het niets te missen.

Namens de classicale Werkgroep Kerk en Israël,
Eli Hoogendoorn
0172-507686
eli.hoogendoorn@planet.nl



‘Dit monument mag gezien worden.’



Open Monumentendag
13 en 14 september 2014

De Dorpskerk te Leimuiden is een rijksmonument. Op dezelfde plaats aan de Dorpsstraat stond vanaf 1063 al een kapelletje. Een eeuwenoude ontmoetingsplaats dus!

Loop eens binnen op zaterdag 13 (10 - 16 u) of zondag 14 september (11.30 - 16.00) uur.

En bezoek ook de kleine expositie over “Reizen in het verleden”

Kijk op www.openmonumentendag.nl voor meer deelnemende panden



Nationaal Restauratiefonds

Open Monumentendag 13-14 september

BIJLAGE 1:**Rekening van baten en lasten College van Kerkrentmeesters 2013 (x €1000)**

LASTEN	begroot	2013	2012	BATEN	begroot	2013	2012
Energie/verzek/belast.	15	29,5	22	Verhuur De Ontmoeting en overige verhuur	23	21	13
Salarissen	95	98	91	Rentebaten	10	13	13
Div. kosten pastoraat	5	4	4	Kerkelijke bijdragen e.d.	79	76	79
Afdrachten PKN	8,5	8,5	8		9	8	8
Algemene kosten	10	8	9	Acties	13	13	12
OpWeg	3,5	3	3	Solidariteitskas	3,5	2	2
Fondsen en voorz.onderhoud	2,5	1	13	Verhuur Snoopy			18
Bijz. baten / lasten	-	-	-	Overige (begrafenissen, buffet, verhuur pastorie)	2	8	5
Resultaat		-11					
Totaal	139,5	141	150	Totaal	139,5	141	150

Korte toelichting

Het boekjaar 2013 is afgesloten met een nadelig saldo van € 11.000. In relatie tot de begroting 2013 en voorgaand jaar gelden de volgende bijzonderheden:

De energiekosten voor de Ontmoeting en de Dorpskerk zijn laag begroot in verband met de verwachte voordelen door het gebruik van energievriendelijke toepassingen (zoals de zonnepanelen). Bij het afsluiten van het boekjaar 2013 was de afrekening van elektra 2013 nog niet ontvangen, zodat de daarop verwachte 'winst' nog niet in de cijfers van 2013 begrepen is. Naast de energiekosten wordt deze post ook beïnvloed door hogere verzekeringskosten voor in totaal ca. € 5.000 (opstal, inboedel en glas) voor De Ontmoeting. Tot slot zijn in deze post ook begrepen de kosten voor aanschaf van AED's (ca. € 2.000).

De post Salarissen stijgt in 2013 ten opzichte van 2012 door maatregelen van overheidswege: de werkgever draagt met ingang van 2013 meer kosten voor de verplichte ziektekostenverzekering.

De inkomsten uit de verhuur van De Ontmoeting blijven iets achter t.o.v. de begroting. Ten opzichte van 2012 is in 2013 een behoorlijke omzetstijging gerealiseerd en naar verwachting zet deze lijn zich voort in 2014.

Enigszins tegenvallend is de verminderde opbrengst Kerkbalans 2013 ten opzichte van voorgaande jaren. Ook onze gemeente loopt wat dat betreft in de pas met het landelijk beeld. Toch spreekt het College van Kerkrentmeesters haar vertrouwen uit in een zich min of meer stabiliserende opbrengst. Deze opbrengst, in combinatie met externe verhuur en een goede beheersing van de energiekosten, moet draagvlak creëren voor een gezond financieel beleid. Onderdeel van dit beleid is ook het zorgen voor een voldoende reservering voor het groot onderhoud van de Dorpskerk en de Ontmoeting. Het betreft hier de post 'Fondsen en voorziening groot onderhoud'. In de genoemde gemeentevergadering zal daarop worden teruggekomen.