



Kleine kracht

'U hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.'

Openbaring 3:8b

Vorige week gedachten en vierden wij dat de Protestantse Kerk in Nederland 10 jaar bestaat.

Ik heb dat ook genoemd tijdens de ochtenddienst 4 mei jl..

Er zijn mijns inziens veel dingen rond dit jubileum om dankbaar voor te zijn.

Ik denk bv. aan nieuwe Pioniersplekken die ontstaan, zoals bv. CrossPoint in Nieuw Vennep.

Ik denk ook aan een missionair verlangen dat binnen de Protestantse Kerk in Nederland steeds meer groeit, ook in onze Protestantse Gemeente Leimuider.

Ik denk ook aan missionaire initiatieven die worden ontwikkeld.

Prachtig!

Tegelijkertijd zien wij toch ook dat in veel plaatsen in ons land de kerk geleidelijk aan kleiner wordt, ondanks zoveel liefde en inzet van velen.

Is de kerk een verloren zaak?

Maar dan denk ik aan Filadelfia.

Een kleine stad in Klein-Azië het huidige West Turkije.

In die stad was een christelijke gemeente.

Viel deze gemeente op door 'grote kracht', door allerlei bijzondere verschijnselen en spirituele uitingen?

Nee.

Toch wás die gemeente er in Filadelfia, en werkte als een licht, als een zout in de wereld van toen.

Wat is het geheim van deze kleine gemeente?

Jezus zegt het in Openbaring 3 zelf: 'U hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.'

Dát is het geheim van de gemeente.

Het bewaren van het woord van Christus.

'Het woord van Christus bewaren', daaruit leven, eenvoudig en trouw - dat is mijn bede voor onze jarige Protestantse Kerk in Nederland.

Dat is ook mijn bede voor onze Protestantse gemeente Leimuider.

Dat is ook mijn bede voor u en jou en voor mijzelf.

Dat woord van Christus dat je eens kreeg, die Bijbel van de lagere school, van toen je ooit belijdenis deed of trouwde, sla je die nog wel eens open?

Kerkdiensten

Zondag .11 mei

4^e zondag van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

| | |
|-------------|---|
| Voorganger | mw. M. Walburg, Alphen aan den Rijn |
| Ouderling | Ineke Griffioen |
| Gastheer/vr | Annet Roodenburg |
| Collecten | Plaatselijk Jeugdwerk (1) en Erediensten (2) |
| Organist | Ad Jacobs |
| Basis-cat | Jelis Verschoof jr. |
| KN-dienst | Josina Vonk |

Zondag 18 mei

5^e zondag van Pasen.

9.30 uur - Dorpskerk

| | |
|---|--|
| Voorganger | ds. J. Verschoof |
| Ouderling | Leen van der Sar |
| Gastheer/vr | Cora de Vries |
| Collecten | Kinderen in de Knel:Irpani (1) en Erediensten (2) |
| Organist | Jaap Glasbergen |
| KN-dienst | Nico Kalf |
| Na de dienst is er koffiedrinken, verzorgd door Daan en Roos Vissers | |

Zondag 25 mei.....

9.30 uur - Dorpskerk

| | |
|------------|------------------|
| Voorganger | ds. J. Verschoof |
|------------|------------------|



Of ligt ie ergens op de rommelzolder, 'uit het oog en uit het hart'?

Bewaar dat woord van Christus, neem het (weer) ter hand, en je zult merken: niet in de eerste bewaar jij het Woord van Christus, maar omgekeerd: het woord van Christus bewaart jou, geeft je steun en uitzicht, voor u en voor later.

Onze kracht is vaak zo klein, maar dat woord van Christus geeft je nieuwe moed op je levensreis.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****5 Mei Bevrijdingsdag:**

Terwijl deze midden buiten de vlag gehesen is vanwege 5 mei Bevrijdingsdag praat ik u en jullie graag even bij ten aanzien van het pastorale nieuws in onze gemeente.

Zondag 4 mei jl. hebben wij in de ochtenddienst al stil gestaan bij het thema bevrijding, en zondagavond was er een oecumenische herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. Pastor André van Aarle (Langeraar) en ikzelf mochten daarin voorgaan. Mooi die oecumenische samenwerking: Christus verbindt mensen en kerken! Fijn ook dat er zoveel mensen van allerlei gezindte gekomen waren. Het was een goed samenzijn. Na de dienst vóór 20.00 u. a volgde een plechtigheid bij het herinneringsmonument waarbij Mavileo voor ons speelde. Na twee minuten stil te zijn geweest volgde een mooie toespraak van wethouder A. Kea en werden er kransen en bloemen gelegd. Belangrijk om zo bij de grote waarde van de vrijheid stil te staan.

Koninklijke onderscheiding:

Nel van den Berg - Kuling (Verlaat 51) heeft vrijdag 25 april jl. een koninklijke onderscheiding gekregen mede dankzij het vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan en nog steeds doet. Zij is lid geworden in de Orde van Oranje Nassau. Een prachtig blijk van waardering. Hartelijke felicitatie!

Onze Koster tijdelijk door hernia uitgeschakeld:

Onze koster Wanda is vanwege een hernia voorlopig uit beeld. Hoe lang het duren zal is op dit moment nog niet te zeggenn. I.v.m. kosterzaken kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters. Sterkte Wanda en dat je weer goed mag herstellen!

Medeleven:

Maandag tweede Paasdag is Ronald Lekx, de schoonzoon van Corrie Spijker - Baelde (Dr Stapensestraat 17), op 46-jarige leeftijd overleden tengevolge van enkele ernstige hersenbloedingen. Ronald woorde samen met zijn vrouw Gonda en beide kinderen op Vancouver Island Canada. Voor Gonda en haar kinderen en voor Corrie Spijker en de overige naaste familie veel sterkte en troost toegebeden.

Jubileum:

Op 14 mei a.s. hopen Jaap en Gerrie Zijlstra -Vink (Lijsterbeslaan 33) 55 jaar getrouwd te zijn.

En enkele dagen later, op 22 mei hopen Cor en Jannie Eveleens - Jonkheid (Verlaat 21) te vieren dat zij die dag 45 jaar getrouwd te zijn.

Onze hartelijke gelukwensen en nog vele goede gezegende en hopelijk ook gezonde jaren toegewenst namens de gemeente!

Zieken

Wat de zieken betreft noem ik de volgende gemeenteleden.

Bert Tijselink moet deze week worden opgenomen voor een operatieve ingreep in verband met een tumor in de borst. Als alles goed mag gaan zou hij einde van deze week / begin volgende week weer thuis kunnen zijn. Hoe het verder zal gaan is afwachten. Veel sterkte en vertrouwen toegewenst.

Jannie van Ravenhorst - Arlar was vanaf november opgenomen: Rijnlandziekenhuis - AMC -

Opnieuw Rijnlandziekenhuis - Verpleeghuis Oudshoorn... 7 Mei mag zij eindelijk naar huis (Lindenlaan 29). Wij wensen haar daar weer een goede nieuwe start toe, en dat zij na al die bewogen maanden weer goed thuis mag wennen.

Joke Kroon - Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) verblijft tijdelijk voor revalidatie na een herseninfarct in Topaz Revitel, kamer 830, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden.

Ook Jacqueline de Rijk - Pul (Kloofpad 63), die na een herseninfarct eerst in het LUMC was opgenomen en daarna in het Rijnlans Revalidatiecentrum, te Leiden, is daar nu naar toe, in principe voor een week of drie. Wij wensen haar en Joke daar een hopelijk goed verder herstel toe.

Ik noem tenslotte Piet Vroonland in Verpleeghuis Overrhyn in Leiden. Piet is telefonisch bereikbaar op 06 21466752.

Zo zijn wij verbonden met allen die thuis of elders verblijven door ziekte, en ook met allen die ambulante behandelingen ondergaan: dat zij goede moed mogen houden en dat de medische behandelingen die zij krijgen mogen leiden tot herstel of verlichting.

Overleden:

Op maandag 14 april jl. heeft de HEER tot zich genomen br. Hendrik van Harten (Leytherode Verpleeghuis te Leiderdorp). Hij is 92 jaar geworden. Na dit gemeentenieuws volgt een 'In memoriam'.

Afwezigheid door studie:

Van woensdag 7 mei t/m zondag 11 mei ben ik vanwege studie afwezig.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de voorzitter van de kerkenraad.

Dat was het voor deze keer. Met een vriendelijke groet, en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Henk van Harten

Maandag 14 april jl. heeft de HEER tot zich genomen br. Henk van Harten (Leythenrode Leiderdorp) in de leeftijd van 92 jaar.

Hendrik van Harten werd geboren 4 april 1922 in Vriezkoop-noord, vlak bij het gemeaal daar. Hij groeide op als oudste van het gezin; na hem volgden zijn zusters Anna en Cornelia, en er is ook nog een broertje Pieter geweest, geboren 1933 - hij heeft maar 11 dagen geleefd.

Henk van Harten ontmoette Elizabeth Vis, en 11 november 1948 traden zij met elkaar in het huwelijk, in de kerk in Oude Wetering.

Zij kregen toen als trouwtekst mee een woord uit Psalm 32: 'Wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid'. Wat een bemoedigende belofte om daarmee persoonlijk en ook samen op weg te mogen!

Eerst inwonend bij de ouders van Henk van Harten, waar hun eerste kinderen Piet en Corrie en Rick geboren worden, in Vriezkoop, werd het in 1957 de Lijsterbeslaan 16 in Leimuiden - de geboorteplek van Dirk.

Zo is het leven verder gegaan.

Henk van Harten was een harde werker: begonnen voor de oorlog als boerendaggelder, werkte hij na de oorlog zo'n 25 jaar als bouwvakker bij een heibedrijf en daarna nog zo'n 10 jaar bij de Heidemaatschappij. Vanuit zijn werk was hij ook bij de CNV betrokken bij vakbondswerk. Voor zijn maatschappelijke inzet op dit terrein is hij in 1981 ook nog koninklijk onderscheiden.

Een heel bewogen jaar is geweest 2009: de vrouw van hun zoon Rick, Ada overleed, toen zijn zuster Annie en december zijn Bep, na een huwelijk van ruim 60 jaar.

Mei 2012 moest Henk van Harten vanwege gezondheidsproblemen opgenomen worden; het werd Leythenrode. Daar heeft hij, liefdevol verzorgd, naar omstandigheden toch nog een goede periode mogen beleven.

Met veel mensen - familie, burens, gemeenteleden - hebben wij op Goede Vrijdag 18 april jl. afscheid genomen van Henk van Harten en herinneringen opgehaald: een goede vader voor zijn kinderen, een eenvoudig, goed ouderlijk huis, vader Henk hard werkend voor het dagelijks brood, en moeder Bep, zorgend voor het opgroeiend gezin. De gezelligheid thuis, de vakanties...

Zo blijven er veel goede en hartelijke herinneringen.

Henk van Harten heeft, samen met zijn vrouw Bep, zijn weg mogen gaan in geloof. Trouw leefde hij mee met - tot 2008 - de gemeente van de Gereformeerde Oostenkerk, en daarna met de Protestantse Gemeente Leimuiden.

Zelf heb ik br. Henk van Harten beleefd als een vriendelijke en flinke, positieve man. Dankbaar voor alle zorg en meeleven die hij kreeg. Ook een man met humor, en: niet om woorden verlegen...

In de afscheidsdienst hebben wij geluisterd naar Psalm 91: wie op de HEER vertrouwt, vindt bij Hem een veilige schuilplaats in tijd en eeuwigheid. Wij hebben ook mogen horen van Jezus Christus, die door zijn offer aan het kruis en zijn opstanding uit de dood de weg naar die eeuwige schuilplaats heeft bereid. En dat je door het geloof in Hem je onderweg mag weten naar die eeuwige woning! De nagedachtenis van Henk van Harten zij tot zegen en moge de HEER zo zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen nabij zijn en sterken.

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Braderie

Op 18 juni nemen we als ZWO en Diaconie weer deel aan de jaarlijkse braderie in de Dorpsstraat. We hebben 2 kramen besteld en staan aan beide zijden van de ingang van de "Ontmoeting". Het is de bedoeling dat we weer groente, bloemen en plantjes hiervan gaan verkopen. Tot nu hebben we nog maar één aanmelding binnen. We doen daarom een beroep op u om de verkoop t.b.v. de PGL te doen slagen. We rekenen op uw medewerking. U kunt bellen met Johan Schuuring 0172 507504 of mailen naar gertiejohan@planet.nl.

Gebed gevraagd

Door Kerk in Actie wordt uw gebed gevraagd voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Er zijn zoveel landen waar mensen niet in vrijheid kunnen leven en geen rechten hebben. Zoveel landen waar leiders hun macht misbruiken en niet luisteren naar het roepen van hun slachtoffers. We denken in het bijzonder aan Syrië en Oekraïne. Met elkaar

willen we bidden voor grote en kleine mensen, dichtbij en veraf.

"O, God luister naar het schreeuwen om gerechtigheid waar mensenrechten met voeten worden getreden. Vervul ons met een geest van compassie en recht. Open onze oren, onze ogen. Doorbreek onze gevoelens van schaamte en machteloosheid en geef ons moed om te gaan om de ander te ontmoeten. Breng gerechtigheid, God en vrede"

Collecten

Op zondag 11 mei collecteren we voor ons plaatselijk Jeugdwerk.

Op zondag 18 mei collecteren wij voor één van onze 'Kinderen in de Knel' projecten, die wij sinds dit jaar steunen. Irapañani is een project in El Alto In Bolivia, waar kinderen worden opgevangen omdat de ouders vaak moeten werken. Bolivia is een van de armste landen van Zuid-Amerika en het treft vooral de inheemse Indiaanse bevolking. De kinderen krijgen onderwijs, aandacht en heel belangrijk: voldoende te eten. Vooral het laatste jaar zijn door de ouders en het team voldoende levensmiddelen aangeleverd. Er wordt gewerkt aan onderwijs dat aansluit op hun kennis op het gebied van spreken, luisteren, lezen

en schrijven. Een probleem is dat de ouders onvoldoende middelen hebben om voor de kinderen schoolspullen te kopen. Dankzij initiatieven van educatieve medewerkers kon dit opgelost worden. Irpañani heeft drie centra met in totaal 140 kinderen en jongvolwassenen. Er worden ook workshops gehouden om voorlichting te geven aan de ouders over gezinsleven, opvoeding e.d.

Op onze vraag aan Gertjan van de Berg of hij wel eens in El Alto komt heeft hij ons verteld dat Sucre honderden kilometers hiervan is verwijderd.

Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuurin en Jorico Notenboom

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Inventaris Oostenkerk

Onlangs is er weer een onderdeel van de inventaris overgegaan naar een naburige gemeente.

Nadat eerder de preekstoel is geschonken aan de Prot. gemeente Rijsenhout hebben onlangs de overgordijnen een plaats gekregen in de Woudse Dom.

Het interieur van de Oostenkerk biedt momenteel een troosteloze aanblik nu het zo leeg/kaal is.

De kerkrentmeesters

Berichten van het Missionair Team

Boekspot: nieuwe aanbiedingen

De nieuwe CD met Opwekkingsliederen (deel 38) verschijnt op zaterdag 7 juni 2014.

Wanneer u de CD nummer 38 nu al in de Boekspot bestelt, betaalt u slechts €17,95 (in plaats van €20,50). Ook voor kinderen (Opwekking kids deel 24) en voor jongeren (Life@Opwekking deel 17 Alive) is er weer een nieuwe uitgave.

Verder zijn er veel nieuwe en betaalbare uitgaven te vinden op de boekentafel (boeken, luisterboeken, cd's, kaarten, cadeautjes voor allerlei gelegenheden).

Leuk om te geven voor bijv. moederdag of zomaar om jezelf te verwennen.

Kom eens langs op woensdagochtend tijdens het Open Huis tussen 10.00 en 11.30 uur of 's zondags na de morgendienst bij de koffie.



Even voorstellen



Op Eerste paasdag werd mij na de dienst gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven, bij deze.

Mijn naam is Marc Koning, ben 46 jaar en getrouwd.

In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Alphen aan de Rijn op de Oosterbegraafplaats, en op 1 januari zijn Boskoop, Rijnwoude daar bij gekomen, en ben ook op die begraafplaatsen werkzaam.

Het is een beroep die uit verschillende werkzaamheden bestaat en waarvan het de ene week druk kan zijn en de andere week weer rustig. En het is ook een dankbaar beroep.

Mijn hobby's Orgel spelen, munten verzamelen (alleen Nederlandse) Musea bezoeken, en ook begraafplaatsen bezoeken.

Dit laatste deed ik al toen ik nog op school zat en niet wetende dat dit later mijn werk zou gaan worden. Hoe gek kan het lopen in het leven.

Op het moment ben ik spelende in 4- 5 kerken en dat bevalt mij prima en dan nog de nodige speelbeurten die niet gepland waren.

Verder ga ook samen met mij vrouw naar onze gemeente (baptisten gemeente) in Alphen waar overigens de liederen wordt begeleidt door een combo.

Verder heb ik een vast klein koor op woensdag avond en op donderdag avond help ik een koor in Nieuwveen tijdelijk omdat ze zonder vaste begeleiding zitten. (dus mocht u interesse hebben om te begeleiden, bel rustig en sopranen kunnen ze ook nog gebruiken)

En ook speel ik in Woudsoord in Woubrugge bij de weeksluiting en in Koudekerk in Rhijndael ook bij een weeksluiting.

Verleden jaar werd mij of misschien nog wel iets eerder gevraagd op een weeksluiting in Woudsoord of ik bij wilde jullie spelen in de gemeente, omdat een van de organisten

wat minder wilden gaan spelen, ik hoefde daar niet lang over na te denken en heb ""Ja"" gezegd.

En nu zijn we 1 jaar en 3 diensten verder en ik moet zeggen dat het mij wel bevalt.

Als gemeente houden jullie van zingen en nog lekker vlot ook, en dat scheelt als organist zijnde een hoop en waar ik ook van houd, want soms moet ik als organist zijnde als een soort trekpaard functioneren om bij sommige liederen het tempo erin te krijgen en vooral te houden.

Zo wordt er overal verschillend gezongen en dat houdt spannend.

Ik hoop dat u zo een beetje een indruk van mij gekregen en zou zeggen, tot een volgende keer.

Groet,
Marc Koning

Uitnodiging voor onze volgende zangavond.

Op zondag 25 mei gaan we weer zingen met elkaar in de Dorpskerk in Leimuiden

Deze keer een speciale uitnodiging voor de mensen uit Rijnsaterwoude.

Omdat de Sing In van 11 mei vervalt, is dit een gezamenlijke zangavond.

Iedereen die van zingen houdt is hartelijk welkom.

Het thema van de avond is:

Vanuit Pasen, via Hemelvaart naar Pinksteren.

De muzikale begeleiding op orgel en piano is in handen van Ad Jacobs.

Ook deze keer houden we weer een collecte voor een goed doel.

Hebt u geen vervoer en wilt u graag komen zingen dan kunt u bellen met nr. 500149 (Annet Roodenburg)

U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht.

We beginnen om 19.30 uur en heten u welkom met een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op zondag 25 mei.

De voorbereidingscommissie: Cora, Ineke en Marianne.



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Vertrokken

dhr. Hugo Rietdijk, van Rietlanden 29 naar Voorhout

Verhuisd

Mevr. G. Kooij-Brussen,
van Scholekster 4 naar zorgcentrum 'Woudsoord,
kamer 202, Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge

VISSERS VAN MENSEN.

Jezus stond vroeger op een keer,
al aan de oever van het meer,
de mensen toe te spreken,
Toen Hij zijn woord gesproken had,
zei Hij tot hem die naast hem zat:
"Ik hou nu op met preken.
Gooi nu de netten in het meer!"
En Simon zei : "Dat doe ik Heer,
wat U zegt kan 'k niet laten.
Uw woorden geven altijd kracht,
want U heeft immers alle macht,
en meet nooit met twee maten.

Zij hebben 's Heren wil gedaan.
De netten zijn in 't meer gegaan.
Wat daarna ging gebeuren,
was ongeloof'lijk, wat men zag,
(De boot ging bijna overstag)
Het net dreigde te scheuren.
Twee schepen vulden zij met vis
een wonder , een gebeurtenis,
die niemand zou vergeten.
Honderd drie en vijftig totaal.
Een ongelofelijk verhaal.
Men kon toen volop eten.

Jezus de Heer ,zei tegen hen:
't Is goed dat Ik aanwezig ben.
Ga nu ook mensen vangen.
Vertel het Evangeliewoord
met hart en ziel , en zeg het voort,
zodat zij het ontvangen
't Is Jezus die tot ons ook zegt:
"Ga er op uit in heg en steg,
nodig hen uit, te komen
Vertel aan ieder die het hoort,
dat God getrouw is aan zijn Woord.
Het overtreft hun dromen.

Melodie: Psalm 68 (Naar Lucas 5 en Joh. 21)

A.M.Peer

| | |
|---------------|---|
| | <p>Verjaardagen 70+ Van harte gefeliciteerd</p> |
| <p>19 mei</p> | <p>dhr. G.J. de Vries, Vriezekaap 34a, 2451 CS Leimuiden</p> |



Agenda

| | |
|------------|--|
| wo. 7 mei | Wijkcontactavond wijk1 Bij fam. Meijer, Willem v.d. Veldenweg 3 |
| di. 13 mei | Wijkcontactavond wijk 3 Bij fam. De Quaasteniet, Dennenlaan 33 |
| do. 15 mei | Wijkcontactavond wijk 2 Bij fam. Treur, Vriezeloop 35B |
| zo 25 mei | 19.30 uur in de Dorpskerk Zangavond |
| wo18 juni | Braderie Dorpsstraat |

Bericht van de Evangelisatiecommissie/Werkgroep De Drecht Leimuiden/Rijnsaterwoude

FIETS MEE!!!!

Toer voor het Goede Doel 2014 voor het Dabarwerk



Op zaterdag 24 mei 2014 wordt de derde editie van de IZB-'Toer voor het Goede Doel' gereden. Een sponsorfietsocht, waarbij **Camping De Drecht in Leimuiden begin- en eindpunt is van 2 tochten**, een korte onder meer naar Katwijk (en weer terug naar Leimuiden) en een grotere tocht waarbij ook Haastrecht wordt aan gedaan.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, zodat de tocht voor allerlei fiets-liefhebbers te rijden is: jongeren en ouderen, recreanten, toerfietsers, wielrenners...

Op de pleisterplaatsen (onder meer Camping De Drecht, Vriezeloop 30, Leimuiden) wordt gezorgd voor frisdrank en eten.

De opbrengst van het evenement is voor het Dabarwerk, het evangelisatie- en recreatiewerk op campings in heel Nederland, **DUS OOK IN Leimuiden**. Jaarlijks zijn daar zo'n 450 jongeren bij betrokken.

Een van de deelnemers schreef: "Je moet er bij zijn geweest. De enige reden om volgend jaar geen Dabar te doen is de heimwee die je krijgt wanneer je thuis bent, want die is ondraaglijk..."

Kijk voor mee informatie en aanmelding op www.toervoorhetgoededoel.nl

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

| | |
|-------------------|---|
| Predikant | Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden |
| Jongerenwerker | Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com , JOP Jongerenwerker |
| Koster | Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl |
| Kerkenraad | Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl |
| Col v. Kerkrentm. | Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl |
| Col. v. Diakenen | Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl -Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl |
| Collectebonnen | Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551 |
| ZWO | Johan Schuurin (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl |

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond**.

Bezorging Joke Rietdijk (509427) – **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)

Bijlage**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1e kwartaal 2013**

De bezoekersaantallen lijken ook dit kwartaal achter te blijven bij het vorig jaar.

Het openingseffect van de Ontmoeting in februari 2012 wordt overigens grotendeels gecompenseerd door de scholenzondag van 26 januari jl.

Houden we echter rekening met het feit dat vorig jaar de laatste zondag van maart 1e paasdag was en de week daarvoor witte donderdag H.A. dan zijn de bezoekersaantallen nagenoeg gelijk.

Datzelfde effect is ook zichtbaar in de collecte opbrengsten.

De scholendienst en de CJV dienst waren bijzondere bijeenkomsten, goed voorbereid en goedbezocht.

De opbrengst van de bidstondcollecte 16 maart is zeer bemoedigend.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

| Collecten 1e kwartaal 2014 | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| | Diaconie | | Eredienst Kerk | aantal |
| | 1e collecte | | 2e collecte | bezoekers |
| 05-jan | 108,05 | plaatselijk jeugdwerk | 89,75 | 78 |
| 12-jan | 136,70 | Cathegese en educatie | 138,15 | 110 |
| 19-jan | 135,20 | heart for children | 114,70 | 84 |
| 26-jan | 390,71 | scholendienst 50deluxefound | 100,00 | 225 |
| | 770,66 | | 442,60 | 497 |
| 2013 | 445,97 | | 364,85 | 296 |
| 02-feb | 124,13 | werelddiaconaat | 124,30 | 82 |
| 09-feb | 98,60 | plaatselijke.diac | 91,25 | 79 |
| 16-feb | 136,35 | id missionair werk | 101,20 | 92 |
| 23-feb | 106,95 | pkn oecumene | 108,60 | 88 |
| | 466,03 | | 425,35 | 341 |
| 2013 | 929,19 | 3-10 febr openingsweek KC | 671,98 | 504 |
| 02-mrt | 195,00 | 40dgn moldavie KIA+hart v Mo | 108,10 | 90 |
| 09-mrt | 316,85 | Nepal cjv dienst Tesja | 97,75 | 70 |
| 16-mrt | 131,10 | 40dgn myanmarkea | 265,94 | 90 |
| 23-mrt | 115,75 | 40dgn armoede in ned kia | 98,95 | 82 |
| 30-mrt | 120,55 | 40dgn brazilie kia | 99,10 | 73 |
| | 879,25 | | 669,84 | 315 |
| 2013 | 1.072,50 | | 837,30 | 488 |
| 1e kwartaal | | | | |
| 2013 | 2.115,94 | | 1.537,79 | 1153 |
| 2012 | 2.447,66 | | 1.874,13 | 1288 |