



Keuzestress

'Kies dan nu wie je wilt dienen, de goden van je voorouders aan de overzijde van de Eufraat of de goden van dit land, de goden van de Amoriëten. Maar ik en mijn familie, wij dienen de Heer!'

Jozua 24:15 (Groot Nieuws Bijbel 1966)

Afgelopen maandag was ik in Alphen aan den Rijn om daar te kijken naar een zgn. 'tablet' - zeg maar kleine draagbare computer die je altijd bij je kunt hebben.

Je kunt er email mee ontvangen, documenten lezen en typen, het internet raadplegen etc.. Het leek mij handig voor mijn werk zo'n apparaat te hebben. Ik ging daarom naar de Mediamarkt, in de veronderstelling dat ik spoedig weer met een mooi apparaat vertrekken zou. Maar in de Mediamarkt lagen ontelbare tablets, in alle soorten en maten, en het personeel dat er was, was al met anderen bezig...

Ik zag door de bomen het bos niet meer: moest ik deze kiezen of die, of nóg een andere? Ik wist het niet meer en kwam uiteindelijk onvoldaan en zonder tablet thuis.

Keuzestress...



Het is er in onze overvloedsmatenschap overal. Heb je een tube tandpasta nodig? Je kunt/ moet kiezen uit vele tientallen soorten. Zoek je een rol beschuit? Er zijn wel 20 verschillende soorten. Dat steeds weer moeten kiezen, ook in alledaagse dingen, dat kan je onrustig maken, gespannen: 'keuzestress'.

Wat dat betreft geeft de Bijbel rust. In de Bijbel gaat het namelijk niet om ontelbare keuzemogelijkheden - maar ten diepste maar om een keuze uit twee dingen.

In het Bijbelboek Jozua staat het volk Israël aan het begin van een nieuwe tijd. Zij zijn terecht gekomen in het land Israël. Hoe zal het daar gaan? Dan houdt hun leider Jozua hen een keuze voor. Niet een keuze uit 1000 dingen, 1000 mogelijkheden. Nee: een keuze uit twee dingen maar, twee wegen: óf het dienen van de goden van vroeger en vandaag, óf het dienen van de Heer.

Kerkdiensten

Zondag 12 oktober

4^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Ouderling	Leen Overbeek
Collecten	KIA Werelddiaconaat (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muijden

Na de dienst is er koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 19 oktober

5^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Vermeij - de Jong, Boskoop
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	Florentina Foundation (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 26 oktober

6^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger | ds. J. Verschoof

Voor die keuze stond Israël, voor die keuze staan wij, voor die keuze staat het menselijk hart. De keuze voor de goden van vroeger en vandaag - of de keuze voor een leven met de Heer, een leven van mogen horen bij Hem, van dienst aan Hem en de naaste.

Wat kies je?

Dienen van de Heer - dat geeft rust, vertrouwen, mogen weten: ik mag bij Hem horen in tijd en eeuwigheid.

Jozua kiest voor het laatste en zegt: 'Ik en mijn familie, wij dienen de Heer!' 'Ik en mijn familie' - zo was dat vroeger: de keuze van de vader (of moeder) bepaalde de keuze voor het hele gezin. Zo is dat niet meer. Ieder mens maakt eigen afwegingen en zoekt een eigen weg.

Maar wat kan ook vandaag jouw keuze voor een leven met de Heer niet een positieve uitstraling hebben, tot zegen zijn voor de mensen om je heen...

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente****Vredesviering 26 september in de Woudse Dom**

Vrijdag 26 september heb ik samen met pastoor Walter Broeders de vredesviering mogen leiden, een initiatief van het oecumenisch beraad Leimuider-Rijnsaterwoude in het kader van de vredesweek. Fijn dat er veel mensen waren, en dat het RK kinder- en tienerkoor medewerking verleende. Laten wij blijven uitzien naar de komst van de ware Vrededorst in deze zo dreigende tijd.

Startzondag 28 september

Persoonlijk kijk ik terug op een mooie en inspirerende startdienst, en fijn dat allerlei mensen hun bijdrage leverden in zang, gebed, Schriftlezing, het vertellen van een verhaal voor de kinderen ('het rode kippetje'), gastvrijheid, beeld en geluid, een bloemstuk etc..

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die de dienst en heel de dag heeft helpen voorbereiden of op de dag zelf heeft meegeholpen. Als je weet hoeveel daarvoor elk jaar moet worden voorbereid...

Wij hebben samen, en daarna ook ieder voor zich geluisterd naar de gelijkenis van de koning die iedereen uitnodigt voor de bruiloft van zijn zoon. Iedereen is uitgenodigd tot het heil van de Heer, wie je ook bent! Neem je die uitnodiging ook aan en lééf je er ook uit?

Wij hebben in de startdienst ook afscheid genomen van onze jongerenwerker Peter van der Beek uit Lisse. I.v.m. zijn studie theologie aan de VU in Amsterdam moest hij zijn werk in ons midden beëindigen. Peter is sinds 2010 de motor geweest van het jongerenwerk in onze gemeente, en heeft zijn werk op authentieke en creatieve manier gedaan; er was echt een 'klik' tussen hem en de jongeren. Namens de kerkenraad heeft Liset hem in de dienst toegesproken en bedankt met een boek en met bloemen en hetzelfde gebeurde ook door twee jongeren. Intussen zijn wij in contact gekomen met een andere jongerenwerker, en de contacten zijn veelbelovend. Binnenkort hoort u hierover meer.

Zondag 26 oktober Nationale Bijbelzondag

Zondag 26 oktober is de Nationale Bijbelzondag - een zondag waarbij wij stil staan bij de grote waarde van de Bijbel. Wat een geschenk dat wij overal een Bijbel kunnen kopen en in alle vrijheid kunnen lezen. Voor vele miljoenen mensen is dat helaas niet het geval - zij hebben geen geld om een Bijbel te kopen, of de Bijbel is verboden. Daarom zet o.a. het Nederlands Bijbelgenootschap zich in om niet alleen te zorgen voor de Bijbelverspreiding in ons eigen land, maar de Bijbel ook in handen te geven voor hen die er zelf niet een kunnen betalen. Op de website van het NBG kunt u kijken hoe ook u aan dit prachtige werk van het Bijbelgenootschap zou kunnen deelnemen. Ook wij zullen in de dienst van 26 oktober aandacht schenken aan de Nationale Bijbelzondag.

De Bijbel in Gewone Taal

Woensdag 1 oktober jl. is er een nieuwe Bijbeleditie uitgekomen: de Bijbel in Gewone Taal. Meer dan de Nieuwe Bijbelvertaling is dit een Bijbel die bedoeld is voor mensen die niet (meer) of nauwelijks met de bijbel vertrouwd zijn. Moge ook deze editie van Gods Woord in veel handen komen en veel harten raken!

**Zieken**

Enkele gemeenteleden zijn de afgelopen periode in het ziekenhuis geweest, soms voor weken, soms voor kortere tijd.

Agnes Hogenboom - Kwappenberg (Oostban 7) heeft een dikke maand in het ziekenhuis gelegen i.v.m. een ernstige bacteriële ontsteking in haar knie. Zij kon gelukkig (wél met infuus etc.) naar huis, hopelijk dat het herstelproces geleidelijk aan verder gaat.

Jan Schoenmaker (Dennenlaan 22) is geopereerd aan een aneurisma, en gelukkig is de operatie goed verlopen. Jan is nu weer thuis en wij wensen hem een goed herstel toe.

Enkele gemeenteleden moesten voor enkele dagen worden opgenomen worden om verschillende redenen en konden daarna weer naar huis:

Bertus van der Burg (Nieuwveens Jaagpad 12 Nieuwveen), René Muijs (Kloofpad 20), en Wil Moret (Cederplein 44-I). Al langere tijd verblijft mev. Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28) na een heupoperatie in het verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, op de 2de verdieping, afdeling 't Joppe kamer 7.

Hetzelfde geldt voor mev. Truus van Iperen - de Heer (Hof van Alkemade Roelofarendsveen), die t.g.v. een hersenbloeding in het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp (afdeling 360 neurologie) is.

Ik noem ook nog een keer mev. Gerrie Geitenbeek - de Vries: zij is verhuisd van de Iepaan 1 naar Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer. Haar adresgegevens: PG Klaproos kamer 470, Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer.

Veel sterkte en kracht van omhoog voor alle zieken thuis en elders.

Bijbelgesprekskring eerste Petrusbrief

Deze kring is nu van start gegaan. Wij zijn met een mooi aantal mensen begonnen, wij waren met z'n tien. Maar u/jij bent ook nog van harte welkom, en kunt ook zomaar gewoon een keer komen kijken. De eerstvolgende keer is donderdag 23 oktober a.s. 10.00 u. in de Ontmoeting. Wij lezen dan vanaf 1 Petrus 1:13 e.v..

Huwelijksjubileum

Op DV 29 oktober as. zijn Gerrit en Greet Horsman - van der Luit (Dennenlaan 13) 45 jaar getrouwd. Ik begreep dat zij het al hebben gevierd en familie- en vriendenkring, maar toch ook nog een heel mooie dag de 29ste toegewenst en bovenal heil en zegen voor de toekomst!

Ten slotte

Van maandag 13 t/m zondag 19 oktober zijn wij een week afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Leen van der Sar (tel. 507331), of de beide interim-scribae Annet Roodenburg-Voorbij (tel. 500149) en Bert van Elderen (tel. 507330).

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Belijdenisgesprekskring

Als je overweegt om belijdenis af te leggen van het geloof of daar gewoon wel eens iets meer over zou willen weten: dat zou heel mooi zijn! Het zou fijn zijn als je dan even met mij contact op wilt nemen, dan maken wij een afspraak.

In dit seizoen zou het heel mooi zijn een kring te starten, eventueel samen met ds. Christa Jonkheer van de Protestantse Gemeente Oude Wetering. Interesse? Laat het graag even weten via ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl of tel. 701081.

Gezamenlijke leeskring Anselm Grün

'Het kleine boek van het geloven':



Wij lezen dit boekje in verbondenheid met de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de R.K. Parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude. Mocht u dit boekje nog willen bestellen, neemt u dan even contact met mij op. De eerste leeskringavond zal zijn donderdag 20 november, 20.00 u., geleid door mijzelf, en de tweede donderdag 4 december, 20.00 u., geleid door ds. Ouwerkerk.

Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'

Er zijn al enkele gemeenteleden die zich hebben opgegeven. De eerste keer is woensdag 22 oktober 20.00 u. in de Ontmoeting. Als u/jij mee wilt doen, dan graag aanmelding **uiterlijk zondag 12 oktober** a.s. bij mij (tel. 701081, 0625042902 of per mail ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl).

Bij voldoende belangstelling haken wellicht ook enkele gemeenteleden uit Oude Wetering aan. Welkom!

'Weg van Leven'

Zondag 2 november as. is er na de ochtenddienst 11.00 u. een korte introductie over het project 'Weg van Leven', een project voor persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Rond de thema's *genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid* hopen wij elkaar vanaf 20 januari 2015 7 keer te ontmoeten, steeds op dinsdagavond.

Gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar

Hoe kunnen we dan wel met kinderen over geloof praten? Veel ouders vinden dit moeilijk. Daarom is het goed om daar met elkaar over te praten. In de PG Oude Wetering start er een gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar, om ervaringen te delen en om met en van elkaar te leren. De avonden zullen worden gehouden op woensdag 23 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december. De avonden beginnen op 20.00 uur en uiterlijk 22.00 uur zullen we de bijeenkomsten sluiten. De eerste avond vindt plaats in de 'Oude Pastorie', Kerkstraat 10 te Oude Wetering. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit.

- De eerste avond 23 oktober: Kennismaken, vragen en verwachtingen inventariseren.
- De tweede avond 5 november: Doelen bepalen, hoe wil je het geloof vormgeven?
- De derde avond 19 november: Bijbels, kinderbijbels
- De vierde avond 3 december: Rituelen
- De laatste avond 17 december: Bijbelverhalen en cultuur

U kunt zich voor deze avonden opgeven bij Christa Jonkheer Tel 071-3627313 of per e-mail christa.jonkheer@xs4all.nl.

Berichten van de Kerkenraad

Vergadering kerkenraad 24 september

De zomer houdt niet op maar het vergaderseizoen start weer. Zo ook het begeleiden van het doen en laten van onze gemeente. Dat heeft de gemeente gedelegeerd aan de kerkenraad. Op 24 september startten we het seizoen 2014-2015 weer met een kleinere kerkenraad op. Een aantal vacatures zijn niet ingevuld en een deel van onze vergadertijd hebben we daaraan besteed. Met minder mensen de dingen doen die we gezamenlijk nodig achten. Jammer dat we met een kleinere groep gaan starten, maar met het stellen van de goede prioriteiten hopen we die gemeente te zijn die waardevol is voor de lokale gemeenschap en zichzelf verrijkt en in stand houdt.

Bij het agendapunt **bezinning** hebben we aandacht besteed aan een voortzetting van het gesprek wat we als kerkenraad voor de zomer hadden over brieven die de scriba van de centrale synode van de PKN aan de "organen" van iedere gemeente heeft gezonden: aan de kerkenraad, de predikant, de ambtsdragers en de gemeente. Als kerkenraad hebben we in onze startbijeenkomst dit seizoen een aantal vragen aan onszelf gesteld en in onze vergadering zijn we daar weer mee bezig geweest met als doel daar in onze gemeenteavond van 19 november met u over door te spreken. De brief van de scriba aan de gemeente zal in een komende Op Weg integraal worden opgenomen zodat u daar in onze gemeenteavond op in kunt gaan. Hierover dus later meer.

Bij de **mededelingen** hebben we als kerkenraad met een goed gevoel teruggekeken naar de wijze waarop onze gemeente en onze gebouwen bij de verwerking en herdenking van de ramp met vlucht MH 17 een rol hebben gespeeld.

Ook de lastige kwesties rond de Voedselbank van de gemeente Kaag en Braassem, de opstelling van onze kerkelijke gemeente als donateur dit voorjaar en het besluit om, bij ontbreken van de noodzakelijke veranderingen in de opzet en bestuurlijke verantwoordelijkheden, van een financiële bijdrage af te zien, zijn besproken en geaccordeerd. Hier leest u andere keer in Op Weg meer over.

Actiepunten: de problemen die wij als gemeente hebben bij het vervullen van vacatures doen zich ook voor bij de **werkgroep Camping de Drecht**. Zij ontberen een penningmeester en wij hebben aangegeven dat wij eerst onze eigen vacatures op een goede wijze willen beoordelen en invullen voor we ons in staat achten om ook in deze vacature behulpzaam te zijn. Dat dit bij ons maar ook bij de werkgroep consequenties kan hebben voor de dingen die je nog wel of juist niet meer doet houdt ons bezig.

Agenda: op 19 november hopen we onze gemeenteavond te houden, noteren en vrijhouden vanaf 20.00 uur!

Jeugdwerk: het vertrek van Peter van der Beek als onze jongerenwerker hebben we aandacht gegeven in de dienst van 28 september. Hoe te voorzien in deze vacature heeft tot een aantal acties geleid en we hopen daar in de volgende Op Weg met naam en rugnummer op terug te kunnen komen.

Vacatures: de oproep vanuit de kerkenraad om als gemeente en als leden van de gemeente na te denken over de vacatures heeft geen resultaat gehad. Op basis van dit gegeven is een tijdelijke oplossing bedacht en ingevuld door de secretarissen van de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Voor de vacatures diakenen is een beleidswijziging door de kerkenraad geaccordeerd die op de gemeenteavond met u zal worden besproken. Zichtbaar ziet u Johan Schuuring en Wilma de Quaasteniet als hulpdiakenen collecteren. De relatie diaconie en jeugd

vraagt nog meer aandacht maar krijgt de komende tijd in de gesprekken over het jeugdwerk een uitwerking.

Koffieconcerten: het gebruik van onze gebouwen ter bevordering van het functioneren van de lokale gemeenschap krijgt het komend seizoen een impuls doordat we ruimte willen bieden aan koffieconcerten in de Dorpskerk. Op 9 november kunnen we daar, ook als gemeenteleden, van genieten. Zie ook hiervoor deze Op Weg op een andere plaats.

Beleidsplan diaconie: bij onze start als PG Leimuiden hebben we onze visie vastgelegd in een beleidsplan. Het afgelopen jaar hebben we onze commissies en organen uitgenodigd om ons beleidsplan voor het onderdeel wat gaat over hun deelterrein te beoordelen op de actuele situatie en zo nodig aan te passen. De diaconie en de werkgroep Camping de Drecht hebben dat nu gedaan en we hebben het beleidsplan van de diaconie besproken. Dat wordt in onze gemeenteavond van 19 november toegelicht en kan daarna worden ingevuld. Het onderdeel individuele hulp/bijstand en de vraag of daarbij algemene criteria gelden wordt in vergelijking met andere diaconieën in de regio gezien en zal indien gewenst worden opgenomen in het beleidsplan.

Programmaboekje 2014 - 2015: de reacties die zijn binnengekomen op het in Leimuiden en omgeving verspreide programma zijn kort besproken. Een compliment voor Petra Verschoof voor de samenstelling en uitvoering werd uitgesproken en breed ondersteund.

Overstapdienst kinderen van kindernevendienst naar tienerdienst: gevraagd werd deze actie nog eens te evalueren voor wat betreft presentjes en toespraken.

Startzondag: de startzondagcommissie en de commissie eredienst gaan het komend jaar op tijd samen om tafel om die dag nog beter in te vullen.

Op Weg: de vermelding van de kerkdiensten in Op Weg gaat iets veranderen. We gaan ervaren hoe dat werkt en besluiten dan definitief over aanpassing.

Sluiting: we waren op tijd klaar met onze vergadering, een goede start!

De kerkenraad

Foto's barbecue

Op www.pgleimuiden.nl zijn de foto's van de bbq op 13 september geplaatst. Om nog even terug te kijken en na te genieten.

Berichten van de Diaconie en ZWO

Afscheid Prof. Dr. Hugo Heij en Winny Heij

Op 1 oktober 2014 hebben Prof. Dr. A. Hugo Heij en zijn echtgenote Winny Heij afscheid genomen. De bijeenkomst is vanuit Leimuiden bijgewoond door Tiny van Zijverden en Johan Schuuring.

*Om het leven dat doorgaat
Om dagen van morgen God ondenkbaar
Boven alle machten van de wereld
Gij God alleen*

stond er op de uitnodiging.

Hugo en Winny Heij hebben jaren in Leimuiden gewoond en zij hebben jaren in het St. Franciscus Ziekenhuis in Karette in Zambia gewerkt. Van de fam. Heij hebben wij de suggestie gekregen om daar bedden te sponsoren en dat doen we al geruime tijd. Regelmatig krijgen we sponsorverslagen met daarin vermeld welke patiënten behandeld zijn. De diaconie heeft het plan om de nieuwe contactpersonen, de familie Splint, binnenkort uit te nodigen om te vertellen over de diverse projecten. Het zou leuk zijn als u de familie Heij een kaartje stuurt. Het adres is Weersterweg 13, 8747 NR Wons (in Friesland in een oud kerkje).

Noodhulp Kerk in Actie

Van Kerk in Actie kregen wij het volgende verzoek: Help de vluchtelingen in Irak en Syrië. Ze zijn op zoek naar veiligheid en hebben water, voedsel en onderdak nodig. Dagelijks zien we de gruwelijke beelden op de TV. Miljoenen mensen worden van huis en haard verdreven, verloren familie aan geweld en terreur en leven in grote onzekerheid. Kerk in Actie steunt al een aantal jaren het noodhulpwerk van de kerken in Syrië. Sinds kort helpt men ook de tienduizenden vluchtelingen in Irak die op vlucht zijn voor IS strijders. Het ontbreekt de vluchtelingen aan werkelijk alles en de regio kan de grote stroom vluchtelingen niet aan. De diaconie heeft besloten noodhulp te geven.

Collecte werelddiaconaat

Op zondag 12 oktober collecten we voor het werelddiaconaat. Het gaat dit keer over een geit, een kado voor het leven. Het noordwesten van Nepal is onherbergzaam. Het land is droog en onvruchtbaar en brengt onvoldoende op om een gezin een heel jaar te onderhouden. Veel mannen vertrekken daarom naar India om geld te verdienen. Als ze terugkomen zijn ze vaak besmet met hiv/aids virus. De Christelijke organisatie United Mission to Nepal (UMN), partner van Kerk in Actie, biedt in dit afgelegen gebied zorg aan gezinnen die getroffen worden door de gevolgen van hiv/aids. UMN leert hen hoe ze moeten omgaan met dit virus en helpt bij het zoeken naar de juiste gezondheidszorg. Via zelfredzaamheidsgroepen krijgen vrouwen hulp om in hun eigen onderhoud te voorzien. UMN verstrekt vrouwen een lening, waar ze bijvoorbeeld een geit mee kunnen kopen. Met de opbrengst van de verkoop van jonge geitjes

verdienen ze voldoende om hun gezin mee te onderhouden. Dankzij de hulp van UMN verminderen de zorgen van deze gezinnen en kunnen ontkomen aan een leven in armoede.

Collecte Florentina Foundation

Op zondag 19 oktober collecteren we voor de weeskinderen in Tanzania. In de omgeving van Arusha staat het Elisabeth Centre. Dit is een project van Florentina Foundation uit Nederland. Deze school is opgezet om het voor de Maasai kinderen mogelijk te maken onderwijs te volgen. Deze school biedt ook onderdak aan een aantal weeskinderen. Zij wonen hier en gaan er ook naar school. Familie is er niet om de kosten van deze opvang te betalen. De diaconie helpt daarom met een jaarlijkse bijdrage voor deze kinderen. Mede dankzij onze steun konden er recent nieuwe slaapvertrekken op geknapt worden.

Namens de diaconie,
Johan Schuuring en Annet Roodenburg

	
Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd	
11 okt.	mevr. C. Angenent-Besemer, zorgcentr. 'Aarhoeve', J.M. Halkesstr. 33, kamer 123, 2461 RT Ter Aar
12 okt.	mevr. M.C. Treur-Maat, zorgcentrum 'Horizon', Kruislaan 54, kamer 32, 2131 WE Hoofddorp
13 okt.	mevr. J.A. van Bergen-Oudshoorn, zorgcentr. 'Woudsoord', Weteringpad 3, kamer 208, 2481 AS Woubrugge
16 okt.	mevr. H. Borst-Bliek, Ieplaan 7, 2451 BS Leimuiden
19 okt.	mevr. K. Kinkel-den Heijer, Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
23 okt.	mevr. A.C. Walta-Marico, Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
23 okt.	mevr. H.D. Borst-Poot, Tuinderij 50, 2451 GE Leimuiden
24 okt.	mevr. A.A. Brummelkamp-van den Oever, Rietlanden 63, 2451 ZH Leimuiden



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Wijziging correspondentieadres

Het nieuwe correspondentieadres voor mevr. A. van Bostelen-Oudshoorn is:
p/a mevr. A. Schouten-van Bostelen, Langeweg 22, 2371 EG Roelofarendsveen

A.s. verhuizing (15 oktober)

Natasja Slegers met haar zonen Rinus en Teun verhuizen van Dennenlaan 43 naar Drechtkade 2

Berichten van het Missionair Team

Spiritualiteit in de praktijk

Als u dit leest is de lezing over Benedictijnse spiritualiteit op 9 oktober waarschijnlijk net geweest, maar voor de workshop van 16 oktober a.s. in 'de Ontmoeting' kunt u zich nog opgeven. Het thema is Spiritualiteit in de praktijk. Je zou het kunnen zien als een vervolg op de lezing van Ds. Van Veen op 9 oktober, maar de workshop is ook heel goed te volgen zonder dat u de lezing hebt bijgewoond.

Vorig jaar organiseerden we als missionair team al een workshop over spiritualiteit en er waren toen nogal wat deelnemers die wel verder wilden praten over dit onderwerp. Dat kan dus nu. Maar als dit uw eerste kennismaking met spiritualiteit wordt, bent u ook van harte welkom. U kunt op deze avond meepraten, maar alleen luisteren is ook mogelijk. Niets moet.

U kunt zich aanmelden, liefst voor 14 oktober, bij Joost Siereveld, per e-mail: Joost.siereveld@gmail.com of per telefoon: 06-5497 4529. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 uur open. Koffie of thee staat voor u klaar. De entree is € 3,- per persoon.

Bijbeltafel en De Bijbel in Gewone Taal

De 1ste woensdag van oktober is de Bijbeltafel van start gegaan. De opzet is om 1x per maand (op de 1ste woensdag van de maand) samen een Bijbelboek te lezen. We zijn begonnen met de Psalmen. Het mooie aan Psalmen is dat alle gemoedstoestanden erin voorkomen. Klacht, verdriet, verlangen, bemoediging... Het staat er allemaal in. Dat is niet voor niets: het is niet Gods bedoeling om emoties te onderdrukken of in keldertje op te potten. Bij Psalmen kun je volledig 'ademen'.

Voor de eerste zes deelnemers was het voor de een voor het eerst om in de Bijbel te lezen, voor de ander een herbronning. Naast het uitwisselen van "wat raakt je in dit gedeelte?" ligt de nadruk vooral op puur de Bijbelverhalen doorlezen. Er is voor deze wijze gekozen om A) de rijkdom

van de verhalen zelf te ervaren, B) om een beetje de vaart er in te houden en C) de verbanden te ontdekken.

Op de 1ste woensdag van oktober is de Bijbel in Gewone Taal uitgekomen. Het idee is om de volgende Bijbeltafel van Psalmen verder te lezen uit deze nieuwe vertaling (voor kopieën wordt gezorgd). Als het bevalt kunnen we ermee door gaan. Als het niet bevalt gaan we met de Nieuwe Bijbelvertaling verder.

De 1ste keer waren er 6 mensen. Een mooie start, maar er is zeker ruimte voor 12 en Bijbels gezien is dat wel een heel mooi symbolisch getal van de volmaaktheid ;) Met andere woorden: wees zeer welkom! Ook een missionaire kans om iemand mee te nemen die onbekend is met de rijkdom van de Bijbel.

Tot woensdag 5 november, tussen 09.30 – 10.00 uur. Aansluitend is er koffie in het Open Huis verkrijgbaar.

Nieuws uit de Boekspot

"De Bijbel in Gewone Taal is de meest leesbare Bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. De woorden in de BGT gebruiken we allemaal dagelijks. Bij het vertalen is telkens gelet op een duidelijke opbouw van de tekst en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang." - aldus één van de vertalers.

Vanaf 2 oktober jl. op de boekentafel verkrijgbaar. Er is een basis editie à € 28,50 en een huisbijbel editie voor € 39,50. Verder ligt er nog tot eind van de maand heel veel moois op de boekentafel! Kom vrijblijvend een keertje kijken. Agenda's, romans, kaarten, themaboeken, prachtige cd's, enzovoort, het ligt er allemaal.

Eerste filmavond 30 oktober: 'Short term 12'



Short term 12 is een film van Destin Cretton. Grace is een jonge begeleider in een huis voor moeilijk behandelbare tieners. Met veel liefde en plezier waakt ze over de kinderen, terwijl ze ook een relatie heeft met Mason. Ondanks dat alles goed lijkt te gaan, worstelt Grace met haar eigen verleden. Dit wordt alleen maar erger als er een nieuw meisje in het huis komt wonen. De film start 19.45 uur.

Introductiebijeenkomst nieuwe 10-daagse groepsreis

Op zondag 26 oktober is er een introductiebijeenkomst voor de nieuwe 10-daagse groepsreis naar Griekenland 'In de voetsporen van Paulus' van 22 september t/m 1 oktober 2015.

"Een reis met Bijbelse bestemming brengt je op plaatsen die je uit de Bijbel van naam kent en nu echt met eigen ogen kunt zien."



Voor de vierde maal organiseren we vanuit Leimuiden een groepsreis met een Bijbelse bestemming. Alle belangstellenden in Leimuiden en uit de regio zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst op **zondag 26 oktober vanaf 11.00 uur** in de Ontmoeting.

In 10 dagen tijd leer je tijdens deze Bijbelse reis Griekenland van een hele andere kant kennen. Griekenland is niet alleen een land van zon, strand en prachtige eilanden, maar ook het land waar de apostel Paulus zijn sporen naliet tijdens zijn bekende zendingsreizen. De reis gaat naar plaatsen die Paulus vooral tijdens zijn tweede zendingsreis heeft bezocht: Philipi, Tessaloniki, Veria (= Berea), Athene (met de beroemde Acropolis en de Areopagus), Korinthe. Om meer inzicht te krijgen in wat voor wereld Paulus terecht kwam gaat de route ook langs plekken uit de tijd voor Christus, bijv. het klassieke heiligdom Delphi (orakel van Delphi). Op het programma staat tevens een bezoek aan een authentiek Grieks bergdorp, de 'in de lucht zwevende' rotskloosters van Meteora en een boottocht.

Heeft u interesse? Kom naar de informatiebijeenkomst op 26 oktober of mail voor het complete programma naar pverschoof@filternet.nl
Hartelijke groet van de reisleiding: Jelis en Petra Verschoof.

"De verhalen zijn meer tot mijn verbeelding gaan spreken. Ik kan nu beter begrijpen in wat voor omstandigheden Bijbelpersonen hun weg moesten vinden."

Excursiedag 'Religieus erfgoed' 21 maart '15
Er wordt nog gewerkt aan het programma, maar het is de bedoeling om aan het eind van de maand het programma (+ vertrek- en aankomsttijd en prijs) in Op Weg en op de website te plaatsen. De eerste aanmeldingen zijn desondanks al binnengekomen wat heel bemoedigend is voor de organisatie ;)

Landelijk Missionair Festival

Op **8 november 2014** is het zover! Dan vindt in Utrecht het Landelijk Missionair Festival (LMF) plaats, georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland en de organisatie van Kerk2012 & 2013.

Het LMF is hét interkerkelijk festival over manieren en vormen van missionair-zijn in deze (digitale) tijd. Onder het thema *'Mission-air. Iedereen aan boord?'* nemen we mensen uit de breedte van de kerk mee op reis naar nieuwe plaatsen, perspectieven en mogelijkheden.

LMF biedt een breed festival programma met meer dan **40** workshops, **50** boeiende en invloedrijke sprekers, live muziek, creatieve workshops en ruimte voor ontmoeting. Waar wacht je dus nog op? Kom ook aan boord! Voor meer info zie: www.landelijkmissionairfestival.nl. Als je mee wilt rijden? Opgeven kan bij Petra, 701081 (er zijn nog twee plaatsen vrij in de auto).

Tot zover het missionaire nieuws, met hartelijke groet,
Eric Roggeveen, Jeannette Meijer,
Joost Sierveld en Petra Verschoof

Overige berichten

Koffieconcert

Zondagmiddag 9 november om 13.00 wordt een eerste koffieconcert gehouden in de Dorpskerk met direct een heel bijzondere combinatie: Martin Boek, klassiek gitarist uit Leimuiden en het Accordeontrio bestaande uit Drieks Daams, Ton Krijger en Theo van der Hoorn, ook uit Leimuiden.

Zij zullen laten horen dat er veel meer kan met deze instrumenten dan er doorgaans te horen is. Muziek van o.a. Heitor Villa-Lobos, Isaac Albéniz, Rogier van Otterloo en Vivaldi zal op een



ongebruikelijke manier en op een zeer hoogstaand niveau klinken. Uitgaande van de muzikale en organisatorische inspiratie van Theo en Martin is dit slechts het begin van een mooie muzikale toekomst van concerten in de Dorpskerk voor een breed publiek. Om 12.30 uur is er koffie en thee, 13.00 uur vangt het concert aan, na afloop is er gelegenheid nog wat na te praten onder genot van een kopje koffie, thee of een drankje.

Entree € 7,00. De kaartverkoop vindt plaats bij de Gemakswinkel, Nokweg 3, Leimuiden vanaf 10 oktober. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de uitvoerenden en Leen Overbeek.



Agenda

do 16 okt.	20.00 uur, de Ontmoeting Workshop Spiritualiteit in de praktijk
wo. 22 okt.	20.00 uur, de Ontmoeting Start Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'
do. 23 okt.	10.00 uur, de Ontmoeting Bijbelgesprekkring eerste Petrusbrief
do. 23 okt.	'Oude Pastorie', Kerkstraat 10 te Oude Wetering 1 ^e avond Gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar, leeskringavond zal zijn donderdag 20 november, 20.00 u Gezamenlijke leeskring Anselm Grün
zo. 26 okt.	11.00 uur, de Ontmoeting Introductiebijeenkomst Griekenlandreis
do. 30 okt.	19.45 uur, de Ontmoeting Filmavond 'Short term 12'
zo. 2 nov.	11.00 uur, de Ontmoeting Korte introductie project 'Weg van Leven'
wo 5 nov.	9.30 – 10.00 uur, de Ontmoeting Bijbeltafel
za. 8 nov.	Utrecht: Landelijk Missionair Festival
zo. 9 nov.	13.00 uur Koffieconcert in de Dorpskerk Koffie en thee vanaf 12.30 uur.
wo. 19 nov.	20.00 uur, de Ontmoeting gemeenteavond

Herfstzangavond

Vrijdag 4 oktober jl. is er een herfstzangavond georganiseerd door Ineke Griffioen, Marianne Zeeman en Cora de Vries.

Het was 1,5 uur vol met zang, gedichten en muziek. Het CGK "Cantamus" uit Hoofddorp was als gast aanwezig vanwege hun 40-jarig jubileum. Zij wilden dat feest afsluiten met een samenkomst om hun dankbaarheid te tonen. Omdat zij hun feestje vierden in de Ontmoeting was het fijn om bij ons aan te schuiven en mee te zingen met veel dankliederen. Aan het eind van de avond heeft het koor nog een Ierse zegenbede gezongen.

De leden van het koor vonden allereerst dat wij een prachtige locatie hebben en dat het een mooie afsluiting was van het feest. Zij hebben genoten!

Ook de belangstellenden uit Leimuiden hebben het fijn gevonden, jammer dat er niet zo veel waren.

Omdat wij de kerk altijd belangeloos mogen gebruiken en koffie mogen schenken enz. wilden wij graag iets terug doen. Daarom was het doel van onze collecte deze keer Onze kerk met alles er omheen! De opbrengst is € 175,- Hartelijk dank daarvoor.

Vindt u het leuk als we met deze zangavonden doorgaan, vertel het ons! We zullen dan in het voorjaar een volgende avond organiseren.

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	vacature
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl
Collectebonnen	Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl , vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)

Bijlage*Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 3e kwartaal 2014*

De bezoekersaantallen zijn dit kwartaal lager dan in 2013.

De collecte opbrengst is nagenoeg gelijk gebleven.

De startzondag 28 sept. was een goed bezochte bijzondere dienst

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

Collecten 3e kwartaal 2014				
	Diaconie		Kerkrentmeesters	aantal
	1e collecte		2e collecte	bezoekers
06-jul	136,46	PKN jeugdwerk	€ 111,35	86
13-jul	104,20	plaatselijk werk Vorming en toerusting	€ 88,15	72
20-jul	190,52	kinderen in de knel agreds	€ 171,65	92
27-jul	85,10	leprazending	€ 70,30	58
	516,28		441,45	308
2013	467,79		412,95	326
03-aug	88,00	exodus	€ 91,95	60
10-aug	87,93	sleutelbloem noorden	€ 82,15	71
17-aug	109,15	zomerzending	€ 106,90	75
24-aug	108,40	evangelisatiewerk	€ 108,61	92
31-aug	105,73	Bakkerij	€ 93,85	81
	499,21		483,46	379
2013	451,63		347,86	286
07-sep	124,45	plaatselijk Missionair werk	€ 88,55	74
14-sep	153,72	Heart for children	€ 104,95	78
21-sep	111,38	PKN vredeswerk	€ 95,86	75
28-sep	191,45	plaatselijk Jeugdwerk	€ 113,00	120
	581,00		402,36	347
2013	682,09		568,24	485

3e kwartaal				
2014	1596,49		1327,27	1034
2013	1601,51		1329,05	1097
cumulatief				
2014	5623,29		4458,35	3357
2013	6006,11		4635,93	3506



Hallo iedereen,

Voor de meidencclub hebben we allemaal leuke knutsels bedacht, alleen hebben we hier best veel materiaal voor nodig. Nu hoopte we dat jullie ons hier misschien bij konden helpen.

We zijn opzoek naar:

Wol, oude schilderij lijsten, inpakpapier,
Lapjes stof met print van ongeveer 20 x 20 cm, Servetten
met print, grote blikken, grote potten, bierdopjes en kippengaas.

Wij zullen een doos in de ontmoeting zetten waar u de
spullen in kunt stoppen. Mochten we het bij jullie op
moeten komen halen, geen probleem, neem dan even
contact met ons op.

Alvast heel erg bedankt,
De meidencclubleiding, Nienke , Eline en
Sabrina 0611136720 / Sabje65@hotmail.com

