



Licht dat in de nacht begint...

*Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.*

Gezang 122:1

Deze laatste weken van het jaar, de weken van Advent en vóór Kerst, is altijd een donkere tijd. Het wordt laat licht en vroeg weer donker. Het lijkt wel alsof het donker heer en meester is. Dat geldt in ieder geval letterlijk, voor de natuur. Maar geldt het figuurlijk ook niet voor onze wereld? Wat is het soms donker!

Wij kunnen denken aan allerlei dingen die dit jaar zijn gebeurd. Misschien heel moeilijke dingen in ons eigen leven of in het leven van geliefden: ziekte, iemand moeten verliezen door ziekte, ouderdom of ongeval...

Wij denken ook aan de grote nood in onze wereld: christenen, Yezidi's, gematigde moslims en andere minderheden op de vlucht voor IS, de ellende in Syrië... Het is soms niet meer te bevatten wat er allemaal gebeurt.

Hoe moet het verder?
Blijft de nacht van de geschiedenis voortduren?

In Gezang 122, een Adventslied geschreven door de kerkhervormer dr. Martin Luther, horen wij ook over de nacht: 'onze nacht', zo staat er in regel twee van het eerste couplet. Maar in de volgende regel komt het tot een verrassende wending.

Wij mogen daar zingen: 'Licht dat in de nacht begint'. In de nacht van de wereldgeschiedenis is een Licht begonnen. Wat wij voor onmogelijk houden, het is toch gebeurd.

Het Licht is in de nacht begonnen, voor ieder van ons persoonlijk, en voor onze duistere wereld: het Kind van God, Maria's kind - het Licht Jezus Christus. Het is menselijkerwijs zo klein en zwak begonnen: een klein Kind, liggend in de kribbe. Kwetsbaar als een kaars in de wind. Dat Lichtje zal toch door de duisternis worden uitgedoofd zou je denken. Maar het is blijven schijnen. Het schijnt ook vandaag.

Kerkdiensten

Zondag 23 november

10^e zondag van de herfst,
laatste zondag kerkelijk jaar

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	KIA Binnenlands Diaconaat (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jelis Verschoof

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Liset van Steenbrugge en Frank Rensen

Zondag 30 november

1^e advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. H.J. Plomp, Oegstgeest
Ouderling	Pieter Meijer
Collecten	PKN Missionair Werk en Kerkgroei (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Janneke Roggeveen
Basiscatechese	Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Pieneke Meijer en Marianne Zeeman

Zondag 7 december

2^e advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Laten wij naar dat Licht uitzien in deze donkere weken, naar Hem, Jezus Christus kijken in geloof, ons door Hem laten bemoedigen en inspireren. En, door Hem geïnspireerd, ook zélf tot licht zijn in onze donkere tijd.

Een verwachtingsvolle Adventstijd toegewenst!
ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Met de weken van Advent in het vooruitzicht kijk ik met u en jullie terug en blikken wij ook al wat vooruit.

Kerkdiensten

Zondag 9 november jl. was er een bijzondere muzikale dienst waarin medewerking werd verleend door een gelegenheidskoor en het muziekensemble 'Con Allegro' uit Alphen aan den Rijn. Zij maakten prachtige muziek, het was een bijzondere viering. Het thema van de dienst was Psalm 13, een Psalm waarin het van *klagen* gaat naar *vragen* en zó naar een zich weten *gedragen*.



16 november jl. vierden wij samen voor de laatste keer weer in dit jaar 2014 de maaltijd van de Heer. Het was fijn dat deze dienst wij kennis konden maken met de nieuwe jongerenwerker Paul Smit uit Hoofddorp. In het vorige nummer 304 van Op Weg heeft hij zich al aan u en jullie voorgesteld, en wij wensen hem in ons midden een heel goede en gezegende tijd.

Bevestiging jongerenwerker Paul Smit

Op zondag 14 december, de derde zondag van Advent, hoop ik Paul Smit te bevestigen in onze gemeente als ambtsdrager met een speciale opdracht. Omdat Paul ook actief zal worden in jeugd-diaconaat zal hij worden bevestigd als diaken - kerkelijk jeugdwerker. Cora de Vries zal in deze dienst twee liederen met en voor ons zingen.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 23 november klinken in de kerk nog een keer de namen van allen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Veel sterkte vooral voor de naaste familieleden van hen wier namen zullen klinken. Dat wij bemoedigd mogen worden door elkaars medeleven, door de liederen die wij zingen, en het Woord van God dat wij mogen horen. Er is - naast de beamer - ook een gedrukte liturgie aanwezig voor wie een exemplaar wil meenemen. In Op Weg 306 zullen alle namen van hen die overleden zijn nog een keer worden genoemd.

Advent

Zondag 30 november begint de Adventsperiode weer. De eerste zondag van Advent hoopt ds. Henk Plomp voor te gaan. Net als in voorgaande jaren is er weer een adventproject van de kindernevendienst en een projectlied. De leidraad deze weken zal zijn de profeet Jesaja, 'de evangelist van het Oude Testament'. Elders in deze Op Weg leest u er meer over.

Naderend afscheid organist Henk de Jong

Onze organist Henk de Jong zal nog twee keer in de eredienst ons op het orgel begeleiden: op tweede Advent 7 december en op eerste Kerstdag. Henk is dan ruim 20 jaar organist in Leimuiden geweest: hij is in de Dorpskerk begonnen, en kort daarna begon hij ook in de Oostenkerk. In de Kerstdienst hopen wij afscheid van hem te nemen en hem te danken voor al die jaren trouwe dienst, in de zondagse eredienst maar ook - o.a. - bij vele rouwdiensten.

Zieken

Mevr. Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28) die na een ziekenhuisopname een tijd in het verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp verbleef, is nu blijvend verhuisd naar Zorglocatie Jacobus, Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering.

Haar kamernummer is kamer 208. Helaas kon zij vanwege haar lichamelijke gezondheid niet meer terug naar huis. Veel sterkte en vertrouwen in deze nieuwe woonplek die gelukkig dicht bij Leimuiden is dan Leiderdorp.

Ook alle anderen die met hun gezondheid moeite hebben, bezig zijn met onderzoek, behandeling etc. kracht en goede moed toegebeden en zo mogelijk ook een goed herstel.

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws**Gezamenlijke leeskring Anselm Grün**

De eerste leeskringavond over 'Het kleine boek van het geloven' was donderdag 20 november jl. De tweede en meteen ook laatste avond is donderdag 4 december a.s., 20.00 u. in De Ontmoeting. Ds. Hanneke Ouwkerk zal deze avond (in)leiden.

'Weg van Leven'

Deze kring voor persoonlijke geloofsbezinning en onderling geloofsgesprek begint vanaf maandag 20 januari a.s. 20.00 u. in de Ontmoeting. Wij hopen zeven keer bij elkaar te komen rond de thema's genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid. U kunt zich nog opgeven. Het begeleidende boekje 'Weg van Leven' kunt u bestellen via de Boekspot. Voor informatie kunt u bij mijn vrouw of mij terecht.

Berichten van de Kerkenraad

Verlag van de kerkenraadsvergadering van 12 november 2014, nr. 49!

Bezinning

Het eerste deel van onze vergadering besteedden we aan verdieping op basis van 2 stellingen: "Het geloofsgesprek is belangrijker dan de kerkgang!" en de 2e, "Richten we ons op de eigen geloofsgemeenschap of naar buiten?".

Goed om elkaar te horen spreken over de vragen die achter deze stellingen schuil gaan en waar we ook in onze gemeenteavond op basis van de brief van de scriba van de centrale synode van de Protestantse Kerk in Nederland aan de gemeente met elkaar over zullen spreken.

Allerzielen

Terugkijkend op en evaluerend over de openstelling van de Ontmoeting tijdens Allerzielen is de conclusie dat dit een goede gewoonte mag worden in ons jaarprogramma.

Nieuwe jongerenwerker

Vreugde en dank voor de inzet van een aantal mensen werd uitgesproken over het snel geboekte resultaat om te voorzien in de vacature ontstaan door het vertrek van Peter van der Beek. De kerkenraad bekrachtigde de tussentijdse besluitvorming over het benoemen van Paul Smit in die vacature. Op korte termijn zal Paul worden bevestigd als diaken kerkelijk jeugdwerker. Intussen is hij al met zijn werk voor en met de jongeren gestart.

Begrotingen 2015 en verder

Kerkrentmeesters

De kerkelijke bijdragen vormen een punt van zorg en dat betekent accepteren dat we met verlies draaien. Een aandachtspunt voor de korte termijn. Het analyseren van de punten waarop mogelijk bezuinigd zou kunnen worden door de penningmeester maakt duidelijk dat er bij een ongewijzigde situatie grotere verliezen op zullen treden. Zorg en aandachtspunt voor de toekomst.

Diaconie

Het voorstel in de begroting en beleidsplan om in het kader van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 een bedrag op te nemen voor plaatselijke activiteiten voor ouderen en alleenstaanden, voor zover dit niet uit het budget van de burgerlijke gemeente komt, wordt goedgekeurd. Dit geldt ook voor een bijdrage aan het jeugdwerk om zo aandacht te kunnen geven aan jeugdDiaconaat. Tot slot is ook de verhoging van het bedrag aan noodhulp in 2014 (dus voor de komende 1,5 maand) door de kerkenraad goedgekeurd. Te denken valt hierbij aan noodhulp voor de crises in Syrië, Noord-Irak en bij de bestrijding van ebola.

Verkiezing van de Vrijwilliger van het jaar

door de gemeente Kaag en Braassem

Ook dit jaar willen we als PG Leimuiden een vrijwilligersgroep bij de gemeente aandragen.

Vacatures

De reactie van een gemeentelid over enthousiasme over het werk in de organen van een gemeente bij het melden en vervullen van vacatures heeft ons op een positieve manier bepaald bij het werk wat we ook in de kerkenraad kunnen doen. Fijn om te merken dat er wordt meegedacht bij het vraagstuk van de vervulling van vacatures.

Vertrek Henk de Jong als organist

Met waardering is gesproken over Henk de Jong die jarenlang bij ons met anderen organist is geweest. Op 1e kerstdag speelt Henk voor het laatst. Goed dat hij ons met zijn spel zolang heeft kunnen ondersteunen, dank ook hier!

Klimaat in ons kerkgebouw

De zorgen van het College van Kerkrentmeesters worden gedeeld. Het met deskundigen voorbereiden van acties in de richting van leveranciers van installatie en de toenmalige adviseurs, is goedgekeurd. Een juridische procedure kan het resultaat worden.

Ook de ontwikkelingen rond Kruispunt en Oostenkerk zijn besproken.

Een goede vergadering waarin het verkorten van de bestaande actielijst uit eerdere vergaderingen een goede ervaring was. Ook het besef dat nieuwe actiepunten worden toegevoegd geeft aan dat het goed is dat we er zijn.

Enthousiast gaan we verder!

De kerkenraad

	<h2 style="text-align: right;">Agenda</h2>
zo. 23 nov.	19.00 uur, Sing-in in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude
do. 4 dec.	20.00 u. in de Ontmoeting
za. 13 dec.	2 ^e avond Leeskring Anselm Grün.
za. 13 dec.	10 tot 15 uur in de Ontmoeting
za. 13 dec.	Boeken- - Kerststukjesmarkt
za. 13 dec.	kerstmarkt rondom de Boerderij met een kraam van het missionair team namens de Protestantse Gemeente
zo. 14 dec.	19.00 Volkskerstzang 2014 in de Sint Jan de Doper
30 & 31 dec.	Oliebollenbakken bij De Ontmoeting
do. 8 jan.	1 ^e gezamenlijke maaltijd van 2015
20 jan.	20.00 in De Ontmoeting
	Aanvang project "Weg van leven"

Berichten van de Diaconie

Collectes

Op zondag 23 november collecteren we voor Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat. Honderd jaar geleden werd in het Jeugddorp de Glind (Barneveld) het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen. Kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor hen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting, die ook in andere delen van Nederland vernieuwende vormen van jeugdzorg ontwikkelt. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Rudolphstichting en andere diaconale partners van Kerk in Actie.

Op 30 november is de collecte bestemd voor PKN Missionair Werk & Kerkgroei. Nederland is veel diverser geworden en dat geldt ook voor hoe we in het leven staan en de kerk beleven. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders bereiken. Door nieuwe vormen van kerkzijn kunnen méér mensen ontdekken wat het evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een klooster nieuwe stijl. Het kan en het mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft er inmiddels dertig pioniersplekken helpen realiseren. We willen er graag honderd!

Beide collectes van harte bij u aanbevolen.

Johan Schuurin en Annet Roodenburg

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Opbrengst Dankstondcollecte

Zondag 9 november jl. is gecollecteerd voor Dankstond voor gewas en arbeid. Heel mooi en verrassend was de opbrengst: € 692! Namens het College van Kerkrentmeesters heel veel dank voor uw bijdrage.

met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet, penningmeester

Berichten van het Missionair Team

Nieuws uit de Boekspot:

De Boekspot heeft weer heel veel mooie cadeauartikelen! Aktie tot de kerst: bij aankoop boven de 10 euro een cd gratis erbij (zolang de voorraad strekt).



Speciaal voor de maanden november en december zijn er allerlei leuke cadeauartikelen in de Boekspot te vinden. Van kerststallen, kerstkaarten, kandelaars tot kerst met de zandtovenaar, kerst-dvd Chi Rho voor kinderen (2,99), het kerstverhaal in lego (2,50). Veel cadeautjes voor een scherpe prijs.

Verder is de 'Bijbel in gewone taal' in klein en iets grotere maat (huisbijbel) verkrijgbaar. Het dagboek 2015 van het Leger des Heils is er in blokformaat voor aan de muur, in grootletterformaat en in de gewone maat. Ook andere dagboekjes, agenda's, etc.

De Boekspot heeft de primeur van de gloednieuwe dubbel-cd van Psalmen voor Nu. Psalmen voor Nu is compleet! Met 'Compleet gelukkig' laten de hebraïci, dichters en componisten van Psalmen voor Nu een groots slotakkoord klinken. Het gedroomde doel is bereikt: alle honderdvijftig psalmen voor iedereen beschikbaar in toegankelijke taal en op eigentijdse muziek. Zo blijven de psalmen boeien, als samenzangliederen en als luisterliederen.

Liever een andere cd? Bijvoorbeeld de cd van Joke Buis 'Johannes de Heer sessies'? Bestellen kan bij de Boekspot. Binnen een week is het er.

Verdriet, iedereen krijgt ermee te maken. Je verliest iemand van wie je houdt, een onvervulde kinderwens, een ruzie, waardoor je familie uit elkaar valt, een (ongeneeslijke) ziekte.

De één verwerkt het door er over te praten, de ander wordt stil.

Gerieke van Til heeft het boekje 'Vang mijn traan' geschreven rondom dit thema. Geen boek specifiek over rouwverwerking, maar meer gericht op het geven van ruimte aan verdriet en emoties. Ze hoopt dat door dit boek mensen verdriet gaan herkennen en erkennen en hierdoor geholpen worden.



Gerieke woont in Alphen aan den Rijn en heeft op 12 november jl. in Haarlem een korte inleiding gegeven op haar boek. Zes medewerkers van de Boekspot waren erbij.

"Dit boekje heeft mij gepakt, niet alleen door de mooie uitvoering, maar vooral om de eerlijke korte verhalen. Vaak heel herkenbaar en daarom komt het diep binnen. De vorm die de schrijfster heeft gebruikt: een bijbeltekst, eigen ervaring, gebed, vind ik prachtig. Een aanrader voor iedereen, want verdriet is overal en dat mag gezien worden." Aldus Boekspot-medewerker Janny Hollem-Delfos.

Op zaterdag 13 december is het missionair team namens de Protestantse Gemeente met een kraam te vinden op de kerstmarkt rondom de Boerderij. Leuk als je langskomt!

Met een hartelijke groet namens het team,
Petra Verschoof

Overige berichten

Eerste 'koffieconcert' in Dorpskerk Leimuiden doorslaand succes



Een tot de laatste plaats uitverkocht huis heeft zondagmiddag 9 november enthousiast genoten van een concert dat gegeven werd door Martin Boek op gitaar en het Accordeontrio bestaande uit Drieks Daams, Ton Krijger en Theo van der Hoorn.

Op het programma stonden enige werken voor gitaarsolo, composities en arrangementen van Drieks Daams voor accordeon en tot besluit Concerto per Lute van Vivaldi, waarbij de gitaarsolist begeleid werd door het accordeontrio.

Na de restauratie van de Dorpskerk heeft Leimuiden een unieke concertlocatie voor kamermuziek. De combinatie met de geweldige



musici die in het dorp wonen bracht het publiek zondag duidelijk in vervoering. 'Ik ben er gewoon trots op dat we dit in ons eigen dorp hebben', zei een van de toehoorders na afloop.

Het programma opende met virtuoos gitaarspel waarmee Martin Boek het geconcentreerd luisterende publiek door de geschiedenis van de gitaarmuziek leidde. In het tweede deel van het concert namen de drie accordeonisten het publiek op onverwachte wijze mee door de grote expressie die met deze instrumenten mogelijk is. Het publiek leverde deze middag ook een belangrijke bijdrage tot het slagen van dit eerste concert in een reeks: Ze lieten zich hoorbaar door het programma meeslepen. 'Geweldig om



voor zo een publiek te mogen spelen', aldus een van de uitvoerenden. De toegift werd ingehouden meegezongen.

Het publiek reageerde instemmend om de concertreeks te vervolgen en als voorlopige datum zondagmiddag 1 februari 2015 vrij te houden.

Boeken- en Kerststukjesmarkt

Zaterdag 13 december kunt u in de Ontmoeting van 10 tot 15 uur weer tweedehands boeken en eerstehands kerststukjes kopen tijdens de jaarlijkse Boeken-Kerststukjesmarkt ook serveren we koffie en thee met een plakje cake.

Wilt u in de week van 8 t/m 12 december met het uitzoeken van de boeken helpen neem dan contact op met Jannie Eveleens tel. 509693. Wanneer u nog boeken heeft die u weg wilt doen dan kunt u ze inleveren op woensdag 10 december van 10 -11.30 uur. Voor de kerststukjes kunnen we nog takjes met rode besjes gebruiken ander groen hebben we al genoeg. De rode besjes kunt u ook op woensdagochtend van 10 – 11.30 uur komen brengen.

We hopen weer op een drukke en levendige markt met een mooie opbrengst.

Het ACKC

Adventproject kinderen

In de kerkdiensten tijdens advent hebben we voor de kinderen van de basisschool vanuit de kindernevendienst weer een nieuw project. Het thema is dit jaar: In blijde verwachting. Net als een vader en moeder die een kindje verwachten en zich gaan voorbereiden daarop, verwachten wij het kerstkind en bereiden we ons daarop voor. Door te luisteren en te kijken naar verhalen en door stil te staan bij de belofte van kerst.

Vanaf zondag 30 november, staat voorin de kerk een grote bol van bekertjes. Je kan je er de aarde bij voorstellen, maar ook een buik van een aanstaande mama. Een buik waarin een kindje groeit, dat je nog niet kunt zien. Toch weet je dat het komen gaat. Elk kind mag zelf een bekertje versieren en die in de bolle buik van bekertjes doen. In de bekertjes zit elke week een verrassing. Ook iets om naar uit te kijken. Anderen uit de kerk, kunnen een wens voor de kinderen opschrijven en in een van de bekertjes doen, voor of na de dienst. In de gang liggen hiervoor papier en pen. Zo kijken we uit naar het kerstfeest, naar de vervulling van Gods belofte. Het wachten lijkt soms lang, maar als je bezig bent en er zelf ook wat aan mag doen, geef je elkaar moed en wordt het wachten minder zwaar. Met kerst mogen de kinderen hun bekertje mee naar huis nemen.

Ook in de bijbel verhalen die we bespreken gaat het over mensen die lang moeten wachten en die een boodschap hebben van hoop en vrede. Ze ontdekken wat ze kunnen doen, bereiden zich voor en delen het goede nieuws. Ze ervaren hoop en blijdschap, omdat ze uitzien naar de vervulling van Gods belofte.

Namens de kindernevendienstcommissie,
Janneke Roggeveen

Bericht uit Nepal

Dag allemaal,
Even een eerste groet uit Nepal. Ik maak het uitstekend. Ben alweer ruim een maand weg. Na een eerste introductieweek in een weeshuis gestart met vrijwilligerswerk twee uur reizen buiten Kathmandu. Daar heb ik het primitief en ook heel fijn. Tussendoor ga ik af en toe terug naar Kathmandu om van daaruit uitstapjes te maken. Ik ben ook begonnen met het besteden van de bijna 1500 euro die ik had ingezameld. Met dat geld kan ik hier in Nepal heel veel doen voor de kinderen van het weeshuis. Eerste aanschaf die ik heb gedaan is voor alle kinderen een schoon matras, dekens, lakens en een hoofdkussen. Over twee weken schrijf ik een uitgebreid verslag voor de Op Weg. Ik hou het nu even bij dit eerste korte bericht. Voor degenen die benieuwd zijn, ik schrijf iedere week een uitgebreid verslag op tesjavandijk.waarbenijj.nu. Er zijn ook foto's op te zien. Iedereen die tijdens een dienst geld heeft gegeven dat ik nu kan besteden alvast heel veel dank! Wordt vervolgd!



Hartelijke groet vanuit Nepal,
Tesja van Dijk

	Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd
27 nov.	dhr. C.H. Vrijburg, Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe Wetering
27 nov	dhr. W.J. Groot, Kerklaan 15 W, 2451 VX Leimuiden
02 dec.	mevr. C. Swier, Oostban 28, 2451 ZA Leimuiden

	Kerkelijk Bureau Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl
--	---

Vertrokken

dhr. G.B.M. Oost,
van Kerklaan 44 naar Waterhoenlaan 69 te Zeist
mevr. J.H. van den Berg-Storm,
van Acacialaan 46 naar Noordeinde 17a te
Roelofarendsveen

Van de redactie: dit keer geen colofon. Zie voor de gegevens eerdere uitgaven van Op Weg.

Terugblik gezamenlijke maaltijd 5 november en planning 2015

Op dankdag hebben we met een grote groep mensen gegeten van de vruchten van het land. De oogst was groot: wortelen, uien, rode kool, boerenkool en aardappelen waren van het land gehaald om deze avond gekookt, geurend en warm op te dienen.

Als voorbereidingsgroep zijn we blij met de hulp van veel vrijwilligers, die groenten hebben aangeleverd, die prima hebben gekookt, die de tafels gezellig hebben gedekt, die hebben geholpen met opruimen, zodat we om 19.30 uur klaar waren en konden deelnemen aan het avondgebed in de kerk. Fijn dat er weer zoveel mensen aanwezig waren. Zelfs burgemeester Marina v.d. Velden en haar echtgenoot aten deze avond mee. In een toespraak uitte zij haar lof en waardering voor deze gezamenlijke maaltijd en sprak de hoop uit op een goede voortzetting van deze activiteit. Dus blikken we alweer vooruit.

In december zal er geen gezamenlijke maaltijd worden gehouden.

De data voor de maaltijden in 2015 zijn al vastgelegd en vermeld ik hier.

Donderdag 8 januari, donderdag 5 februari,
woensdag 11 maart (bidag),
donderdag 16 april (een week later dan in het info-boekje staat vermeld),
donderdag 7 mei, donderdag 4 juni,
donderdag 2 juli, donderdag 3 september,
donderdag 1 oktober,
woensdag 4 november (dankdag).

U kunt deze data alvast noteren in uw agenda of op de kalender.

Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden,
Jeannette Meijer

**Nieuw op de website**

Op www.pgleimuiden.nl zijn foto's geplaatst van de muzikale dienst op 9 november en van het koffieconcert van diezelfde dag.

Uit de omgeving**Sing-in Woudse Dom**

Op zondagavond 23 november a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in. Het thema op deze avond luidt: "Met hart en ziel vieren en verbinden".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Piet de Graaf