



## De drukke maand december

'Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God'.

Jesaja 40:3

Deze maand december is voor velen van ons een drukke maand. Misschien heb je deze week Sinterklaas gevierd: Sinterklaascadeautjes kopen, gedichten schrijven, surprises maken. Nu komen de Kerstdagen: wat gaan wij doen, wat zullen wij eten, wie komen er, wie nodigen wij misschien uit? En Kerst is nog niet voorbij of het wordt Oud en Nieuw. Ja, december is een drukke maand.

En het is fijn en gezellig als het allemaal kan - Sinterklaas, Kerstfeest en Oud en Nieuw. Tegelijkertijd, te midden van alle drukte, worden wij toch ook uitgenodigd, opgeroepen, tot een stukje bezinning, verwachting, voorbereiding.

Vorbereiding op de komst van Jezus op het Kerstfeest, zijn komst in onze wereld. Wat heeft zijn komst te betekenen voor onze wereld, maar ook voor mij persoonlijk? In Jesaja 40 is het volk Israël verbannen in Babel. Maar God belooft in Jesaja 40: 'Ik breng een keer in jullie lot, Ik kom jullie verlossen, Ik breng jullie weer thuis'. Geweldig nieuws voor een volk dat alle hoop op verlossing had verloren. Maar dan wordt het volk ook opgeroepen de weg voor de Heer te bereiden, zich voor te bereiden op zijn komst, in tijd voor Zijn woord, in gebed. 'Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God'.

Want God kan niet komen door dalen van onverschilligheid, Hij kan niet komen over bergen van ongelooft en egoïsme. Net zoals voor die ballingen in Babel toen, klinkt er ook voor ons een bericht van vreugde en hoop: Kerstfeest! God komt **in zijn Zoon Jezus naar ons toe om redding te brengen**: Hij brengt ons thuis. Maar bereiden wij ons daar ook op voor, ondanks alle decemberdrukte - dat Hij met zijn heil ons hart bereiken kan?

Dat wij tijd nemen voor stilte en bezinning: een stukje uit de Adventskalender of een dagboekje, elke dag een stukje uit de Schrift, een moment van gebed?

Dan wordt het echt een gezegend Kerstfeest.

## Kerkdiensten

### Zondag 7 december

2e zondag van Advent

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	PKN Pastoraat (1) Erediensten (2)
Organist	Henk de Jong
KN-dienst	Annemarie Pieterse

Er is koffiedrinken in kloostergang

### Zondag 14 december

3e zondag van Advent

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	Plaatselijke vorming en toerusting Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Clara de Ruiter
Tienerdienst	

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgt door Clara en Piet de Ruiter

### Zondag 14 december

Volkskerstzang

#### 19.00 uur - RK kerk Sint Jan de Doper

### Zondag 21 december

4e zondag van Advent

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	dhr. J. Schoenmaker
------------	---------------------

En zo zingt de Kerk het de eeuwen door, met woorden van een oud Adventslied:

Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.

ds Verschoof

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Wanneer u dit nummer van Op Weg ontvangt is het alweer bijna de tweede zondag in de tijd van Advent (zondag 7 december). Wij mogen ons voorbereiden op de geboorte van Jezus op het Kerstfeest, maar tegelijkertijd zien wij ook uit naar zijn grote komst, want de wereld is nood: 'Laat komen, Heer, uw rijk, uw Koninklijke dag!' (Lied 756).

**Kerkdiensten:**

Zondag 23 november jl., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 'Eeuwigheidszondag', hebben wij de overledenen herdacht. Het was een dienst van bezinning en verstillend, met klassieke gitaarmuziek van Martin Boek en orgelspel van Ad Jacobs. De tekst voor de overweging was een woord van Jezus uit het Bijbelboek Openbaring (1:17b,18): 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.' Mogen die woorden ter bemoediging zijn van allen die het afgelopen kerkelijk jaar een geliefde hebben verloren. Na dit gemeentenieuws vindt u de namen van hen die zondag 23 november zijn genoemd.

**De Adventszondagen:**

De vier Adventszondagen volgen wij in de kerkdienst het project van de Kindernevendienst 'In blijde verwachting'. De oudtestamentische lezingen zijn genomen uit de profeet Jesaja.

Zondag 7 december luisteren wij naar Jesaja 11, 'De Messias en het vrederijk'. Wat heeft dit visioen te betekenen in een wereld waarin de vrede soms verder weg lijkt dan ooit?

Zondag 14 december is aan de beurt Jesaja 40: daarin klinkt een stem in de woestijn die ons oproept de weg voor de Heer te bereiden, in ons eigen leven en in de wereld om ons heen.

Zondag 21 december ronden wij de lezingen uit Jesaja af en luisteren wij naar Jesaja 61 met als thema: 'Goed nieuws.

**Bevestiging jongerenwerken Paul Smit:**

Op zondag 14 december derde Advent zal onze nieuwe jongerenwerker Paul Smit worden bevestigd als ambtsdrager met een speciale opdracht. Omdat hij ook actief zal worden in jeugd diaconaat zal hij worden bevestigd als diaken - kerkelijk jeugdwerker. Cora de Vries zal in deze dienst twee liederen met en voor ons zingen.

**Kerstdiensten in de Dorpskerk:**

Het duurt nog even maar toch nodig ik u en jullie graag alvast uit voor de diensten op Kerstavond en eerste Kerstdag.

Kerstavond 24 december 21.30 u.: in deze dienst speelt Jaap van Muijden op het orgel, en er wordt medewerking verleend door het mannenkwartet 'Hale Bopp Four'. Zij

zullen voor ons sfeervolle Kerstliederen ten gehore brengen. Het belooft een mooie dienst te worden voor iedereen.

De Kerstdienst op eerste Kerstdag is een dienst voor iedereen. Fijn dat een kinderkoor van de chr. basisschool 'De Schakel' voor en met ons zal zingen. Wij nemen in deze dienst ook afscheid van onze organist Henk de Jong die meer dan 20 jaar organist bij ons is geweest. Hartelijk welkom bij deze feestelijke viering voor jong en oud!

**Kerk als constructiefout?**

Emeritus-hoogleraar H.M. Kuitert heeft onlangs een boek gepubliceerd onder de titel 'Kerk als constructiefout'. Misschien heeft u een artikel over dit boek gelezen in Trouw van 15 november jl. in 'De Verdieping'. Persoonlijk stemt het mij treurig dat prof. Kuitert gemeend heeft zo'n boek te publiceren, en zijn conclusies zijn helemaal voor hemzelf.

De Geest wijst ons een heel andere weg dan een geschrift als dat van Kuitert. De Geest leidt de Kerk en stelt haar in de waarheid, 'Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land, als Gods gezant' (Gezang 304:3). Ontelbare mensen, in de landelijke kerk en in plaatselijke gemeenten, zetten zich van harte in voor de Kerk van de Heer en de Heer van de Kerk, pastoraal, diaconaal, missionair, leve de Kerk!

Elders in deze Op Weg vindt u een commentaar dat onze scriba dr. Arjan Plaisier geschreven heeft n.a.v. de verschijning van 'Kerk als constructiefout'. De woorden van Plaisier zijn mij uit het hart gegrepen - mogen wij in dát spoor verdergaan.

**Zieken:**

Ik noem nog een keer mevr. Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28); zij is nu definitief verhuisd naar Zorglocatie Jacobus, Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering.

Haar kamernummer is kamer 208. Goede moed op deze nieuwe woonplek.

Tanja van Gans - van Bruggen (Esdoornlaan 5) moest maandag 24 november jl. onverwachts voor onderzoek worden opgenomen in het Rijnlandziekenhuis. Zondag 30 november is zij weer thuisgekomen. Sterkte in deze dagen, en zo wensen wij dat allen toe die met gezondheidsproblemen te maken hebben. Dat u en jij het mag ervaren wat de Psalmist van Psalm 68 schrijft: 'Dag aan dag draagt de HEER ons'.

**Huwelijksjubileum:**

Op DV woensdag 17 december as. hopen Piet en Jannie Meijer - Sentel (Molenkade 3a) te gedenken en dankbaar te vieren dat zij die dag 50 jaar getrouwd zijn. Onze hartelijke gelukwensen, een fijne dag samen met die u lief zijn en nog vele goede jaren toegewenst onder de zegen van Hem die onze wegen leidt!

**Oecumenische Leeskring Anselm Grün:**

Wij waren met rond de 14 mensen bijeen en hebben twee mooie avonden gehad op 20 november en 4 december jl.. Volgend seizoen hopen wij opnieuw in oecumenisch verband iets aan te kunnen bieden: het is verrijkend en opbouwend om als leden van verschillende gemeenten samen een boek te lezen, elkaar te ontmoeten en van elkaar te kunnen leren.

**'Weg van Leven':**

Deze kring voor persoonlijke geloofsbezinning en onderling geloofsgesprek begint vanaf maandag 20 januari a.s. 20.00 u. in de Ontmoeting. Het begeleidende boekje 'Weg van Leven' kunt u bestellen via de Boekspot. Voor informatie kunt u bij mijn vrouw of mij terecht. Ook kunt u zich nog opgeven.

**Gertjan van den Berg:**

Van Gertjan van den Berg en zijn gezin kreeg ik een berichtje vanuit Bolivia. Met zijn gezondheid gaat het op dit moment goed, en hij hoopt eind januari voor zijn werk twee maanden naar Nederland te komen. Zijn vrouw Luz is geslaagd voor haar inburgerings examen, en dat geeft dus perspectief voor de toekomst. U krijgt allen de hartelijke groeten vanuit Bolivia.

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

**Kerkelijk Nieuws****Berichten van de Kerkenraad****Overleden in het kerkelijk jaar 2013-2014:**

In het afgelopen kerkelijke jaar moesten wij afscheid nemen van:

**Harmke de Hartog-Verkade**, Verpleeghuis Overrhyn te Leiden, overleden 23 november 2013 in de leeftijd van 73 jaar

**Hugo Zwaal**, Dorpsstraat 43 Leimuiden, overleden 14 januari 2014 in de leeftijd van 91 jaar

**Leentje Wesselijs-Buitenhuis**, verzorgingshuis Aarhoeve Nieuwkoop, overleden 21 januari in de leeftijd van 89 jaar

**Jan Zweegman**, Bilderdam 4 Leimuiden, overleden 17 maart in de leeftijd van 77 jaar

**Hendrik van Harten**, Verpleeghuis Leytenrode te Leiderdorp, overleden 14 april in de leeftijd van 92 jaar

**Hendrik van Bostelen**, Prunusstraat 16 Leimuiden, overleden 5 juni in de leeftijd van 67 jaar

**Jan Borst**, Iepalaan 7 Leimuiden, overleden 23 juni in de leeftijd van 85 jaar

**Gijsbert van Duijn en Inge van der Sar**, Kerklaan 34 Leimuiden, overleden 17 juli in de leeftijd van 46 en 33 jaar.

**Klaasje Kort-van Tuijl**, Cederplein 46-I Leimuiden, overleden 8 augustus in de leeftijd van 89 jaar

**Kornelia Noordijk-Boezaard**, Verpleeghuis Jacobus in Oude Wetering, overleden 13 oktober in de leeftijd van 92 jaar

De psalmist van Psalm 39 bidt: 'En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.'

Moge de nagedachtenis van alle overledenen tot zegen zijn.

De kerkenraad

**Berichten van de Diaconie****Collectes**

Op 7 december wordt er gecollecteerd voor PKN pastoraat. Wat is het pastoraat? De kerk is bij uitstek de plek waar men 'omziet naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen - in het kerkgebouw zelf en zeker ook in het pastoraat. Denk bijvoorbeeld aan de ouderen in de wijk, zieken of mensen in een moeilijke situatie, echtscheiding of werkloosheid. Daarnaast zoeken mensen samen een weg in geloofs- en levensvragen. In gespreksgroepen, op bijbelkringen en bij groothuisbezoek gaan gemeentelieden met elkaar in gesprek over zaken die hen raken. Wie werkzaam is in het pastoraat weet wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Vrijwilligers, ambtsdragers of andere beroepskrachten hebben geleerd goed te luisteren. Zij willen er zijn voor de mensen en zoeken samen met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiding op de levensweg. Om gemeenten toe te rusten, organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de Landelijke Pastorale Dag voor iedereen met een rol in het pastoraat. Ook wordt er materiaal ontwikkeld om werkers in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen. Met de opbrengst van deze collecte kan de Protestantse Kerk deze ondersteuning blijven bieden.

Op 14 december collecteren we voor Plaatselijke vorming en toerusting. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het organiseren van bijbelgesprekskringen en andere cursussen die ook dit seizoen weer worden

georganiseerd binnen onze gemeente. U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

Namens de diaconie,  
Johan Schuurin en Annet Roodenburg

### Giften

Ontvangen via mevrouw Tiny van Zijverden €30 en €12 voor ZWO. De gevers worden hartelijk bedankt.

Vriendelijke groet,  
Leen Overbeek

### Berichten van College van Kerkrentmeesters

#### Ontvangen gift

Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ineke Griffioen, een gift 'uit de wijk' van € 20 euro bestemd voor onze kerkgemeente. Namens de Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze gift!

Met vriendelijke groet,  
Ad de Quaasteniet  
(penningmeester CvK)

### Berichten van het Missionair Team

#### Filmavond.

De tweede filmavond is op donderdag 27 november j.l. gehouden met de Deense film 'Jagten'. Een confronterende film over verdachtmakingen en hoe mensen daarin mee gaan en welke gevolgen het kan hebben voor iemands persoonlijke leven. Adembenemend. Onze excuses voor het feit dat het niet vermeld is in de laatste Op Weg. De filmavonden hebben een e-mailaccount. Geef graag even door dat je opgenomen wilt worden in het bestand als je zeker wilt zijn van een berichtje over een aankomende film. Je krijgt dan een week van tevoren een mailje. Mail het naar [pverschoof@filtnet.nl](mailto:pverschoof@filtnet.nl).

Agendatip: donderdag 26 februari '15: 3de filmavond.

#### Kerstavonddienst.

Na afloop van de kerstavonddienst worden er door de missionair teamleden bij de uitgangen gratis kerstkranten uitgedeeld.

#### Kerstkrant 2014



'Een mens van betekenis' is het thema van de kerstkrant 2014. Irene en Wouter Stam vangen al meer dan twintig jaar pleegkinderen op, Bastiaan Ragas ontmoette in Rwanda Enathe die zich ontfermde over Deborah, kinderombudsman Marc Dullaert zet zich in voor de rechten van het kind. Zij vertellen erover in de kerstkrant die nog veel meer biedt, waaronder een puzzel en

een kerstverhaal voor kinderen.

#### Kerstbraderie.

Zaterdag 13 december is er weer een kerstbraderie rondom de Boerderij. Het missionair team is de hele middag en begin van de avond met een kraam present. Kom je ook even langs? Er zijn weer leuke acties.

#### Dagretraite in de advent: Voor een tijd een plaats van God

Gun jezelf een moment van rust voordat de kerstdruk losbarst. Doe mee aan de dagretraite met dans op 20 december in Amsterdam o.l.v. Riëtte Beurmanjer (10.00 - 16.00 uur). Lokatie: ART-studio - Javastraat 126 Amsterdam (Muiderpoortstation). Prijs: € 42,50. Opgaven: [h.beurmanjer@planet.nl](mailto:h.beurmanjer@planet.nl). De beroemde regel van Gerrit Achterberg: 'De mens is voor een tijd een plaats van God' is de leidraad voor de workshop. Hoe kunnen wij een plaats, een huis voor God zijn? In de ochtend onderzoeken we dansend hoe we met ons lichaam ruimte kunnen maken voor Gods aanwezigheid. In de middag verdiepen we onze ervaringen door te dansen naar aanleiding van het verhaal waarin de engel Gabriël Maria uitnodigt het kind van God te ontvangen.

Je meldt je aan door een mailtje te sturen naar [h.beurmanjer@planet.nl](mailto:h.beurmanjer@planet.nl). Je aanmelding is definitief als de deelnemerskosten zijn overgemaakt op NL93 INGB0004 563748 t.n.v de Werkplaats voor Dans en Christelijke Spiritualiteit in Amsterdam o.v.v 12 december Voor een tijd. Op 12 december beslist Riëtte of er voldoende deelnemers zijn om de workshop door te laten gaan. Is dat niet het geval, dank krijg je je geld terug. Meld je na 12 december af, dan kan ze de deelnemerskosten helaas niet terugstorten.

### Overige berichten

#### Bedankje

Beste, lieve mensen in Leimuideren en omstreken, leden van verenigingen, kerken, bestuurders en medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem.

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Gijs en Inge.

Wij, de families Van Duijn en Van der Sar, onze naaste familie en vrienden van Gijs en Inge zijn ontroerd en dankbaar voor de vele blijken van medeleven die we de afgelopen maanden hebben gekregen. Op allerlei manieren hebben jullie laten weten ons verdriet en gemis te delen en aan ons te denken. Dat heeft ons gesteund en getroost.

In de dagen na 17 juli was de inzet van vele vrijwilligers rond de herdenking, de condoleance mogelijkheden en herdenkingen bij de gemeente, de kerken en verenigingen hartverwarmend. Het verdriet en gemis blijft maar verder leven en wonen in deze gemeenschap zal ons helpen.

Wij willen iedereen bedanken.

Familie Van Duijn,  
Familie Van der Sar.

### Gebedssamenkomst

Op vrijdag 12 december komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt "ik weet niets te zeggen", dan kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur in De Ontmoeting.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,  
Willy Piet.

### Volkskerstzang 2014

Ter herinnering, ook dit jaar is er weer een Volkskerstzangdienst georganiseerd in de Sint Jan de Doper kerk te Leimuiden op zondag 14 december, aanvang 19.00 uur. De voorgangers van de plaatselijke kerken verlenen hun medewerking. Cock Zwaan zal het orgel bespelen en de samenzang begeleiden. Ook zijn we zeer verheugd dat het muziekkorps van het Leger des Heils hun muzikale medewerking verleend.

Na afloop is er gratis koffie en thee en kunt u gezellig napraten met dorpsgenoten. U bent van harte welkom!!

De Oecumenische werkgroep  
Leimuiden en Rijnsaterwoude

### "De mens kan prima zonder kerk"

Is een artikel van Arjan Plaisier wat ik iedereen kan aanbevelen om te lezen omdat:

- 1) op de afgelopen gemeente-avond de brief - over de inhoud, betekenis en vorm van gemeente zijn - van dr. Arjan Plaisier is besproken en
- 2) dit boek van Harry Kuitert (of de mens prima zonder kerk kan) vorige week verscheen en de pers nogal gehaald heeft (kwam al op de koffie-ochtend ter sprake) en
- 3) dr. Arjan Plaisier's boek "Overdaad en overgave" in de leeskring Leimuiden is besproken en hijzelf hier onlangs was, *Het artikel, ook genoemd door ds. Verschoof, is opgenomen in de bijlage van deze Op Weg.*

Met vriendelijke groet,  
Bert Tijsseling

 <b>Agenda</b>	
Vr. 12 dec.	Gebedssamenkomst in De Ontmoeting 19.00
Za. 13 dec.	Boeken- en Kerststukjesmarkt in De Ontmoeting van 10.00 tot 15.00
Za. 13 dec.	Kerstmarkt rondom de Boerderij met een kraam van het missionair team namens de Protestantse Gemeente
Zo. 14 dec.	Volkskerstzang in St. Jan de Doper 19.00
Zo. 14 dec.	Kerstzangavond De Spil Kudelstaart 19.30
30 & 31 dec.	Oliebollenbakken bij De Ontmoeting
Do. 8 jan.	1 <sup>e</sup> gezamenlijke maaltijd van 2015
Di. 20 jan.	Aanvang project "Weg van leven" in De Ontmoeting 20.00

## Grote Boekenmarkt

en 

## Mooie kerststukjes

## verkrijgbaar op

## Zaterdag 13 December

## In 'de Ontmoeting'

Tussen 10.00 – 15.00 uur

**Bent u van harte welkom**



Dorpsstraat 49, Leimuiden

### Uit de omgeving

#### Kerstzangavond in De Spil te Kudelstaart.

Zondagavond 14 december 2014

Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

De Protestantse Gemeente Kudelstaart "Samen op Weg" organiseert ook dit jaar weer, samen met het Interkerkelijk koor "Song of Joy" o.l.v. Hilbert Kamphuis, een Kerstzangavond. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door: het saxofoonkwartet Aalsmeer, Jaap van Muyden piano, Jan Sikkema orgel en Wilko Roodenburg, drum. In een sfeervolle kerstsfeer zullen we met elkaar bekende kerstliederen zingen en beluisteren. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis! Wel zal er een collecte gehouden worden om de onkosten te bestrijden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. We hopen ook u en jou te mogen begroeten in De Spil, Spilstraat 5, 1433 HD Kudelstaart.

### Op Weg 307

De komende Op Weg 307 verschijnt 20 december. De daaropvolgende Op Weg verschijnt pas 3 weken later, namelijk op 10 januari 2015. Wilt u daarmee rekening houden met het inleveren van kopij.

Alvast bedankt,  
Redactie Op Weg

### World Wide Candle Lighting ( wereldlichtjesdag)

Jaarlijks op de 2e zondag in december worden wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken. Zo staan we stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd dan ook, zijn overleden. Ook voor hen die het levenslicht niet mochten aanschouwen. Door de verschillende tijdzones ontstaat er over de hele wereld een symbolisch lint van licht. In Kaag en Braassem wordt het alweer voor de 9e keer georganiseerd. Het thema van dit jaar is: TROOST.

Naast het noemen van de naam en het het daarbij ontsteken van een kaars bij een meegenomen foto van ieder kind, (als je geen foto hebt, dan mag je een steen neerleggen met de naam van je kind) luisteren we ook naar enkele mooie teksten en gedichten. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor CADANS. Als gastspreker hebben dit jaar uitgenodigd: A.Th.M. van Haastert-huisarts. Na afloop is er koffie/thee/ limonade en gelegenheid om na te praten. Iedereen die het verlies van een kind, dichtbij of verder weg in de familie- of vriendenkring heeft meegemaakt is van harte welkom om het gemis te delen.

Zondag 14 december om 19.00 komen we samen in de Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofarendsveen. Vanaf 18.30 uur is de kerk open. Voor verdere informatie: a.rietbroek@casema.nl tel.071-3313057

	<b>Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd</b>
06 dec.	Dhr. R. Wallet, Dr. Stapenseastr. 32, 2451 AD Leimuiden
07 dec.	Dhr. P. de Liefde, Lindenlaan 37, 2451 CB Leimuiden
10 dec.	Dhr. J. Smit, Burg. Bakhuizenlaan 32, 2451 AA Leimuiden
12 dec.	Mevr. C. Spijker-Baelde, dr. Stapenseastr. 17, 2451 AC Leimuiden
12 dec.	Mevr. G. van Dijk - van Rijn, Cederplein 45, 2451 XV Leimuiden
13 dec.	Mevr. H. Dompeling - Vergunst, p/a zorgcentrum 'Jacobus', Saskia van Uylenburchlaan 1, kamer 208, 2377 CR Oude Wetering
20 dec.	Mevr. C. ten Hoope - Hordijk, Drechtlaan 70, 2451 CN Leimuiden

### Eenmalige tegemoetkoming voor mensen met laag inkomen

De maand december is voor veel mensen een dure maand, zeker voor de mensen met een laag inkomen, daarom dit stukje in Op Weg.

Voor wie? Mensen met een WWB, IOAW of IOAZ uitkering en mensen waarvan de inkomens gegevens bij de gemeente bekend zijn n het kader van bijstand, bijzondere bijstand etc. ontvangen de tegemoetkoming automatisch van de gemeente. Maar er zijn ook groepen die het geld wél zelf moeten aanvragen bij de gemeente Kaag en Braassem.

Wie zijn die andere groepen? Huishoudens met een inkomen van ten hoogste 110% van de bijstandsnorm hebben recht op de koopkrachttegemoetkoming. Vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Dat betekent dat naast mensen met een uitkering ook werkenden of zzp-ers met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen.

Hoeveel? Een (echt)paar krijgt € 100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70. Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, kijkt de gemeente naar de situatie (inkomen en gezinssamenstelling) op 1 september 2014.

Test, op [www.laaginkomen.nl](http://www.laaginkomen.nl) kunnen mensen met een laag inkomen een test doen. Uit deze test blijkt of zij recht hebben op een tegemoetkoming. Als dit zo is, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente Kaag en Braassem.

### PRACHTIGE KERSTCONCERTEN MANNENKOOR "DE GOUWESTEM"

Het Chr. Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem" organiseert dit jaar drie prachtige kerstconcerten.

- Op maandag 15 december in de Oude Dorpskerk, Oude Markt 1 te Bodegraven.
- Op vrijdag 19 december in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen
- Op maandag 22 december in de Ichtuskerk, Vlietplein 1 te Ridderkerk.

Het 185 man tellende mannenkoor "De Gouwestem" en "The Martin Mans Formation" met hun dirigent Martin Mans zullen dan een prachtig gevarieerd en breed kerstrepertoire brengen. Heel bijzonder wordt de medewerking van "The Lailly Voices", een drietal dames met een indrukwekkend mooi vocaal repertoire. De bekende panfluitistes Liselotte Rokyta en Carina Bossenbroek zorgen voor een schitterende omlijsting van de sonore koorzang en zullen ook solistisch optreden, de jonge talentvolle klaviervirtuoos Mark Brandwijk begeleidt de koor- en samenzang op orgel en vleugel en zal zich ook solistisch laten horen. Een korte kerstmeditatie zal worden verzorgd door Ds. C. van Velzen uit Blaricum.

Het is prachtig om in de adventsperiode voor het naderende Kerstfeest samen te zingen. Er is door de dirigent van het mannenkoor een luisterrijk en gevarieerd programma opgesteld met prachtige advents- en kerstmuziek, dat zal worden afgewisseld door samenzang.

De kerstconcerten beginnen om 20.00 uur, de deuren van de kerk zijn vanaf 19.30 uur open.

U bent van harte WELKOM!

Koop bijtijds uw toegangskaarten, in de voorverkoop € 10,00 en voor kinderen € 5,00 p.p., aan de kerk kosten de kaarten € 12,00 en voor kinderen € 5,00..

Voorverkoopadressen in de genoemde plaatsen:

- Chr. Boekhandel 't Lichtpunt, Kerkstraat 15, Bodegraven
- Kantoorboekhandel Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 5, Waddinxveen.
- Chr. Boekhandel De Kandelaar, St. Jorisstraat 10, Ridderkerk.

U kunt uw kaarten ook online bestellen op de website van het koor [www.degouwestem.nl](http://www.degouwestem.nl). Telefonische informatie: Dhr. Thijs Boeser 06-24250026.

Toelichting: Voor persfoto's met een hoge resolutie kunt u terecht op onze website [www.degouwestem.nl](http://www.degouwestem.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Nico Vavier 0182-614114 of 06-48383851

**Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info@pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)**

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a> Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit - tel. 06-20238951, <a href="mailto:smit.pd@planet.nl">smit.pd@planet.nl</a>
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Scriba: vacature, <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a> Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a> Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> - Secretaris: Annet Roodenburg, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a> Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

**OpWeg redactie**

**E-mail: [op.weg@pgleimuiden.nl](mailto:op.weg@pgleimuiden.nl)**

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)

## Bijlage

# ‘De mens kan prima zonder kerk’



20 november 2014

**In een interview met het dagblad Trouw zegt de theoloog Harry Kuitert dat sinds de Verlichting de mensen zich prima zonder kerk hebben kunnen redden.**

Ik zal dan maar bekennen dat ik niet hoor bij ‘de mensen’. Zonder de kerk zou ik me niet kunnen redden. Ik zou diep ongelukkig zijn als er op zondagmorgen geen kerkklok meer zou luiden. Ik wil het experiment liever niet wagen, maar het zou met mijn ziel slecht aflopen wanneer ik niet samen met anderen het loflied zou aanheffen.

Ik zou met mijn zondag geen raad weten als er niet een plaats was om God te vereren. Er zou iets in mij sterven als ik niet in de kring mocht staan, brood in de hand krijg en iemand zegt: ‘het lichaam van Christus voor jou’. Wat zou ik ze missen, die grijze koppies, die jonge kinderen, die mijn broeders en zusters zijn, in Jezus naam.

Momenteel zijn er nog miljoenen mensen die het zonder de kerk niet kunnen redden. Het is de plaats van hoop, van troost, van diepe vreugde. Hebben zij de Verlichting nog niet meegemaakt? Het zou kunnen, het zijn tenslotte maar mensen, zoals bijvoorbeeld in een sloppenwijk van een miljoenenstad in Afrika. Als ik Kuitert goed begrijp, hebben zij de kerk dus nog nodig. En wij niet meer.

En wat te denken van al die mensen in de westerse cultuur die zich sinds de Verlichting met hart en ziel verbonden hebben geweten aan een christelijke gemeenschap? Hebben zij misschien de lessen van de Verlichting nog niet geleerd?

Het interview in Trouw is naar aanleiding van een boek van Kuitert met als titel: ‘de kerk als constructiefout’. Dan zit ik voortaan maar in de kerk die een constructiefout is. En met mij ‘een schare die niemand tellen kan’. Als het erop aankomt zullen ze allemaal kiezen om liever in die foute kerk te zitten, dan in een heel deugdelijk instituut, waar het gezonde verstand ons vertelt dat geloven in God onzin is.

Wie een leven lang meeloopt in de kerk, weet wat er allemaal mis kan gaan. Die heeft geen enkele behoefte om constructiefouten te ontkennen, fouten van opzichters goed te praten, scheve muurtjes te ontkennen, het gehannes van de gelovigen onder het tapijt te schuiven. Wie een leven lang meeloopt, weet dat de kerk het moet hebben van de trouw en goedheid van God. Die is hemelhoog.

‘Maar weten ze dan niet dat God een uitvinding is van mensen?’ Hier is de theoloog Kuitert op uitgekomen. Dit is inderdaad de kernvraag. Of de mens is naar het beeld van God geschapen, of God naar het beeld van de mens. Of de mens is een inbeelding van God, of God een inbeelding van de mens. De wetenschap beslist hier niets. Hier staat het ene geloof tegenover het andere.

Ooit liepen er twee mannen van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij zaten dicht tegen de opvatting dat het allemaal inbeelding was geweest. Die avond braken zij het brood met een vreemdeling in hun midden. En hun ogen gingen open en zij herkenden hem. En zij stonden op met brandend hart. Dat was opstanding uit de dood. Hij was hier. Hij is hier. De levende Heer. En het herhaalt zich honderden, duizenden malen. Dat is de kerk. ‘Hier in dit stervend bestaan, wordt Gij voor ons geloofwaardig’. Moge ik nooit van deze kerk gescheiden worden. Ik kan niet zonder.

>20 november 2014 dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland Arjan Plaisier



## Namaste!!!

Hier een wat uitgebreider bericht vanuit het fantastische Nepal! Ik ben nu ongeveer 7 weken in Nepal en heb het gigantisch naar mijn zin. Ik verblijf in het stadje Panauti, dat ligt ongeveer anderhalf uur en als het druk is twee uur van de hoofdstad Kathmandu vandaan. Ik zou hier in eerste instantie niet naar toegaan maar door omstandigheden ben ik hier geplaatst.... En wat ben ik daar blij mee!!!

Naast mijn vrijwilligerswerk in Panauti hang ik ook flink de toerist uit die alles wil zien en alles wil doen. Zo ben ik wezen raften, heb ik een villa getrek gedaan, ga ik naar het nationaal park en ga ik in januari paragliden. Nepal is echt een fantastisch land met bijzondere mensen en een bijzondere cultuur.



Voor ik verder ga vertellen wil ik jullie graag voorstellen aan 11 super lieve mensen, namelijk mijn Nepalese brothers en sisters uit het weeshuis waar ik werk. Heemal is de eigenaar van het weeshuis. Hij is ongeveer 29-31 jaar (hij weet het zelf ook niet). Hij is leraar geweest maar zijn droom was om een childrens' home op te starten. Samen met een Amerikaanse vrijwilliger Eric heeft hij dit in 2011 kunnen doen. In het huis wonen de volgende kinderen:

De oudste is Rachel, zij is 16 jaar en zit in 10th grade. Rachel kan heel goed overweg met de naaimachine en heeft al één van mijn broeken gerepareerd en is nu een broek voor mij aan het maken. Rachel zorgt soms voor de jongere kinderen en kookt af en toe.

Christina is 16 jaar en zit ook in 10th grade. Ze houdt erg van mooie kleding en is erg zorgzaam. Ze wil dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft en zorgt hier dan ook voor. Daarnaast heeft Christina mij ook een aantal Nepalese gerechten leren maken. De lessen van de oudste meiden beginnen om 6.30 uur !!!!!!! en ze zijn vaak pas om 17.00 uur thuis van school.

Bryan is 15 jaar. Hij is helemaal gek van zingen en muziek maken. Zijn allergrootste droom is beroemd worden en dan over de wereld te reizen. Hij is fan van Justin Bieber en

One Direction. Hij neemt zijn school heel serieus en wil in Europa naar een universiteit.

Louisa is 11 jaar oud. Ze is een heel hard werkende meid. We zijn bij haar in de klas geweest. Wanneer de anderen zitten te kletsen zit zij haar huiswerk alvast te maken (hoef ik het thuis niet te doen). Louisa zorgt voor iedereen. Ook heb ik nog nooit een meisje gezien dat zoveel rijst kan eten als zij

Maria is 10 jaar. Zij is de grappenmaker van de groep. 's Ochtends vertelt ze over de gekke dromen die ze heeft gehad. Ook Maria werkt heel hard en neemt school heel serieus. Ze houdt van spelletjes met Engelse woorden (wint altijd met boggle). Maria is een lange slanke meid en weet precies hoe ze catwalk moet lopen en dat laat ze ook vaak zien. En daarnaast kan ze ook nog eens goed dansen.

James is ook 10 jaar oud. Hij is heel erg creatief, houdt van tekenen, origami en knutselen (kan hij ook heel erg goed). Zijn Halloween kostuum moest precies zo worden als hij het in zijn hoofd had en dat lukt hem dan ook. James zijn favoriete woord is "romantic" hij weet alleen niet wat het betekent. Hij verzint grappige verhalen en maakt iedereen aan het lachen.

Johnny is ook 10 jaar oud. Hij is een beetje de stoere macho van de groep. Laat graag z'n spierballen zien (net als de andere jongens trouwens) maar is ook heel rustig en geduldig. Hij vindt het gezellig om naast je te komen zitten en je dan te kietelen ( en dan gekieteld te worden). Tijdens het eten komt hij vaak naast me zitten en leert me hoe ik goed met mijn handen kan eten. Ik gebruik namelijk alleen maar mijn vingers en je moet je hele hand gebruiken volgens hem.

Jason is 9 jaar. Hij is een stoer klein mannetje dat ook creatief is en heel zorgzaam. Jason kan heel erg gefocust werken. Hij lijkt dan helemaal niets of niemand meer te horen of te zien. Tijdens spelletjes is hij super fanatiek en wil hij koste wat kost winnen.

Clara is 8 jaar. Zij is een beetje de chaoot van de groep (wel op een leuke manier) 's Ochtends heeft ze een beetje hulp nodig met het klaarmaken voor school. Alle kinderen moeten een uniform aan en de meisjes hun haar in vlechten. Ze is heel vrolijk en knuffelt heel erg graag om vervolgens 's avonds tegen je aan in slaap te vallen na het eten.

Sam 6 is jaar. Hij ziet er uit als 4 jaar en heeft de energie van een complete kleuterklas. Hij is letterlijk het vrolijkste kind dat ik ooit heb gezien. Zijn ogen glinsteren als hij weer wat heeft uitgespookt. Hij wordt ook wel het aapje genoemd omdat hij overal in klimt. Ook hij houdt heel erg van knuffelen en spelletjes spelen.

Alle kinderen hebben een Engelse naam en een Nepalese naam omdat deze namen voor de meeste vrijwilligers (inclusief mijzelf) moeilijk te onthouden en uit te spreken zijn. Ze spreken elkaar wel aan bij hun Nepalese naam, dat is soms wel even verwarrend. Zelf heb ik een Nepalese naam gekregen Tara, dat betekent ster (mijn eigen naam is voor Nepalese mensen moeilijk uit te spreken). In het huis waar ik werk spreken we niet over een weeshuis. We zijn een familie. Alle kinderen noemen me Tara sister en Heemal noemen ze oom. En als je ze samen bezig ziet dan is het ook echt een familie waar iedereen voor elkaar zorgt en er voor de ander is.

De kinderen zijn hele vrolijke, spontane, hardwerkende, creatieve, energieke en ontzettend leuke kinderen. Mijn werk in het huis bestaat vooral uit het spelen met de kinderen en geven van lessen. Twee keer per dag is het een uur class time. Ik probeer met de andere vrijwilligers de kinderen op een actieve manier Engels te leren. Bijvoorbeeld door samen verhaaltjes te schrijven, hun dromen op te schrijven en door alles in het huis te labelen. Daarnaast helpen we een beetje in het huishouden, de was doen (met de hand) en schoonmaken. Ik krijg ook Nepalese kookles. Ik leer hoe je Dal bhat maakt. Dat is Rijst met linzen en vaak nog wat groente erbij. Dit gerecht eten we 2 tot 3 keer op een dag (Ik verlang inmiddels naar een heerlijk bordje boerenkool met rookworst of een pizza).



Afgelopen zaterdag zijn we in een veel te kleine auto met alle kinderen en vrijwilligers naar Kathmandu geweest. Winterkleding met ze gekocht, betaald door Carmen een andere

vrijwilligster uit België, die maandag vertrokken is. Daarna met zijn allen naar de bioscoop. Een hele belevenis!

Ik ben ook bezig met het zoeken van goede bestemmingen voor het geld dat ik heb ingezameld om voor de kinderen iets te kunnen betekenen. Alweer bijna 10 maanden geleden is er tijdens de CJV dienst voor de kinderen in het huis waar ik ging werken gecollecteerd. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld. Later is er nog een keer gecollecteerd tijdens een muziekdienst. Samen met het geld dat ik heb verzameld via vrienden, familie, collega's en noem maar op heb ik een totaal bedrag van 1500,- euro verzameld om hier te kunnen besteden. Ik heb eerst gekeken waar ik zelf dacht dat ik dat geld aan kon besteden. 1500,- euro is hier een heel erg groot bedrag. Je kunt er een klein huisje van kopen. Ik wil dat het geld op de lange termijn bijdraagt aan een goed/beter leven voor de tien geweldige kinderen uit het huis. Ik had al gezien dat de



schooluniformen van de kinderen niet zo netjes meer waren. Er zaten gaten in, te klein, versleten en oud. Ook hun schoenen zijn te klein, hebben geen zool meer en zijn versleten. Wanneer kinderen er niet netjes uitzien worden ze door de leraren geslagen omdat je er netjes uit moet zien. Daarnaast hebben de kinderen allemaal versleten rugzakken ook die zou ik graag vervangen. Vanaf grade 1 (vanaf 6 jaar) hebben kinderen een zware boekentas bij zich en moeten ze veel huiswerk maken. Schriften en ander schoolgerei moet Heemal zelf verzorgen. Ik gebruik een deel van het geld om te zorgen dat de kinderen zorgeloos naar school kunnen. Een net uniform, een goede tas, boeken en schriften en andere materialen.

Ook was het me opgevallen dat de bedden van de kinderen (ze delen hier bedden) er niet fris uitzagen en vies roken. De matrassen waren doordrenkt van zweet en urine. De geur in de slaapkamers was dus niet zo fris. Ook de lakens mochten wel eens vervangen worden. De slaapkamer kan een likje verf gebruiken. De matrassen, dekens, beddengoed en pyjama's en schoolspullen zijn inmiddels aangeschaft. Het was een hele uitdaging om alles mee terug te krijgen. Wat waren de kinderen blij met hun nieuwe schone, warme zachte bedjes. Op 5 december zal Sinterklaas de schoolspullen bezorgen in het huis, de kinderen hebben dit feest al eerder gevierd en kijken erg naar uit. Ze krijgen dan ook schooltassen waar ik samen met een andere vrijwilliger iets moois voor heb gemaakt, zodat ieder kind weet wat zijn eigen tas is.

Naast deze activiteiten zijn we bezig met een milieuproject voor de leraren op school. In Nepal is het heel gewoon om je afval op staat te gooien met als gevolg dat er overal afval ligt. Wat zo zonde is, omdat het zo'n mooi land is. Wij willen proberen de leraren te motiveren om de kinderen op school te leren hoe je verantwoord met het milieu om kan gaan. Dit is ook een project waar ik het geld voor wil gebruiken.

Ik heb dus plannen genoeg en er kan zoveel worden gedaan. Het werken en leven in dit land maakt dat ik extra dankbaar ben geworden voor alles wat ik heb en waarvan ik er eigenlijk niet bij stil sta hoe fijn het is dat we dat hebben. Een voorbeeld is een zacht bed. Hier in Nepal slaap ik op een matras dat dunner is dan de tuinkussens die wij in Nederland hebben, of een warme douche, in de tijd dat ik hier ben heb ik 2x een warme douche gehad. Ook water en elektriciteit zijn niet altijd voorradig. Soms is het ineens pikkedonker of ben je de afwas aan het doen en is er geen water meer (oké dan is het misschien even minder vervelend).

Gelukkig is mijn reis nog lang niet voorbij, ik heb nog 9 weken te gaan!!! Ik hoop dat ik jullie een beetje een beeld heb kunnen geven wat ik allemaal aan het doen ben en hoe ik het geld aan het besteden ben.

Heel veel groetjes en liefs,  
Tessa van Dijk (Tara sister)