



Op bergen en in dalen

'En terwijl Jezus van de berg afdaalde...'

Marcus 9:9a

Toen ik schoolkind was, leerden wij elke week een 'versje'. U, jij misschien ook wel. Zo leerde ik ook Gezang 143 uit de 'oude' Hervormde Bundel van 1938: 'Op bergen en in dalen...' In deze 40-dagentijd horen wij in het evangelie ook over een berg en een dal.

Wij lezen in het evangelie van Marcus hoofdstuk 9 hoe Jezus op een bepaald moment samen met zijn leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes een hoge berg opgaat om te bidden. De berg Tabor - die naam betekent waarschijnlijk: 'Het licht verschijnt'.

Op die hoge berg, in de stilte, in het schemerdonker gebeurde er iets heel bijzonders: de 'gewone', 'aardse' Jezus zoals zijn leerlingen Hem kenden, veranderde in een hemelse gestalte, met kleren aan, schitterend wit, zó wit als op aarde niet bekend is. En er klonk een stem uit de hemel: 'Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem!' Op de berg Tabor verscheen zo de hemel op aarde - in Jezus, Gods eigen Zoon.

Een geweldige gebeurtenis, een geweldig visioen. Door Jezus Christus, door zijn offer aan het kruis, door zijn opstanding uit de dood, door de gave van zijn Geest zal het gaan gebeuren: de hemel zal op aarde komen. Het donker van de zonde, de boze en de dood zal eenmaal overwonnen zijn. God zelf maakt alle dingen nieuw.

Daarvan is deze gebeurtenis op de berg een profetie. Zover is het echter nog niet. Onze wereld lijkt juist steeds verder weg te zakken in een dal van duisternis. Een grote bemoediging, een grote troost is dan dat Jezus van de berg der verheerlijking ook weer is afgedaald naar het dal van ons leven en van onze donkere wereld.

Om hier zijn weg te gaan, door tegenstand, lijden en dood heen naar heerlijkheid, om ons redding te brengen en leven. Luister zo naar waartoe die hemelstem op de berg ons opwekt: 'Hoor naar Hem'. Dan zul je het mogen ervaren dat Hij ook in het dal van je leven aanwezig is.

Kerkdiensten

Zondag 8 maart

3^e zondag van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	KIA Binnenlands diaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	Lennerd Esveld
KN-dienst	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in kloostergang

Woensdag 11 maart

Biddag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	geen collecte
Organist	Lennerd Esveld

Zondag 15 maart

4^e zondag van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	KIA Werelddiaconaat (40 dagentijdcollecte) (1) Collecte Biddag (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jelis Verschoof jr.

Er wordt koffie geschonken in De Ontmoeting door Astrid en Rene Muijs

Zondag 22 maart

5^e zondag van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. ds. J. Vermeij-de Jong Boskoop
------------	---------------------------------------

In Opwekking Lied 430 staat het zó:

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.

ds Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Kerkdiensten:**

Levend midden in de 40-dagentijd, waarin wij stil staan bij de weg die Jezus voor ons ging, een korte vooruitblik op de komende diensten.

Zondag 'Oculi mei'

8 maart as. staat op het leesrooster de geschiedenis van de tempelreiniging (Johannes 2:13-25). In de traditie van de kerk is de Latijnse naam van deze zondag 'Oculi mei' - dat betekent: 'Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht, naar Psalm 25:15a. De bloemengroep maakt er weer een mooi liturgisch werkstuk bij, er is het Kindernevendienstproject 'Open je handen' over Eefje, wij zingen het projectlied speciaal ook voor bij de evangelielezing van deze zondag geschreven door Jorico Notenboom - Rietdijk, en een gemeentelid doet mee aan de voorbeden rond de collecten. Gretha Bregman - Hoving, die hier een korte stage doet in het kader van een opleiding theologie, zal ook een bijdrage hebben in de dienst.

Bidstond voor gewas en arbeid:

Woensdag 11 maart as. is het Bidstond voor Gewas en Arbeid. Een gebedsdienst met een korte overweging, die begint 19.30 u.. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Heer te bidden en te danken voor de wereld van gewas en arbeid, landbouw en visserij, en Hem ook de noden voor te leggen van onze wereld van vandaag. De psalmist van Psalm 65 noemt God de 'Hoorder van het gebed' - in dat vertrouwen mogen wij bij elkaar zijn.

Zondag Laetare

15 maart as. is het zondag Laetare, dat betekent 'Verheug u!' naar Jesaja 60:1. Het gaat dan over Johannes 6:1-15, de spijziging van de vijfduizend. Ook in deze dienst zijn er weer verschillende bijdragen in het kader van de 40-dagentijd. Na deze dienst, tijdens het koffiedrinken, zal Tesja van Dijk iets vertellen over haar verblijf en werk enkele maanden lang in een weeshuis in het plaatsje Panauti in Nepal. Welkom iedereen!

Extra liturgieën:

Het gebruik van de beamer in de eredienst biedt veel voordelen, maar ons bereikten tegelijkertijd ook geluiden dat gemeenteleden soms graag nog eens willen nalezen welke liederen er gezongen werden etc.. Daarom maakt Jan Schoenmaker als proef een aantal liturgieën extra die geïnteresseerden dan na afloop van de dienst kunnen meenemen. Ze liggen op de pilaar bij de ingang corridor - kerkzaal. Wij kijken het een paar weken aan of er daadwerkelijk gebruik van zal worden gemaakt.

Bijbelgesprekskring 1 Petrus:

De Bijbelgesprekskring over de eerste brief van Petrus is afgelopen, een bemoedigende brief van de 'apostel van de hoop'. Volgend seizoen staan centraal de Bedevaartslieden (de Psalmen 120 t/m 134). Het leven van een gelovige is een pelgrimsweg, onderweg mogen zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Deze kring zal weer plaatsvinden op de donderdagochtend.

Goeds nieuws:

Goed nieuws is er voor Gertjan van den Berg en zijn gezin. Hij heeft bericht gekregen dat zijn vrouw Luz en de kinderen nu definitief naar Nederland kunnen komen. Gertjan hoopt begin juli met het hele gezin naar Nederland te kunnen verhuizen.

Zieken:

Cor Eveleens (Verlaat 21) moest enkele dagen in het ziekenhuis verblijven voor onderzoek maar is inmiddels gelukkig weer thuis. Corrie Swier (Oostban 28) verblijft na een nare val tijdelijk in Zorgcentrum 'Jacobus', kamer 004, Saskia van Uylenburchlaan, 2377 CR Oude Wetering. Wellicht zal zij er nog enkele weken bivakkeren. Een goede tijd daar Corrie! Verder zijn mij op dit moment geen ziekenhuisopnames van gemeenteleden bekend. Alle zieken thuis natuurlijk ook veel sterkte en zo mogelijk herstel toegewenst.

Overleden:

Twee leden van onze gemeente zijn vorige week gestorven. Op woensdag 25 februari jl. is gestorven zr. Cornelia Angenent - Besemer uit de Aarhoeve in Langeraar, in de leeftijd van 91 jaar, en op donderdag 26 februari is gestorven zr. Bertje Maria Zwaal - Verhoek uit Woudsoord in Woubrugge. Zij was net 90 geworden. In Op Weg 313 hoop ik een 'In memoriam' te verzorgen.

Erratum:

In het 'In memoriam' van zr. Marie Kos - de Bruijn stond als datum van haar heengaan genoemd 11 januari jl.. Dit moet zijn 11 februari jl..

Jubileum:

Op 5 maart jl. waren Jaap en Gerrie Brus-Dompeling (Scholekster 18) 45 jaar getrouwd. Onze hartelijke gelukwensen met deze blijde gebeurtenis en nog heel veel goede en gezegende jaren samen!

Tot zover enkele gemeentelijke en pastorale zaken. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

DE VERHEERLIJING OP DE BERG

Jezus nam eens drie discipelen met zich mee,
al naar een hoge berg, dat was een goed idee.

Hij wilde daar met hen in alle rust verkeren,
veranderde geheel, en wit werden zijn kleren.

Witter dan sneeuw en wol, nog nooit gezien op aarde,
dat was hetgeen zich daar aan hen toen openbaarde.

Mozes en Elia daalden toen bij hen neer,
en spraken daar in vol vertrouwen met de Heer.

Petrus, die niet goed wist hoe hij het aan moest leggen,
sprak plots'ling tot de Heer: "Ik heb U iets te zeggen:
't Is goed dat wij hier zijn, dan kunnen wij gaan bouwen,
drie tenten, voor elk één, U kunt 't ons toe vertrouwen".

Toen klonk er uit een wolk een zeer heldere stem:
"Dit is mijn lieve Zoon, dus luister goed naar Hem!"

Ze keken om zich heen, met in hen vele vragen,
terwijl zij niemand, dan alleen de Heer nog zagen.

Zijn daarna alle vier de berg weer af gaan dalen,
maar mochten het beslist aan niemand gaan verhalen

Jezus werd hier gesterkt in lichaam en in geest,
ging door met al zijn werk, zoals voorheen geweest.

Ook zijn discipelen kregen daar nieuwe krachten,
en mochten in zijn naam uitdrijven boze machten.

Zo mogen wij ook gaan, met Jezus door het leven.
Hij wil dat wij de Blijde Boodschap door gaan geven.

A.M.Peer

Naar Marcus 9 : 2 – 9

Melodie Psalm 89.

Berichten van de Kerkenraad

Vacatures

In de vorige Op Weg heeft u kunnen lezen over de vacatures binnen de kerkenraad. Het aanbevelingsformulier kunt u tot uiterlijk 20 maart bij mij inleveren (Drechtlaan 40) of in de doos die de komende weken in de kloostergang staat. Even een geheugenopfrisser. We zijn op zoek naar:

- een ouderling scriba
- een wijkouderling en
- een ouderling-kerkrentmeester.

Misschien denkt u dat lid zijn van de kerkenraad een 'zware job' is. Wij denken dat dat wel meevalt. Er gaat natuurlijk tijd zitten in het werk voor de kerkenraad, maar het levert ook veel moois op: mooie gesprekken, nieuwe contacten, een bijdrage kunnen leveren aan de gemeente die veel voor je betekent, etc. Wij nodigen u graag uit om zichzelf de

vraag te stellen: "Is dat iets voor mij?". En we nodigen u als gemeente uit om namen te noemen van de mensen die u geschikt acht om bovenstaande vacatures te vervullen. We hopen als kerkenraad enthousiasme, plezier en toewijding uit te stralen en dat er gemeenteleden zijn die de vacatures willen vervullen.

Namens de kerkenraad,
Leen van der Sar

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collectes

Op zondag 8 maart collecteren voor Kerk In Actie binnenlands diaconaat. Het gaat dit keer over 'Zorgeloos vakantie vieren in Nederland'. Jaarlijks organiseert Het Vakantieburo zo'n 70 diaconale vakantieperiodes voor 2600 mensen, die niet meer alleen op vakantie kunnen gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Onder de naam 'vakantie met aandacht' geniet ook deze groep, vaak eenzame mensen van een welverdiende vakantie. Voor meer informatie www.kerkinactie.nl/vakantie.

Op 15 maart is de 40 dagencollecte (werelddiaconaat) voor hulp aan hiv/aids patiënten in Zuid-Afrika. Het Hillcrest Aids Centre Trust (HACT) is een partner van Kerk in Actie, die zorg biedt aan mensen met hiv/aids en aan mensen wiens familieleden besmet zijn met het virus. Dit centrum biedt toegang tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning. Stichting Zulu Aid werd in september 2010 opgericht om projecten van het HACT te ondersteunen. Dat gebeurt door de verkoop van producten in Nederland zoals lokaal gemaakt handwerk en sieraden. Met de opbrengsten kunnen vrouwen inkomen genereren en bijvoorbeeld ook aidsremmers kopen. Voor meer informatie www.kerkinactie/hact.

Tijdens de collectes wordt een kort filmpje vertoond met toelichting op het collectedoel. De diaconie is blij met opbrengsten van de eerder gehouden 2 collectes van de 40 dagentijd en rekt ook nu weer op uw steun.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurings

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Bidstondcollecte, zondag 15 maart

De tweede collecte op zondag 15 maart a.s. is de zogenaamde 'Bidstondcollecte'. De opbrengst daarvan is geheel bestemd voor onze gemeente. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Uw bijdrage is gewenst om

onze gemeente ook in financieel opzicht draaiend te houden. Mogen wij (weer) op uw bijdrage rekenen?

Schade herstel trekbalk.

In de week van 9-13 maart a.s. wordt een reparatie uitgevoerd aan de trekbalk in de kerkzaal. In deze balk zit al jaren een forse scheur. Deze scheur heeft na de restauratie van de kerk dusdanige vormen aangenomen dat reparatie noodzakelijk is geworden. Het bedrijf Conserduc BV gaat deze reparatie uitvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van een epoxyhars welke in de balk wordt aangebracht. Enerzijds het opvullen van de scheur(en), anderzijds door het aanbrengen van verticale gaten, welke weer gevuld worden met epoxyhars. Bij deze methode blijft de vorm van de balk gelijk. Na deze reparatie zal er nog schilderwerk verricht moeten worden.

Voorlopig resultaat van de Actie Kerkbalans 2015

We willen u hierbij graag informeren over de uitkomst van de Actie Kerkbalans die afgelopen januari heeft plaats gevonden. Op dit moment hebben we 325 van de 356 rondgebrachte enveloppen terug ontvangen. Dat is ruim 90% en daarmee voldoende om een voorlopige stand op te maken, en bovendien in lijn met de percentages van voorgaande jaren.

Het tot op dit moment toegezegde bedrag voor 2015 is: € 69.568,-. Voor 2014 was het toegezegde bedrag € 71.171,- en voor 2013 € 71.111,-.

Daarmee is het voorlopig resultaat van de afgelopen actie dus ongeveer 2% lager dan de vorige keer. Dat heeft voor het grootste deel te maken met de vermindering van het aantal leden en dus het aantal toezeggingen, want het gemiddelde bedrag per toezegging is gestegen, en dat is mooi.

Tot zover de voorlopige uitkomst, maar we hopen natuurlijk dat er nog een beetje bij mag komen. Met onze hartelijke dank aan alle bijdragers, en aan ons enthousiaste en (bijna) onvermoeibare team van lopers,

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Berichten van het Missionair Team

Missionair nieuws

Een paar maanden geleden begon een missionaire werkgroep elders in het land met naast het vermelden van activiteiten ook met het schrijven van korte artikelen die gemeenteleden toerusten voor haar missionaire taak.

Deze missionaire werkgroep zag 'verlegenheid onder gemeenteleden om te evangeliseren, om in beweging te komen en anderen te laten delen in dat wat ze hebben ontvangen', aldus het bulletin. Goed idee, dacht ik, om activiteiten wat meer af te wisselen met het schrijven van

stukjes over wat aan het missionaire werk ten grondslag ligt.

In de cursus 'Weg van Leven' ging het afgelopen week over vrucht dragen. De bekende priester-schrijver Henri Nouwen schrijft daarover: 'Vaak menen we dat 'getuigen' betekent, dat we voor God moeten opkomen. Dat wij de vrucht van de Geest moeten bewerken. Echter, Gods Geest werkt zélf de vrucht van de Geest in het leven van de gelovigen. Zo lezen wij dat in Galaten 5:22: 'De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing'. Daarom kunnen wij ons beter afvragen: 'Hoe kan ik zelf groeien in de Geest?' dan: 'Hoe kan ik anderen laten geloven in de Geest? Mooi zo'n cursus 'Weg van Leven' waar je met elkaar nadenkt over hoe je kunt groeien in de Geest. Zou u de vraag kunnen beantwoorden?

Volgende keer meer...

Boekspot

En dan nu: nieuws van de Boekspot: een greep uit het nieuwe assortiment!

Primeur: kunstboek met passieteksten 'waar was jij...'



Henk Pietersma + expositie in Utrecht. Aan het begin van de veertigdagentijd is "waar was jij... een passie" van de Friese beeldend kunstenaar Henk Pietersma verschenen. In dit prachtig vormgegeven boek zijn 52 schilderijen en bijbehorende gedichten samengebracht die

scènes verbeelden uit het lijdensverhaal van Jezus. De publicatie van het boek wordt begeleid met een dubbelexpositie t/m 19 april in de Domkerk en de Nicolaïkerk te Utrecht. Pietersma koos ervoor de gebeurtenissen te zien vanuit direct betrokkenen als Petrus, Kajafas, Judas, Pilatus en Maria Magdalena. Hij vroeg zich af: 'Waar zou ik zijn geweest? Wat zou ik in deze situatie hebben gedaan?' Vandaar zijn keuze voor de titel.

Bijbel in 1001 legoblokjes.

Wat in 2001 begon als kunstproject op internet, is uitgegroeid tot een kloeke uitgave waarin drie grote verhalen uit het Nieuwe Testament (evangelien, Handelingen en Openbaring) worden verteld in blokjes.



Henri Nouwen 'Hier en nu' God is veel dichterbij ons dan we doorgaans beseffen. Nouwen kijkt met een lach en een traan naar de dagelijkse gebeurtenissen van ons leven en ontdekt daar de God die bij ons wil wonen.

'De kunst van het alleen-zijn' van Anselm Grün is voor iedereen die het moeilijk vindt om alleen te zijn. Want wie alleen kan zijn, is nooit meer eenzaam.

Verder liggen er leuke cadeauartikelen, o.a. prachtige cd's van Sela, Handel's Massiah en Amazing Grace en met de handgeschilderde keramieke engelenhangers. Bij besteding van 12,50 ontvang je, zolang de voorraad strekt, het christelijke boekenweekgeschenk (de novelle 'Vindersloot' van Joke Verweerd). De Boekspot is iedere zondag (10.30-11.30) en woensdag open (10.00-11.30).

Filmavonden

De 3e filmavond werd door bijna 50 mensen bezocht. De burgemeester en haar echtgenoot waren ook aanwezig. Fijn dat we een burgemeester hebben die zichtbaar is en betrokkenheid toont. Als missionair team kiezen we voor kwaliteitsfilms die 'een spiegel voor onze ziel zijn en een venster op de wereld geven'. Hoe gaan we zelf om met thema's die in de films voorkomen en helpt het ons bewuster te leven? Het zijn zomaar een paar vragen die de films oproepen. Na afloop is er altijd gelegenheid om na te praten.



Donderdag 26 maart 4e filmavond: Departures.

Ontroerende film van regisseur Yojiro Takita (2008) over een jonge Japanse cellist die zijn baan kwijtraakt omdat het orkest opgeheven wordt. Er moet echter brood op de plank komen. In de krant verschijnt een advertentie met: reisleader gevraagd. Niets vermoedend solliciteert Daigo. Het blijkt om

een baan te gaan bij een begrafenisondernemer waar hij de doden tijdens hun laatste reis begeleidt, of eigenlijk mooi maakt voor de reis naar het hiernamaals. Ondanks het feit dat dit werk in Japan als minderwaardig wordt beschouwd zie je Daigo met inzet en liefde groeien in zijn werk.

Aanvang: 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Kosten: 5,- (incl. 2 consumpties) Iedereen is van harte welkom!

Namens het Missionair Team
Petra Verschoof

	Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
9 maart	mevr. A. Oostermann - van Harten, zorgcentrum 'De Meermin', kamer 307, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS te Edam

Zaterdag 21 maart: Excursiedag 'Religieus Erfgoed' in Noord-Holland.

Vertrektijd: 9.30 uur. Vanaf 9.15 uur staat de bus bij de Ontmoeting gereed. Thuiskomst uiterlijk 18.00 uur. Voor info: Jelis en Petra Verschoof, 0172 701081.

Overige berichten

Gertie Schuuring - Oostwouder 1942-2015

Lieve mensen,
Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder en liefdevolle oma. Wij zijn bezig om dit te verwerken en een plaats te geven. Wij voelen ons getroost door alle vriendelijke woorden, kaarten, mailtjes en vooral uw aanwezigheid bij de herinneringsdienst in de kerk, waar wij Gertie op onze manier met liefde hebben herdacht. Wij weten niet waar ze nu is, maar we weten wel dat zij is geborgen in Gods hand. Zij is bij haar naam geroepen. Zij zal altijd een plaats hebben in onze gedachten.

Lieve groet,
Johan Schuuring & (klein) kinderen.

	Agenda
Wo. 11 mrt	Gezamenlijke solidariteitsmaaltijd Aanvang 17.30u in De Ontmoeting
Za. 21 mrt	Excursie "Religieus Erfgoed N-H" Vertrek 9.30u vanaf De Ontmoeting
Do. 26 mrt	Filmavond Departures in De Ontmoeting
Vrij. 27 mrt	Clubkamp Jeugd Oosterhout
Za. 11 apr.	Voorjaarsmarkt van 10.00 – 15.30u In en rond De Ontmoeting
Vrij. 17 apr,	Kerkbattle Spellenmiddag/avond voor jong en oud

Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd

Geen zin in koken? Kom dan eten bij de Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd op:

Woensdag 11 maart, aanvang 17.30 uur (deur open vanaf 17.15 uur), in 'De Ontmoeting' te Leimuiden

Deze keer is de gezamenlijke maaltijd georganiseerd door een Protestantse en Katholieke voorbereidingsgroep. Het zal in deze 40 dagen-/ vastentijd gaan om een sobere maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor het doel van de vastenactie 'Ondersteuning Tamil-gemeenschap op de theeplantages in Sri Lanka'. Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd, die bestemd is voor de vastenactie.

Ook zullen er na der maaltijd plantenbakjes worden verkocht, waarvan de opbrengst tevens ten goede zal komen aan het hierboven genoemde doel. Op deze biddag voor gewas en arbeid zal er om 19.30 uur een gebedssamenkomst worden gehouden in de Dorpskerk,



waarbij u na de maaltijd kunt aansluiten. Aanmelden voor de maaltijd graag vòòr vrijdag 6 maart.

U kunt zich aanmelden bij:
 Agnes Hogeboom tel. 509633
 Joke Kroon tel. 509390
 Jeannette Meijer tel. 507551

	<p style="text-align: center;">Kerkelijk Bureau</p> <p style="text-align: center;">Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
--	--

Overleden

25 februari 2015: mevr. Cornelia Angenent-Besemer, zorgcentrum 'Aarhoeve', J.M. Halkesstraat 33 in Ter Aar in de leeftijd van 91 jaar.

26 februari 2015: mevr. Bertje Maria Zwaal-Verhoek, zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad 3 in Woubrugge in de leeftijd van 90 jaar.

Uit de omgeving

Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 15 maart a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: " Lijden en verbinden ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.
 Tel. 0172-508177

Koren organiseren Lente Concert in de Dorpskerk in Leimuiden.

Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart o.l.v. Hilbert Kamphuis en Kerkkoor 2-Gether uit Oude Wetering o.l.v. Jaap van Muijden geven op zaterdag 25 april een gezamenlijk Lente Concert. De muzikale begeleiding op orgel en/of piano is in handen van Jaap van Muijden. Aan dit concert werken tevens mee:

Wilko Roodenburg: slagwerk

Marloes Buikema en Kirsten van Muijden : dwarsfluit.

Het programma bevat klassieke liederen waaronder het Halleluja van Händel, maar ook moderne liederen zoals You raise me up en Osé sjalom bimromav, een hebreuws volksliedje. Tevens zullen de koren gezamenlijk de liederen Look at the world en God is liefde ten gehore brengen. Het belooft een mooie muzikale avond te worden. Graag tot ziens op zaterdag 25 april a.s.

Aanvang 20 00 uur, de entree is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter dekking van de onkosten.

Dienst Geestelijke Verzorging Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (voorheen Rijnland Ziekenhuis) zoekt vrijwilligers

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis, die ook vragen kan oproepen rond geloof en zingeving. Naast de contacten op de afdeling zijn er de oecumenische vieringen op zondagmorgen, waarin de geestelijk verzorgers proberen aan te sluiten bij die vragen en ervaringen en zo een moment van bezinning te bieden. Alle patiënten, van welke geloofs- of levensovertuiging ook, zijn welkom.

De geestelijk verzorgers van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (voorheen Rijnland Ziekenhuis) zoeken mensen die het leuk vinden om mensen op te halen voor de zondagse vieringen en ze na de koffie of thee weer terug te brengen. Ongeveer één keer in de maand op zondag van 9:30 uur tot 12:00 uur.

Daarnaast zoeken we ook mensen die langs de afdelingen willen gaan om de mensen uit te nodigen voor de zondagsviering. Je kunt zelf bepalen of je vrijdag (14.00 – 16.00 uur) of zaterdag (10.00 – 12.00 uur) de rondgang wilt maken. Deze activiteit doe je met z'n tweeën, ongeveer één keer in de maand. Het kost je ongeveer 2 uur.

Heb je interesse om je hiervoor in te zetten of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met:

Ds. Elke Herlaar, e.herlaar@rijnland.nl: tel: 071-582 8462

Mw. Gwenn Prang g.prang@rijnland.nl: tel. 071-582 8471 / 8462

Uit Leimuiden zijn ook een aantal vrijwilligers actief.

Jannie Eveleens

Bijlage

Meepraten over de toekomst van de kerk?

Vul de vragenlijst in op www.protestantsekerk.nl/kerk2025

Twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van 'hun' kerk. Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

DAG VAN DE COMMUNICATIE

Daarnaast wil ik u nog wijzen op de dag van de communicatie (11 april 2015) die door de dienstenorganisatie georganiseerd wordt. Een dag waarop u workshops kunt volgen die u helpen bij uw functie als redacteur. Zie www.protestantsekerk.nl/dvdc. Van harte welkom. Alvast bedankt,

Marloes Nouwens-Keller
Woordvoerder/ persvoorlichter

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Servicedesk: + 31 30 880 1880
www.protestantsekerk.nl

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@plantet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond**.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)