



## Goed om er steeds weer aan te denken

'Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt...'

2 Timotheüs 2:8a

Als één van onze kinderen 's ochtends voor studie of werk vroeg de deur uit moet, en in alle haast misschien iets belangrijks zou kunnen vergeten, kan ik het niet laten te vragen: 'Heb je alles bij je? Een sleutel, je OV-jaarkaart, je mobiel, geld?' Gelukkig, ook zonder mijn - goedbedoelde - vragen komt het altijd goed.

Toch denk ik is het goed dat iemand het ons steeds weer vraagt: 'Denk je eraan...?! Dan gaat het inderdaad niet om dingen als een sleutel van thuis, een OV-jaarkaart, dat soort dingen... Nee - maar om een veel belangrijker vraag:.. Namelijk de vraag: wat heb je bij je onderweg door je leven?

Als alles goed met je gaat, als je gezond bent en gelukkig, wat mooi, daar mag je God van harte voor danken. Tel je zegeningen! Maar onderweg door het leven kent ook elk mensenhart de nodige zorgen, de nodige strijd.

En over ons aller leven hangt toch ook de schaduw van het einde, van de dood. Kun je zo nog wel met goede moed onderweg zijn? 'Ja', zegt de apostel Paulus tegen zijn medewerker Timotheüs, en 'Ja', zegt de apostel Paulus ook tegen jou en mij. Maar hoezo dan? En dan zegt Paulus: 'Gedenk, denk eraan dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt...'. In ons leven dat uiteindelijk eindigt in de dood is het hierdoor anders geworden.

Niet de dood heeft meer het laatste woord, want Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Dat mogen wij binnenkort op het Paasfeest vieren. Jezus is niet ten ondergegaan in de dood. Hij liet het graf achter zich en komt ons tegemoet. Hij noemt onze naam en roept ons bij de dood vandaan. Er is zoveel duisternis in onze wereld van vandaag, en ook in je eigen leven kan er zoveel moeite en gebrokenheid zijn.

Maar Pasen zet de wereld in een andere licht. Wil ook je eigen leven zetten in een ander licht. Wanneer zie je dat? Als je de boodschap van Pasen ook in geloof aanneemt.

'Jezus Christus is uit de doden opgewekt, Hij leeft.'  
Goed, om dáár steeds weer in geloof aan te denken!

ds. Verschoof

## Kerkdiensten

### Zondag 22 maart

5<sup>e</sup> zondag van de 40 dagenjd

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. ds. J. Vermeij-de Jong, Boskoop
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	KIA Binnenlands diaconaat (1) (40 dagentijdcollecte) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in kloostergang / De Ontmoeting

### Zondag 29 maart

6<sup>e</sup> zondag van de 40 dagentijd

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Piet van Midden
Ouderling	Pieter Meijer
Collecten	KIA (40 dagentijdcollecte) (1) Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in kloostergang / De Ontmoeting

### Donderdag 2 april

Witte donderdag, viering Heilig Avondmaal

#### 19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Heart4Children (1) Erediensten (2)
Organist	Erik Roggeveen

**Vrijdag 3 april**

Goede Vrijdag

**19.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Organist	Jaap Glasbergen

**Zaterdag 4 april**

Stille Zaterdag, avondgebed

**21.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	mw. P.Landweer, Hillegom
Ouderling	Jan Schoenmaker
Organist	Marc Koning

**Zondag 5 april**

Pasen

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Plaatselijk jeugdwerk (1) Erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld
KN-dienst	Annemarie Pieterse
Basiscat.	Ineke Griffioen

Er wordt koffie geschonken in De Ontmoeting door Mathilde Hijink en Frans Kooiman

**Zondag 12 april**2<sup>e</sup> zondag van Pasen**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

***Vanuit de pastorie, kerklaan 60******ds. Jelis Verschoof*****Kerkdiensten:**

Vóór de zgn. Stille of Goede Week zijn er nog twee zondagen in de 40-dagentijd.

Zondag 22 maart heet in het oud-kerkelijk taalgebruik zondag 'Judica', naar de Latijnse beginwoorden van Psalm 43:1: 'Doe mij recht, o HEER'. Deze Psalm is ten diepste een bede tot God dat Hij zijn gezalfde zal helpen en redden uit nood. Wij denken in deze weken dan allereerst aan de Via Dolorosa die Jezus voor ons ging. Maar ook als onze eigen weg moeilijk is mogen wij dat bij God neerleggen en van Hem hulp en steun verwachten. Ds. Annie Vermeij - de Jong uit Boskoop hoopt in deze dienst voor te gaan.

Zondag 29 maart is het dan zondag 'Palmarum': wij vieren dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenkwam, 'Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam des HEREN!'. Hij kwam niet als aardse koning om over zijn volk te heersen, Hij kwam om vrede te brengen, vrede met God en vrede op aarde door zijn kruis en opstanding, door zijn woord dat ons aanspreekt en zijn Geest die ons hart vernieuwt. Voorganger is dan ds. Piet van Midden, predikant in Bergambacht en docent Hebreeuws aan de universiteit van Tilburg. Na de ochtenddienst verzorgt hij ook een lezing over 'Paulus in Griekenland' in de grote zaal van de Ontmoeting. Alle belangstellenden van harte welkom.

**Stille of Goede Week:**

In deze week leven wij toe naar de drie dagen van Pasen, in de officiële Latijnse benaming: het zgn. 'Paastriduum', 'Paasdrietal': - Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op alle drie de avonden is er een ingetogen samenzijn.

Op Witte Donderdag vieren wij samen de maaltijd van de Heer. Deze dienst begint om 19.30 u.. Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van de Heer en doven wij aan het einde van ons samenzijn de Paaskaars. Ook dit samenzijn begint om 19.30 u..

Op Stille Zaterdag gedenkt de Kerk het verblijf van Jezus in het graf; tegelijk valt over het graf van Jezus ook al het licht van Paasfeest. Dit avondgebed, geleid door mevr. Pieta Landweer, begint 's avonds om 21.30 u.

**Paasfeest:**

Zondag 5 april mogen wij dan in verbondenheid met heel de Una Sancta, heel de Kerk wereldwijd, de opstanding vieren van de Heer: een boodschap van hoop en vreugde voor ieder van ons persoonlijk en voor heel onze zo in het donker van de dood gevangen wereld.

Een feestelijke dienst waarin de nieuwe Paaskaars zal worden binnengedragen, en wij zijn blij dat de Gospelgroep 'Reveil' uit 's Gravenzande medewerking verleent.

Voorafgaand aan de dienst is er de gelegenheid om ook al Paasliederen te zingen op de begraafplaats achter de Dorpskerk. Valt er nog iets te zingen bij al die graven, bij die schijnbare overmacht van de dood? Wij geloven van wel! Omdat wij geloven mogen dat niet de dood het laatste woord heeft maar de opgestane Heer. Elders in Op Weg leest u meer over dit Paaszingen op het kerkhof.

**Extra liturgieën:**

Er bereikten ons geluiden dat gemeenteleden soms graag nog eens willen nalezen welke liederen er in een dienst gezongen werden etc.. Daarom maakt Jan Schoenmaker als proef tijdelijk een aantal liturgieën extra die u als geïnteresseerde dan na afloop van de dienst kunt meenemen. Ze liggen op de pilaar bij de ingang corridor - kerkzaal.

**Zieken:**

Wat ziekenhuisopnames is het gelukkig de laatste weken rustig. Wel zijn er gemeenteleden met soms ernstige gezondheidsproblemen thuis.

Corrie Swier (Oostban 28) verblijft tijdelijk nog in Zorgcentrum 'Jacobus', kamer 004, Saskia van Uylenburchlaan, 2377 CR Oude Wetering. Alle zieken thuis natuurlijk ook veel sterkte en zo mogelijk herstel toegewenst.

#### Overleden:

Op maandag 9 maart jl. is overleden Catharina Maria Antonia Uilenberg - Tessel (Kerklaan54), echtgenote van John Uilenberg en moeder van Ilona en Niels. Kitty Uilenberg is 53 jaar geworden. Wij bidden voor John en zijn gezin, en ook voor de familie Tessel, om steun en troost in deze tijd van verdriet en gemis, en dat zij zich gedragen mogen weten door de woorden en de belofte van Psalm 23. Ds. Hanneke Ouwkerk uit Rijnsaterwoude heeft de afscheidsdienst geleid; van haar hand verschijnt na dit gemeentenuws een 'in memoriam'.

Tot zover enkele gemeentelijke en pastorale zaken. In Christus verbonden en met een hartelijke groet aan u en jullie allen,

ds. Jelis Verschoof

#### In memoriam Cornelia Angenent - Besemer

Op 25 februari jl. is van ons heengegaan Cornelia Angenent - Besemer uit de Aarhoeve in Langeraar. Zij is 91 jaar geworden. Corrie Besemer werd op 11 oktober 1923 geboren op een boerderij in Ter Aar. Na verloop van tijd verhuisde het gezin naar Korteraar en begonnen haar ouders daar een kruidenierszaakje. Zomer 1946 trad zij in het huwelijk met Maarten Angenent, en in 1954 kon Maarten Angenent in Leimuiden werk krijgen. Zo kwamen zij met hun gezin in ons dorp. Het leven ging verder: moeder Corrie en vader Maarten samen zorgend voor hun opgroeiende gezin. Met dankbaarheid kijken de kinderen Marrie, Alice en Orné aan de liefde en zorg van beide ouders terug, op wie zij samen als ouders voor hen zijn geweest. Eerste Kerstdag 2007 is Maarten Angenent overleden.

Bij alle goeds dat Corrie Angenent ontvangen mocht, van haar kinderen, van anderen - de glans raakte er toch wel wat van af. Zonder Maarten, in 2008 Leimuiden uit, terechtkomend op verschillende plaatsen. De weg werd zwaarder, en in gesprekjes kwam het ook wel naar voren dat ze hoopte dat de HEER haar tot Zich nemen zou, dan was het goed zo, ze was bereid. Fijn dat zij het op haar laatste stek, de woongroep van de nieuwe Aarhoeve, goed heeft gehad, de gezelligheid daar, de zorg, de mooie kamer met uitzicht op de ingang...

Persoonlijk heb ik Corrie Angenent beleefd als een vriendelijke, lieve vrouw, wij konden open spreken over wat haar bezig hield, ook in haar geloof. Samen met haar man is zij altijd betrokken en meelevend geweest bij de kerkelijke gemeente van de Oostenkerk. Ik houd haar in herinnering als een gelovige vrouw - een geloof ook met vragen, een aangevochten geloof soms, er waren ook wel de nodige twijfels, had zij het in haar leven allemaal wel goed gedaan?

Maar dan mogen wij toch altijd weer in geloof zien op Hem, die alles vóór ons heeft volbracht, Christus de Heer.

Als familie en vrienden hebben wij haar leven mogen afsluiten in het licht van Gods Woord, luisterend naar Psalm 139: God, die ons kent en liefheeft. Een liefde die helemaal zichtbaar geworden is in Zijn Zoon, in zijn kruis en opstanding. De evangelist Johannes schrijft: 'Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem'. Dat wij het vizier van ons hart richten op Hem en in Zijn liefde geloven.

Sterke de Heer haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar zus en zwager en allen die van haar hielden. Dat haar nagedachtenis tot zegen zij.

ds. Verschoof

#### In memoriam Bertje Maria Zwaal - Verhoek

Ruim een jaar na het overlijden van haar echtgenoot Hugo Zwaal en enkele dagen nadat zij zelf 90 jaar geworden was is op 26 februari jl. overleden Bertje Maria Zwaal - Verhoek uit verzorgingshuis Woudsoord te Woubrugge. Bep Verhoek zag het levenslicht op 23 februari 1925 in Oosterland op Schouwen-Duivenland. Opgroeiend als 6de kind in een gezin van 7 kinderen overleed haar vader toen zij nog een jong meisje was.

Zij ontmoette Hugo Zwaal wonend in het niet ver van Oosterland gelegen dorpje Sirjansland. Toen zij begin 20 was overleed ook haar moeder. Gelukkig waren Hugo en Bep toen al samen. Zij traden 10 december 1948 met elkaar in het huwelijk en mochten onder Gods zegen samen beginnen aan een onbekende weg. Een heel bewogen gebeurtenis op die weg is geweest de watersnoodramp februari 1953. In Kapelle waar zij toen woonden spoelde alles weg, gelukkig werden zij samen met hun kleine kinderen Connie en Rien gered.

Vanwege werk is het gezin in 1962 in Leimuiden gekomen, en Huug en Bep Zwaal begonnen in '65 samen een winkel aan de Dorpsstraat. Zo hebben zij hier, van harte betrokken bij de dorpsgemeenschap en daarin ook heel actief, en ook van harte betrokken bij de kerkelijke gemeenschap van de Dorpskerkhier, samen door het leven mogen gaan, in liefde en trouw verbonden. Op 10 december 2013 hebben zij nog hun 65-jarig huwelijksjubileum mogen vieren, 'Wat een zegeningen', merkte zij toen op.

Ik heb haar mogen leren kennen als een hartelijke, lieve en gelovige vrouw. Dankbaar voor wat zij kreeg, wat zij samen kregen, dankbaar voor alle goede gaven van Boven. Die dankbare levensinstelling had er ook zeker mee te maken dat Bep Zwaal in vertrouwen op God onderweg was, dat zij in geloof haar houvast mocht hebben in Jezus Christus. Kort na het overlijden van haar Huug in januari 2014 kwam zij definitief in Woudsoord, en wat is zij daar liefdevol verzorgd geweest!

In de afscheidsdienst 5 maart jl. werd er door haar kinderen en kleinkinderen met liefde, hartelijkheid en dankbaarheid op het leven van moeder en oma teruggezien: een lieve moeder en oma, ook een heldere vrouw, midden in het

leven staand, sociaal en betrokken in haar gezin en familie, en ook in de maatschappij.

Als tekst voor het afscheid hebben wij geluisterd naar de woorden van de apostel Paulus over de liefde in 1 Corinthiërs 13. Alles gaat in het leven uiteindelijk voorbij - wat blijft?

Paulus schrijft dan: wat werkelijk blijft zijn geloof, hoop en liefde, deze drie, en de meeste hiervan is de liefde. En bij die liefde mogen wij dan bovenal denken aan de liefde van God, die zichtbaar geworden is in Jezus Christus onze Heer. Levend uit zijn liefde, onderweg achter Hem aan mag je weten: Zijn hand zal mij bewaren, zelfs in het donker van de dood.

Dat de HEER de kinderen en kleinkinderen, haar broer en diens echtgenote en de verdere naaste familie tot steun en sterkte mag zijn.

ds. Verschoof

### **In memoriam Catharina Maria Antonia Uilenberg - Tessel**

Op 9 maart 2015 is Kitty Uilenberg-Tessel overleden. Zij was op 6 juni 1961 geboren in Noord-Holland en is daar ook opgegroeid. Vanwege haar huwelijk met John

Uilenberg kwam ze terecht in Leimuiden. Samen kregen ze twee kinderen, Ilona en Niels. In 2008 werd bij Kitty Alzheimer geconstateerd. Hierop volgden onzekere jaren, waarin Kitty steeds meer zorg nodig had. John en de kinderen hebben op liefdevolle en moedige wijze deze zorg op zich genomen, samen met een grote kring van familie en vrienden die als mantelzorgers om hen heen stonden. In Kitty verliezen John, Ilona en Niels een lieve en zorgzame vrouw en moeder. Veel te vroeg... , schrijven zij op de kaart. Op vrijdagavond 13 maart heeft de avondwake plaats gevonden in de St. Jan de Doper in Leimuiden. Zaterdagochtend 14 maart was de afscheidsdienst in de Dorpskerk. Temidden van een zee van bloemen hebben we afscheid genomen van Kitty. We luisterden naar verschillende songs waarin de hoogte en diepte van het leven bezongen wordt. Psalm 23 hebben we gelezen en gezongen. Over het donkere dal waar je levensweg doorheen loopt en over God die ons daarin als een Herder de hand reikt. We bidden dat God nabij is bij John, Ilona en Jesper en Niels en Eline, in de weg die zij nu gaan.

ds. Hanneke Ouwerkerk

## **Kerkelijk Nieuws**

### **Berichten van de Diaconie en ZWO**

#### **Collectes**

Aanstaande zondag in de 40dagentijd (22 maart) collecteren we voor het binnenlands diaconaat. Het gaat over een ontmoetingsplaats in Utrecht. Bij Villa Vrede in Utrecht vinden mensen zonder verblijfsvergunning een plek waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig weten, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en vaak geen Burgerservicenummer hebben. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Meer informatie kunt vinden op <http://www.kerkinactie.nl/projecten/een-veilige-plek>.

Op zondag 29 maart is aandacht voor ondersteuning van jonge kerken in Bangladesh. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Ze behoren tot de armste bevolkingsgroepen van Bangladesh. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft daarom zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, bieden hulp in de vorm van trainingen maar ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naales om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Meer informatie kunt u vinden op <http://www.kerkinactie.nl/projecten/kerken-op-het-platteland-staan-op-eigen-benen>.

Zoals u gewend bent gedurende de eerste weken van de 40dagentijd laten we tijdens de collectes een filmpje over de thema's zien.

Tijdens de Stille Week is de Avondsmaalscollecte op 2 april voor Heart for Children. In januari heeft u hier meer over kunnen lezen in Op Weg. Zie ook <http://www.heart4children.org/nl/>.

Op 3 en 4 april (Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) zijn er geen collectes.

Op zondag 5 april is de collecte voor het plaatselijk jeugdwerk. Het is misschien niet altijd en voor iedereen zichtbaar, maar er wordt veel ondernomen met en voor de jeugd. Alles collectes bevelen wij van harte bij u aan. Bedankt!

#### **Paasgroetenactie 22 maart**

Op zondag 22 maart besteden wij aandacht aan de paasgroetenactie. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het 40dagentijdproject van Kerk in Actie: 'Met open handen'. Ze maakten elk een deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is. Ook wij doen mee aan de paasgroetenactie. Zondag 22 maart kunt voor de dienst de kaarten kopen en

ondertekenen in de Kloostergang. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar nog iets persoonlijks op staat. Bij de Nederlandse kaarten weet u niet precies wie de kaarten ontvangen, vanwege de privacy. Toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van de lange adem en het is moeilijk werk als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder riem steken.

Op de kaart hoeft u alleen uw naam te zetten. De kosten zijn € 2,00 per kaart en wij doen de kaarten op de bus. [www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/paasgroetenactie](http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/paasgroetenactie).

Zoals elk jaar doet u vast wel mee....

Namens de Diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurin

### Fortkerk op Curaçao

In deze Op Weg vindt u een bijdrage (zie bijlage) van André en Diana Lorier over de Fortkerk op Curaçao. December vorig hebben zij een verzoek ingediend namens de Stichting Behoud Fortkerk in Willemstad Curaçao voor een bijdrage in de renovatiekosten.

De Fortkerk heeft haar eigen unieke plaats in het culturele erfgoed van Curaçao. Nergens in de wereld is een fort van de West-Indische Compagnie in zulk een goede staat bewaard gebleven als Fort Amsterdam Willemstad. De Fortkerk is een levend monument voor bezoekers en bewoners van het eiland. Daarnaast doet de Fortkerk nog steeds dienst als kerk en heeft de kerk een belangrijke functie als plaats van culturele en toeristische activiteiten.

Hoewel de diaconie het niet primair als haar taak ziet om dit soort zaken te ondersteunen, hebben we hier een uitzondering op willen maken. Het beheer van de kerk is in goede handen van een ons bekende kerkrentmeester/kerkvoogd en nog steeds meelevend gemeentelid André Lorier.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan de instandhouding van de kerk overzee, wat we in één of andere vorm wel meer doen. Vandaar de eenmalige bijdrage voor de restauratie en indachtig onze dankbaarheid voor onze eigen mooie gerestaureerde kerk.

Namens de Diaconie,  
Leen Overbeek

### Berichten van College van Kerkrentmeesters

#### Opbrengst bidstond collecte 15 maart jl.

Het College van Kerkrentmeesters spreekt haar dank uit voor de opbrengst van de bidstondcollecte van 15 maart jl. De opbrengst bedraagt maar liefst € 733,=. Uw gulle gift maakt het mogelijk om ook in financieel opzicht onze gemeente in meerdere opzichten in stand te houden.

Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk,  
met vriendelijke groet,  
Ad de Quaasteniet

### Berichten van het jeugdwerk

#### Paasmaaltijd 3 april

Enig idee waarom er paaseieren zijn? Weet je waarom de paaseieren verstopt worden voor kinderen? En de voorjaars schoonmaak heeft ook met Pasen te maken en lammetjes ook. Er is zoveel dat met het feest van Pasen te maken heeft. Maar waarom eigenlijk? Wat maakt Pasen tot een feest? Op die vraag kan ik je alleen vertellen waarom ik Pasen het grootste feest in het christelijk geloof vind door je uit te nodigen voor een maaltijd. In die maaltijd eten we brood, drinken we druivensap, eten we een ei, radijs en soort appelmoes en nog veel meer. En bij al die onderdelen van de maaltijd heb ik iets te vertellen. Een tastbaar iets dat niet veel voorstelt als je het verhaal er achter niet kent, maar iets heel anders wordt als je het verhaal wel kent. Het plan is om op vrijdag 18:00 te beginnen met samen het eten voor te bereiden en dan ga ik vertellen tot een uur of 20:00 wanneer we echt gaan eten. Dus kom niet met een helemaal lege maag. Leeftijd vanaf een jaar of 12.

Kosten € 5,00 p.p. en opgeven tot en met 1 april.

#### Catechese 7, 14 en 21 april

Op de dinsdagavonden is er catechese voor twee groepen. Het is niet echt op leeftijd, maar voor het idee is de eerste groep vanaf 19:00 gericht op groep 8, brugklas en 2e klas. Thema voor het blok is: Jezus en zijn tijdgenoten. Kortweg gaat het erover welke verschillende partijen er in het Israël van toen waren en voor welke standpunten ze stonden. Standpunten die ook vandaag de dag nog herkenbaar zijn in Nederland. En bij die standpunten hoort de vraag: wat vind je ervan?

De tweede groep vanaf 20:15 is voor ongeveer 2e klas en ouder. Thema voor dat blok is: Waar doe jij aan mee? Het zal gaan over keuzevrijheid en op grond waarvan je dan je keuzes maakt en waarom het soms lijkt alsof je een keuze moet maken voordat je er klaar voor bent.

Dinsdag 21 april is de derde avond en daarvoor zijn ook alle ouders uitgenodigd om mee te komen om het blok af te sluiten.

## Nacht Zonder Dak 22 mei

Van vrijdag 22 op zaterdag 23 mei wordt er op het terrein van de kerk een Nacht Zonder Dak gehouden. Als je weet wat het is, ga dan naar:

<http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/leimuiden-22-05-2015/>

Voor wie niet weet wat een Nacht Zonder Dak is, dat zal ik uitleggen. Een Nacht Zonder Dak is een activiteit van Stichting TEAR, waarbij kinderen (vanaf een jaar of 10) en jongeren één nacht in een zelf gemaakte hut van karton en zeil gaan overnachten. Dat overnachten gebeurt vrijwillig voor ons eigen plezier en met een doel. Dat doel is het aandacht geven aan de miljoenen kinderen over de hele wereld die gedwongen op straat leven. De kinderen en jongeren laten zich daarom voor die ene nacht sponsoren en het opgehaalde geld wordt door Stichting TEAR gebruikt voor projecten in o.a. Bolivia, Kenia en India. Meer informatie volgt.

## EO Jongerendag 6 juni

Voor de komende EO Jongerendag heb ik 15 kaartjes gereserveerd, één voor mijzelf. Om het makkelijk te houden heb ik ook gelijk geregeld dat we met een bus vanuit Hoofddorp mee kunnen rijden. Dus... Heb je zin om naar de EO Jongerendag te gaan en heb jij, of je ouders, daar € 22,50 voor over (€ 7,50 entree en € 15,00 busvervoer)? Geef je dan zo snel mogelijk bij mij op.

Uiterlijk 26 april.

Paul Smit  
smit.pd@planet.nl  
06-20238951

## Kerk battle!

Dit jaar geen voetbaltoernooi of jaarfeest, maar voor het eerst een 'Kerk battle'. Deze spellenavond vindt plaats op vrijdag 17 april vanaf 19.30 uur in de Ontmoeting. Deze avond staat in het teken van oud-Hollandse en minder oud-Hollandse spelletjes. Denk aan blikgooien, zaklopen, maar ook aan puzzelen en dweilhockey. Een team bestaat bij voorkeur uit 4 à 5 personen. Laat deze kans u niet ontglippen en neem deel aan deze activiteit. Geef je team snel op via [jeugdstichtingleimuiden@gmail.com](mailto:jeugdstichtingleimuiden@gmail.com) of bel/sms/app naar 06-11136720 vóór uiterlijk 10 april. Heb je geen team, maar wil je toch mee doen. Niet getreurd wij proberen een passend team voor je te vinden. Ook supporters zijn van harte welkom.

Datum: vrijdag 17 april  
Aanvang: 19.30 uur  
Prijsuitreiking: 21.30 uur  
Locatie: De Ontmoeting

## Sirkelslag

Op 7 februari j.l. heeft de tienerclub meegedaan aan Sirkelslag. Dit is een spel dat landelijk wordt gespeeld en wordt georganiseerd door JOP (de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk). We deden mee in twee teams en moesten een aantal opdrachten uitvoeren die met kleding

te maken hadden. Dat was om bewust te worden van het feit dat in bijvoorbeeld India veel kinderen in fabrieken werken. Met de laatste opdracht gingen we geld ophalen om deze kinderen uit de fabrieken te halen. Daarvoor hadden we een online veiling met diverse diensten, we hebben veel appeltaarten verkocht en ook hebben we nog een aantal spullen opgehaald die we ter plekke verkocht hebben. Het eindbedrag van deze opdracht was € 325,45 en de diaconie heeft dit bedrag ruimschoots verdubbeld naar € 700,-. In de einduitslag van het spel was het tienerteam 339e en het hokteam 396e geworden van in totaal 634 teams. We hebben eerlijk gespeeld, veel lol gehad en een fantastische mooi bedrag opgehaald! Iedereen bedankt voor de bijdragen!

## Veiling Voorjaarsmarkt

PS: nu we de smaak van het veilen te pakken hebben, zullen we ook op de voorjaarsmarkt met een veiling te vinden zijn. Dit keer zijn de veilingitems nog mooier, lekkerder en uitgebreider en is de opbrengst voor onder ander de clubs zelf (de Christelijke Clubs Leimuiden). Kom dus kijken en bieden! (meer info is te vinden in de bijlage van deze Op Weg)

## Clubkamp Ahoy te Oosterhout

Volgende week gaan we weer op clubkamp naar clubhuis Ahoy in Oosterhout. We vertrekken vrijdagavond om 19:00 uur bij het zwembad! We zijn weer terug zondagmiddag om 17.00 uur bij het zwembad. Uitzwaaiers en inhalers zijn altijd welkom.

Groeten van de Clubleiding

## Berichten van het Missionair Team

### Donderdagavond 26 maart: filmavond 'Departures'



Bijzondere film van regisseur Yojiro Takita (2008) over de jonge Japanse man Daigo. Daigo heeft een fortuin uitgegeven aan een nieuwe cello voor het orkest en dan ineens is het afgelopen: orkest wordt opgeheven. Dag droom! Het enige dat er in zit is verhuizen naar het huis van zijn overleden moeder ver buiten Tokyo. Zijn vrouw Mika volgt hem. Het is een mooi huis,

maar er moet ook brood op de plank komen. Daigo vindt een advertentie in de krant waar een reisleader wordt gezocht. Dat lijkt hem wel wat. Maar dit baantje blijkt meer dan een gewone reisbegeleider te zijn, het is een baan als reisbegeleider van de laatste reis. Of in gewoon Nederlands: een begrafenisondernemer. Daigo doet het werk eerst met grote tegenzin, maar het betaalt goed en zijn baas is heel overtuigend en charismatisch. Zijn vrouw



vertelt hij niet precies wat het inhoudt. Langzamerhand ontwikkelt Daigo een liefde voor het vak, maar het duurt een tijd voordat de omgeving dat ook inziet. In Japan ziet men het als beschamend werk. Daigo wordt gemeden door zijn omgeving, maar ook door zijn vrouw, die opeens niet zo volgzzaam meer is. Hij zoekt steun bij zijn baas en krijgt waardevolle lessen van hem en zijn vriendin. Hij begint in te zien waar het in het leven werkelijk om draait. Met de nodige droge humor en luchtigheid is dit een ontroerende film over de dood, verzoening, familie, liefde en nog veel meer.

Plaats: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51 Leimuiden

Datum: donderdagavond 26 maart '15

Aanvang: 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Kosten: 5,- (incl. 2 consumpties)

### Lezing 'Paulus in Griekenland'

Zondag 29 maart 11.00 uur in De Ontmoeting: Lezing 'Paulus in Griekenland' door ds. Piet van Midden. De lezing is een onderdeel van de voorbereiding op de reis naar Griekenland maar voor iedereen



toegankelijk. Paulus noemt zichzelf in zijn brieven herhaaldelijk een apostel, een zending. Wat betekende dat voor hem, hoe gaf hij daar vorm aan, wat heeft het ons vandaag te zeggen? Een vraag die er toe doet in een tijd waarin veel kerken zich bezinnen op hun missionaire taak.

U bent van harte welkom!

Namens het Missionair Team  
Petra Verschoof

### Bericht van het ACKC

#### Voorjaarsmarkt zaterdag 11 april

Op zaterdag 11 april is weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt van 10 – 15 uur met om 15.30 de trekking van de prijzen van de grote loterij. We hopen op een mooie dag met veel enthousiaste mensen. We hebben ook dit jaar weer een grote sortering tweedehands boeken, mooie bloemstukjes, veel speelgoed en kinderboeken en uiteraard weer een keur aan antiek, curiosa, glas en aardewerk en andere huishoudelijke artikelen. Tevens is er een kleine selectie meubelen te koop. Ook het Rad van Avontuur draait gedurende de dag weer zijn rondjes en er zijn mooie prijzen te winnen.

We kunnen nog mensen gebruiken bij de opbouw op vrijdag en de verkoop op zaterdag. Ook het sorteren van de boeken in de week voor 11 april kunnen we nog mensen gebruiken. Geeft u zich op bij Els van Elderen of Jannie Eveleens.

- Goede spullen voor de rommelmarkt zijn welkom, evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles kunt u contact opnemen met Joost Boot, Wim van de Maarel of Bert de Vos of ze donderdagavond 9 april van 18.30 – 20.00 uur zelf komen brengen in zaal 1 en 2 van de Ontmoeting.

- Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop bij de Monica Disseldorp of bij Bert en Maartje de Vos. De trekking van de grote loterij is zaterdagmiddag 11 april. U kunt ook helpen bij de verkoop van de loten.

- Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen voor de levensmiddelenmand mag u donderdagavond 9 april komen brengen van 18.30 – 20.00 uur.

Tot ziens in de Ontmoeting!

Namens het ACKC

Els van Elderen

### Projecten van het ACKC t.b.v de Voorjaarsmarkt op 11 april a.s.

Evenals voorgaande jaren zullen we ook nu weer een deel van de opbrengst van de Voorjaarsmarkt besteden aan projecten. Dit keer hebben we als ACKC drie projecten uit de lijst van Kerk-in-Actie en een privé project voorgedragen aan de diaconie want zij zijn de financiers. Op die manier komt de opbrengst van de Voorjaarsmarkt volledig ten goede aan de eigen kerk. Het te verdelen bedrag zal evenredig over de projecten worden verdeeld. Hierna vind een u een overzicht van de projecten met daarbij enige uitleg.

#### Aanpassing landbouw vanwege klimaatverandering - Burkina Faso

Negentig procent van de bevolking in het noorden van Burkina Faso leeft van landbouw. Door klimaatverandering ontstaan steeds meer problemen. De organisatie ODE leert boeren en boerinnen hun voedsel te verbouwen via slimme technieken. In 42 dorpen in het noorden van Burkina Faso helpt de organisatie boeren en boerinnen met duurzame landbouw in deze moeilijke omstandigheden, waarin het wel negen maanden droog is en regen steeds vaker als stortbui komt, die alles wegspoelt. Ze krijgen irrigatiesystemen, waterputten, beter zaaigoed, goede mest en hulp bij het verkrijgen van microkredieten. Ook zijn er gezondheidscentra opgericht, waar veel moeders dankbaar gebruik van maken. De oogst is al met een kwart verhoogd. Er is nog veel nodig om de landbouw hier weer goed op poten te krijgen.

#### Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen - Moldavië

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze 's winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. Bethania heeft ook het initiatief genomen om voor terminale ouderen een hospice op te zetten, zodat ze in hun

eigen omgeving met mensen om zich heen waardig kunnen sterven.

### Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes - Nederland

Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatje is dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop wordt geboden. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tijdekeren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden. Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatjes van de grond te tillen. Binnen dit project worden 'maatjes' opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

### Wheels4Africa ([www.wheels4Africa.nl](http://www.wheels4Africa.nl))

Wheels4Africa zet zich in voor het realiseren van goed vervoer in West Afrika. Vervoer waar de mensen daar echt iets aan hebben, dat goed te gebruiken en te onderhouden is, voor een lange periode. Vervoer dat mensenlevens kan redden! Daarom zetten wij ons in om zo snel mogelijk een of meer eenvoudige 4wd. ambulances naar het getroffen gebied te krijgen.

Piet Vroonland  
als penningmeester van het ACKC

Piet Rietdijk

### Terugblik solidariteitsmaaltijd 11 maart j.l.

Zo'n 60 mensen hebben deelgenomen aan de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd van 11 maart j.l.. Op het menu stond rijst met verschillende sausen, een toetje met yoghurt, vla en vers fruit, dat ons door de eigenaar van Vijg en Olijf grotendeels geschonken is. Een sobere (wat is sober?), smaakvolle en gezellige maaltijd. Het was fijn om deze maaltijd gezamenlijk met de voorbereidingsgroep van de solidariteitsmaaltijd te organiseren. De bijdrage voor deze maaltijd komt ten goede aan de vastenactie 'Ondersteuning Tamil-gemeenschap op de theeplantages in Sri Lanka' en heeft het mooie bedrag van € 325,= opgebracht. Alle deelnemers en gevers hartelijk dank!



De volgende gezamenlijke maaltijd is al weer in 't zicht, namelijk op donderdag 16 april a.s om 18.00 uur in De Ontmoeting. U kunt zich hiervoor aanmelden vòòr 12 april bij Agnes Hogeboom tel. 509633 of Jeannette Meijer tel. 507551

Namens de voorbereidingsgroep  
gezamenlijke maaltijden,  
Jeannette Meijer

<b>Agenda</b>	
Wo. 25 mrt	20.00 Kerkenraadsvergadering in De Ontmoeting
Vrij. 27 mrt	Clubkamp Jeugd Ahoy te Oosterhout
Vrij. 4 apr.	18.00 Paasmaaltijd jeugd in De Ontmoeting
Zo. 6 apr.	8.45 Zingen op de Begraafplaats
Za. 11 apr.	10.00 Voorjaarsmarkt
Vrij. 17 apr.	19.30 "Kerkbattle" in De Ontmoeting
Vrij. 22 mei	Nacht zonder dak rondom De Ontmoeting
Za. 6 jun.	EO Jongerendag

### Overige berichten

#### Zingen op de begraafplaats

Zoals we dat al vele jaren gedaan hebben willen we dat ook nu weer doen op Paasmorgen. Laten we daar om 8.45 uur met velen aanwezig zijn. Het belooft een mooie Paasjubel te worden vooraf gaande aan de eveneens vreugdevolle dienst in de kerk. U (jij) komt toch ook. Graag tot dan.

### Van de Tuingroep

Zoals u misschien al hebt gezien is er de afgelopen weken best gewerkt in de "voortuin" van de Dorpskerk. Op zaterdag 28 februari hebben we de dode beukenboom gerooid en tot openhaardhout verzaagd. Daarna zelfs afgeleverd bij de hoogste bidders: Frans Kooiman en Jan Meijer.



Op zaterdag 7 maart hebben we de Vleugelnootboom geplant. Om de boom een goede kans te geven hebben we 'm naast het oude plantgat gezet met verse grond erbij.



Daarna is op vrijdag 13 maart één van de jonge Leilindes vervangen, die in de lange rij langs de parkeervakken stond. Deze stond maar te kwarren en omdat we nu toch bezig waren hebben we 'm meteen maar vervangen voor een boom met dezelfde afmeting, zodat er geen groeiachterstand is.

Het College van Kerkrentmeesters heeft beide bomen voorgefinancierd en we kunnen melden



dat, mede door de opbrengst van het openhaardhout en de donaties in het vogelhuisje, ca. 25% van het benodigde bedrag binnen is! Een mooi begin, maar we zijn er nog niet. Vandaar dan ook onze oproep om een bijdrage in het vogelhuisje (voorheen het verjaardagsfonds) te doen. U hoeft niet perse te wachten tot uw verjaardag...

Uiteraard is het ook mogelijk uw gift over te maken via het College van Kerkrentmeesters, o.v.v. Tuinfonds op NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551. Wij houden u op de hoogte.

Namens de tuingroep,  
Jacques Roodenburg

*Aanvang 20.00 uur Dorpskerk te Leimuiden*

De entree is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter dekking van de onkosten. Graag tot ziens op zaterdag 25 april a.s.

## Uit de omgeving



In en om de prachtige Hooglandse kerk in Leiden zal de Theater-Passion zijn primeur te Leiden hebben op zaterdag 21 mrt. Dit Wandeltheater is uniek omdat de bezoeker (door een gids) wordt geleid langs vele scènes waar nauwelijks woorden worden gebruikt. Hierdoor ontstaat een laagdrempeligheid die elke bezoeker doet genieten van het levensverhaal van Jezus.

Deze Passion biedt steeds weer een verrassend schouwspel: door het lopen van sensationele levende standbeelden naar moderne dans, vlaggen-dans, live muziek en zangscènes. Door stille sensatie van de vele soorten standbeelden en de indrukwekkende omgeving ontstaat er een bijzondere dynamiek. Je krijgt het gevoel zelf in het verhaal rond te lopen...en zo kun je met vrienden/familie Pasen opnieuw beleven. Er is een tolk NBG aanwezig.

Elk jaar met Pasen wordt het theaterstuk (duur: 80 min.) opgevoerd door een team van 120 medewerkers. De mooie oude Hooglandse kerk en haar omgeving lenen zich uitstekend voor dit project. De naam Dolorosa verwijst naar de weg "de Via Dolorosa" waar Jezus liep. Kaarten zijn te koop bij de VVV in Leiden, Stationsweg 41 en ook online te bestellen. Meer informatie op <http://www.wandeltheaterdolorosa.nl/>

	<b>Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd</b>
26 mrt.	Mevr. J.M. Kinkel-van der Mik, Peppelhof 10, 2451 CT Leimuiden
26 mrt.	Dhr. D. Brussen, Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden
2 april	Mevr. G. Zijlstra-Vink, Lijsterbeslaan 33, 2451 BM Leimuiden

## Lente Concert

Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart o.l.v. Hilbert Kamphuis en Kerkkoor 2-Gether uit Oude Wetering o.l.v. Jaap van Muijden organiseren op zaterdag 25 april een gezamenlijk Lente Concert. De muzikale begeleiding op orgel en/of piano is in handen van Jaap van Muijden. Aan dit concert werken tevens mee: Wilko Roodenburg: slagwerk, Marloes Buikema en Kirsten van Muijden : dwarsfluit. Het programma bevat klassieke liederen waaronder het Halleluja van Händel, maar ook moderne liederen zoals You raise me up en Osé sjalom bimromav, een hebreuws volksliedje. Tevens zullen de koren gezamenlijk de liederen Look at the world en God is liefde ten gehore brengen. Het belooft een mooie muzikale avond te worden.

## Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info@pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a> Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, <a href="mailto:smit.pd@plantet.nl">smit.pd@plantet.nl</a>
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Scriba: vacature, <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a> Ad de Quaastenië (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a> Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> - Secretaris: Annet Roodenburg, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a> Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

## OpWeg redactie

E-mail: [op.weg@pgleimuiden.nl](mailto:op.weg@pgleimuiden.nl)

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

## Bijlage



### Met dank aan PG Leimuiden: restauratie Fortkerk te Curaçao

Sinds eind 2011 wonen wij op Curaçao. Na een zoektocht naar een passende kerk (naast natuurlijk de Dorpskerk waar we nog zo af en toe komen en lid van zijn gebleven) hebben wij ons aangesloten bij de Fortkerk gemeente. Daar is André vervolgens eind 2012 ouderling-kerkvoogd geworden en vanuit die rol specifiek betrokken bij het materiële wel en wee van de 3 kerken en diverse andere gebouwen en begraafplaatsen die horen bij de VPG (Verenigde Protestantse Gemeente).



De Fortkerk in Willemstad Curaçao is dringend aan een renovatie toe van het dak en de muren. Bij stevige regenval is het dak lek en dit veroorzaakt elders in de kerk verf die afbladdert, zout dat de muren aantast en hout dat wegroet. Soms waaien tijdens een kerkdienst (de ramen staan hier tenslotte open tijdens dienst want het is altijd 32 graden) zelfs schilfers in je oog. En vaak moet je je broek of rok afkloppen als je in de bank gezeten hebt of tegen een pilaar hebt gestaan. En onlangs vielen er zelfs twee grote brokken steen op de grond bij het slot van de rechter voordeur van de kerk.

Vorig jaar is door de kerkvoogden de "Stichting Behoud Fortkerk" opgericht om concrete plannen te realiseren voor een dakrenovatie. Dat zou de grootste problemen van dit moment (vocht en aantasting door zout) moeten verhelpen. Op basis van voorlopige offertes eind vorig jaar kwam men uit op een totaal bedrag van ANG 550.000 (ongeveer EUR 235.000) dat benodigd is. Om geld bijeen te brengen is er een prachtige folder ontwikkeld om de sponsoring te ondersteunen. Honderden van deze folders zijn na afloop van de Kerstdienst op het Fortplein (in de buitenlucht!) en op Eerste Kerstdag in de Fortkerk zelf uitgedeeld.



Ook in Leimuiden is een exemplaar bezorgd bij de diaconie van de PG Leimuiden. Hierbij willen wij onze grote dank uitspreken dat de diaconie 1% van de totale renovatiesom voor haar rekening wil nemen. Bij dit bericht kan hopelijk een afbeelding van het dak worden geplaatst. Daarop is te zien dat het dak (aan de regenzijde) er niet goed uitziet en dat diverse shutters in de dakkappen gedeeltelijk kapot zijn. Verder is er een afbeelding van een miniatuur afbeelding van de voorkant van de monumentale kerk (in 2019 bestaat de kerk een kwart millennium, in 1903 is het dak voor het laatst gerenoveerd).

Naast onze grote dank voor de prachtige gift van de diaconie, waarmee ons werk hier ondersteund wordt, willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u allen te bedanken. Dank voor het altijd zeer gastvrije welkom dat wij ervaren als we op zondagochtend in de Dorpskerk te Leimuiden kerken. In februari waren we weer twee zondagen in de kerk en net zoals voorgaande keren worden we dan altijd heel vriendelijk en gastvrij ontvangen. Dank daarvoor!

Warme groeten,  
Diana en André Lorier



## De vacaturebank of in volksmond sponsorveiling!

Een stand op de voorjaarsmarkt (Zat 11 april), begeleid door de clubleiding. Nee, geen loopbaanbegeleiding, ook al zouden we wel wat meer clubleiding kunnen gebruiken, maar het gaat hier om zeer figuurlijke 'vacatures' waar op kan worden geboden. Een vacaturebank waar bezoekers kunnen bieden op items die belangeloos beschikbaar zijn gesteld door mensen die de Clubs & de Kerk een warm hart toedragen. Van een versgebakken appeltaart, een avondje oppassen tot een bosje pioenrozen. Wie aan het einde van de dag het meest heeft geboden, koopt de vacature. De opbrengst gaat naar de Clubs en de Kerk.

Bij deze willen we graag een oproepje doen om een vacature aan te bieden. Het hoeft niet iets groots te zijn, met bijvoorbeeld een 'uurtje strijken' zijn we al heel erg blij. Denk aan;



Heeft u ook iets aan te bieden? Laat het me weten via de mail [sabje65@hotmail.com](mailto:sabje65@hotmail.com) of bel/sms/app naar 0611136720. Alvast heel erg bedankt namens de Clubs!