



Zij hielden koers (I)

'Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.'

Handelingen 2:42

Vlak bij de Erasmusbrug in Rotterdam staat een indrukwekkend 45 meter hoog monument: het koopvaardijmonument 'De Boeg'.

Het is in 1957 onthuld ter gedachtenis aan de moed van alle mannen en ook vrouwen van de Nederlandse koopvaardij in de tweede wereldoorlog. Wat een gevaren zijn er niet geweest voor al die mensen op zee, varende in konvooi: mijnen, duikboten, bommenwerpers...

En toch, zo staat het op de sokkel van het monument als tekst: 'Zij hielden koers'.

Deze mannen en vrouwen hielden vol, en leverden zo een onmisbare bijdrage aan de eindoverwinning.

'Zij hielden koers' - wat een moed, wat een trouw aan de goede zaak spreekt daaruit!

Toen ik dat devies las dacht ik bij mijzelf: wat een inspirerend woord - ook geestelijk, voor je weg als leerling van Jezus.

Op het Pinksterfeest vierden wij de uitstorting van de Heilige Geest.

Op één dag kwamen maar liefst 3000 mensen tot geloof in Jezus als Heer en Verlosser.

En dan zou je misschien denken: na de uitstorting van de Heilige Geest ging het met het geloven eigenlijk 'als vanzelf'.

En ook met de vreugde van het geloof, met het bezield blijven in het geloof.

Maar nee, wij lezen van de eerste christenen in Handelingen 2: 'Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.'

In de vorige vertaling staat: 'Zij volhardden...'

Met andere woorden: het geloof en het blijven geloven kwam niet aanwaaien, het kostte soms moeite, er was strijd.

Maar toch: 'Zij hielden koers'.

In de tijden dat er bezieling was, maar ook in tijden van tegenslag.

In tijden van groei, maar ook in tijden van stagnatie en teleurstelling.

Is dat ook niet heel belangrijk voor ons vandaag?

Kerkdiensten

Zondag 31 mei

Trinitatis

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. M.E. Vroonland, Kampen
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	KIA Zending (1) Erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld
KN-dienst	Elly van Emmerik

Zondag 7 juni

1e zondag na Trinitatis

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	KIA Werelddiaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Nico kalf
Basiscat..	Jelis Verschoof jr.

Na de dienst is er koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd door Wanda en Roos Visser

Zondag 14 juni

2e zondag na Trinitatis

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Zondag 14 juni

2e zondag na Trinitatis

10.30 uur - Campingdienst De Ark

Voorganger	Johan Terlouw
------------	---------------

De Geest helpt ons bij het geloven, Hij inspireert en bemoedigt.

Maar geloven heeft óók alles te maken met trouw en met volharding, koers houden, ook al heb je wind tegen.

In de eerste christelijke gemeente stonden vier dingen centraal: trouw aan het onderricht van de apostelen, trouw aan de onderlinge gemeenschap, trouw aan de bediening van de sacramenten, trouw in het gebed.

Alle die vier dingen willen ons helpen koers te houden op de weg te Leven.

De komende keren wil ik in de meditatie van Op weg graag wat nader ingaan op deze vier zaken.

Voor deze keer de bemoediging: 'Zij hielden koers.' 'Zij bleven trouw'.

Een bemoediging, en tegelijk ook een vraag: hoe is dat bij mijzelf?

Hou ik koers?

Komt de vrucht van de Geest 'trouw' in mijn eigen leven tot bloei?

Doe méé met die eerste christenen die trouw bleven, houd koers op de weg van het geloof, ook als de weg moeilijk is, en wees zo getuige van de eindoverwinning.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Uit de gemeente:

Met de windkracht van de Geest in de rug gaan wij na het Pinksterfeest als gemeente met goede moed verder en graag breng ik u weer even wat op de hoogte van wat gemeentenieuws.

Vieringen en kerkdiensten:

Zondag 24 mei Pinksteren:

In verbondenheid met heel de kerk wereldwijd mochten wij de uitstorting vieren van de Heilige Geest. Wij lezen het Pinksterevangelie uit Handelingen 2: mensen uit allerlei volkeren die in Jeruzalem op het Pinksterfeest aanwezig waren hoorden van de grote daden van God in zijn Zoon Jezus Christus. Op het Kerstfeest ging de hemel open en werd Jezus geboren, de Zoon van de Vader, als de bron van liefde, genade en waarheid voor ons allen. En op het Paasfeest ging als het ware de aarde open: Jezus, gekruisigd om onze zonden, overwon de dood en stond op tot ons behoud.

En op Pinksteren? Op Pinksteren gaat door de kracht van de heilige Geest ons hart open en ok ons verstand zodat wij in Jezus Christus de beloofde Verlosser mogen gaan ontdekken en het verlangen komt Hem te volgen.

Mooi dat het gelegenheidskoor voor en met ons zong, en dat de dienst feestelijk werd begeleid door Jaap Glasbergen (orgel), Iris Huising (piano), Leen de Borst (trompet) en Jesefien Weij - de Borst (dwarsfluit).

Nieuwe ambtsdragers:

Wij zijn heel dankbaar voor het feit dat wij binnenkort weer nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Het zijn: Frans Kooiman (scriba), Clara de Ruiter - Berghout (pastoraal ouderling), Astrid Muijs - van den Wijngaard (diaken) en Arie Voorbij (ouderling-kerkrentmeester). Heel mooi dat zij zich bereid hebben verklaard om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Laten wij hen ook dragen in ons gebed, en dat wij ook onszelf laten gebruiken als levende stenen voor de opbouw van de gemeente. Wij hopen u zo spoedig mogelijk de datum van de bevestiging bekend te maken.

Zieken:

Van hen die bij mijn weten tijdelijk in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijven noem ik u de volgende gemeenteleden:

Willy Piet (Bilderdam 28c), die 6 mei jl. geopereerd werd aan een nieuwe heup is bezig met revalidatie, dit kan gelukkig thuis gebeuren.

Joke Kroon - Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) moest vanwege problemen in haar hoofd 13 mei jl. opgenomen worden in het LUMC; maandag 18 mei jl. is zij verhuisd naar het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp. Joke verblijft op Afd. A3 kamer 1. Veel kracht en goede moed en herstel toegebeden.

Datzelfde geldt ook voor Janny Aniba - Bogaards (Weidelaan 12) die na een hersenbloeding voor revalidatie verblijft in het Rijnlands Revalidatiecentrum, Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden.

Astrid Muijs - van den Wijngaard (Kloofpad 20) die ten gevolge van een eerdere operatie opnieuw in het LUMC moest worden opgenomen is gelukkig weer thuis gekomen. Bij Annie Rietdijk - van der Plas (Griede 23) waren januari jl. bij een controle wat kleine plekjes op een aantal plaatsen in het bot geconstateerd; daarvoor kreeg zij een lichte chemo in de vorm van pillen. Helaas blijkt deze kuur niet het gehoopte effect te hebben gehad. De plekjes zijn groter geworden en er zijn ook op verschillende nieuwe plaatsen uitzaaingen geconstateerd. Annie moet daarom over enige tijd starten met een nieuwe zwaardere chemokuur. Moeilijk nieuws voor haar, haar man en haar gezin. Laten wij als gemeente bidden voor Annie en haar gezin, om vertrouwen en sterkte en dat de kuur goed mag aanslaan!

Zo denken wij aan allen die met hun gezondheid soms ernstige problemen hebben, bezig zijn met onderzoeken en behandelingen etc.. Dat zij de nabijheid mogen ervaren van Hem, die ons dag aan dag draagt (Psalm 68:20b).

Nacht zonder dak:

Een aantal jongeren van de tienerclub en de CJV hebben samen met onze jongerenwerker Paul Smit de nacht van vrijdag op zaterdag 22 naar 23 mei jl. doorgebracht in zelfgemaakte hutten van karton en wat plastic. Dit om zelf één nachtje maar aan den lijve te ervaren wat het lot is van miljoenen straatkinderen op zoveel plaatsen in onze wereld: te moeten leven op straat, zonder veilig en liefdevol t(e)huis. Er werd een mooi bedrag op gehaald van € 248.- voor straatkinderen in Bolivia. Ook is er voor gecollecteerd en heeft de diaconie de collecte verdubbeld. Een mooi initiatief!

Eindexamens:

Voor heel wat jongeren in ons land en ook in onze gemeente waren het spannende weken: velen moesten eindexamen doen. Ook van verschillende jongeren in onze gemeente gold dat.

De meeste examens zijn meen ik nu voorbij en nu is het wachten op de uitslag. Ik hoop dat binnenkort de vlag uit kan! Moge de Heer jullie ook leiden in een keuze voor verder werk en verdere studie, en zoek Zijn weg daarin: 'Vertrouw op de Heer, denk aan Hem bij alles wat je doet, dan zal Hij je helpen', zo staat het in het Bijbelboek Spreuken (3:5).

Huwelijksjubilea:

Op 18 juni as. gedenken en vieren Leen en Corry van der Sar - Lorier (Drechtlaan 40) hun 40-jarig huwelijksjubileum. Zij zullen dit doen in besloten kring.

Drie dagen later, op 21 juni as., hopen Wim en Corrie Kramer - Dol (dr. Stapensestraat 19) 25 jaar getrouwd te zijn.

Beide echtparen feliciteren wij als gemeente van harte, en wensen jullie een fijne dag toe in gezins-, familie- en vriendenkring, en nog veel goede jaren samen met elkaar en wie jullie lief zijn, onder de zegen van Hem, die ons leven draagt.

Tot zover enkele een aantal zaken uit onze gemeente van pastorale aard. In Christus verbonden en een hartelijke groet aan u en jullie allen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen melden dat vier gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt te gaan vervullen in de kerkenraad.

Eerder al heeft Astrid Muijs-v.d. Wijngaard laten weten de bestaande vacature binnen de diaconie in te willen gaan vullen.

Frans Kooiman zal de bestaande vacature van scriba in gaan vullen.

Clara de Ruiters-Berghout zal de functie van pastoraal ouderling op zich nemen, zodat na het vertrek van Willy Piet vorig jaar het team van ouderlingen in de wijk gelukkig weer compleet is.

Arie Voorbij heeft zich bereid verklaard om Pieter Meijer op te volgen als ouderling-kerkrentmeester.

Hiermee zou de kerkenraad weer compleet kunnen zijn. Dat stemt nu al dankbaar.

Mocht u echter bezwaar willen maken tegen de gevolgdere verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van één of meer van de voorgestelde gemeenteleden, dat kan dat, mits u stemgerechtigd bent, schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter van de kerkenraad, Leen van der Sar, Drechtlaan 40 of Postbus 49, 2450 AA Leimuiden. Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk 6 juni a.s. inbrengen.

Korte terugblik vergadering 20 mei 2015

Ds. Jelis Verschoof opende de vergadering met een inleiding naar aanleiding van 2 Timotheüs 1: 3-7 over de gave van de Geest. De kerkenraad heeft van de PKN een boekje ontvangen 'Leiderschap met lef: tien kansen voor de ambtsdrager'. In de praktijk is de kerkenraad vaak een club van gemeenteleden die veel zaken moet regelen en kan het gebeuren dat de kerkenraad zich minder bezighoudt met geloofsverdieping en visieontwikkeling. We proberen hierin een goede balans te vinden. Het boekje 'Leiderschap met lef' gaat over de bereidheid om jezelf in te brengen en te delen in plaats van dat er (alleen) een beroep gedaan wordt

op iemands tijd. Hiervoor is lef nodig. Het woord 'lef' betekent letterlijk 'hart'. Leiderschap met lef is dan ook leiderschap met het hart op de goede plaats. De komende tijd zullen we telkens met elkaar van gedachten wisselen over de 10 thema's/kansen die in het boekje aan de orde komen. De 1e keer zal het gaan over de spiritualiteit van de kerkenraad.

Bij de terugblik op de diensten van de afgelopen periode kwam de wens naar voren om tijdens de Stille Week bij het in- en uitgaan ook daadwerkelijk stil te zijn. Hier zal volgend jaar aandacht voor gevraagd worden. Bij de bijzonderheden komende diensten hebben we vooruit gekeken naar de Pinksterdienst. Verder werd gemeld dat er dit jaar geen overstapdienst voor kinderen van de nevendienst is. Jorico heeft een aantal zaken vanuit het jeugdwerk toegelicht: Nacht zonder dak (inmiddels achter de rug), deelname van een aantal jongeren aan de EO jongerendag en de ideeën die er zijn over de kindernevendienst.

De kerkenraad heeft het beleidsplan uit 2008 geactualiseerd en dit zal binnenkort aan de verschillende commissies en colleges worden voorgelegd met de vraag of zij zich hierin kunnen vinden of dat er wellicht zaken ontbreken.

Met enthousiasme en dankbaarheid heeft de kerkenraad gesproken over de invulling van de vacatures. De verdere procedure om te komen tot bevestiging van de nieuwe ambtsdragers is besproken en hierover leest u elders in Op Weg meer.

De kerkrentmeesters hebben de stand van zaken rondom de sloop van de Oostenkerk en de gesprekken over het Kruispunt toegelicht. Verder zijn er momenten waarop meerdere partijen tegelijkertijd gebruik willen maken van de Ontmoeting en de Dorpskerk. Dit is een goed teken, maar het betekent dat niet altijd aan alle wensen tegemoet gekomen kan worden en er naar alternatieven gekeken moet worden.

Namens de diaconie heeft Leen Overbeek de jaarrekening toegelicht en de kerkenraad heeft de jaarrekening goedgekeurd.

Vanuit het Oecumenisch Beraad meldde Jan Schoenmaker dat Anneke Beenakker (pastor RK Parochie) binnenkort met emeritaat gaat en dat er op 25 september een Oecumenische Vredesdienst gehouden zal worden in de Woudse Dom.

De classis vergadert op 21 mei en Leen van der Sar zal deze vergadering bijwonen. Na de zomer zal ds. Jelis Verschoof onze gemeente vertegenwoordigen in de classicale vergaderingen. Wij maken als plaatselijke gemeente deel uit van de wereldwijde kerk. In de classis komen de buurgemeenten bij elkaar om zaken met elkaar te delen. Aad Treur blikt namens de ACKC kort terug op de goed verlopen Voorjaarsmarkt en hebben we vooruit gekeken naar de boekenmarkt op 12 december.

Zo hebben we weer veel zaken, groot en klein, met elkaar gedeeld en met dit korte verslag bent ook u in grote lijnen weer geïnformeerd.

De kerkenraad

Berichten van de Diaconie en ZWO

Jaarmarkt 10 juni

Op woensdag 10 juni zijn we 's middags als kerk aanwezig op jaarmarkt. Er is een kraam met materialen van het missionair team en er is ook verkoop van planten uit de tuin. De kerk is open voor bezichtiging en er kan als het weer het toelaat koffie en thee gedronken worden op het terras bij de Ontmoeting. De gebruikelijke activiteiten van woensdagmorgen worden verplaatst naar de middag. We rekenen erop dat u bij ons langs komt.

Noodkreet voor vluchtelingen

De PKN heeft de diaconieën gevraagd om extra aandacht te schenken aan vluchtelingen, zowel in Nederland als elders in de wereld. De diaconie heeft hierop besloten extra giften over te maken voor:

- INLIA, partner van Kerk in Actie, die vreemdelingen opvangt in het Transithuis (terugkehrhuis). Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief. In het terugkehrhuis worden deze vluchtelingen opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.
- noodhulpverlening in Syrië en Irak. Al meer dan drie jaar zet Kerk in Actie zich met de kerken in Syrië en de omliggende landen in voor de opvang van vluchtelingen. Helaas blijft opvang noodzakelijk en zijn er nog vele mensen die moeten worden voorzien van een veilig onderdak en de eerste levensbehoeften.

Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie zelf het project Hope op Lampedusa. De Protestantse Kerk op Lampedusa is een project gestart om de vluchtelingen bij te staan door een informatieplek waarbij lobby voor de mensenrechten onder

de aandacht wordt gebracht en opvangkampen voor de vluchtelingen.

Collectes

Zondag 31 mei collecteren we voor Kerk in Actie / zending. Op de Krim, een Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee, wonen ruim 300.000 Krim Tartaren (nu bezet door Rusland). Bijna 50 jaar leefden ze in ballingschap in andere gebieden van de Sovjet Unie. Een deel van de Krim Tataren heeft de islam losgelaten en is in ballingschap christen geworden. Maar ze hebben geen bijbel in hun eigen taal, alleen in het Russisch, de taal van hun overheerser. De afgelopen jaren is met steun van Kerk in Actie, door het Institute for Bible Translation, hard gewerkt aan een vertaling in het Krim Tataars en deze is nu klaar. Kerk in Actie zet zich in om 2000 Bijbels te laten drukken, zodat deze gebruikt kan worden in de kerken op de Krim en door de Krim Tataren thuis. Een Met de opbrengst van de collecte wordt het werk in de Oekraïne en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund.

De collecte op 7 juni is voor het werelddiaconaat. Het thema is 'Geef een fiets aan een gezondheidswerker'. Voor ons is de fiets een alledaags gebruiksartikel. Maar in Kenia kan de fiets levens redden. Veel inwoners van het platteland wonen ver weg van het gezondheidcentrum. Gelukkig komt de zorg naar hen toe. Ruim 800 vrijwilligers van de gezondheidcentra gaan naar de afgelegen dorpen toe. Ze geven medische zorg en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. Dat doen ze lopend. Met een fiets zoude ze veel meer mensen veel sneller kunnen bereiken. Kerk in Actie steunt partnerorganisatie Coop-Africa, die er via Bike4Care voor zorgt dat de 800 vrijwilligers een fiets krijgen en hen leert hoe ze de fiets kunnen onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen voor fietsambulance. Kerk in Actie vraagt of u dit bijzondere werk wilt steunen.

Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung.

Berichten van het Missionair Team

Missionaire werk

Wat houdt 'missionair zijn' eigenlijk in? Als team willen we u/jou zo af en toe meenemen in een stukje bezinning... In deze Op Weg onderstaand stukje van Joost Siereveld.

Het emmertje heeft gaten

Ons emmertje van ons geloof wordt voor velen van ons zondags gevuld. Voor de een elke zondag, voor de ander misschien 1x per maand of nog minder.

We denken dan dat het vullen van het emmertje wel genoeg is om er mee verder te kunnen. Maar de waarheid is dat er veel gaatjes in de bodem van het emmertje zitten waardoor de boodschap weg lekt. Onderzoek wijst uit dat we dinsdags al nauwelijks meer weten dat we zondags naar de kerk zijn geweest, laat staan dat we ons nog herinneren waar het in de dienst over ging, wat de boodschap was.

Het klinkt ongelooflijk, maar zo gek is het niet. We hebben immers allemaal ook een dagelijks leven, een leven buiten de kerk. We hebben bij voorbeeld veeleisend werk, moeten kinderen opvoeden, hebben hobby's, moeten rekeningen betalen, doen vrijwilligerswerk, sporten etc., etc. Te veel om op te noemen. Dat leidt ons af van de boodschap. Het zijn de gaten in ons emmertje.

Dat wil dus zeggen dat we vaker met die boodschap bezig moeten zijn, om hem vast te kunnen houden. Om te zorgen dat ons emmertje elke keer weer gevuld wordt. Dan doen we dus missionair werk voor ons zelf. De kracht van reclame zit hem immers in herhaling.

Als missionair team proberen we met activiteiten buiten de zondagse dienst voor handvatten te zorgen die het voor mensen mogelijk maakt met die boodschap bezig te zijn. Zowel dus bestemd voor kerkmensen als ook voor rand- en buitenkerkelijken.



10 juni: Braderie! Open huis/boekspot vanaf 14.00 uur i.p.v. 10.00 uur

Op woensdag 10 juni a.s. hopen we weer mee te doen met de Leimuidense braderie. Dat betekent dat op die dag het open huis/boekspot niet om 10 uur begint zoals gebruikelijk, maar om 14.00 uur. Hij duurt dan tot 17.00 uur. We hopen op mooi weer, want dan gebruiken we het terras. De boeken liggen dan in een kraam aan de Dorpsstraat. Leenboeken kunnen op die middag gewoon geruild worden zoals altijd.



Agenda

7 juni	11.00 Camping-inloop De Ark, koffie en een gezellig praatje
10 juni	Braderie, open huis/boekspot vanaf 14.00 uur i.p.v. 10.00 uur

Boekspot tips:

- Hans Bouma & Aly Brug, 'Leven als de bomen'. Bomen vertellen ons wat leven is. In aansprekende poëzie en treffende foto's nemen de auteurs ons mee op een wandeling door de seizoenen, en laten ons zien hoeveel bomen ons kunnen leren. Leuk om te weten: Hans Bouma komt 17 april '16 in de Dorpskerk een dienst invullen met muziek en poëzie!

- Hans Groeneboer, 'Erf-goed'. De bijl aan de wortel; Hoe problemen in het verleden wortels kunnen vormen die onrecht voortbrengen in het heden en de toekomst. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Wat kun je doen aan verbetering?

- Kees van der Kooi, 'Tegenwoordigheid van Geest'. Thema's die te maken hebben met het werk van de Geest staan in het middelpunt van de belangstelling. In deze

bundel komt een aantal onderwerpen ter sprake die allemaal met de nieuwe oriëntatie op de Geest te maken hebben. Steeds zijn het uiterst praktische vragen, maar tegelijkertijd worden ze in een bredere theologische context behandeld.

Verder kunt u tot 5 juni nog een aantal mooie cadeauartikelen vinden zoals een hardstenen beeld, kaarsenhouder, kristallen schelp met parel, puzzel, enz. Vanaf woensdag 10 juni (braderie) is er weer een geheel nieuwe collectie te vinden op de kraam (mèt interessante aanbiedingen). Leuk als je de kraam bezoekt!

Hartelijke groet namens het team,
Petra Verschoof.

Overige berichten

1965 - 2015

Dankbaar mogen wij terug kijken op ons 50 jarig huwelijksfeest van 7 mei j.l.. De muzikale verrassing in tuincentrum "Het Oosten", een zogenaamde flashmob waar ook gemeenteleden bij aanwezig waren, de vele kaarten met goede wensen en de felicitaties tijdens de koffie na de dienst van 10 mei j.l. zorgen er mede voor dat wij dankbaar op deze dag terug kunnen kijken.

Cees en Hennie Brus

Gezamenlijke maaltijd donderdag 4 juni a.s.



Donderdag 4 juni is er weer een gezamenlijke maaltijd en iedereen die een hapje mee wil eten is vanaf 17.45 uur van harte welkom in De Ontmoeting. De maaltijd begint om 18.00 uur en zoals altijd wordt er een bijdrage van €3,- gevraagd.

De vorige keer hebben we gevraagd een bijdrage te leveren voor het evangelisatie/ recreatiewerk op camping De Drecht. Heel fijn dat velen aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Hartelijk dank daarvoor!

Als u nog geen bijdrage heeft geleverd en dit wel van plan was, dan kan dit 4 juli alsnog. De actie bestaat uit het inzamelen van prijsjes voor de Bingo en houdbare levensmiddelen (blikken groenten of soep, pakken macaroni, spaghetti of rijst, koffie, thee, snoepjes). Misschien heeft u nog iets in huis dat u voor deze actie kunt missen. Een geldelijke bijdrage is ook mogelijk. Elke gave wordt zeer gewaardeerd!

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 1 juni willen doen?

Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Vertrokken

Emile van Dijk, van Weidelaan 17 naar Oosterstraat 11A te Leiden

Overgeschreven

Mevr. J.M.I. Boer, Leeuwerik 9 naar de Prot. gemeente van Koudekerk a/d Rijn

Uit de omgeving

JONGE TALENTEN BIJ WENSCONCERT "DE GOUWESTEM"

Het mannenkoor "De Gouwestem" o.l.v. Martin Mans sluit ook dit jaar het zangseizoen af met een "Wensconcert" in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan 1 te Waddinxveen. Het mannenensemble "The Martin Mans Formation" zal dan ook enkele optredens verzorgen. Het "Wensconcert" is op maandagavond 29 juni a.s. en begint om 20.00 uur.

Het is een traditie geworden dat aan het Wensconcert van het mannenkoor "De Gouwestem" wordt meegewerkt door "JONG MUZIKAAL TALENT", jonge mensen die graag hun beste kunnen willen laten horen voor een groot publiek. Dit jaar werken mee Marleen Bosma zang, Jos de Water gitaar, Wendy Zondag zang, Tirza Oskam (8 jaar) viool, Annemarie Oskam piano, Job Verdouw (12 jaar) piano en Jan Verzaal orgel.

Al een groot aantal jaren sluit het koor het zangseizoen af met een dergelijk concert, waar altijd grote belangstelling voor is.

Het programma van het mannenkoor bestaat uit louter verzoeknummers en is daardoor uniek, het heeft een speels, onvoorspelbaar karakter en omvat het gehele, uitgebreide repertoire van het mannenkoor welke bestaat uit geestelijke muziek, klassieke muziek en populaire muziek. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden. De opbrengst van de collecte is dit jaar voor de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen.

Het concert duurt tot ongeveer 21.30 uur waarna er gelegenheid is om onder het genot van een hapje en een drankje nog even na te praten en de nieuwe CD "U bent mijn adem" van het mannenkoor aan te schaffen.

Ieder die van zingen houdt is van harte welkom!



Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd

30 mei	mevr. J.P. Treur-Peters, dr. Stapenseastr.33a, 2451 AC Leimuiden
3 juni	dhr. M.J. Prins, Vriezeloop 21, 2451 CP Leimuiden
6 juni	dhr. E. Tijssink, Vriezeloop 49, 2451 CR Leimuiden
6 juni	mevr. S. Brummelkamp-Fokker, Verlaat 33, 2451 ZN Leimuiden
7 juni	mevr. J.A. van Duijn-Sterrenburg, Acacialaan 2a, 2451 XZ Leimuiden
7 juni	mevr. F. Maintveld-van Geest, Burg. Bakhuisenln 74, 2451 AB Leimuiden
10 juni	dhr. J. van Vliet, Ieplaan 29, 2451 BS Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)