



Kamperen

'Wij weten, dat, wanneer de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.'

2 Corintiërs 5:1

Toen onze kinderen klein waren, gingen wij zomers vaak kamperen in Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Er was (en is) daar een gezellige, kindvriendelijke camping met een positieve christelijke sfeer: 'De Betteld'.

Deze zomer zijn wij er na vele jaren opnieuw geweest, en omdat wij 5 juli jl. 30 jaar getrouwd waren, waren alle kinderen met aanhang er tijdens het weekend ook.

Erg gezellig, een soort 'sentimental journey', 'Cadzand revisited'.

Wij troffen het met het weer, maar wij hebben toch ook wel regen gehad. En dan merk je dat een tent, hoe gezellig ook, toch ook z'n beperkingen heeft. Als het langere tijd regent wordt alles klam en vuil, je hebt geen eigen douche en toilet etc...

En uiteindelijk ben je ook weer blij als je teruggaat naar huis. Je kunt er soms zelfs echt naar verlangen.

Dat vind ik één van de bijzondere gevolgen van het kamperen in een *tent*: je waardeert weer des te meer het comfort en de degelijkheid van je eigen *huis*.

De apostel Paulus vergelijkt ons leven hier op aarde met het wonen in een tent.

Hoe mooi ook, hoe fijn en gezellig het wonen in die tent van ons aardse bestaan ook kan zijn - er komt toch eens een einde aan.

De vergankelijke tent van ons aardse leven wordt afgebroken.

En toch zegt Paulus: 'Verlies de moed niet, want als je je leven hebt afgestemd op Jezus Christus, mag je weten: ook al wordt je aardse tent afgebroken, er is je door Zijn goedheid en genade een woning bereid'.

Een eeuwig huis, door God zelf gemaakt, het Huis van de Vader met vele woningen.

Dát is het uitzicht, de hoop, de troost waar het geloof in Christus van spreekt en die het geloof in Hem ons aanbiedt.

En toen dacht ik bij mijzelf: als wij 'gewoon' kamperen in onze tent, verlangen wij na verloop

Kerkdiensten

Zondag 30 augustus 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderlingen	Jan Schoenmaker
Collecten	KIA project CARDS (1) en Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Ineke Griffioen

Zondag 6 september 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderlingen	Ineke Griffioen
Collecten	Plaatselijk Jeugdwerk (1) en erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jelis Verschoof jr
Basiscat	Gert Rietdijk

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Eric en Janneke Roggeveen.

Zondag 13 september 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

van tijd meestal naar het comfort en de geborgenheid van ons huis.

Maar hoe is dat eigenlijk *geestelijk*?

Is het geestelijk niet juist zo vaak *omgekeerd*?

Is het geestelijk niet juist zo vaak dat onze aardse *tent* ons één en al geworden is, en dat wij dat eeuwige *Huis* van God vergeten?

Paulus bemoedigt ons, wekt ons op, roept u en jou en mij op: aanvaard je leven in je aardse tent dankbaar, leeft daarin tot zegen voor je naaste en tot eer van God.

Maar vergeet niet dat eeuwige Huis van God, ga daarheen op weg door het geloof in en een leven met Jezus Christus.

Wat een licht valt er over het leven in je vergankelijke aardse *tent*, ook wanneer het daar donkerder wordt - als je je door het geloof in Christus daarheen onderweg weet: naar 'dat gebouw van God, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.'

ds. Verschoof.

Uit de pastorie, Kerklaan 60**Ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Nu de vakantieperiode weer voorbij is, het nazomer is en de scholen weer begonnen zijn, wil ik graag met u en jullie voor de eerste keer na de zomer weer stil staan bij wat er in onze gemeente in de afgelopen periode is gebeurd. En wij kijken ook al wat vooruit, naar plannen voor het nieuwe seizoen. Ik begin met gemeenteleden die te maken hadden en hebben met ziekte.

Zieken:

Arie Kooij (Scholekster 33) die na een heupoperatie een tijd voor revalidatie verbleef in 'De Brug' van het Alrijne Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn, is inmiddels weer thuis. Wij hopen dat het lopen nu weer beter mag gaan.

Corry ten Hoop - Hordijk (Drechtlaan 70) verblijft nog in verzorgingshuis Woudsoord te Woubrugge (Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge). Met ingang van 1 september as gaat zij echter naar Woonservicecentrum 'Zuidervaart' in Alphen aan den Rijn (Zuiderkeerkring 2 2408 TW Alphen aan den Rijn). Opnieuw een verandering van woonplek dus, veel sterkte toegewenst.

Piet Vroonland (Verpleeghuis Overrhyn, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden - afdeling 'De witte singel kamer 1104) moest ivm gezondheidsproblemen in het ziekenhuis worden opgenomen; maandag 24 augustus jl. is hij weer thuisgekomen.

Agnes Hogenboom (Oostban 7) heeft op 7 augustus jl. haar heup gebroken, allemaal heel erg naar. Zij is naar het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gebracht en heeft daar twee weken gelegen. Nu is zij weer thuis. Heel veel sterkte en dat het toch weer een beetje beter mag gaan.

Janny Aniba - Bogaards (Weidelaan 12) die 18 maart jl. door een hersenbloeding getroffen werd en na een kort verblijf in het LUMC lange tijd in het Rijnlants Revalidatiecentrum in Leiden verbleef voor revalidatie en therapie, is na precies 5 maanden vrijdag 21 augustus jl. definitief thuisgekomen. Wij zijn blij en dankbaar dat het zover mocht komen en wensen haar samen met haar man Will, kinderen en kleinkinderen alle goeds toe voor de toekomst.

Mevr. Gerrie Geitenbeek - de Vries is eind juli verhuisd van Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer naar Zorgcentrum 't Kloosterhof', afdeling de Bloemenhof, kamer 201, Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer. Wij wensen haar toe dat zij zich ook in haar nieuwe woonstek gedragen mag weten door de trouw van onze Heer.

Zo wensen wij alle hierboven genoemde gemeenteleden, maar ook alle anderen die thuis met moeiten rond hun gezondheid te maken hebben veel sterkte toe en zo mogelijk een goed herstel.

Twee leden van onze gemeente zijn in de afgelopen periode overleden: op zaterdag 25 juli jl. overleed Dirkje van Tol - Baartman uit Woonzorgcentrum 'Rustoord' in

Lisse, en op maandag 10 augustus jl. ging heen Anna Jacomina Rietdijk - van der Plas (Griede 23).

Na dit gemeentenieuws volgt een in memoriam.

Kerkdiensten:

Zondag 13 september as. hopen wij de maaltijd van de Heer te vieren. Een kerkvader uit de vierde eeuw, ene Gregorius van Nyssa, noemde het avondmaal een 'geneesmiddel tegen de dood'. Als wij brood en wijn ontvangen mogen wij stilstaan bij het volbrachte werk van Christus, die de dood overwonnen heeft, én wij mogen ook delen in het nieuwe leven dat Hij geeft. Zo is de viering van het avondmaal en het ontvangen van brood en wijn steeds weer een versterking van het geloof en ook een aansporing om op de weg van het geloof te volharden. Christus nodigt ons aan tafel, laten wij dan ook komen. Een gezegende viering toegewenst!

Zondag 20 september as. is het de jaarlijkse startzondag. Het thema is 'Goede Buren', een thema dat is aangereikt door onze landelijke kerk. Het is echt een dienst voor iedereen, jong en oud(er): met aandacht voor de kinderen, voor de jongeren, voor de volwassenen, de ouderen, er is een gelegenheidskoor, andere bijdragen - het belooft een mooie dienst te worden. Komt u, kom jij ook?! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Voor onszelf, maar vooral ook voor de Heer van de Kerk, die wij met onze komst eren en dienen. Na de kerkdienst is er een mooi vervolgprogramma waarover u elders in deze en in de volgende Op Weg kunt lezen.

Huwelijksjubilea:

Op 25 juli jl. waren Andreas en Tilde Eggerding -Welink (Griede 11) 40 jaar getrouwd.

En 15 september as. hopen Cor en Tiny Kinkel - den Heijer (Peppelhof 29) hun 60-jarig huwelijksjubileum te kunnen gedenken en vieren. Reden tot vreugde en ook tot dankbaarheid jegens Hem die ons leven draagt! Wij wensen u een feestelijke dag toe, en nog vele goede, gezegende en hopelijk gezonde jaren samen met wie u lief zijn.

Terug uit Bolivia:

Gertjan en Luz van den Berg zijn 4 augustus jl. definitief in ons land aangekomen. Samen met hun kinderen Camila, Gabriel en Carmen wonen zij nu tijdelijk aan de Dorpsstraat 23. Met ingang van 1 oktober zullen zij vandaar verhuizen naar een woning aan de Westban. Camila, Gabriel en Carmen zijn nu begonnen op 'De Schakel'. Dat zal best wennen zijn, maar het gaat zeker lukken, en wij mogen daarbij ook bidden om de hulp van de Heer. Wij wensen jullie in ons midden een heel goede tijd toe, wees van harte welkom en moge de Heer jullie weg leiden.

Sloop Oostenkerk:

Inmiddels heeft u kunnen zien dat de Oostenkerk gesloopt is, en het puin is afgevoerd. Ik heb in mijn bureaula nog steeds een sleutel van de toegang tot de kerk, maar die kan nu weg! Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere plannen rond het nu braakliggende terrein en 'Het Kruispunt'.

Tenslotte:

Na de startzondag beginnen weer een aantal activiteiten op het gebied van kringenwerk. Over twee hiervan leest u na dit gemeentenieuws: de Basiscursus geloven 7 + 1 en een Bijbelgesprekkring 'Als pelgrim onderweg'. Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Dirkje van Tol - Baartman

Op zaterdag 25 juli jl. heeft de HERE tot zich genomen Dirkje - 'Dit' - van Tol - Baartman uit Woonzorgcentrum 'Rustoord' in Lisse, drie dagen vóórdat zij 93 jaar geworden zou zijn.

Dirkje Baartman werd geboren op 28 juli 1922 in Lisserbroek. De eerste echtgenote van haar vader Huig Baartman overleed op jonge leeftijd, hij bleef met twee jonge kinderen achter, en hertrouwde met Petronella Schooneveld. Uit dat huwelijk werd Dirkje geboren.

Zij trad 26 juni 1946 in het huwelijk met Arie van Tol uit Weteringbrug, en kwam zo daar te wonen. Later verhuisde het gezin naar de Leimuiderdijk 354. Samen mochten Arie en Dit van Tol 6 kinderen krijgen. Groot was het verdriet toen hun dochtertje Gerie op 10-jarige leeftijd overleed als gevolg van een ongeluk. De foto van een mooi meisje met een grote strik in het haar stond duidelijk zichtbaar in de kamer van mevrouw van Tol in 'Rustoord'.

25 Jaar geleden overleed haar echtgenoot en ging de weg verder zonder hem. Zo zijn er heel wat moeitevolle perioden in haar leven geweest.

Geleidelijk aan nam haar gezondheid af; toen ik haar voor het eerst ontmoette zag ik een vrouw die erg gebogen ging ten gevolge van een ernstige vergroeiing. Kort voor mijn vakantieperiode, begin juli was ik nog bij haar; zij had net voor haar lichamelijke situatie een speciaal aangepaste stoel gekregen, om wat verlichting in haar situatie te brengen.

Persoonlijk heb ik haar ervaren als een vrouw die ook die moeizame laatste jaren haar weg echt mocht gaan in geloof. Verschillende keren hebben wij samen een deel van Psalm 42 gelezen, waarin het gaat over het vertrouwen en de hoop op de levende God. Uit dat vertrouwen mocht zij leven, zij vond er echt steun en houvast in. En vanuit dat geloof heeft zij ook altijd trouw meegeleefd met onze kerkelijke gemeente.

De afscheidsdienst, vrijdag 31 juli jl. in de Sprengkerk te Oude Wetering, waarachter ook haar man en dochtertje Gerie begraven liggen, werd geleid door ds. A. Vermeij - de Jong, ouderenvastor van 'De Bron' in Alphen aan den Rijn. In de dienst stond de dankbaarheid centraal voor

wie zij voor haar gezin is geweest: een heel lieve en zorgzame moeder, met een luisterend oor, die er altijd wás. In de afscheidsdienst werd ook genoemd hoe zij hield van lezen, van handwerken, en hoe zij ondanks alle hobbels op haar levensweg, bij God steun zocht en vond, dat thuis ook uitstraalde en haar kinderen daarin ten voorbeeld was.

In de dankdienst voor haar leven werd stilgestaan bij Psalm 139, bij de trouw van God die haar kende nog voordat zij was geboren, en die haar droeg heel haar lange levensweg.

Aan die lange weg is nu een einde gekomen. Wij mogen toch zeggen: 'Zij is verlost'. Het zal vooral voor haar zoon Huig een hele verandering zijn: dagelijks zocht Huig trouw moeder op. Wat heeft haar dat goed gedaan! Voor hem, en voor de andere kinderen is er nu de tijd van herinnering, van terugzien maar ook van vooruit mogen zien. Moge de Heer hen, de kleinkinderen en alle anderen die zich met Dit van Tol - Baartman verbonden wisten, tot steun en sterkte zijn en hen geleiden op zijn wegen van goedheid en zegen. Om de woorden aan te halen waarmee Psalm 139 afsluit: 'Leid hen, leid ons op de weg die eeuwig is.'

ds. Verschoof

In memoriam**Anna Jacomina Rietdijk - van der Plas**

Op woensdagavond 12 augustus jl. bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Annie Rietdijk - van der Plas, echtgenote van Arjan Rietdijk. Wij wisten dat Annie ernstig ziek was, dat zij bezig was met een zware chemokuur van 6 behandelingen, dat het onzeker was wat de uitwerking van die behandelingen zou zijn.

24 Jaar geleden was er bij haar borstkanker geconstateerd, maar het was toen gelukkig weer goed gekomen. Ongeveer 7 jaar geleden was het ook spannend geweest, ook daarvan was zij hersteld, maar in november 2013 werd er toch opnieuw iets ontdekt dat niet goed was. Ik herinner mij hoe Annie een keer zei: 'Ik denk niet dat ik oud zal worden'- maar tegelijkertijd ging zij er toch voor, met goede moed, vertrouwend, positief. Maar helaas hebben uiteindelijk alle behandelingen van de laatste periode toch niet mogen baten. Opeens, de laatste weken ging het heel snel. Zoals haar zoon Bart in de afscheidsdienst zei: in enkele weken tijd veranderde de hoop van jaren in maanden, in weken, in dagen...

Zo is Annie overleden, omringd door Arjan en haar kinderen, op maandag 10 augustus jl., in de leeftijd van 58 jaar. Wat een verdriet voor hen bovenal, voor de moeder van Annie mevrouw Van der Plas, haar broer Tinus en voor állen die van haar hielden.

Boven de rouwkaart staat een woord van Jezus: 'Kom tot Mij, allen die vermoeid zijn, en Ik zal u rust geven'.

Persoonlijk heb ik Annie ruim 2½ jaar mogen meemaken als scriba van onze gemeente: werk dat zij altijd heel zorgvuldig, professioneel, en met haar hart deed. Zij had altijd een positieve inbreng, en deed haar werk als scriba ook merkbaar vanuit haar liefde voor de Heer van de kerk. Annie en Arjan zijn ook samen met ons mee geweest op de gemeentereizen vanuit Leimuiden naar

Israël in 2012 en naar Rome in 2014, wat bewaren wij daar goede herinneringen aan!

Voor mij houd ik Annie in gedachtenis als een vrouw die naar mijn beleving blijmoedig en gelovig, positief nuchter in het leven stond; wij zullen haar als kerkelijke gemeente allemaal missen!

Heel veel mensen waren bijeengekomen om vrijdag 14 augustus jl. afscheid van haar te nemen in de Dorpskerk en zo van hun meeleven met Arjan, de kinderen en kleinkinderen, de familie Van der Plas en de familie Rietdijk te betuigen.

Marja van Gaalen - van Veen heeft de afscheidsdienst geleid. Linda, Bart en Marieke en Harvy vertelden wie Annie voor hen als moeder is geweest. Uit wat zij zeiden sprak grote liefde voor wie zij voor hen is geweest, ook samen met Arjan als vader: een heel lieve moeder, thuis heel gezellig en veilig, altijd heel betrokken op hen als kinderen en de kleinkinderen, niet oordelend, met humor, wat kijken de kinderen met dankbaarheid op haar terug. Ook uit de woorden van schoonzus Annet Rietdijk-Wesselius sprak veel hartelijkheid en verbondenheid.

Marja van Gaalen heeft een heel mooie meditatie gehouden n.a.v. Prediker 3 en Openbaring 21:1-6, en betrok daarbij ook het gedicht 'footprints in the sand' ('een droom die geen bedrog is') dat bij Arjan en Annie thuis hing: God die met ons bewogen is, onze tranen ziet en drogen zal, die ons door alles heen tóch altijd nabij is in Jezus, de Immanuël.

Moge de God de Vader, in Jezus zijn Zoon, door de hulp van de Geest Arjan, de kinderen en kleinkinderen, de familie Van der Plas en de familie Rietdijk en allen die van Annie hielden en haar zullen missen tot steun en sterkte zijn. En moge de nagedachtenis aan Annie Rietdijk - van der Plas tot zegen zijn.

ds. Verschoof

Bijbelgesprekskring 'Als pelgrim onderweg'

Als mensen zijn wij onderweg, en in de Bijbel lezen wij: je mag onderweg zijn als pelgrim, je mag je in je leven onderweg weten naar 'de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is' (Hebreeën 11:10).

In het Oude Testament staat een bundeltje liederen die speciaal over dat onderweg zijn gáán, de zgn. 'Bedevaartsliederen': Psalm 120 t/m 134.

Wij hopen ongeveer 7 keer met elkaar met deze Psalmen bezig te zijn en vooral ook te kijken, wat zij voor ons leven onderweg vandaag betekenen. De gesprekskring is op donderdagochtend in de Ontmoeting van 10.00 tot 11.30 u.. Het mooi en verrijkend om je samen te laten bemoedigen en inspireren door het levende Woord van God. Maakt u van deze

gelegenheid gebruik, iedereen van harte welkom!

De geplande data zijn: DV donderdag 1 oktober, 22 oktober, 12 november, 10 december en in 2016: 21 januari, 4 februari, 18 februari en eventueel nog 3 maart.

Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'

Ook dit nieuwe seizoen gaat weer de interessante en leerzame 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1' van start.

Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal thema's, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stille zoeken in het gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst.

Deze thema's zijn ontwikkeld door het Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland.

Elke avond wordt ingeleid met een kort aansprekend filmpje dat over het thema van die avond gaat. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek. Het accent ligt op ontmoeting met elkaar en met God.

De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar een 'upgrade' van zijn of haar geloven, en voor wie een stukje verdieping zoekt.

Wij gebruiken bij de kring het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo.

De cursus is steeds op dinsdagavond en hier zijn alvast de data: op dinsdagavond 13 oktober,

3 november, 17 november, 8 december, 12 januari 2016, 26 januari, 9 februari, en 23 februari,

steeds van 20.00u tot max. 22.00 u.. Voor info: ds. Verschoof, tel. 701081. Iedereen die interesse heeft van harte welkom!

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Gezamenlijke maaltijd

donderdag 3 september a.s.



Na een korte zomerstop staat de maaltijdgroep weer in de startblokken om donderdag 3 september een smakvolle maaltijd te verzorgen. Iedereen die een hapje mee wil eten is vanaf 17.45 uur van harte welkom in De Ontmoeting. De maaltijd begint om 18.00 uur en zoals altijd wordt er een bijdrage van €3,- gevraagd.

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 31 augustus willen doen?

Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Diaconie

Zo na de mooie zomermaanden laat ook de diaconie weer van zich horen. We hebben afgesproken dat we de eerstvolgende gemeenteavond aan u zullen vragen wat u vindt van de manier waarop we aandacht besteden aan de collectes, zowel via Op Weg als tijdens de kerkdienst. Het kan best zijn dat u suggesties heeft. Natuurlijk kunt u dat ook eerder kwijt. U weet de weg op het kerkelijk erf.

Stichting Amandi Thuis

Wij kregen bericht dat de Stichting VPZT Kaag en Braassem (werkgebied voormalig Alkemade) en de Stichting Hospicegroep Jacobswoude (werkgebied voormalig Jacobswoude) per 1 juli 2015 samen verder gaan onder de naam Stichting Amandi Thuis. Het gaat om Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Er wordt ondersteuning geboden in heel Kaag en Braassem aan ernstige zieke mensen thuis in de laatste levensfase. Steeds meer mensen willen thuis blijven als ze weten dat ze gaan sterven. Vaak nemen familie of naasten (mantelzorg) de zorg voor de ernstig zieke van zelfsprekend op zich. Soms is het echter geestelijk en lichamelijk te zwaar om deze ondersteuning vol te houden. Als deze situatie zich voordoet, kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn. Met geschoolde vrijwilligers biedt **Amandi Thuis**, zo nodig en desgewenst, aandacht en ondersteuning. Amandi betekent liefdevol en is ook de naam van het Hospicehuis in oprichting, waarmee in de toekomst nauw zal worden samengewerkt. Meer informatie vindt u op www.amandi-thuis.nl

Collectes

Op zondag 30 augustus is de eerste collecte voor het Kerk in Actie project 'CARDS - onderwijs voor Dalits

kinderen in India'. Er is geen plaats voor een kind. Iets dat in India aan de orde van de dag is. Duizenden Dalit kinderen worden gediscrimineerd en buitengesloten. 'Dalits' betekent vertrapte of verdruchte. Dalits vallen buiten het Indiase kastensysteem en worden kastenlozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. De organisatie CARDS wil dat Dalit kinderen volwaardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt CARDS huiswerkbegeleiding muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Het gaat om één van de projecten van KINDEREN IN DE KNEL, die wij als PGL steunen. Wij gaan kijken of er een recent filmpje kunnen vinden die we dan tijdens de collecte willen laten zien. Meer informatie www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen

Op 6 september is een collecte voor het plaatselijk jeugdwerk. Onze jongerenwerker Paul Smit schreef op ons verzoek het volgende: woensdag 23 september begint het jeugdseizoen om 18.00 uur met een pannenkoeken speurtocht voor alle jeugd in Leimuiden. De precieze data van alle activiteiten komen nog in OP WEG te staan. Dit jaar zetten we in op samen ontspannen, ontwikkelen en ontdekken wat een christelijke gemeenschap voor elkaar kan betekenen. Ontspannen doen we op de clubs, de Jongensclub, de Meidenclub, de Tienerclub met 't Hok avonden. Bij ontwikkelen gaan we in gesprek met de vragen "Vind ik dat ook?" en "Wat kan ik 'r mee?" bij ideeën over hoe je jezelf kunt ontwikkelen vanuit Bijbelse gedachten. In het ontdekken draait het vooral om dingen samen doen die misschien niet zo voor de hand liggen. Dat kan tijdens de Tienerpreek, de Taizé reis, de Paaswake, de Nacht zonder Dak en de EO Jongerendag. Genoeg te doen om uw hulp in tijd en geld te vragen.

Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurink



Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd

31 aug	mevr. B.J. Verhorst-Ouwerkerk, Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden
1 sept.	mevr. W.H. Voorbij-van Dijk, Vriezkoop 67, 2451 CR Leimuiden
04 sept.	mevr. M.A. van Vliet-Bon, leplaan 29, 2451 BS Leimuiden

Gebedssamenkomst.

Nu de zomer vakantie voor velen achter de rug is, willen ook wij weer beginnen met op de eerste vrijdag van de maand op 4 september weer beginnen met een gebedssamenkomst.

Wat is een gebedssamenkomst?

Wij willen 1x per maand bij elkaar komen om met elkaar te bidden voor al de noden in de wereld, en voor onze eigen gemeente.

Hoe ziet zo'n samenkomst eruit?

Wij beginnen met een warm welkom naar elkaar. We lezen een stukje uit de bijbel en van daar uit een korte verklaring uit een dagboekje. Dan zingen we een lied dat aansluit op de bijbellesing en een lofprijzing is voor onze God.

Daarna verzamelen we de gebedsintenties, van elkaar.

En dan volgt eerst een korte stilte, dan de gebedsintenties en we sluiten gezamenlijk af met het Onze Vader.

Als u ook met ons mee wilt bidden, kom dan naar de vrijdag avond 4 september vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur in de Ontmoeting.

Iedereen is welkom.

Namens de groep van de gebedssamenkomst.

Willy Piet

 Agenda	
Do 3 sept	17.45 uur de Ontmoeting Gezamenlijke maaltijd
Vr 4 sept	19.30 uur de Ontmoeting Gebedssamenkomst
Zo 20 sept	STARTZONDAG

Startzondag 20 september 2015.

Op zondag 20 september houden wij weer de jaarlijkse startzondag aan het begin van het kerkelijk jaar. Deze zondag is tevens een bevestiging van onze verbondenheid met elkaar, en bepaalt ons bij waar wij voor leven en in geloven. Het thema is goede burenen. Het is bedoeling dat we de lokale gemeenschap bekend maken met de kerk. We zijn als voor bereidingsgroep al 2 keer bij elkaar geweest om voor een goede invulling te zorgen. In de dienst, waarin ds. Verschoof voorgeeft, zal aandacht zijn voor jong en oud. Er is muziek en film en er is een optreden van het gelegenheidskoor. De invulling voor de KND vindt ook na de dienst plaats. Na de dienst zijn er 3 verschillende activiteiten, waaraan u kunt deelnemen, maar u mag natuurlijk ook blijven zitten om elkaar te ontmoeten en te spreken. Daarna is een drankje en hapje en vindt de afsluiting plaats. De afsluiting is rond 13.00 uur. In een volgende OP WEG komen we nader op deze feestelijke zondag terug. Reserveert u de deze datum alvast, we rekenen op uw aanwezigheid.

Namens de voorbereidingsgroep startzondag,
Johan Schuurin.

	<p>Kerkelijk Bureau</p> <p>Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Tel 508 831 - E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
---	--

Mutaties**Overleden**

25 juli

Dirkje van Tol-Baartman,
zorgcentrum 'Rustoord' te Lisse,
in de leeftijd van 92 jaar

10 augustus

Anna Jacomina Rietdijk-van der Plas,
Griede 23,
in de leeftijd van 58 jaar

Vertrokken

Iris Huising, van Tuinderij 48 naar Oude Wetering
mevr. A.G.J. Oosterwijk, van Meerewijk 96 naar Veen
Kees Jan van Klink, van Oostban 13 naar Alphen a/d Rijn

Verhuisd

Yvonne Spek-van der Boon en gezin, van Bilderdam 16a
naar Veldesdoorn 13 te Nieuwveen
Jolanda Groot en gezin, van Maystraat 1D te Den Haag
naar Noordenburglaan 42 te Voorburg
Gertjan van de Berg en gezin, vanuit Bolivia naar
Dorpsstraat 23 te Leimuiden

Vredesweek 2015

De Vredesweek 2015 wordt gehouden van 19 t/m 27 september. Zoals ieder jaar sluiten we de Vredesweek af met een Vredesdienst in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude.

Deze gezamenlijke dienst wordt georganiseerd door de Sint Jan de Doperkerk, de Protestantse Gemeente van Rijnsaterwoude en de Protestantse Gemeente van

Leimuiden.

Het thema voor de Vredesweek is VREDE VERBINDT. We zullen in deze dienst dan ook stilstaan bij het werken aan vrede, vrede met jezelf, met je naaste, met God.

Voor veel mensen is die vrede nog lang niet aangebroken; ze zitten in de put, voelen zich ellendig, het is donker om hen heen.

Wij nodigen u van harte uit, om deze dienst met ons mee te vieren die om 19.30 uur begint. Voorganger: Jan Schoenmaker en Mw. Carla van der Geest. Organist: Cock Zwaan.

De Oecumenische Werkgroep van Rijnsaterwoude en Leimuiden.

Barbecue 2015.

Zoals we gewend zijn houden we op zaterdag 3 oktober de jaarlijkse barbecue. Oorspronkelijk was de barbecue alleen voor de vrijwilligers, maar het is nu uitgegroeid tot een totaal kerkelijk gebeuren. Na intern overleg is komen vast te staan dat de financiële opbrengst vanuit de melkbus ontoereikend was. Er moest vanuit de kerk worden bijgepast. Daarom is bedrage vastgesteld op tenminste € 10.--. Kunt u meer bijdragen dan graag. Het is u vast bekend dat de kerk heel zorgvuldig met financiën moet omgaan. U vraagt zich misschien af zo laat in het jaar. Dat komt mede doordat in september een groot aantal gemeenteleden meegaan met de reis naar Griekenland georganiseerd door de fam. J. Verschoof. In een latere OP WEG komt een formulier met meer informatie en waarmee u zich opgeven. Houdt u de datum alvast vrij.

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timoteüs 6 : 12)

Jaren geleden was bovenstaande tekst mijn belijdenistekst.. Vandaar dat onderstaande regels bij mij opkwamen.

Piet Rietdijk Sr.

DE GOEDE STRIID .

Mens sta toch op en strijd de goede strijd,
waartoe je toch geroepen bent in 't leven.
Wil steeds een goed getuigenis gaan geven.
God is het die je inspireert en begeleid,
en daarmee wordt je zelf dan ook verblijdt.

A.M.Peer

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl	
Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172 701081 – mobiel 06 25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@plantet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba:Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551 penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl
Col. v Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404
OpWeg redactie E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl	
De 'Op Weg' verschijnt twee wekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.	
Bezorging Joke Rietdijk (509427)	
KopijEindredactie Hans Notenboom(507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)	