



Bij de opticien

'HEER, verlicht mijn ogen!'

Psalm 13:4b

Onlangs las ik een verhaal van ds. André F. Troost over een man die naar de opticien ging voor een nieuwe bril.

Hij zag een mooi model, zette het op, en wat zag hij? Overall waar hij maar keek zag hij geen mensen meer, maar bankbiljetten, muntstukken, bankgebouwen met uitnodigende openstaande deuren.

'Wat is dit voor een bril?', vroeg de man verbaasd.

'Dit is het model "Big Money" meneer', antwoordde de opticien, 'een veel gevraagd model'.

De man zette de bril af en pakte een ander model, dat er ook leuk uitzag.

Kijkend door dit model vielen hem niet de gewone mensen op, maar vooral de luxe huizen, de dure auto's, de mensen met een hoge opleiding.

Desgevraagd bleek dat dit model bril 'Prestige' heette.

De man probeerde vervolgens nóg een bril die er ook wel trendy uitzag.

Met deze bril zag hij de mensen scherp, maar hij zag vooral hun slechte, negatieve dingen, hun donkere, verkeerde dingen - door deze bril werd opeens heel de wereld donker.

'Zo'n bril wil ik niet', zei de man, 'ik word er somber van!'

En toen hij even naar de naam van het montuur keek zag hij het merk van de bril: 'Critique'.

Toen zei de opticien: 'Mag ik u een goede bril aanraden? De vorm is misschien niet zo opvallend, maar misschien staat hij u juist wel heel goed!'

De man zette de bril op en zag meteen goed en helder.

Hij zag alle mensen met hun tekort, maar vooral óók met hun goede, positieve kanten.

'Wat is dit voor een bijzondere bril?', vroeg de man.

'O', zei de opticien, 'deze is van het merk "Con amore" - "Met liefde" betekent dat.

En het bijzondere van dit merk is: u krijgt deze bril gratis, de bril is al voor u betaald, kijk maar op het prijskaartje, het staat erop: Deze bril "Con amore" is voor u gemaakt en betaald.'

'Nou', zei de man, 'deze bril neem ik dan graag, hij past mij prima!'

'Graag', antwoordde de opticien, 'maar zal ik er wel een poetsdoekje bijdoen?'

Kerkdiensten

Zondag 11 oktober

4e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	KIA project AGREDS (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muyden
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in kloostergang / De Ontmoeting

Zondag 18 oktober

5e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	Sponsoring bed Zambia (1) Erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld
KN-dienst	Jelis Verschoof jr.

Er wordt koffie geschonken in De Ontmoeting door Astrid en René Muijs

Zondag 25 oktober

6e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	KIA Werelddiaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in kloostergang / De Ontmoeting

Zondag 1 november

7e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Het is namelijk wel belangrijk dat u elke dag zelf de glazen even oppoetst.'

Blij ging de man met zijn nieuwe bril "Con amore" de winkel uit.

Hij zag weer helder, de wereld zag er nu anders, beter, vreugdevoller uit.

Toen hij de winkel uitliep dacht hij bij zichzelf: 'Hoe héét deze opticien eigenlijk?'

Hij draaide zich om en zag bij de winkeldeur een klein bordje met daarop de naam van de opticien: E. van Gelie.

Dus als ook u een goede opticien zoekt, door wie je goed, met verlichte ogen kunt gaan zien, de wereld er beter, vreugdevoller gaat uitzien, dan weet u waar u terecht kunt: bij opticien E. van Gelie!

ds Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Uit de gemeente

Terug van onze 10-daagse gemeentereis in het voetspoor van de apostel Paulus door het vasteland van Griekenland weer enkele berichten vanuit de gemeente.

De vieringen van de komende tijd:

Ik noem graag nog een keer het Jongeren-event 11 oktober as.:

Deze is voor jullie, jongeren van onze gemeente en jongeren uit de gemeenten in de regio. De 'PlusBAND' uit Zevenhoven verzorgt muziek en zang, en Ramona van den Hoed heeft een verhaal over het onderwerp: 'Blessed2beablessing'. Ramona is medewerkster bij JOP, het jeugd- en jongerenwerk van onze landelijke kerk. Ook zijn er activiteiten en de inwendige mens wordt niet vergeten. De Ontmoeting is open vanaf 14.30 u. en het programma zelf begint 15.00 u. Wij ronden zo 17.00 u. af. wees welkom!

Zondag 25 oktober as. is het de Nationale Bijbelzondag. Deze jaarlijks terugkerende zondag is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap. Wat is de Bijbel belangrijk als 'brood voor je hart'. Het thema van de Nationale Bijbelzondag is Marcus 10:13-16: 'Jezus laat de kinderen bij zich komen'. Graag wil ik dit thema in de dienst laten meeklinken.

Zieken:

Astrid Muijs - van den Wijngaard (Kloofpad 20) moest als nazorg van haar vorige operatie in april jl. nog een keer in het LUMC een operatie ondergaan. Zij is gelukkig weer thuis.

Ook Nico Bos (Hoofdweg 174 Kudelstaart), die i.v.m. hartklachten opgenomen moest worden in het Spaarneziekenhuis te Hoofddorp, en daar gedotterd is, is weer thuisgekomen, dinsdag 29 september jl.

Naast deze beide gemeenteleden noem ik ook hen die thuis ernstige gezondheidsproblemen hebben door ziekte of ouderdom. U allen veel sterkte toegewenst en kracht van Omhoog.

Overleden:

Op maandag 14 september jl. is overleden zr. Lijnie Tukker - Dompeling uit Woonzorgcentrum 'Parkwijk' in Hillegom. Na dit gemeentenieuws volgt een in memoriam.

Het nieuwe Welkomboekje:

Het nieuwe Welkomboekje 'De Ontmoeting - Dorpskerk - Jaarprogramma 2015/16' is gedrukt en ziet er weer mooi,

verzorgd en kleurig uit. Het wordt deze week in heel Leimuiden huis aan huis verspreid. Er staan allerlei mooie initiatieven en mogelijkheden in. Wat kan het verrijkend zijn een gesprekskring te volgen, een lezing te bezoeken, samen met anderen een geestelijk opbouwend boek te lezen. Wij hopen dat er veel van het aanbod gebruik gemaakt zal worden!

Gemeentereis door Griekenland:

Van 22 september t/m 1 oktober hebben Petra en ik samen met 31 gemeenteleden een reis gemaakt in het voetspoor van Paulus op zijn tweede zendingsreis. Over deze reis lezen wij in het Bijbelboek Handelingen 15:36-18:22. Onze reisroute deed alle belangrijke plaatsen aan waar Paulus op zijn tweede zendingsreis, overstekend vanuit Troas in Noord-west Turkije naar het vasteland van Europa, is geweest. Neapolis (nu Kavala) waar Paulus voet aan wal zette in Europa, Filippi, Thessalonika, Berea, Athene en Corinthe.

Het was een mooie reis, met een goede onderlinge sfeer. Het mooie van zo'n reis is dat een man als Paulus heel dicht bij komt. Als je staat op plaatsen waar hijzelf ook echt heeft gelopen en met mensen in gesprek ging met zijn boodschap over Jezus, of waar hij werd aangeklaagd en voor de landvoogd Gallio moest verschijnen in Corinthe - als je dat dan voorstelt dat waar jij nu staat, eens deze gedreven en bezielde Paulus ook zelf heeft gestaan, dan is dat toch wel heel bijzonder.

En je krijgt er ook diepe bewondering voor hoe hij al die enorme afstanden heeft afgelegd, allerlei moeiten, gevaren en ontberingen trotserend...

Dat kan alleen maar mogelijk zijn geweest door de kracht van de Heilige Geest.

Zo was deze reis voor ons allen een verrijkende en verdiepende kennismaking met deze door de opgestane Heer zelf geroepen man, die zo van beslissende betekenis is geweest voor de verspreiding van het evangelie in Europa. Bovendien was de reis ook heel leerzaam voor wat betreft de situatie in Griekenland vandaag.

Wat is het leven van de gewone Grieken door de crisis moeilijk! Wij zagen veel leegstaande bedrijfspanden, gesloten winkels, er is een werkeloosheid van 25 % met alle gevolgen van dien, wij hoorden ook hoe veel Grieken nauwelijks of helemaal niet meer financieel het hoofd boven water kunnen houden. In Athene zag ik 's avonds op straat heel wat psychiatrische zwerfpatiënten, en de reden daarvan is: er is geen geld meer om hen professioneel en menswaardig hulp te verlenen. Een heel trieste zaak! Een goede zaak ook de inwoners van dit christelijke land dat

eeuwen onder Turks-islamitische bezetting heeft geleden in ons gebed te gedenken! Hopelijk zal er door een positieve opstelling van de EU een verbetering komen voor de situatie in Griekenland.

Zo zijn wij vol indrukken en met waardevolle en verdiepende ervaringen donderdag 1 oktober jl. half één in de morgen weer behouden aangekomen op Schiphol.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof

In memoriam Lijnie Tukker - Dompeling

Op maandag 14 september jl. heeft de Heer tot Zich genomen Lijnie Tukker -Dompeling uit Woonzorgcentrum 'Parkwijk' in Hillegom. Zij is 89 jaar geworden.

Lijntje (haar doopnaam) Dompeling werd geboren 6 februari 1926 in Leimuiden tegenover de - nu afgebroken - Oostenkerk, als vijfde in het gezin van in totaal 8 kinderen. Zij trad 21 december 1949 in het huwelijk met Jan Tukker uit Oude Wetering. Samen kregen zij drie zonen: Sjaak, Kees en John.

In 1957 kwam het gezin in de nieuwe woning aan de Wilgenlaan. Daar is het leven verder gegaan: samen zorgend en werkend voor het opgroeiende gezin.

De laatste 10 jaren zijn voor haar steeds moeilijker geworden: door haar eigen gezondheid, en die van haar man Jan.

Vanaf 2009 zijn er heel moeilijke dingen geweest: in dat jaar overleden eerst haar zoon Kees en een half jaar later haar man Jan, en in 2010 overleed zoon John.

Uiteindelijk kwam zij vanwege haar gezondheid in 2010 in 'Parkwijk' in Hillegom.

In een dienst in onze kerk zaterdag 19 september jl. hebben wij bij haar leven stil gestaan, dankbaar dat zij, samen met haar man, haar weg in geloof in de Heer Jezus Christus mocht gaan en vanuit dat geloof betrokken meeleeft met onze kerkelijke gemeente. Dankbaar ook voor wie zij is geweest voor haar man en haar gezin, voor de mensen om haar heen.

In de dienst vertelde haar zoon Sjaak over het leven van moeder en sloot hij af met een mooie fotocollage over haar leven begeleid door muziek van Wim Sonnevelds 'Het Dorp'. Ook de kleinkinderen haalden herinneringen aan oma op.

Uit alle bijdragen bleek de dankbaarheid voor wie zij in haar leven is geweest: een gelukkige jeugd thuis aan de

Wilgenlaan, behulpzame, lieve, goede ouders, een fijne oma bij wie je graag kwam.

Bij haar afscheid hebben wij geluisterd naar de woorden van Psalm 23, over de goede herder, en naar het woord van Jezus uit het Johannes-evangelie hoofdstuk 10: 'Ik ben de goede herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.' Jezus, de goede herder die zijn leven voor ons gaf aan het kruis maar ook in heerlijkheid verrees, en zo ook nu, vandaag de goede Herder is.

Hem in vertrouwen volgend mag je je veilig onderweg weten naar het eeuwige huis van de Heer.

Moge Hij de kinderen en klein- en achterkleinkinderen nabij zijn nu Lijnie Tukker - Dompeling is heengegaan en hen bewaren op Zijn wegen van goedheid en zegen.

ds. Verschoof

Bijbelgesprekskring 'Als pelgrim onderweg':

Deze Bijbelgesprekskring is nu weer begonnen. Ongeveer 7 keer zullen wij met elkaar bezig zijn met de Bedevaartslieiders (Psalm 120 t/m 134) en ook kijken wat zij voor ons leven onderweg vandaag betekenen. De gesprekskring is op donderdagochtend in de Ontmoeting van 10.00 tot 11.30 u.. De komende data zijn: 22 oktober, 12 november, 10 december en in 2016: 21 januari, 4 februari, 18 februari en eventueel nog 3 maart. U kunt gerust nog aansluiten, hartelijk welkom!

Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1':

Ook dit nieuwe seizoen gaat weer de interessante en leerzame 'Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1' van start.

Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal thema's, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de toekomst.

Na met een kort aansprekend filmpje over het thema van die avond is er alle gelegenheid voor gesprek, vragen verdieping etc..

Wij gebruiken bij de kring het boek 'Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven' van ds. Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo.

De cursus is steeds op dinsdagavond: 13 oktober, 3 november, 17 november, 8 december, 12 januari 2016, 26 januari, 9 februari, en 23 februari, steeds van 20.00u tot max. 22.00 u..

Je kunt je nog opgeven tot zondag 11 oktober as.

Elders wonende gemeenteleden:

Een aantal leden van onze gemeente zijn vanwege leeftijd en / of gezondheidsproblemen vanuit Leimuiden verhuisd zijn en wonen nu elders. Om met hen te kunnen meeleven geef ik graag hun namen door.

Mevr. Oostermann-van Harten	Paulus Pietersstraat 1	1135 GS	EDAM
Mevr. M.C. Treur - Maat	Kruislaan 54	2131 WE	HOOFDDORP
Dhr. B. Kanters	Rembrandt van Rijnsingel 164	2371 RJ	ROELOFARENDSEVEEN
Mevr. G.G. van Iperen-de Heer	Schoolbaan 4 - kamer 204	2371 VJ	ROELOFARENDSEVEEN

Mevr. A. van Bostelen - Oudshoorn	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. M. Middag - van Blanken	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. J.A. van Bergen - Oudshoorn	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. G. van Rijn - van Andel	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. G. Kooij - Brussen	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Dhr. P. Vroonland Gzn.	Willem de Zwijgerlaan 44	2316 GJ	LEIDEN
Mevr. G. de Vries - Geitenbeek	Clematisstraat 16	1431 SE	AALSMEER
Mevr. L. Dompeling - Vergunst	Saskia van Uylenburchlaan 1	2377 CR	OUDE WETERING
Mevr. H. Borst-Bliek	Van Woudeweg 2 kamer 004	2481 XN	WOUBRUGGE

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

Mededelingen Diaconie

Collectes

Op zondag 11 oktober collecteren we voor het beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra in Ghana. In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt de straatmeisjes op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. Het is één van de 4 projecten van Kinderen in de Knel, die wij als PGL steunen. We zullen proberen tijdens de collecte een actueel filmpje te laten zien.

Op zondag 18 oktober collecteren we voor de bedsponsoring van het St. Franciss Ziekenhuis in Katete in Zambia. Na de dienst zal er een korte presentatie gehouden worden in de Ontmoeting door de familie Splint, die intensief contact onderhoudt met het ziekenhuis en meerdere malen het ziekenhuis heeft bezocht. Het zal bij de voormalige gereformeerden bekend zijn dat deze sponsoring mede tot stand is gekomen door Hugo en Winny Heij, die deel hebben genomen aan onze gemeente en jaren in genoemd ziekenhuis hebben gewerkt. In het verleden kwam de opbrengst van de deeldoosjes ten goede aan dit doel. Wij sponsoren 2 bedden waar kinderen worden verzorgd, met name malariapatiënten. We mogen toch wel een beetje trots zijn dat we dit werk al zoveel jaren mogen steunen. U kunt er deze zondag meer over horen.

Op zondag 25 oktober is de collecte bestemd voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst

kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud. Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi.

Regionale inspiratieavond 13 november

Op vrijdag 13 november wordt in onze kerk en in de Ontmoeting een regionale inspiratieavond van Kerk in Actie gehouden. De diaconie heeft de locatie ter beschikking gesteld. Er zal een broodmaaltijd zijn, gevolgd door workshops o.a. over het werk van Kerk in Actie voor vluchtelingen in Syrië, Irak en Europa. Ook zal er aandacht zijn voor de komende 40 dagen tijd in 2016. Wie de bijeenkomst wil bijwonen kan zich bij Johan Schuurings (507504) of Annet Roodenburg (500149) opgeven, zodat we kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Iedereen die het werk van Kerk in Actie een warm toedraagt is van harte welkom.

Opbrengst Kerk in Actie voor vluchtelingen

Van onze gemeenteadviseur van Kerk in Actie, Elise Kant, kregen we het volgende bericht. Ze is verheugd ons te kunnen melden dat er vrijdag 2 oktober al 1,2 miljoen euro was binnengekomen voor de vluchtelingen en ze verwacht dat dit nog niet de eindstand is. Namens alle partners van Kerk in Actie onze hartelijke dank.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurings

Berichten van het Missionair Team

Missionair nieuws

Het nieuwe seizoen is ook voor het missionair werk weer begonnen. Als het goed is heeft iedereen in Leimuiden het nieuwe programmaboekje ontvangen. De boekjes zijn als missionaire actie huis-aan-huis verspreid met de intentie alle inwoners te informeren over wat er te doen is in de Ontmoeting en de Dorpskerk. We hopen met de

verschillende activiteiten een gastvrije gemeente te zijn voor het dorp die leeft bij de Bron (de drie intenties: gastvrij, voor het dorp, leven uit de Bron).

De Open Huis woensdagochtenden en de Boekspot zijn de gehele zomer doorgedaan. De avond met de ruim 20 vrijwilligers heeft half september plaatsgevonden. Bijna iedereen gaat er mee door en de ontstane vacature is weer ingevuld. Fijn dat het zo mag gaan! Op de vraag: wat betekent gastvrijheid voor jou? Kwamen de volgende antwoorden:

'Gastvrijheid betekent voor mij...'

De deur open zetten voor iedereen die behoefte heeft om te komen...

De deur voor iemand open doen die daar onverwachts staat voor een praatje of kopje koffie...

Open staan voor de ander – een ander een 'thuis' gevoel geven...

Een welkom voor iedereen die verlegen zit om koffie, een woord of gebaar, zomaar een hand om iemand heen kan voor een ander veel betekenen...

Een luisterend oor bieden, hartelijke ontvangst, vriendelijk zijn...

Gasten in vrijheid bij ons in de Ontmoeting uitnodigen...

Een ander de dingen geven die hij nodig heeft: geborgenheid, vriendelijkheid, zorg, meelevens...

Gezelligheid en een luisteren oor...

Goed voor elkaar zijn, vriendelijk zijn en een praatje maken...

Naar elkaar omzien...

Je huis open doen voor mensen en gasten, waarmee je een goede verhouding houdt..met liefde...

Er zijn voor mensen, juist op het moment dat ze dit nodig hebben...

Het licht doorgeven...

1ste Film donderdagavond (kan prachtig gecombineerd worden met de Amish dineravond 30 oktober met de kookdominee!)



De eerste filmavond van het nieuwe seizoen is op donderdagavond 29 oktober. De film 'Amish Grace' is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De Amish gemeenschap wordt opgeschrikt door een aanslag op een school. De aanslag maakt veel los. De film laat op ontroerende wijze zien hoe de mensen met deze gebeurtenis om gaan... Regie: Gregg

Champion. Aanvang 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur. Plaats: De Ontmoeting. Entree: 5 euro (incl. consumpties).

Een bezoeker: "Er worden films vertoond van over de hele wereld, of het nou een comedy is of een drama, het zijn films die bekijken en raken, zodat je je meer verbonden

voelt met een wereld die je niet kende. Of waardoor je juist meer van je eigen leven snapt".

Vrijdagavond 30 oktober Thema-Diner: 'De smaak van de Amish, het geheim van eenvoudig leven' met kookdominee Han Wilmink uit Ommen.

De Amish gemeenschap in Pennsylvania lijkt een vreemd uit de tijd geplaatst volkje. Met hun negentiende-eeuwse kleding, baarden, hoeden en paardenkoetsjes houden ze al eeuwenlang hun eigen levensstijl in stand. Terwijl de wereld om hen heen in rap tempo verandert, veranderen zij nauwelijks mee. De 'zegen van de moderne tijd' lijkt ze niet te interesseren. Wat is het geheim van deze mensen?



Han Wilmink:

"Gefascineerd door hun leefwijze heb ik mij via de keuken en de religie in hun cultuur verdiept. Met een schat aan nieuwe ervaringen en verhalen kom ik graag uit mijn nieuwe kookboek 'De smaak van de Amish' koken".

Aanvang diner: 19.00 uur. Deelname workshop: aanvang 16.00 uur. Van harte welkom! Vol = vol!

Kosten: Diner: 20,- (wijnarrangement: 5,- extra)

Opgave: missionair team, mail: pverschoof@filtnet.nl of bel: 701081 (tot uiterlijk 25 oktober)

Overige informatie: De Amish-keuken is enerzijds een voortzetting van de oude Midden-Europese boerenkeuken (Zwitserland, Duitsland, Noord-Frankrijk) en anderzijds heeft zij ook elementen van de keukens van de immigranten, vooral die van de traditioneel Engelse, in zich opgenomen.

BOEKSPOT

Er liggen een aantal prachtige uitgaven op de boekentafel: van muziek, kunst, cultuur en geestelijke opbouw tot aan kaarten, kinderboekjes, cadeautjes, agenda's en dagboekjes. Specifieke wensen en/of bestellingen? Laat het ons graag weten. Vrijdag 16 oktober halen we een nieuwe collectie! Wees welkom met een hartelijke groet namens het missionair team!

Agenda	
11 oktober	19.00 Sing-in Woudse Dom
11 oktober	15.00 – 17.00 Jongeren event m.m.v. de PlusBAND en Ramona van den Hoek
13 oktober	20.00 tot max. 22.00 start Basiscursus Christelijk geloof '7 + 1'
19 oktober	19.30 1 ^e avond Leerhuis Kerk en Israël Goede Herderkerk te Alphen a/d Rijn
22 oktober	10.00 - 11.30 in De Ontmoeting start Bijbelgesprekskring: Als pelgrim onderweg
29 oktober	19.30 Filmavond in De Ontmoeting film 'Amish Grace'
30 oktober	Thema-Diner: 'De smaak van de Amish' in De Ontmoeting 16.00 aanvang Workshop 19.00 aanvang Diner
13 november	Regionale inspiratieavond van Kerk in Actie in de Dorpskerk en De Ontmoeting

Overige berichten

Leerhuis Kerk en Israël in Alphen aan den Rijn seizoen 2015/2016.

De werkgroep Kerk en Israël van de Classis Alphen aan den Rijn organiseert ook dit seizoen weer een 4-tal leerhuisavonden.



Op maandag 19 oktober en 16 november 2015 komt dhr. Peter van 't Riet.

Hij zal het **Bijbelboek Jona** in al zijn facetten voor ons uitleggen. De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge.

Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met de loofhut, de wonderboom, de worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God.

Wat hebben al die beelden met elkaar te maken? Ze blijken een samenhangend betoog te vormen dat enkele van Israëls meest fundamentele geloofszaken blootlegt.

Op de tweede avond zal Joodse humor het onderwerp zijn n.a.v. zijn boek: "van Moos en Sam tot Abraham".

Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzzen over dit duo. Joodse humor bestaat al vanaf Bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats en omstandigheden. In deze lezing laat Peter van 't Riet u kennis maken met de

veelkleurigheid van de joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzzen, anekdotes en korte verhalen. Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron Rothschild. Met joodse humor uit diverse landen en uit verschillende joodse stromingen. Via de humor van de Talmoed leidt deze kennismakingstocht naar de humor van de Bijbel. Van Moos en Sam tot Abraham.

Dhr. Van 't Riet is oud-directeur van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en geeft in Nederland en België lezingen en cursussen over Joodse onderwerpen.

Op de twee andere bijeenkomsten komt oud-krijgsmacht rabbijn J.J.P. Boosman met de Joodse uitleg van de bijbel, Dat zullen z.g. Lern-avonden zijn. ('Lernen' is het uitdiepen van teksten; eerder leren dan onderwezen worden.) Op 15 februari is het onderwerp "Aartsvader Jacob", een midrasj uitleg. Op 29 februari "Openbaring op de berg Sinai"

De data van de leerhuisavonden zijn:

Maandag 19 oktober en 16 november 2015 .Let wel: de aanvangstijd is dan 19.30 uur

Maandag 15 en 29 februari 2016. Aanvangstijd om 20.00 uur.

Plaats: Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, Alphen aan den Rijn.

Kosten: wegens verminderde subsidie vanuit de classis zijn wij genoodzaakt om de entree te verhogen tot € 6,50 per avond.

Meerijden? Eli Hoogendoorn tel. 507686
eli.hoogendoorn@planet.nl

	<h3>Kerkelijk Bureau</h3> <p>Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
--	--

Mutaties

Ingekomen

vanuit Woubrugge, mevr. H.E. van Klaveren, Grutto 11

Verhuisd

Fam. van de Berg, van Dorpsstraat 23 naar Westban 20

Mevr. H. Borst-Bliek, van Ieplaan 7 naar van Woudeweg 2, kamer 004, 2481 XN Woubrugge (m.i.v. 1 november)



Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd

10 okt.	mevr. A. Otto-van Scherpenzeel, Drechtlaan 47, 2451 CJ Leimuiden
12 okt.	mevr. M.C. Treur-Maat, zorgcentrum 'Horizon' Kruislaan 54, kamer 72, 2131 WE Hoofddorp
13 okt.	mevr. J.A. van Bergen-Oudshoorn, zorgcentrum 'Woudsoord' Weteringpad 3 kamer 208, 2481 AS Woubrugge
16 okt.	mevr. H. Borst-Bliek, Ieplaan 7, 2451 BS Leimuiden
19 okt.	mevr. K. Kinkel-den Heijer, Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
23 okt.	mevr. A.C. Walta-Marico, Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
23 okt.	mevr. H.D. Borst-Poot, Tuinderij 50, 2451 GE Leimuiden
24 okt.	mevr. A.A. Brummelkamp-van den Oever, Rietlanden 63, 2451 ZH Leimuiden
30 okt.	dhr. M. Meijer, Drechtlaan 59, 2451 CJ Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaastenië (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage



De werkgroep 'Verbeelding' van de Protestantse gemeente in Oude Wetering organiseert activiteiten op het raakvlak van religie, cultuur en samenleving.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.pgoudewetering.nl

Activiteiten oktober 2015

- **Historie van het orgel.**
Jaap Hoogendoorn i.s.m. Jaap van Muiden

Het orgel, de keizerin van de muziekinstrumenten, staat centraal op de avond van de **Werkgroep Verbeelding van de Protestantse Gemeente van Oude-Wetering**. Op 29 oktober 2015 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de historie van het (kerk)orgel. Jaap Hoogendoorn, gastdocent bij de Muziekschool Alphen aan den Rijn, vertelt tijdens een boeiende voordracht over huisorgels, barokorgels tot hedendaagse orgels. Zijn lezing wordt geïllustreerd met beeld en geluid. Aandacht voor de Beeldenstorm en de functie van het orgel in de dienst. We zien en horen vele buitenlandse orgels en uit Nederland het oudste nog bespeelbare Covelens-orgel. Daarnaast verschillende kleine voorlopers van de hedendaagse pijporgel. We horen beroemde organisten als Feike Asma.



Werkgroep
Verbeelding

Adres: Kerkstraat 11
2377 AR Oude Wetering

www.pgoudewetering.nl

Jaap van Muijden, de vaste organist van de Sprengkerk in Oude-Wetering, demonstreert en vertelt over het Standaard-orgel in deze kerk. Met de speeltafel in de kerk geplaatst, zichtbaar voor de gehele gemeente, was deze kerk destijds de tijd ver vooruit.

Werken van Bach, Rheinberger, Franck e.v.a. worden gespeeld. Enkele van deze werken zal Jaap van Muijden op 'zijn' orgel spelen. Een bijzondere avond voor orgelliefhebbers en geïnteresseerden in de kerkhistorie maar vooral voor muziekliefhebbers.

De presentatie wordt gegeven op donderdag 29 oktober en begint om 20.00 uur in De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV in Oude Wetering, de zaal is open om 19.30 uur.
Toegang: Vrijwillige bijdrage, richtprijs 5 euro