



Aan het einde van de lijn

‘De drie vrouwen onderweg naar Jezus’ graf zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen afwentelen van de ingang van het graf?’ En toen zij ópzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; terwijl hij nog wel zo groot was.’

Marcus 16:3,4

Tijdens ‘The Passion’ Witte Donderdag jl. in Amersfoort werd door de vertolker van Jezus, Martijn Fischer, een lied gezongen over het eind van ons leven van Marco Borsato, ‘Aan het einde van de lijn’:

Alles blijft achter
Heel je bezit
Leeg zijn je handen
Aan het eind van de rit
Niemand is machtig
En iedereen klein

Aan het einde van de lijn.

Een aangrijpend lied, want helaas, zo is het, hoe mooi het leven misschien ook kan zijn - eens komt er het einde van de lijn, komt er het moment dat alles moet achterblijven.

Het moment dat er een steen wordt gewenteld voor de ingang van ook ons eigen graf.

En zo kunnen er trouwens nog zoveel méér stenen zijn: stenen op ons hart van verdriet, van pijn, van de vraag of mijn leven wel de moeite waard, zinvol is geweest...

Stenen, die wij in *eigen* kracht niet kunnen afwentelen.

En dan?

Het Paasevangelie vertelt ons hoe de drie vrouwen op Paasmorgen verdrietig en verslagen onderweg waren gegaan naar het graf van Jezus.

Al hun hoop was vervlogen.

Wie zou nog de steen van Jezus’graf kunnen afwentelen?

Zo waren ze met gebogen hoofd onderweg.

Zo kan ook de gang door ons eigen leven een gang worden met een gebogen hoofd, met een terneergeslagen hart.

Maar dan lezen wij: ‘Toen de vrouwen ópzagen’.

Letterlijk staat er: ‘Toen zij omhóógzagen’.

En wat zagen toen?

Dat wat zij zelf niet konden, al vóór hen was gebeurd: de steen van Jezus’ graf was weggerold.

En toen zij het graf van Jezus binnengegaan waren, zagen zij een hemelbode en hoorden van hem: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is opgewekt!’

Dit éne zinnetje maakt dat alles in een heel andere licht komt te staan: voor onze wereld, en ook voor ons eigen leven: Jezus leeft, Hij is door de Vader opgewekt uit de doden, de steen is afgewenteld!

Zo mag dat ook gelden voor ieder die in geloof achter de opgestane Heer aangaat.

De steen van de dood, de steen van mijn zonden, de steen van mijn angst dat alles vergeefs is wordt dan weggewenteld.

Wat een nieuw perspectief, een positieve inhoud geeft dat aan je leven.

En waar begint het allemaal mee?

Als wij net als die vrouwen omhoogkijken.

Omhoog *kijken* in geloof, omhoog *luisteren* in geloof...

Luisteren naar het betrouwbare bericht van Pasen, het betrouwbare bericht van het Woord van God. Dan mag je het weten, er uit leven: ‘Jezus leeft, en ik met Hem’.

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 3 april

1^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger
Ouderling
Collecten

ds. Verschoof
Clara de Ruiters
Pauluskerk, Rotterdam
(1), Erediensten (2)

Organist
KND

Lennard Esveld
Jelis Verschoof

Er is koffie drinken in de Ontmoeting

Zondag 10 april

2^e van Pasen
Tienerdienst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger
Ouderling
Collecten

Dhr. Jan Schoenmaker
Frans Kooiman
KIA project FPT (1),
Erediensten (2)

Organist
KND

Jaap van Muyden
Gert Rietdijk

Zondag 17 april3^e van Pasen**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. dichter Hans Bouma
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	Plaatselijke Vorming en Toerusting (1), Erediensten (2)
Organist KND	Eigen begeleiding Josina Vonk

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 24 april4^e van Pasen**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. Verschoof
------------	---------------

Vanuit de pastorie, kerklaan 60***ds. Jelis Verschoof***

Met het Paasfeest nèt achter ons graag weer even wat nieuws uit onze gemeente en een korte terugblik op de afgelopen periode.

Kerkdiensten

In de zogenoemde 'Goede' of 'Stille Week' waren er verschillende vieringen.

Op Witte Donderdag vierden wij samen het heilig avondmaal, Goede Vrijdag gedachten wij de dood van de Heer en op Stille Zaterdag stond de viering in het teken van 'Waken en wachten op het Licht'.

Alle drie mooie, meditatieve vieringen waarin wij stil mochten staan bij het lijden en sterven van de Heer, en ons tegelijkertijd ook mochten voorbereiden op hoe het verder zou gaan.

Op zondag 27 maart mochten wij de opstanding vieren van de Heer.

Wij begonnen het Paasfeest op de begraafplaats achter de Dorpskerk, waar wij met een groep van 16 gemeenteleden bijeengekomen waren met het zingen van Paasliederen. Wat een symbolische plaats, wat een mooi begin van het Paasfeest!

Daarna was er de Paasdienst in de kerk zelf. Fijn dat er ook heel wat kinderen en jongeren waren, en als jij of u er niet was of kon zijn: wij hopen jou en u - als het ons gegeven wordt - volgend jaar weer wel te mogen ontmoeten!

Nadat Roos Vissers de Paaskaars had binnengebracht en Gabriel van den Berg de kindernevendienst- Paaskaars zong de jongerenband Relion uit Wilnis met en voor ons. Fijn dat zij in ons midden waren met mooie lieden en mooie muziek. En ook de wijze hoe zij

zongen, merkbaar vanuit hun hart, daar ging vond ik echt een getuigenis van uit.

De dames van de bloemengroep hebben gedurende de veertigdagentijd en de stille week een mooi liturgisch bloemstuk verzorgd, sober en juist daardoor aansprekend. Ze hebben dat ook steeds verbonden met het weekthema van het project van de kindernevendienst: 'Liefde is...'

Ook dit jaar weer een mooi project waardoor wij samen naar Pasen toe konden leven.

Zo mogen wij in onze soms zo donkere en deprimerende wereldsituatie toch met goede moed verder gaan: Jezus Christus, de gekruisigde, is de opgestane Heer, Hij is mét ons en onze wereld, en roept ons op om in woord en daad getuigen te zijn van Hem en van zijn heil voor iedereen.

Speciale dienst met ds. Hans Bouma 17 april as.:

Op zondag 17 april hoopt Hans Bouma, bekend als dichter en schrijver van vele boeken, in onze kerk voor te gaan in een speciale dienst van 'Poëzie, verhaal en muziek'. Hij wordt hierbij begeleid door pianist / organist Peter.

Centraal staat het verhaal van Lazarus. Hans Bouma zelf over deze dienst:

'Met als titel **Op het leven!** vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianist Peter van Dongen muzikaal deelneemt. Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: *Spreek dan van geluk* (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en *Vaste voet aan grond*. Peter van Dongen zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.'

Allen van harte welkom!

Felicitering

Manouk van Emmerik (Lijsterbeslaan 37) is in maart jl wereldkampioen schaatsen voor Masters geworden, dat is de categorie voor schaatsers ouder dan 30 jaar. Een geweldige prestatie waarvoor wij haar van harte feliciteren!

Zieken

Nog steeds verblijft Tiny van Koll - Hokkeling (Lindenlaan 39) in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp), op afdeling 'De Wijde Aa' kamer 5.

Willem van Tol (Herenweg 128 Rijnsaterwoude) moest Witte Donderdag worden opgenomen in het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp). Hij verblijft op afdeling 470.

Alle zieken thuis en in het ziekenhuis moed en vertrouwen en waar mogelijk ook goed herstel toegewenst.

Op tweede Paasdag, maandagochtend 28 maart jl. is overleden zr. Geertje van Rijn - van Andel uit verzorgingshuis 'Woudsoord' in Woubrugge. Zij heeft de hoge leeftijd mogen bereiken van 97 jaar. In het volgende nummer van 'Op Weg' volgt een 'in memoriam'

Meeleven

In het weekend vóór de stille week, op donderdag 17 maart jl. is overleden de moeder van Agnes Hogenboom-Kwappenberg (Oostban 7) mevr. Kwappenberg - van Deutekom in Hilversum. In de Stille Week is zij begraven. Wij wensen Agnes en haar gezin en de familie steun en troost toe in deze in deze periode van terugzien en gedenken.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis
Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

Collecte 3 april

Op zondag 3 april collecteren we voor Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam.

De Pauluskerk ziet het als haar missie ziet om vanuit het Evangelie van Jezus Christus in de bres te springen en te zorgen voor al die mensen in de stad Rotterdam, die het zonder hulp economisch, maatschappelijk, sociaal en religieus niet redden. Het centrum probeert daar te helpen "waar geen helper is". De Pauluskerk biedt een thuis, hulpverlening, medische zorg, bezinning, geloofsverkundiging en actie voor dak- en thuislozen, mensen zonder betaald werk, verslaafden en ex-verslaafden, vluchtelingen, psychiatrische patiënten, alleenstaande of eenzame ouderen, jongeren en moeders



Collecte 10 april

Op 10 april collecteren we voor FPT in Bogota Colombia, één van drie projecten van Kerk in Actie die we steunen van Kinderen in de Knel. Het gaat om opvang van kwetsbare kinderen om deze een nieuwe toekomst te geven.

Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundacion Pequeno Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht. De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonita in het zuiden van Bogota, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn gevlucht naar Bogota door geweld elders in het land.

Minstens twintig procent van de leerlingen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen.

met jonge kinderen. Dat alles onder het motto: "Overwin het kwade door het goede".

FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. De school zoekt naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken, die ze kunnen verkopen.

Op 17 april collecteren we voor de plaatselijke vorming en toerusting en wordt besteed aan het organiseren van bijbelgesprekskringen en andere cursussen die ook dit seizoen weer worden georganiseerd binnen onze gemeente. U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

De opbrengst van de actie Kerkbalans 2016 bedraagt Euro 68863,00. Hoewel dit iets lager is als vorig jaar wil het college van kerkrentmeesters u allen hartelijk bedanken voor de gedane toezeggingen. Vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers voor hun inzet bij deze actie.

Namens het college,
Arie voorbij

Verantwoording collecten 1^e kwartaal 2016

In de bijlage vindt u Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1^e kwartaal 2016.

Overige berichten

Van de Tuingroep

Vorig voorjaar hebben we 2 nieuwe bomen aangeplant, een vleugelnootboom in het gazon en een leilinde vervangen langs de Dorpsstraat. De Kerkrentmeesters hebben deze bomen voorgefinancierd en via het vogelhuisje (voorheen verjaardagsfonds) betalen wij hen weer terug. Van de totale kosten, € 650,- hebben we tot nu toe € 500,- gespaard! Niet slecht in één jaar tijd. Maar we zijn er nog niet, dus doet u mee voor het laatste stukje? Wij hebben de tuin en het vogelhuisje al voorjaarsklaar gemaakt!

Tijdens de voorjaarsmarkt zullen er verschillende vaste planten te koop zijn die we gestekt hebben uit de stiltetuin o.a. Geranium (blauwe bloemen) en Brandkruid (gele bloemen).

Tot een volgende keer.

Namens de tuingroep,
Jacques Roodenburg

Foto's Pasen

Op www.pgleimuiden.nl zijn verschillende foto's van Pasen gepubliceerd. Veel kijkplezier!

Clubkamp 18-20 maart

Wat hebben we een geweldig leuk weekend gehad! Met 20 kinderen vertrokken we op vrijdag met de bus naar kamphuis Ahoy in Oosterhout. Dit huis ligt direct tegen de bosrand aan, dus volop ruimte en mogelijkheden om te spelen. Daar aangekomen begonnen we dan ook gelijk met een spel met opdrachten, cheques en vrijstellingen die in het bos verstopt waren. Voordat de kookwekker af zou gaan moesten deze opgezocht worden, want dan kon er 'geld' verdiend worden. Enkele opdrachten: Vul een zak met 1 kilo zand, Hoeveel negens zitten er tussen 1 en 100? Uiteindelijk won het paarse meidenteam dit leuke spel met de grootste geldpot. Daarna was het tijd voor de dropping. Altijd spannend om in een donkere bus vervoerd te worden en ergens gedropt te worden. Dwars door het bos en over zandvlaktes vond gelukkig iedereen zijn weg weer terug naar het kamphuis. Het was inmiddels al nacht geworden dus tijd om te gaan slapen. Nou ja slapen.....dat duurde nog wel even.

De volgende ochtend stond een vossenjacht in het centrum op de planning. Dat betekende eerst een flinke wandeling naar het dorp. En als je de verkeerde route loopt is dat best lang.....Inmiddels stonden de 'vossen' uitgedost als konijn, bakker, kip, bouwvakker, kikker enz. al klaar rond de markt. Na een succesvolle 'jacht' en voor iedereen een lekkere stroopwafel keerden we weer terug naar 'Ahoy'.



's Middags was het tijd voor een zeskamp: spijkerslaan, water overdragen, frisbee gooien, verkleedrace, bal hooghouden en dweilenrace. Wat een energie hebben die kinderen! Ze bleven bij elk spel fanatiek.

Na een heerlijke maaltijd met nasi en bami op het menu stonden er voor de avond ook nog 2 spellen op het programma.

Het eerste was het boutjes-en-moertjesspel. Eerst een boutje/moertje halen in het bos en daarna iemand zoeken met het moertje/ boutje die erop past. Wie maakt de meeste setjes?

Voordat het volgende spel zou beginnen hebben we bij het kampvuur frikandellen en marshmallows geroosterd. Ook de fakkels, door de tienerclub gemaakt, zorgden voor veel warmte en licht. Het tweede spel was het langverwachte spookspel! Met slechts 1 zaklamp per groep moesten er in het donkere bos letters opgezocht worden, waarbij er enge geluiden, spoken, donkere tunnels, vogelverschrikkers, jagers en plotseling opkomende koplampen getrotseerd moesten worden. "Helemaal niet eng hoor". Zouden ze nog kunnen slapen na deze tocht? Gelukkig waren ze wel zo moe dat dit best lukte. Zondagochtend, na weer een lekker ontbijt, hebben we in een grote kring geluisterd naar het verhaal van Zacheüs. Daarna allemaal opdrachten gedaan rondom dit verhaal met als thema: Je hoort erbij, Jezus ziet jou en je kunt bij Hem altijd opnieuw beginnen. Na een lunch met broodjes gezond was het opruimtijd. En tot slot een laatste spel in het bos: Levend stratego. De vlaggen waren zo goed verstopt dat ze niet gevonden werden, maar de bus stond al klaar en het was toch echt weer tijd om naar Leimuiden te gaan. Moe, vies, maar voldaan kwamen we om 17.00 uur weer thuis.

Voor de clubleiding was dit de laatste keer 'op clubkamp gaan'. Voor velen best een heel raar idee na zoveel jaren dit georganiseerd te hebben. Tegen de clubleiding willen we dan ook zeggen: **heel hartelijk bedankt voor weer een supergezellig en geslaagd clubweekend! De kinderen hebben genoten!!**

Namens de jeugdcommissie,
Jorico Notenboom

Uit de omgeving

Excursie naar Synagoge

De werkgroep Kerk en Israël organiseert op dinsdagmiddag 19 april een excursie naar de nieuwe (2010) synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.



In de moderne architectuur zijn religieuze symbolen verwerkt. Er wordt uitleg gegeven van de voorgeschreven rituelen en manier waarop de Joodse feesten zoals Pesach, Loofhuttenfeest, Grote verzoendag etc. worden gevierd.

www.ljgamsterdam.nl

De rondleiding door dit prachtige gebouw begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten bedragen € 5,00 inclusief koffie/thee. U kunt zich hiervoor opgeven bij Eli Hoogendoorn, 0172-507685 eli.hoogendoorn@planet.nl

Uw inschrijving uitsluitend na ontvangst van het boven genoemde bedrag op bankrekening NL 49 ABNA 0580509176 t.n.v. E. Hoogendoorn (K+I) te Leimuiden. Vervoer op eigen gelegenheid of met mij meerijden.

Bereikbaarheid

Adres: Zuidelijke Wandelweg 41 1079 RK Amsterdam

Auto: Afrit S109 (RAI) op A10 Zuid. Bij het LJJ-gebouw geldt **betaald parkeren**.

Openbaar vervoer: tram 4 (RAI), bus 65 (vanaf Station Zuid en Amstel Station).

Namens de Werkgroep Kerk en Israël classis Alphen
a/d Rijn,
Eli Hoogendoorn

Beleef DABAR: Geef je vrije tijd inhoud!

WAT DOE JIJ KOMENDE ZOMER?

Wil je een écht avontuurlijke vakantie? Iets betekenen voor een ander, groeien in geloof?

Schrijf je dan in voor DABAR. Elke zomer komen zo'n 450 jongeren naar een camping of stad in Nederland. In teamverband verzorgen ze er recreatie- en evangelisatie-activiteiten. In teamverband wonen en werken ze op de camping en zijn zo in woord en daad getuigen van Gods liefde.

Het is een enerverend en afwisselend werk: je organiseert een kinderclub, je zet een volleybalcompetitie op poten, je stippelt een speurtocht uit, je maakt een praatje op het trekkersveld. Of je houdt een bijbelstudie-voor-beginners, je gaat een potje voetballen, je presenteert een tiener-programma of je houdt een avondsluiting met campinggasten...

De ene taak ligt je meer dan de andere. Maar daarvoor werk je juist in teamverband, zodat je gebruik kunt maken van elkaars talenten. Wees niet bang dat je het allemaal zelf moet doen. God gaat in alles met je mee.

Als je nu denkt: haalt het eigenlijk wel wat uit, dat werk van die Dabar-vrijwilligers?

Lees dan even mee, zomaar een aantal reacties van de afgelopen tijd:

'Mijn nieuwsgierigheid voor God is door deze vakantie weer gewekt, dank jullie wel!'

'Ik heb de kinderbijbel bijna uit juf!'

'De band die je in een paar jaar met campinggasten opbouwt is erg mooi! Verder is Dabar een hele mooie (geloofs)ervaring en heeft het me dicht bij God gebracht.'

Toegegeven, Dabar vraagt je inzet, maar er staat veel tegenover. Als je de ervaringen van eerdere deelnemers hoort, keert één opmerking steeds terug: 'Dabar betekent veel voor de mensen die ik heb ontmoet, maar het betekende ook veel voor mijzelf. Eén of twee weken intensief bezig zijn. Met campinggasten, met elkaar, en met God'.

We sturen je niet zomaar op pad, je krijgt vooraf een goede toerusting. Van 22 t/m 24 april 2016 organiseren wij het Dabar Ontmoetingsweekend. Drie dagen lang ontmoet je andere teamleden en volg je trainingen, workshops en lezingen. Een weekend om geestelijk op te laden en uitgedaagd te worden om in de leefwereld van de campinggasten te stappen.

Enthousiast geworden? Meld je dan aan!

De minimumleeftijd voor Dabar is 18 jaar. Maar in overleg met de IZB kunnen op sommige campings ook 17-jarigen meedoen. Aanmelden kan via de website www.dabarwerk.nl. Bij aanmelding kun je aangeven welke camping/stad en periode je voorkeur heeft. Neem deze uitdaging aan en beleef Dabar! Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar!

Let op: Je kunt ook in Leimuiden meedoen: op camping "De Drecht" (Vriezecoop), één of twee weken in de periode van 16 juli t/m 13 augustus.

	Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
2 april	Mw. G. Zijlstra-Vink, Lijsterbeslaan 33, 2451 BM Leimuiden

	Kerkelijk Bureau Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl
--	--

Overleden

Op 28 maart 2016 is overleden mevr. G. van Rijn-van Andel, zorgcentrum 'Woudsoord', te Woubrugge in de leeftijd van 97 jaar.

	Agenda
14 april	Inleveren spullen voor de Voorjaarsmarkt 18.30 - 20.00 in de Ontmoeting
16 april	Voorjaarsmarkt 10.00 - 15.00 In en rondom de Ontmoeting

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl	
Predikant	Ds. Jelis Verschoof - telefoon 0172-701081 - mobiel 06-25042902 - ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 - Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit - tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl - Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl - Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Kerkrentm.	Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v.	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg,
Diakenen	diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404
OpWeg redactie	E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl
De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.	
Bezorging Joke Rietdijk (509427)	
Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)	

Bijlage

Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1e kwartaal 2016

De bezoekersaantallen zijn 200 hoger dan het 1e kwartaal 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door de scholendienst op 7 februari ruim 100 bezoekers extra dan gemiddeld en één dienst meer dan vorig jaar doordat de stille week dit jaar in het 1e kwartaal valt.

De opbrengsten diaconie zijn ruim 10% hoger dankzij de mooie collecte van de scholendienst voor het werelddiaconaat, de paascollecte voor onze jeugd en t,o,v, vorig jaar een collecte meer. Voor de eredienst is de collecteopbrengst in het 1e kwartaal 2016 lager dan in 2015, met name door de lagere opbrengst tijdens de bidstondcollecte, 2015 was een uitschieter tov andere jaren, en geen eredienstcollecte tijdens witte donderdag dit jaar.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke
groet,

Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

Collecten 1e kwartaal 2016				
	Diaconie		Eredienst Kerkrentm	aantal
	1e collecte		2e collecte	bezoekers
03-jan	117,43	kindernevendienst	99,30	82
10-jan	111,31	pkn cath en ed	109,65	85
17-jan	130,67	pkn oecumene	122,11	90
24-jan	165,15	de vrolijkheid	112,85	76
31-jan	161,45	Kia werelddiaconaat	141,40	100
	524,56		443,91	433
2015	447,75		388,35	286
07-feb	265,44	spot tanzania via de schakel	166,76	192
14-feb	119,70	KIA 40 dgn tijd oekraïne	96,20	80
21-feb	128,42	voorj zendingsweek	104,60	84
28-feb	159,75	KIA 40 dgn Vrolijkheid/kinderwinkel	118,45	95
	673,31		486,01	451
2015	626,01		461,15	413
06-mrt	215,00	KIA 40 dgn vluchtelingen syrie	107,65	90
13-mrt	144,20	KIA 40 dgn diac centrum AdamZO	349,00	94
20-mrt	102,85	KIA 40 dgn vrouwen Ghana	81,01	73
24-mrt	133,20	st vrolijkheid		55
27-mrt	187,65	plaats. Jeugdwerk	131,35	118
	782,90		669,01	430
2015	703,45		1.179,08	411
2016	1.980,77		1.598,93	1314
2015	1.777,21		2.028,58	1110

Informatieavond Werkgroep Oost Europa ism Stichting Leimuiden voor Kinderen

Op **woensdag 6 april a.s.** organiseert de Stichting Werkgroep Oost-Europa, in samenwerking met de Stichting Leimuiden voor Kinderen, een informatieavond in de grote zaal van De Ontmoeting. Aanvang is 20.00 uur, en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de doelstellingen en werkwijzen van Stichting Werkgroep Oost Europa (met als basis Nieuw-Vennep), en in het nieuwe project van de Werkgroep: de bouw van een Multifunctioneel Centrum in het plaatsje Plopana in Noord-Oost Roemenië.

Het idee voor deze informatieavond is mede ontstaan uit het contact tussen de Werkgroep en de Stichting "Leimuiden voor Kinderen". Beide stichtingen trekken zich het lot aan van minderheden (en dan met name de kinderen) in Oost-Europa. En waar de Werkgroep Oost-Europa daadwerkelijk in Plopana aan het bouwen gaat, heeft het bestuur van de Stichting Leimuiden voor Kinderen besloten om dit project financieel te ondersteunen. Tijdens de informatieavond zal ondermeer worden toegelicht waarom en hoe die financiële ondersteuning vorm zal krijgen.

De Stichting Werkgroep Oost-Europa is in 1996 in het leven geroepen met als doel: "Het verrichten van werkzaamheden in Oost-Europa (voornamelijk op het gebied van renovatie en nieuwbouw) ten behoeve van de plaatselijke bevolking, vanuit een christelijke achtergrond". Sinds de start zijn er door de Werkgroep inmiddels zo'n 17 projecten (grotere en kleinere) gerealiseerd, en dit jaar wordt er dus een Multifunctioneel Centrum gebouwd in Plopana, in de Roemeense provincie Moldova.

En ja: de Werkgroep is altijd op zoek naar mensen die mee helpen: bijvoorbeeld door donaties, maar ook nieuwe deelnemers zijn meer dan welkom ! Ook daar is de informatieavond voor bedoeld !

Meer informatie over de Stichting Werkgroep Oost Europa (Nieuw-Vennep), alsook over het nieuwe "Plopana"-project, is overigens te vinden op de website: www.swoenv.nl

De Stichting Leimuiden voor Kinderen heeft vanaf 1997 om het jaar een aantal kinderen uit Wit-Rusland naar Nederland gebracht, en hen voor een aantal weken ondergebracht bij gastgezinnen. Ook ontvingen zij dan klassikaal onderwijs. Ondanks herhaalde pogingen lukt het echter sinds een aantal jaren niet meer om dit uit te voeren, ondermeer vanwege een tekort aan gastgezinnen, vrijwilligers en het ontbreken van geschikte lesruimten. Het bestuur van de Stichting Leimuiden voor Kinderen heeft daarom besloten om een deel van de beschikbare gelden te gebruiken voor het ondersteunen van het "Plopana"-project van de Werkgroep Oost-Europa. Tijdens de informatieavond zal dit besluit nader toegelicht worden.

De informatieavond op woensdag 6 april in de grote zaal van De Ontmoeting begint om 20.00 uur.

De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar, en u bent van harte uitgenodigd!

Namens de Werkgroep Oost-Europa, en de Stichting Leimuiden voor Kinderen,
Met vriendelijke groet,

Bart van Gameren
Voorzitter Stichting Werkgroep Oost-Europa
Kerklaan 4-a
2451 CG Leimuiden
06 – 1610 2516

Paul Gerritsen
Voorzitter Stichting Leimuiden voor Kinderen
Noordeinde 6
2451 AG Leimuiden
06 – 2384 2728

Aanvullend:

Overigens vindt er binnenkort, op vrijdag 15 april, nog een andere activiteit plaats, die ook gericht is op het verbeteren van de omstandigheden van kinderen in Oost-Europa. Het gaat dan om een concert van The Trumpets of the Lord, samen met het Poolse "Young Krakow Philharmonic" orkest uit Krakau (Polen), dat op vrijdagavond 15 april zal worden gehouden in de kerkzaal van de Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep.

Toegangsprijs is € 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij dhr. Hans de Jong (tel.: 06 – 5583 4212), of aan de zaal.

De opbrengst van dit concert komt in zijn geheel ten goede aan de kinderen in één van de armste gebieden van Europa: de provincie Moldova in Oost-Roemenië.