



Het feest van een geopend hart

'Toen de mensen de woorden hoorden van Petrus over de dood en opstanding van Jezus, waren zij diep onder de indruk.

Ze vroegen aan hem en aan de andere apostelen: 'Vrienden, wat moeten we doen?' Petrus zei: 'Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En Hij zal de heilige Geest aan jullie geven.'

Handelingen 2:37, 38 in de Bijbel in gewone taal

Het Pinksterfeest is voor veel mensen niet zo'n bekend feest.

Het Kerstfeest is wereldwijd wel bekend: de geboorte van Jezus.

Het Paasfeest is al moeilijker, maar toch weten veel mensen: toen is Jezus opgewekt uit de dood.

Maar het Pinksterfeest?

Voor heel veel mensen is Pinksteren niets anders dan twee vrije dagen met hopelijk mooi weer.

En voor u?

Maar nu las ik een mooie gedachte die helpt om te begrijpen waar het op het Pinksterfeest over gaat.

Op het Kerstfeest mogen wij vieren: de hemel ging open.

De eeuwige God zelf kwam naar u en jou toe, met zijn liefde en genade, in de gestalte van een kwetsbaar menskind, en toch zijn eigen Zoon: Jezus.

Daarna is er veel gebeurd, en uiteindelijk gaf Jezus zichzelf ten offer voor ons aan een kruis.

Maar drie dagen later werd het Paasfeest: de aarde ging open.

De steen voor Jezus' graf werd van Godswege weggerold, de dood moest zijn buit loslaten, Jezus verrees in heerlijkheid tot heil en eeuwig leven voor ieder die in Hem gelooft.

Maar: deze dingen - de hemel die op het Kerstfeest is opengedaan, en de aarde die op het Paasfeest is opengedaan - voor deze dingen blijft ons hart van nature zo gesloten.

Wij begrijpen het niet, wij kunnen het soms zo moeilijk geloven, wij willen het soms ook gewoonweg niet geloven.

En zo missen wij de vreugde die, het heil dat God ons in Jezus geven wil.

Kerkdiensten

Zondag 15 mei

Pinksteren

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiters
Collecten	KIA Zending (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Jorico Notenboom

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd door Wanda en Roos Vissers.

Zondag 22 mei

Trinitatis

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	De Bakkerij, Leiden (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in kloostergang / de Ontmoeting

Zondag 29 mei

1e zondag na Trinitatis

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

Maar op het Pinksterfeest komt de Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Jezus, en wat doet Hij? In Handelingen 2:37 lezen wij: 'De mensen in Jeruzalem raakten diep onder de indruk van Petrus' woorden over Jezus, over zijn dood en opstanding.'

Opeens werd Jezus een levende realiteit!

Dat is het werk van de Heilige Geest.

Kerstfeest is het feest van de geopende hemel.

Paasfeest het feest van de geopende aarde.

En het Pinksterfeest?

Pinksterfeest is het feest van het geopende hart.

De Heilige Geest wil ons hart openen voor Jezus, voor wie Hij is, voor zijn liefde en zijn heil en het eeuwige leven dat Hij ieder van ons geven wil.

Laten wij luisteren naar zijn stille stem in ons hart.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente:****Rond de kerkdiensten:****4 Mei:**

woensdagavond 4 mei was er de jaarlijkse oecumenische herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, met daarop aansluitend de dodenherdenking om 20.00 u.. Het is mooi om te zien hoe zowel de herdenkingsbijeenkomst als de dodenherdenking zelf zichtbaar steeds weer mensen aanspreekt. Voor de eerste keer was er na afloop gelegenheid om koffie te drinken in de Ontmoeting en daarvan werd door velen gebruik gemaakt!

Hemelvaart 5 mei:

donderdag 5 mei jl. was het Hemelvaartsfeest én Bevrijdingsdag. Op deze mooie zomerse dag mochten wij zingen van Jezus' verheerlijking en erbij stilstaan dat Jezus sinds zijn Hemelvaart Koning is over onze wereld. Dat is wel eens moeilijk te geloven; met ons natuurlijk oog zien wij immers dagelijks zoveel lijden en onrecht, zoveel verdriet en pijn wereldwijd.

Toch mogen wij het geloven, en het met het oog van het geloof ook zien: dat Jezus als Koning nu toch al heerst, door zijn Woord en door Zijn Geest. Hij bouwt zijn Rijk van vrede en vrijheid, en roept ook ons allen op ons daarvoor in te zetten.

Het Pinksterfeest:

Zondag 15 mei as. mogen wij vieren dat de Heilige Geest over de kerk en de wereld machtig is gaan waaien.

Vlak voor zijn Hemelvaart had Jezus zijn leerlingen beloofd dat zij na zijn vertrek 'Kracht van Omhoog' zouden ontvangen: nieuwe bezieling, nieuwe moed, een nieuw zicht op het leven en op de toekomst. Dat hadden de leerlingen van Jezus nodig, en is dat ook niet waar veel mensen vandaag naar verlangen?

Op het Pinksterfeest mogen wij horen over die 'Kracht van Omhoog', en mogen ook wij het ontvangen: nieuwe bezieling en moed, door de Geest van Jezus.

Fijn dat er een gelegenheidskoor enkele liederen vóór en met ons zingt, en dat enkele gemeenteleden iets met ons zullen delen over wat hen inspireert en bezielt. Hartelijk welkom allemaal!

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers:

Zondag 29 mei as. nemen wij afscheid van Leen van der Sar (ouderling en voorzitter van de kerkenraad) en van Leen Overbeek (diaken en voorzitter van de diaconie). Jan Schoenmaker zal worden herbevestigd voor een tweede periode als pastoraal ouderling en Jorico Notenboom - Rietdijk wordt voor twee jaar herbevestigd als jeugdouderling. Wilma de Quaasteniet wordt bevestigd in het ambt van diaken en wordt de nieuwe voorzitter van de diaconie. Wim Vonk zal worden aangesteld als lid van de taakgroep diaconie met als speciale taak het

PINKSTEREN

De naam des Heren prijzen wij
 We doen dat opgewekt en blij,
 want Hij is onze vrede
 Hij gaf en geeft ons bovendien
 zijn Geest in 't hart, en heel misschien,
 deelt Hij ons ook nog mede,
 te kunnen spreken in een klank,
 die wordt vertolkt in lof en dank.
 De Geest brengt ons tot leven.
 Gods kind die dit zo niet ervaart,
 wordt tekst en uitleg aan verklaard,
 om God de eer te geven .

Zij waren één van hart en zin
 Zoals in Eden, in 't begin,
 't ging hun begrip te boven.
 De wonderen door hen verricht,
 omstraalden met ontzag 't gezicht,
 van elk die ging geloven.
 Al hun bezit verdeelden zij,
 waren de armen zeer nabij.
 Gingen hun aandacht wijden,
 in dienst aan God en aan elkaar.
 Daarbij werd duidelijk en klaar,
 dat Gods volk uit ging breiden .

Wij mogen ook Gemeente zijn
 in deze wereld; groot of klein,
 God heeft zijn Geest gezonden.
 Jezus zit aan Gods rechterhand,
 maakt plaats in het beloofde land
 bevrijdt ons van de zonden .
 Ja, ieder die zich tot Hem wendt,
 wordt door God zelf als kind erkend.
 Wij moeten door gaan geven
 dat Jezus leeft en op zijn tijd,
 terug komt, groot in Majesteit.
 Hij geeft ons eeuwig leven .

Melodie : Psalm 68

A. M. Peer

penningmeesterschap. Fijn dat zo het werk van de kerkenraad tot opbouw van de gemeente van Christus hier mag verdergaan!

Zieken:

Willem van Tol (Herenweg 128 Rijnsaterwoude) moest, na een eerder verblijf van bijna drie weken in het ziekenhuis in Leiderdorp, er eind april opnieuw worden opgenomen. Na een operatieve ingreep en daarna nog verscheidene dagen in het ziekenhuis is hij nu weer thuis. Hij is nu bezig met een

tweede chemokuur in een serie van in totaal drie. Veel sterkte toegewenst!

Tiny Brummelkamp - Fokker (Verlaat 33) heeft op Koningsdag 27 april jl. haar rechterheup gebroken moest opgenomen worden in het Alrijne-ziekenuis. Na een operatie en een verblijf daar is zij vrijdag 6 mei jl. voor revalidatie nu in 'De Brug'. Haar tijdelijke adres: Alrijne ziekenhuis Alphen aan den Rijn, afdeling 'De Brug', kamer 3.20, Meteorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.

Tiny van Koll - Hokkeling (Lindenlaan 39) is onlangs in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp) van afdeling de Wijde Aa naar afdeling de Laeck gegaan. Tiny staat op een wachtlijst voor een project kleinschalig wonen in Oudshoorn in Alphen aan den Rijn.

Alle zieken thuis en elders kracht en sterkte toegebeden en waar mogelijk een goed resultaat van behandelingen en therapie.

Koninklijke onderscheiding:

Op 26 april jl. heeft Marijke Wesselius-Robijn (Prunusstraat 39) een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar vele vrijwilligerswerk. Zo is zij betrokken bij vrijwilligerswerk voor Mavileo, de Volkstuindersvereniging Leimuiden, het zwembad de kleine Oase, en ook in vrijwilligerswerk over de landsgrenzen heen (in Wit-Rusland en stichting Holland-Oekraïne).

Zij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onze hartelijke felicitatie met deze bijzondere en welverdiende onderscheiding!

Huwelijksjubilea:

Leo en Agnes Hogenboom - Kwappenberg (Oostban 7) gedenken zaterdag 14 mei dat zij die dag 40 jaar lief en leed hebben gedeeld.

Vries en Anneke Griffioen - Tichelaar (W. v.d. Veldenweg 9) hopen donderdag 19 mei as. te vieren dat zij die dag 40 jaar getrouwd zijn.

En tenslotte Ronald en Yvonne van Wieringen - Hoogenboom (Kastanjelaan 12): zij hopen maandag 6 juni hun 25-jarig huwelijksjubileum te gedenken.

Alle jubilerende echtparen namens onze kerkelijke gemeente van harte gelukkiggewenst en nog vele goede jaren toegewenst onder de zegen van onze Heer.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collecte 15 mei



Op 15 mei collecteren we met Pinksteren voor Kerk in Actie Zending. Het gaat dit keer over Rwandese jongeren betrekken bij de kerk. Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk wanneer zij naar de hoofdstad trekken of omdat zij overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk (EPR) in Rwanda, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren juist volop actief. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. Als zij naar de hoofdstad trekken zijn ze niet opgewassen tegen problemen, waar ze in de stad tegen aanlopen, zoals armoede, geweld en werkloosheid. De EPR besloot een paar jaar geleden meer jongeren bij de kerk te betrekken en ze te helpen om steviger in hun schoenen te staan. Met steun van Kerk in Actie zet de EPR jongerencomités op, die

allerlei activiteiten organiseren. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten van 600 (huis)gemeenten en het ontwikkelen en produceren van liturgieboekjes voor zondagsschool en kinderdiensten van deze gemeenten en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.

Collecte 22 mei

Op 22 mei collecteren we voor de Bakkerij in Leiden. Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. De Bakkerij helpt waar geen helper is. De hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen of in financiële problemen raken.

Naast de weg

Naast de weg van Jeruzalem naar Jericho ligt een zwaargewonde man, het slachtoffer van een roofoverval. Een reiziger ziet dat er dringend hulp nodig is, verbindt de wonden, brengt de toegetakelde man naar een herberg en regelt verzorging voor hem. De reiziger voelt zich spontaan

geroepen de ander te helpen, herkent de vreemdeling als zijn naaste.

Heb je naaste lief als jezelf, help waar geen helper is, en besef ook dat je daar als mens toe geroepen bent. Dat laat Jezus ons in het evangelie van Lucas opnieuw ontdekken in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Gift

Via Leen Overbeek is een gift ontvangen van €50,00 t.b.v. de kerk.

Berichten van het Missionair Team

Missionair nieuws

15 juni (zomerbraderie) is het Open Huis niet 's morgens, maar 's middags geopend. Bij mooi weer op het terras!

Boekspot

De wekelijkse boekentafel op zondag- en woensdagmorgen is nog tot 15 juni open. Vanaf 15 juni tot half september gaat de Boekspot 3 maanden met zomervakantie. De teruglopende belangstelling voor het assortiment heeft ons dit doen besluiten. Nog een maand heeft u gelegenheid om de onlangs opgehaalde nieuwe aanwinsten te bekijken.

Zomerbraderie

15 juni is de zomerbraderie van Leimuiden waar we als laatste actie wat betreft de Boekspot present hopen te zijn. Na de braderie kunt u altijd bij ons terecht voor bestellingen. Ook tijdens de zomerstop!

Een drietal aanbevelingen van de nieuwste aanwinsten voor volwassenen:

- Toon Hermans, 'In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten' (9,99)
- Kinga Ban (zangeres van SELA), met haar eigen solo-cd 'Uit liefde' (15,-)
- Helene Akkerman, 'Leven in balans' (8,95)

Voor kinderen:

- Juliet David, prachtig Pop-Up boekje met verhalen over Jezus (7,50)
- DVD, De prins van Egypte (7,99)
- Memory, de ark van Noach (8,99)

Het missionair team is begonnen met het maken van een jaarprogramma 2016/'17. Al vergaderend merken we hoe gemakkelijk het is om in 'activiteiten' te denken: wat gaan we organiseren? Hoe krijgen we mensen betrokken? Wat zijn onze focuspunten?

In de kern is dat niet waar missionair werk om draait. Missionair werk draait om ontmoetingen, om mensen. Heel 'klein', laagdrempelig en niet zo spectaculair. En toch heel bijzonder. Contacten met burens, vrienden, collega's,

mensen in de straat. Een groet, uitnodigend aanwezig zijn, het leven delen en daarbij je geloof niet achter de deur en achter je kiezen houden. Echte belangstelling, goed kunnen luisteren, en je niet schamen voor het feit dat je een gelovig mens bent. Meer niet. Wat er dan gebeurt kan niemand voorspellen. Maar er ontstaat wel iets, vaak langs hele natuurlijke en 'organische' wegen. En toch..., soms moet je wel eens activiteiten organiseren om mensen bij elkaar te krijgen voor die ontmoetingen. Mensen kunnen druk zijn met het werk, mensen kunnen moeilijk het huis uit komen door gezondheidsproblemen of vereenzaming, en vul zo maar in... En dan is het fijn als er activiteiten georganiseerd worden om naar toe te kunnen gaan en elkaar te ontmoeten. Balanceren tussen te veel of niet organiseren is de uitdaging voor het missionair werk. Als u/jij nog aandachtspunten hebt? Laat het ons graag weten.

Met een hartelijke groet,
Jeannette Meijer, Eric Roggeveen en Petra Verschoof.

Overige berichten

Nieuwe foto's

Op de website www.pgleimuiden.nl zijn nieuwe foto's toegevoegd van de Voorjaarsmarkt en van de dienst van Poëzie.

	Agenda
15 juni	Zomerbraderie

	Kerkelijk Bureau Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl
--	--

Mutaties:

Ingeschreven als voorkeurkerklid

Iris Huising, Noordschans 22, 2377 BJ Oude Wetering

Verhuisd

Antoinette Slegers met haar beide zonen van Kloofpad 46 naar Heiligegeestlaan 3A

Uit de omgeving

Oratorium voor Pinksteren

Het kerkkoor 2-Gether van de Protestantse Gemeente Oude Wetering, onder leiding van Jaap van Muijden, zingt in de kerkdienst op **zondag 15 mei** a.s. het Pinksteroratorium 'Aanwezig'. Voor deze gelegenheid is het koor uitgebreid met een aantal projectleden.

Een oratorium is een omvangrijk vocaal werk met een geestelijke inhoud. Koorzang, samenzang en het lezen van Bijbelgedeelten wisselen elkaar af. Ook zullen beelden de verschillende teksten ondersteunen.

De hedendaagse liedteksten, van Marijke de Bruijne, zijn ontleend aan de Bijbel of meditatief van aard. De muziek is van de hand van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen.

De dienst wordt gehouden in de Sprengkerk, Kerkstraat 50, Oude Wetering en begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten.

U bent van harte welkom!

	Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd
19 mei	dhr. G.J. de Vries, Vriezekaap 34a, 2451 CS Leimuiden
26 mei	dhr. C. Brus, Ieplaan 9, 2465 BS Leimuiden

Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 22 mei a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in. Het thema op deze avond luidt: "Leven uit de Geest".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177

Uitnodiging

Onderstaande uitnodiging werd ontvangen van Predikant/beeldend kunstenaar Anne-Marie van der Wilt.

Zij is eerder al eens in onze Gemeente voorgegaan en de glaskunst heeft zij toen toegelicht Ik denk dat er best mensen zijn die wel naar Gouda willen.

Met vriendelijke groet
Bert Tijselink

Hierbij nodig ik jullie uit voor de expositie in het kader van het FEEST VAN DE GEEST 5 t/m 16 mei

Een groeiend oecumenisch initiatief dat door heel Nederland gaat om op deze manier een ontmoeting tussen kerk en kunst te laten plaats vinden. Een mooie gelegenheid om als kerk uitnodigend te zijn naar de maatschappij. Met mijn werk doe ik mee in Gouda, in PKN gemeente De Veste.

www.feestvandegeest-groenehart.nl

www.devestegouda.nl

Er zullen 20 kunstwerken van mij getoond worden waarvan 9 nog niet eerder vertoond. Het gaat hier om 9 hedendaagse iconen uitgevoerd in glas.

<http://www.oecumene.nl/20-documentatie/1202-feest-van-de-geest-hedendaagse-iconen>

Wanneer;

Zaterdag 7 mei geef ik een lezing van 14-16.30 uur (kerk is om 13 uur open). Zondag 8 mei is mijn werk te bekijken van 13-17 uur, zaterdag 14 mei van 13-17 uur, zondag 15 mei van 14-17 uur, maandag 16 mei van 13 -17 uur



Van harte welkom! En wie weet tot op een van deze dagen.

Met hartelijke groet,
Anne-Marie van der Wilt
www.zin-in-kleur.com

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage

Update over de Fortkerk te Curaçao



Gouverneur van Curaçao bezoekt de gerenoveerde Fortkerk

Ruim een jaar geleden spraken wij op deze plek onze dank uit aan de PG Leimuiden voor de significante bijdrage van de diaconie voor de Fortkerk in Willemstad Curaçao. Toen was het maart 2015 en moest de renovatie nog starten. Die renovatie is goed verlopen en in oktober 2015 kon de kerk feestelijk worden heropend. De renovatie van dak en muren was op tijd en binnen budget gerealiseerd. Met 2 interim-predikanten (de gemeente was ondertussen ook vacant), een echtpaar dat eerder op het eiland had gewoond voor de marine, zijn we toen naar Advent en Kerst toegeleefd in een fris geverfde en droge kerk.

Droog is het overigens nog steeds omdat vanwege het wereldwijde El Nino natuureffect het hier erg droog is. De laatste regenbui van betekenis hier op het eiland dateert van maart 2016. Diana was toen in Leimuiden en bezocht 2 weken lang met genoeg de kerkdienst in de Dorpskerk. Tijdens het koffie drinken na afloop van een van die diensten sprak iemand haar aan en vroeg: hoe gaat het nu met de Fortkerk? Vandaar dit berichtje en met de bijgevoegde foto's hopen we ook een mooie indruk te geven hoe de kerk er nu uit ziet.

Dat dit bericht even op zich liet wachten kwam ook doordat we druk bezig waren met de komst van een nieuwe predikant naar het eiland. André heeft naast de renovatie ook de beroepingscommissie mogen voorzitten. Het werk van die commissie heeft erin geresulteerd dat sinds Palmzondag dit jaar de Fortkerk een nieuwe predikant heeft: ds. Peter van Bruggen. Voorheen heeft hij gestaan in het Belgische Roeselare en daarvoor ook tijdelijk in Indonesië en IJmuiden-West. Volop dankbaarheid dus voor de Fortkerk die er weer goed bijstaat en waar zondags en tweewekelijks op woensdag diensten worden gehouden. Verder is de kerk dagelijks open voor (cruise) toeristen die het eiland aan doen.

Sinds eind vorig jaar zijn wij zelf ook op zoek naar een nieuwe 'bestemming'. Diana's tweede contract loopt deze zomer af en zij wilde zelf niet nog een keer verlengen (dat zou verblijf voor onbepaalde tijd hebben betekend). Samen hadden we de hoop om een nieuwe uitdaging elders in de wereld te vinden. Helaas is dat niet gelukt en daarom keren wij D.V. eind juli terug naar Leimuiden. Per 1 augustus zijn we beide dus op zoek naar werk in Nederland. Vanaf die tijd hopen wij ook weer regelmatig te gaan kerken in de Dorpskerk. We keren terug met een gevoel van dankbaarheid, dankbaar voor alles dat we hier op het eiland hebben mogen doen en ervaren. Uiteraard ook in de wetenschap dat Leimuiden een mooie plek is om te wonen.

Warme groeten,
Diana en André Lorier



Fortkerk in de steigers met het karakteristieke torentje



Palm Pasen 2016 met palmtakken en nieuwe dominee