



## Vakantie, op reis

God stuurt in de Bijbel zijn kinderen op pad. Zoals bijvoorbeeld Abraham: door zijn geloof ging hij, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. (Hebreeën 11: 8)

Of neem Jona: in tegenstelling tot Abraham wist hij wel degelijk waarheen hij op weg moest. Uiteindelijk ging hij ook, zij het iets minder gehoorzaam dan Abraham. Het reisdoel dat God voor hem bepaald had, stond hem namelijk niet zo aan.

Je zou je hele leven kunnen zien als een boeiende, avontuurlijke reis met God. Geen tripje dat je zelf hebt uitgestippeld, maar een reis die God met zorg voor jou geboekt heeft.

Het is geen last-minute reis: God bepaalt niet op het laatste moment wat Hij met jou voor ogen heeft, je bent een deel van zijn plan. (Psalm 139)

Je reis is all inclusive: de Heer is je herder, het ontbreekt je aan niets! (Psalm 23)

Je hoeft niet alleen te reizen: God heeft je de Heilige Geest als reisgenoot gegeven. (1 Johannes 3:24).

Gelukkig geeft God je er een reisgids bij cadeau, je Bijbel: Zijn woorden fungeren als een lamp en een kompas: ze verlichten je pad en wijzen je de richting die je gaan moet. (Spreuken 6)

Spannend is het wel, zo'n reis die je niet zelf gepland hebt. Je weet vooraf niet waar je tent zult opslaan en waar de dag van morgen je brengen zal. Maar één ding is wel zeker: God waakt over je pad en beschermt je weg als je Hem trouw blijft.

Lees Psalm 23 en laat tot je doordringen dat God de beste reisleader is die je je maar wensen kunt!

*(In verband met de vakantie plaatsen we een Overdenking van Sandra Wiersma.)*



## Kerkdiensten juli

**Zondag 10 juli**

4<sup>e</sup> zondag van de zomer

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. P. Baane
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	Evangelisatiewerk (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jorico Notenboom

Er is koffiedrinken in kloostergang.

**Zondag 17 juli**

5<sup>e</sup> zondag van de zomer

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. H.R. Plomp
Ouderling	Clara de Ruiters
Collecten	Plaatselijk jeugdwerk (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd door Wilma en Ad de Quaastent

**Zondag 24 juli**

6<sup>e</sup> zondag van de zomer

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Mw. C. Romeijn
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	De Sleutelbloem, Noorden (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jorico Notenboom

Er is koffiedrinken in kloostergang.

**Zondag 31 juli**

7<sup>e</sup> zondag van de zomer

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	Sponsoring bed Zambia (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Jelis Verschoof jr

Er is koffiedrinken in kloostergang.

*De kerkdiensten met betrekking tot augustus en de campingdiensten staan vermeld op de pagina 2.*

**Kerkdiensten augustus****Zondag 7 augustus**8<sup>e</sup> zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiters
Collecten	KIA project Dwelling Places (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd door Gert en Joke Rietdijk

**Zondag 14 augustus**9<sup>e</sup> zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	Stichting mensenkinderen (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in kloostergang.

**Zondag 21 augustus**10<sup>e</sup> zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Mw. Ds. J. Vermeij- de Jong
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	Plaatselijk missionair werk (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd door Eric en Janneke Roggeveen

**Zondag 28 augustus**11<sup>e</sup> zondag van de zomer**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

**Campingdiensten in De Ark op camping De Drecht****Zondag 10 juli****10.30 uur - Campingdienst**

Voorganger	Gerrit de Haan
Begeleiding	Jan Goedhart

**Zondag 17 juli****10.30 uur - Campingdienst**

Voorganger	David Antes
Begeleiding	Teamleden

**Zondag 24 juli****10.30 uur - Campingdienst**

Voorganger	Wim Spaargaren
Begeleiding	Wim Spaargaren

**Zondag 31 juli****10.30 uur - Campingdienst**

Voorganger	René Spaargaren
Begeleiding	René Spaargaren

**Zondag 7 augustus****10.30 uur - Campingdienst**

Voorganger	Jan Schoenmaker
Begeleiding	Teamleden

**Zondag 14 augustus****11.00 uur - Camping-inloop**

gezellig samenzijn met koffie

**Zondag 21 augustus****19.00 uur - Campingdienst**

Voorganger	Henk van Dam
Begeleiding	Eric Roggeveen

## Terugblik vanuit "De Lenen"

### Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. Spreuken 16:3

#### Terugblik

Wat kunnen we het druk hebben met alles wat we willen doen en bereiken, maar wat een rust geeft het om je werk neer te leggen in Gods hand.

Het navolgende is een verkorte versie van de terugblik van de Lenen (Leen van der Sar en Leen Overbeek) bij hun afscheid.

Het is herfst 2007 en een kille winter volgt, ook in het kerkelijk leven; het fusieproces dreigt vast te lopen, binnen de hervormde kerkenraad ontstaan onoverbrugbare verschillen. In deze moeilijke tijd zijn we geroepen tot het ambt. Je weet dan niet precies wat je allemaal te wachten staat; vinden we de juiste woorden, de goede aanpak. Als ik daarop terug kijk dan zijn ons de woorden gegeven en de energie om leiding te geven aan dat proces. Maar bovenal was het een wonder dat er zoveel nieuwe energie vrijkwam in de gemeente met het zicht op een gezamenlijke toekomst. Als kerkenraden vergaderden we al snel gezamenlijk en werden verschillen overbrugd door die zorgvuldig maar ook daadkrachtig aan te pakken. En wat was het een mooi feestelijk moment die ondertekening van het fusiedocument hier in de Dorpskerk op 17 december 2008.

En dan na 100 jaar sluit de Oostenkerk. Op 10 oktober 1912 om 18 uur geopend en op 16 december 2012 is daar de laatste dienst gehouden. De interviews, die Leen van der Sar samen met Johan Schuuring heeft afgenomen bij oudere leden van de beide voormalige kerken leverde verrijkende gesprekken op, een hoogtepunt.

Een plaats bereiden voor God ter wille van de mensen, dat is onze opdracht als gemeente. Dat vertaalde zich in nieuwbouw van de Ontmoeting en renovatie van de Dorpskerk. Wat een prachtig resultaat door de inzet en energie van velen. De openingsweek, de eerste week van februari 2013, was een feestelijk hoogtepunt van kerk-zijn van en voor het dorp.

Het leven bij de bron, het levend water, is zichtbaar gemaakt in de kloostergang, de glaskunst in de kerk en de bron in de kerktuin.

Zorgen zijn er over de overdracht naar de jongere generatie. Nemen onze kinderen de zorg voor deze plaats van bezinning en het stilstaan bij de kantelpunten in het leven over?

Kinderen aan het avondmaal, hoe moeilijk was het in 2007 en hoe fijn zou het zijn als ze vandaag aanschuiven. Het jeugdwerk oude stijl lijkt ten einde te lopen; de CJV is niet

meer, het clubwerk stopt wegens gebrek aan leiding. Maar er is ook hoop.

Wist u dat Paul Smit, onze jongerenwerker gemiddeld 10 uur per week werkt met en voor de jeugd, dat er nog steeds een tienergroep is van ruim 10 jongeren; dat ze een optreden met "Heilige" herrie hebben verzorgd en daarna geslapen hebben in kartonnen dozen tijdens de Nacht Zonder Dak, dat onlangs de 1e Kliederkerk van start is gegaan en het een succes was, dat we de Family Factory steunen (basisscholen en ouders proberen elkaar te ondersteunen in de opvoeding). Met dank aan Jorico en Paul, die dit prachtige werk leiden. Laten we het bidden voor het jeugdwerk niet vergeten, dat geldt natuurlijk voor al ons werk.

In 2011 is het missionaire team ontstaan en dat proces kreeg een versnelling toen we in 2012 met Petra een heuse missionaire ambassadeur in ons midden kregen en de Ontmoeting beschikbaar kwam. Het resultaat mag er zijn, zie inloopochtenden, de filmavonden, etc.

De kerk, die werkelijk openstaat voor iedereen die God zoekt, is voortdurend in beweging, omdat elk mens anders is en op een eigen wijze zoekt naar de Eeuwige.

De kerk is niet van u en mij, ook wij zijn maar voorbijgangers. De kerk is het huis van God en in zijn huis is iedereen gelijk met zijn/haar talenten. Wij nemen elkaar niet de maat.

Er is veel om dankbaar voor te zijn, dankbaar dat we mochten werken in Gods wijngaard tot eer van Gods naam en de dienst aan de wereld. Als wij zo in vertrouwen op een natuurlijke wijze leesbare brieven van Christus zijn, is er hoop voor het gemeente-zijn, ook in Leimuiden.

Dank aan u allen voor de ruimte en het vertrouwen, dat we hebben gekregen om ons werk te doen.

De Lenen

	<h2>Agenda</h2>
1 oktober	barbecue

## Kerkelijk Nieuws

### Berichten van de Diaconie

#### Collecte zondag 10 juli: Evangelisatiewerk

De Evangelisatiecommissie/Campingwerkgroep "De Drecht" organiseert van juni t/m augustus campingdiensten en bingoavonden in het gebouw "De Ark". Deze diensten staan open voor campinggasten, maar ook voor gemeenteleden en passanten. Tevens komen er gedurende een drietal weken (soms 4 weken) Dabarteam, bestaande uit ca. 6 enthousiaste jongeren per week, die activiteiten ondernemen met de kinderen, tieners en volwassenen op de camping en daarbij de liefde van God uitstralen in hun gedrag en aandacht. Om dit werk door te kunnen laten gaan, willen wij de collecte van harte bij u aanbevelen.

#### Collecte zondag 17 juli: Plaatselijk Jeugdwerk

Het plaatselijk jeugdwerk is op dit moment aan het veranderen. Sommige activiteiten verdwijnen, andere activiteiten komen daarvoor in de plaats. Dit voorjaar is gestart met de 'Kliederkerk'. Dit wordt samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper voorbereid en er zijn inmiddels 3 Kliederkerken geweest. Daarnaast was er een 1e uitvoering van 'Heilige Herrie'. Het is de bedoeling dat beide activiteiten een vervolg krijgen in het nieuwe seizoen. Tijdens de kindernevendienst en de tienerdienst zijn we op zoek naar wat het christelijk geloof te betekenen heeft voor wie we zijn. Het mooie is dat de Bijbel vanuit verschillende gedachten en in verschillende tijden is geschreven. Dat geeft de ruimte om er ook vandaag de dag samen over te praten en daar eigen gedachten bij te vormen. Tot slot de clubs. Die zullen waarschijnlijk niet starten aan het begin van het nieuwe seizoen, maar door Paul en Jorico wordt gekeken of het mogelijk is om begin 2017 alsnog een herstart te maken.

#### Collecte zondag 24 juli: De Sleutelbloem Noorden

Zorgkwekerij-leerwerkcentrum De Sleutelbloem is er voor kwetsbare mensen, die vastlopen in een psychische beperking, een verslaving, of moeilijkheden thuis, op school of op het werk.



Werk in de tuin.

De Sleutelbloem biedt zorg op maat in een veilige en vrolijke omgeving. Elk mens –hoe beschadigd ook- is kostbaar. Samen worden onvermoede talenten ontdekt, wordt gewerkt aan veerkracht en worden vaardigheden ontwikkeld om de vleugels uit te slaan in het dagelijkse leven.

#### Collecte zondag 31 juli: St. Francis Ziekenhuis in Zambia

De Stichting Saint Francis' Hospital Medical Support Group geeft materiële en immateriële steun aan het St Francis' Hospital te Katete in Zambia. Dit is een ziekenhuis met 350 bedden en een staf van 280 medewerkers, onder wie 6 artsen. Het ziekenhuis biedt medische verzorging aan zo'n 185.000 mensen in het district Katete, een gebied van 5.000 km<sup>2</sup>. Daarnaast worden nog eens 1.000.000 mensen uit de omliggende gebieden verwezen naar het St. Francis' Hospital.



St. Francis' Hospital biedt – naast poliklinische behandelingen en een geboortekliniek met pre- en postnatale hulp – behandeling in het ziekenhuis, preventieve zorg, gezondheidsbevorderende hulp, opleidingen en onderzoek. U kent dit ziekenhuis vanuit het bedsponsorplan (voorheen van Hugo en Winny Heij), waarbij onze gemeente 2 bedden sponsorde. Sinds kort ondersteunen wij dit ziekenhuis met een algemene donatie als aanvulling op het structurele tekort aan exploitatiegelden van het ziekenhuis. De Zambiaanse overheid steunt de kerkelijke ziekenhuizen namelijk maar voor 75% en het ziekenhuis moet zelf de overige 25% ophalen via donaties.

### Collecte zondag 7 augustus: Kerk in Actie project Dwelling Places

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Vijf partners van Kerk in Actie hebben de handen ineen geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst.



*Nog meer kinderen willen naar huis en naar school*

Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.

### Collecte zondag 14 augustus: Mensenkinderen

Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Er wordt uitsluitend via kerken en lokale organisaties gewerkt. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, maar koopt de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

Mensenkinderen zet zich al 11 jaar in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geeft men voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verleend men hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

### Collecte zondag 21 augustus: Plaatselijke missionair werk

Ook in het nieuwe seizoen vinden er in onze gemeente missionaire activiteiten plaats zoals de Open huis ochtenden, de Boekspot, filmavonden en andere activiteiten die het missionair team ook in het nieuwe seizoen weer in petto heeft! U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

### Gedicht uit VANDAAR

het magazine over het werk van Kerk in Actie

Als ik niet meer goed kan lopen,  
geef jij mij dan jouw arm?  
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,  
maak jij mijn koude hart dan warm?  
Als ik stilsta op deze aarde,  
die maar jakkert en maar jaagt,  
geef jij mijn leven dan weer wat waarde,  
zodat mijn eenzaamheid verjaagt?  
Als ik schreeuw en huil van binnen,  
laat jij mij dan niet alleen?  
Wil jij dan iets voor mij verzinnen,  
draag jij mij door die moeite heen?

Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,  
als in de diepte van het leven,  
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,  
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.

Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurung

### Berichten van College van Kerkrentmeesters

#### Stand van zaken terrein Stapenseastraat

De huisartsenpraktijk de Linde en het college van kerkrentmeesters hebben samen bij de gemeente een principeverzoek ingediend om medewerking te verkrijgen voor de bouw van een gezondheidscentrum, gecombineerd met wonen voor ouderen op het terrein aan de Stapenseastraat 34/6.

Zoals wellicht bij u bekend is uit de pers heeft huisartsenpraktijk de Linde het voornemen om een gezondheidscentrum te realiseren, waarin naast de huisartsenpraktijk ook plaats is voor andere eerste lijnshulpverleners, zoals fysiotherapie, psychologie, maatschappelijk werk etc. Ook dagbesteding en dagopvang zouden hierin een plek kunnen krijgen.

Er is een sterke voorkeur bij de huisarts voor het terrein aan de Stapenseastraat. De beschikbare ruimte biedt de mogelijkheid dit te combineren met bijv. ouderenhuisvesting, ook een combinatie met een kleinschalige woonzorgvoorziening is nog een optie, gedacht wordt aan 10 à 12 wooneenheden.

De Protestantse gemeente Leimuiden, eigenaar van de grond en opstallen, wil graag meewerken aan dit initiatief, juist waar het gaat om de kwetsbare mens. De ouderenzorg heeft van oudsher ook een diaconaal karakter. Anderzijds is er de zakelijke kant dat een goede invulling van het terrein geld oplevert en geen bestuurlijk beslag meer legt op het kerkbestuur.

De entree van het dorp zal ook aanzienlijk verbeteren, het leegstaande gebouw en het braakliggende terrein geven op dit moment geen fraai beeld.

Mocht B&W positief besluiten, dan zullen zij dat doen onder voorwaarden, gezien de beperkingen van geluid en milieu die rusten op dit gebied. Vandaar dat wij vooraf duidelijkheid willen hebben over wat wel en niet mogelijk is. Wij zijn bij ons principeverzoek uitgegaan van de omvang van de bestaande bouwvlakken, goot en bouwhoogtes en parkeren op eigen terrein.

De direct omwonenden aan de Stapensestraat, het Noordeinde en garage Tinga zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

College van kerkrentmeesters

## Campingwerkgroep "De Drecht"

### Campingwerk

We zijn blij om te kunnen melden dat er dit seizoen 3 DABAR-teams op camping "De Drecht" zullen zijn! Eén team heeft zich tijdens het kennismakingsweekend in de kerkdienst van 19 juni voorgesteld. Ook hebben we de eerste bingoavond al weer gehad. Met een mooie opkomst! Vorig jaar hebben we een verzoek gedaan om levensmiddelen en bingoprijes mee te brengen. Zou u dat dit jaar ook weer willen doen? We zullen een doos in de corridor zetten waar u de meegebrachte spullen op zondag- en woensdagmorgen in kunt doen. Wat de levensmiddelen betreft kunt u denken aan houdbare producten, zoals koffie, thee, pakken sap, macaroni, spaghetti, blikken soep, chips etc. Misschien hebt u bij de MCD wel voor glazen gespaard, maar denkt u bij nader inzien wat doe ik er eigenlijk mee, ik heb al zo veel glazen! Welnu, dat is ook een heel mooi bingoprijesje.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de camping-inloopochtend en voor de campingdiensten. Komt u gerust eens een keertje kijken. Het adres is: Vriezkoop Noord nr. 30. Het gebouwtje "De Ark" is meteen aan uw rechterhand, vóór de slagboom. Parkeerplaats is aanwezig.

Met een hartelijke groet, en wellicht tot ziens op de camping,

Namens de Evangelisatiecommissie (Campingwerkgroep "De Drecht")  
Jannie Eveleens

## Berichten van de Kliederkerk

### Kliederkerk 3 juli

Met de zon die eind van de ochtend doorbrak is de derde Kliederkerk in de St. Jan de Doper bezocht door 18 kinderen en hun ouders. Na het welkom in de kerkzaal om twaalf uur werd het thema van David en Goliath geïntroduceerd met een potje touwtrekken.



Hierna konden de kinderen samen ontdekken wat er allemaal in het verhaal gebeurt door verschillende maak- en doe-opdrachten.



Om ongeveer één uur kwamen we samen bij het eten van heerlijke hamburgers. En in het zonnetje duurde die gezellige maaltijd wat langer dan gedacht.



Na het eten zijn we samen in de kerkzaal naar het verhaal van David en Goliath gaan luisteren. En doordat de kinderen onder anderen met 'Goliath' op de foto konden en een schild en een katapult gemaakt hadden sloot het verhaal goed aan bij wat ze daarvoor zelf gezien en gemaakt hadden.

Na deze proefronde van 3 Kliederkerken in de Dorpskerk, de Woudse Dom en de St. Jan de Doper, hebben de vrijwilligers samen gezegd door te willen gaan. Voor volgend seizoen staan er dan met de drie kerken samen negen Kliederkerken in de planning.

Namens het kernteam,  
Paul Smit

## Overige berichten

### OPEN TUINEN DAG 12 JUNI.

We hadden geen idee hoe het zou gaan deze middag, waarin onze Stiltetuin voor iedereen te bezichtigen was. In het eerste uur was er af en toe een bezoeker, daarna kwamen er meer. Tijdens een flinke regenbui hadden wij gelukkig een droge plek in de kloostergang en een kopje koffie of thee.

Daarna kwamen er groepjes binnen die de tuinenroute volgden. Daaruit ontstonden leuke gesprekken en kwamen oude kennissen elkaar tegen. Een geslaagde middag met 55 bezoekers was het resultaat en veel complimenten.

De tuingroep.

### Barbecue.

Er is afgesproken om de jaarlijkse barbecue te houden op zaterdag 1 oktober 2016. Zet u deze datum alvast in uw agenda. We hopen velen van u te mogen begroeten. Het is een uitstekende gelegenheid om elkaar als gemeente informeel te ontmoeten. Vorig jaar waren er op die datum andere activiteiten.

Dat willen we dit jaar voorkomen. Mocht dat toch het geval zijn, wilt u dat dan laten weten aan de Aad en Tini Treur. Tel 509852. Dan kan er wellicht een andere datum worden voorgesteld.

### Beklimming van de Mont Ventoux

Ja, aankomende 1 september willen wij, Eveline Smit, Bart, Marieke en Arjan Rietdijk de Mont Ventoux gaan beklimmen. Samen met ons team "Huis aan het Water" en nog vele andere teams maken we de 27 km lange wandeling naar de 1.912 meter hoge top.

Het doel is geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding en voor Stichting Huis aan het Water, een inloophuis voor iedereen die te maken heeft met kanker (zie [www.stichtinghuisaanhetwater.nl](http://www.stichtinghuisaanhetwater.nl)). Ook Marja en Rob van Galen zijn daar als vrijwilliger actief. En zij hebben in 2014 en 2015 de top van de Mont Ventoux bereikt.

Mede door de verhalen van Marja en Rob, maar vooral ook door onze emotionele betrokkenheid, zijn wij enthousiast geworden. Wij willen op deze manier een steentje bijdragen aan de strijd tegen kanker.

Wilt u ons sponsoren ga naar:

[www.grootverzettegenkanker.nl/arjanrietdijk](http://www.grootverzettegenkanker.nl/arjanrietdijk)

Hartelijk bedankt!  
Arjan Rietdijk

### Ga je mee naar Taizé?

Als je denkt: Taizé wat is dat nu weer... dan zou ik het volgende even lezen. Weet je wat Taizé is, en denk je: 'Ja, leuk!' Dan kan je vast zondag 16 oktober t/m zondag 23 oktober (= Herfstvakantie) vrij houden om mee te gaan.

### Wat is Taizé?



Taizé is een internationale ontmoetingsplek voor jongeren – tot 30 jaar – in Frankrijk, die 'iets' hebben met geloof in het algemeen. De ontmoetingsplek is in 1940 opgericht door Frère (= broeder) Rogier Schutz. Zijn idee was om een opvang in te richten voor

vluchtelingen uit het door de Nazi's bezette deel van Frankrijk. Zijn huis stond open voor iedereen, ook na de oorlog voor Duitse krijgsgevangenen en vooral voor oorlogswezen. Die openheid naar kinderen en jongeren bepaalt nog steeds de sfeer in Taizé. Iedereen van alle geloofsovertuigingen is welkom. Bij de broeders van Taizé draait het namelijk om de ontmoeting tussen mensen en de ontmoeting met God.

### Voor wie?

In de eerste plaats voor iedereen van 16 jaar tot 30 jaar. En voor wie in 2016 nog 16 jaar gaat worden en met een vriend of vriendin van boven de 16 meekomt maken we een uitzondering ☐. Wil je mee en ben je nog geen 18 jaar, dan moet een schriftelijke toestemming gegeven worden door een ouder/verzorger.

### Wat kost het?

De broeders vragen aan jongeren tot 30 jaar voor een week een bijdrage van tussen de € 50,00 en 70,00 p.p. voor maaltijden en onderkomen. Vervoer zal op € 150,00 p.p. komen. Dus voor vertrek wordt een (contante) bijdrage van € 210,00 gevraagd – en als dat bedrag voor jou niet op te brengen is, dan bespreken we samen een bijdrage die wel bij jou past. Houden we na de reis geld over, dan krijg iedereen een gelijk deel terug.

### Vervoer

Bij voldoende aanmeldingen en samenwerking met een paar andere kerken wordt er een touringcar geregeld. Blijft de groep klein, dan gaan we met eigen vervoer... op voorwaarde dat er voldoende auto's met chauffeur zijn.

### Dus:

Zondag 16 t/m 23 oktober 2016

€ 210,00 voor maaltijden, slapen in een slaapzaal & vervoer

Voor meer informatie of om je aan te melden:  
Paul Smit – jeugddiaken Dorpskerk Leimuiden  
06-20238951  
[smit.pd@planet.nl](mailto:smit.pd@planet.nl)

## Bedankjes

Hartelijk bedankt voor de kaarten en bloemen die we hebben ontvangen t.g.v. ons 40-jarig huwelijk.

Groeten  
Leen en Didy Goedhart-Kamer

Dankbaar en blij om weer thuis te zijn na een verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie in Alphen aan den Rijn in "de Brug". Graag wil ik allen, die hun medeleven hebben getoond in de vorm van vele kaarten, telefoontjes en bezoeken, hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,  
Tiny Brummelkamp



## Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

## Overleden

**27 juni:** mw. **Geertje Kooij-Brussen**, zorgcentrum 'Woudsoord', te Woubrugge in de leeftijd van 92 jaar

**27 juni** dhr. **Willem van Tol**, Herenweg 128 te Rijnsaterwoude in de leeftijd van 82 jaar



## Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd

10 juli	dhr. L. van der Burg, Nieuwveens Jaagpad 12, 2441 EH Nieuwveen
14 juli	mw. D.F. Zeldenrust-de Jong, Noordeinde 32, 2451 AG Leimuiden
16 juli	mw. H.J. Sierveld-Kessels, Meerwijck 67, 2451 XC Leimuiden
22 juli	dhr. W. Kramer, dr. Stapenseastraat 19, 2451 AC Leimuiden
23 juli	mw. H. Nagel-Koopmans, Herenweg 5, 2451 VP Leimuiden
28 juli	mw. M. Middag-van Blanken, zorgcentrum 'Woudsoord', kamer 2011, Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge
31 juli	dhr. J. Walta, Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
1 augustus	dhr. C. de Bruijn, Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
1 augustus	dhr. P. Vis, De Ruigehoek 2, 2154 MK Burgerveen
10 augustus	dhr. P. Rietdijk, dr. Stapenseastraat 21, 2451 AC Leimuiden
12 augustus	mw. J. van der Burg-van der Meer, Nieuwveens Jaagpad 12, 2441 EH Nieuwveen
13 augustus	mw. G.G. van Iperen-de Heer, zorgcentrum 'Hof van Alkemade', kamer 204, Schoolbaan 4, 2371 VJ Roelofarendsveen
14 augustus	dhr. A. A. Kooij, Scholekster 4, 2451 VM Leimuiden
21 augustus	dhr. A.M. van den Akker, Drechtlaan 127, 2451 CL Leimuiden
24 augustus	mw. G. Geitenbeek-de Vries, zorgcentrum 't Kloosterhof', kamer 201, Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer



## Uit de omgeving

### Gedenkzuilen Overledenen

De gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven dat er binnenkort weer graven op de Algemene Begraafplaats aan de Dorpsstraat worden geruimd. De Protestantse Uitvaartvereniging voor Leimuiden, Rijnsaterwoude e.o. is daarom met het idee gekomen om een algemene gedenksteen / monument te plaatsen waarop nabestaanden van te ruimen graven (of andere geïnteresseerden), nu en in de toekomst, een plaatje kunnen laten bevestigen met de naam en data van de overledene. Dit zal tegen een eenmalige vergoeding zijn. Op deze manier hebben nabestaanden de mogelijkheid om in Leimuiden een klein, openbaar en blijvend aandenken te verkrijgen aan de (al lang) overleden persoon of personen. Het ontwerp bestaat uit drie afzonderlijke zuilen van natuursteen. Hierop kunnen identiek vormgegeven roestvrijstalen plaatjes bevestigd worden met de betreffende gegevens erin gegraveerd. In overleg is bepaald dat de gedenksteen wordt geplaatst in de stilletuin bij De Ontmoeting.

Onderstaande foto is een impressie van hoe het één en ander er uit kan komen te zien.



Op dit moment worden de mogelijkheden verder onderzocht. Over enkele maanden volgt meer informatie.

#### Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info@pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a> Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, <a href="mailto:smit.pd@planet.nl">smit.pd@planet.nl</a>
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Scriba: Frans Kooiman, <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a> Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a> Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, <a href="mailto:voorzitterdiac@pgleimuiden.nl">voorzitterdiac@pgleimuiden.nl</a> – Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a> – Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

#### OpWeg redactie

E-mail: [op.weg@pgleimuiden.nl](mailto:op.weg@pgleimuiden.nl)

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)