



## Wegwerkers

'Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.'

Marcus 1:3 en 4

Onderweg met de auto kun je ze regelmatig zien: wegwerkers.

Mannen en vrouwen die werken aan de weg.

Ze leggen een nieuwe weg aan, of zijn bezig met het verbeteren van de weg.

Het is zwaar werk: ze zijn bezig in weer en wind: in de zomerhitte, maar ook als het regent, of koud is.

Maar zij gaan door, want hun zware werk is tegelijkertijd ook heel belangrijk werk.

Immers, als er geen weg is, of als de weg slecht is, kun je niet komen waar je naar toe wilt.

In deze tijd van Advent, in deze tijd van het naderende Kerstfeest mogen wij vieren dat Jezus naar ons toegekomen is, toekomen wil, met vergeving en leven en vrede.

Kortom: met het goede leven.

Maar kán Hij komen, is de weg naar ons hart begaanbaar?

Als in de oudheid de koning een deel van zijn rijk kwam bezoeken, ging hem een bode vooruit.

Die bode riep de mensen toe: 'Onze koning komt, maak de weg gereed!'

Dan gingen alle mensen die van hun koning hielden meteen verheugd aan de slag: rotsblokken en afgewaaide takken die op de weg lagen werden weggehaald, gaten en kuilen werden gevuld, hobbels geëffend.

Zo kon de koning komen en kon het feest beginnen!

Johannes is in deze Adventstijd de heraut van de grote Koning die gekomen is en terugkomen zal.

Koning Jezus.

Maar kán Hij komen, in ons eigen leven, in onze wereld?

Daarom roept Johannes ons op: 'Maak de weg van de Heer gereed, wees wegwerker!'

De Koning komt, met heil en vree, maar zorg er voor dat niets Hem in de weg staat.

Advent roept ons op ons voor te bereiden op zijn komst, om gereed te zijn, om dingen in je leven in orde te brengen. De Koning komt, maar Hij kan niet komen door dalen van onverschilligheid of ongeloof,

## Kerkdiensten

**Zondag 11 december**

3e zondag van Advent

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA Binnenlands Diaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Gert Rietdijk
Tienerdienst	Paul Smit

Er is koffiedrinken in kloostergang

**Zondag 18 december**

4e zondag van Advent

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. B.W.J. de Ruyter
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	De Sleutelbloem, Noorden (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd door Maritta Kea en Marianne Tukker

**Zondag 18 december**

Volkskerstzang

**19.00 uur - Dorpskerk**

Hij kan niet komen over bergen van hoogmoed.  
Daarom: wees wegwerker, maak in je leven de weg van de Heer gereed!  
Zo zingt de Kerk in deze verwachtingvolle dagen van Advent de oude woorden van Gezang 126:

Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.

ds. Verschoof

**Zaterdag 24 december**

Kerstdienst

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger || Ds. Jelis Verschoof

**Zondag 25 december**1<sup>e</sup> Kerstdag**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger || Ds. Jelis Verschoof

***Vanuit de pastorie, kerklaan 60******ds. Jelis Verschoof*****Uit de gemeente**

In dit alweer vóórlaatste nummer van Op Weg van 2016 graag weer wat nieuws vanuit onze kerkelijke gemeente.

In de diensten van Advent bereiden wij ons voor op het naderende Kerstfeest.

In de Adventsdiensten wordt steeds de Adventskaars aangestoken met een mooi gedichtje erbij, er is een Adventsbijdrage voor de kinderen en voor ons allen, wij zingen een bijpassend Adventslied, en er wordt elke zondag een mooi liturgisch bloemstuk gemaakt dat past bij de lezing van die zondag.

Ik wijs u en jullie alvast even op de komende Kerstvieringen en - diensten:

- 15 december: Senioren-Kerstfeest 15.30 u. in 'De Ontmoeting'
- 18 december: Volkskerstzang 19.00 u. in de Dorpskerk
- 24 december: Kerstdienst 21.30 u. in de Dorpskerk m.m.v. muziekensemble
- 25 december: Familiekerstdienst 09.30 u. in de Dorpskerk m.m.v. kinderkoor van Basisschool 'De Schakel'

**Huwelijksjubilea:**

In de komende tijd zijn er verschillende huwelijksjubilea, ik noem:

Woensdag 14 december hopen Will en Janny Aniba Bogaards (Weidelaan 12) te gedenken en te vieren dat zij die dag 50 jaar getrouwd zijn. Janny werd maart 2015 getroffen door een ernstige hersenbloeding, maar geweldig dat Will en Janny dit jubileum nu toch zo samen kunnen vieren, en ook samen met hun gezin.

Op woensdag 21 december hopen Martien en Erica Horsman - de Vries (Drechtlaan 22) 45 jaar getrouwd te zijn.

Wij wensen u met allen die u lief zijn een heel mooie dag toe en hopelijk nog vele goede en gezegende jaren!

**Zieken:**

Onze jongerenwerker Paul Smit heeft maandag 28 november jl. een operatie moeten ondergaan in het Spaarne-ziekenhuis locatie Haarlem-Noord. Inmiddels is Paul weer thuis (Corversbos 132, 2134 ML Hoofddorp) waar ik hem begin deze week bezocht heb. Het gaat gelukkig langzaam weer wat beter; Paul laat jullie en u allen hartelijk groeten.

Verder is het met ziekenhuisopnames op dit moment rustig gelukkig. Echter veel sterkte voor hen die thuis met

gezondheidsproblemen te maken hebben, en voor hen die regelmatig naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek en/of behandeling. Moge u het ervaren wat de psalmist van Psalm 68 bidt en belijdt: 'Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons tot heil.'

**Bijbelleesproject DV 1 januari 2017 van start:**

Zondag 27 november jl. was in 'De Ontmoeting' een laatste informatiebijeenkomst over het te starten leesproject: 'In twee jaar de Bijbel door'. Het was verheugend om te zien dat er een grote opkomst was: mensen uit verschillende kerken en mensen vanuit het dorp en vanuit de omgeving die mee willen gaan doen.

Het project begint 1 januari as. Twee jaar lang, elke dag een stukje Oude Testament en een stukje Nieuwe Testament, aan de hand van een leesrooster. Elke dag maximaal 30 minuten.

In 'Op Weg' en op de website [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl) verschijnt alleen het leesrooster zelf en enige (beperkte) aanvullende informatie.

Er is echter ook een speciaal groepsaccount aangemaakt; via dit account geven wij o.a. extra informatie over Bijbelboeken die aan de beurt zijn, informeren wij over aanvullende interessante zaken, zoals de datum en tijd van de groepsbijeenkomsten (ongeveer 1 keer in de zes weken) etc..

**BELANGRIJK:** als u meedoet aan het Bijbelleesproject en u wilt actueel op de hoogte gehouden worden van relevante informatie, geeft u dan even uw mailadres aan mij door ([ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl](mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl)).

Dan wordt u ook opgenomen in het groepsaccount.

Na dit gemeentenieuws volgen nog enkele gedachten voor het met vrucht kunnen lezen van de Bijbel, en ook kort iets over de Bijbel in Gewone Taal.

In Op Weg 350 verschijnt dan het eerste leesrooster.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

**In memoriam Jan van der Lek**

Op donderdag 17 november jl. is overleden Jan van der Lek (Verlaat 28), echtgenoot van Minnie van der Lek - Schouten en vader van Miranda. Jan is 69 jaar geworden.

Jan van der Lek werd geboren 6 maart 1947 in Nieuwkoop en groeide op in een groot gezin van in totaal 13 kinderen. Hij werd Co2-lasser en deed daarnaast 's avonds ook het nodige tuinwerk.

Op 19 juli 1972 trad hij in het huwelijk met Minnie Schouten; hun huwelijk werd gezegend met een dochter, Miranda.

Midden jaren '80 ging het met lopen steeds moeizamer en uiteindelijk bleek dat Jan aan een progressieve spierziekte leed. Hierdoor raakte hij in de loop van de jaren zo steeds meer invalide.

In verband met de toegankelijkheid van de woning werd het voor Jan en Minnie in 2008 Leimuiden, Verlaat 28.

De weg is qua gezondheid voor Jan steeds moeilijker geworden, en helemaal vanaf begin dit jaar 2016. Al die jaren heeft Minnie haar man geweldig verzorgd: zonder haar zorg had Jan allang in een verpleeghuis hebben moeten wonen.

Toch nog onverwacht is Jan overleden, donderdagochtend 17 november jl..

Boven de rouwkaart stond: 'Ondanks zijn ziekte omarmde hij het leven'.

Ik vond dat een mooie omschrijving. Jan was een man die positief in het leven wilde staan: 'Er zijn zoveel mensen die het zoveel minder hebben dan ik', zei hij bij onze eerste kennismaking.

Die houding tekende hem: Jan keek niet naar wat door zijn ziekte verloren ging, maar naar wat er nog wél was, en dat was er, zo vond hij, nog zovél.

Hij genoot van de kleine dingen, een dagje naar het strand, Castricum, St. Maartenszee...

Jan is als kind gedoopt in de Nederlands-Hervormde gemeente in Nieuwkoop.

Zo was hij ook lid van onze kerkelijke gemeente, keek hij zondagochtend naar dominee Van der Veer van de Evangelische Omroep en waren er ook de koffie-ochtenden en de maaltijden in 'De Ontmoeting'.

Op de rouwkaart van Jan stond een foto van wat voetstappen in het zand en van wat uitlopende golfjes van de zee.

Zo is het dacht ik met ons leven: wij zijn als mensen een kwetsbaar spoor in het zand: als de wind erover heenblaast, of de golven rollen aan - waar is het spoor dan gebleven?

Maar wij mogen geloven in de goede Herder, die ons door alles heen wil vasthouden en aan wie wij ons in geloof mogen toevertrouwen.

Jan heeft dat in zijn leven willen doen.

Zo mochten wij luisteren naar de woorden van Psalm 23 en naar het evangelie van Johannes hoofdstuk 10, over Jezus die onze goede Herder wil zijn en zijn schapen, d.i. iedereen die op Hem vertrouwt eeuwig leven geven wil.

Moge deze goede Herder ook Minnie en Miranda leiden en steunen, nu zij verder moeten zonde lieve echtgenoot en vader Jan.

ds. Verschoof

### Bijbelleesproject:

Zoals u in vorige nummers van Op Weg en ook in het bovenstaande hebt gelezen hopen wij 1 januari met het twee-jarige Bijbelleesproject te gaan beginnen.

In het onderstaande enkele gedachten bij het lezen van de Bijbel iets over de Bijbel in Gewone Taal.

Persoonlijk gedachten over het lezen van de Bijbel zelf:

- wij geloven dat door de Bijbel God zelf tot ons wil spreken; daarom is het zo belangrijk om de Bijbel met een ontvankelijk hart te lezen, en biddend, bv.: 'Heer, open mijn hart voor uw Woord en open uw Woord voor mijn hart.'

- probeer er echt de tijd voor te nemen, er tijd voor te reserveren, zodat je de Bijbel rustig kunt lezen, en overdenken kunt wat je leest, en niet opgejaagd wordt door de klok of andere werkzaamheden

- als je mee gaat doen is het mooi als je ergens in huis een rustige vaste plek hebt of kunt vinden om de Bijbel te lezen; je kunt bv. ook voordat je gaat lezen een kaars aansteken, voor een stukje wijding

- mooi ook als je een vaste tijd voor het lezen kunt nemen, bv. voordat de werkdag begint, of na de maaltijd of 's avonds een vast moment

- je kunt gebruik maken van je eigen vertrouwde Bijbel, maar het kan ook verfrissend zijn eens een andere Bijbelvertaling te gebruiken, of een nieuwe Bijbel aan te schaffen

- Bijbel lezen vraagt om volharding en discipline: de volhouder 'wint'! Maar het is mooi om te weten dat je de Bijbel leest in verbondenheid met heel veel andere mensen!

### De Bijbel in Gewone Taal:

Het is fijn als je een Bijbelvertaling hebt die je vertrouwd is en aanspreekt.

Maar de bijbel is best een 'moeilijk' Boek. En mocht je helemaal niet vertrouwd zijn met de Bijbel, of je wilt gewoon eens een andere Bijbelvertaling gebruiken, dan is de 'Bijbel in Gewone Taal' (BGT) een goede mogelijkheid. Ze is verschenen in oktober 2014.

De opzet van de vertalers van de BGT is geweest dat je als je de Bijbel leest, je ook echt kunt begrijpen wat er staat. Uit een magazine over de BGT: 'De Bijbel in Gewone Taal wil voor zoveel mogelijk lezers direct leesbaar en begrijpelijk zijn'.

De zinnen zijn niet te lang en helder opgebouwd. En het is duidelijk over wie of wat de tekst gaat. Bovendien staat er boven elk Bijbelgedeelte een samenvattend opschrift. De standaard-editie kost € 32, 50, en de huisbijbel-editie € 39,50.

Mocht je meedoen met het Bijbelleesproject, en wil je regelmatig actuele en meer uitvoerige informatie bij het leesrooster ontvangen, geef even je mailadres door aan:

ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl.

## Kerkelijk Nieuws

### Berichten van de Diaconie en ZWO

#### Landelijke diaconale dag

De kerk blijft een maatschappelijke factor van belang. Dat bleek ook weer op de 121e Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. Zo'n 1100 diakenen, predikanten en zwoleden kwamen bijeen rond het thema 'Meer dan een dak. Geloven in delen', om geïnspireerd te raken door het werk dat zij uitvoeren voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

"Diaken zijn is gewoon én bijzonder", zei scriba ds. René de Reuver. "We geloven in delen, omdat wie geeft ook ontvangt. We helpen mensen niet zodat ze christen worden, maar omdat wij christen zijn."

Namens de diaconie heeft Johan Schuurings de Landelijke diaconale dag bezocht. Het was een mooie en inspirerende bijeenkomst.

#### Collecte 11 december Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Op 11 december is de collecte bestemd voor binnenlands diaconaat met als thema: Steun mensen in een sociaal isolement. Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Interkerkelijk Diaconaal Overleg en andere diaconale projecten van Kerk in Actie.

#### Collecte 18 december De Sleutelbloem

Op 18 december collecteren we voor de Sleutelbloem in Noorden. De Sleutelbloem zorgt voor dagbestedings- en leerwerktrajecten. Dagelijks komen er zo'n 25 mensen. Samen wordt op zoek gegaan naar aansluiting en wordt geprobeerd een manier te vinden om óf door te stromen naar een regulier arbeidsleven, óf een vaste plaats te krijgen binnen de dagbesteding. De Sleutelbloem werkt vooral met mensen die psychische, psychiatrische of psycho-sociale problemen hebben. Op de Sleutelbloem wordt ervan uitgegaan dat iedereen zijn eigen mogelijkheden, kwaliteiten en talenten heeft. Het is bedoeling dat te ontdekken in eigen tempo. Bijbelse normen en waarden zijn het uitgangspunt. Meer informatie is vinden op [www.de-sleutelbloem.nl](http://www.de-sleutelbloem.nl).

#### Spaaractie Feestpakket MCD

De spaaractie bij de MCD voor een gratis feestpakket is inmiddels afgelopen, maar als u nog zegels over heeft, dan kunt u deze nog inleveren bij Wilma de Quaasteniet (Dennenlaan 33), Astrid Muijs (Kloofpad 20), Wim Vonk (Vriezekaap 11) of Annet Roodenburg (Kerklaan 70). We hebben al veel zegels en zelfs volle spaarkaarten ontvangen, waarvoor onze dank! We kunnen hier veel mensen blij mee maken. In de volgende Op Weg komen we hier nog op terug.

#### Ontvangen gift

De Diaconie heeft een gift ontvangen van € 20,= ter ondersteuning van de hierboven genoemde actie. Onze hartelijke dank hiervoor.

Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurings

### Berichten van College van Kerkrentmeesters

#### Ontvangen giften

Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ineke Griffioen, een tweetal giften van ieder € 10, bestemd voor de kerk.

Met vriendelijke groet,  
Ad de Quaasteniet  
(penningmeester CvK)



### Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

10 dec.	Dhr. J. Smit, Burg. Bakhuizenlaan 32, 2451 AA Leimuiden
12 dec.	Mw. C. Spijker-Baelde, dr. Stapensestraat 17, 2451 AC Leimuiden
13 dec.	Mw. H. Dompeling-Vergunst, zorgcentrum 'Jacobus', Saskia van Uylenburghlaan 1, kamer 208, 2377 CR Oude Wetering

<b>Overige berichten</b>
--------------------------

**SENIOREN (75+) KERSTMIDDAG**

U bent van harte uitgenodigd voor de Senioren(75+)Kerstmiddag in De Ontmoeting.

Donderdag 15 december 2016

De middag begint om 15.30 uur en eindigt om plm. 19.00 uur. Wij verwelkomen u met een kopje koffie of thee en daarbij tulband. Tevens serveren wij voor u een smakelijke broodmaaltijd. Ds. Jelis Verschoof zal een korte overdenking houden. Er wordt een collecte gehouden voor de kosten. U kunt zich nog opgeven bij:

Ank van der Maarel (509138)  
en Ina Buikema (506001)

**Agenda**

Do. 15 dec.	15.30 uur De Ontmoeting Senioren Gemeentemiddag in Kerstsfeer
Zo. 18 dec.	19.00 uur De Dorpskerk Volkskerstzang m.m.v. Resonans' uit Leimuiden

**Bezorger gezocht.**

Op mijn oproepje in de vorige Op Weg heeft helaas niemand gereageerd. Misschien bent u /jij dat vergeten of dacht u/jij iemand anders doet het wel. Nu dus opnieuw de vraag of er toch iemand is die de Op Weg in omgeving Wilgenlaan/Lijsterbeslaan wil gaan bezorgen? Ik hoor het graag. Joke Rietdijk 509427 of gert.rietdijk@ziggo.nl

Groeten,  
Joke

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

**Mutaties:****Vertrokken**

Mw. J.W. Vreeken-Kuintjes, van Leeuwerik 45 naar Leiden

**Verhuizing Johan Schuurung.**

Met ingang van 26 november 2016 ben ik verhuisd naar Leusdenhof 386 1108 DW Amsterdam (Zuid - Oost). Ik woon daar met vriendin Gertie Offermans in een appartement 3 hoog met een prachtig uitzicht over de Gaasperplas. Het is voor ons beiden een nieuw begin van onze relatie.

In overleg o.a. met de voorzitter van Diaconie, Wilma de Quaasteniet, zal ik mijn werkzaamheden als taakdiaken voortzetten. Tenslotte wil de gemeente van de PGL bedanken voor de steun en meeleven die ik heb ontvangen in een voor mij achterliggende periode.

Mijn E mail adres is: schuurungjohan@gmail.com. Mijn telefoonnummer is 06-30088729.

Met vriendelijke groet,  
Johan.

# Volkskerstzang

Zondag 18 december 2016

in de Dorpskerk te Leimuiden  
aanvang 19.00 uur



**WELKOM !**  
**Over**  
**gastvrijheid**

## Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info@pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a> Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, <a href="mailto:smit.pd@planet.nl">smit.pd@planet.nl</a>
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Scriba: Frans Kooiman, <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a> Ad de Quaastenet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a> Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaastenet (voorz.), tel. 532107, <a href="mailto:voorzitterdiac@pgleimuiden.nl">voorzitterdiac@pgleimuiden.nl</a> , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a> , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

### OpWeg redactie

E-mail: [op.weg@pgleimuiden.nl](mailto:op.weg@pgleimuiden.nl)

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)