



Verkiezingsdag 15 maart 2017: 'De Stoet der Dankbaarheid'

'...maar koning Hizkia schoot te kort in dankbaarheid voor de weldaden, hem door de HERE bewezen (...) maar hij verootmoedigde zich...'

2 Kronieken 32:25

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart jl. kwam bij de nodige verkiezingsbijeenkomsten van politici vooral naar voren wat niet goed is in ons land. Wat er niet deugt, wat ánders zou moeten.

Zo was er soms meer aandacht voor het negatieve, dan voor het vele goede, positieve dat er is.

Een aantal studenten van de christelijke Navigators Studentenvereniging Zwolle (NSZ) vond dat onterecht, en heeft daarom woensdag 15 maart in Zwolle een zgn. 'Stoet der Dankbaarheid' georganiseerd.

'Tijdens deze verkiezingscampagne horen wij vooral wat niet goed is in ons land. Wij willen daar een positief geluid tegenoverzetten, mensen bewustmaken van alles wat goed gaat', aldus Lois Roering van de NSZ.

Bij verschillende stembureaus in Zwolle konden bv. kiezers op een briefje schrijven als er dingen waren waar ze dankbaar voor zijn.

Deze briefjes werden verzameld, in de optocht van de studenten door de straten van Zwolle meegenomen en in de namiddag van 15 maart op het gemeentehuis samen met 95 'Stellingen van Dankbaarheid' aangeboden.

Kerken in Zwolle en ook verschillende politici ondersteunden dit initiatief van harte.

Ik dacht bij mij zelf: wat een mooi initiatief van deze christelijke studenten.

Wij kunnen allemaal natuurlijk dingen noemen die wij niet (meer) hebben, die er niet (meer) zijn. En natuurlijk zijn er ook dingen die in ons land beter kunnen, daar wordt door bevlogen politici ook hard voor gewerkt.

Maar is het ook niet heel belangrijk te doen wat die studenten van de christelijke Navigators Studentenvereniging Zwolle deden op verkiezingsdag?

Vooraf ook aandacht hebben voor wat je wél hebt, de mooie dingen die er in je leven zijn, de zegeningen

Kerkdiensten

Zondag 26 maart

4^e week van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA Binnenlands diaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 2 april

5^e week van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	40dagentijd KIAWerelddiacon.(1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, wat wordt verzorgd door Gert en Joke Rietdijk

Zondag 9 april

6^e week van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Dhr. Piet Ravensbergen
------------	------------------------

die je tellen kunt, het goede, het ware en het schone van het geloof dat je

ontvangen mag, al die dingen waarvoor je God dankbaar mag zijn als Schenker van alle goede gaven?

Van de koning van Juda, koning Hizkia (7e eeuw voor Chr.) wordt verteld dat hij te kort schoot in dankbaarheid voor al het goede, voor alle weldaden die hij van de HERE ontvangen mocht.

Maar het mooie is dan vooral toch óók: Hizkia kwam tot inkeer, hij zag zijn ondankbaarheid in, en zijn leven werd weer een leven van dankbaarheid en lof tot God.

Zo'n ommekeer in het leven van Hizkia - wat mooi! Echt iets ook om bij jezelf na te gaan: hoe is dat bij mijzelf?

ds Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Uit de gemeente

Zieken:

T.a.v. hen die de afgelopen weken met ziekte en ziekenhuisopnames te maken hadden of hebben noem ik de volgende leden van onze gemeente:

Hennie Borst - Blik (Van Woudeweg 2 Woubrugge) was voor onderzoek opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, en kon 7 maart jl. weer naar huis. Enkele dagen later moest zij echter toch weer worden opgenomen. Inmiddels is zij weer thuis, en wij hopen dat het geleidelijk aan toch wat beter mag gaan.

Carin Romijn - Horsman (Kerklaan 13 Leimuiden) is na een operatie 7 maart jl. in het Alrijne Ziekenhuis ook weer thuis gekomen, en hoopt daar verder te kunnen herstellen.

Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) heeft tijdens een opname in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp i.v.m. hartproblemen na een hartkatheterisatie een dotterbehandeling ondergaan. Hopelijk zal deze behandeling afdoende zijn!

Tenslotte noem ik van de thuiscomers Henk Husing (Prunusstraat 41 Leimuiden), die in het LUMC in Leiden was opgenomen, en daar een nieuwe hartklep heeft gekregen. Ook hij is weer thuis, en wij wensen hem een goed verder herstel toe.

Maartje de Vos - Jansen (Leidsevaartlaan 19 Rijnsaterwoude) is vandaag, dinsdag 21 maart opgenomen voor een heupoperatie in het Diakonessenziekenhuis in Leiden. Als alles goed mag verlopen zal zij in principe de volgende dag weer naar huis gaan, en daarna volgt een tijd van revalidatie. Ook Maartje alle goeds toegewenst.

Alle zieken, ook de chronisch zieken en hun familie om hen heen, veel sterkte en waar mogelijk een goed herstel.

Meeleven:

Wij leven mee met Kifle en Selam en hun dochterje Nardus en zoontje Naod (Ieplaan 7), vluchtelingen uit Eritrea die hier wonen. Op 9 maart jl. werd hun zoontje Nathan geboren in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp. Er bleken echter ernstige gezondheidsproblemen met de baby te zijn, en daarom is het jongetje naar het VU Medisch Centrum gebracht. Daar is het 15 maart overleden. Na een bijeenkomst vrijdag 17 maart jl. in 'De Ontmoeting' waarbij ook een Eritreese priester aanwezig was, is Nathan achter de Dorpskerk begraven. Mooi was het om daar samen het 'Onze Vader' te kunnen bidden in het Tigrinya (de hoofdtal in Eritrea) en het Nederlands. In het VU Medisch Centrum is de klein Nathan nog gedoopt; een witte steen met daarop zijn naam ligt nu in het doopvont in de gedachtenishoek in onze kerk. Moge de HERE het gezin Kifle en Selam en hun kinderen troosten in hun verdriet.

Rond de diensten:

In deze tijd volgen wij Jezus in gedachten, in lied en Schriftlezing op zijn weg naar Jeruzalem. De dames van de

bloemengroep verzorgen steeds een mooi liturgisch bloemstuk dat aansluit bij de hoofdlezing van de betreffende zondag, de kindernevendienst heeft een project dat daarop aansluit, en via de diaconie doen gemeenteleden mee met de voorbeden. Zondag 26 maart zal centraal staan de genezing van de blindgeboren man uit Johannes 9, en zondag 2 april hopen wij te luisteren naar de geschiedenis van de Opwekking van Lazarus in Johannes 11. Zo mogen wij toeleven naar Goede Vrijdag en het komende Paasfeest.

De gezongen Johannes passie:

Zo rond de zeventig mensen zijn deze weken olv Theo van der Hoorn met veel enthousiasme bezig met het instuderen van de moderne Johannes passie, geschreven door dr. Piet van Midden en op muziek gezet door Gerard van Amstel. Mooi en verbindend om zo samen te zingen over de weg die Jezus is gegaan en wat dat ook actueel voor ons betekenen mag.

De uitvoeringen zijn DV zaterdag 8 april 20.00 u. in de St. Jan te Leimuiden, zondag 9 april 15.00 u. in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude, en Goede Vrijdag 14 april 20.00 u. in de Dorpskerk van Leimuiden.

Voor kaartverkoop: de Gemakswinkel, Piet Vroonland en via info@passieleimuiden.nl. Zie ook een artikeltje hierover elders in deze 'Op Weg'.

Bijbelleesproject:

Het is mooi om te horen dat heel wat mensen meedoen met het Bijbelleesproject 'In twee jaar de Bijbel door'. Op zondag 2 april as. 11.00 is er weer een bijeenkomst voor onderling gesprek en ontmoeting: hoe gaat het tot nu toe, lukt het allemaal, zijn er vragen, zijn er suggesties etc.. Plaats: 'De Ontmoeting', en op het bord bij binnenkomst staat waar wij in de lokaliteiten bijeenkomen.

Verhuisd:

Aad en Corrie Schipper - Helmerhorst zijn per 14 maart jl. verhuisd van de Meerewijck 55 naar Waterlelie 162, 2371 HN Roelofarendsveen. Zij blijven voornamelijk lid van onze gemeente en wij wensen hen een heel goede tijd toe in hun nieuwe woonplaats.

Verantwoording gift:

Tijdens een bezoek op dinsdag 14 maart jl. via ds. Verschoof ontvangen een gift voor de kerk van € 20,- . Hartelijk dank!

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Bijbellesrooster 2017

Week 13 26 maart t/m 1 april 2017

zo	Leviticus 12	Psalm 10
ma	Leviticus 13	Psalm 11
di	Leviticus 14	Psalm 12
wo	Leviticus 15	Psalm 13
do	Leviticus 16	Psalm 14
vr	Leviticus 17	Psalm 15
za	Leviticus 18	Psalm 16

Week 14 2 t/m 8 april 2017

zo	Leviticus 19	Psalm 17
ma	Leviticus 20	Psalm 18:1-30
di	Leviticus 21	Psalm 18:31-51
wo	Leviticus 22	Psalm 19
do	Leviticus 23	Psalm 20
vr	Leviticus 24	Psalm 21
za	Leviticus 25	Psalm 22

Week 15 9 t/m 15 april 2017

zo	Leviticus 26	Psalm 23
ma	Leviticus 27	Psalm 24
di	Numeri 1	Psalm 25
wo	Numeri 2	Psalm 26
do	Numeri 3	Psalm 27
vr	Numeri 4	Psalm 28
za	Numeri 5	Psalm 29

Berichten van de Diaconie

Help slachtoffers hongersnood

Vanwege de grote nood in Afrika heeft de diaconie besloten een aanzienlijk bedrag over te maken naar Kerk in Actie, een van de samenwerkende hulporganisaties van Giro 555: "Help slachtoffers hongersnood".



De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Op

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/dreigende-hongersnood-in-oost-afrika> kunt u meer lezen over de hulp die nodig is. U kunt uw bijdrage overmaken op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties of via Kerk in Actie: rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'N000699'. Laten we hopen en bidden dat de hulp voor de landen in Afrika de grootste nood kan lenigen.

40dagentijd

Tijdens de 40dagentijd doen een aantal gemeenteleden samen met de predikanten de voorbeden. Verder doen we als gemeente mee aan



de Paasgroetenactie (19 en 26 maart). In alle diensten is een filmpje te zien voor de collectedoelen van de 40dagentijd. Er is al gecollecteerd voor de gezinshuizen voor pleegkinderen in de Glind, voor vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala en ten slotte voor levensreddende zorg voor ouderen in Moldavië. De opbrengsten van de eerste twee collectes waren boven verwachting. Alle gevers hartelijk dank. We zijn ook blij met de bijdragen van de bloemengroep en de kindernevendienst en uiteraard met de inzet van onze predikant ds. J. Verschoof, waardoor er sprake is van een duidelijke samenhang.

Collecte 26 maart Pauluskerk Rotterdam



Op zondag 26 maart collecteren we in de 40dagentijd voor de Pauluskerk in Rotterdam.

De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum

wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk 'De Diamant' genoemd - uit. Beneden is een 'kerkplein' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar is ook een restaurant. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor



mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. Het centrum staat onder leiding van diaconaal predikant ds. Dick Couvée. Er werken zo'n 250 vrijwilligers.

Collecte 2 april Een toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika



Op zondag 2 april collecteren we voor een toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika. Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar de bevolking dagelijks wordt geconfronteerd met criminaliteit, bendes en misbruik. Daarnaast is de werkloosheid er

hoog. De Sozo Foundation (Sozo) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie, gevestigd in Vrygrond. Sozo ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond, waar Sozo mee samenwerkt.

Beide collectes van harte aanbevolen!

Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Opbrengst bidstondcollecte 12 maart jl.

De bidstondcollecte van zondag 12 maart jl. had een opbrengst van € 269. Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniët

Berichten van de Kindernevendienst

40-dagentijd-Paasproject kindernevendienst



Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat met Pasen ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars voor de kindernevendienst met

symbolen uit de verhalen. In de kerk zingen we een projectlied met elke week een ander couplet passend bij het verhaal.

Zondag 26 maart Wie heeft het gedaan?

We vieren vandaag de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zoals elke zondag in de Veertigdagentijd lezen we ook vandaag één van de grote verhalen over Jezus, een verhaal met vele lagen en betekenissen.

Johannes speelt, net als in de inleiding op zijn Evangelie, met licht en duisternis. Jezus is het Licht van deze wereld en brengt het licht in deze wereld. Letterlijk, aan een blindgeborene. Maar de wereld laat zien dat zij nog in duisternis is. De mensen hebben hun oordeel al klaar en verdragen zelf het licht niet dat de blinde nu ziet.

Voor de kinderen is dat moeilijke symboliek. Maar we hopen dat ze wel aanvoelen dat Jezus en allen die bij Hem horen vijandig worden bejegend door de omstanders die hun oordeel al klaar hebben. En wie zijn oordeel al klaar heeft, ziet niet echt wat er te zien is.

Zondag 2 april

Wat is dood?



Praten met kinderen over de dood wordt vaak als moeilijk ervaren, of is soms zelfs een taboe. Vandaag staat de dood echter in het Evangelie centraal. We willen een gesprek daarover dan ook niet mijden. Bovendien kan

je alleen maar begrijpen wat Pasen betekent als je de dood serieus neemt. Het verhaal van de opwekking van Lazarus door Jezus laat ruimte om te filosoferen over de dood.

In deze kindernevendienst proberen we met de kinderen over de dood in gesprek te gaan. Er is daarbij heel nadrukkelijk ook ruimte voor eigen ervaringen en verhalen.

Namens de kindernevendienstcommissie,
Jorico Notenboom

Berichten van het Missionair Team

Missionair nieuws

Vanuit het missionaire werk zijn er de komende tijd een paar mooie avonden te verwachten. In de eerste plaats de laatste filmavond van het seizoen en in de tweede plaats de drie uitvoeringen van de Johannespassie. Eerst iets over... spitstijd.

Spitstijd!

Het is voor velen in de gemeente spitstijd wat betreft de kerkelijke activiteiten. Chapeau! voor al die mensen die ondanks het feit dat de voorjaarsmarkt en de eerste twee uitvoeringen van de Johannes passie in het zelfde weekend samen vallen en het toch voor elkaar mogelijk maken dat deze mooie projecten uitgevoerd kunnen worden. Het vergt extra improvisatie, dat is zeker, maar het is heel fijn om te ervaren dat mensen met elkaar mee denken en mee

werken en zoals iemand nuchter opmerkte: je kunt het beter druk hebben in één weekend dan twee weekenden achter elkaar.

Filmavond 30 maart - KNIELEN OP EEN BED VIOLEN



Op donderdagavond 30 maart draaien we onze laatste film van dit seizoen. We hopen met elkaar de ontroerende en meeslepende film 'Knielen op een bed violen' te kunnen zien.

Jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Beiden werken hard om het bedrijf gezond te houden, maar hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar houdt ze sterk. Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras tegen die hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn streng gelovige opvoeding aanwakkert. Als Hans vervolgens een diepreligieuze ervaring heeft, is hij ervan overtuigd in direct contact met God te hebben gestaan. In de daarop volgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven vervreemd Hans steeds meer van zijn kinderen en van zijn vrouw. De verschillen tussen de familieleden worden groter en lijken onoverbrugbaar.

Knielen op een bed violen is een film van Ben Sombogaart uit 2016 naar de gelijknamige bestseller van Jan Siebelink. De film gaat over liefde, geloof en het maken van keuzes. Barry Atsma en Noortje Herlaar spelen op indrukwekkende wijze de rol van Hans en Margje.

Aanvang 19.45 uur. De Ontmoeting is vanaf 19.30 uur geopend. Entree: 5 euro (incl. 2 consumpties).

Johannes passie. Een verschil van dag en nacht! Toelichting

Waarom heeft het muziekproject deze titel gekregen? Tekstschrijver en dominee Piet van Midden heeft in een boeiende lezing op 5 maart j.l. tekst en uitleg gegeven over de Johannes passie. De lezing is te beluisteren via de homepage van www.pgleimuiden.nl

In 2013 heeft het projectkoor de Matteüs passie gezongen. Dit jaar worden de liederen uit Johannes gezongen. Verschillen tussen Matteüs en Johannes zijn er zeker. **Matteüs** vertelt het verhaal over Jezus, van zijn geboorte tot zijn dood en opstanding. Er is een duidelijke opbouw in Matteüs.

Johannes benadert het verhaal van Jezus heel anders dan de voorgaande drie evangeliën. Johannes beschrijft meer losse thema's die toch in een bepaald verband staan. Je zou kunnen zeggen dat de 'Ik ben' woorden als kapstok fungeren. Rondom de thema's: Ik ben het licht; Ik ben de wijn; Ik ben het brood; Ik ben het lam; Ik ben de goede herder; Ik ben het leven, heeft Johannes zijn verhaal geschakeerd.

Het stuk begint met 'Er zij licht'. Alles start vanuit de duisternis, in de nacht. Zelfs ons leven. Het principe van de schepping is de oervloed waar geen leven mogelijk is. Dat wij leven is mogelijk omdat God een Woord heeft gesproken. 'Er zij licht' = jij mag er van Mij wezen. Zo begint het verhaal. Een mooi begin, maar in de tijd van Johannes waren er veel spanningen. De mensen twijfelden. Is Jezus wel de Messias? Als Hij het is, waarom is er dan nog zoveel onrecht? Is Johannes de Messias? 'Ik ben het niet...' zegt Johannes de Doper: 'ik maak alleen de weg vrij voor de Heer.' Maar, wie is het dan wel? Dat is het lam die de zonde van de wereld wegdraagt. Halverwege het verhaal wordt het lam de herder. Die weet wat het is om de klappen te krijgen. Als Hij, de Herder, voor de priesters staat om berecht te worden, zegt hij: Ik ben het lam. Petrus zegt tot drie keer toe: ik ben het niet..., ik ken hem niet en zo zijn er vele Petrussen en Judassen. Het koor zingt in de passie over Petrus: 'Hij is het niet de goede herder, hij laat zijn schapen kansloos gaan. Hij is een huurling.' Jezus vraagt later drie maal: Petrus, heb je mij lief? Tot drie maal toe zegt Petrus dat hij Jezus graag mag. Jezus zegt dan: 'zorg goed voor mijn mensen, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.' Het stuk is begonnen met: 'jij mag er wezen.' Zo klinkt aan het eind van het stuk: Opstaan, het is de hoogste tijd. Zit niet in het donker. Blijf geen huurling. Héerder moet je wezen. Voor wie zijn wij een herder? Dat is wat Jezus bedoelt te zeggen en daarmee maak je het verschil tussen dag en nacht!

De koorliederen worden afgewisseld met stukjes tekst, drama, solopartijen en een vijftal samenzangliederen (voor koor en zaal). Het geheel wordt muzikaal ondersteund door negen muzikanten. De teksten zijn mee te lezen en te zingen via de schermen. Het geheel duurt ruim een uur. Zeventig projectleden staan garant voor mooie uitvoeringen!

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD!

Zie voor tijden, locaties, kaartverkoop elders in Op Weg.

Namens het missionaire team en het Johannesprojectteam
een hartelijke groet,
Petra Verschoof

Overige berichten

Gebedssamenkomst.

Op vrijdag 7 april komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen, die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, dan kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in De Ontmoeting.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.



Terugblik op de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd

Donderdag 9 maart waren 60 mensen bij elkaar om een eenvoudige soep-met-brood-maaltijd te delen.

Het was goed om ons door deze maaltijd verbonden (solidair) te voelen met elkaar en ook met de mensen in El Salvador, waarvan we te horen en te zien kregen. De opbrengst van de maaltijd komt geheel ten goede aan het project 'Eilanden van hoop in San Salvador'. Dit heeft het mooie bedrag van €381,50 opgebracht! Alle deelnemers en gevers hartelijk dank!

De volgende gezamenlijke maaltijd is al weer in 't zicht, namelijk op donderdag 6 april a.s om 18.00 uur in De Ontmoeting. U kunt zich hiervoor aanmelden vòòr 3 april bij de hieronder vermelde personen.



Aanmelden maaltijd: Agnes Hogeboom tel. 509633 en Jeannette Meijer tel. 507551

Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden,
Jeannette Meijer

Gezongen Johannes-Passie op 8, 9 en 14 april.

Nogmaals over het reserveren van uw plaatsen in de St. Jan en Woudse Dom

De kaartverkoop voor de uitvoeringen is inmiddels in volle gang.

Voor de Dorpskerk zijn al geen kaarten meer beschikbaar.

Voor de uitvoeringen in de Woudse Dom en de St. Jan zijn nog kaarten beschikbaar.

Voor alle drie de uitvoeringen is van te voren reserveren of van te voren een kaart afnemen een aanrader om er zeker van te zijn dat u een plaats heeft. Let u er op dat als u op dit moment nog geen entreekaartje hebt, de uitvoering in de Woudse Dom op 9 april voor u de laatste mogelijkheid is om de Passie bij te wonen. Dit omdat de uitvoering op 14 april is uitverkocht.

Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid voor de uitvoering op 8 april in de St. Jan. Hiervoor zijn nog ruim voldoende entreekaarten beschikbaar.

De toegangskarten voor de resterende twee uitvoeringen zijn direct te verkrijgen via de Gemakswinkel in Leimuiden of via dhr. Piet Vroonland, 0172 508831

En als laatste mogelijkheid kunt u via de mail reserveren : info@passieleimuiden.nl

Uw kaart ligt dan voor aanvang van de uitvoering voor u klaar bij de ingang, waar u dan ook contant afrekent.

De toegangskarten kosten 5 euro per persoon en zijn ter bestrijding van de onkosten van het project.

Namens de werkgroep,
Piet Vroonland (administratie)

 Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd	
26 maart	Dhr. D. Brussen, Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden
26 maart	Mw. J.M. Kinkel, Zorgcentrum 'Aarhoeve', J.M. Halkesstraat 33, kamer 109, 2461 RT Ter Aar
2 april	Mw. G. Zijlstra-Vink, Lijsterbeslaan 33, 2451 BM Leimuiden
3 april	Dhr. C.A. Jongeneel, Westerdijk 8, 2451 VA Leimuiden



Agenda

Do. 30 maart	Filmavond "Knielen op een bed violen", aanvang 19.45 in De Ontmoeting
Do. 6 april	Gezamenlijke maaltijd, aanvang 18.00 in De Ontmoeting
Vr. 7 april	Gebedssamenkomst, aanvang 19.30 in De Ontmoeting
8, 9 & 14 apr	Johannes-Passie
Zo. 9 april	Kliederkerk, aanvang 12.00 locatie Vriezeloop 27



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties:

Vertrokken

Fam. A.R. ten Brink, van Drechtlaan 88 naar Alphen a/d Rijn

Verhuisd

Fam. A. Schipper, van Meerewijck 55 naar Waterlelie 162,
2371 HN Roelofarendsveen
Fam. A.G. Remmelts, van Verlaat 22 naar De Buier 16

Wie uitgekeken is op de Hoofdrolspeeler, gaat zich druk maken over het Decor.

(Uit 95 speldenprikken. Een uitgave van de Prot. Kerk in Nederland in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage

'Johannes gezongen'

Een verschil van dag en nacht

Tekst: Piet van Midden / Muziek: Gerard van Amstel

olv Theo van der Hoorn

mmv groot projectkoor, solisten,
dramagroep en instrumentaal ensemble

8 april 20.00 Sint Jan
9 april 15.00 Woudse Dom
14 april 20.00 Dorpskerk

Kaarten à 5 euro vanaf 12 maart verkrijgbaar:
Gemakswinkel en via info@passieleimuiden.nl