



Het verhaal van Pinksteren

Eigenlijk is Pinksteren een lastig feest.
Je kunt er zo weinig plaatjes bij denken.

Met Kerst zie je een stal voor je,
allerlei mensen, het kind, zelfs beesten en zo.
Je kunt er heel veel afbeeldingen van maken.
Bij wijze van spreken: het museum heeft vijf zalen vol
schilderijen
met afbeeldingen van Kerst.

En je kunt dat open graf van Paasmorgen,
die steen opzij gerold vóór je zien.
Daar zijn ook zo veel schilderijen van.
Daar gebeurt wat, er wordt gehold en gehuild,
gezocht en gejuicht door de mensen –
je kunt ze allemaal op zo'n schilderij een plaats
geven.

Maar nu Pinksteren.
Wat moet je daarbij denken?
Als je het verhaal in de Bijbel leest
staat er wel iets over wat de mensen voelden,
die zondagmorgen.
En er werden rare dingen gezien:
alsof er vlammen op hun hoofd brandden –
maar wat het precies was?
En er werden rare talen gesproken door elkaar.
Maar hoe maak je daar een plaatje van?

En eigenlijk is het zo met God ook.
De Heilige Geest noemen we Hem.
Een Geest – die kun je niet zien. Wél voelen.
Zoals je de wind voelt, die je niet kunt zien.
Zoals je de warmte voelt, die je niet kunt zien.
Maar je gaat wel iets doen, als je die dingen voelt:
er gebeurt wel iets.
Je gaat mensen helpen, van ze houden, met ze
praten,
dingen geven, niet zo spektakelachtig hoor,
gewoon in het klein.

Dat soort dingen deed Petrus op de eerste
Pinksterdag.
Samen met zijn vrienden.
De mensen waren er verbaasd over:
zoiets maakten ze niet zo vaak mee.
'Dat doen we in de Geest van Jezus', zei Petrus.
Die duwt ons als een harde wint in de rug,
en die warmt ons van binnen op, als een vuur.

Kerkdiensten

Vrijdag 2 juni
Gebedsdienst in de Pinksternoveen
19.30 uur - St. Jan de Doper

Zondag 4 juni
9.30 uur - Dorpskerk PINKSTEREN

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	KIA zending (1) en erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Josina Vonk

Na de dienst is er koffiedrinken in de
Ontmoeting, verzorgt door Eric en Janneke
Roggeveen.

Zondag 11 juni
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Piet Baane
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA werelddiaconaat (1) en erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Jorico Notenboom

Er is deze zondag Tienerdienst

Zondag 18 juni
VIERING HEILIG AVONDMAAL
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger | Ds. B.W.J. de Ruyter

Doe mee, want het is heel fijn zo te leven.
En voor Petrus en zijn vrienden het wisten,
was dat vuur bij hen van binnen een lopend vuurtje
geworden.
Niet iets voor grote schilderijen.
Maar wel iets dat de hele wereld over ging.
Ander had jij er nu niet van kunnen lezen.

Jan Schoenmaker



Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente**

Kort voor het Pinksterfeest graag nog wat nieuws vanuit en rondom onze gemeente.

Omdat het deze dagen nogal gevuld is in mijn werk was Jan Schoenmaker bereid om de meditatie te verzorgen. Hartelijk dank hiervoor.

Kerkdiensten

Zondag 21 mei jl. mocht ik ds. Mariska Kloppenburg uit Alphen aan den Rijn verbinden als nieuwe predikant aan de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude. Het was een mooie en inspirerende dienst met veel aanwezigen: de kerkelijke gemeente, familie en vrienden en andere belangstellenden.

Ds. Kloppenberg hield haar intredeverklaring over Mattheüs 28:16 ev., over de laatste woorden van Jezus tot zijn leerlingen en zijn belofte met ons te zijn, alle dagen, tot aan de voleinding van onze wereld. Nogmaals onze buurgemeente de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en ds. Mariska Kloppenburg Gods zegen toegewenst voor de toekomst.

Donderdag 25 mei jl. was het - met prachtig zomers weer - Hemelvaartdag.

Fijn dat er toch weer zoveel mensen waren; samen hebben wij aan de hand van Psalm 110 mogen luisteren naar wat de Hemelvaart van Jezus ons te zeggen heeft. Het is best wel een feest 'met een drempel' zoals een collega, ds. Hanneke Burger - Niemijer schreef. Met die drempel bedoelde ze de soms zo schrijnende tegenstelling tussen onze belijdenis 'Christus regeert' enerzijds en de realiteit van onze wereld anderzijds. Alleen door te blijven wandelen in geloof kunnen wij óver die drempel heen kijken, moed houden voor onze wereld, en ons ook zelf inzetten voor Gods komend Koninkrijk.

Pinksternoveen 2 juni as. 19.30 u.:

Ik wijs u en jullie ook nog even op de Pinksternoveen waarover ik ook al in de vorige Op Weg schreef. De Pinksternoveen, een serie van gebedsdiensten waarin wij ons in oecumenische saamhorigheid voorbereiden op het Pinksterfeest, is vrijdag 2 mei as. 19.30 u. in de St. Jan de Doper aan de Willem van der Veldenweg te Leimuiden. Het thema van de Pinksternoveen dit jaar is: 'De Geest verbindt'. Hartelijk welkom!

Pinksteren 4 juni as.:

Zondag 4 juni as. Vieren wij het Pinksterfeest.

Wij mogen vieren hoe de heilige Geest ons de ogen wil openen voor Jezus, en ons zo tot nieuw leven wekt. Pinksteren is ook het feest dat iedereen in zijn en haar eigen taal hoort van de grote daden van God. Daarom zingen wij samen met het gelegenheidskoor ook enkele mooie liederen uit de traditie van Taizé, in verschillende talen. Wij luisteren naar de prachtige Pinksterprofetie uit Jesaja 44:1-

5, woorden vol van hoop en verwachting. U kunt ze thuis alvast eens doorlezen.

Op familiebezoek in het buitenland:

Corrie Spijker - Bealde (Dr. Stapensestraat 17) hoopt 27 juni as. voor familiebezoek naar Canada en Nieuw Zeeland te gaan. Eerst gaat zij twee weken naar Canada naar haar dochter daar en haar gezin, dan naar Nieuw Zeeland naar haar zoon daar en diens gezin, en de laatste twee weken weer naar haar dochter in Canada. Corrie hoopt DV 13 oktober weer terug te komen. Een heel mooie tijd toegewenst in Canada en Nieuw Zeeland, en een behouden thuiskomst.

Zieken:

Co Treur - Peters (dr. Stapensestraat 33a) is na een verblijf van 7 weken in de Aarhoeve in Langeraar in verband met revalidatie na een valpartij 18 mei jl. weer thuis gekomen. Fijn dat dat weer kon, en weer welkom thuis.

Cees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) wordt 31 mei as. opgenomen in het LUMC te Leiden (Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden) en zal daar zoals het er nu voorstaat 1 juni as. worden geopereerd aan een tumor in de tong. Zondag 28 mei jl. hebben wij gebeden om moed en kracht voor Cees en dat de operatie goed mag verlopen. Een kaartje ter bemoediging als teken van meelevens is natuurlijk van harte welkom. Het postadres van het LUMC is: Postbus 9600, 2300 RC Leiden, ik heb op dit moment echter nog geen afdelingsgegevens.

Ria Kroon - Momberg (Dr. Stapensestraat 27), samen met haar man Hage trouwe bezoeker van de koffieochtenden in de Ontmoeting, moest 10 mei jl. worden opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp vanwege een ontsteking aan haar been en andere gezondheidsproblemen. 23 Mei is zij weer thuisgekomen.

Wij wensen haar beterschap en goed herstel toe.

Gré Vonk - de Jong (Vriezeloop 11) is vrijdag 26 mei jl. overleden, in de leeftijd van 77 jaar. Woensdag 31 mei 13.30 u. is de dankdienst voor haar leven. In het volgende nummer van Op Weg (nr. 362) volgt een 'In memoriam'. Moge de HERE allen met moeiten in de gezondheid, en ook voor hun naaste familie, nabijzijn en sterken.

Thema-avond 16 mei as.: 'Vreemd en bizar':

Dinsdag 16 mei jl. was er - in het kader van het Bijbelleesproject 'In twee jaar de Bijbel door' - een thema-avond over geweld in de Bijbel, ingeleid door dr. Piet Schelling, Gereformeerd emeritus-predikant te Monster. Een mooie avond, waarop hij met ons op persoonlijke wijze deelde hoe hij zelf vanuit zijn visie op de Schrift omging met 'moeilijke teksten'. Bij het lezen van gedeelten in de Bijbel

die wij in onze tijd, vanuit onze cultuur en met onze kennis soms maar moeilijk kunnen begrijpen is het goed om ze zo te laten staan zoals ze er staan en te zoeken naar wat de geestelijke betekenis ervan. Er was een grote opkomst, ongeveer 65 mensen, ook uit de regio. Mooi om zo samen met elkaar bezig te zijn met (het lezen van) Gods Woord, en het is verheugend dat dat zo'n weerklank vindt, en dat zoveel mensen met het project meedoen.

Gemeenteavond DV 31 mei as.:

Woensdag 31 is de gemeente-avond, die begint om 20.00 u. Vóór de pauze is er een inhoudelijk onderwerp, verzorgd door Wilma van de Veen, regio-coördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap, na de pauze wordt er o.a. iets verteld over de stand van zaken rond 'Het Kruispunt', het sociaal noodfonds, over het gezamenlijk kerkelijke werk in de gemeente Kaag en Braassem dat meer gestalte krijgt, een vraag is ook hoe men aankijkt tegen de huidige vorm van viering van het Heilig Avondmaal, en verder zijn er nog enkele kleinere punten en is er gelegenheid voor de rondvraag. Iedereen van harte welkom.

Felicitering nav geregistreerd partnerschap:

Op maandag 15 mei jl. hebben Paula de Koning (Leeuwerik 10) en Bart Vooys (afkomstig uit Katwijk) in het gemeentehuis van Kaag en Braassem een geregistreerd partnerschap gesloten. Bart en Paula zullen voorlopig nog blijven wonen aan de Leeuwerik 10, totdat hun weg richting Katwijk leidt. Onze gelukwensen met deze belangrijke stap en wij wensen jullie van harte Gods zegen toe op jullie verdere gezamenlijke levensweg.

Huwelijksjubileum:

Op zaterdag 24 juni as. hopen Jaap en Anneke van Bruggen - Middag (Willem van der Veldenweg 17) te gedenken en te vieren, dat zij die dag 40 jaar getrouwd zijn. Een heel goede toegewenst en heil en zegen voor de toekomst!

Scholierenexamens:

Volgens mijn gegevens zijn de examens voor middelbare scholieren inmiddels grotendeels afgerond. Nu is het wachten op de uitslagen: geslaagd, een herexamen. Een spannende tijd en wij hopen dat jullie binnenkort een positief bericht zullen krijgen.

Bijbellesrooster:

In elke Op Weg verschijnt steeds het Bijbellesrooster van ons leesproject.

In dit nummer ivm de naderende vakantieperiode voor de hele maand juni.

Vakantie:

Petra en ik gaan dit jaar vroeg op vakantie. Onze vakantie begint maandag 5 juni (tweede Pinksterdag) t/m zondag 2 juli. Ik word vervangen door ds. Marina van der Zwaag - de Haan, predikante in Ter Aar. Mocht zich tijdens onze vakantie iets voordoen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, de scriba of uw wijkouderling.

Tot zover dit gemeentenieuws. Wij wensen u en jou een goede, zonnige en gezegende zomerperiode toe! Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Bijbellesrooster

Week 23 4 t/m 10 juni 2017

zo	Deuteronomium 23	Marcus 14:32-42
ma	Deuteronomium 24	Marcus 14:43-52
di	Deuteronomium 25,26	Marcus 14: 53-65
wo	Deuteronomium 27	Marcus 15:1-15
do	Deuteronomium 28	Marcus 15:16-32
vr	Deuteronomium 29	Marcus 15:33-41
za	Deuteronomium 30	Marcus 15:42-47

Week 24 11 t/m 17 juni 2017

zo	Deuteronomium 31	Marcus 16:1-8
ma	Deuteronomium 32	Marcus 16:9-20
di	Deuteronomium 33	Psalm 42
wo	Deuteronomium 34	Psalm 43
do	Jozua 1	Psalm 44
vr	Jozua 2	Psalm 45
za	Jozua 3,4	Psalm 46

Week 25 18 t/m 24 juni 2017

zo	Jozua 5,6	Psalm 47
ma	Jozua 7	Psalm 48
di	Jozua 8	Psalm 49
wo	Jozua 9	Psalm 50
do	Jozua 10	Psalm 51
vr	Jozua 11	Psalm 52
za	Jozua 12	Psalm 53

Week 26 25 juni t/m 1 juli 2017

zo	Jozua 13	Psalm 54
ma	Jozua 14,15	Psalm 55
di	Jozua 16, 17	Psalm 56
wo	Jozua 18	Psalm 57
do	Jozua 19	Psalm 58
vr	Jozua 20	Psalm 59
za	Jozua 21	Psalm 60

Kerkelijk Nieuws

Lieve mensen allemaal

Weet thuis!

Dankbaar!

En wát een meeleven van zó velen.

Bezoek, bloemen, lekkers en kaarten

Een muur vól kaarten

En muur vol medeleven

Heel, heel hartelijk bedankt

Co Treur-Peters

Berichten van de Diaconie en ZWO

Medeleven

Als diaconie leven we mee met onze penningmeester Wim Vonk en de verdere familie na het overlijden van mevrouw G. Vonk - de Jong. De familie heeft haar tot het laatst toe thuis liefdevol kunnen verzorgen, waar zij op 26 mei is overleden. In het vertrouwen dat zij nu veilig is in Jezus' armen, wensen wij de familie Vonk veel kracht en sterkte toe.

Bloemengroet

21 mei: Jan Rietdijk, Cederplein 8

25/28 mei mw. C. Treur-Peters, Dr. Stapensestraat 33a

Collecte 4 Juni

Kerk in Actie Pinksterzending



Zondag 4 juni is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie: Sterkere kerken in Nicaragua.

In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Dankzij partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden in Nicaragua

maar twee keer per jaar een voorganger langs. De leken die de gemeente leiden, hebben beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de lekenleiders, maar ook de gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen.

Collecte 11 juni

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Op zondag 11 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia.

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een

drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.



Beide collectes van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

03 juni	dhr. M.J. Prins, Vriezeloop 21, 2451 CP Leimuiden
05 juni	dhr. E. Tijselink, Vriezeloop 49, 2451 CR Leimuiden
06 juni	mw. S. Brummelkamp-Fokker, Verlaat 33, 2451 ZN Leimuiden
07 juni	mw. F. Manintveld-van Geest, Burg. Bakhuizenlaan 74, 2451 AB Leimuiden
10 juni	dhr. J. van Vliet, Ieplaan 9, 2451 BS Leimuiden
13 juni	mw. J.H.J. Brummelkamp, Sluiskolk 10, 2451 ZL Leimuiden

Berichten van het Missionair Team

LAATSTE KANS!

Vanwege de zomerperiode gaat de nieuwe boekencollectie na de zomerbraderie van woensdagmiddag 14 juni weer terug naar de boekhandel. Sla u slag nog!

Er zijn heel veel leuke kleine cadeauboekjes, cd's, kinderknutselboekjes, etc. Er liggen ook een aantal gratis verkrijgbare vakantiebijbelgidsjes!



Vanaf half augustus gaat de Boekspot weer open. De uitleenboeken zijn het hele jaar te leen.

Open Huis tijdens zomerbraderie op woensdagmiddag 14 juni

Het Open Huis woensdag 14 juni verschoven van de ochtend naar de middag. Als het mooi weer is wordt u door één van de vrijwilligers gastvrij ontvangen op het terras. Er is koffie/thee, fris en heerlijk eigen gebakken taart of cake. Kom gezellig even buurten tijdens het Open Huis! De Boekentafel kunt u dit maal aan de weg voor de Ontmoeting vinden.



Excursiedag 'Religieus Erfgoed' op zaterdag 26 augustus! (i.p.v 2 sept) naar ELBURG.

De excursie gaat dit jaar naar het prachtige oude vissersplaatsje Elburg aan de voormalige Zuiderzee.

De excursiedag begint met een uitgebreid bezoek aan de synagoge van Elburg. In de oude, voormalige synagoge, Sjoel in het Jiddisch, kunt u zien hoe het leven was van de Joodse inwoners van Elburg vanaf de 18e eeuw. In het museum staat o.a. een maquette van het interieur van de synagoge, zoals dat in het verleden eruit zag. Museum Sjoel Elburg is een verhalenmuseum, waar u iets kan horen en zien van het (on)gewone, dagelijks leven van mensen uit een kleine joodse gemeente binnen een kleine niet-joodse gemeenschap.

Als extra zijn de kleurrijke, handgemaakte kunstquills van de joodse kunstenares Marlene Sanders (1948) te bewonderen. De quills zijn geïnspireerd op markante momenten uit het heden en verleden in de eeuwenoude joodse traditie en op diepgaande studie van de thora.



Na het bezoek nuttigen we een heerlijke warme lunch in de omgeving waarna we bij goed weer tijd hebben om te genieten van de paars bloeiende heide in de buurt van Epe. De touringcarbus vertrekt vanaf de Ontmoeting om 09.30. Voor zessen hopen we weer terug te zijn.

Opgave kan via Petra Verschoof tot uiterlijk 1 augustus. Liefst via de mail: pverschoof@filternet.nl of anders mondeling of telefonisch 0172 701081. Er is plaats voor max. 50 mensen. De excursie krijgt vanaf 30 aanmeldingen vertrekgarantie. De kosten zullen net als vorige jaren rond de veertig euro uitkomen (incl. bus, koffie, excursie, warme lunch en reisleader). Iedereen van harte welkom!

Met een hartelijke groet namens het missionaire team, Petra Verschoof

	Agenda
Vr 2/Za 3juni	Nacht Zonder Dak Nabij Dorpskerk
Wo 31 mei	Gemeenteavond 20.00 uur in de Ontmoeting
Zo 11 juni	Camping-inloop 11.00 uur, Camping de Drecht
Zo 18 juni	Kliederkerk 12.00 uur, St. Jan de Doper

CAMPINGWERK 2017

Op Camping "De Drecht" in het gebouwtje "De Ark" starten we binnenkort weer met de campingdiensten.

We beginnen op **zondag 11 juni om 11.00** uur met een camping-inloop (gezellig samenzijn met koffie). Vanaf 18 juni is er elke zondag tot en met 13 augustus om **10.30 uur** een campingdienst. Op zondag 20 augustus is de laatste campingdienst om **19.30 uur**. Wij zullen wij u onder het kopje "Kerkdiensten" regelmatig laten weten hoe laat de diensten beginnen, wie de voorganger is en wie de begeleiding verzorgt.

Zoals het er nu naar uit ziet is er gedurende 3 weken een DABAR-team aanwezig. Het 1e team komt op 15 juli. We zijn volop bezig om dat rond te krijgen en hopen dat dit gaat lukken. David en Carolien Antes zullen zich vanaf 22 juli weer inzetten als campingpastor!

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de camping-inloopochtend en voor de campingdiensten. We zouden het fijn vinden als u eens een keertje komt kijken. Het adres is: Vriezekaap Noord nr. 30. Het gebouwtje "De Ark" is meteen aan uw rechterhand, vóór de slagboom. Parkeerplaats is aanwezig.

Met een hartelijke groet, en wellicht tot ziens op de camping,

Namens de Evangelisatiecommissie
(Campingwerkgroep "De Drecht")
Jannie Eveleens

	<p style="text-align: center;">Kerkelijk Bureau</p> <p style="text-align: center;">Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden

26 mei mw. Grietje Vonk-de Jong,
Vriezekaap 11 in de leeftijd van 77 jaar

Verhuisd

Dhr. van der Weerd en mw. Vrijburg met hun drie kinderen,
van Lijsterbeslaan 14 naar Noordeinde 66

Ingekomen (aanvulling)

Niet alleen mw. Hoogeveen- de Goffau is ingekomen maar ook haar echtgenoot.

Dhr. Hoogeveen staat nu nog bij de Katholieke Kerk ingeschreven maar de procedure loopt dat ook hij bij ons ingeschreven komt te staan.

Ingekomen

Vanuit Alphen aan den Rijn/Oudshoorn-Ridderveld: Mw. C. Vroege-Hoogervorst, Robiniahof 6

De OpWeggen rond de zomervakantie

Nr	Uitgave	Samenstelling
362	za 17-jun 17	Mathilde
363	za 08-jul 17	Hans (Schoolvakantie 8 jul-20 aug)
364	za 26-aug 17	Paula

**PINKSTEREN.**

Gods Geest wil ons bekend gaan maken,
dat Jezus Christus eeuwig leeft.
Wil dat wij vol van Hem geraken.
Geluk voor elk die daar naar streeft.

Juicht allen, looft en prijst uw God.
Hij heeft zijn Geest gezonden tot
een ieder die na veel geduld,
met Christus Geest toen werd vervuld.

Zij hebben toen verblijd en luid,
in vreemde talen zich geuit
Gods Geest gaf hun de woorden in.
De Kerk ontstond, een nieuw begin!
Gods daden werden doorverteld.
Van mond tot mond en zeer versneld.
Verbijsterd en van stuk gebracht,
zei men: "Wie had dit ooit verwacht".

Het Pinksterfeest is aangebroken.
En nu met nieuwe moed aan t 'werk.
Gods Geest heeft zelf het vuur ontstoken.
Vol liefde als de HEER der Kerk

Als wij het van Gods Geest verwachten,
dan worden wij met vuur gedoopt,
en geeft de HEER ons nieuwe krachten,
zodat ons leven naar Zijn wil verloopt.

A.M. Peer



Kliederkerk

een vorm van kerk-zijn voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar en de mensen om hen heen

-  SAMEN ontdekken
-  SAMEN eten
-  SAMEN vieren

een initiatief van: Dorpskerk – St. Jan de Doper – Woudse Dom

Leimuïden & Rijnsaterwoude

Beloofd is beloofd



- met onder andere de volgende activiteiten
- Mijn vader is de beste
- Blotevoetenpad

Neem een eigen familiefoto mee

Zondagmiddag 18 juni 2017
12:00 tot ca. 13:30 uur, deze keer in de
St. Jan de Doper – Willem v.d. Veldenweg 24 – Leimuïden



Casema en Ziggo

Beste mensen,

Het lijkt erop dat diverse mensen, de afgelopen weken de OpWeg niet via de mail hebben kunnen ontvangen. Naar nu blijkt wordt dit tegengehouden door zogenaamde spam filters van Ziggo en Casema.

Het is nog onduidelijk wat we eraan kan doen, om dit te verhelpen

Hartelijke groet, Hans Notenboom

Protestantse gemeente te Leimuïden - Postbus 49, 2450 AA Leimuïden - E-mail: info@pgleimuïden.nl - www.pgleimuïden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuïden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuïden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuïden.nl
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuïden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuïden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuïden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuïden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuïden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuïden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuïden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuïden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuïden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuïden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuïden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuïden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage

50 DeLuxe Foundation

Stichting 50deLuxeFoundation is een non profit ontwikkelingshulp organisatie die mede dankzij uw steun een health centre in noord-oost Oeganda heeft gebouwd en onderhouden.

Op dit moment is er 1 arts in het district Amuria, een district zo groot als de provincie Friesland. Daarnaast is er nauwelijks stroom en water komt uit de door de overheid geplaatste waterpompen.

“Ons” Health Centre probeert zijn steentje bij te dragen. Het zijn de lokale mensen die het zelf doen. Wij zijn slechts de katalysator. Er zijn nu 2 verpleegkundigen aan het werk, 1 laboratorium assistent en 1 keer per week komt er een tandarts langs. De faciliteiten en de instrumenten hebben wij geleverd. Dit is de enige tandarts op een half miljoen mensen.

Echter de situatie is zorgelijk gezien de klimaatveranderingen. Vorig jaar hebben wij met eigen ogen gezien hoe de gewassen staan de verdrogen, want de regens laten op zich wachten. Er is contact met de universiteit van Wageningen om samen met de lokale bewoners op ons project een plan te verzinnen voor dit probleem. Daarnaast gaan wij in september 2017 weer naar Oeganda om een kinderafdeling te bouwen. Het uiteindelijke doel is een zelf voorziend moeder/kind centrum inclusief operatiekamer, te creëren. In Noord-Oeganda, een regio bijna zo groot als Nederland, zijn er namelijk maar 3 plaatsen waar een keizersnede kan worden gedaan.

Tot op heden loopt ons project naar behoren. Nogmaals dank voor uw bijdrage in voorgaande jaren!!!

Voor meer informatie kijk op www.50deluxefoundation.com, of stuur een mailtje naar

50deluxefoundation@gmail.com

En een donatie is uiteraard van harte welkom op NL54RABO 0129188727 (ANBI)

Namens het bestuur van stichting 50deLuxeFoundation

Drs. G.J.W. Van der Wolf

Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde



De bouw in 2013



Het Health Centre in 2016