



Adem

Bidden is de adem
van mijn ziel
wakkert het vuur
aan in mijn hart
is de warmte
in mijn leven

Toon Hermans

Kerkdiensten

Zondag 18 juni

Viering Heilig avondmaal

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds B.W.J. de Ruyter
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	Stichting de Vrolijkheid (1) Erediensten (2)
Organist	D.Verzaal
KND	Jelis Verschoof

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgt door
Wanda en Roos Vissers

Zondag 18 juni

Campingdienst "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Voorganger	Hubert Schippers
Begeleider	Eric Roggeveen

Zondag 25 juni

1^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw A. Creemer - Allard
Ouderling	Jan Schoenmaker Piet de Bock
Collecten	KIA Binnenlands diaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	D.Verzaal
KND	Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 25 juni

Campingdienst "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Voorganger	Arjan Muilwijk
Begeleider	Eric Roggeveen

Zondag 2 juli

Overstapdienst KND

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Hr J. Schoenmaker
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	PKN Jeugdwerk (1) Erediensten (2)
Organist	N. Oudens
KND	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in de ontmoeting verzorgt door
Maritta Kea en Marianne Tukker

Zondag 2 juli

Campingdienst "De Drecht"

11.00 uur - De Ark

Voorganger	Gerrit de Haan
Begeleider	Gerrit de Haan

Zondag 9 juli

3^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

Zondag 9 juli

Campingdienst "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Voorganger	René Spaargaren
Begeleider	René Spaargaren

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Zieken**

Cees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) is 1 juni jl. in het LUMC te Leiden geopereerd aan een tumor in de tong. Volgens de specialisten is de operatie gelukt, maar het is nog te vroeg (ik schrijf dit dinsdag 6 juni) om te zeggen hoe de uiteindelijke gevolgen zullen zijn tav dingen als spreken en slikken. Cees zal er nog wel een aantal dagen moeten verblijven. Voor een kaart als blijk van meeleven en verbondenheid zijn gegevens: Cees van Bergen, LUMC, afdeling J 10 Q, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden.

In memoriam Gré Vonk - de Jong

Op vrijdag 26 mei jl. is Gré Vonk - de Jong (Vriezekaap 11) overleden in de leeftijd van 77 jaar.

Grietje de Jong werd 19 februari 1940 geboren op een boerderij in Alphen aan den Rijn, als oudste van het gezin. Ze zou daarna nog drie broers en twee zussen krijgen.

Als oudste, en opgegroeid op de boerderij, zat aanpakken en werken er bij haar van kindsbeen af in.

Zij ontmoette Jan Vonk, en op 10 oktober 1962 mochten zij samen beginnen, in de kerk in Alphen aan den Rijn biddend om Gods zegen over hun verdere levensweg. Het is een heel goede en gelukkig tijd geworden: samen werkend op de boerderij, de kinderen die zij samen mochten krijgen, de vele goede jaren...

Op 10 oktober waren Jan en Gré Vonk 50 jaar getrouwd, en uiteindelijk mochten zij ruim 54 jaar getrouwd zijn.

Door gezondheidsproblemen die geleidelijk bij haar ontstonden, is de weg steeds moeilijker geworden, en vanaf 2007 kwam Gré definitief in een rolstoel.

Ik heb haar bewonderd om de wijze waarop zij haar weg ging, en ook hoe haar man en haar gezin er samen voor hebben gezorgd dat zijn vrouw, dat hun moeder thuis kon blijven, wat is dat voor haar tot zegen geweest. Ook was er vanaf 2012 de goede zorg van de mensen van Activite.

Zelf heb ik haar beleefd als een vriendelijke vrouw, betrokken bij het gesprek, ik had het gevoel dat zij ook van kleine dingen genieten kon en zich door de liefde en zorg van haar man en gezin omringd en gedragen wist.

Gré Vonk was een vrouw die haar weg mocht gaan, in de blijde en gezonde jaren, maar ook toen de weg moeilijker werd, in geloof en vertrouwen op Jezus Christus als ook haar Helper en Heer. Ze leefde via de kerktelefoon trouw mee met onze kerkelijke gemeente, en genoot ook altijd van 'Nederland zingt' zaterdags en zondags op de Evangelische Omroep.

Veel mensen waren bijeengekomen, in de kerk en zelfs ook nog in 'De Ontmoeting', toen wij woensdagmiddag 31 mei jl. afscheid van haar moesten nemen. Haar kinderen en kleinkinderen hadden mooie bijdragen gemaakt over wie Gré Vonk - de Jong voor hen is geweest als moeder en als oma, een goede en fijne moeder en oma. Ook kwam duidelijk naar voren hoe de boerderij aan de Vriezekaap altijd een open en gastvrije plek was geweest, een zoete inval zoals iemand zei, voor de familie, vrienden en vriendinnen, en anderen. Zo waren velen bijeen gekomen voor een laatste afscheid aan een vrouw aan wie zij hartelijke herinneringen hadden. In de dankdienst voor haar leven mochten wij stilstaan bij de belofte van de Heer dat als ons aardse leven ten einde gekomen is, wij door het geloof in Hem, de gekruisigde en opgestane Heer, ons onderweg mogen weten naar het Vaderhuis met de vele woningen. Een eeuwig Thuis, waar er toch ook iets mag zijn van een weerzien, hoe dan ook, voor hen die Jezus' verschijning hebben liefgehad.

Moge de HERE haar man Jan Vonk en de kinderen en kleinkinderen sterken en tot troost zijn, en ook alle anderen die Gré Vonk - de Jong zullen missen, en moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

*ds Verschoof***Kerkelijk Nieuw****Berichten van de Diaconie****Terugblik vergadering 6 juni**

Op 6 juni heeft de diaconie vergaderd. Als gast was André Lorier, de nieuwe voorzitter van de kerkenraad, aanwezig om kennis te maken en te horen wat er zoal speelt binnen de diaconie. Het was prettig om zo met elkaar kennis te kunnen maken. In onze vergadering hebben we de jaarrekening besproken en vastgesteld. Deze wordt vervolgens behandeld in de kerkenraad en zal t.z.t. in verkorte vorm in Op Weg verschijnen en ter inzage worden gelegd. Daarna wordt de jaarrekening doorgestuurd naar het desbetreffende college van de PKN. Het Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem is opgericht en de diaconie is een van de deelnemers van dit fonds. Tijdens de gemeenteavond heeft u hier meer over kunnen horen. We hebben een bedrag overgemaakt voor de opstart- en

voorbereidingskosten voor Hospice Amandi, waarvoor plannen zijn om deze in Nieuwe Wetering te realiseren. We wachten de ontwikkelingen hierover voorlopig af. Verder hebben we onder andere gesproken over een vervolg op de zomergroetenactie, een terugblik op Kleurrijk samenleven en Nacht zonder dak. Hierover leest u hieronder meer. Half augustus staat onze volgende vergadering gepland.

Zomergroeten 2017

De komende periode gaan veel mensen weer op vakantie. Vorig jaar hebben we voor het eerst de zomergroetenactie georganiseerd en daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. Daarom organiseren we ook dit jaar weer de zomergroetenactie. Op de zondagen 2 en 9 juli zal er na de

collectes een mandje rondgaan met adressen van gemeenteleden die niet met vakantie gaan, vanwege bijvoorbeeld gezondheid of leeftijd. U kunt hieruit één of meerdere adressen pakken en deze zomer een groet sturen naar een ander gemeentelid. Ook als u thuis blijft, maar het wel leuk vindt om een kaartje naar een ander gemeentelid te sturen, dan mag dat natuurlijk ook! Als u suggesties heeft voor adressen, dan kunt u dat doorgeven aan Wilma de Quaasteniet.

Kleurrijk samenleven

Op 21 mei hebben de Family Factory, de diaconie en een aantal individuele gemeenteleden een bijeenkomst gehouden in de Ontmoeting. We hebben elkaar een beetje leren kennen, met elkaar koffie en thee gedronken met iets lekkers erbij (zelfgemaakt en vanuit alle windstreken) en voor de kinderen waren er verschillende leuke activiteiten. Er wordt gekeken op welke manier we hier een vervolg aan geven.

Nacht zonder dak

Op 2 juni is de Nacht zonder dak gehouden. De opbrengst van de sponsoractie, bestemd voor Tear, bedraagt € 577 en is door de diaconie verdubbeld. Er hebben 13 jongeren meegedaan. Elders in Op Weg leest u hier meer over.

Collecte 18 juni Stichting De Vrolijkheid

De tafelcollecte tijdens het Heilig Avondmaal op 18 juni is bestemd voor de Stichting de Vrolijkheid. Kinderen in een azc kunnen wel wat Vrolijkheid gebruiken. Stel je voor dat je met of zonder je ouders moet vluchten uit je land vanwege oorlog of onderdrukking. Als je na een lange reis in Nederland terechtkomt, ben je veilig, maar de onzekerheid is nog niet voorbij. Nu ben je asielzoeker. Mag je blijven of niet? De asielprocedure is een tijd van wachten en spanning. Sommige vriendjes mogen blijven, krijgen een status en verhuizen naar een gemeente. Andere vriendjes worden uitgezet. Het leven in een asielzoekerscentrum is voor kinderen niet makkelijk... Tegelijkertijd zitten deze kinderen vol talenten, dromen en veerkracht. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden. De Vrolijkheid is inmiddels actief in meer dan 25 asielzoekerscentra.

Collecte 25 juni Kerk in Actie Diaconaat

Op 25 juni collecteren we voor het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast



een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven.

Collecte 2 juli PKN Jeugdwerk

Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kindernevendienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze ... afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen 'erg betrokken zijn' tot 'het zou leuk zijn als we je nog eens zien'.

Geen afscheidsfeestjes meer

In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk te maken!

*Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung*

Berichten van de jeugd

Luilaknacht

Luilaknacht, vrijdag 2 juni, was er voor het derde jaar een Nacht Zonder Dak in en rondom de Dorpskerk. Met uiteindelijk 13 jongeren hebben we overnacht in van karton gemaakte hutjes. De opbrengst van de bijbehorende sponsor actie staat voorlopig op € 577,00. Een heel mooi bedrag dat de diaconie nog eens verdubbelt. Als onderdeel van het programma was er een muziek opvoering. Popliedjes waarin de boodschap mee gegeven wordt dat het niet gaat om het geld, het gaat om de liefde. Met de belangstelling voor die opvoering waren we heel blij. We willen iedereen hartelijk bedanken die ervoor gezorgd heeft dat deze Nacht Zonder Dak zo gezellig was.

Namens de jeugd,

Paul Smit



Overige berichten**Bijbelleesrooster**

Week 25	18 t/m 24 juni 2017	
zo	Jozua 5,	Psalm 47
ma	Jozua 7	Psalm 48
di	Jozua 8	Psalm 49
wo	Jozua 9	Psalm 50
do	Jozua 10	Psalm 51
vr	Jozua 11	Psalm 52
za	Jozua 12	Psalm 53

Week 26	25 juni t/m 1 juli 2017	
zo	Jozua 13	Psalm 54
ma	Jozua 14,15	Psalm 55
di	Jozua 16, 17	Psalm 56
wo	Jozua 18	Psalm 57
do	Jozua 19	Psalm 58
vr	Jozua 20	Psalm 59
za	Jozua 21	Psalm 60

Week 27	2 t/m 8 juli 2017	
zo	Jozua 22	Psalm 61
ma	Jozua 23	Psalm 62
di	Jozua 24	Psalm 63
wo	Rechters 1	Psalm 64
do	Rechters 2	Psalm 65
vr	Rechters 3	Psalm 66
za	Rechters 4	Psalm 67

Uit de omgeving**Preek van de Leek met Jaap Toorenaar**

Het fenomeen 'Preek van de Leek' is in 2008 ontstaan in Amsterdam. "Vroeger waren dominees opiniemakers, die rol is nu overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit", aldus Abeltje Hoogenkamp, de bedenker ervan.

In het kader van Kerkennacht 2017 organiseert de Protestantse Gemeente Oude Wetering op zaterdagavond 24 juni a.s. de 'Preek van de Leek' Geen theoloog, maar een leek die met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uitstijgt.

Jaap Toorenaar uit Oude Wetering preekt over taal, over hoe taal ons leidt en misleidt. Over halve waarheden, die we allemaal geloven. En over de verborgen overtuigingskracht van bepaalde formuleringen. Toorenaar is reclamemaker en publicist en schrijver/samensteller van 'Mijn moeder zei altijd' en 'Mijn vader zei altijd', bloemlezingen met de mooiste uitspraken van onze ouders en grootouders.

De 'Preek van de Leek' wordt gehouden in de Schakelkerk, Kerkstraat 11 in Oude Wetering en begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie nog wat na te praten.



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

17 juni	dhr. H. Huising, Prunusstraat 41, 2451 XR Leimuiden
17 juni	mw. C. Wiecherink-Ouwehand, Dennenlaan 2, 2451 XK Leimuiden
18 juni	dhr. J. Verhorst, Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden
21 juni	mw. J.A.P. Kroon-Dijkgraaf, Wilgenlaan 52, 2451 CA Leimuiden
23 juni	dhr. J. Vonk, Vriezeloop 11, 2451 CP Leimuiden
24 juni	dhr. J.J.A. Lek, Leeuwerik 59, 2451 WH Leimuiden
28 juni	dhr. K. Rienks, Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties

Overleden
9 juni mw. Alida Roos-Kempenaar, Vriezeloop 32, in de leeftijd van 90 jaar

Geregistreerd partnerschap

17 mei Paula de Koning en Bart Vooijs, Leeuwerik 10

Wij moeten het brood breken voor wie geen brood heeft, maar ook voor wie niet breken wil.

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
 Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden

Jongerenwerker Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl

Koster Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl

Kerkenraad André Lorier (voorz), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl

Col v. Kerkrentm. Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
 Ad de Quaastenniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl
 Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden
 Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551

Col. v. Diakenen Wilma de Quaastenniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl, Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl, Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl
 Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.****Bezorging** Joke Rietdijk (509427)**Kopij\Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)