



Hoe nu verder?

Jezus Christus zegt: 'Ik ben de weg en de waarheid en het leven...'

Johannes 14:6a

Er kunnen zich in ons leven allerlei situaties voordoen, dat je je afvraagt: hoe moet ik verder, hoe kán ik verder? Wat is het dan mooi als je toch iemand hebt, die bij je wil zijn, je tot steun is. Een goede vriend of vriendin, een familielid...

En er is ook altijd die Iemand met een hoofdletter. Ds. André Troost heeft daar onderstaande gedachte bij geschreven, die ik je graag meegeef.

Ik weet niet hoe het verder moet-
maar Heer,
Gij zijt de weg.

Ik word belaagd door leugens-
maar Gij zijt
de waarheid.

Ik word bedreigd door de dood-
Gij zijt het leven.

Ik zie geen hand voor ogen-
Gij zijt mijn licht.

Ik kom om van de honger-
Gij zijt mijn brood.

Ik sterf van dorst-
Gij zijt het water des levens.

Ik ben bang voor dieven en moordenaars-
Gij zijt de deur.

Ik dwaal bij U vandaan-
Gij zijt de goede Herder.

Zelf draag ik geen vrucht-
maar Gij zijt de wijnstok.

Kerkdiensten

Zondag 10 september

12e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds M.W. de Mik-v.d. Waal
Ouderling	André Lorier
Collecten	PKN Missionair werk en kerkgroei Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 17 september

Startzondag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	PKN Vredeswerk (1) Erediensten (2)
Organist	Niet bekend
KN-dienst	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, wat wordt verzorgd door Pieter en Jeannette Meijer.

Zondag 24 september

1e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

Eens vergaat in een graf
mijn lichaam-
maar Gij zijt de opstanding
en het leven.

Bij U ben ik veilig,
in U vindt mijn hart
ruimte en rust.
Gezegend zijt Gij
Nu en altijd.

Ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Graag weer even wat nieuws vanuit onze gemeente.

Startzondag 17 september as.:

DV zondag 17 september as. willen wij het nieuwe kerkelijke seizoen beginnen. Het landelijke thema voor deze startzondag dat de Protestantse Kerk in Nederland heeft aangereikt is: 'Een open huis'.

Daarbij is aangereikt het woord van Jezus tot Zacheüs de tollenaar: 'Vandaag wil ik in jouw huis verblijven'. Daarbij kun je allerlei kanten op denken.

De grote waarde en het grote belang van het Huis van de Heer, is ons hart een open huis, is onze gemeente een open huis enz.!

Het programma: vanaf 9.30 u. is er koffie en ontmoeting in 'De Ontmoeting'; om 10.00 u. zijn wij met elkaar in de kerk bijeen voor een welkom en een liturgisch moment.

Daarna (10.15. u.) gaan wij uiteen voor een aantal workshops, deze worden van te voren kort toegelicht.

- Open huis met ontmoeting: puzzeltocht voor alle leeftijden

- Open huis met gesprek: een opbouwend gesprek

- Open huis van geloof: Bijbelse verdieping

- Open huis van muziek: instuderen van een lied

- Open huis creatief: kaarten maken

11.00 uur: een afsluiting met een gezamenlijke viering.

Daarna is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

U en jij van harte welkom!

Jaarprogramma boekje 2017 / 18 De Ontmoeting - Dorpskerk:

Vóór de startzondag 17 september a.s. ontvangt u weer het nieuwe mooie programmaboekje van onze kerkelijke gemeente met daarin het programma voor het nieuwe seizoen. Het is een uitgave vanuit het missionaire werk van onze gemeente, en wordt in Leimuiden en Rijnsaterwoude huis aan huis verspreid. Mocht u het niet ontvangen, neemt u dan even contact op met Petra Verschoof. Maakt u ook gebruik van het mooie aanbod dat er in te vinden is?!

Leerhuis 'Jacobus':

Donderdag 28 september as. 10.00 u. is de eerste keer van onze jaarlijkse Bijbelgesprekskring. Dit seizoen gaat het over de brief van Jacobus, een broer van Jezus. Een bijzondere brief, die ons een waardevol inzicht geeft over hoe de vroege Joods-christelijke gemeente geloofde en leefde, en die ook heel actueel en praktisch is voor ons vandaag. Wij hopen vijf keer bij elkaar te komen, steeds op donderdagochtend, van 10.00 u. tot 11.30 u. in de Ontmoeting. Het is echt de 'moeite' waard. Ook als u nog niet eerder naar een Bijbelgesprekskring kwam: neem de stap en kom! U bent van harte welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd! De data zijn DV: 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 16 november en 7 december.

Leeskring 'Wortelen' van Anselm Grün:

Net als de vorige jaren is er ook dit jaar een leeskring over een lezenswaardig en opbouwend boek. Het betreft nu het boek 'Wortelen' van de bekende schrijver Anselm Grün. In dit boek gaat het over de vraag: 'Waar liggen je wortels, waar ben je thuis? Als je je ontworteld voelt, hoe dan toch verder?' Meer informatie: het nieuw programmaboekje. Het boek kost 14,99 euro en is verkrijgbaar via de Boekspot. Er is een korte introductie over de leeskring op zondag 8 oktober as. na de ochtenddienst. De avonden waarop wij het boek met elkaar bespreken zijn 9 en 23 november as. 20.00 u. in de Ontmoeting.

Relatiecursus 'Marriage Course':

Vanaf januari 2018 hopen wij in oecumenische verbondenheid met de St. Jan en de PG Rijnsaterwoude te starten met een relatiecursus 'Marriage Course'. Elders in deze Op Weg en ook in het nieuwe programmaboekje kun je hier alvast over lezen.

Zieken:

Op dit moment van schrijven verblijft Jan van Vliet (leplaan 29) in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op Afdeling 330. Dinsdag 29 augustus jl. in hij in het LUMC in Leiden aan zijn hart geopereerd en heeft hij 4 omleidingen gekregen. Gelukkig mocht de operatie goed verlopen en kon hij zaterdag 2 september jl. naar 'Leiderdorp'. Als alles zo gaat zoals wij hopen is Jan tegen de tijd dat u deze Op Weg leest weer thuis.

Annie Terluin (Kloofpad 5a) heeft een darmoperatie ondergaan in het LUMC. Sinds zaterdag 2 september jl. verblijft zij tijdelijk voor verder herstel en revalidatie in het Alrijne Ziekenhuis Alphen afdeling 'De Brug' kamer 8 (Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn).

Bij Lydia van Gils (Rietlanden 89) is borstkanker geconstateerd. Zij is nu begonnen met een traject van 4 keer een chemobehandeling van drie weken en daarna 12 keer een chemobehandeling van een week. Veel sterkte en dat de behandeling goede resultaten mag hebben!

Marloes Buikema (Jacob Boekestraat 111, 2152 AG Nieuw Vennep) wordt maandag 11 september as. opgenomen in het LUMC in Leiden. Zij moet daar dinsdag 12 september as. worden geopereerd aan een bloedvat in de hersenen, een lange en complexe operatie. Wij bidden dat alles goed mag verlopen!

Bij Anneke van Bruggen-Middag (Willem van der Veldenweg 17) is een tumor geconstateerd in de rechternier. Zij wacht op een oproep voor een operatie, en daarna zal, al naar gelang van het resultaat van de operatie, nog in principe een periode van bestraling of chemo volgen. Sterkte ook in deze spannende periode.

Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen), die in het LUMC geopereerd was aan een tumor in zijn tong, is daarna vanaf maandag 17 juli jl. begonnen met een

periode van 30 bestralingen; die periode is nu afgerond en wij hopen dat de bestralingen ook goed zullen mogen helpen.

Alle zieken en herstellenden thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst en hopelijk een goed herstel.

Maandag 4 september jl. is overleden br. Pieter Vroonland Gzn uit het zorgcentrum 'Overrhyn' in Leiden. De begrafenis vindt plaats vrijdag 8 september as. 13.30 u. in de Dorpskerk in Leimuiden; na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de 'Ontmoeting'. In het volgende nummer van Op Weg volgt een in memoriam.

Viering Vredesweek 2017:

Nog een herinnering aan de viering in het kader van de vredesweek op DV vrijdag 22 september as. om De voorgangers in deze dienst zijn ds. Mariska Kloppenburg (Rijnsaterwoude) en ikzelf. Cock Zwaan speelt orgel en het Kinder/Tienerkoor 'akKOORD' van de St. Jan de Doper olv Marina van Dam zal een aantal liederen voor ons zingen. Van harte welkom!

Huwelijksjubilea:

Door de vakantieperiode is het inmiddels al weer enkele weken geleden, maar op 19 augustus jl. waren Jaap en Pieneke Glasbergen-Meijer (Zwaluwstraat 36 Nieuwkoop) 40 jaar getrouwd.

12 September as. hopen Gijs en Cock van Duijn-de Hollander (Esdoornlaan 1 Leimuiden) 50 jaar getrouwd te zijn, en op 18 september as. hopen Jacques en Annet Roodenburg-Voorbij hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Alle echtparen onze hartelijke gelukwensen en heil en zegen voor jullie verdere levensweg samen!

Tot zover dit gemeentenieuws.

Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
Ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Vorige week maandag vergaderde de kerkenraad. Hierbij volgt een kort verslag van die vergadering. Het gebruikelijke bezinningsmoment aan het begin van de vergadering stond in het teken van het Heilig Avondmaal. Er is vanuit de landelijke kerk onlangs een notitie verschenen over dit wezenlijke onderdeel van ons kerk-zijn, getiteld: De Maaltijd van de Heer. (Als u met ons wilt meelesen is deze notitie gemakkelijk te downloaden via de PKN website.)

Na deze bezinning en de opening van de vergadering hebben we als kerkenraad besloten om de komende vergaderingen met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. De notitie met heel veel achtergrondinformatie en goede gespreksvragen willen we daarbij gebruiken. Specifieke onderwerpen die we willen behandelen zijn: beleving van, nodiging tot en vorm van het vieren van Heilig Avondmaal in onze gemeente.

Veder werd er tijdens de kerkenraadsvergadering vanuit de diverse commissies, colleges en verbanden teruggekoppeld wat er zoal speelt. Na de zomer moeten sommige initiatieven nog van start gaan, andere zijn al volop bezig. Het is heel fijn dat we als kerkenraad twee doopaanvragen mochten ontvangen. De predikant had natuurlijk al met de ouders gesproken en dankbaar hebben we van harte ingestemd met beide verzoeken. De planning van een en ander zal elders in Op Weg gemeld worden zodra de datum van de doopdienst bekend is.

Binnenkort valt bij alle inwoners in onze dorpskern het jaarprogramma boekje in de bus. Daarin zullen weer vele en zeer diverse activiteiten worden aangeboden in het komende seizoen. Tenslotte, op 31 oktober van dit jaar vindt er in het kader van het Lutherjaar een bijeenkomst

plaats die georganiseerd wordt door de 'werkgroep Protestantse Gemeenten in Kaag en Braassem'. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Nadere informatie volgt later.

Zo gebeurt er veel in onze gemeente en daarvoor mogen we God dankbaar zijn.

André Lorier
voorzitter kerkenraad

Berichten van de Diaconie

Bloemengroet

De afgelopen weken gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:

- 20 augustus: Kees van Bergen, De Ruigehoek 28, Burgerveen
- 27 augustus Nico Kalf, Dorpsstraat 28
- 3 september Peter Bouchier

Collecte 10 september PKN Missionair werk en kerkgroei

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen. Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke ervaart en krijgt ze innerlijke rust. De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.

Collecte 17 september PKN Vredeswerk

In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.

Met de opbrengst van deze collecte geven we speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.

Noodhulp:

Op maandag 4 september is overleg geweest met Kerk in Actie over o.a. Noodhulp in Zuidoost Azië. De diaconie is van plan hier een bijdrage aan te geven. We zullen u hier later over informeren.

Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung

Berichten van het Missionair Team

Missionair nieuws:

Nieuw boekje: Jaarprogramma 2017/18

De nieuwe programmaboekjes zijn binnengekomen en worden dankzij de inzet van de bezorgers vóór de Startzondag bij u/je en bij iedereen in Leimuideren en omgeving thuis bezorgd. De boekjes zien er weer fris en kleurig uit. We hopen dat iedereen op deze wijze geïnformeerd wordt over de activiteiten in de Ontmoeting en de Dorpskerk en dat iedereen zich van harte welkom weet.

Nieuw komend jaar is de relatiecursus "Marriage Course"



Wat is de Marriage Course?

De Marriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en zinvolle manier een stap dichterbij elkaar toegegroeid.

Voor wie?

Voor iedereen die z'n relatie goed wil houden in de drukte van het leven. Het kan zijn dat je relatie in een nieuwe fase gekomen is door arbeid- of gezinsomstandigheden, of dat je gewoon graag op een positieve wijze met elkaar in gesprek gaat over thema's die je raken. Van hart tot hart verbonden voelen is niet iets vanzelfsprekends. Het kan wegebben. De cursus is voor ieder stel dat op een ontspannen en inhoudelijke manier tijd wil nemen voor de relatie. De Marriage Course geeft gelegenheid tot verdieping en verbinding. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar getrouwd bent.

Hoe werkt het?

De Marriage Course wordt van januari tot en met maart op 7 woensdagavonden gegeven in de Ontmoeting (24, 31 jan; 7, 21 febr; 7, 14, 21 maart). De avond begint met een diner voor twee.

Na het eten volgen de deelnemers een dvd-inleiding en ga je daarna als stel samen aan de slag met het thema van de avond.

Waarom?

Je ontmoet je partner op een nieuwe manier. Je denkt samen na over onderwerpen, zoals communicatie, familieverschillen, verschillende waarden en standpunten. Ieder komt met zijn eigen verhaal, karakter en issues. Daar is alle ruimte voor, omdat je met zijn tweeën in gesprek bent. Kortom: in zeven avonden dichterbij elkaar.

Welkom

Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom! Kosten van de cursus zijn 125,- per stel (incl. diners, consumpties en cursusmateriaal). Opgeven kan tot 31 december bij de gespreksleiding of het gastechtpaar.

Gespreksleiding: ds. Jelis en Petra Verschoof,
tel. 0172 701081.

Gastechtpaar: Cora en Gerco-Kees Bloemsma

BOEKSPOT NIEUW

Vanaf 17 september (Startzondag) is er weer een geheel nieuwe boekencollectie te vinden. Veel leuke agenda's, nieuwe 'Dag in dag uit' boekjes, mooie kaarten, Bijbels voor kinderen en volwassenen en tal van interessante boeken, cd's en hebbedingetjes. Drie boeken lichten we voor u uit:

'Leven in balans'.

Hoe kun je leven in balans in deze tijd van drukte en een veelheid aan keuzes? Hoe zorg je dat je staande blijft terwijl er van allerlei kanten een appèl op je wordt gedaan? In Leven in balans gaat psychologe Helene Akkerman met je opzoek naar de antwoorden, met Bijbelse onderbouwing (8,95).



'Stilte'



is het aangrijpende meesterwerk van de Japanse schrijver Shusaku Endo en is verfilmd als 'Silence' door regisseur Martin Scorsese met Liam Neeson en Andrew Garfield in de hoofdrol.

De zeventiende eeuw. De zoektocht van twee jonge priesters naar hun vermiste mentor brengt hen naar het mysterieuze en exotische Japan, een plek waar hun geloof en alleen al hun aanwezigheid ten

strengste verboden zijn. De aangrijpende, soms zenuwslopende (spirituele) reis die ze maken blijkt een ware beproeving voor hun uithoudingsvermogen én overtuigingen. (15,-)

Verjaardagskalender van Marius van Dokkum.

Deze kalender met humorvolle afbeeldingen heeft voldoende ruimte op elke pagina om een verjaardag op te schrijven. Elke maand een andere afbeelding van een schilderij (11,95).



De 'Religieus Erfgoed' busexcursie

op 26 augustus j.l. is met 38 deelnemers goed ontvangen. De dag startte op de bloeiende heide bij Epe, vervolgens reed de bus naar de Ossenstal voor een warme lunch met aansluitend 's middags een bezoek aan de synagoge/sjoel van Elburg. Het mooie weer maakte de dag compleet met een drankje of ijsje op een terrasje.

Haarlem

Volgend jaar, 1 september '18, is het plan om de excursiedag dichterbij huis te houden. De onlangs geheel gerestaureerde Katholieke Bavo in Haarlem staat dan als Religieus Erfgoed op het programma. Misschien kunnen we die dag nog meer van Haarlem zien vanaf het water (Spaarne).

Israëlzondag 1 oktober

Op 1 oktober is er vanaf 13.30 – 15.00 uur een presentatie in De Ontmoeting over een nieuwe 9-daagse groepsreis (8 t/m 16 mei 2018) naar Israël. Iedereen van harte welkom!

Hartelijke groet,
namens het missionaire team,
Petra Verschoof

Bijbelleesrooster

Week 37 10 t/m 16 september 2017

zo	2 Samuël 18	Lucas 17:20
ma	2 Samuël 19	Lucas 18:1-8
di	2 Samuël 20	Lucas 18:9-17
wo	2 Samuël 21	Lucas 18:18-30
do	2 Samuël 22	Lucas 18:31-43
vr	2 Samuël 23	Lucas 19:1-27
za	2 Samuël 24	Lucas 19:28-48

Week 38 17 t/m 23 september 2017

zo	1 Koningen 1	Lucas 20:1-8
ma	1 Koningen 2	Lucas 20:9-19
di	1 Koningen 3	Lucas 20:20-40
wo	1 Koningen 4	Lucas 20:41-47
do	1 Koningen 5	Lucas 21:1-4
vr	1 Koningen 6	Lucas 21:5-38
za	1 Koningen 7	Lucas 22:1-13

Week 39 24 t/m 30 september 2017

zo	1 Koningen 8	Lucas 22:14-38
ma	1 Koningen 9	Lucas 22:39-53
di	1 Koningen 10	Lucas 22:54-71
wo	1 Koningen 11	Lucas 23:1-25
do	1 Koningen 12	Lucas 23:26-49
vr	1 Koningen 13	Lucas 23:50-56
za	1 Koningen 14	Lucas 24:1-12



Agenda

17 sept.	Startzondag 9.30 in De Ontmoeting
22 sept.	Viering Vredesweek, 19.30 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude.
23 sept.	Barbecue 17.00 uur in De Ontmoeting
28 sept.	Start jaarlijkse Bijbelgesprekkring Leerhuis "Jacobus", 10.00 uur in De Ontmoeting.
1 okt.	Presentatie groepsreis Israël 8 t/m 16 mei 2018, 13.30 – 15.00 in De Ontmoeting
8 okt.	Korte introductie Leeskring 'Wortelen' na de ochtenddienst in De Ontmoeting.
31 okt.	Bijeenkomst " Protestantse Gemeenten in Kaag en Braassem "



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties:

Overleden

4 sept. dhr. Pieter Vroonland, zorgcentrum 'Topaz Overhijn' te Leiden, in de leeftijd van 69 jaar

Het fundamentele verschil tussen licht en duisternis is dat het licht wel de duisternis kan verdrijven, maar de duisternis het licht niet

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgaven van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld).

BARBECUE 2017

Het is een goede gewoonte geworden, dat we jaarlijks een barbecue houden.

Ook dit jaar is het zeker weer de bedoeling. Daarom nodigt de kerkenraad iedereen van harte uit voor de BARBECUE en wel op zaterdag 23 september vanaf 17.00 uur in de grote zaal van De Ontmoeting.

De melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aad en Tiny Treur is weer bereid gevonden om de organisatie te coördineren, en bij haar kunt u zich ook aanmelden. Via telefoon 0172-509852 of per mail: atreur@planet.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 september

Let u wel even op de aanvangstijd: we willen om 17.00 uur beginnen met een welkomstdrankje en om 17.30 uur gaat het vlees op de grill.



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

15 sept.	Dhr. C. Kinkel, Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
17 sept.	Mevr. A.S. van Egmond-Cammenga, Goudenregenstraat 6, 2451 BK Leimuiden
17 sept.	Dhr. H.R. Niemeijer, Drechtlaan 6, 2451 CM Leimuiden
17 sept.	Mevr. K.P. Rienks-Dalebout, Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden
21 sept.	Mevr. E. Brussen-Hartman, Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	André Lorier (voorz), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl, Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl, Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)