



Schorriemorrie in de stal van Bethlehem

'Een os kent zijn eigenaar en een ezel de kribbe van zijn meester...'

Jesaja 1:3a

Op middeleeuwse schilderijen van de stal van Bethlehem zie je ze altijd afgebeeld: een os en een ezel.

Geen paard, geen geit of kippen, maar juist déze twee dieren.

Met hun vriendelijke, aandoenlijke kop kijken zij vol eerbied naar Jezus die in de kribbe ligt.

Er wordt in een middeleeuws verhaal zelfs verteld dat ze in de koude stal met hun warme adem door hun neusgaten probeerden het kind in de kribbe wat warmte te geven.

Hoe komen die os en die ezel eigenlijk in de stal van Bethlehem terecht?

Ze staan niet genoemd in het evangelie zelf.

Maar door een oude overlevering zijn ze vanuit Jesaja 1:3 in het kerstverhaal terecht gekomen.

In Jesaja 1:3 lezen wij over een os en een ezel - in het hebreuws: 'sjóórwhchamóór - daarvan is de uitdrukking 'schorriemorrie' afkomstig.

'Schorriemorrie' betekent volgens het woordenboek zoveel als: 'volk van het laagste allooi, uitvaagsel'.

Maar het tegendeel is eigenlijk waar!

Want deze os en ezel, deze 'sjóórwhchamóór', dit schorriemorrie in de stal van Bethlehem zijn ons juist tot voorbeeld.

Jesaja zegt: de os en de ezel kennen hun eigenaar, hebben hun eigenaar lief kun je ook vertalen.

Hoe is dat bij ons persoonlijk?

Voelen wij ons zelf heer en meester in ons leven?

Of gaan wij onze weg in geloof in en vertrouwen op Hem die ons geschapen heeft, de HEER, onze hemelse Vader, hebben wij Hem lief, zoeken wij Hem te dienen?

Jesaja zegt ook: de os en de ezel kennen de kribbe van hun meester.

De kribbe, waar voedsel voor hen ligt, met zorg en liefde door hun eigenaar daarin gelegd.

Waar zoekt u uw 'voeding', uw brood voor het hart?

In allerlei mooi lijkende, maar toch vergankelijke zaken?

Of in het levende Woord van God, in geloofsvertrouwen op Jezus Christus?

Hij is op het Kerstfeest geboren, speciaal ook voor u en jou en mij.

Dat schorriemorrie in de stal van Bethlehem, die os en de ezel waren misschien wel de eersten die vol eerbied naar het kind Jezus keken, Hem aanbaden, Hem wilden dienen, in wederliefde een antwoord wilden geven op zijn, Jezus' grote liefde.

Wat een voorbeeld van deze twee eenvoudige dieren.

Gelukkig wie zich bij dit schorriemorrie aansluit.

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 24 december

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Vermeij – de Jong uit Boskoop
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	Plaatselijk Missionair werk (1) en Erediensten
Organist	Ad Jacobs
KN dienst	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 24 december

KERSTNACHTDIENST

21.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Actuele nood
Organist	Jaap van Muijden

Zondag 25 december

1^E KERSTDAG

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Dhr Jan Schoenmaker
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	Kinderen in de knel (1)
Organist	?
KN-dienst	Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd door Wanda en Roos Vissers

Zondag 31 december OUDEJAARSDAG	
9.30 uur - Dorpskerk	
Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	André Lorier
Collecten	Dwelling place (1)
Organist	?
KN-dienst	Janneke Roggeveen
Er is koffiedrinken in kloostergang	

Zondag 31 december OUDEJAARSAVOND	
19.30 uur - Dorpskerk	
Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Binnenlands diaconaat (1)
Organist	Marc de Koning
Er is koffiedrinken in kloostergang	

Zondag 7 januari	
9.30 uur - Dorpskerk	
Voorganger	Ds. Machteld de Mik
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	?
Organist	Ad Jacobs
Er is deze zondag Tienerdienst	
Er is koffiedrinken in de kloostergang	

Zondag 14 januari	
1^E KERSTDAG	
9.30 uur - Dorpskerk	
Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiters
Collecten	?
Organist	Jaap van Muijden
Er is koffiedrinken in kloostergang	

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Uit de gemeente

In dit laatste nummer van Op Weg in dit jaar 2017 breng ik u en jullie graag voor de laatste eer dit jaar weer op de hoogte van een aantal wederwaardigheden in onze gemeente.

Gebedskring:

Elke eerste vrijdagavond van de maand kwamen enkele gemeenteleden in de Ontmoeting bijeen voor gebed: gebed voor onze gemeente, voor de zieken, voor andere mensen die het moeilijk hebben, gebed ook voor de nood in de kerk en de wereld. En natuurlijk ook voor dankzegging voor alle goede gaven van de HEER die er mogen zijn.

De gebedskring is ontstaan in 2007 tijdens het proces van het samengaan van de Nederlandse Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in een gezamenlijke gemeente.

De jaren dat ik deel uit mocht maken van de gebedskring, vanaf september 2011, heeft Willy Piet de gebedsavond altijd voorbereid en geleid.

Wij zijn daar jou Willy dankbaar voor: gebed is toch eigenlijk het belangrijkste gemeentewerk. 'Aan 's HEREN zegen is alles gelegen', zoals Salomo zegt in Psalm 127.

Persoonlijk heb ik de gebedskring altijd als heel bemoedigend ervaren. Als ik een keer niet kon wist ik: er wordt voor ons, voor ons gezin, en voor ons werk in uw midden gebeden. Ik ben daar heel dankbaar voor.

Door gezondheidsproblemen en ouderdom werd het echter voor enkelen steeds moeilijker. Daarom hebben wij besloten nu een tijd van bezinning in te stellen. Moeten wij stoppen?

Gaan wij aan het begin van het nieuwe seizoen augustus/september 2018 verder, misschien op een andere wijze?

Wat zou het mooi zijn als na een tijd van bezinning het gebed samen in onze gemeente toch voortgang mag vinden. Denk u daar eens over na, of u misschien op deze manier de Heer en de gemeente van de Heer zou kunnen dienen. Te zijner tijd kom ik hier graag op terug.

Kerst/boekenmarkt zaterdag 9 december jl:

Zaterdag 9 december jl. was er in de ontmoeting een gezellige en goed bezochte boekenmarkt; ook werden er mooie kerststukjes verkocht en was er de boekentafel van de Ontmoeting met allerlei boeken en artikelen rond het Kerstfeest.

Opbrengst de opbrengst van de boekenmarkt en de Kerststukjes was bijna 2000 euro. Alle medewerkers van harte bedankt!

Rond de kerstdiensten:

Seniorenkerstfeest:

Terwijl ik dit gemeentenieuws schrijf zal er vanmiddag, dinsdag 19 december, om half vier, een gezellige senioren-gemeentemiddag zijn in Kerstfeest. Het thema dit jaar is: 'Midden in de winternacht'. Het zijn altijd mooie middagen met ontmoeting, kerstliederen en een korte overweging en een gezellige maaltijd. Fijn dat zovelen zich inzetten om er voor oudere gemeenteleden een mooie middag van te maken!

Als u dit nummer van Op Weg ontvangt is er nog één zondag te gaan in de tijd van Advent: zondag 4de Advent 24 december as..

Zo bereiden wij ons voor op het Kerstfeest, de eerste Aankomst van Jezus in nederigheid, geboren in een stal in

Bethlehem. En tegelijk mogen wij ook uitzien naar Christus' grote Aankomst in heerlijkheid. In de Advents-kerkdiensten volgen wij samen met de kindernevendienst het Advents- en Kerstproject 'Gegrepen door Gods liefde', waarin centraal staat het boekje Jona. Elke zondag horen wij iets uit het leven van Jona, er is een projectverbeelding met een aantal passende afbeeldingen gemaakt door Nico Kalf, Janneke Roggeveen draagt een gedicht voor dat zij zelf heeft gemaakt en wij zingen samen nog een projectlied over Jona. As. zondag dus 's ochtend voor de laatste keer. In deze dienst gaat voor mevr. Vermeij-de Jong uit Boskoop.

Zondagavond 24 december 21.30 u.: Kerstavonddienst

Het thema van de Kerstavonddienst in de Dorpskerk is: 'Breaking news', ik hoop zelf voor te gaan, en medewerking wordt verleend door van Jaap van Muijden, orgel, en Gretha Bregman uit Woubrugge, zang. Gretha heeft in het kader van haar studie theologie een stage gelopen in onze gemeente, en zal enkele Kerstliederen voor ons zingen en ook in beurtzang mét ons.

Maandag 25 december 09.30 u.: Familiekerstdienst

Een Kerstviering voor iedereen met medewerking van een kinderkoor van de basisschool 'De Schakel' en het muziekcombo. Kinderen van de basisschool hebben op tekeningen gezet wat hun grootste wens voor Kerst is, wat zij het mooiste Kerstcadeau zouden vinden. Ik ben benieuwd!

Twee mooie diensten, voor iedereen, waarin wij samen met elkaar in zang en muziek en anderszins de geboorte mogen vieren van de Heer. De kaarsen van de kroonluchters branden, zij worden ook speciaal aangestoken voor jou - hartelijk welkom!

Zondag 31 januari as. Oudjaarsdag:

Zondagochtend 9.30 u. hoopt voor te gaan ds. Wim de Ruiter te Maasland. En Oudjaarsavond hoop ik zelf voor te gaan in de Oudjaarsavonddienst die om 19.30 u. begint. Fijn om zo samen het oude jaar af te sluiten met de HEER: de tijd gaat voorbij, maar Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Zo mogen wij met vertrouwen het nieuwe jaar 2018 ingaan!



Zieken:

Dinsdag 5 december jl. moest Bertus van der Burg (Nieuwveensjaagpad 12 Nieuwveen) voor de derde keer in het Alrijne ziekenhuis worden opgenomen, opnieuw ivm een longontsteking en problemen met het hart. Op dit moment van schrijven (19 december) verblijft hij daar nog steeds (Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp - 3de etage 330 kamer 7 afd. cardiologie). Wat zou het mooi zijn als hij voor het Kerstfeest weer thuis zou kunnen komen!

Verder verblijven er op dit moment van schrijven bij mijn weten geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Maar iedereen die thuis met ziekte te maken heeft, bezig is met behandelingen, met chemo, bestralingen, of misschien in afwachting is van een operatie veel sterkte toegewenst, goede moed en de nabijheid van Hem die ons leven draagt.

Meeleven:

Wij leven mee met Jon en Ineke Schoenmaker - van Velzen (Dorpsstraat 44). Op vrijdag 8 december jl. overleed hun zoon Martijn Schoenmaker (Lijsterbeslaan 9) onverwacht ten gevolge van een hartstilstand. Wat een groot verdriet en gemis voor zijn ouders Jon en Ineke, zijn vriendin Dagmar, zijn zus en broers! Wat een groot verdriet voor heel de familie- en vriendenkring. Wij denken aan hen, en wensen hen heel veel steun en sterkte in dit zo grote verlies.

Viering Heilig Avondmaal thuis:

Sommige gemeente zouden graag naar de zondagse viering van de maaltijd van de Heer komen, maar vanwege hun gezondheidssituatie is het niet mogelijk al zo vroeg klaar te staan. Er is echter ook altijd de mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren, of in kleine kring. Op de kerkenraad van 14 december jl. hebben wij besloten dat er op de eerstvolgende Avondmaalszondag, DV zondag 28 januari as., om 11.15 uur een viering is in de kerk voor bovengenoemde gemeenteleden. Een korte viering samen met elkaar. Als u hieraan wilt deelnemen, geeft u zich dan even telefonisch op aan uw wijkdiaken / ouderling of aan mij?

Van een paar gemeenteleden is al bekend dat zij graag hier aan mee zullen doen. Er zal auto-vervoer worden geregeld.

Bijbelleesproject:

Het Bijbelleesproject 'In twee jaar de Bijbel door' is nu bijna halverwege. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen, in onze eigen gemeente, maar ook buiten onze gemeente, en ook bv. in Oude Wetering en Ter Aar elke dag een stukje lezen uit het Al-oude en Nieuwe Testament. 'Het openen van uw woorden verspreidt licht', zingt de Psalmist van Psalm 119 (vers 130a). Het vraagt natuurlijk de nodige trouw en discipline, zeker, maar je wordt er ook echt door verrijkt. Met niet alleen kennis voor het hoofd, maar ook met geloofskennis voor je hart, en dat is toch het meest belangrijke. Na dit gemeentenieuws volgt weer een nieuw rooster, en veel inspiratie gewenst om met het lezen van Gods Woord verder te gaan. U bent al halverwege!

Enkele dagen afwezig:

Petra en ik hopen na de Kerstperiode enkele dagen in Brabant te vertoeven, en wel van 1 t/m 6 januari as. Mocht zich iets voordoen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling/ wijkdiaken/de scriba.

Tot zover dit gemeentenuws. Wij danken u voor alle hartelijke kerstkaarten en -wensen die wij van u en jullie mochten ontvangen. Wij kunnen ze niet allemaal persoonlijk beantwoorden, maar wij wensen niet minder van harte u en jou goede en gezegende Kerstdagen toe en ook heil en zegen voor het nieuwe jaar 2018. Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Bijbelleesrooster**Week 52 24 t/m 30 december 2017**

zo	2 Kronieken 34	Psalm 97
ma	2 Kronieken 35	Psalm 98
di	2 Kronieken 36	Psalm 99
wo	Ezra 1	Psalm 100
do	Ezra 2	Psalm 101
vr	Ezra 3	Psalm 102
za	Ezra 4,5	Psalm 103

Week 1 31 december 2017 t/m zaterdag 6**januari 2018**

zo	Ezra 6	Psalm 104
ma	Ezra 7,8	Psalm 105
di	Ezra 9	Psalm 106
wo	Ezra 10	Handelingen 1:1-11
do	Nehemia 1,2	Handelingen 1:12-26
vrij	Nehemia 3,4	Handelingen 2:1-13
za	Nehemia 5	Handelingen 2:14-40

Week 2 7 t/m 13 januari 2018

zo	Nehemia 6,7	Handelingen 2:37
ma	Nehemia 8	Handelingen 3
di	Nehemia 9	Handelingen 3:11
wo	Nehemia 10	Handelingen 4
do	Nehemia 11	Handelingen 4:23
vr	Nehemia 12	Handelingen 4:32
za	Nehemia 13	Handelingen 5:12-25

Kerkelijk Nieuws**Berichten van de Kerkenraad**

Vorige week donderdag vergaderde de kerkenraad. In dit kerkblad volgt zoals gebruikelijk een kort verslag van die vergadering. Het gebruikelijke bezinningsmoment aan het begin van de vergadering stond wederom in het teken van het Heilig Avondmaal. Zoals al eerder op deze plek met u gedeeld en ook gemeld tijdens de recente gemeenteavond, spreken wij als kerkenraad dit halfjaar over de PKN notitie "De Maaltijd van de Heer". Wij doen dit enerzijds om ons verder te verdiepen in de achtergronden van ons kerk-zijn en anderzijds om zo met elkaar verdieping te zoeken in hoe onze persoonlijke geloofsbeleving is. Uit deze gesprekken maken wij op dat die geloofsbeleving inderdaad verschilt. Deze vergadering spraken wij specifiek over de onderwerpen nodiging en voorbereiding. Wie er in onze kerk deelneemt aan het Heilig Avondmaal is snel duidelijk. De manier waarop ieder van ons zich voorbereidt op en het Avondmaal beleeft verschilt echter aanzienlijk. Sommigen hechten sterk aan het gedenken aan Jezus leven op aarde en dat hij tot vergeving van onze zonden gestorven is. Anderen benadrukken juist te ervaren dat Jezus zelf gastheer is als we als gemeente aan tafel gaan. Weer anderen benoemen als bijzonder: het verwachten van de komst van Gods Koninkrijk op aarde. De een is bezig met de aanstaande Avondmaalsviering en de ander overkomt het als hij/zij in de kerk is op die zondag.

Als kerkenraad concludeerden we dat een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal fijn is. Daarbij

herinnerden diverse kerkenraadsleden zich de dienst van eind augustus waarin dominee Verschoof op een mooie manier de dienst van de week daarop inleidde. We hebben hem gevraagd dit in het nieuwe jaar weer eens te herhalen en dan weer op andere elementen de nadruk te leggen. Daarnaast werd vanuit het bezoekwerk in de wijken gemeld dat enkele gemeenteleden het missen dat ze niet aan het Avondmaal kunnen deelnemen, omdat ze slecht ter been zijn of omdat de hulp wat later op zondagochtend langs komt. We willen hier gehoor aan geven en zondag 28 januari 2018 om 11.15 uur een korte viering in een ruimte in De Ontmoeting organiseren voor diegene die niet kan deelnemen aan de kerkdienst van 9.30 uur. Ook de autodienst willen we hierbij nog eens apart onder de aandacht brengen, waar u in dergelijke omstandigheden een beroep op kunt doen. De kerkenraadsleden zullen de komende weken verder inventariseren wie er belangstelling heeft voor dit 'thuis Avondmaal vieren'. U kunt hierover natuurlijk ook contact met ons opnemen als u zich hiertoe aangesproken voelt.

Een ander punt dat ter sprake kwam is de evaluatie van het koffiedrinken in de Kloostergang. Vanwege diverse reacties van gemeenteleden is de afgelopen maanden verscheidene malen geëxperimenteerd met andere koffie-drink-plekken in de Kloostergang: bij de tussendeuren, of in de ruimte voor de vergaderzalen. We hebben diverse voor- en nadelen van de verschillende opties geëvalueerd, zoals: lichtinval, gelegenheid om naar buiten te lopen, geluidsniveau en uitstraling naar buiten toe. Na deze experimenten en evaluatie, concluderen we als kerkenraad

dat de beste plek het middenstuk van de Kloostergang blijft: dus een koffie/thee-tafel vlak voor de deuren naar buiten. We zullen er daarbij voor zorgen dat er altijd enkele stoelen zijn voor mensen die slecht kunnen staan.

Diverse andere praktische zaken passeerden ook de revue, zoals het preek- en vergaderrooster voor 2018, terugkoppeling vanuit diverse commissies en colleges en een vooruitblik op de vieringen rondom Kerst. De kerkenraad is dankbaar voor de mooie opkomst bij en opbrengst van de jaarlijkse Kerstmarkt. Velen waren verschillende dagen in touw met de voorbereidingen en op de dag zelf was het gezellig druk in De Ontmoeting. Dank aan allen die dat hebben helpen mogelijk maken! Zo gebeurt er veel in onze gemeente en daarvoor mogen we God dankbaar zijn.

André Lorier
voorzitter kerkenraad

Berichten van de Diaconie en ZWO

Bedankbrief van Heart for Children

We ontvingen een bedankbrief van Heart for Children voor onze gift, die we graag met u delen. Namens het bestuur van Stichting Heart for Children wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie gift die wij van u als gemeente mochten ontvangen. Wij zijn er ontzettend blij mee. Om u een idee te geven wat we er mee kunnen doen: wij kunnen hier alle 245 weeskinderen ruim 3 maanden lang 3 maaltijden per dag voor geven. Of we kunnen een ploeg van 20 bouwlieden 4,5 week hiervoor laten werken. Nu we de laatste hand leggen aan de lagere school en beginnen met de bouw van de middelbare school, kunt u zich voorstellen dat dit een substantiële bijdrage is voor onze stichting. Tijdens het bezoek van Piet en mij aan het kinderdorp Kimbilio (Vluchtheuvel), zullen we proberen goede foto's te maken en nader verslag uit te brengen hoe alles ervoor staat. Nogmaals heel hartelijk dank!

Marriane Zeldenrust,
voorzitter Stichting Heart for Children

Diaconievergadering 28 november

Met Kerk in Actie is er overlegd over de projecten die we in de periode 2018 t/m 2020 zullen ondersteunen. Dit zijn project Mencoldes (opvang en begeleiding van ontheemden in Bogota, Colombia), het Salvation Centre in Cambodja (steun voor kwetsbare kinderen) en 2 projecten van Kinderen in de Knel. Later zullen we hier meer informatie over verstrekken. Daarnaast hebben we voor onze gift aan Mensenkinderen vastgesteld welke projecten we in 2018 zullen ondersteunen. In 2018 zullen de Avondmaalscollectes ook bestemd zijn voor Mensenkinderen. De afgelopen jaren hebben we tijdens de Avondmaalscollectes Heart for Children en De Vrolijkheid ondersteund, gericht op kinderen. In 2018 willen we graag via Mensenkinderen ouderen in Oost-Europa steunen. Verder hebben we kort teruggeblikt op de bijeenkomst

Kleurrijk Samenleven van 12 november en op de Landelijke Diaconale Dag van 11 november. Hier heeft u inmiddels in Op Weg over kunnen lezen.

Collecte 24 december (9.30 uur) Plaatselijk missionair werk

Het Missionair Team van de Protestantse gemeente Leimuiden wil graag de uitdaging aangaan om 'kerk naar buiten' te zijn. Missionair heeft te maken met 'missie'. We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst. In woord en daad. De boodschap van het Evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden. Het missionair team ondersteunt de gemeente om gericht te zijn op een gastvrije gemeente die leeft vanuit de Bron en er is voor het dorp.

Collecte 24 december (21.30 uur) Actuele nood

Deze collecte is bestemd voor noodhulp aan o.a. de Rohingya in Bangladesh, die in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen verblijven.

Collecte 1e kerstdag Geef hoop aan Syrische kinderen



Hier zal tijdens de dienst extra aandacht aan worden gegeven. Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens.

Collecte 31 december (9.30 uur) Kinderen in de Knel / Dwelling Places

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en hebben dagelijks te maken met geweld. Zes partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Met deze collecte dragen we bij aan een nieuw leven voor de straatkinderen in Kampala.

Collecte 31 december (19.30 uur) Binnenlands diaconaat

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt', vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wijze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen leven.

Collecte 7 januari PKN Catechese Educatie

Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurin

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Onderstaande behandelt twee methoden om uw bijdrage aan de kerk fiscaal aantrekkelijk te maken

Giften in de vorm van periodieke of lijfrenteschening zijn volledig aftrekbaar voor de belasting. De periodieke gift is niet gebonden aan een minimum of maximum bedrag. Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een lijfrenteschening verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen.

Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u via uw inkomstenbelasting maar liefst 16% tot 52% van het geschonken bedrag terug. De inkomsten van de kerk kunnen bijna verdubbelen als u uw gewone kerkelijke bijdrage omzet in een periodieke gift en vervolgens het belastingvoordeel mee schenkt. Dat kost u niets meer.

De verplichting tot uitkering tijdens de looptijd vervalt bij overlijden van de schenker.

Hoe gaat het schenken via een lijfrenteschening in z'n werk?

- De schenker verplicht zich om gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
- Er is een schenkingsovereenkomst nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen.
- Een lijfrenteschening is financieel aantrekkelijk en niet ingewikkeld en het levert een aanzienlijke belastingbesparing op.
- Al uw kerkelijke bijdragen (voor Kerkbalans, Solidariteitskas, Diaconie, collectebonnen, ABRI, Joker etc.) kunnen in 1 jaarlijks schenkingsbedrag worden opgenomen.
- Schenkingen buiten de lijfrenteschening om blijven op de normale wijze aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld 1

(de rekenvoorbeelden gaan er vanuit dat u alleen een schenking doet aan de kerk)

Dit jaar bedraagt uw bijdrage aan Kerkbalans € 200,-.

Deze gift is niet aftrekbaar voor de belasting. Een gift is pas aftrekbaar als deze zowel € 60,-, als minimaal 1% van het verzamelinkomen bedraagt. Bij een bruto inkomen van € 25.000,-, moet u minimaal € 250,- schenken om in aanmerking te komen voor een fiscale tegemoetkoming.

Als u uw bijdrage omzet in een periodieke schenking dan kunt u € 345,- schenken want u krijgt bij uw belastingschaal (42%) € 145,- terug van de belasting.

Netto betaalt u dan nog steeds € 200, terwijl de kerk een schenking ontvangt van € 345,-.

Rekenvoorbeeld 2

Uw bruto inkomen bedraagt € 60.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 52%). U doneert jaarlijks € 800 aan de kerk. Dit bedrag is gedeeltelijk aftrekbaar, omdat € 200 boven de drempel van 1% uitkomt.

Dit geeft u een belastingaftrek van € 104.

De donatie kost u dus netto € 696.

Als u schenkt per 'periodieke schenking', is de volledige schenking voor u wel aftrekbaar.

Als u nu € 1.450 overmaakt aan de kerk, krijgt u hiervan € 754 terug van de belasting.

Uw netto schenking blijft € 696.

De enige voorwaarde is, dat u de kerk voor tenminste 5 jaren moet steunen en er een schriftelijke verklaring voor moet laten opmaken. Deze is tussen schenker en kerk eenvoudig op te stellen.

Wilt u meer weten: neem dan met de penningmeester van de kerk contact op (tel. 532107).

PS naast bovenstaande heeft u natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid om uw bijdrage aan de collecte te voldoen met collectebonnen. Het door u betaalde bedrag is deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U hoeft er de deur niet voor uit; de collectebonnen worden bij u thuis bezorgd.

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaastniet
(penningmeester CvK)

Missionair nieuws

Een Open Huis

Het kerkelijk centrum 'De Ontmoeting' als plaats van verbinding en gastvrije plek voor alle mensen in het dorp en omgeving. Dat is waar we bij het missionaire werk naar verlangen en aan willen werken. Met dank aan alle 22 vrijwilligers met wie we ons hier samen voor inzetten kunnen we alle woensdagochtenden gedurende het gehele jaar een open huis zijn voor anderen. Wees van harte welkom in het nieuwe jaar 2018. We kijken naar je uit! Openingstijden tussen 10 – 11.30 uur.

P.s. we mogen het nieuwe jaar gelukkig weer op volle sterkte ingaan. Nico Kalf is onze nieuwe gastheer. Bij deze: van harte welkom, Nico!



Boekspot

Tijdens de kerstviering zijn we nog speciaal open voor belangstellenden. Toch nog een dagboekje of agenda voor het nieuwe jaar nodig? Het ligt op de tafel. Of op zoek naar mooie kerstmuziek of een goed verhaal? Kom gerust nog even langs. Vanaf eind december hebben we twee weken geen collectie. Op vrijdag 29 december gaat alles terug naar de boekhandel vanwege de jaarbalans. Vanaf half januari zijn we weer geopend met een geheel nieuwe collectie. Voor speciale wensen kunt u altijd contact opnemen met Jannie Eveleens of Petra Verschoof.

Lezingen

- om alvast in de nieuwe agenda van 2018 te zetten – **15 februari en 18 maart**

In het kader van het Bijbelleesproject komt op donderdagavond 15 februari ds. Piet van Midden uit Bergambacht uitleg geven over de 'lijnen tussen het Oude en Nieuwe Testament en het belang van beide delen'. Op zondagmiddag 18 maart spreekt Piet van Midden (voorzitter van het OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen) nog een keer, maar dan over '70 jaar Israël, de ontstaansgeschiedenis van Israël en de toekomst voor Israël'. De 2e lezing is georganiseerd ter voorbereiding van de groepsreis in mei naar Israël, maar ook daarvoor is iedereen van harte welkom!



Over groepsreizen gesproken...

De reisorganisatie Drie Tour Reizen heeft mij gevraagd om van 3 t/m 12 september 2018 een gidsreis naar **Armenië** te leiden. Als u nog geen vakantieplannen gemaakt heeft voor het najaar van 2018 dan is deze bestemming een aanrader! Armenië hebben we in 2016 met 21 deelnemers bezocht en iedereen was bijzonder enthousiast over het land, de cultuur en de bevolking van Armenië (www.pgleimuiden.nl/activiteiten/reizen-en-excursies).

Het pure en authentieke heeft indruk op ons allen gemaakt. Zie voor het programma van de reisorganisatie: www.Drietour.nl

Filmavonden

Tijdens de 1e filmavond van 26 okt. j.l. draaiden we de documentaire 'Hier ben ik'. De avond leidde tot mooie nagesprekken. Geen nood als u de filmavond gemist heeft want op **maandag 25 december is de documentaire om 22.15 uur te zien op NPO 2.**

In 'Hier ben ik' kijk je door de ogen van enkele Bloemendalers mee, die worstelen met hun levens waarin ambitie en gejaagdheid de standaard zijn geworden. Zondags bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort hen een alternatief biedt door zich te verdiepen in oude Bijbelteksten op zoek naar de kern van ons bestaan. Op 26 okt. kon je na afloop in gesprek gaan over drie thema's:

1. De stress van onze prestatiesamenleving. Waar word je op afgerekend? Waar reken je jezelf op af? En hoe kijk je naar anderen? Is er nog een plek waar je niks 'moet', waar je niet hoeft te presteren maar gewaardeerd wordt om wie je bent?
2. Relatiestress. Hoe houd je je relatie goed in de drukte van het leven? Is er ongedwongen tijd voor elkaar, ruimte? Spreek je nog over thema's die je raken of alleen over je drukke agenda?
3. Je ouders en je achtergrond. Waar kom je vandaan? Hoe bepaalt je geschiedenis wie je nu bent? Wat heb je meegekregen? Wat heb je gemist?

Een overkoepelend thema is: durven we kwetsbaar te zijn naar elkaar? Is er ruimte om ook je mislukkingen te delen met elkaar? Is dat veilig genoeg? Zijn er mensen die mijn binnenkant mogen zien, mijn tranen, mijn zorgen, mijn onzekerheid? Welke gesprekken voeren we eigenlijk rond de tafel? Bieden we tegen elkaar op, of zijn we eerlijk en durven we onszelf te zijn?

Misschien bieden bovenstaande vragen na het zien van de documentaire op 25 december een nieuwe kans voor gesprekstof thuis of elders. Suc(ces)zegen!



Overige berichten

Hartelijk bedankt!

Toevallig was het onze beurt om zondag 3 december de koffie te verzorgen na de kerkdienst.

Door velen zijn we toen gefeliciteerd met ons 40-jarig huwelijk.

Tot onze grote verrassing ontvingen we ook nog heel veel kaarten in de week erna.

Prachtig al die mooie kaarten met felicitaties en goede wensen!

We zijn dankbaar voor:

... de 40 jaren die we samen mochten beleven met daarin heel veel ups, maar ook downs.

... het gezellige feest dat we zaterdag 9 december met familie en vrienden mochten vieren.

... alle medeleven van u / jullie

Hartelijke groet,
Piet en Annet.

Gezamenlijke maaltijd donderdag 4 januari om 18.00 uur



Met de kerst en de jaarwisseling nog in het vooruitzicht, kijken we toch al even over de feestdagen heen en nodigen we u uit voor de eerste gezamenlijke maaltijd in het nieuwe jaar.

Donderdag 4 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten en gezellig en smaakvol met elkaar te kunnen eten.

Eenieder die wil deelnemen aan deze maaltijd is vanaf 17.45 uur

van harte welkom in De Ontmoeting. De maaltijd begint om 18.00 uur.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,-

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr dinsdagavond 2 januari willen doen?

Namens de maaltijdgroep, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst!

Jeannette Meijer



Oliebollen verkoop

Nog even een herinnering:

Vrijdag 29 december en zaterdag 30 december worden de oliebolletjes en appelbeignets weer gebakken.

De verkoop is vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur

En zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Tot ziens in / bij of aan de kraam.



Volkskerstzang

De collectie die in de Volkskerstzang is gehouden, bestemd voor de Wilde Ganzen, heeft het mooie bedrag van EUR 185,10 opgebracht. Dit bedrag zal aan de Wilde Ganzen worden overgemaakt.

Alle gevers hartelijk dank!

Foto's kruispunt





Top2000 Relicafé komt er aan!

Gaaf muzikaal eindejaarsevenement met serieuze ondertoon

Het einde van het jaar is bijna daar.

Vraag jij je ook wel eens af wat ons allemaal te wachten staat in 2018? Er is in 2017 veel gebeurd, rampen, oorlogen maar ook in de (inter)nationale politieke wereld. Waar mogen we hoop uit putten voor het nieuwe jaar?

Aan het eind van jaar, als overal de Top2000-muziek uit de speakers schalt, willen we in het Top2000 Relicafé iets van een antwoord vinden op deze vragen, door hoopvolle teksten en songs van bekende artiesten als Sting, Coldplay, U2 en Genesis te laten horen.

Dit alles rond het thema: **Tot hier en niet / hoe / nu verder?**

Het belooft een mooie muzikale afsluiting van 2017 te worden, met een vrolijke noot en een serieuze ondertoon. Met livemuziek van zangers en bands uit de Bron en de Lichtkring, Youtubefilmpjes, columns en verrassende interacties.

En voor de liefhebbers staan er ook karaokenummers op het programma. De organisatie uit de Bron en de Lichtkring is blij dat ook jongerenwerker Martijn de Jong en pastor Sjoerd Zuidersma van Parochie Heilige Thomas hun medewerking aan dit Top2000 Relicafé hebben toegezegd. Wat zij gaan doen, dat merk je op 29 december

Wil je dit niet missen? Kom dan op vrijdag 29 december, om 20.00 uur naar de Lichtkring. Het Top2000 Relicafé is een evenement voor jong en oud!

Namens de organisatie uit de Bron en de Lichtkring, Wilfred Boerefijn, Martijn de Jong, Marina Kapteyn, Marten Kramer, Adriaan Lefeber, Ruth Schreuders

	<p>Kerkelijk Bureau</p> <p>Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
--	---

De laatste speldenprikken luiden:

De kerstboodschap ligt in het winkelwagentje.

en

**'Protestant' klinkt nogal rebels,
maar daar is weinig meer van te merken.**

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Achterflap

In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg.

500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen van die stellingen nog steeds niet uitgewerkt - als theologische mokerslagen klinken ze de eeuwen door tot vandaag aan toe.

Wanneer we stilstaan bij 500 jaar protestants zoeken we géén mokerslagen - die zijn op het wereldtoneel van vandaag al voldoende te horen.

We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot.

Toen we hierover met Rikkert Zuiderveld spraken, was hij aarzelend: "Ik zie mijzelf als leerling van Jezus, die de smalle weg zo breed mogelijk wil gaan".

Toen wisten we het zeker: dit is de man die 95 speldenprikken moet schrijven.

Als dus ds. de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN.

Verhuisd

- Lara Notenboom,
van Oostban 38
naar van Hasseltlaan 684 te Delft
- Anja van Welsum-de Koning en partner,
van Lijsterbeslaan 12
naar Esdoornlaan 5

Verkoop boeken en kerststukjes

Op zaterdag 9 december was het vanaf het begin een gezellige drukte tijdens de verkoop van boeken en de kerststukjes.

Ook kon er worden ingeschreven op de verloting van een kerstpakket, gewonnen door dhr. Kees Kempenaar van de Vriesekoop 51.

Daarnaast was er alle gelegenheid voor een kopje koffie of thee met daarbij iets lekkers.

Aan de dag ging een week van nodige voorbereidingen vooraf.

De opbrengst van deze dag is nu ruim € 2100, =

Een prachtig resultaat.

Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.
het ACKC

Ledenadministratie

Twee jaar geleden nam de Tweede Kamer een motie van D66 aan, die een einde moest maken aan de regeling van doorgifte van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), zoals een verhuizing, aan de (ledenadministratie van de) kerken. Dit zou in 2018 zijn beslag krijgen. Maar gelukkig is in het regeerakkoord afgesproken dat de huidige regeling blijft bestaan.

Een hele opluchting voor mij als ledenadministrateur. Zonder dit systeem is er geen adequate ledenadministratie te voeren.

Piet Vroonland



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

27 dec	dhr. J.H. Slegers, Cederplein 37, 2451 XT Leimuiden
04 jan	mw. C.P. van Zijverden-van der Bijl, Herenweg 78a, 1433 HB Kudelstaart
05 jan	mw. L. Bakker-Boelen, Kerklaan 76, 2451 CH Leimuiden
07 jan	dhr. S. Dompeling, zorgcentrum 'Jacobus', kamer 007, Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering
08 jan	mw. C.Q. van Duijn-de Hollander, Esdoornlaan 1, 2451 XN Leimuiden



De redactie van de OpWeg
wenst u gezegende kerstdagen
en een gelukkig 2018

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	André Lorier (voorz), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl , voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)