



Geschenken

'De wijzen ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre'.

Mattheüs 2:11b.

Ik hoop dat u, dat jij mag terug zien op een gezellig en ook inhoudsvol Kerstfeest. Dat het Kerstfeest u heeft bemoedigd in een soms zo donkere wereld.

Kerstfeest is het feest van het grote geschenk van God de Vader van Jezus, zijn Zoon. Zijn grote geschenk aan ons allen. Zodra de wijzen uit het oosten hoorden van dit grote geschenk ook voor hen, gingen zij op weg.

Om Jezus, de nieuwgeboren Koning eer te bewijzen. Grote wijze mannen die neerknielden voor dit kleine zwakke Kind. Daartoe wil dat grote geschenk van God de Vader ook ons bewegen.

Kerstfeest is een jaarlijks terugkerend mooi feest, maar als het daarbij blijven zou... Het grote geschenk van het Kerstfeest vraagt om geloof. Dat net als bij de wijzen ook óns leven tot eer mag zijn voor, in dienst mag staan van de ware Koning.

Hoe is dat bij ons?
Van de wijzen lezen wij dan hoe zijn na het ontvangen van dat grote geschenk ook zelf kleine geschenken gaven:
- goud, een koninklijk geschenk, daarmee eerden zij Jezus als de ware Koning;
- wierook, dat werd in de tempel bij offers voor God gebruikt, zo eerden zij Jezus als Gods eigen Zoon;
- mirre, dat werd wel gebruikt bij het verzorgen van een gestorvene, daarmee eerden zij Jezus als Verlosser... Dat wil Jezus allemaal zijn, voor die wijzen, ook voor ons.

Ga ook jij met dat grote geschenk dit jaar verder in? Dat geeft moed voor dit nieuwe jaar en een onbekende toekomst!

Kerkdiensten

Zondag 14 januari

2e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiten
Collecten	PKN: Missionair Werk (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muyden
KN-dienst	Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in de kloostergang.

Zondag 21 januari

3e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	André Lorier
Collecten	PKN: Oecumene (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in de kloostergang.

Zondag 28 januari

4e zondag na Epifanie
Heilig Avondmaal

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

Die kleine geschenken van de wijzen aan Jezus kunnen wij trouwens ook concreet maken in her leven van alledag, naar elkaar, naar onze naaste toe.

Ds. Machteld de Mik - van der Waal, die zondag 7 januari jl. bij ons voorging, zei het als volgt: 'Laten wij voor dit nieuwe jaar wensen dat wij als goud mogen stralen voor de mensen om ons heen, dat wij zijn als wierook, dat het leven een heerlijke geur geeft, en dat wij als mirre mogen zijn en elkaar mogen beschermen tegen bederf en verval.'

ds Verschoof

Uit de gemeente

In dit eerste nummer van Op Weg in dit nieuwe jaar 2018 kijk ik graag met u en jou even terug, en kijken wij ook vooruit.

Rond de kerstvieringen en diensten:

Dinsdag 19 december jl. was er een senioren-gemeentemiddag in Kerstsfeer. Het thema was: 'Midden in de winternacht...' Het was een mooie en gezellige middag, met een goede opkomst. Een mooie traditie om voort te zetten.

Verder heb ik al enkele keren geschreven over het afgelopen Adventsproject 'Gegrepen door Gods liefde' n.a.v. de profeet Jona. Bij de vier Adventszondagen en de Kerstviering eerste Kerstdag heeft Janneke Roggeveen mooie korte gedichten gemaakt, die zij die zondagen ook heeft voorgedragen. Na dit gemeentenieuws kunt u ze nog een keer lezen.

Ik kijk ook met dankbaarheid terug op de mooie vieringen die wij Kerstavond en eerste Kerstdag mochten hebben.

Kerstavond 24 december jl. zong Gretha Bregman uit Woubrugge heel mooi enkele liederen voor en met ons en luisterden wij naar de boodschap van het Kerstevangelie: de geboorte van de Heiland, Hij die gekomen is om de gebrokenheid van onze wereld en de gebrokenheid van ons menselijk hart weer te helen, door zijn woorden en daden, zijn dood en opstanding, en de gave van zijn Geest.

Maandag 25 december was er de familiekerstdienst. Fijn dat er een kinderkoor van de basisschool 'De Schakel' meewerkte en - naast de organist - ook het muziekkommando. Kinderen van de basisschool hadden op tekeningen gezet wat hun grootste wens voor Kerst is, wat zij het mooiste Kerstcadeau zouden vinden. Uiteindelijk is er maar Één door wie er werkelijk weer vrede en het goede in onze wereld gebracht kan worden: de Redder die geboren werd in de stal van Bethlehem.

Aan de hand van drie scheepsattributen luisterden wij naar de boodschap van de gekomen Redder: een reddingsboei, een reddingsvest en een noodvuurpijl. In Zijn Zoon heeft God onze wereld en onszelf een reddingsboei toegeworpen. Het reddingsvest zou je kunnen zeggen is het geloof in Jezus: als je dat reddingsvest draagt en overboord slaat, ben je toch veilig. En de noodvuurpijl is het gebed. Wij mogen God bidden om hulp (een rode lichtkogel), en Hem ook danken voor alle goede dingen (een groene lichtkogel).

Op zondag 31 december hebben wij 's avonds het jaar afgesloten luisterend naar Psalm 103:17: ons leven is weliswaar vergankelijk als een bloem in het veld, 'maar de trouw van de HEER is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem liefhebben en willen dienen'.

In dat vertrouwen mogen wij ook dit jaar verder ingaan.

Zondag 28 januari as. viering Heilig Avondmaal:

Op zondag 28 januari as. hopen wij weer de maaltijd van de Heer te vieren. Jezus nodigt ons om aan de avondmaalstafel in het teken van brood en wijn Hem te gedenken, de weg die Hij voor ons wilde gaan; maar wij mogen ook vieren dat Hij als levende Heer in ons midden wil zin en ons sterken wil op de weg van het geloof.

Ik wijs u ook graag nog even op wat ik ook in de vorige Op Weg schreef over een viering van het Avondmaal thuis of op een later moment in de kerk.

Voor gemeenteleden die vanwege hun gezondheidssituatie niet in staat zijn om half tien al in de kerk te zijn is er de mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren, of in kleine kring op een avondmaalszondag op een later tijdstip. Op de kerkenraad van 14 december jl. hebben wij besloten dat er op de komende Avondmaalszondag 28 januari as., om 11.15 uur een viering is in de kerk voor bovengenoemde gemeenteleden. Een korte viering samen met elkaar. Als u hieraan wilt deelnemen, geeft u zich dan even telefonisch op aan uw wijkdiaken / ouderling of aan mij? Van enkele gemeenteleden is al bekend dat zij graag hier aan mee zullen doen. Er kan auto-vervoer worden geregeld.

Speciale Scholenzondag 11 februari 2018 10.30 u.: 'Verborgen schat'

Op zondag 11 februari as. hopen wij weer een scholenzondag te houden in samenwerking met de PCbasisschool 'De Schakel'.

De scholenzondag heeft deze keer net als 4 jaar geleden een bijzonder karakter: het is een zondagse voorstelling voor jong en oud, verzorgd door Matthijs Vlaardingerbroek. Wij kennen Matthijs al: bij de opening van 'De Ontmoeting' februari 2013 verzorgde hij voor alle drie de basisscholen van ons dorp een prachtige voorstelling met als thema: 'Van kikker tot prins'; ook was hij zondag 26 januari 2014 bij ons in de kerk met zijn voorstelling 'Te gek voor woorden...' over generaal Naäman die mocht leren te vertrouwen op het Woord van God. De kinderen genoten en de volwassenen niet minder.

Matthijs Vlaardingerbroek is als missionair werker actief in Den Haag en is ook heel creatief actief in kinderwerk.

Voor de voorstelling worden de kinderen en de ouders van alle drie de basisscholen van ons dorp uitgenodigd.

Het thema van de voorstelling zondag 11 februari is: 'Verborgen schat', nav de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs. Het is de laatst ontwikkelende voorstellin, en het belooft iets heel moois te worden.

Zelf open ik met een welkomstwoord, en daarna neemt Matthijs Vlaardingerbroek het over.

Vanwege het bijzondere karakter van deze voorstelling, waarbij er hopelijk ook veel kinderen en volwassenen van buiten onze gemeente zullen komen, die niet gewend zijn aan 09.30 u. op zondagochtend, gaat de zaal van de

Ontmoeting open om 10.00 u. en begint de voorstelling om 10.30 u..

Na de voorstelling is er koffie en fris in de Ontmoeting. Mis deze mooie voorstelling niet!

Zieken:

Na dinsdag 5 december jl. voor de derde keer in korte tijd te zijn opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp kon Bertus van der Burg (Nieuwveensjaagpad 12 Nieuwveen) gelukkig vóór de Kerst op 19 december jl. weer naar huis. Verder zijn mij dit moment geen gemeenteleden bekend die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Iedereen die thuis met ziekte te maken heeft, bezig is met behandelingen, met chemo, bestralingen, of misschien in afwachting is van een operatie veel sterkte toegewenst en vertrouwen in Hem die ons leven dag aan dag draagt.

Kerstgift:

Bij de kerstpost die wij kort voor Kerst mochten ontvangen zat ook een kerstkaart met daarin een Kerstgift van 100 euro, bestemd voor de kerstvieringen. Het geld is overgemaakt naar de rekening van de kerk; wij hebben deze 100 euro bestemd voor de kerstversiering in de kerk en het seniorenkerstfeest. De geefster van deze mooie gift nogmaals hartelijk dank!

Dr. Piet van Midden 15 februari as. in de Ontmoeting:

Het Bijbelleesproject 'In twee jaar de Bijbel door' is nu de tweede helft ingegaan. Fijn dat veel mensen ijverig mee blijven lezen! Ik wijs u alvast even op een speciale avond op donderdag 15 februari as. in het kader van het Bijbelproject, maar voor iedereen bestemd, of u nu meeleeft of niet: dan komt dr. Piet van Midden uit Bergambacht, hoofddocent Hebreeuws aan de theologische faculteit van Tilburg voor ons een avond spreken over de verbinding tussen het eerste en tweede deel van de Bijbel en het belang van beiden. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden, nogmaals dus voor iedereen. De avond begint 20.00 u. en de entree is 5 euro (incl. koffie/thee).

Nieuwe predikant in Woubrugge:

Op zondag 14 januari as. hoopt de Hervormde gemeente (PKN) van Woubrugge een nieuwe predikant te mogen verwelkomen. Proponent S.C. (Stefan) Honing zal dan bevestigd worden in het ambt van predikant door ds. Esmeralda Mandemakers, predikant van de Gereformeerde kerk (PKN) van Woubrugge, in een feestelijke dienst die om 14.30 u. begint. Wij wensen de Hervormde gemeente van Woubrugge en hun nieuwe predikant en diens echtgenote een heel goede en gezegende tijd toe tot opbouw van de gemeente van Christus.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet en Gode bevelen,

ds. Jelis Verschoof

Advent en Kerst 2017

Deze kaars geeft donker licht van de liefde. Storm blaast hem niet uit, zeeën doven hem niet.

Hij die nooit loslaat verweven met Jona en mens.

*

Verdronken in donker hoort God, Jona's schreeuw. Na 3 dagen en nachten durft hij weer verwachten uitzicht op licht.

Gezilt door de zee staat Jona op land.

*

Jona volgt Zijn kompas richting Ninevé, brengt daar donker aan 't licht.

God ziet zwart van de stad, strijkt over zijn hart een nieuwe kaars ontbrandt.

*

Gods liefde getoond en weerkaatst in dit hart is Jona een beetje te groots.

Tot eendagsplant het leven laat, schaduw gaat ter ziele en licht begint te dagen.

*

Vier weken gegrepen door Goddelijk licht gevat in een kribbe geboren bij nacht

om nu te gaan stralen voor herders voor wereld voor mens.

Janneke Roggeveen

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

Terugblik kerstperiode

De diaconie wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de kerstmiddag voor de senioren en voor hun inzet bij het bezorgen van de kerstattenties. Laatstgenoemde activiteit wordt gezamenlijk met de RK parochie en de PKN Rijnsaterwoude uitgevoerd en in totaal zijn er door 48 vrijwilligers 305 attenties bezorgd. Zonder de vele vrijwilligers zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Daarom onze dank! Als bestemming voor de ontvangen giften van de kerstactie is gekozen voor Hospice Amandi (in oprichting).

Postzegels, kaarten en lege cartridges

Misschien bent u de kerstkaarten aan het opruimen of liggen deze inmiddels bij het oud papier. Daarom melden we u dat u ook in het nieuwe jaar postzegels, kaarten en lege cartridges e.d. kunt sparen en inleveren bij de leden van de diaconie. Wat kunt u sparen en inleveren en wat gebeurt ermee? Hieronder zetten we de informatie hierover van Kerk in Actie voor u op een rijtje:

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. NB: een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn handelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. Zij verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars. De opbrengst door verkoop van deze materialen is voor 20% voor de GZB en 80% voor Kerk in Actie. In 2016 was de opbrengst ruim € 41.000, een mooi bedrag!

Bloemen

De bloemen van 7 januari hebben toch een bestemming gekregen: deze zijn meegegeven aan ds. Machteld de Mik.

Collectes kerst

De opbrengst van de collectes van de diensten van kerstavond (bestemd voor actuele nood / Rohingya's in Bangladesh) en eerste kerstdag (bestemd voor de kinderen in Syrië) waren boven verwachting. Zelfs via de bank zijn nog bedragen binnen gekomen. Alle gevers hartelijk dank! Het geeft licht in de duisternis en hoop.

Bijdrage Zending

Jaarlijks ontvangt de diaconie via de bank bijdragen van verschillende leden van onze kerk voor de zending. Ook voor deze bijdragen willen wij u hartelijk danken.

Collecte 14 januari PKN Missionair Werk

CrossPoint is de kerk in Getsewoud, Nieuw-Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met burens, collega's, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten komen. Steun met deze collecte deze en andere pioniersplekken.

Collecte 21 januari PKN Oecumene (Zondag voor de eenheid)

Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen

migrantkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk. De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland.



Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Opbrengst oliebolactie 2017

Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle vrijwilligers die zich ook afgelopen jaar weer druk ingezet hebben voor de traditionele 'oliebolactie'. Alle dank natuurlijk ook aan de sponsors voor de gratis levering van melk en eieren. In lijn met voorgaande jaren mocht wederom een fraai bedrag in de boeken bijgeschreven worden: ruim € 4.400! Alle betrokkenen namens de kerkrentmeesters hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

Bijbelleesrooster 2018

Week 2 7 t/m 13 januari 2018

zo	Nehemia 6,7	Handelingen 2:37-47
ma	Nehemia 8	Handelingen 3:1-11
di	Nehemia 9	Handelingen 3:11-26
wo	Nehemia 10	Handelingen 4:1-22
do	Nehemia 11	Handelingen 4:23-31
vr	Nehemia 12	Handelingen 4:32-5:11
za	Nehemia 13	Handelingen 5:12-25

Week 3 14 t/m 20 januari 2018

zo	Ester 1	Handelingen 5:26-42
ma	Ester 2	Handelingen 6:1-7
di	Ester 3	Handelingen 6:8-15
wo	Ester 5,6	Handelingen 7:1-19
do	Ester 7,8	Handelingen 7:20-34
vrij	Ester 9, 10	Handelingen 7:35-43
za	Job 1	Handelingen 7:44-60

Week 4 21 t/m 27 januari 2018

zo	Job 2	Handelingen 8:1-25
ma	Job 3	Handelingen 8:26-40
di	Job 4	Handelingen 9:1-19
wo	Job 5	Handelingen 9:19b-31
do	Job 6	Handelingen 9:32-43
vr	Job 7	Handelingen 10:1-16
za	Job 8	Handelingen 10:16-33

Overige berichten

Foto's

De foto's van de Boeken- en kerststukjesmarkt van 9 december en van de kerstdiensten staan op de site <http://pgleimuiden.nl>

Uit de omgeving

Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 28 januari a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: " Een klein zaadje..... ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177



Agenda

28 jan.	Sing-in Woudse Dom, aanvang 19.00 uur
4 febr.	Tienerdienst
15 febr.	Bijbelleesproject 'In twee jaar de Bijbel door', aanvang 20.00 in De Ontmoeting



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties:

Vertrokken

Ilona van Klink, van Watersnip 10 naar Ter Aar

Ingekomen

Vanuit Wageningen: Tika Meijer y Bodisco Massink, Kerklaan 120

Opnieuw een Oosterhuis-zangmiddag

De liederen van Oosterhuis blijven boeien. Voor velen zijn het geleide-middelen voor hun geloof. Niet massief, maar dichtbij alledag. Met een aansprekende beeldtaal. Tegelijk zijn ze niet in alle kerken gemeengoed. Daarom organiseren we voor de vierde keer een Oosterhuis-zangmiddag.

Zaterdag 10 februari 2018 zijn we weer te gast in de Oudshoornsekerk, Oudshoornseweg 90, Alphen a/d Rijn. Van 14.00-17.00 uur willen we met velen ons door deze liederen laten bezielen. Het thema voor 2018 is: OP HOOP VAN TOEKOMST. Dirigent is opnieuw Saskia ten Have. Zij neemt u vanzelf mee in haar enthousiasme. Ad Hesseling is de muzikale begeleider op piano of orgel. Elk lied krijgt een korte introductie om de bedoeling dichtbij te halen. De zangmiddag wordt afgesloten met een Vesper.

Bij de keuze van de liederen is rekening gehouden met de wens om, naast de vierstemmige ook wat meer eenstemmige liederen op te nemen. Kortom: wie van zingen houdt en zich bij deze liederen thuis voelt mag dit evenement niet missen. De toegang is vrij en partituren worden tegen een kleine vergoeding verstrekt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Lise Miedema (telefoon 0172-430932)
Ali Hoekstra (telefoon 0172-445312)

“ OP HOOP VAN TOEKOMST ”




4e OOSTERHUIS

Zangmiddag

Zaterdagmiddag 10 februari 2018
14.00 - 17.00 uur



OUDSHOORNSE KERK
Oudshoornseweg 90
Alphen aan den Rijn

DIRIGENT



SASKIA ten HAVE

*Projectkoor
en
Vesper*

*Zang:
eenstemmig
en
meerstemmig*

MUSICUS



AD HESSELING

Toegang Vrij **Toegang Vrij**

info: Lise Miedema 0172-430932 Cort van der Linden 0172-233929
 Ali Hoekstra 0172-445312

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	André Lorier (voorz.), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl , Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 4e kwartaal 2017.**

Hoewel vorig jaar de bezoekersaantallen over het jaar genomen licht waren gestegen, zet de daling zich dit jaar toch weer voort. Gelukkig maakte het laatste kwartaal nog iets goed, ook al moeten we daarbij meenemen dat dit jaar de diensten met Kerst en Oudjaar goed vielen, zodat er twee diensten extra waren. De opbrengst in het 4e kwartaal 2017 liet voor de Diaconie een stijging zien, terwijl de opbrengsten voor de Erediensten lager waren (in 2016 was er een extra kerkdienst i.v.m een trouwerij). Ondanks wat we hierboven hebben weergegeven, zijn wij toch blij en dankbaar met de bezoekersaantallen over 2017. En natuurlijk ook met de collecteopbrengsten. Het geeft ons werk als Diaconie en Kerkrentmeesters een steun in de rug.

Met vriendelijk groet,
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk

Collecten 4e kwartaal 2017				
	Diaconie		Kerkrentmeesters	Bezoekers
Datum	1e collecte	bestemd voor	Erediensten	
1-10-2017	129,30	PKN Kerk en Israel	131,60	95
8-10-2017	114,20	Plaatselijk jeugdwerk	93,60	76
15-10-2017	144,90	KIA Werelddiaconaat	109,20	81
22-10-2017	102,50	Family Factory	109,55	66
29-10-2017	122,85	KIA Hervormingsdag	117,10	85
Totaal okt.	613,75		561,05	403
5-11-2018	206,07	KIA Najaarszendingsweek	480,65	Doopdienst 155
12-11-2017	135,35	avondmaalscollecte Stichting de Vrolijkheid	104,80	75
19-11-2017	98,65	Kindernevendienst	105,75	74
26-11-2017	223,05	Plaatselijk jeugdwerk	250,22	166
Totaal nov.	663,12		941,42	470
3-12-2017	113,30	PKN Missionair werk en kerkgroei	112,95	86
10-12-2017	108,00	PKN Pastoraat	105,25	71
17-12-2017	79,70	Plaatselijke vorming en toerusting	82,30	61
24-12-2017	83,70	Plaatselijk missionair werk	68,70	59
24-12-2017	258,96	Actuele nood	230,75	Kerstnacht 135
25-12-2017	361,15	KIA Kinderen in de knel	141,20	Kerstdag 157
31-12-2017	80,50	KIA project Dwelling Places	81,80	58
31-12-2017	56,80	KIA Binnenlands diaconaat	54,90	Oudjaar 49
Totaal dec.	1.142,11		877,85	676
Totaal 4e kw.	2.418,98		2.380,32	1549

Ter vergelijking 4e kwartaal 2016				
oktober	687,75		605,44	436
november	641,73		1.220,30	440
december	954,00		809,22	618
Totaal 4e kw.	2.283,48		2.634,96	1.494

Jaartotaal				
2017	7.399,58		6.925,80	4785
2016	7.431,00		7.104,53	4921
2015	7.723,85		7.118,02	4812
2014	7.896,71		6.831,94	4856

De midweekse Dankdag op woensdag 1 november werd bezocht door 32 mensen. De dankstondcollecte is gehouden op zondag 5 november tijdens de doopdienst. Tijdens het seniorenkerstfeest is er gecollecteerd voor Syrië, met een mooie opbrengst van € 273,=.