



Voetsporen

Jezus zei tot Levi: 'Volg Mij'. En Levi liet alles achter, stond op en volgde Hem.

Lucas 5:27

Tijdens onze vakantie deze zomer maakten mijn vrouw en ik samen met onze zonen een tocht door de bergen in het kanton Graubünden in zuidoost Zwitserland.

Voor de tijd van het jaar, hartje zomer, was de temperatuur bijzonder laag: op een hoogte van 2500 vroom het zelfs!

Wij liepen door de sneeuw, van een pad was nauwelijks iets te bekennen.

En door een dichte nevel zag je ook nauwelijks iets van de omgeving.

In zulke omstandigheden kan de bergwereld best donker en dreigend zijn, dat je je afvraagt: waar ben ik hier eigenlijk mee bezig?

Gelukkig had een van onze zonen een goed oriëntatievermogen; daarom konden wij er op vertrouwen dat hij, voorop lopend, de goede route koos.

Door de nevel zag ik 'm soms niet, maar ik zag wel de voetstappen van zijn bergschoenen in de sneeuw.

En door in die voetstappen te treden, die te volgen, wist ik: dit is de goede route, zo komen wij straks weer in de bewoonde wereld.

Wat een rust geeft dat, als je zelf de weg niet weet.

Zo tijdens onze vakantie onderweg dacht ik bij mijzelf: eigenlijk is het ook zo met onze weg door ons leven.

Wat zal ik op mijn weg aantreffen, waar gaat het allemaal heen, hoe zal het einde zijn?

Niemand die het weet.

Toch kun je met vertrouwen op weg zijn.

Want op de onbekende weg vóór je liggen duidelijke voetsporen.

En als je die volgt, jouw voet in die sporen zet, dan mag je weten: ik ben veilig onderweg en zal mijn eindbestemming bereiken.

U begrijpt wiens voetsporen ik bedoel: de voetsporen van Jezus.

Kerkdiensten

Zondag 28 augustus

11^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Kindernevendiensten (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 4 september

12^e zondag van de zomer

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	Evangelisatiewerk (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar

Zondag 11 september

13^e zondag van de zomer

Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

Hij is heel onze weg gegaan, Hij heeft de goede, betrouwbare weg uitgezet, en zelfs voor ons de weg mogelijk gemaakt door de dood heen naar het voor altijd mogen zijn bij de Vader.

Eens zei Hij tegen Levi: 'Volg Mij!'

En dan staat er: 'En Levi liet achter, stond op en volgde Hem.'

Hoe is dat bij ons?

De christelijke kerk zingt het de eeuwen door met een oud lied:

*Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.*

ds. Verschoof

Uit de gemeente

Het heeft best een tijd geduurd vóór er een weer nieuwe Op Weg verscheen, maar nu is het weer zover en breng ik u graag weer op de hoogte van alle wederwaardigheden in onze gemeente.

Nu u deze Op Weg hebt ontvangen zijn in onze regio de schoolvakanties weer voorbij. Wij hopen voor iedereen, kinderen en jongeren en onderwijzend personeel weer op een goed nieuw seizoen. Wij hebben daar ook zondag 14 augustus jl. in de kerk om gebeden. Dat wij allemaal weer met goede moed en vertrouwen dit nieuwe seizoen aan de slag kunnen gaan!

Excursiedag religieus erfgoed 3 september as.

Zaterdag 3 september is er net als de geslaagde dag vorige jaar september een excursiedag religieus erfgoed. Er vertrekt een bus met ruim 45 mensen vanuit ons dorp met als bestemming eerst de grote kerk in Dordrecht. Wij maken er een korte stadswandeling en hebben er een gezellige lunch; daarna bezoeken wij de Rooms-katholieke Basiliek van Oudenbosch in Noord-Brabant. De bus staat om 9.15 klaar en vertrekt 9.30 u..

11 september as.: viering heilig avondmaal

Zondag 11 september as. hopen wij weer de maaltijd van de Heer te vieren. In brood en wijn willen wij gedenken wat de Heer voor ons heeft gedaan, en wat dat voor ons leven vandaag betekenen mag, de hoop die de nabijheid van de Heer ons geven wil. Hij nodigt ons allen, laten wij zijn uitnodiging dankbaar aannemen en komen.

Viering heilig avondmaal thuis

Op bezoek bij gemeenteleden kwam onlangs de viering van het heilig avondmaal ter sprake. Als u naar de kerk kunt komen voor de viering is dat natuurlijk heel mooi. Maar het kan ook zo zijn dat u door ziekte of ouderdom of nog andere omstandigheden niet in de gelegenheid bent, om avondmaal in de kerk te vieren. Dan is er de mogelijkheid het in de vertrouwde omgeving van uw woonkamer te doen. Ik heb dat al vele keren mogen doen en het is altijd een mooi samenzijn rond brood en wijn in kleine kring. Onze kerk heeft hiervoor een huis-avondmaalsstel. Neemt u daarom graag contact met mij op of geeft u het door aan uw wijkouderling/ diaken /contactpersoon.

18 september Startzondag

Zondag 18 september is de startzondag. Er gebeurt heel het jaar door van alles en veels goeds in en vanuit onze gemeente, maar deze zondag is toch ook weer een speciale start voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Wat er allemaal o.a. weer gebeurt kun je lezen in het nieuwe programmaboekje dat begin september huis aan huis wordt verspreid.

Het landelijke thema van onze Protestantse Kerk in Nederland voor de startzondag is: 'Deel je leven'. Persoonlijk vind ik het een heel mooi thema, want: zijn wij als mensen niet vaak op onszelf gericht, zo gericht op wat wij kunnen ontvangen?

Maar wat heb je allemaal niet veel gekregen, materieel, geestelijk, en wat doe je daarmee? Houd je dat voor jezelf, of deel je dat ook met anderen? En is er iemand / iemand die ons daarin tot voorbeeld is?

Deze zondag heeft een wat ander karakter dan een 'gewone' zondagse eredienst.

Wij beginnen vanaf 9.30 u. met koffie in de Corridor.

Om 10.00 u. komen wij samen voor een lied, een gebed en een korte introductie van het verdere verloop van de dag.

Daarna zijn er 6 workshops voor jong en oud(er):

1. Deel je vocale talent - het instuderen van een lied uit de moderne Johannes-passie met Eric Roggeveen
2. Deel je gesprek - gesprek over een aantal stellingen met Pieter en Jeannette Meijer
3. Deel je creativiteit - bloemenworkshop met Netty Siebeling en Joke Overbeek
4. Deel je muziek - jongeren maken muziek en zingen samen met Paul Smit
5. Deel je plezier - kinderen een leuk programma samen met Jorico Notenboom
6. Deel je geloof - tweejarig Bijbelleesproject met ds. Jelis Verschoof

Om 11.00 u is er dan een afsluitende viering.

Na afloop is er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten rond een hapje en een drankje.

Wij sluiten ons samenzijn half één 's middags en u en jij zijn van harte welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Zieken

Van de zieken noem ik de volgende gemeenteleden:

Nel Rietdijk - Roodnat (dr. Stapenseastraat 21) heeft i.v.m. revalidatie en therapie na een ernstige val 10 mei jl.. een tijd in 'De Brug' in Alphen moeten doorbrengen. Zij is gelukkig al weer geruime tijd thuis.

Gerrit de Vries (Vriezekoop 34 a) maakte tijdens werk op het land een heel ongelukkige val en brak daarbij zijn heup. Na een aantal dagen in het ziekenhuis te zijn opgenomen verblijft hij op dit moment voor revalidatie in het Alrijne Ziekenhuis, afdeling 'De Brug', kamer 3.09, Meteorolaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.

Tiny van Koll-Hokkeling (voorheen Lindenlaan 39) is m.i.v. 21 juni jl. verhuisd van Leythenrode in Leiderdorp naar Verpleeghuis Oudshoorn, Henry Dunantweg 2, 2402 NM Alphen aan den Rijn. Haar nieuwe woongroep is Bospad 9. Piet Meijer (Molenkade 3a) is 10 augustus l. in Leiden geopereerd aan een voor een nieuwe heup en kon kort daarna weer terug naar huis.

Gradda van Eekeres - van Dorp (Herenweg 17 Rijnsaterwoude) is 17 augustus jl. geopereerd in het

Diakonessenziekenhuis in Leiden en heeft een nieuwe knie gekregen.

Doetie Zeldenrust - de Jong (Noordeinde 32) moet 1 september as. geopereerd worden i.v.m. een nieuwe heup in het Diakonessenziekenhuis in Leiden.

Tot zover enkele gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen of opgenomen moeten worden.

Verder denken wij ook aan hen die langdurig thuis met gezondheidsproblemen worstelen, behandelingen krijgen etc.. Veel sterkte en vertrouwen toegebeden.

Overleden gemeenteleden

In de afgelopen zomerperiode heeft de HERE twee leden van onze gemeente tot zich genomen, zr. Geertje Kooij-Brussen (verzorgingshuis Woudsoord in Woubrugge) en br. Willem van Tol (Herenweg 128 Rijnsaterwoude). Na dit gemeentenieuws volgt een in memoriam.

Deze week, maandag 22 augustus jl. heeft de HERE tot zich genomen zr. Gerrie Geitenbeek - de Vries uit zorgcentrum 't Kloosterhof te Aalsmeer. Woensdag 24 augustus zou zij 93 jaar geworden zijn. In het volgende nummer van Op Weg volgt een in memoriam.

Gelegenheid tot condoleren van de familie is vrijdag 26 augustus in 'De Ontmoeting' van 19.30 - 20.30u., en de Herdenkingsdienst is zaterdag 27 augustus 10.30. u. in de Dorpskerk van Leimuiden.

Welkom terug

Kort geleden zijn na bijna 5 jaar op Curaçao te zijn geweest André en Diana Lorier weer teruggekeerd naar Leimuiden. Hartelijk welkom weer! Wij wensen jullie alle goeds toe, ook met het oog op jullie verdere plannen.

Geboren

Op 6 juli jl. werden Yvonne en Remko Spek - van der Boon (Veldesdoorn 13 2441 DG Nieuwveen) verblijd met de geboorte van een dochttertje en zusje van Thijs, Elize Sarah geheten.

Op 10 augustus jl. werd geboren Jelle Salomon Verhoeven, zoon van Desirée van der Veen en Dennis Verhoeven (Prunusstraat 30, 2451 XR Leimuiden). Zij noemen hun zoon Jelle.

Jullie als ouders namens de gemeente van harte gelukgewenst met dit grote geschenk, en mogen jullie kinderen opgroeien in gezondheid en geluk, en in het geloof, dat de goede Herder ook voor hen zorgen wil.

Huwelijksjubilea

Woensdag 17 augustus jl. waren Wim en Diny Groot - Madern (Kerkaan 15 W) 45 jaar getrouwd.

En op dinsdag 13 september as. hopen Jan en Annie van Vliet - Bon (Ieplaan 29) te gedenken dat zij die dag 50 jaar getrouwd zijn.

Beide jubilerende echtparen onze hartelijke felicitaties, en moge de Heer u ook in de jaren die voor u liggen nabij zijn en geleiden met zijn zegen.

Armeniëreis

Maandag 19 september as. vertrekken wij met 22 mensen vanuit Leimuiden, de regio en Andijk voor een achtdaagse reis naar Armenië. Heel belangrijk is daar de berg Ararat (nu net over de grens in Turkije liggend) waar de ark onder Gods leiding is gestrand en waar God in Noach en de zijnen een nieuwe begin heeft gemaakt. Wat Armenië ook uniek maakt is dat het het oudste christelijk rijk op aarde is. In 301 bekeerde zich de koning van Armenië, Tiridates III, zich tot het christelijk geloof. Sindsdien, tot de dag van vandaag, zijn de Armeniërs aan christelijk geloof trouw gebleven, ondanks eeuwenlange onderdrukking en vervolging door de islam. Het belooft een bijzondere reis te worden, en maandag 26 september as. hopen wij weer terug te keren.

Nieuw jaarboekje

Begin september verschijnt weer de nieuwe brochure van onze kerkelijke met daarin allerlei activiteiten die dit nieuwe seizoen in en vanuit onze kerkelijke gemeente worden georganiseerd. Het is ook dit jaar weer mooi vormgegeven door Petra Verschoof. Je leest er o.a. in over het nieuwe tweejarige Bijbelleesproject dat 1 januari 2017 van start gaat, over een leeskring rond een boek van Henri Nouwen, over de maaltijden, over films en nog veel meer. Maak gebruik van het mooie aanbod dat er ook dit jaar weer is voor iedereen in ons dorp. Het boekje wordt door een groep vrijwilligers huis aan huis verspreid.

Lustrum

Zondag 21 augustus jl. was het precies 5 jaar geleden dat ik nog in de toenmalige Oostenkerk werd bevestigd door ds. Henk Plomp. Wij kwamen met z'n vieren, en inmiddels zijn onze zonen het huis uit, Jelis naar Apeldoorn waar hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn theologie studeert, en Levi naar Leiden voor de opleiding Russische studies aan de universiteit van Leiden. Samen met de kerkenraad en vele anderen zetten wij ons in voor de opbouw van onze kerkelijke gemeente. Moge de tijd die ons hier gegeven is de Heer onze gemeente zegenen en tot zegen doen zijn in ons dorp.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Geertje Kooij - Brussen

Op maandag 27 juni heeft de HERE tot zich genomen zr. Gré Kooij-Brussen uit Zorgcentrum 'Woudsoord' te Woubrugge, Gré Kooij is 92 jaar geworden.

Geertje Brussen werd geboren op 9 november 1923 aan de Nokweg in Leimuiden en groeide op samen met haar drie broers en twee zussen. Geertje was de oudste van het gezin. Later verhuisde het gezin naar het Noordeinde.

Na de lagere school moest er gewerkt worden: thuis, en ook in een dienstbetrekking in Woubrugge en de Vriezeloop.

Zij ontmoette Arie Kooij uit Rijsaterwoude, en op 2 juni 1948 zijn zij met elkaar in het huwelijk getreden. Begonnen aan de Herenweg in Rijsaterwoude, waar hun dochter Joke werd geboren, zijn zij daarna naar Leimuiden gekomen, waar hun tweede dochter Joke geboren is. 50 Jaar hebben zij aan de Lijsterbeslaan gewoond, en ik meen zo'n 11 jaar geleden zijn zij aan de Scholekster gekomen.

De laatste jaren werd het met haar gezondheid steeds moeizamer, en uiteindelijk, ruim twee jaar geleden, moest zij definitief naar 'Woudsoord'. Bij alle moeite rond de achteruitgang is zij daar goed en liefdevol verzorgd.

Na een val enige tijd geleden werd het snel minder, ze kon eigenlijk niet meer, de weg was volbracht. En op maandagochtend 27 juni jl. is zij rustig heengegaan.

In de dankdienst voor haar leven haalden haar dochters Joke en Margreet allerlei goede herinneringen aan haar op, wie hun moeder voor hen, en voor de klein- en achterkleinkinderen is geweest.

Een creatieve en actieve moeder, die haar liefde voor haar gezin vooral zichtbaar maakte in haar zorgen en redderen. Hoe zij creatief kleding maakte en ook zelfs van oude kleding weer iets moois, iets nieuws kon maken. Hoe ze genoten van de vakanties, in Nederland en ook daarbuiten...

Heel ingrijpend in het gezin is geweest november 1959, toen haar man Arie, samen met zijn broer Adriaan, op 39-jarige leeftijd een ernstig motorongeval kreeg. Adriaan was op slag dood, Arie raakte ernstig gewond. Een heel moeilijke tijd voor heel het gezin, waarin Gré alles heeft gegeven voor haar gezin om samen verder te kunnen.

Dol was zij ook de kleinkinderen en later ook achterkleinkinderen. Zo is er liefde en dankbaarheid voor het vele goede dat er is geweest, voor wie zij is geweest, als echtgenote, als oma, (schoon)zus en vriendin.

Persoonlijk gedenk ik zr. Gré Brussen als een vriendelijke vrouw, gelovig, vanuit haar geloof ook verbonden met onze gemeente. In haar geloof heeft zij ook haar steun en houvast mogen vinden ook als de weg niet gemakkelijk was.

I.v.m. onze vakantie leidde ds. Marina van der Zwaag uit Ter Aar de dankdienst: een mooie en bemoedigende dienst. De overdenking ging over Psalm 121, de HERE die onze Bewaarder is, en iedereen die op Hem vertrouwt mag, als het leven voltooid is, veilig schuilen bij Hem, thuiskomen bij God, onze schepper, de Bron van leven.

Sterke Hij Arie Kooij, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de verder naaste familie.

ds. Verschoof

In memoriam Willem van Tol

Na een periode van steeds verder achteruitgaande gezondheid is op maandag 27 juni jl. rustig heengegaan br. Willem van Tol van de Herenweg 128 te Rijsaterwoude, echtgenoot van Joke van Tol-Ippel. Hij is 82 jaar geworden. Willem van Tol werd geboren op 19 januari 1934 in de Haarlemmermeer en groeide op aan de dijk langs de

Ringvaart. Hij kwam uit een groot gezin van 10 jongens en 4 meisjes.

Na de lagere school ging hij aan het werk en koos voor de metaalnijverheid. Op 15 augustus 1957 trad hij in het huwelijk met Joke Ippel en begonnen zij samen aan de Leimuiderdijk 450, niet ver van zijn ouderlijk huis. Samen mochten zij drie kinderen ontvangen.

In 1969 is het Rijsaterwoude geworden, de Herenweg 128. Op het erf ervan ontplooidde hij naast zijn werk voor het dagelijks brood allerlei activiteiten, zoals een minicamping en later een winterstalling voor boten. Bezigt zijn, hard werken met zijn handen was zijn lust en zijn leven.

Na het trouwen van de kinderen kwamen er kleinkinderen en ook een achterkleinkind: daar genoot hij van.

Willem van Tol heeft heel wat keren in het ziekenhuis moeten verblijven: voor hartproblemen met als gevolg uiteindelijk in 2005 een hartoperatie, en in 2013 werd er lymfeklierkanker geconstateerd. Er volgde een traject van chemo, het ging weer een tijdje echt beter, maar in maart dit jaar is de ziekte weer teruggekomen. Een ziekteproces met zware behandelingen, die hij steeds moedig en met goede moed onderging.

De laatste maanden werd zichtbaar dat hij niet meer zou genezen. Zo wist hij dat ook, tijdens een van de laatste bezoeken in het ziekenhuis zei hij: 'Ik heb steeds veel geluk gehad, maar dat loopt denk ik nu ten einde.'

Zo is hij thuisgekomen uit het ziekenhuis is hij op maandag 27 juni jl. overleden, omringd door de zijnen, in zijn eigen vertrouwde huis.

Ik heb Willem van Tol persoonlijk ervaren als een hartelijke man, een gevoelsman ook. Trouw kwam hij als zijn ziekte het toeliet zondags met Joke naar de kerk en onder de bediening van het evangelie. In Psalm 31:16a zegt de Psalmist dat Hij op de Heer vertrouwt, dat hij weet dat zijn tijden in Gods hand zijn, hoe de weg ook zal zijn. Dat Psalmwoord sprak Willem van Tol aan: zó wilde ook hij zijn weg gaan, in dat vertrouwen, en daar hebben wij ook om gebeden.

Marja van Gaalen heeft ivm mijn afwezigheid door vakantie de dankdienst geleid in onze Dorpskerk. Per motorsloop was zijn lichaam van de Herenweg 128 naar de Dorpskerk gebracht, begeleid door zijn naaste familie. In de dankdienst hadden de kinderen en kleinkinderen mooie bijdragen gemaakt over wie hij als mens, als vader en als opa is geweest.

Een van zijn kinderen zei: 'Ik herinner me mijn vader als een zeer betrokken en vrolijke, sterke en altijd hard werkende man'. En een mooi citaat van hem als vakman op het gebied van het inbouwen van scheepsmotoren: 'Als het niet past, dan maken wij het passend'

Zo is Willem van Tol met liefde en hartelijkheid herdacht.

In de meditatie stonden twee Bijbelgedeelten centraal: enkele verzen uit Psalm 139, over God, die ons kent en liefheeft, en met al onze wegen is vertrouwd, en ook heel toepasselijk voor hem de geschiedenis van de storm op het meer: met Jezus aan boord, met Hem als Bootsman mag je je door alle ruwe weer en stormen heen veilig onderweg weten in tijd en eeuwigheid.

Moge de HEER Joke en zijn gezin en allen die van hem hielden tot steun en troost zijn.

ds. Verschoof

Elders wonende gemeenteleden

Een aantal leden van onze gemeente wonen van vanwege leeftijd en / of gezondheidsproblemen elders. Laten wij ook met hen blijven meeleven.

Mevr. M.C. Treur - Maat Kruislaan 54
2131 WE HOOFFDORP
Dhr. B. Kanters Rembrandt van Rijnsingel 164
2371 RJ ROELOFARENDVVEEN
Mevr. G.G. van Iperen-de Heer Schoolbaan 4 knr 204
2371 VJ ROELOFARENDVVEEN
Tanja van der Zeeuw Kaj Munkweg 50
2131RW HOOFFDORP
Mevr. M. Middag - van Blanken Weteringpad 3
2481 AS WOUBRUGGE

Mevr. J.A. van Bergen - Oudshoorn Weteringpad 3
2481 AS WOUBRUGGE
Dhr. P. Vroonland Gzn. Willem de Zwijgerlaan 44
2316 GJ LEIDEN
Mevr. L. Dompeling - Vergunst Saskia van Uylenburchlaan 1
2377 CR OUDE WETERING
Dhr. S. Dompeling Saskia van Uylenburchlaan 1
2377 CR OUDE WETERING
Mevr. H. Borst-Bliek Van Woudeweg 2 knr 004
2481XN WOUBRUGGE
Mevr.T. van Koll-Hokkeling Henry Dunantweg 2
2402 NM ALPHEN AAN DEN RIJN

Kerkelijk Nieuw

Berichten van de Kerkenraad

Vanuit het moderamen

Zoals aangekondigd in de gemeentevergadering van april dit jaar zal de de PGLeimuiden bezocht worden door drie kerkvisitatoren. De datum staat gepland op woensdag 28 september. Ongeveer eens in de vier jaar krijgt de kerk bezoek van visitatoren die opereren als een soort opzichters namens de PKN.

De visitatie heeft ten doel de opbouw van de gemeente en betreft - het geestelijk leven van de gemeente, - het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en - de vervulling van ambten en diensten. De visitatie gaat uit van de meerdere ambtelijke vergaderingen en wordt gehouden door visitatoren aangewezen door deze ambtelijke vergaderingen(citaat vanuit de ordonnantie).

De visitatoren hebben deze avond een gesprek met de predikant, er is gelegenheid om als gemeentelid met de kerkvisitatoren te spreken, de visitatoren hebben een gesprek met de kerkenraad, in en zonder de aanwezigheid van de predikant.

Enkele gemeenteleden hebben al aangegeven hieraan mee te willen werken. Iedereen die hiervan gebruik wil maken is van harte uitgenodigd om deze avond te bezoeken, zie onderstaand schema.

In principe is de planning voor de visitatie als volgt:

19.00-19.30 uur gesprek met de predikant
19.30-20.00 uur inloop gemeenteleden
20.00-20.30 uur gesprek met de kerkenraad zonder predikant
20.30-22.00 uur gesprek met de kerkenraad samen met de predikant

Noteert u dit vast in uw agenda, in de volgende OpWeg hoop ik u meer te kunnen vertellen.

*Namens het moderamen,
Frans Kooiman*

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collecte 28 augustus: kindernevendienst

Op zondag 28 augustus is de collecte bestemd voor de kindernevendienst zodat zij materialen aan kunnen schaffen om de kinderen te vertellen over de verhalen uit de Bijbel en met elkaar te knutselen.

Collecte 5 september: evangelisatiewerk

Op zondag 5 september collecteren we voor het evangelisatiewerk. De Evangelisatiecommissie / Campingwerkgroep "De Drecht" heeft ook het afgelopen zomerseizoen campingdiensten en bingoavonden georganiseerd in het gebouw "De Ark". Deze diensten staan open voor campinggasten, maar ook voor gemeenteleden en passanten. Ook zijn er deze zomer weer een aantal weken Dabarteams geweest die activiteiten hebben ondernomen met de kinderen, tieners en volwassenen op de camping en daarbij hebben zij de liefde van God uitgestraald in hun gedrag en aandacht.

Beide collectes van harte aanbevolen!

*Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

Overige berichten

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 2 september komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt "ik weet niets te zeggen" kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet*

Attentie

Beste mensen,
Misschien hebt u op 22/8 een E-mail bericht ontvangen waarin gevraagd wordt een bedrag over te maken en waar mijn naam onder staat. Ik heb deze mail niet verstuurd! Mijn mailaccount is op 22/8 gehackt. De hackers hebben, in mijn naam, een mail gestuurd naar al mijn contacten, dus ook naar mijn contacten van de kerk, met een verhaal dat ik in de Ukraine zit, beroofd ben en geld nodig heb. Gelukkig is dat niet waar.

Als u zo'n mail hebt ontvangen, verwijderd u hem dan direct! Mijn excuses voor de overlast.

Joost Siereveld

Bedankt

Naar aanleiding van het berichtje over mw. Trudy v.d. Kemp - Smilde in de OpWeg van een paar maanden geleden willen wij namens haar iedereen bedanken die aan haar heeft gedacht rond haar 90ste verjaardag. Zij was heel blij met de kaarten en telefoontjes.

Zij hoopt van harte nog eens wat vaker van u te horen. Daarom hier het adres nog een keer:

Mw. Trudy v.d. Kemp - Smilde, "Zuidervaart", kamer 4a, Zuiderkeerkring 2, 2408 TW Alphen a.d. Rijn.

Haar telefoonnummer is 0172 234789.

*Met vriendelijke groeten,
Tiny v.d. Pruik en Elly van Emmerik*

Open Monumentendag 2016

De Dorpskerk te Leimuiden is open op zaterdag 10 september a.s.

Het thema is dit jaar "Iconen en Symbolen".

Symbolen, vereeuwigd in houtsnijwerk, ornamenten, beeldhouwwerk, glaskunst, glas-in-lood, de Bron in de Stiltetuin, enz. Deze symbolen in en rond de Dorpskerk zullen dit jaar worden toegelicht. Wij spreken van een symbool wanneer een beeld of teken ons méér verteld dan slechts zijn uiterlijke vorm. Wij mensen hebben symbolen nodig om het onvoorstelbare uit te drukken.

Verder is er een interessante iconentoonstelling met toelichting van onze plaatsgenoot Jaap Obdeijn. Een icoon is een paneelschilderij van één of meer religieuze figuren, zoals Jezus, een Heilige enz.

Op zaterdag 10 september a.s. is de Dorpskerk geopend van 10.00 – 16.00 uur.

U bent van harte welkom!



Beste OpWeggers

Bijgaand een deel van het intro van de Kerkbrief van de (geref.) PKN Ontmoetingskerk te Kamerik.

Zoals misschien niet iedereen bekend ben ik opgegroeid en heb tot mijn 30-ste in Kamerik gewoond.

Veel vrienden en familie wonen nog daar en via de Kamerikse Kerkbrief blijf ik op de hoogte van het wel en wee.

Mijn 4 jaar oudere broer Henk heeft gedurende vijf jaar de Kerkbrief samengesteld.

Nu heeft hij het stokje overgedragen aan het Echtbaar Weesjes, velen van u nog bekend.

*Vriendelijke groet,
Eli*



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Geboren op 6 juli

Elize Sarah (Elize), dochter van Yvonne en Remko Spek, Veldesdoorn 13 te Nieuwveen.

Vertrokken

Charlotte Brussen, Rietlanden 50, naar Alphen a/d Rijn

	Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
27 augustus	mw. J. Meijer-Sentel, Molenkade 3a, 2451 AZ Leimuiden
31 augustus	mw. B.J. Verhorst-Ouwerkerk, Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden
1 september	mw. W.H. Voorbij-van Dijk, Vriezekaap 67, 2451 CR Leimuiden
4 september	mw. M.A. van Vliet-Bon, Ieplaan 29, 2451 BS Leimuiden

	Agenda
Vr 2 sept	Gebedssamenkomst Aanvang 19.30 in de Ontmoeting
Za 3 sept	Excursie dag religieus erfgoed
Za 10 sept	Open monumentendag Dorpskerk open van 10-16 uur
Zo 18 sept	Startzondag nieuw kerkelijk jaar Aanvang 9.30 in de corridor van de kerk
Wo 28 sept	Kerkvisitatie, Inloop gemeenteleden 19.30 – 20.00 u in de Ontmoeting
Za 1 okt	Jaarlijkse Barbecue Vanaf 17 uur bij de Ontmoeting

barbecue

zaterdag 1 oktober



De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de barbecue op zaterdag 1 oktober vanaf 17.00 uur in de grote zaal van De Ontmoeting.

In de melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aanmelden bij Aad en Tiny Treur, telefoon 0172-509852
of per e-mail: atreur@planet.nl
Let op! Aanmelden voor 20 september

Iedereen is van harte welkom!

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info @pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

op.weg@pgleimuiden.nl

E-mail:

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 2^e kwartaal 2016.**

Het aantal diensten in het 2^e kwartaal 2016 was één minder dan het 2^e kwartaal 2015 omdat de paasweek in 2016 in het 1^e kwartaal viel. Daardoor ligt het bezoekersaantal in het 2^e kwartaal 2016 iets onder het aantal in 2015. Des te mooier is het dat de opbrengsten van de erediensten over het 2^e kwartaal 2016 vergelijkbaar is met 2015. Voor de opbrengsten van de diaconie gaat dit echter niet op. Zelfs als er rekening wordt gehouden met één dienst minder is de gemiddelde opbrengst van de diaconie per collecte in 2016 iets teruggelopen ten opzichte van 2015. Hiervoor is op voorhand geen echt aanwijsbare reden aan te geven. In ieder geval hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

*Met vriendelijk groet,
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk*

Collecten 2e kwartaal 2016					
	Diaconie		Kerkrentmeesters		Bezoekers
	1e collecte	bestemd voor	Erediensten		
03-04-16	145,20	Diaconaal Centrum Pauluskerk	137,00		105
10-04-16	98,25	Kinderen in de Knel	81,50		84
17-04-16	148,15	Paatselijke vorming en toerusting	134,91		105
24-04-16	110,37	Eredienst en Kerkmuziek	107,75		78
Totaal april	501,97		461,16		372
01-05-16	127,90	Missionair Werk en Kerkgroei	119,50		97
05-05-16	52,25	Kerk in Actie project Agreds	58,00	Hemelvaart	40
08-05-16	97,26	Plaatselijke missionair werk	107,50		80
15-05-16	151,15	Kerk in Actie Zending	137,37	1 ^e Pinksterdag	116
22-05-16	112,70	Diaconaal Centrum De Bakkerij	92,51		71
29-05-16	131,40	Exodus Nederland	118,42		90
Totaal mei	672,66		633,30		494
05-06-16	94,30	KIA Werelddiaconaat	85,40		61
12-06-16	132,20	Family Factory	124,35		95
19-06-16	120,80	De Vrolijkheid	103,20		80
26-06-16	128,05	Noodhulp Ethiopie	83,15		65
Totaal juni	475,35		396,10		301
Totaal 2e kw.	1.649,98		1.490,56		1.167
Ter vergelijking 2e kwartaal 2015					
april	645,39		565,47		431
mei	739,33		534,79		486
juni	511,06		392,05		297
Totaal 2e kw.	1.895,78		1.492,31		1.214