



Alexander Solzjenitsyn

'Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken ...'

Mattheüs 14:29 en 30

Velen van u hebben wellicht gehoord hebben van de Russische schrijver Alexander Solzjenitsyn.

Jarenlang verbleef hij als politiek gevangene in kampen in Siberië.

Na zijn vrijlating schreef hij daar indrukwekkende boeken over geschreven, o.a. 'De Goelag Archipel', en 'Één dag van Ivan Denisovitsj'.

Het diepe lijden in de gevangenenkampen in Siberië dreef hem langzaam maar zeker tot wanhoop.

Hij schrijft dan hoe hij het op een dag opgaf. Hij liet zijn schop op de grond liggen, sjokte naar een bankje en ging zitten.

Hij wist dat elk moment een bewaker zou kunnen komen om hem te bevelen weer aan het werk te gaan. En als hij niet zou reageren, wat er dan gebeuren zou...

Terwijl hij met gebogen hoofd afwachtte, voelde hij dat er nóg iemand was.

Hij keek langzaam op.

Een oude gevangene was bij hem neergehurkt. Hij zei niets, maar tekende met een stokje in de aarde het teken van het kruis.

Daarna stond de man weer op en verdween.

Terwijl Solzjenitsyn naar het kruis in de aarde tuurde, schrijft hij, veranderde zijn hele kijk op de situatie.

Door het zien van dat kruis besefte hij dat er iets bestond dat groter was dan het kwaad dat hij om zich heen zag.

En zo stond hij langzaam weer op, pakte zijn schop en ging weer aan het werk.

Van buiten was er niets veranderd.

Maar van binnen was er nieuwe hoop ontstaan.

Tot zover wat Solzjenitsyn schrijft.

Een indrukwekkend verhaal.

Waar kijk je naar, waarop richt je bij alles wat je in je leven meemaakt je blik?

In het evangelie lezen wij hoe Petrus eerst met geloof en vertrouwen naar Jezus onderweg was, óver het water.

Het was donker, het stormde, het duistere water werd opgezweept - maar Petrus hield zijn blik vast gericht op de Heer.

Kerkdiensten

Zondag 19 februari

7^e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw Pieta Landweer – de Hek
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Exodus (1) Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KND	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgt door Pieter en Jeannette Meijer

Zondag 26 februari

8^e zondag na Epifanie

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	PKN Missionair werk en kerkgroei (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KND	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 5 maart

1^e zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	40dagentijd KIA Binnenlands diaconaat (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KND	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgt door Clara en Piet de Ruyter

Woensdag 8 maart

Biddag voor gewas

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Organist	Jaap van Muijden

Zondag 12 maart

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. ME Vroonland
------------	------------------

En zo blééf er goede moed, blééf er vertrouwen in Petrus' hart.

Tótdat hij zijn blik richtte op het donker, de storm, het opgezwepte water, en dat niet eventjes, maar helemaal.

Toen kwam de vrees, de angst, en Petrus begon te zinken...

Wij krijgen, niemand uitgezonderd, in ons leven te maken met 'donker, storm, opgezweept water'.

Want wij leven in een mooie, maar toch gebroken schepping.

Maar als het in ons leven donker wordt, er storm opsteekt, van binnen of van buiten: waar, op wie houd ik mijn blik

dan door alles heen gericht?

Solzenitsyn keek in het donker van het gevangenenkamp in Siberië naar dat kruis op de grond, en waar dat kruis voor stond.

Van buiten veranderde er niets, maar van binnen kwam er nieuwe hoop en moed.

Zo tekent de Heilige Geest ook in óns leven het teken van het kruis, om in geloof naar te kijken in lichte en donkere dagen, en door dat teken kun je verder met goede moed.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Het vorige gemeentenieuws in Op Weg begon ik met de vraag: 'Krijgen wij nog wat winters weer of schuiven wij ongemerkt door richting lente?' Inmiddels hebben wij inderdaad nog mooi winters weer gehad en terwijl ik dit gemeentenieuws schrijf (14 februari) ligt er buiten nog hier en daar wat sneeuw.

Rond de diensten

Zondag 5 februari jl is de Heilige Doop bediend aan Manouk Möllers, dochtertje van Christiaan en Catinga Möllers (Aak 9 2377 CL Oude Wetering). Een mooie dienst, waarin wij stil stonden de grootmoeder en de moeder van Timotheüs (2 Timotheüs 1:5), grootmoeder Lois en moeder Eunice. Wat zijn zij in hun geloof tot voorbeeld geweest voor hun (klein)kind.

Wij kunnen - als wij een (klein)kind mogen hebben - ons kind het geloof niet geven, 'genade is geen erfgoed'. Maar wij worden wel geroepen ons kind voor te gaan op de weg van het geloof, voor je kind dagelijks te bidden, het in een gelovige leven vóór te gaan. Dat heb je als ouder ook bij de doop beloofd. Geeft u, geef jij als ouder je kind het goede voorbeeld?

De 40-dagentijd of lijdenstijd

Zondag 5 maart as. verandert de kleur van het kanselkleed van groen naar paars: de kleur van inkeer en bezinning. De 40-dagentijd of ook de lijdenstijd begint weer. In deze weken willen wij in Schriftlezingen en liederen extra stil staan bij de weg die de Heer is gegaan tot ons behoud. Wij volgen deze periode de lezingen van het oecumenische leesrooster.

De kindernevendienst heeft een mooi project van de organisatie 'Kinderwoorddienst' dat aan- sluit bij ons leesrooster, elke zondag staat er een mooi meditatief liturgisch bloemstuk dat bij het desbetreffende Bijbelgedeelte is gemaakt, en vanuit de diaconie doet een gemeentelid in gebed en voorbede mee. Mogen wij zo steeds weer worden bepaald bij de grote liefde van onze Heer en Verlosser, die voor ons de weg ging naar het kruis.

Bidstond gewas en arbeid: woensdag 8 maart as.

Op woensdag 8 maart, aan het begin van een nieuw seizoen in de natuur en van werk op het land, willen wij als gemeente bij elkaar komen om God te bidden. Wij willen

bidden om zijn zegen over het werk van onze handen, want zoals er staat boven Psalm 127: 'Aan 's Heren zegen is alles gelegen'. Wat is het een bron van rust en vertrouwen dat wij het mogen geloven en belijden: in alle dingen zijn wij afhankelijk van God. Díe God, die als een Vader voor ons wil zorgen en ons wil zegenen, geestelijk, maar ook materieel, zodat wij zelf een bestaan hebben en ook op onze beurt tot zegen kunnen zijn voor anderen. Allen hartelijk welkom in deze viering die om 19.30 u. begint.

Zieken

Deze periode zijn er bij mijn weten geen gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Wij denken aan hen die thuis chronisch of tijdelijk met hun gezondheid moeiten hebben.

Laten wij ook denken aan Gerrie Zijlstra - Vink (Lijsterbeslaan 33) en haar man Jaap en hun gezin. Dat zij zich elke dag weer gedragen mag weten door de HERE.

Op dinsdag 7 februari jl. is overleden zr. Riet Borst - Poot (Tuinderij 50), in de leeftijd van 79 jaar. Na dit gemeentenieuws volgt een in memoriam

Verhuizing Netty Kinkel -van der Mik

Het is alweer enige tijd geleden, maar 28 december jl. is Netty Kinkel - van der Mik (Peppelhof 10) verhuisd naar de 'Aarhoeve' in Langeraar. Haar adres is: mevr. J.M. Kinkel - van der Mik, J.M. Halkesstraat 33, kamer 109, 2461 RT Ter Aar. Netty blijft verbonden met onze gemeente en wij wensen haar een goede tijd toe in haar nieuwe woonplek.

Zondag 5 maart as. Lezing dr. Piet van Midden over 'Johannes'

Zondagmiddag 5 maart as. komt dr. Piet van Midden, schrijver van de Johannes-Passie die op dit moment wordt ingestudeerd, spreken over het evangelie van Johannes en lijnen daaruit naar onze tijd. Het zal weer een mooie en interessante lezing worden. Iedereen van harte welkom.

Permanente Educatie

In het kader van de permanente educatie ben ik 20 - 25 februari een week voor studie afwezig. Op één week na heb ik hiermee mijn permanente educatie voor de periode sept. 2012- sept. 2017 voltooid. Ik hoop deze dagen in 'De Hezenberg' te Hattem een boek te bestuderen van dr. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude Testament aan de

Theologische Universiteit Apeldoorn 'Wie is als Gij? - Schaduwkanten van het oudtestamentische Godsbeeld' (Zoetermeer 2007). Dit in het kader van het lopende Bijbelproject. Mocht zich iets voordoen, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter van de kerkenraad of de scriba.

Project: 'In twee jaar de Bijbel door'

Zondag 12 februari hadden wij een eerste bijeenkomst voor iedereen die mee doet aan het project 'In twee jaar de Bijbel door'. Wij konden ervaringen uitwisselen, met elkaar in gesprek gaan, ingaan op vragen etc.. Mooi dat zoveel mensen met enthousiasme rond de Bijbel bezig zijn in verbondenheid met elkaar. Mocht u zich nog willen opgeven voor de groepsaccount die is aangemaakt, waarin u aanvullende informatie ontvangt over Bijbelboeken die aan de beurt zijn etc., stuurt u mij dan graag nog even een mailtje: ds.jelisverschoof@pleimuiden.nl.

Tot zover dit gemeentenieuws.

Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Hendrika Dirkje Borst - Poot

Op dinsdagmiddag 7 februari jl. heeft de HERE tot zich genomen Riet Borst - Poot van de Tuinderij 50. Zij is 79 jaar geworden.

Met als doopnamen 'Hendrika Dirkje', werd Riet Poot geboren 23 oktober 1937 in Bilderdam. Zij groeide op als oudste van het gezin, met de na haar komende broers Adrie en Rinus en zus Dicky.

Als meisje van 12 kwam zij met het gezin naar het Seringenplein in Leimuiden: vader kon werk krijgen bij Maarse & Kroon.

Zij ontmoette Toon Borst uit Alphen aan den Rijn, en 29 december 1960 zijn zij getrouwd in de Dorpskerk van Leimuiden. Zij begonnen samen aan de Nokweg 10; daar groeiden ook hun drie kinderen op, Margret, Jenny en Ton. Een jaar of 30 geleden verhuisden zij naar de Tuinderij 50. Jaren daarvoor, in 1979 waren zij begonnen met een snackbar in de Dorpsstraat.

17 Augustus 1999 is Toon Borst overleden, Riet moest alleen verder, en het heeft haar jaren gekost na het overlijden van haar man de draad weer op te pakken.

Oktober vorig jaar werd er bij haar longkanker geconstateerd met uitzaaiingen elders, en het is daarna helaas snel gegaan.

Riet heeft gestreden om zo lang mogelijk bij haar kinderen en kleinkinderen en anderen die haar lief waren te kunnen blijven, maar uiteindelijk is zij 7 februari jl. heengegaan.

En maandag 13 februari jl. hebben wij afscheid van haar moeten nemen in de Dorpskerk, waarin zij zelf was gedoopt en belijdenis had gedaan en getrouwd was.

Haar kinderen gedenken haar als een lieve, zorgzame moeder en oma. Een moeder en oma op wie je aan kon, als steun en toeverlaat, ook in de familie. Sociaal, ook naar anderen toe buiten het gezin, midden in de dorpsgemeenschap staand.

Persoonlijk heb ik haar beleefd met als een vrouw met het hart op de tong. Ze vertelde openhartig hoe zij de dingen ervoer. Hoewel zij geen actieve kerkganger was, tenminste niet in de periode dat ik hier als predikant ben, konden wij open met elkaar spreken over het geloof. Dat leéfdte echt voor haar, zij droeg het mee in haar hart, ook in de laatste periode van ziekte.

Er was in haar ziekteperiode de worsteling van een oprecht geloven in God en een toch niet altijd zien, ervaren van zijn tegenwoordigheid. Ze bad, vertelde ze, elke dag, en soms kwam er rust, en soms bleef er strijd.

Op de voorkant van de rouwkaart stond een tekst 'Vertrouw op de HEERE met heel je hart'.

Zo door haar leven te gaan was haar verlangen.

In de afscheidsdienst hebben wij geluisterd naar Jezus' belofte in Johannes 14 van het Vaderhuis met de vele woningen. Er waren daarvoor een mooie fotobijdrage met muziek van kleinzoon Bas, en twee mooie bijdragen van schoonzoon Sjaak en zus Dicky. Kleindochter Shirley bracht de witte steen voor haar oma naar de gedachtenishoek achterin de kerk.

Zo hebben wij Riet Borst - Poot met liefde herdacht en toevertrouwd aan de genade van de HERE, ons aller Schepper. Moge Hij de kinderen, de kleinkinderen, de naaste familie en allen die Riet zullen missen tot steun en sterkte zijn.

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collecte 19 februari - Exodus

(ex-)Gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Zij bieden een begeleid-wonen-traject in de Exodushuizen verspreid over het land, of bieden steun met ambulante hulpverlening. Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale

en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Men gaat daarbij uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. Op www.exodus.nl kunt u meer lezen over het werk van Exodus.



Collecte 26 februari - PKN Missionair werk en kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Utrecht. Een plek waar alle Kanaleneilanders elkaar kunnen ontmoeten. Dat is de wens van pioniersplek 'De Haven' in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Ds. Marius van Duijn is hier werkzaam als pionier. Driekwart van de wijkbewoners is van niet westerse afkomst. Samen met een team van vrijwilligers organiseert ds. Van Duijn activiteiten voor bewoners en brengt zo de kerk in de wijk. Iedere zondagmiddag is er een 'koffiehuis' en iedere eerste zondag van de maand een gratis 'havenmaaltijd'. Gemeenteleden helpen burens met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs. De Protestantse Kerk steunt de pioniersplek De Haven van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u pioniersplekken als De Haven in Utrecht en andere pioniersplekken in Nederland mogelijk.

Collecte 5 maart - 40dagentijd KIA Binnenlands diaconaat

Steun kinderen en jongeren in De Glind



Over zes weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de

sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

Op 5 maart staat de 40dagentijd in het teken van liefhebben. Wat betekent geven en ontvangen van liefde voor u?

In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde dé basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer mogelijk is. Samen met hun dappere en sterke gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugddorp. In het dorp zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo hebben de kinderen en jongeren een liefdevol thuis in een veilige en inspirerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat kinderen en jongeren in De Glind op kunnen groeien tot krachtige volwassenen. Geeft u ook?

*Namens de diaconie,
Johan Schuurings en Annet Roodenburg*

Berichten van de kindernevendienst

40-dagentijd-Paasproject kindernevendienst

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat met Pasen ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars voor de kindernevendienst met symbolen uit de verhalen. In de kerk

zingen we een projectlied met elke week een ander couplet passend bij het verhaal.

Zondag 5 maart - Wat maakt jou sterk?



Hoe sterk ben jij, om verleidingen te weerstaan?

Deze vraag stellen staat centraal op deze eerste zondag van de veertigdagentijd. Jezus geloofde rotsvast in God en dat maakte hem sterk. Zelfs na 40 dagen vasten in de woestijn gaf dit Hem kracht om de verleidingen van de duivel te weerstaan. Wat hebben de kinderen nodig om

sterk te zijn?

Verleidingen voor kinderen zijn er genoeg.

Computeren of braaf je huiswerk maken? De telefoon die de hele dag bleepjes geeft van de WhatsApp. De druk om je aan te passen aan de andere kinderen in de klas.

Wat maakt hen sterk om hiermee om te gaan

Berichten van het Missionair Team

Filmavond: donderdag 2 maart '45 years' van regisseur Andrew Haigh



Vijf dagen voor hun 45-jarige huwelijksfeest krijgen Kate en Geoff iets te horen uit het verleden. Dit nieuws zorgt voor een schokgolf in het huwelijk en het is maar de vraag of het stel het 45-jarige

jubiläum gaat halen.

De film ging in 2015 in première op het Internationaal filmfestival van Berlijn in de competitie voor de Gouden en Zilveren Beer.

Plaats: De Ontmoeting.

Tijd: 19.45 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Entree: 5 euro (incl. consumpties).

Iedereen van harte welkom!

Zondag 5 maart: Lezing Piet van Midden: Het verhaal achter 'de Johannes'.



Plaats: De Ontmoeting.

Tijd: 16.30 – 17.30 uur.

Iedereen van harte welkom!

Johannes: met muziek een verhaal vertellen

De Bijbel is rijk aan verhalen, maar hoe vertaal je dat voor een breed publiek naar deze tijd? Uit Leimuiden en omstreken zijn zeventig mensen de uitdaging aangegaan om het Johannes evangelie op eigentijdse wijze te vertolken. Op 8, 9 en Goede Vrijdag 14 april zijn de uitvoeringen van de 'Johannes' te zien op drie locaties: in de Sint Jan (8 april 20.00 uur), de Woudse Dom (9 april 15.00 uur) en de Dorpskerk (14 april 20.00 uur). Nieuwe en oude muziek wisselen elkaar af. De muziek is van Gerard van Amstel. De teksten van ds. Piet van Midden.



De Johannes betreft het hele leven, mooie en moeilijke kanten. Het begint met het licht dat in de wereld komt. Het vrolijke lied over de bruiloft te Kana volgt dan waarin Jezus het water in wijn veranderde.

Herkenbaar

In de tijd dat Johannes het bijbelboek schreef (eind 1ste eeuw) haakten veel mensen af van het geloof.

Ze waren teleurgesteld. Als

Jezus de Messias is: waarom gaan er overal nog mensen dood? Was Jezus wel de echte Messias? Teleurstelling en twijfels zijn gevoelens die herkenbaar zijn.

Brug slaan

Piet van Midden, de schrijver van het stuk heeft ze verwerkt in deze geactualiseerde 'Johannes' en probeert met zijn teksten een brug te slaan naar het heden.

Ook nu zijn er teleurstellingen, verlatenheid en ziekten. Wij kunnen bij Jezus terecht, Jezus is de Goede Herder, maar wie kan er bij ons terecht? Voor wie kun jij een herder wezen?

De Johannes wordt uitgevoerd onder muzikale leiding van Theo van der Hoorn door een projectkoor van 70 mensen en een instrumentaal ensemble. Een dramagroep verbindt de liederen met de teksten. Tussendoor kunt u meezingen met samenzangliederen.

Theo: "We zijn nu een maand samen bezig en het plezier van samen muziek maken door een heel gemêleerde groep mensen is ook deze keer weer een prachtig verbindend mirakel. Dat gaat zeker ook het publiek raken."

Info: Petra Verschoof, 0172 701081. Zie elders in Op Weg het artikel over de kaartreserveringen.

Boekspot

Heeft u de 50 % afgeprijsde boeken al gezien? Er liggen nog een paar mooie romans en interessante themaboeken op de tafel. Verder hebben we natuurlijk o.a. kaarten,

Bijbels, kindermateriaal en kunt u bij ons terecht voor bestellingen.

*Hartelijke groet namens het missionair werk,
Jeannette Meijer, Eric Roggeveen en Petra Verschoof.*

Overige berichten

Jeugdavonden op vrijdag

Vanaf het begin van dit seizoen is er tussen 19:00u en 20:30u een jeugdavond voor de tieners in de Ontmoeting. Vanaf 20:30 gaat de avond dan verder voor jongeren. Op die avonden gaat het vooral om het samen bezig zijn. Dat kan met een groepsspel of in koppels bij de pooltafel, met darten of het voetbalspel. Er staan verder nog een paar films op het programma en nog wat avonden buiten Leimuiden. Op 17 maart staat Jump XL en 7 april bowlen op het programma. Voor deze twee avonden is de eigen bijdrage € 5,00 p.p.

Op vrijdag 24 februari, 14 april en 28 april is er geen jeugdavond.

*Paul Smit
Jeugdwerker Dorpskerk*

Gebedssamenkomst 3 maart

Op vrijdag 3 maart komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt 'ik weet niets te zeggen' kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de Ontmoeting.

*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet*

Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd

Geen zin om te koken?

Kom dan eten bij de gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd

Donderdag 9 maart

Aanvang 17.30 uur (deur open vanaf 17.15 uur)

In 'De Ontmoeting' te Leimuiden



Deze keer gaat het om een eenvoudige gezamenlijke maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Vastenactie met als thema: Eilanden van hoop in San Salvador. In 2017 gaat de opbrengst van de Vastenactie naar San Salvador, de hoofdstad van het Midden-Amerikaanse land El Salvador.

Het campagne project ondersteunt organisaties die helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van criminele bendes, de mara's.

Deze organisaties willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd, die bestemd is voor de Vastenactie.

Graag aanmelden voor maandag 6 maart.

U kunt zich aanmelden bij:

Agnes Hogeboom tel. 509633,

Jeannette Meijer tel. 507551,

Parochie secretariaat: Tel. 0172-508118 of

E-mail: stjandedoper@hetnet.nl

Kliederkerk - Liever Liefde

Hoewel het 12 februari een prachtige zondag was om buiten in de sneeuw te spelen kwamen er toch ook veel gezinnen naar de Woudse Dom voor de Kliederkerk. Deze keer was het thema: Liefde.



Na het welkomstlied in de kerk stonden er in het Schoolhuis allerlei leuke 'kliederactiviteiten' klaar. Zo konden er hartjes gestempeld worden met verf, waren er spelletjes waarvoor veel geduld nodig was en konden er vriendschapsarmbandjes gemaakt worden. Als gemeenschappelijk project was er een plaat met spijkers in de vorm van een hart.

Hierop kon iedereen met een gekleurde draad een verbinding maken naar het hart. Ook kon er gespeurd worden naar hartjes met letters erop waaruit dé oplossing kwam: Gods liefde. Hierover sprak Joost de Bruijn in de viering die hierna volgde. Hij liet zien wat er in de bijbel staat over wat liefde is (n.a.v. 1 Korintiërs 1: 13) en dat Gods liefde er altijd voor iedereen is. Of je nou groot bent of klein, dik of dun, blank of bruin. Het lied met deze tekst

hebben we met elkaar gezongen en uitgebeeld. Als afsluiting was er de zegen onder de parachutedoek. Na deze mooie viering stond er nog een heerlijk stampotbuffet met minipizza's voor de kinderen op ons te wachten. Dat was weer smullen en genieten met elkaar!

De volgende Kliederkerk is op 12 maart, 12.00 uur, in de St. Jan de Doper. Iedereen van harte welkom!

*Namens het Kliederkerkteam,
Jorico Notenboom*

Voorankondiging Voorjaarsmarkt

Dit jaar wordt de Voorjaarsmarkt gehouden op zaterdag 8 april. Zet u hem alvast in uw agenda? We zullen de vele vrijwilligers de komende tijd weer benaderen of we ook dit jaar weer een beroep op hen mogen doen. U mag zich ook spontaan aanmelden bij de mensen van het ACKC.

Voor de verkoop van de loten zoeken we nieuwe mensen die in het dorp of aan familie, vrienden en kennissen willen verkopen. Heeft u interesse belt Monica Disseldorp. Voor de verkoop van cake en taart zoeken we mensen die willen iets willen bakken, graag doorgeven aan Els van Elderen. Verder hebben we nog mensen nodig die op vrijdag willen helpen met het opbouwen van de markt, op zaterdag willen verkopen, in de keuken willen staan of willen helpen opruimen. Geef u op bij Aad Treur, Els van Elderen of een van de andere leden van het ACKC.

*Namens het ACKC,
Els van Elderen*



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

19 febr	mw. G. Vonk-Verburg, Vriezeloop 11, 2451 CP Leimuiden
4 mrt	mw. A. Roos-Kempenaar, Vriezeloop 32, 2451 CS Leimuiden
4 mrt	dhr. H. van der Burg, Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
6 mrt	dhr. A. van der Burg, Vriezeloop 73, 2451 CR Leimuiden



Agenda

Do 2 mrt	Filmavond 45 years Aanvang 19.45u in de Ontmoeting
Vr 3 mrt	Gebedssamenkomst Aanvang 19.30u in de Ontmoeting
Zo 5 mrt	Lezing Piet van Midden Aanvang 16.30u in de Ontmoeting
Do 9 mrt	Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd Aanvang 17.30u in de Ontmoeting
Zo 12 mrt	Kliederkerk Aanvang 12.00u in de St Jan de Doper
Vr 17 mrt	JumpXL jeugdavond Aanvang 19.00u in de Ontmoeting

Bijbelleesrooster 2017

Week 8 19 t/m 25 februari 2017

zo	Exodus 13:17-14:31	Matteüs 20:17-34
ma	Exodus 15:1-21	Matteüs 21:1-17
di	Exodus 15:22-16:36	Matteüs 21:18-22
wo	Exodus 17, 18	Matteüs 21:23-32
do	Exodus 19,20	Matteüs 21:33-46
vr	Exodus 21	Matteüs 22:1-14
za	Exodus 22	Matteüs 22:15-33

Week 9 26 februari t/m 4 maart 2017

zo	Exodus 23	Matteüs 22:34-45
ma	Exodus 24	Matteüs 23:1-34
di	Exodus 25	Matteüs 23:34-39
wo	Exodus 26	Matteüs 24:1-28
do	Exodus 27	Matteüs 24:29-51
vr	Exodus 28	Matteüs 25:1-13
za	Exodus 29	Matteüs 25:14-30

Week 10 5 t/ m 11 maart 2017

zo	Exodus 30	Matteüs 25:31-46
ma	Exodus 31	Matteüs 26:1-16
di	Exodus 32	Matteüs 26:17-35
wo	Exodus 33	Matteüs 26:36-46
do	Exodus 34	Matteüs 26:47-56
vr	Exodus 35	Matteüs 26:57-75
za	Exodus 36	Matteüs 27:1-10

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.
 Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
 Telefoon 508 831
 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Om één te zijn hoeft men het niet over alles ééns te zijn.

Een citaat uit 95 speldenprikken.

(Een uitgave van de PKN met teksten van Rikkert Zuiderveld)

Mutaties

Overleden

7 febr. mw. Hendrika Dirkje Borst Poot, Tuinderij 50 in de leeftijd van 79 jaar

Verhuisd

Hans en Anita Vonk, van Oostban 24 naar Griede 9

Gedoopt

5 febr. Manouk Wilma Maria Möllers, dochter van Christiaan en Catinga Möllers, Aak 9 te Oude Wetering

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden	
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl	
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl	
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl	
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551	
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404	

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage

Gezongen Johannes-Passie Het reserveren van uw plaatsen

De Johannes-Passie is een initiatief van het Missionaire team, waarbij 'verbinding en verdieping' in dit project centraal staan. Verbinding tussen de drie kerkelijke gemeentes, te weten de Protestantse gemeentes te Rijnsaterwoude en Leimuiden en de Rooms-Katholieke parochie st. Jan de Doper; verbinding tussen de deelnemers en verdiepend omdat drie maanden lang het Johannes Evangelie ingezongen wordt en voor de bezoekers ten gehore gebracht wordt.

Vanaf zondagavond 8 januari wordt er al intensief en met veel enthousiasme gerepeteerd o.l.v. Theo van der Hoorn door een groep van ruim 60 koorleden en een muziekensemble voor de uiteindelijke uitvoeringen op;

- zaterdagavond 8 april 20.00 uur in de St. Jan de Doper
- zondagmiddag 9 april 15.00 uur in de Woudse Dom
- Goede Vrijdag 14 april 20.00 uur in de Dorpskerk.

In dit artikel gaan we in op de reservering van de plaatsen voor de diverse kerkgebouwen.

Voor alle drie de uitvoeringen is van te voren reserveren of van te voren een kaart afnemen een aanrader om er zeker van te zijn dat u een plaats heeft. De Dorpskerk waar de laatste uitvoering op Goede Vrijdag is heeft de minste zitplaatsen.

De toegangskarten voor de drie uitvoeringen zijn vanaf 12 maart direct te verkrijgen via:

- de Gemakswinkel in Leimuiden.

De karten voor de uitvoering in de Dorpskerk zijn vanaf 12 maart ook te verkrijgen via:

- dhr. Piet Vroonland, 0172 508831

En als laatste mogelijkheid kunt u vanaf 12 maart via de mail reserveren : info@passieleimuiden.nl

Uw kaart ligt dan voor aanvang van de uitvoering voor u klaar bij de ingang, waar u dan ook contant afrekent, behalve voor de uitvoering op Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag, voor aanvang van de uitvoering, worden er geen toegangskarten meer verkocht in de Dorpskerk. Dit vanwege het bijzondere karakter van deze dag. U dient uw toegangkaart voor deze avond dus in de weken hiervoor al te hebben aangeschaft.

De toegangskarten kosten 5 euro per persoon en zijn ter bestrijding van de onkosten van het project.

Namens de werkgroep,
Piet Vroonland (administratie)

