



Hoe het voor Maria van Magdala Paasfeest werd

Jezus zei tegen haar: 'Maria!' Ze keerde zich om en zei: 'Rabboeni!', dat betekent: 'Meester!'

Johannes 20:16

Vind jij het eigenlijk ook niet nauwelijks te bevatten - het Paasfeest?

Kerstfeest, de geboorte van Jezus, ja, dat spreekt heel de wereld aan.

Maar Paasfeest?

Dat de Kerk belijdt: de dood heeft door Jezus niet meer het laatste woord?

Zie je juist de macht van de dood niet overal om je heen?

Op Paasmorgen was dat voor Maria van Magdala niet anders.

Ook zij was in de ban van de macht van de dood.

Ze was helemaal gebroken, wanhopig van verdriet.

En dat het graf van Jezus leeg was - dat zei haar niets. Iemand anders moest het lichaam van Jezus hebben weggenomen.

Maar dan komt de opgestane Heer naar haar toe.

Hij roept haar: 'Maria!'

En dan lezen wij: 'Maria keerde zich om'.

Dat is een uiterst belangrijk zinnetje.

Want daardoor, doordat zij zich omkeerde, zag ze Jezus.

Door die omkering - *die bekering* - mocht zij het geheim van Pasen ontdekken: Jezus leeft!

Maria's leven bleef vanaf dat moment enerzijds hetzelfde, met alle ups en downs, en tegelijkertijd werd haar leven helemaal anders, nieuw.

De wanhoop verdween, er kwam uitzicht en hoop.

Vanaf dat moment wist Maria zich voor altijd geborgen bij de Heer: 'Jezus leeft en ik met Hem!'

Door die stem, en het horen naar die stem, doordat Maria zich omkeerde - daardoor werd het voor haar Paasfeest.

Die stem van de opgestane Heer klinkt ook vandaag.

En overal is die stem te horen: in de schoonheid van de ontluikende natuur, in de Bijbel, in de prediking van de kerk, in christelijke programma's op de radio en de tv, in dingen die je meemaakt, in iets wat je leest, in een lied dat je hoort, in een 'toevallige' ontmoeting - overal klinkt de stem van de Heer die zegt: 'Ik leef, en wil ook jou het Leven geven'.

Kerkdiensten

Zondag 23 april

2^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds M van der Zwaag –de Haan
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	PKN Eredienst en kerkmuziek (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KND	Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 30 april

3^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Dhr G. Groenewoud
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	KIA project Agreds (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KND	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 7 mei

4^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds J. Verschoof
------------	-----------------

Doen wij dan als Maria, luisteren wij gelovig naar Zijn stem, en keren wij om van een leven zonder Hem naar een leven mét Hem?

Dan wordt het Paasfeest en mogen wij het zingen een lied van ds. André Troost:

Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht!
Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen,
en meer en meer zien wij uw aangezicht
nu Gij ons leven tot uw licht laat komen:
het rijk dat is en komen zal, weldra -
Halleluja!

Ds Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Na de Stille Week, en de viering van het Paasfeest graag weer wat berichten uit onze gemeente.

Johannes passie

Met vreugde en dankbaarheid kijken wij terug op de drie uitvoeringen van de moderne Johannes passie op zaterdag 8 april in de St. Jan, zondag 9 april in de Woudse Dom en Goede Vrijdag 14 april in de Dorpskerk Leimuiden. Wat mooi dat wij dit project zo konden uitvoeren in oecumenisch verband, met zangers en zangeressen uit onze dorpen en uit onze drie kerken en uit de regio. Vier mensen wil ik graag toch met name noemen: Petra Verschoof, Theo van der Hoorn, Eric Roggeveen en Piet Vroonland; samen zijn zij dit project gestart, en hebben zich geweldig ingezet, ieder voor zijn/haar eigen taak. Heel hartelijk dank!!! En natuurlijk ook een woord van hartelijke dank voor alle hulptroepen: koffiezetters, podiumbouwers, mensen van licht en geluid etc. etc.. Samen met alle zangers en zangeressen en solisten mochten wij zo op een bijzondere manier bezig zijn met de weg die de Heer voor ons is gegaan.

The Passion

Witte donderdag 13 april jl. werd in Ljouwert (Leeuwarden) werd voor de ik meen achtste keer the Passion gehouden. Landelijk keken meer dan drie miljoen mensen naar het verhaal van de weg die Jezus ging. Ook komt er steeds meer aandacht voor het vervolg: dat Jezus' dood niet het einde is. In een artikel in de krant noemt dr. Kees van der Kooi the Passion een 'instaprogramma'. Hij schrijft: 'Heel veel mensen in onze tijd zijn onbekend met de Bijbelverhalen. Daarmee dreigt het evangelie weg te lekken, ook uit onze cultuur. The Passion brengt het verhaal van Jezus onder de mensen en dat is prachtig.'

Ik sluit mij hier van harte bij aan.

Rond de diensten

Graag wijs ik nog even op de dienst van 9 april jl., Palmzondag: toen ging voor Piet Ravensbergen. In 2014 deed hij hier in het kader van zijn studie theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam gedurende een aantal maanden een stage. Het was goed Piet hier weer te zien, en mooi te horen dat hij met hartelijkheid aan zijn tijd bij ons terugdenkt. Hij hoopt rond eind dit jaar met zijn studie theologie klaar te zijn en dan ergens bevestigd te worden als predikant. Wij wensen hem en zijn gezin heil en zegen toe.

In de stille week waren er verschillende diensten

Witte donderdag 13 april jl. mochten wij de maaltijd van de Heer vieren. Goede Vrijdag jl. was er de gezongen Johannes passie, en Stille Zaterdag verzorgde Jan Schoenmaker samen met andere gemeenteleden een meditatieve dienst.

Zondag 16 april jl. Paasfeest

Fijn dat wij met zovelen in de kerk en ook thuis meeluisterend de opwekking van de Heer uit de dood mochten vieren. In de dienst werd medewerking verleend door het koor 'Voices of Bliss' uit Woubrugge. Fijn dat zij zo enthousiast en op ons verzoek ook speciaal vooral Nederlandstalige Paasliederen zongen. Voorafgaand aan de Paasdienst zongen wij met een aantal gemeenteleden eerst nog op de begraafplaats: de dood heeft niet meer de laatste macht.

Ik wil de leiding van de kindernevendienst danken voor het project in de 40-dagentijd dat wij met Pasen afsloten, en de dames van de bloemengroep voor telkens een mooi verzorgd liturgisch bloemstuk. Samen met de bijdrage in gebed vanuit de diaconie vormden de diensten in de 40-dagentijd steeds een mooi geheel en mochten wij luisteren naar met name het evangelie van Johannes. Mooi was ook dat ik daardoor ook vaak kon verwijzen naar liederen uit de Johannes passie. Mogen zo alle diensten tot zegen zijn geweest voor ons en tot eer van God

**Donderdag 4 mei as. 19.00 u. Dodenherdenking**

Donderdag 4 mei as. is er in de Dorpskerk de jaarlijkse oecumenische gedachtenisviering rond 4 en 5 mei. De viering begint om 19.00 u. en wordt geleid door pastor Bouke Bosma en ondergetekende; organist is Cock Zwaan, die ook voor twee stukken orgelmuziek zorgt. Het landelijke thema is 'Vrijheid geef je door'. Aansluitend is er dan om 20.00 u. de dodenherdenking bij het monument vóór de Dorpskerk.

Zieken

Ik noem van degenen die door ziekte of ongeval tijdelijk elders verblijven:

Co Treur - Peters (dr. Stapensestraat 33a) was zondagmiddag 2 april jl. gevallen en had daarbij haar linker bovenarm gebroken. Zij verblijft nu voor zorg en revalidatie een aantal weken in de Aarhoeve in Langeraar. Het tijdelijke adres van Co Treur is: Zorglocatie Aarhoeve, J.M. Halkestraat 33, 2461 RT Ter Aar.

Piet Vroonland (Verpleeghuis Overrhyn, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden) moest vrijdagmiddag 14 april jl. opgenomen ivm longontsteking in het Alrijne ziekenhuis locatie Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp). Piet ligt op dit moment op afdeling C4.

Corry de Vos - van der Ster (Esdoornlaan 19) is eveneens vrijdag 14 april jl. opgenomen in het LUMC (Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden). Zij verblijft afd. C 8 Q psychiatrie kamer 76.

Alle zieken, ook de chronisch zieken en hun familie om hen heen, veel sterkte en waar mogelijk een goed herstel.

Huwelijksjubileum

Aart en Corry de Vos - van der Ster (Esdoornlaan 19) hopen 28 april as. 40 jaar getrouwd te zijn. Ondanks het feit dat Corry op dit moment in het LUMC verblijft hopen wij dat het toch een goede dag mag zijn en wij wensen Aart en Corry nog vele goede jaren toe, met elkaar en met hun gezin, onder de zegen van de Heer, en voor beiden sterkte in de periode van Corry in het ziekenhuis

Bijbelleesproject

Na dit gemeentenieuws treft u weer het nieuwe Bijbelleesrooster aan. Fijn dat zoveel mensen mee doen. Op deze dag van schrijven (18 april) is er een aparte avond voor de deelnemers in en rond de protestantse gemeente van Oude Wetering. Ds. Christa Jonkheer en ik leiden de avond

Thema avond 16 mei as.: 'Vreemd en bizar' - over geweld in de Bijbel

In het kader van het Bijbelleesproject komt DV dinsdagavond 16 mei as dr. Piet Schelling, emeritus-predikant spreken over het thema geweld in de Bijbel. Wat moeten wij denken van het geweld dat wij vooral in het Oude Testament tegenkomen, de opdracht om volkeren met de ban te slaan etc.? Hier liggen moeilijke maar tegelijk toch ook heel actuele vragen, niet in het minst gezien het vele religieus gemotiveerde geweld in onze wereld van vandaag. Dr. Piet Schelling, emeritus-predikant in de PKN, heeft zich met deze problematiek intensief beziggehouden en er ook over gepubliceerd, o.a. in het boek 'Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen'. Iedereen van harte welkom, de deelnemers van het Bijbelleesproject maar niet minder andere belangstellenden. Vanaf 19.30 u. is er koffie, wij beginnen om 20.00u.. Er is een deurcollecte voor de onkosten.

Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude krijgt een nieuwe predikant

Onze protestantse buurgemeente, de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude heeft onlangs een beroep uitgebracht op ds. Mariska Kloppenburg (Alphen aan den Rijn). Zij heeft dit beroep aangenomen en hoopt zondag 21 mei as. intrede te doen. Aan mij de eer om als consulent deze intrededienst te leiden. Na de intrededienst neemt ds. Kloppenburg de dienst vervolgens over. Wij wensen de gemeente Rijnsaterwoude en ds. Kloppenburg

een heel mooie en feestelijke zondag toe en bovenal Gods rijke zegen voor de tijd dat zij aan elkaar verbonden mogen zijn.

Ik zou zelf 21 mei in Leimuiden voorgaan en Pieta Landsweer in Rijnsaterwoude, maar wij hebben geruild. Pieta Landsweer hoopt dus 21 mei as. in Leimuiden voor te gaan.

Paulusreis Malta

Van maandag 24 april t/m maandag 1 mei hopen wij met ca 40 mensen een Paulusreis te maken naar Malta. In Handelingen 27 en 28 lezen wij hoe de apostel Paulus en de zijnen schipbreuk leden op het eiland Malta en daar buitengewoon gastvrij ontvangen werden. Paulus heeft er drie maanden verbleven, voordat de reis verder ging naar Rome. Wij hopen op Malta zijn sporen te volgen. Mocht zich in deze periode iets voordoen, kunt u contact opnemen met uwe wijkouderling of met de voorzitter van de kerkenraad.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Hennie Borst - Blik

Op vrijdag 31 maart jl. is overleden zr. Hennie Borst - Blik (Activite zorglocatie Hussonshoek te Woubrugge), in de leeftijd van 86 jaar. Hennie Blik werd geboren 16 oktober 1930 in Wolphaartsdijk in Zeeland, als tweede in een gezin van in totaal vier kinderen. Kort voor de watersnoodramp van februari 1953 kwam zij voor werk naar Koudekerk aan den Rijn. Via het jongerenwerk van de kerk ontmoette zij Jan Borst uit Alphen aan den Rijn; zij trouwden 26 januari 1956. Na vele jaren in Alphen aan den Rijn te hebben gewoond, waar ook de kinderen opgroeiden, kwamen Jan en Hennie Borst 1997 naar Leimuiden, de Molenkade, en vanaf 1999 aan de Ieplaan. Daar hebben zij nog goede jaren gehad, met fijne burens ook in de straat, net als in Alphen.

23 juni 2014 overleed haar man Jan, een groot verdriet en een groot gemis.

Oktober 2015 is zij in verband met haar gezondheid verhuisd naar Woubrugge.

Haar gezondheid werd geleidelijk aan minder, en in maart jl. werd dat helemaal zichtbaar: drie keer moest zij in die maand kort achter elkaar een aantal dagen opgenomen worden in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp. Daar is zij toen vrijdagavond 31 maart jl. overleden, en zo waren wij woensdagochtend 5 april jl. bijeen in de Dorpskerk en moesten wij afscheid van haar nemen.

Persoonlijk heb ik Hennie Borst - Blik beleefd als een flinke, moedige vrouw, die ook in moeilijke tijden die er in haar leven zijn geweest de kracht vond om verder te gaan en de moed niet te verliezen.

'Luctor et emergo', 'ik worstel en kom boven' stond er op haar rouwkaart. Een oude geloofsspreuk uit de 80-jarige oorlog, eind 16de eeuw ook opgenomen in het wapen van Zeeland. Ik vond het een toepasselijke spreuk: moedig en

ook gesterkt door haar geloof, het geloof van Jan en haar samen, ging zij haar weg in voor en tegenspoed.

Zij was een vrouw die naar mijn beleving ook echt leefde in het geloof. Vanuit haar geloof wist zij zich ook verbonden met onze kerkelijke gemeente, ook via de kerkteléfono de laatste periode in Woubrugge. Zij heeft onze kerkelijke gemeente ook gediend als contactpersoon. Het is meerdere keren gebeurd dat zij mij belde met de vraag of ik voorbede wilde doen, in een situatie van ziekte of verlies. Maar ze belde ook om te danken als gebeden waren verhoord. Toen ik haar een paar dagen voor haar sterven bezocht zij ze: 'Dominee, de mens wikt, God beschikt'.

Graag wilde zij dat in haar afscheidsdienst, de dankdienst voor haar leven centraal zou staan Psalm 23: dat er voor ons mensen een goede Herder is, Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Na mooie bijdragen van kinderen en kleinkinderen heb ik daar iets over gezegd en hebben wij ook van deze goede Herder gezongen: 'De Heer is mijn Herder, Hem blijf ik gewijd. 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren. Zo kroont met haar zegen zijn liefde me' altijd.'

Moge de nagedachtenis aan zr. Hennie Borst - Blik tot zegen zijn en moge de HERE haar gezin en allen die van haar hielden tot steun en sterkte zijn.

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Terugblik diaconievergadering 4 april

In onze laatste vergadering hebben we afgesproken u via Op Weg in grote lijnen te informeren wat wij zoal in onze vergaderingen bespreken. Op 4 april hebben we o.a. gesproken over het opnieuw onder de aandacht brengen van het gebedenboek. Hier komen we in een volgende Op Weg op terug. Ook zullen we voortaan in Op Weg vermelden naar wie de bloemen zijn gegaan. Tijdens de 40dagentijd heeft de bloemengroep telkens gezorgd voor liturgische bloemstukken. Onze waardering voor de prachtige bloemstukken! In deze periode zijn er geen bloemen om weg te brengen naar gemeenteleden. We hebben besloten om een bedrag over te maken aan HoverAid voor noodhulp op Madagascar, waar in maart een cycloon voor veel schade heeft gezorgd. De PKN heeft onze begroting 2017 goedgekeurd. We hebben teruggeblikt op de 40dagentijd met de paasgroetenactie, de bijdragen door gemeenteleden bij de voorbeden en de collectiefilmpjes die een goed beeld geven van de verschillende collectiedoelen. Ook hebben we teruggeblikt op de paasactie, waarbij er door veel vrijwilligers weer een attentie is bezorgd bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder en bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij bedanken alle bezorgers voor hun inzet! Verder zal Johan namens de diaconie op 22 april 2017 naar de Werelddag van Kerk in Actie in Ermelo gaan. Dit waren voor u de belangrijkste punten die we besproken hebben. Op 6 juni is onze volgende vergadering.

Collecte 23 april PKN Eredienst en Kerkmuziek

Op 23 april 2017 collecteren we voor PKN Eredienst en Kerkmuziek: geef voor kleine, vitale gemeenten in Nederland en Cuba. Zowel in Nederland als op Cuba zoeken gemeenten naar nieuwe manieren om hun kerkdiensten vorm te geven. In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden dat ze geen eigen predikant meer kunnen betalen. Toch willen ze in kleine kring blijven samenkomen rond Gods Woord. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine, maar vitale gemeenten met materiaal voor vieringen, zoals preek schetsen en liturgieën.

Op Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de overheid. Hier hebben steeds groter wordende gemeenten behoefte aan meer liturgische structuren en eigen kerkelijke liederen. Het protestants oecumenisch Centrum Kairos in Matanzas, partner van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse kerken bij het vormgeven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcultuur. Steun de kerken in Nederland en Cuba.

Collecte 30 april Kerk in Actie project Agreds



Op zondag 30 april is de collecte voor ons project van Kinderen in de Knel: Agreds / beroepsopleiding voor straatmeisjes in Accra, Ghana. In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie

Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. Tijdens de collecte zal er een filmpje over dit project worden vertoond.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurings

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Ontvangen gift

Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Joke Rietdijk, een gift van € 20, bestemd voor de onkosten van ons kerkblad Op Weg. Namens de kerkrentmeesters onze hartelijke dank daarvoor!

*Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
penningmeester CvK*

Speldeprik

Christenen die verwachten te zullen opstaan uit de doden, maar nu niet durven opstaan tegen onrecht, hoe moet dat straks?

(Uit 95 speldeprikken. Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Berichten van het Missionair Team

Johannes passie: dankzij de inzet van ...



We kijken met veel plezier en dankbaarheid terug op drie maanden van mooie Johannes teksten en melodieën instuderen om ze daarna drie keer uit te mogen voeren. Met het project deden 75 mensen mee (koor en ensemble). De uitvoeringen werden door 175, 150 en 135 mensen bezocht. Dit was uiteraard niet mogelijk geweest dankzij

de inzet van heel veel vrijwilligers. Met het risico namen te vergeten wil ik toch graag de volgende mensen speciaal bedanken:

Voor de koffie en de ontvangst: Bob Buikema (en fam.), Piet en Riet Endenburg, Cees van Egmond, Wanda, Aad. Voor het opbouwen en afbreken: René, Bob, Bert, Jacques, Frans, Piet de Ruiters en Gert Rietdijk (Piet en Gert ook voor het beameren).

Jochem voor het licht, Mark voor het geluid. Rob Jaspers voor de foto's, Annet Roodenburg voor de website. Alle teksten, foto's, enz. zijn te vinden op www.pgleimuiden.nl

In het kernteam zaten Eric Roggeveen, Piet Vroonland, Theo van der Hoorn en ondergetekende. Theo bedankt voor je enthousiaste, altijd positieve en deskundige wijze van dirigeren; Piet voor je accurate verwerking van de administratie en de kaartverkoop; Eric voor je opstarten, meewerken en uitvoeren van/aan het project, de techniek, voor je zorg voor het ensemble en alles wat er bij kwam. Je hebt er heel veel uren in gestopt. Ook Janneke voor je meedenken en support! Dank aan het ensemble: voor de begeleiding en het mooie spel.

Als ik iemand vergeten ben weet dan dat ook jij en iedereen die meegedaan heeft op eigen wijze en eigentijds bijgedragen heeft aan het bekend maken van de verhalen van Johannes over het leven, sterven en opstaan van Christus. Dat het tot zegen mag zijn!

*Hartelijke groet namens het team,
Petra Verschoof*

Overige berichten

Kliederkerk 9 april

Op Palmzondag 9 april beleefden we weer een bijzondere Kliederkerk

We waren dit keer uitgenodigd op de boerderij van de familie van Diemen in de Vriezeloop. Met als thema 'Nieuw leven' hadden we geen betere locatie kunnen hebben. De zon scheen uitbundig en de kalfjes en lammetjes werden met enthousiasme bekeken door kinderen, ouders, opa's en oma's.

Na het vrolijke welkomstlied in de schuur, waarbij de meeste kinderen een plekje op de grote strobaal zochten, vertelde Joost de Bruijn eerst in het kort de betekenis van de Palmpasestok. Daarna kon elk kind aan de slag om een kruis te timmeren en te versieren. Daarnaast kon er ook een minituintje gemaakt worden, Paaseieren gezocht



worden en getekend worden in scheerschuim. Omdat om kwart voor één iedereen nog druk bezig was met zijn Paasstok knoopten we er nog wat extra tijd aan vast voordat we aan de viering begonnen.

Tijdens de viering vertelde Joost aan de hand van de symbolen aan de Palmpaasestok het Paasevangelie. Ook hadden we dit keer een bijzonder gebed. We gingen bidden met klei. Elk kind kreeg een bolletje gele klei en een bolletje blauwe klei. De gele klei is God en de blauwe klei zijn wijzelf. Terwijl we in het gebed God om vergeving vroegen voor de foute dingen die we doen, zoals ruzie maken, onaardig zijn, kleiden we de 2 bolletjes door elkaar. En wat



was er gebeurd toen we 'Amen' zeiden? We hadden een nieuwe kleur gekregen. Groen, nieuw leven!

Na de viering was het tijd om in het zonnetje te genieten van lekkere pannenkoeken, hartige taarten, leuke gesprekken of nog een bezoekje aan de koeien en de schapen.

Familie van Diemen, vrijwilligers,

kinderen, (groot)ouders, en bovenal God, bedankt voor weer een hele mooie Kliederkerk.

De volgende Kliederkerk is op 11 juni om 12.00 uur in de Sint Jan.

*Van harte welkom!
Het Kliederkerkteam*

Gezamenlijke maaltijd donderdag 11 mei om 18.00 uur



Begin april hebben we met elkaar heel gezellig gegeten van een gevarieerd Chinees buffet..

Donderdag 11 mei worden opnieuw de tafels in De Ontmoeting gedekt en hopen we deze keer van rijk gevulde Hollandse ovenschotels te kunnen proeven. We beginnen om 18.00 uur en vanaf 17.45 uur is iedereen die een hapje mee wil eten van harte welkom.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,-

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 8 mei willen doen?

*Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer*

Website

Op de website www.pgleimuiden.nl zijn nieuwe foto's toegevoegd van de Voorjaarsmarkt, de 'Johannes' en de Paasdienst.

Bedankje

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor al jullie lieve woorden, kaarten en telefoontjes die ik gekregen heb, zowel voor, als na mijn heupoperatie! Het heeft me goed gedaan!
Ik voelde me werkelijk gedragen en omarmd.
Glorie aan God!

Maartje

Ook hartelijk dank voor alle felicitaties vanwege ons 50 jarig huwelijk.
Zoveel mooie kaarten met lieve woorden, we zijn wel zeer verwend de laatste tijd!

*Hartelijke groet,
Bert en Maartje de Vos*



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

24 april	mw. W.M. Moret, Cederplein 44-1, 2451 XV Leimuiden
26 april	mw. T. van Koll-Hokkeling, zorgcentrum 'Oudshoorn', woongroep Bospad 9, Henry Dunantweg 21, 2402 NM Alphen a/d Rijn



Agenda

Do 11 mei	Gezamenlijke maaltijd Aanvang 18 uur in de ontmoeting
Zo 11 juni	Kliederkerk Aanvang 12 uur in de Sint Jan

Bijbelleesrooster 2017

Week 17	23 t/m 29 april 2017	
zo	Numeri 13	Psalm 37
ma	Numeri 14	Psalm 38
di	Numeri 15	Psalm 39
wo	Numeri 16	Psalm 40
do	Numeri 17	Psalm 41
vr	Numeri 18	Marcus 1:1-15
za	Numeri 19	Marcus 1:16-20

Week 18	30 april t/m 6 mei 2017	
zo	Numeri 20	Marcus 1:21-45
ma	Numeri 21	Marcus 2:1-17
di	Numeri 22	Marcus 2:18-28
wo	Numeri 23, 24	Marcus 3:1-19
do	Numeri 25	Marcus 3:20-35
vr	Numeri 26	Marcus 4:1-20
za	Numeri 27	Marcus 4:21-34

Week 19	7 t/m 13 mei 2017	
zo	Numeri 28, 29	Marcus 4:35-41
ma	Numeri 30	Marcus 5:1-20
di	Numeri 31	Marcus 5:21-43
wo	Numeri 32	Marcus 6:1-6a
do	Numeri 33	Marcus 6:6b-29
vr	Numeri 34	Marcus 6:30-44
za	Numeri 35	Marcus 6:45-56



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties

geen

Terugblik op de Voorjaarsmarkt

Wat was het gezellig druk op zaterdag 8 april in en om de Ontmoeting tijdens onze Voorjaarsmarkt.

Mede dankzij het mooie weer mochten we veel bezoekers verwelkomen.

De opbrengst bedroeg aan het eind van de dag ruim 5600 euro - een schitterend bedrag.

We hebben de diverse prijswinnaars te melden:

De grote verloting

1e prijs - Kloosterarrangement voor 2 personen in Hotel Abdij Rolduc in Limburg

lotnr. 16346 en gewonnen door de fam. Roggeveen

2e prijs - 10 inch tablet

lotnr. 15581 en gewonnen door Annemieke van Yperen

3e prijs - High Tea voor 2 personen bij de Sfeerstal in Nieuwveen

lotnr. 16726 en gewonnen door Ina Knip

De levensmiddelen maanden

Deze gingen naar dhr. P. Liefde en dhr. P. de Bock.

Het raden van het aantal spekjes (was 163 stuks)

Hier was de winnaar Monica van Disseldorp

Dank aan de vele vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat we kunnen terugzien op een geslaagde dag.

Het ACKK



Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)