



‘In goede en kwade dagen...’

‘Ik ben bestand tegen alle dingen in Hem, die mij kracht geeft...’

*Paulus in zijn brief aan de Filippenzen 4:13*

U kent allemaal wel de zinsnede: ‘in goede en kwade dagen’.

Als mensen in de kerk trouwen beloven zij elkaar dat: elkaar lief te hebben en trouw te blijven ‘in goede en kwade dagen’.

Maar je kunt dat woord ook betrekken op ons leven van alledag.

4 November jl. was het Dankstond voor gewas en arbeid.

Wij mochten stil staan bij alle zegeningen die wij allemaal mogen ontvangen.

Ik haalde in de overdenking op Dankstond een citaat aan van Klaas Harink, directeur van ‘De Verre Naaste’, een kerkelijke organisatie voor zending en ontwikkelingswerk.

Hem werd gevraagd waar hij God voor dankte en zijn antwoord was: ‘Ik denk op Dankdag aan de vrouw van een Ugandese evangelist: zij heeft geen geld voor een kleine medische ingreep; ik kan zonder problemen geopereerd worden, ook al kost die operatie meer dan een ton. Het feit dat je geboren bent in Nederland, geeft ontzettend veel voorrechten, kansen en mogelijkheden. Daar wil ik God van harte voor danken.’

Zo mochten wij, mogen wij elke dag danken: ‘Voor alle goede gaven Heer zij U de dank en eer!’

Zo is ook Paulus door het leven gegaan als een *dankbaar* mens.

In het gedeelte waaruit een vers is aangehaald, Filippenzen 4, verblijft Paulus in de gevangenis in Rome.

De weg is moeilijk en wordt steeds donkerder.

Maar in die moeilijke tijd ontvangt hij een financiële gave van de gemeente in Filippi, en daar dankt hij voor.

Steeds weer heeft hij oog voor Gods goede gaven, vaak door mensenhanden heen...

Inderdaad: Paulus, een *dankbaar* mens.

Ik las over een onderzoek van twee Amerikaanse psychologen, en uit dat onderzoek blijkt: mensen die oog hebben voor het *goede* in hun leven, dankbare mensen zijn *gelukkiger* dan mensen die alles maar gewoon, ‘vanzelfsprekend’ vinden...

Dankbaarheid maakt gelukkig.

Hoe is dat bij u, en bij jou?

## Kerkdiensten

**Zondag 15 november**

Viering Heilig Avondmaal

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiters 1 <sup>e</sup> ouderling Ineke Griffioen 2 <sup>e</sup> ouderling
Collecten	Heart4Children
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Elly van Emmerik, Nico Kalf

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd door Wilma en Ad de Quaastniet

**Zondag 22 november**

Laatste zondag kerkelijk jaar

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA Binnenlands diaconaat
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Clara de Ruiters

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd door Roos en Wanda Vissers

**Zondag 29 november**

1<sup>e</sup> zondag van advent

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Maar als de weg moeilijk wordt, is, als er tegenslag komt, moeiten, zorgen, financieel, zakelijk, persoonlijk?

Dan kan onze stemming zo gemakkelijk omslaan.

Dat er boosheid komt, bitterheid.

Naar mensen, misschien zelfs naar God...

Hoe was dat bij Paulus?

Paulus heeft naast mooie dingen ook heel moeilijke dingen meegemaakt.

Dingen waarvan wij mogen hopen dat wij er zelf *nooit* mee te maken zullen krijgen.

Maar wat is dan Paulus' reactie?

Hij schrijft: ‘Ik ben bestand tegen alle dingen, in Hem die mij kracht geeft...’

Gaat het hier om de zogenaamde ‘sterke persoonlijkheid Paulus’?

Nee, het gaat om de krachtbron waaruit Paulus door het geloof leven mag: de krachtbron van de opgestane, nabije Heer.

'In Hem' - dat duidt op een geloofsband, een persoonlijk *kennen* en een zich persoonlijk gekend *weten*.

Ook u, ook jij mag leven vanuit *dat* geheim, het geheim van het geloof, de geloofsverbondenheid met Jezus Christus, de Opgestane.

In goede en kwade dagen...

Steeds weer krijg je dan nieuwe kracht om verder te kunnen.

Maar: zoek je in geloof dan wel aansluiting op die Krachtbron?

*Ds. Verschoof*

## **Vanuit de pastorie, kerklaan 60**

**ds. Jelis Verschoof**

Deze laatste weken van dit kerkelijk jaar praat ik u en jullie graag weer even bij ten aanzien van een aantal zaken in onze kerkelijke gemeente.

### **Kerkdiensten**

Het was fijn dat er heel wat belangstelling was voor de dankstond voor gewas en arbeid woensdag 4 november jl.. De dames van de bloemengroep hadden een prachtig bloemstuk gemaakt met bloemen in allerlei herfstkleuren en vruchten van het land. Wij hebben samen geluisterd naar een woord van de apostel Paulus, die in de brief aan de gemeente van Filippi schrijft waardoor hij dankbaar kan zijn in mooie tijden en de moed niet verliest als de weg donker wordt: 'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.' De persoonlijke verbondenheid met de Heer, het vertrouwen op Hem, daardoor vatte Paulus steeds weer moed op zijn bepaald niet gemakkelijke levensweg. En zo mag het ook voor u en jou zijn!

Zondag 15 november as. vieren wij - voor de laatste keer van dit jaar - de maaltijd van de Heer. Brood en wijn in geloof ontvangen betekent een stukje geestelijke versterking, nieuwe kracht en nieuwe moed opdoen voor de (geloofs)weg die voor je ligt. Zo mogen wij met al onze fouten en gebreken toch allemaal aanschuiven aan de tafel van de Heer. Welkom allemaal!

Zondag 22 november as. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zondag 29 november as. begint dan met de eerste Adventszondag het nieuwe kerkelijke jaar. Deze zondag wordt ook wel genoemd de zondag van de voleinding, en in de Rooms-katholieke kerk spreekt men zondag 'Christus Koning'. Vooral deze laatste benaming vind ik persoonlijk mooi. Want wij mogen geloven dat uiteindelijk niet de dood koning is: Christus is Koning, Hij heeft het laatste woord, Zijn Rijk zal overwinnen.

In de dienst zullen wij de leden van onze gemeente gedenken, die dit kerkelijk jaar zijn heengegaan. Nog één keer zullen in het midden van de gemeente hun namen klinken en zal ter nagedachtenis van elk van de overledenen een kaars worden aangestoken: het Licht van Christus overwint de duisternis van de dood.

Voor familie en vrienden een emotioneel moment van herinnering en gemis; maar moge het door alles heen toch ook een moment zijn van bemoediging en troost: 'Wees niet bang, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij' (Jesaja 43:1).

De naaste familie heeft een ontvangen ter voorbereiding op deze zondag. Naast organist Jaap Glasbergen wordt er

vocale medewerking verleend door Gretha Bregman - Hoving uit Woubrugge.

### **Twee geboorteberichten**

Op maandag 21 september jl. werden Willem en Annette van Ommen - Bos (Lijsterbeslaan 35) verblijd met de geboorte van een zoon en broertje van Doortje, Bram Hendrik Izaak geheten. Zij noemen hem Bram.

En op dinsdag 27 oktober jl. werd geboren Jona Willemijn, dochter van David Ruis en Jolanda Groot (Noordenburglaan 42, 2271 VH Voorburg), en zusje van Pepijn. De roepnaam van Jona Willemijn is Jona, en dat betekent in het Bijbels Hebreeuws 'duif'.

Wij wensen beide ouderparen Willem en Annette en David en Jolanda van harte geluk met de geboorte van hun kind, en dat de kleine Bram en de kleine Jona mogen opgroeien in gezondheid en geluk, en bovenal in geloof in en vertrouwen op de goede Herder Jezus Christus!

### **Lezing dr. Kick Bras over 'Levenskunst' op woensdag 18 november as.**

over deze boeiende lezing van dr. Kick Bras leest u uitvoerig verderop in deze Op Weg. Ter verdieping van wat dr. Bras deze avond met ons deelt is er een boekje, 'Ingaan en uitgaan' geheten. Het is te koop op de avond zelf. Op dinsdag 1 en dinsdag 15 december komen wij bij elkaar in de Ontmoeting om het boekje te bespreken. Om 19.45u. is er koffie, om 20.00 u. beginnen wij.

### **Zieken**

Ans van Egmond - Cammenga (Gouderegenstraat 6) is na een ziekenhuisopname van enkele dagen weer thuis gekomen, gelukkig begreep ik gaat het weer goed met haar. Naast haar wensen wij allen die met hun gezondheid moeten en zorgen kennen, of die operatie zullen moeten ondergaan veel sterkte toe en vertrouwen in Hem die ons leven dag aan dag draagt.

### **Gemeente-avond 24 november as.**

Dinsdagavond 24 november is de jaarlijkse gemeenteavond. U bent van harte welkom op deze avond waarin als inhoudelijk thema centraal staat het 1 oktober jl. verschenen rapport 'Kerk 2025' - waar een Woord is, is een weg'. Dit belangrijke rapport is dan net op de synode besproken. Het gaat over een mogelijke nieuwe vorm van de Protestantse Kerk in Nederland. Het rapport hoopt dat wij door een nieuwe vorm van kerk zijn weer 'back to basics' kunnen gaan, terug naar waar het in de kerk om gaat, het geloof, de onderlinge geloofsverbondenheid en

het leven vanuit het geloof. Het is ook voor de toekomst van onze eigen gemeente mooi en ook belangrijk dat u komt en samen met ons meedenkt en meespreekt. Naast dit inhoudelijke thema zijn er natuurlijk ook enkele meer 'zakelijk' georiënteerde onderwerpen.

Wij hopen op een mooie en inspirerende avond! De koffie staat van te voren klaar en de avond zelf begint Om 20.00 u.

### **Nieuwe Gemeentegids 2015/16**

Als het goed is heeft u allen inmiddels de nieuwe Gemeentegids 2015/16 ontvangen. Wij zijn blij dat wij nu weer up-to-date gegevens hebben waarvoor wij - nogmaals - Jan Schoenmaker en Piet Vroonland als redacteurs en Eli Hoogendoorn als fotograaf van harte danken.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

*ds. Jelis Verschoof*

### **In memoriam Cornelia ten Hoope - Hordijk**

Op woensdag 21 oktober jl. is overleden Cornelia (Corrie) ten Hoope - Hordijk, echtgenote van Herman ten Hoope (Drechtlaan 70), in de leeftijd van 82 jaar.

Corrie Hordijk werd geboren 20 december 1920 in Dordrecht. Zij ontmoette Herman ten Hoope, eveneens uit Dordrecht afkomstig, en die ontmoeting was het begin van een lang en gelukkig leven met elkaar: op 16 september 1959 gaven zij elkaar het ja-woord. I.v.m. het werk van Herman kwamen zij naar het noorden: een half jaartje in Amsterdam vlak bij het Mercatorplein, toen 10 jaar een flatje in Badhoevedorp, en sinds februari 1973 aan de Drechtlaan in Leimuiden.

Lang hebben zij hier samen in liefde en trouw hun leven mogen delen.

Qua gezondheid heeft Corrie heel wat moeten meemaken, en de laatste anderhalve jaar van haar leven gaf zij aan dat voor haar gevoel haar leven voltooid was.

Door een ernstige val thuis op 22 mei jl. moest zij worden opgenomen in het VU Medisch Centrum. Daarna is het een lange en moeilijke weg geworden: na langere tijd in het ziekenhuis zelf naar de transferafdeling, toen Woudsoord in Woubrugge, toen Zuidervaart in Alphen aan den Rijn, en ten slotte, 13 oktober jl. naar het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Daar was de laatste keer dat ik haar heb bezocht. Een lange en moeilijke weg - voor Corrie en Herman beide. Ik heb het bewonderd hoe Herman al die tijd zijn vrouw zo ter zijde heeft gestaan.

Op 21 oktober jl. is Corrie ten Hoope overleden, en bij alle verdriet is er toch ook dankbaarheid dat zij nu uit haar lijden is verlost.

Veel mensen waren bijeengekomen om afscheid van haar te nemen in het Crematorium in Alphen aan den Rijn, wat deed dat goed.

In deze afscheidsbijeenkomst luisterden wij naar muziek die Corrie mooi vond. Haar echtgenoot vertelde hoe hij Corrie

ontmoet had, wie Corrie voor hem al die vele goede jaren is geweest en wat zij voor hem heeft betekend.

Ik zelf heb Corrie beleefd als een hartelijke en gastvrije vrouw, belangstellend, ook geïnteresseerd in wat jou bezig hield.

Corrie is als kind in Dordrecht gedoopt. Zij was geen frequente kerkganger, maar de kerkelijke gemeente an sich droeg zij een warm hart toe, en ze was er ook van harte lid van.

In dat licht hebben wij de laatste maanden na haar opname in het VU Medisch Centrum de Heer ook steeds samen mogen bidden om kracht en steun op de weg die zij ging

Naast muziek en gedachtenis hebben wij bij haar afscheid ook mogen luisteren naar woorden uit de Schrift, enkele verzen uit Psalm 39. Ons leven, zo zegt de psalmist van Psalm 39 daar, is zo kwetsbaar en broos, zo vergankelijk. Wat heb je als mens eigenlijk nog te verwachten?

Maar wij mogen ons vertrouwen, onze hoop vestigen op de Heer: 'En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.' En dan mogen wij bovenal kijken naar Hem, in wie God de Vader ons helemaal nabij gekomen is: in zijn Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en Opgestane.

Moge de eeuwige Vrede Corrie's deel zijn en moge Herman zich gesterkt en gesteund weten door goede mensen om hem heen en bovenal door Hem, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen wat Zijn hand begon.

*ds Verschoof*

### **In memoriam: Adie Walta- Marico**

Op 24 oktober 2015, één dag na haar verjaardag, kwam er een einde aan het leven van Adriaantje Cornelia, (Adrie) Walta- Marico. Haar man en kinderen schreven: "Na een periode van afnemende gezondheid is in alle rust van ons heengegaan mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en trotse oma." En: "Ondanks de beperkingen met betrekking tot haar gezondheid bleef ze genieten van de goede momenten en van de vogels en de bloemen in haar tuin."

Op 29 oktober werd in de Dorpskerk de dankdienst voor haar leven gehouden. Daar werden goede herinneringen opgehaald. In de verhalen van haar man Jan, de kinderen en kleinkinderen werd het leven van Adrie Walta belicht. Adrie werd op 23 oktober 1929 in Dordrecht geboren. Ze trouwde op 6 augustus 1953 met Jan Walta. Twee dochters werden geboren. Adrie heeft naast haar gezin veel gegeven in het vele vrijwilligerswerk dat ze deed. "Met hart en ziel", zo omschreef haar man, was ze als vrijwilliger actief in het Academisch Ziekenhuis Leiden. "De kleinkinderen," zo memoreerde hij, "hebben haar zo helaas niet gekend." Adrie Walta heeft naast vele gezonde jaren, ook jaren gekend van ziekte en pijn. Kenmerkend voor Adrie was haar gerichtheid op de mensen om haar heen, de kinderen en de kleinkinderen. En haar grote liefde voor de natuur. Ze wilde meer zijn dan pijn en ziekte, en dat was ze ook. De liefde voor vogels en bloemen dicht bij huis gebruikte ze als bron om het vol te houden. In de dankdienst klonken woorden uit Psalm 121: "Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here". Woorden van een pelgrim onderweg, die een vraag stelt

waarop zij het antwoord wel weet. Adrie wist zich geborgen in God en verstond de kunst om dat geheimenis open te laten. Ze heeft haar laatste taak in het leven volbracht. Ze heeft haar geliefden losgelaten, ze heeft het leven losgelaten. Jan, Marieke en Patrick, Femke en Gert, Michael, Mathew, Saskia en Barend en Charlotte, familie en vrienden mogen zich al het goede herinneren dat ze doorgaf.

Dat zij zich verbonden weten met de woorden: "De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede".

*Vrede en alle goeds  
Pieta Landweer*

## Kerkelijk Nieuws

### Berichten van de Kerkenraad

#### Uit de kerkenraadsvergadering van 4 november

Aansluitend op de Dankdag voor Gewas en Arbeid hadden we ons vaste onderdeel bezinning al achter de rug en konden we direct starten met de agenda.

Eerste punt was de vacature voorzitter die komend voorjaar ontstaat. Het moderamen neemt daarin een centrale rol.

Welkom in Kaag en Braassem en ook in de kerk!

Jan Schoenmaker kan met een mooie tekst op weg naar het Oecumenisch Beraad om na vaststelling van de tekst vanuit de gezamenlijke kerken vervolgstappen te zetten om te komen tot vernieuwing van deze bebording voor het dorp Leimuiden.

#### Jeugdwerk

De folder "Jeugdwerk" met een schets van de activiteiten voor de jeugd en de jong volwassenen en gezinnen is gedrukt en verspreid. Een handig overzicht en bewaarbaar a 4 tje. We besluiten ook de Driemaster, de club van de burgerlijke gemeente die zich ook richt op deze doelgroep een exemplaar te sturen.

De basiscatechese wordt gestopt omdat er "dubbels" zijn met de activiteiten bij de Kindernevendienst.

Kerstviering voor kinderen en andere belangstellende zal worden gehouden op 20 december om 16.00 uur. Op 20 december is er ook volkskerstzang. We denken dat de 2 activiteiten elkaar niet zullen beconcurreren.

De "Kliederkerk" zal op 17 januari om 16.00 uur worden gehouden. Om goed te kunnen beoordelen of het iets voor jullie, u is om eraan mee te doen, kijk op <http://kliederkerk.nl/>.

Het op initiatief van de 4 predikanten gehouden jongerenevent kende een aardige opkomst, 40 jongeren en 20 volwassenen. De ervaringen maken een evaluatie, alvorens iets vergelijkbaars opnieuw te organiseren, nodig.

De "Famely Factory" is gestart. De belangstelling is redelijk en we krijgen positieve reacties.

Het grote zorgpunt van dit moment, het ontbreken van clubleiding voor het seizoen 2016 2017 is besproken zonder dat er concrete hoopvolle oplossingen zijn genoemd. Het is goed daarvoor alle ideeën op haalbaarheid te beoordelen en elkaar te prikkelen dit probleem op te lossen.

#### Vluchtelingen in Kaag en Braassem

Als kerkenraad zullen we aanwezig zijn bij de door de gemeente Kaag en Braassem georganiseerde bespreking. De wijze waarop we, als kerkelijke gemeente, een rol mogen en kunnen spelen zal moeten aansluiten bij wat door ons wordt gevoeld en soms ook geuit. Begaan zijn met, naast beschikbaar stellen van geld en goederen, omzetten in concrete daden blijkt, ook uit eerdere gesprekken in de kerkenraad, een lastig vraagstuk.

#### Erediensten en andere activiteiten

De opzet van de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt kort besproken. De waardering voor en de goede ervaringen met openstelling van onze ruimten bij de Lichtjesavond Allerzielen zijn in onze vergadering gemeld.

#### Gemeenteavond 24 november

De agenda met naast begrotingen en jaarstukken als inhoudelijk onderwerp, "waar staat de PG Leimuiden in 2020?", vastgesteld. Dit mede naar aanleiding van de landelijke notities, gesprekken en de publicaties daarover.

#### Gemeentegids 2015/2016

De makers, Piet Vroonland, Jan Schoenmaker en Eli Hoogendoorn krijgen de complimenten voor het werk wat ze hebben verricht om eenieder weer te voorzien van een geactualiseerde versie van onze gemeentegids.

*De kerkenraad*

#### Uitnodiging Gemeenteavond 24 november

Dinsdag 24 november is er een gemeenteavond om 20.00u in de "Ontmoeting"

De agenda en bijbehorende stukken vindt u binnenkort in de corridor en kunnen per mail worden opgevraagd bij de scriba, [scriba@pgleimuiden.nl](mailto:scriba@pgleimuiden.nl)

Naast Begrotingen en Jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie willen we met elkaar in gesprek gaan over de vraag: "Waar staat de PG Leimuiden in 2025?"

Deze vraag is binnen de PKN ook aan de orde en heeft geleid tot notities, publicaties en artikelen. Na een inleiding, door onze predikant Jelis Verschoof, willen we aan de hand van vragen/ stellingen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp.

Reserveer deze datum en praat mee over de toekomst van onze kerk.

*De kerkenraad*

### Berichten van de Diaconie

#### Collecte 15 november: Heart for Children

Op 15 november vieren we het Heilig Avondmaal. De collecte door de ouderlingen is voor de Erediensten en de tafelcollecte is voor het diaconale doel Heart for Children. Heart for Children wil vanuit een christelijke overtuiging de kinderen die in een achterstandsituatie helpen door ze een degelijke opleiding te geven. Een tijdje geleden heeft u hier een en ander over gezien en gehoord tijdens een presentatie na de dienst in de Ontmoeting.

#### Collecte 22 november: Binnenlands diaconaat

Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, collecteren we voor het binnenlands diaconaat. Het gaat dit keer over het Wereldhuis, een veilige plek. Zonder papieren ben je in Nederland nergens. Sterker nog, je bent niemand. Dat ervaren 15.000 mensen in Amsterdam iedere dag. Vaak zijn dat arbeidsmigranten. Maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers of meisjes die hierheen zijn gehaald om te trouwen zitten ernstig in de problemen. In Amsterdam heeft de diaconie het Wereldhuis opgericht. Het is een plek waar deze mensen op allerlei manieren steun vinden. Denk aan medische zorg of juridisch advies. Maar er zijn ook fietscursussen en taaltrainingen. Het Wereldhuis probeert mensen zo te helpen dat ze leren om zichzelf te redden. In steeds meer grote steden in Nederland vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt dit van harte. Want ieder mens telt. Met of zonder identiteitspapieren. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

#### Geef licht

Door Kerk in Actie is ons gevraagd met de kerst aandacht te schenken aan de kinderen in Moldavië. Het thema is 'Geef licht'. In de laatste diaconievergadering hebben we besloten om de collecte van eerste kerstdag te bestemmen voor dit doel. Tevens willen we op 4 zondagen voor de kerst waxinelichtjes met een passende tekst uitdelen. In de uitzendingen van EO-Metterdaad in 'Geloof en een hoop Liefde' zal hier in december ook aandacht aan worden besteed. Meer informatie is vinden op [www.kerkinactie.nl/kerst](http://www.kerkinactie.nl/kerst)

#### Landelijke diaconale dag

Op 21 november bezoeken we de landelijke diaconale dag. Als u nog postzegels heeft of lege inktpatronen dan kunt u die inleveren bij Johan Schuuring.

#### Gedicht

De vluchtelingenproblematiek blijft de aandacht vragen. Ook van de diaconie. In de nieuwsbrief van Kerk in Actie troffen we het volgende gedicht aan:

En vele duizenden, ontheemd,

gevlucht uit eigen land,  
beducht voor tirannie, geweld,  
voor dood, voor moord en brand;  
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart  
kent onze angst en pijn;  
genees de zieke wereld weer,  
zodat zij goed zal zijn.  
Genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan!

*Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

### Berichten van het Missionair Team

#### Boekspot

Een greep uit de nieuwe collectie. Iedere woensdag open van 10.00-11.30 uur en na de zondagse morgendienst

#### Vreemdelingen en priesters

'Wat een heerlijk boek om te lezen! Dit boek van Paas steekt met kop en schouders boven de rest uit.' (Dagblad Trouw). Nieuw op de boekentafel het boek 'Vreemdelingen en priesters' van Stefan Paas. Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Dit nieuwe boek van Paas biedt een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie voor christenen in een postchristelijke cultuur.



Stefan Paas

#### Jeugdbijbel

Voor kinderen in de bovenbouw is de Jeugdbijbel een verrassende uitgave, met 72 verhalen, verteld vanuit telkens een andere hoofdpersoon. Deze hoofdpersoon is vaak een bijbelse persoon, en soms een kind, of iemand anders die het verhaal vanuit eigen perspectief beleeft. De verhalen zijn sprankelend en origineel geschreven en geven ruimte aan de verwondering en het inlevingsvermogen van het kind.

In deze Jeugdbijbel zijn een tiental thema's opgenomen, waaronder leven en dood, liefde en vriendschap, oorlog en bouwwerken. De themapagina's



geven verdieping, verwijzen naar de verhalen en helpen kinderen om aan het hand van hun eigen interesses te gaan lezen.

### Geschenkboek



Noor van Haaften heeft met God is mijn helper een prachtig geschenkboek gemaakt, vol bemoediging en troost voor iedereen. Het boek bevat mooie natuurfoto's en korte Bijbelse overdenkingen.

### Nieuwe PKN adventskalender 2015 bestellen?

Cadeau voor uzelf en voor een ander: adventskalender met 27 kerstkaarten met een meditatieve tekst en passende afbeelding. Hiermee heeft u elke op weg naar Kerst dag een tekst ter bezinning én een kaart om te versturen. De kalender (met ringband) is een 'tafelkalender' en kan dus neergezet worden. De kaart kan met en zonder tekst worden verstuurd. Prijs € 6,00



In de Boekspot ligt een inzage exemplaar. Bestellen in de Boekspot kan t/m 18 november.

Verder zijn er van allerlei dagboekjes, kalenders, boeken, kaarten en cadeauartikelen. Van harte aanbevolen!

### Woensdagavond 18 november: Lezing 'Levenskunst'

Kick Bras (predikant van de PKN en auteur van vele boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek) geeft op 18 november een lezing over 'spirituele levenskunst'. Zie verder bijlage

### Overige berichten

#### Nieuwe foto's toegevoegd

Op de site [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl) zijn foto's toegevoegd van het Amish-diner van 30 oktober en van het Dorpskerkconcert van 1 november.

#### Peter van der Beek loves Leimuiden

Enige tijd geleden waren Petra en ik in de Christelijke Boekwinkel "De Kapel" in Lisse.

Een nogal kale jonge man stond aandachtig een aantal boeken in te kijken.

Toen hij zich omdraaide zag ik dat het Peter van der Beek was, de voormalige jongerenwerker van onze PG.

Verrassend was het dat hij een shirt droeg met "I LOVE LEIMUIDEN"

Hij vertelde dat hij deze had gekregen bij zijn afscheid.

Wij vinden het leuk om dit even met jullie te delen. Dus het shirt wordt regelmatig gedragen.

*Petra Verschoof en Jan Meijer*

### Oliebollenactie 2015

Beste mensen,  
Over 7 weken is het 2016!  
Gezien de temperaturen hebben we nog niet in de gaten dat het al november is, maar toch gaan we onze jaarlijks terugkerende olieballen/appelflappen/bak- en verkoopactie opstarten!



De bakdagen vallen gunstig n.l. woensdag en donderdag, 30 en 31 december.

De werktijden zijn als volgt:

De bakkers op woensdag 30 dec:

9.00-12.00 uur, 12.00-15.00 uur, 15.00-18.00 uur, van 18.00 uur tot sluit.

De bakkers op donderdag 31 dec:

7.00-10.00 uur, 10.00-13.00 uur.

De inpakkers/ schoonmakers koffie verzorgers hebben dezelfde tijden als de bakkers.

De beslagmakers komen 2 uur eerder als de bakkers.

De appelschillers kunnen woensdag 30e vanaf 8.30 uur starten.

Tot slot de verkopers die hebben het onderstaande rooster:  
Woensdag 30e: 10.00-13.00 uur, 12.30-15.30 uur, 15.00-18.00 uur

Donderdag 31e: 8.00 -11.00 uur, 9.00-12.00 uur, 11.00-12.00, 12.00 tot het uitverkocht is.

Wil je (weer) meewerken aan dit gezellige gebeuren in De Ontmoeting? Geef dan op welke tijden je niet beschikbaar bent, en of je eventueel 2 perioden ingedeeld wil worden indien nodig bij:

Piet en Annet Rietdijk,  
Rietlanden 29  
p.rietdijk@ziggo.nl

*De olieballencommissie,  
Joost Boot, Aad Treur, Piet en Annet Rietdijk*

### Uit de omgeving

#### Sing-in Woudse Dom

Op zondagavond 22 november a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: "Zelf een goede buur zijn" Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen.

Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom.

Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie: Tel. 0172-508177



## Verjaardagen 73+ Van harte gefeliciteerd

14 nov	dhr. E.G. Snellink, Meerewijk 3, 2451 XE Leimuiden
27 nov	dhr. C.H. Vrijburg, Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe Wetering
27 nov	dhr. W.J. Groot, Kerklaan 15 w, 2451 VX Leimuiden



## Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

### Mutaties

Geen

### Gemeentegids

Even een toelichting op de alfabetische adreslijst van gemeenteleden (pagina's 33 t/m 43).

Deze lijst is gebaseerd op het gezinshoofd, conform het Landelijk Ledenregistratie Programma.

Als de partner kenbaar heeft gemaakt een ander e-mailadres te gebruiken dan het gezinshoofd, dan is de partner ook in deze lijst opgenomen.

In een volgende uitgave van Op Weg zullen we komen met correcties op de Gemeentegids.

Ons bereiken diverse signalen dat er fouten/onvolkomenheden in de gids staan, ondanks de zorgvuldige voorbereiding.

*De samenstellers*



## Agenda

Wo 18 nov	Lezing 'Levenskunst' door Kick Bras Aanvang 20.00u in de Ontmoeting
Zo 22 nov	Sing-in Woudse Dom 19.00 – 20.30u
Di 24 nov	Gemeenteavond in de Ontmoeting Aanvang:
Do 26 nov	Filmavond 'Oscar et la dame Rose' Aanvang 19.45u in de Ontmoeting
Zo 20 dec	Volkskerstzang in de Dorpskerk Aanvang 19.00u
Wo 30 en do 31 dec	Oliebollenactie

### Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit - tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

### OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij\Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

## Bijlage

### Woensdagavond 18 november: Lezing 'Levenskunst'

Kick Bras (predikant van de PKN en auteur van vele boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek) geeft op 18 november een lezing over 'spirituele levenskunst'.

***"Spiritualiteit wordt nogal eens vereenzelvigd met buitenissige dingen, of met emotionele toestanden, alleen geschikt voor vreemde vogels. Ik denk dat er zo een vertekend beeld van spiritualiteit ontstaat. Spiritualiteit is iets voor het volle leven, midden in de maatschappij, van mensen zoals u en ik."*** Kick Bras.

Lichtvoetig en ernstig je weg gaan

Je laten raken door wat je wedervaart

Visionair leren waarnemen

Leren omgaan met lijden en kwaad

De stilte cultiveren

Omgevormd worden in licht

***"En je daarbij laten voeden door de levenskunst van Jezus die zichzelf vergeleek met een herder die zijn schapen doet ingaan en uitgaan, zodat zij leven vinden en overloed. Dat is spirituele levenskunst."*** Kick Bras.

Aanvang: 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

*Plaats: De Ontmoeting*

Entree: 5 euro.

*Organisatie: missionair team*





# VolksKerstzang 2015

zondag 20 december aanvang: 19.00 uur  
in de Dorpskerk te Leimuiden

Muzikale medewerking:

***Con Allegro***

*olv Björn Hogenes uit Alphen aan den Rijn*



## ***'Gods licht schijnt overal'***

Is het thema voor de jaarlijkse Volkskerstzang. En dat licht schijnt ook in de Dorpskerk van Leimuiden, want daar gebeurt het op zondag 20 december. U wordt door de Oecumenische Werkgroep van Leimuiden en Rijnsaterwoude van harte uitgenodigd dit alles mee te beleven.

Het samen zingen staat voorop, begeleidt door het ensemble Con Allegro, o.l.v. Björn Hogenes uit Alphen aan den Rijn.

De VolksKerstzang trekt jaarlijks vele dorpsgenoten van alle gezindten om samen zingend te beginnen aan het feest van Kerst. In het samen zingen zien we een verbondenheid over kerkmuren heen.



Samen laten we zien dat Kerstfeest in Leimuiden en Rijnsaterwoude vooral gaat om de geboorte van Christus en daarmee de vrede op aarde.

We hopen op een bijzondere avond.

De gezamenlijke pastores van de plaatselijke kerken verlenen hun medewerking. Het is een viering voor jongeren en ouderen, dus voor iedereen.

Na afloop is er gratis koffie en thee en kunt u gezellig napraten met dorpsgenoten.

*De Oecumenische Werkgroep van Leimuiden en Rijnsaterwoude.*

# Filmavond: 'Oscar et la dame Rose'

26 november in de Ontmoeting



De tienjarige Oscar ligt in het kinderziekenhuis. Zijn artsen en zijn ouders durven hem niet de waarheid te vertellen over zijn levensverwachting. Alleen Rose, een knorrige, stoere vrouw die pizza's aan huis bezorgd, durft hem te zeggen dat hij dood gaat. Rose stelt hem voor een spel te spelen: doen alsof elke dag telt voor tien jaar. Zo beleeft Oscar een heel leven in enkele dagen tijd. Om zijn hart te luchten raad mevrouw Rose Oscar aan om brieven te schrijven aan God.

Een film met een ziek kind als uitgangspunt is normaliter niet uitgesproken leuk en vrolijk, toch heeft Schmitt met dit thema een realistische film met plaats voor humor weten te maken.

'Oscar et la dame Rose' is de verfilming van een boek uit 2002. Eric-Emmanuel Schmitt is de regisseur van de film en schrijver van het boek.

**Aanvang: 19.45 uur**

**Plaats: De Ontmoeting**

**Entree: 5 euro (incl. consumpties)**