



Slapen en waken

'Toen Jezus in Gethsemané voor de derde keer bij zijn leerlingen terugkwam trof Hij hen opnieuw slapend aan. En Hij sprak tot hen: "Slap nu maar en rust".'

Mattheüs 26:45

Het lijkt een onmogelijke tegenstelling: slapen én waken.

Óf je slaapt, óf je waakt. Je kunt niet allebei tegelijk.

Toch gaat het daar wél over in het evangelie.

Wij lezen in Mattheüs 26 hoe Jezus in de hof van Gethesemané in gebed worstelde vanwege de weg die de Vader van Hem had gevraagd - zichzelf geven als losprijs, als verzoening voor onze zonden.

Moest Hij deze weg gaan, of zou de beker van het lijden toch aan Hem voorbij kunnen gaan?

Tot drie keer vraagt Hij, smeekt Hij het zijn drie meest vertrouwde leerlingen, die bij Hem waren: 'Waakt met Mij, en bidt'.

Maar tot drie keer toe lezen wij dat de leerlingen insliepen.

Wat beschamend: terwijl Jezus in doodsnood was en worstelde in gebed, sliepen zijn leerlingen.

Sliepen *wij*.

Als Jezus dan voor de derde keer terugkomt vindt Hij hen opnieuw slapend.

En dan klinken er die bijzondere woorden: 'Slap nu maar en rust'.

Wat hebben die woorden te betekenen?

Bach, in zijn beroemde Mattheüs-Passion laat op het moment als Jezus die woorden uitspreekt het koor zingen: 'So schlafen unsere Sünden ein': 'Nu vallen onze zonden in slaap'.

Ja, zo mogen wij deze woorden van Jezus inderdaad lezen: omdat Jezus trouw bleef, in Gethsemané de beker aannam, in onze plaats, de weg ging naar het kruis, mogen wij het weten, in belijdenis van onze zonden, door het geloof: Hij heeft onze zonden gedragen en verzoend aan het kruis.

Onze zonden zijn eens en voor altijd *ingeslapen*, vergeven en vergeten, daar mag je het in het geloof voor houden!

Zo mag je in vertrouwen op Jezus, Hem achterna, '*slapen*', je rust vinden in Jezus' volbrachte werk in kruis en opstanding uit de dood. Hij heeft onze zonden gedragen en verzoend.

Maar dan - juist dán gaat het er om om met Hem nu echt te '*waken*'.

Het wordt steeds donkerder in de wereld, het wordt steeds donkerder in de tijd.

Blijf je wakker, blijf je jezelf voeden met het Woord van God, blijf je met Hem verbonden in gebed, blijf je met de gemeente van de Heer verbonden, blijf je je inzetten voor zijn komend Rijk?

Volgelingen van Jezus mógen *slapen* ('So schlafen unsere Sünden ein') maar willen daarom juist ook *waken*, uitzien naar zijn Komst en ondertussen met moed en vertrouwen bidden en werken voor het Koninkrijk van God dat komt.

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 20 maart 2016

6^e van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds P Baane
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA (1) Eredienst (2)
Organist	Jaap glasbergen
KND	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgt door Eric en Janneke Roggeveen

Donderdag 24 maart 2016

Witte donderdag – viering Heilig Avondmaal

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman / Jorico Notenboom
Collecten	De Vrolijkheid(1)
Organist	Marc Koning

Vrijdag 25 maart 2016

Goede vrijdag

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	geen
Organist	Gerard Bus

Zaterdag 26 maart 2016

Stille zaterdag

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruyter
Collecten	geen
Organist	Lennard Esveld

Zondag 27 maart 2016

Eerste Paasdag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Plaatselijk jeugdwerk(1) Eredienst(2)
Organist	Jaap Glasbergen
KND	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Ad en Wilma de Quaasteniet

Zondag 3 april 20161^e van Pasen**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger || Dhr Jan Schoenmaker

Vanuit de pastorie, kerklaan 60***ds. Jelis Verschoof***

Als u dit nummer van 'Op Weg' ontvangt is het bijna het begin van de zogeheten 'Goede' of 'Stille Week'. Zondag 20 maart is het Palmzondag, wij gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem, en daarna staan wij in verschillende diensten en vieringen stil bij de weg die Jezus voor ons is gegaan.

Witte Donderdag 24 maart as. 19.30 u. hopen wij na een korte overdenking n.a.v. Psalm 88 de maaltijd van de Heer te vieren. Het is mooi en betekenisvol om dat juist op deze donderdagavond te doen. Want het was op deze donderdagavond vóór Pésach dat Jezus met zijn leerlingen de Pésachmaaltijd vierde en toen ook het avondmaal instelde, om in brood en wijn Hem en zijn offer voor ons en voor onze wereld te kunnen gedenken.

Goede Vrijdag 25 maart 19.30 gedenken wij de dood van de Heer in een samenzijn dat vooral een meditatief karakter hebben zal. Aan het einde van de dienst wordt de Paaskaars gedoofd en verlaten wij in stilte de kerk om ook in stilte huiswaarts te gaan. Gelukkig mogen wij daarbij wél weten dat het een verwáchtingsvolle stilte is!

Stille Zaterdag 26 maart u. gedenkt de Kerk dat de Heer helemaal onze weg is gegaan: van de wieg tot en met het graf - heel die weg is Hij ons trouw gebleven. En omdat Christus in het graf heeft gelegen, maar dat niet het laatste is, toch ook ons menselijke graf in een ander licht te staan. 'Eens, als de bazuinen klinken' zal de macht van het graf en van de dood gebroken worden door de levende Heer. Deze dienst begint ook Om 19.30; voorganger is Jan Schoenmaker.

Zondag 27 maart mogen wij dan in een feestelijke dienst de opstanding vieren van de Heer. Dat Hij lééft - daaraan mogen wij ons in deze Paasloze wereld toch vasthouden en ons laten inspireren om ons te blijven inzetten voor de kerk, en de nood in onze wereld. Wij sluiten deze zondag het Kindernevendienstproject 'Liefde is...' af. Ik vond het fijn om mij steeds aan het aangereikte thema van dit project te houden, en ook mooi dat de liturgische bloemstichting het thema van de zondag in het bloemstuk verwerkte. Zo werd de dienst voor iedereen een opbouwend geheel. In de Paasdienst wordt medewerking verleend door de

Praiseband 'Relion' uit Ter Aar. Zij zullen zelf enkele nummers zingen en wij zingen ook met hen in wisselzang. Allen van harte welkom!

Om 08.45 is er Paaszingen op de begraafplaats. Elders in deze 'Op Weg' leest u hierover meer.

Zieken

Gerrie Zijlsta - Vink (Lijsterbeslaan 33) is donderdag 3 maart jl. geopereerd in het LUMC. Helaas bleek tijdens de operatie dat de artsen de operatie niet zo konden uitvoeren als zij hadden gehoopt en zoals aanvankelijk ook mogelijk leek. Gerrie is nu weer thuis. Moge zij het ervaren dat bij een onzekere toekomst de HERE ook haar dag aan dag draagt als de God van ons heil (Psalm 68:20).

Berry Ambags (Havixhorst 62 Alphen aan den Rijn) is na een operatie, waarbij i.v.m. een ernstige ontsteking een nier moest worden weggenomen, weer thuisgekomen. De operatie mocht goed gelukken en nu volgt voor Berry een periode van herstel.

Ik noem ook Tiny van Koll - Hokkeling (Lindenlaan 39). Zij verblijft in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp), op afdeling 'De Wijde Aa' kamer 5. Alle zieken thuis en in het ziekenhuis moed en waar mogelijk herstel toegewenst en gebeden.

Meeleven

Zaterdag 12 maart jl. hebben Leen en Corry van der Sar en Gijs en Cock van Duijn samen met hun gezin en naaste familie de urnen bijgezet van hun dochter Inge en hun zoon Gijs. Weer een moeilijke gang. Veel steun en sterkte voor jullie verdere weg!

Woorden van dank

Ik ontving het volgende woord van dank met het verzoek het in 'Op Weg' op te nemen:

'Langs deze weg wil ik graag iedereen die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, revalidatiecentrum De Brug en thuis, via een kaartje, telefoontje of bezoekje met me heeft meegeleefd hartelijk bedanken. Het was werkelijk hartverwarmend. Het zal nog even duren voor ik weer mobiel ben, maar ik ben op weg naar herstel. Ans van Egmond-Cammenga.

Persoonlijk nieuws

Onze zoon Levi verblijft i.v.m. zijn studie Russisch in Leiden op dit moment drie maanden in St. Petersburg, het vroegere Leningrad. Samen met andere studenten Russisch uit Leiden heeft hij een intensief programma van taalstudie, kunst- en literatuurgeschiedenis etc.. Ook heeft hij o.a. Moskou bezocht en Moermansk, een havenstad aan de

Barentssee en een belangrijke aanvoerhaven voor geallieerde konvooien in de tweede wereldoorlog. Eind april zal hij weer thuiskomen en van 7 tot 13 april as. hopen wij hem samen met Jelis enkele dagen te bezoeken. Levi laat u en jullie hartelijk groeten.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Paasgroetenactie

Hiermee willen wij u en jou nog even herinneren aan onze paasgroetenactie. In de vorige Op Weg hebt u daar uitgebreid over kunnen lezen. Hier nog even kort de belangrijkste punten daaruit.

Op zondag 20 maart kunt u voor of na de dienst de kaarten ondertekenen.

Het zou fijn zijn als u daarvoor 2 euro per kaart zou kunnen bijdragen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit dat er om hen gedacht wordt gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Mag de diaconie op u rekenen? Tot zondag!!

*Namens de diaconie,
Astrid Muijs-v.d. Wijngaard*

Collecte 20 maart

Zet een stap en steun boerinnen in Ghana

Op 20 maart is het Palmzondag en de laatste zondag van de 40dagentijd en collecteren we voor vrouwen in Ghana.

Ghanese boeren hebben veel last van de klimaatveranderingen. Vooral in het noorden wordt het door extreme droogte steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt. De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert de vrouwen nieuwe methodes om de noten te

verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk.



Collecte 24 maart

Op 24 maart (Witte Donderdag) is er Heilig Avondmaal en collecteren we voor Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting

organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek en beelden de kunst om hun verhaal vorm te geven.

Collecte 27 maart

Op zondag 27 maart collecteren we voor het plaatselijk jeugdwerk.

Het plaatselijk jeugdwerk bestaat uit drie aandachtsgebieden: kerk (kindernevendienst en tienerdienst), gesprek (catechese) en club.

Rondom de kerkdienst komen er twee nieuwe projecten met en voor de jeugd aan. Het ene project heet de 'Kliederkerk' (basisschool) en wordt samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper voorbereid. Het andere project heet 'Heilige Herrie' (middelbare school). Over de twee projecten zal binnenkort meer in Op Weg komen te staan.

Bij gesprek zijn we op zoek naar wat het christelijk geloof te betekenen heeft voor wie we zijn. Het mooie is dat de bijbel vanuit verschillende gedachten en in verschillende tijden is geschreven. Dat geeft de ruimte om er vandaag nog samen over te praten en daar eigen gedachten bij te vormen.

Tot slot de clubs. Die gaan een onzekere toekomst tegemoet. De bestaande clubleiders stoppen aan het eind van dit seizoen en er is nog geen zicht op nieuwe clubleiders. Voor wie nu denkt: dat zou wel bij mij passen om te gaan doen? Neem alsjeblieft contact op met Jorico of Paul.

*Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Ontvangen giften

Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ineke Griffioen, twee giften van respectievelijk € 10 en € 20, bestemd 'de kerk'. Hartelijk dank!

De opbrengst van de bidstondcollecte, zondag 13 maart, bedroeg € 349.

*Ad de Quaasteniet
penningmeester CvK*

Berichten van het Missionair Team

Het is boekenweek in de Boekspot

Het naaiatelier gratis! Dit jaar schreef Mirjam van der Vegt het actieboek voor de week van het christelijke boek, die loopt nog t/m 20 maart. Bij besteding van €12,50 aan artikelen krijg je het boek 'Het naaiatelier' gratis. Het boekje gaat over de Afghaanse Jabir. Als illegaal is hij al vanaf zijn twaalfde op zoek naar een nieuw thuis en dat lijkt hij te vinden in het naaiatelier van kunstenaar Elna. Als hij de opdracht ontvangt om een trouwjurk te ontwerpen, lijkt het leven hem toe te lachen. Maar dan vraagt Elna hem samen te werken met Ramin, een oude bekende die meer van hem weet dan hem lief is. Hoe kan hij kiezen voor zichzelf, in een land waar niemand voor hem kiest? Wat is de weg van de liefde in plaats van de haat?

De Boekentafel is weer voorzien van een nieuwe collectie (1x per 6 weken). Een paar hebben we er voor u uitgelicht:

Kloostergang



De stilte en het dagritme van kloosters zijn voor veel mensen een bron van inspiratie. Maar hoe maak je dat deel van je eigen leven in de alledaagse drukte? (8,90)

Op de schouders van ouders



De auteur van dit boek, Hans Groeneboer, is dagelijks met mensen aan het werk als contextueel therapeut. Hij constateert dat mensen vaak onmachtig zijn om in balans met elkaar te leven. Er spelen hierbij vele invloeden, waarvan we ons lang niet altijd bewust zijn, maar die onder de oppervlakte wel heel bepalend zijn voor rust of onrust, voor vrede of strijd. Het basispatroon van ons leven is gevormd in onze families, durft de auteur te stellen. Maar dit patroon is niet onveranderlijk. Het kan beïnvloed worden! Door het lezen van dit boek wordt u geholpen bewust te worden van de invloeden die bepalend zijn geweest voor uw gedrag en uw gevoelens.

Groeneboer schreef o.a. ook Nieuwe tijden, nieuwe grenzen (over veranderende grenzen in relaties, werksituaties, etc.) en Leven of overleven (wat rouw en verlies voor effect kan hebben op onze levens, en op onze emoties).

Actie: Hart van Pasen 2016



Once we were slaves (DVD 2,99) vertelt het indringende verhaal van Jezus' dood aan het kruis door de ogen van de twee (mede) veroordeelden. Een verhaal dat nog altijd uiterst actueel is in een wereld waarin iedereen ten diepste op zoek is naar vrijheid. De film laat zien dat echte vrijheid alles te maken heeft met Jezus' dood en opstanding.

Algemene kennisgeving

*“Je bent niet meer waar je was,
maar overal waar wij zijn”*

Na een lange, voor ons moeilijke tijd, waarin we veel steun en troost hebben ervaren, zijn

Gijs en Inge
weer in ons midden

Op 12 maart jongstleden zijn in besloten kring de urnen van Gijs en Inge geplaatst op de Algemene Begraafplaats in Leimuideren.

Familie G. van Duijn Familie L.E. van der Sar

Overige berichten

Daar juicht een toon.....de Heer is waarlijk opgestaan !

Voordat op paasochtend de kerkdienst begint willen we weer met elkaar een blijde jubel laten horen op de plek waar velen van ons een geliefde heeft begraven: een overwinningslied op de dood aan een wereld in nood. De boodschap van Pasen:

Jezus is niet dood -- Hij is opgestaan!

Komt U meezingen? om 8.45u. op de begraafplaats.

Gebedssamenkomst vrijdag 1 april

Op vrijdag 1 april komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt "ik weet niets te zeggen" kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook?

We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.*

Terugblik op de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd

Woensdag 9 maart waren 58 mensen bij elkaar om een eenvoudige soep-met-brood-maaltijd te delen.

Het was goed om ons door deze maaltijd verbonden (solidair) te voelen met elkaar en ook met de mensen in Oeganda, waarvan we te horen en te zien kregen. De opbrengst van de maaltijd komt geheel ten goede aan het project in Oeganda 'Water, bron van alle leven'. Dit heeft het mooie bedrag van €328,- opgebracht!

Alle deelnemers en gevers hartelijk dank!



Gezamenlijke maaltijd donderdag 7 april



De volgende gezamenlijke maaltijd is al weer in 't zicht, namelijk op donderdag 7 april a.s om 18.00 uur in De Ontmoeting. U kunt zich hiervoor aanmelden vòòr 4 april bij de hieronder vermelde personen.

Aanmelden maaltijd: Agnes Hogeboom tel. 509633 en Jeannette Meijer tel. 507551

Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden, Jeannette Meijer

Dienst van Poëzie, verhaal en muziek met Hans Bouma

Op zondag 17 april hoopt Hans Bouma, bekend als dichter en schrijver van vele boeken, in onze kerk voor te gaan in een speciale dienst, en daar zijn wij heel blij mee!

Hans Bouma zal een dienst leiden van 'Poëzie, verhaal en muziek'. Hij wordt hierbij begeleid door pianist / organist Peter.

Centraal staat het verhaal van Lazarus. Hans Bouma zelf over deze dienst:

'Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianist Peter van Dongen muzikaal deelneemt. Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Peter van Dongen zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.'

Het belooft een bijzondere dienst te worden!

Allen van harte welkom!

Voorjaarsmarkt zaterdag 16 april

Op zaterdag 16 april is weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt van 10 – 15 uur met om 15.30 de trekking van de prijzen van de grote loterij waarbij de volgende prijzen te winnen zijn:

1ste prijs. Twee overnachtingen voor twee personen in Hotel Abdij de Westerburcht te Westerbork met ontbijt, 1 maal een viergangen diner en 1 dag fietsuur.

2de prijs. Een 10 inch tablet.

3de prijs. High Tea voor 2 personen in de Sfeerstal.

We hopen op een mooie dag met veel enthousiaste mensen. Dit jaar gaat de kindernevendienst wat organiseren voor de kinderen. We verkopen ook dit jaar weer advocaat en kleine appeltaartjes gemaakt door een paar gemeenteleden. Verder hebben we ook dit jaar weer een grote sortering tweedehands boeken, mooie bloemstukjes, veel speelgoed en kinderboeken, elektronica en Lp's en uiteraard weer een keur aan antiek, curiosa, glas en aardewerk en andere huishoudelijke artikelen. Tevens is er een kleine selectie meubelen te koop. Het Rad van Avontuur draait om ongeveer 11, 12 en 14 uur en er zijn mooie prijzen voor jong en oud te winnen waaronder een High Tea voor twee personen bij de Sfeerstal.

Er zijn nog wat vragen.

- Goede spullen voor de rommelmarkt zijn welkom, evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles kunt u contact opnemen met Joost Boot, Wim van de Maarel of u kunt ze donderdagavond 14 april van 18.30 – 20.00 uur zelf komen brengen in zaal 1 en 2 van de Ontmoeting.
- Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop bij de Monica Disseldorp. De trekking van de grote loterij is zaterdagmiddag 16 april. U kunt ook helpen bij de verkoop van de loten. Neem hiervoor contact op met Monica Disseldorp
- Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen voor de levensmiddelenmand mag u donderdagavond 14 april komen brengen van 18.30 – 20.00 uur.
- Wilt u taart of cake bakken voor de verkoop bij de koffie en thee belt u dan met Els van Elderen.

Tot ziens in de Ontmoeting!



Opbrengst Voorjaarsmarkt 16 april

Zoals ook al eerder aangegeven zal 20% van de opbrengst van die dag worden besteed aan doelen buiten onze kerkelijke gemeente.

Als ACKC hebben we drie doelen uitgekozen welke door de diaconie zullen worden gefinancierd.

Het gaat om de volgende drie projecten welke allen te maken hebben met voedselvoorziening:

1. Dreigende hongersnood tegengaan in Ethiopië

Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Een uitzonderlijk sterke El Niño zorgt ervoor dat de droogte in Ethiopië en omringende landen dit jaar extremer is dan gebruikelijk.

De regenperiodes waren korter, waardoor waterbronnen leeg zijn. Oogsten mislukken en veel vee is gestorven. Veel mensen hebben dringend hulp nodig.

De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe schrijnend de situatie is.

Ondervoed

Veel kinderen zijn ondervoed. Het is tijd om in actie te komen voordat er nog veel meer slachtoffers vallen. Het aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft ligt al hoger dan in 2011, toen de Hoorn van Afrika ook leed onder de aanhoudende droogte. Normaliter komt extreme droogte maar eens per decennia voor, door klimaatveranderingen is dit al de derde keer in korte tijd!

Hulp kwetsbare groepen

Kerk in Actie gaat via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen die nu worden getroffen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is om honger tegen te gaan, ondervoeding te behandelen en te zorgen voor toegang tot veilig (drink) water.

De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend geworden en levensbedreigend voor miljoenen mensen.

Uw steun is hard nodig.

2. De voedselzekerheid voor de allerarmsten in Bangladesh

De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag.

Een kilo rijst (de goedkoopste) kost ongeveer Taka 40,- (ongeveer 40 eurocent). Door de stijgende voedselprijzen raken ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, onderwijs en gezondheid.

In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen.

Steun aan minderheidsgroepen

Het voedselprogramma dat Kerk in Actie steunt ligt in de districten Rajshahi en Haluaghat in het westen en noorden

van Bangladesh. In dit gebied wonen Pahari, Orao en Santali's, etnische minderheidsgroepen die behoren tot de allerarmste lagen van de bevolking. De mannen werken vaak in loondienst bij grotere boeren. Hun inkomsten zijn onzeker en erg seizoensgebonden en er zijn vaak problemen met alcoholgebruik.

3. Zaden voor voedsel

Hier sparen wij met velen zaden die wij anders weg gooien, maar die weer worden hergebruikt in arme landen, Willem van Cotthem heeft dit project jaren geleden opgericht en ondertussen hebben een enthousiaste groep mensen zijn werk overgenomen.

Op de website staan ook de projecten die ze ondersteunen, en er zijn nog veel meer kleinere projecten die geholpen worden.

Een aantal projecten zijn: Project Casamance - Senegal, Het Lejofonds - Oeganda, Hand in Hand Gambia Jyambere asse - Rwanda, Kwekerij Fadiel - Senegal, Akwaaba Asuadei - Ghana, J10:10 - Oeganda, Vrienden VOOR Gambia Hamme.

<http://zadenvoorvoedsel.be/zadenvoorvoedsel/index.html>

U steunt dus niet alleen de plaatselijke kerk maar ook de mensen in Ethiopië, Bangladesh en diverse landen in Afrika met uw komst op 16 april.

*Wij rekenen op u.
Namens het ACKC*



	Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
26 mrt.	mw. J.M. Kinkel-van der Mik, Peppelhof 10, 2451 CT Leimuiden
26 mrt.	dhr. D. Brussen, Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden

	Agenda
1 april	Gebedssamenkomst Aanvang 19.30 u in de Ontmoeting
7 april	Gezamenlijke maaltijd Aanvang 18.00 u in de Ontmoeting
14 april	Inleveren spullen voor de voorjaarsmarkt Van 18.30 – 20.00u in de Ontmoeting
16 april	Voorjaarsmarkt Van 10 – 15 in en rond de Ontmoeting
17 april	Dienst van poëzie olv Hans Bouma 9.30 u in de Dorpskerk

	Kerkelijk Bureau Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl
--	---

PALMPASEN

Zie naar het veulen, waar Jezus op rijdt.
Let ook op het volk, dat daar aandacht aan wijdt.
Ze spreiden hun kleren zomaar op de grond,
en zwaaien met palmtakken, juichend in 't rond.

Helaas wat een contrast, reeds binnen een week,
laat dat zelfde volk Hem geheel in de steek.
Jezus als Koning naar Jeruzalem gegaan,
komt plotseling geheel in zijn eentje te staan.

Als we het één met het ander gaan vergelijken,
moeten we verder dan onze neus lang is, kijken.
Daarom behoren we voor we weer verder gaan,
bij het wachtwoord "WAAK!", even stil te staan.

Bid elke dag en hou Gods Woord in de gaten,
want voor we het weten hebben ook wij Hem verlaten.
Let op de haan, boven op menige kerk.
Doe het in Gods naam, bid en werk.

Let ook in het bijzonder op mensen om uw heen,
de zieken en rouw - dragenden, soms heel alleen.
Bid om de komst van de Zoon van God
en denk aan het zegenrijke werk van het liefdesgebed.

Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!

Volg Hem in uw leven en leef tot Zijn eer!
Let op het kruis, het symbool van de Kerk.
Zie dankend op Jezus en Zijn volbrachte werk.

A. M. Peer

Verhuisd

Fam. Angenent-Siebeling,
van Watersnip 16 naar Kerklaan 34

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage

Filmavond - 31 maart - Stellet Licht

De schrijver Willem Jan Otten heeft vorig jaar in de vastentijd voor dagblad Trouw een viertal films uitgezocht als voorbereiding naar Pasen. De vierde film was in 2015 Stellet Licht. De Ontmoeting draait in 2016 als vierde en tevens laatste film van het seizoen Stellet Licht (stil licht).

De film van regisseur Reygadas is een magisch liefdesverhaal dat zich afspeelt in de religieuze mennonietengemeenschap in Noord-Mexico.

De van oorsprong Nederlandse protestanten leven nog zoveel mogelijk volgens de normen en waarden van het christelijk geloof. Reygadas volgt de worsteling van een getrouwde man - vader van zes kinderen - die verliefd wordt op een andere vrouw.

Hij vecht tegen zijn gevoelens: moet hij zijn vrouw verraden of zijn ware liefde offeren? Het indringende liefdesverhaal - met amateuracteurs - werd geselecteerd voor het Cannes-filmfestival en won de juryprijs. Het niet-Spaanstalige Stellet licht was tevens de Mexicaanse inzending voor de Oscars; de personages spreken Plautdietsch, de aan Middeleeuws Nederlands verwante taal van de mennonieten.

Aanvang 19.45 uur. Plaats: de Ontmoeting. Kosten: 5 euro (incl. consumpties).

