



## Drie jonge boompjes en hun idealen

*'Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.'*

Romeinen 12:1 Bijbel in Gewone Taal

Ik las eens een verhaal over drie jonge boompjes die samen in een bos stonden en met elkaar droomden over hun toekomst.

De een zei: 'Later, als ik groot ben, wil ik dat de mensen van mijn hout een heel mooie schatkist maken.'

De tweede zei: 'Ik wil dat er van mij later een machtig zeeschip wordt gemaakt.'

En de derde zei: 'Mijn ideaal is: de hoogste en belangrijkste boom worden van heel de wereld.'

Toen de jonge bomen groot geworden waren werden ze alle drie omgehakt.

Kwamen hun dromen uit?

Zo te zien niet.

Want van de eerste boom werd geen mooie schatkist gemaakt, maar een simpele voerbak voor het vee.

En de tweede boom werd geen machtig zeeschip, maar een klein vissersbootje voor op het meer.

De derde boom tenslotte werd verzaagd tot wat ruwe balken die werden opgeslagen in een schuur.

Maar...

Op een nacht werd er in de voerbak een kindje gelegd, en wijze koningen knielden voor dit kindje neer.

En in het vissersbootje sprak iemand te midden van een razende storm: 'Stil!' - en het werd stil.

En de ruwe balken werden vertimmerd tot een kruis waaraan iemand werd gehangen, vreselijk. Maar vanaf dit kruis klonk: 'Het is volbracht!' en dit kruis werd tot Boom des Levens voor iedereen die er gelovig naar keek.

Tot zover dit verhaal.

Er zit mijns inziens heel wat in.

De drie bomen zagen hun eigen idealen niet verwezenlijkt, maar werden juist zo toch heel vruchtbaar in de dienst aan God.

Zo mag dat ook gelden voor ons.

Ons leven kan soms heel anders lopen dan wij zelf hadden gedroomd of gehoopt.

## Kerkdiensten

### Zondag 26 oktober

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Pieter Meijer
Collecten	PKN Hervormingsdag (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen

Er is koffiedrinken in kloostergang.

### Zondag 2 november

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	KIA Najaarszendingsweek (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting.

### Zondag 9 november

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Maar als wij onze eigen idealen aan God geven, Hem de regie over ons leven geven, zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, kan Hij er iets moois van maken.

Anders misschien dan wij zelf dachten of verwachtten, maar toch...



Leven in verbondenheid met, en tot eer van God - het geeft aan je gewone leven toch een heel bijzondere glans en waarde.

ds. Verschoof

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof**

Graag breng ik u en jullie weer even op de hoogte van wat nieuws uit onze gemeente.

**Komende kerkdiensten**

Zondag 26 oktober is door het Nederlands Bijbelgenootschap uitgeroepen tot Nationale Bijbelzondag: een zondag waarop wij extra aandacht besteden aan de grote waarde van de Bijbel. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij in alle vrijheid Gods Woord kunnen kopen, en wat is het van grote waarde om dagelijks een stukje uit Gods Woord voor je zelf te lezen, als brood voor je hart. De Nationale Bijbelzondag wil ons daartoe bemoedigen.

Woensdag 5 november as. 19.30 u. is de Dankstond voor gewas en arbeid. Omdat ik in het kader van de Permanente Educatie voor de laatste keer dit jaar deze dagen in Maarssen verblijf zal Jan Schoenmaker deze dienst verzorgen.

Zondag 9 november is een dienst waarin wij samen luisteren naar een heel mooie en actuele Psalm, Psalm 13. Het gelegenheidskoor zal Psalm 13 zingen in de bewerking van 'Psalmen voor nu', en naast Marc Koning aan het orgel wordt er ook muzikale medewerking verleend door het muziekensemble 'Con Allegro' uit Alphen aan den Rijn. Dit ensemble bestaat uit een organist, een pianist en twee cornet-spelers. Een bijzondere muzikale dienst waarvoor wij u en jullie van harte uitnodigen.

**Zondag 23 november as.**

Hoewel het nog enkele weken duurt wijs ik ook alvast op zondag 23 november as., de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag gedenken wij allen die in het dan voorbij kerkelijke jaar ons ontvallen zijn. In het midden van onze kerkelijke gemeente zullen op deze zondag hun namen worden genoemd en wordt er ter gedachtenis aan hen door familie een kaars aangestoken. De naaste familie krijgt in de komende weken een brief thuisbezorgd en een persoonlijk bezoek ter voorbereiding op deze zondag.

**Nieuwe kerkelijk werker**

Op de startzondag 28 september jl. namen wij afscheid van onze jongerenwerker Peter van der Beek, die met zijn werk in onze gemeente moest stoppen omdat hij begonnen is met de studie theologie aan de VU. Wij zijn blij en dankbaar dat wij inmiddels een nieuwe jongerenwerker hebben gevonden die bereid is het werk van Peter van der Beek over te nemen: Paul Smit uit Hoofddorp.

Binnenkort zal Paul zich voorstellen via Op Weg en ook een keer in een kerkdienst. Fijn dat hij komt en wij wensen hem samen met onze jongeren en met ons als gehele gemeente een mooie en gezegende tijd toe.

**Zieken**

Van de zieken in onze gemeente noem ik mevr. Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28) in het verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, 2de verdieping, afdeling 't Joppe kamer 7).

Mevr. Truus van Iperen - de Heer (Hof van Alkemade Roelofarendsveen), die sinds de zomer vanwege een hersenbloeding in het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp verbleef, kon woensdag 22 oktober jl. weer naar huis. Heel mooi nieuws waarvoor wij God mogen danken; en weer een goede tijd in uw eigen vertrouwde omgeving! Allen die gezondheidsproblemen hebben, bezig zijn met behandelingen en onderzoek etc., en ook degenen die om hen heen staan, moed en sterkte toegebeden.

Op maandag 13 oktober jl. is overleden Kornelia Noordijk - Boezaard. De laatste periode van haar leven woonde zij in het Verzorgings- en verpleegtehuis Jacobus in Oude Wetering. Mevr. Noordijk - Boezaard is 92 jaar geworden. In het volgende nummer van Op Weg volgt een 'in memoriam'.

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

**Gezamenlijke leeskring**

Anselm Grün: 'Het kleine boek van het geloven':

Wij lezen dit boekje in verbondenheid met de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de R.K. Parochieken Leimuiden/Rijnsaterwoude. De eerste leeskringavond zal zijn donderdag 20 november, 20.00 u., geleid door mijzelf, en de tweede donderdag 4 december, 20.00 u., geleid door ds. Ouwerkerk.

**'Weg van Leven'**

Zondag 2 november as. is er na de ochtenddienst 11.00 u. een korte introductie over het project 'Weg van Leven', een project voor persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Rond de thema's genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid hopen wij elkaar vanaf 20 januari 2015 7 keer te ontmoeten, steeds op dinsdagavond.

## Gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar

Hoe kunnen we dan wel met kinderen over geloof praten? Veel ouders vinden dit moeilijk. Daarom is het goed om daar met elkaar over te praten. In de PG Oude Wetering start er een gespreksgroep voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar, om ervaringen te delen en om met en van elkaar te leren. De avonden zullen worden gehouden op woensdag 23 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december. De avonden beginnen op 20.00 uur en uiterlijk 22.00 uur zullen we de bijeenkomsten sluiten. De eerste avond vindt plaats in de 'Oude Pastorie', Kerkstraat 10 te Oude Wetering.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit.

De eerste avond 29 oktober: Kennismaken, vragen en verwachtingen inventariseren.

De tweede avond 5 november: Doelen bepalen, hoe wil je het geloof vormgeven?

De derde avond 19 november: Bijbels, kinderbijbels  
De vierde avond 3 december: Rituelen  
De laatste avond 17 december: Bijbelverhalen en cultuur

U kunt zich voor deze avonden opgeven bij Christa Jonkheer Tel 071-3627313 of per e-mail [christa.jonkheer@xs4all.nl](mailto:christa.jonkheer@xs4all.nl).

	<p><b>Verjaardagen 73+</b> <b>Van harte gefeliciteerd</b></p>
28 okt.	dhr. M. Meijer,
31 okt.	Drechtlaan 59, 2451 CJ Leimuiden
4 nov.	dhr. J. van der Meij,
	Drechtlaan 37, 2451 CJ Leimuiden
	Mevr. G.C. van den Burg-vander Vaart,
	Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden

## Kerkelijk Nieuws

### Berichten van de Diaconie en ZWO

#### Stand van zaken van de problemen bij de Voedselbank

Naar aanleiding van wederom bestuurlijke en financiële problemen bij de voedselbank begin dit jaar heeft de gemeente K&B besloten om een onderzoek in te laten stellen naar het bestuurlijk functioneren van de voedselbank, de administratieve organisatie en de bestuurlijke en financiële verwevenheid met de kringloopwinkel. Inmiddels is het rapport beschikbaar en is duidelijk dat er heel wat schort aan het financiële reilen en zeilen van de voedselbank, naast de bestuurlijk organisatorische problematiek. Het oude bestuur doet het voorkomen of er eigenlijk niets aan de hand is en er slechts een nieuw bestuur van de voedselbank moet komen los van de kringloopwinkel, waar de oprichtster dan voor het eerst niet in zou participeren.

De bevindingen t.a.v. de administratieve organisatie en financiële verantwoording worden door het oude bestuur (incl. de oprichtster) grotendeels niet erkend cq overgenomen.

Er wordt gewerkt aan een nieuw onafhankelijk bestuur, het is afwachten of dit bestuur de noodzakelijke veranderingen t.a.v. de verwevenheid van de administratie en financiële verantwoording kan realiseren. De diaconie heeft de besturen sinds 2011 steeds ruimte gegeven om de veranderingen door te voeren tot begin dit jaar. Steeds ontstonden er problemen op het moment dat er sprake was van structurele veranderingen.

De diaconie heeft haar financiële bijdrage stopgezet in afwachting van een onafhankelijk bestuur, dat een deugdelijke begroting presenteert en de noodzakelijke veranderingen aantoonbaar heeft doorgevoerd in de administratieve organisatie.

Zoals in de vorige OpWeg stond vermeld is een en ander besproken en geaccordeerd in de kerkenraad.

Namens de diaconie  
Leen Overbeek

#### Gebedssamenkomst

Op vrijdag 7 november komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting, zaal2.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,  
Willy Piet

#### Kaartenactie voor Syrië

Op zondag 26 oktober willen we een kaartenactie houden voor onze medechristenen in Syrië. Op de kaart met Nederlandse en Arabische tekst hoeft u alleen uw naam te zetten.

De tekst op de kaart is als volgt:

Syrië.

Als alles uit elkaar spat – Hoe dan in Christus te blijven - De wijnstok van Leven?

Maar jullie dragen vrucht – Christenen van Syrië – met solidariteit voor iedereen.

Jullie delen dat met ons – Wij delen het met jullie – God zij dank!

Onze zusters en broeders in Syrië – Wij bidden God – dat Hij u zegent!

Deze kaartenactie is een initiatief van Kerkinactie waar wij graag aan meedoen. De kaarten gaan na afloop naar Utrecht en worden daarna verzonden aan de medechristenen in Syrië.

### Collectes

De collecte van 26 oktober (samen de uitdaging aangaan) is bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk (rondom hervormingsdag). De synode werkt voor de plaatselijke gemeenten en helpt de plaatselijke gemeenten door het formuleren van antwoorden op beleidsvragen of vragen betreffende kerk en samenleving zoals bijv. 'hoe zijn we kerk in een individualiserende samenleving'. Juist in zo'n samenleving is de kunst om te zien welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over oecumenische relaties van de kerk waardoor wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven. Dit synodale werk is mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte.

De collecte van 2 november is bestemd voor de Najaarszendingeweek (Kerkinactie) en staat in het teken van Geloof in Zambia. Eerder hebben wij dit ook apart gesteund aan Deborah en Henk van de Bosch, die destijds ook gewerkt hebben aan de theologische universiteit. Wij hebben toen financiële steun gegeven voor Bijbels in de oorspronkelijke taal. Nu werken daar Hermen en Johanneke Kroesbergen namens Kerkinactie. De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 80% van de bevolking is Christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat er op het platteland Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. We willen deze universiteit en andere zendingsprojecten Kerk in Actie via de collecte ondersteunen.

Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurin

### Berichten van het Missionair Team

#### 'Paulus in Griekenland'

Zondag 26 oktober: Informatiebijeenkomst nieuwe 10-daagse groepsreis naar het vaste land van Griekenland 'In de voetsporen van Paulus' van 22 september t/m 1 oktober 2015.

Voor de vierde maal wordt er vanuit Leimuiden een groepsreis met een Bijbelse bestemming georganiseerd. Alle belangstellenden in Leimuiden en uit de regio zijn van harte welkom op de bijeenkomst op zondag 26 oktober tussen 11.00 - 12.00 uur in de Ontmoeting. Half 11 staat de koffie klaar.

In 10 dagen tijd leer je tijdens deze Bijbelse reis Griekenland kennen als land waar de apostel Paulus zijn sporen naliet tijdens zijn bekende zendingsreizen. De reis gaat naar plaatsen die Paulus vooral tijdens zijn tweede zendingsreis heeft bezocht: Philipi, Tessoniki, Veria (= Berea), Athene (met de beroemde Acropolis en de Areopagus), Korinthe. Om meer inzicht te krijgen in wat voor wereld Paulus terecht kwam gaat de route ook langs plekken uit de tijd voor Christus, bijv. het klassieke heiligdom Delphi (orakel van Delphi). Op het programma staat tevens een bezoek aan een authentiek Grieks bergdorp, de 'in de lucht zwevende' rotskloosters van Meteora en een boottocht.



Hartelijke groet van de reisleiding,  
Jelis en Petra Verschoof

(mail voor het complete programma  
naar [pverschoof@filternet.nl](mailto:pverschoof@filternet.nl))

*"De verhalen zijn meer tot mijn verbeelding gaan spreken. Ik kan nu beter begrijpen in wat voor omstandigheden Bijbelpersonen hun weg moesten vinden."*

#### Bijbeltafel, iedere 1ste woensdag van de maand tussen 09.30 - 10.00 uur

Op de 1ste woensdag van oktober is de Bijbel in Gewone Taal uitgekomen. Het idee is om 5 november (de volgende Bijbeltafel) de Psalmen verder te lezen uit deze nieuwe vertaling (voor kopieën wordt gezorgd). Als het bevalt kunnen we ermee door gaan. Als het niet bevalt gaan we met de Nieuwe Bijbelvertaling verder.

Iedereen kan aanhaken, voor één keer of voor meerdere keren. Neem gerust een buur, vriend of familielid mee, het is een prachtige kans om iemand 'het goud' van de Bijbel te laten ontdekken.

Tot woensdag 5 november, vanaf 09.30. Aansluitend staat om 10.00 uur de koffie klaar in het Open Huis.

## Boekspot

Nieuw assortiment vanaf 29 oktober op de boekentafel!  
Wat is er onder andere te vinden?

**Donderdagmiddagdochter:** 'Spiritueel boek dat niet zweverig is' kopte dagblad Trouw op 11 oktober j.l. Het gaat over de roman 'Donderdagmiddagdochter' van Trouw-redacteur Stevo Akkerman. De Vlaamse prijs voor het beste spirituele boek van 2014 gaat dit jaar naar zijn boek. Akkermans boek is autobiografisch en beschrijft het verlies van zijn pasgeboren dochter en de gevolgen daarvan voor zijn huwelijk en zijn geloof. Ook gaat het over de worsteling met zijn vrijgemaakt-gereformeerde opvoeding. Zie voor de verdere bespreking: het artikel op de boekentafel. Een aanrader!



**'De Bijbel in Gewone Taal'** is de meest leesbare Bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. De woorden in de BGT gebruiken we allemaal dagelijks. Bij het vertalen is telkens gelet op een duidelijke opbouw van de tekst en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang." - aldus één van de vertalers. Vanaf 2 oktober jl. op de boekentafel verkrijgbaar. Er is een basis editie à 28,50 en een huisbijbel editie voor 39,50.

**Anselm Grün 'Het kleine boek van het geloven'.** Op 20 november en 4 december kun je deelnemen aan de bespreking van dit kleine, goed leesbare boekje (leeskring Anselm Grün). De laatste twee exemplaren liggen op de boekentafel voor 5,50.

Kom vrijblijvend een keertje kijken. A.s. dinsdag 28 oktober halen we weer een geheel nieuw assortiment op, o.a. kleine cadeautjes voor de Advents- en Kerstperiode, cadeauboekjes, agenda's, romans, kaarten, themaboeken, de nieuwe cd van SELA, enzovoort, het ligt er allemaal. Op zoek naar iets speciaals? Bestellen kan ook.

## Eerste filmavond: 30 oktober: 'Short term 12'

Short term 12 is een film van Destin Cretton. Grace is een jonge begeleider in een huis voor moeilijk behandelbare tieners. Met veel liefde en plezier waakt ze over de kinderen, terwijl ze ook een relatie heeft met Mason. Ondanks dat alles goed lijkt te gaan, worstelt Grace met haar eigen verleden. Dit wordt alleen maar erger als er een nieuw meisje in het huis komt wonen. De film start 19.45 uur.



## Vergoeding

Gezien het succes van de filmavonden heeft het College van Rentmeesters ons verzocht een licentie aan te vragen voor het vertonen van de films. Voor zo'n licentie is jaarlijks een vergoeding nodig. Als we dit niet aanvragen is het risico groot dat we een fikse boete oplopen. Door deze licentievergoeding zijn wij genoodzaakt iets meer voor de filmavonden te vragen dan alleen de vergoeding voor de consumpties. Als het meer dan 5 euro moet gaan worden stoppen we met de filmavonden, maar zoals het er nu uit ziet kunnen we het met 5 euro redden (= film + consumptie). We hopen op uw begrip.



## Landelijk Missionair Festival

Op 8 november 2014 is het zover! Dan vindt in Utrecht het Landelijk Missionair Festival (LMF) plaats, georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland en de organisatie van Kerk 2012 & 2013.

Het LMF is hét interkerkelijk festival over manieren en vormen van missionair-zijn in deze (digitale) tijd. Onder het thema 'Mission-air. Iedereen aan boord?' nemen we mensen uit de breedte van de kerk mee op reis naar nieuwe plaatsen, perspectieven en mogelijkheden.

We bieden een breed festival programma met meer dan 40 workshops, 50 boeiende en invloedrijke sprekers, live muziek, creatieve workshops en ruimte voor ontmoeting. Waar wacht je dus nog op? Kom ook aan boord! Voor meer info zie: [www.landelijkmissionairfestival.nl](http://www.landelijkmissionairfestival.nl). Als je mee wilt rijden? Opgeven kan bij Petra, 701081 (er zijn nog twee plaatsen vrij in de auto).

## Spiritualiteit in 'De Ontmoeting'

De afgelopen weken heeft het onderwerp spiritualiteit centraal gestaan. Op 9 oktober was er een inspirerende lezing van ds. David van Veen over Benedictijnse spiritualiteit en op 16 oktober hebben we met elkaar tijdens een workshop gesproken over spiritualiteit in de praktijk. Er was belangstelling vanuit onze eigen gemeente, maar ook van mensen van 'buitenaf'. Dat was goed want zo kon er kennis worden gemaakt met een diversiteit van inzichten en gebruiken. Het christelijk geloof was voor bezoekers en deelnemers algemeen de basis, maar het werd duidelijk dat er verschillende manieren van beleven zijn. Het bleek, met name tijdens de workshop, dat er bij de deelnemers belangstelling en respect was voor die verschillen. Soms was het voor mensen een eye-opener, anderen werden bevestigd dat ze met vragen niet alleen waren.

Het creëren van stilte momenten voor jezelf bleek voor velen belangrijk te zijn om tot jezelf te kunnen komen en om in die momenten een vorm van spiritualiteit te ervaren (communicatie met God door middel van de Geest).

Bij een aantal mensen bleek er een wens te zijn voor kloosterbezoek.

Alle vragen van bezoekers en deelnemers zullen niet beantwoord zijn, maar inzichten en ervaringen zijn in ruime mate gedeeld en dat heeft voor verreweg de meesten tot voldoening en inspiratie geleid.

Voor verdere verdieping: op de boekentafel zijn verschillende boeken over spiritualiteit te vinden.

Tot zover het missionaire nieuws, met hartelijke groet,  
Eric Roggeveen, Jeannette Meijer,  
Joost Sierveld en Petra Verschoof

### Lichtjesavond      Algemene      Begraafplaats Leimuiden

Zondag 2 november (Allerzielen) is op veel begraafplaatsen de mogelijkheid een kaars bij het graf van een overleden dierbare te branden.

In Leimuiden is dit gewoonte op de R.K Begraafplaats bij de kerk, maar nog niet op de Algemene Begraafplaats.

Om dit mogelijk te maken is op deze avond de doorgang naar de begraafplaats via de Ontmoeting van 20.00 – 21.30 uur geopend voor iedereen die hier gebruik van wil maken.

In de kloostergang van De Ontmoeting is gelegenheid voor een kopje koffie/thee en een praatje. Er zijn kaarsjes te koop in De Ontmoeting.

### Gezamenlijke maaltijd woensdag 5 november a.s.

Woensdag 5 november a.s. is het dankdag voor gewas en arbeid. Op deze dag zal er weer een gezamenlijke maaltijd worden gehouden in De Ontmoeting. Deze begint om 17.30 uur en u bent vanaf 17.15 uur van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,-. De maaltijd zal worden bereid met producten van het land. Heeft u nog aardappels en/of groenten uit eigen tuin of land, die wij hiervoor mogen gebruiken, dan horen we het graag.

Na de maaltijd heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan een avondgebed in teken van dankdag, dat vanaf 19.30 uur in de Dorpskerk zal plaatsvinden.

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel. 507551 en Joke Kroon tel. 509390. Zou u dit vòòr maandagavond 3 november willen doen?



Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

### Beterschap... Een spoedig herstel... Sterkte... een Opkikkertje...

En nog meer van die hart verwarmende kreten op evenzo mooie kaarten ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook daarna nog thuis middels telefoontje en mailtjes.

Iedereen heel hartelijk dank voor zoveel lieve belangstelling.

Jan Schoenmaker

### Concert

Zondagmiddag 9 november om 13.00 wordt een eerste koffieconcert gehouden in de Dorpskerk met direct een heel bijzondere combinatie: Martin Boek, klassiek gitarist uit Leimuiden en het Accordeontrio bestaande uit Drieks Daams, Ton Krijger en Theo van der Hoorn, ook uit Leimuiden. Zij zullen laten horen dat er veel meer kan met deze instrumenten dan er doorgaans te horen is. Muziek van o.a. Heitor Villa-Lobos, Isaac Albéniz, Rogier van Otterloo en Vivaldi zal op een ongebruikelijke manier en op een zeer hoogstaand niveau klinken. Uitgaande van de muzikale en organisatorische inspiratie van Theo en Martin is dit slechts het begin van een mooie muzikale toekomst van concerten in de Dorpskerk voor een breed publiek. Om 12.30 uur is er koffie en thee, 13.00 uur vangt het concert aan, na afloop is er gelegenheid nog wat na te praten onder genot van een kopje koffie, thee of een drankje.

Entree; €7.00. De kaartverkoop vindt plaats bij de Gemakswinkel, Nokweg 3, Leimuiden vanaf 10 oktober. Ook verkrijgbaar bij de uitvoerenden en Leen Overbeek



### Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

### Overleden op 13 oktober

Kornelia Noordijk-Boezaard,  
zorgcentrum 'Jacobus' te Oude Wetering  
in de leeftijd van 92 jaar.

### Verhuisd

Joey van de Berg,  
van Verlaat 51 naar Patrijs 41, 2451 WE Leimuiden

### Wijziging kamernummer

Mevr. M.C. Treur-Maat,  
zorgcentrum 'Horizon' in Hoofddorp verblijft op kamer 72.



## Agenda

26 okt.	11.00-12.00 De Ontmoeting Informatiebijeenkomst 10 daagse reis naar vaste land van Griekenland.
30 okt.	19.45 De Ontmoeting Eerste filmavond "Short term 12"
2 nov.	11.00 De Ontmoeting Introductie project "Weg van leven"
2 nov.	20.00-21.30 Lichtjesavond Algemene Begraafplaats
5 nov.	9.30-10.00 Bijbeltafel
5 nov.	17.30 De Ontmoeting Gezamenlijke maaltijd
5 nov.	19.30 De Ontmoeting Dankstond voor gewas en arbeid
7 nov.	19.30 De Ontmoeting (zaal 2) Gebedssamenkomst
7 nov.	20.00 Bethelkerk, Waddinxveen Najaarsconcert
8 nov.	Landelijk Missionair Festival, Utrecht
9 nov.	13.00 De Dorpskerk Koffieconcert

### Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info@pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a> Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	vacature
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz.), tel 507331, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Scriba: vacature, <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a> Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a> Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> - Secretaris: Annet Roodenburg, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a> Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

### OpWeg redactie

E-mail: [op.weg@pgleimuiden.nl](mailto:op.weg@pgleimuiden.nl)

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)

## **Bijlage**

### **NAJAARSCONCERT "DE GOUWESTEM"**

Waddinxveen – Vrijdagavond 7 november 20:00 uur is er in de Bethelkerk, Bilderdijklaan te Waddinxveen een Najaarsconcert van het Chr. Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem" en het mannenensemble "The Martin Mans Formation" met hun dirigent Martin Mans.

Er is een programma opgesteld met prachtige mannenkoormuziek, heel bijzonder is de instrumentale medewerking van de bekende hoboïste Anja van der Maten, de jonge veelbelovende pianist Mark Brandwijk en de toetsenist Wim de Penning met synthesizer, een instrument waar de meest uiteenlopende en wonderlijke klanken mee worden geproduceerd.

Een breed programma zal worden gebracht door het Waddinxveense Mannenkoor "De Gouwestem". Prachtige liederen zoals "Houdt mij vast" een Finse melodie met tekst van Martin Mans, "Keerpunt" van de componist Wim Hardenbol, het "Gebed voor mijn kinderen" door mevrouw Le Grand-Wiersma geschreven en op muziek gezet door Pieter Stolk, ook muziek van wereldklasse zoals "He is only a Prayer away" van de componist Mosie Lister, het bekende lied "Amigos Para Siempre" (Vrienden voor het leven) van de componist Andrew Lloyd Webber en het bekende Conquest of Paradise van Vangelis. Natuurlijk zal ook "The Martin Mans Formation" enige schitterende nummers ten gehore brengen zoals "Wijs mij de weg" en "Adem" van de componist Karl Jenkins met de prachtige teksten van Margreeth Ras en zullen zij weer met verve zingen "Als het leven soms pijn doet" en de negrospiritual "I'm feeling fine" van Mosie Lister.

Kortom het beloofd in Waddinxveen een afwisselend en prachtig "Najaarsconcert" te worden.

Kaarten zijn te bestellen via de website van het koor: [www.degouwestem.nl](http://www.degouwestem.nl).

Kaarten zijn te koop bij Kantoorboekhandel Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 5, Waddinxveen

Toegangskaarten kunnen ook besteld worden bij Thijs Boeser 06.24 25 00 26.

De toegangsprijs bedraagt in de voorverkoop € 10,00 en 's avonds aan de kerk € 12,00; kinderen tot en met 12 jaar € 5,00.

Bestel uw kaarten op tijd want VOL = VOL!

Toelichting:

Voor persfoto's met een hoge resolutie kunt u terecht op onze website [www.degouwestem.nl](http://www.degouwestem.nl)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Nico Vavie 0182-614114 of 06.48383851