



## Kerstcadeau

'De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen...'

Titus 2:11

Vorige week woensdag werd ik tot twee keer toe verrast met een mooi cadeau.

Eerst bracht mijn vrouw Petra na de koffieochtend in 'De Ontmoeting' een boek mee dat een gemeentelid speciaal voor mij had meegegeven, zomaar.

Een boek met westfries streekverhalen en anekdotes, het heette: 'Zuks moet je opskroive'.

En 's middags belden onze burens aan de Kerklaan aan met een mooie partij beukenhouten balken voor in de kachel.

Twee onverwachte geschenken op één dag: wat een verrassing!

Wat is het mooi als mensen je zomaar, uit hartelijkheid iets geven.

Wat doet dat goed!

Maar stel je voor, als je zo'n hartelijk gegeven cadeau zou weigeren.

Wat zou je jezelf dan tekort doen: geen mooi boek, geen gezellig met houtvuur verwarmde woonkamer.

Maar niet minder: wat zou je ook de geefster, de gever van zo'n cadeau tekort doen!

Het geschenk was zo goed, zo hartelijk bedoeld - en dan weigeren?

Over enkele dagen vieren wij weer het Kerstfeest.

Wij mogen Gods grote geschenk vieren: de komst van Jezus.

God had kunnen verschijnen met zijn oordeel.

Want als je ziet wat wij er in onze wereld van hebben gemaakt..

Wat wij er misschien van hebben gemaakt in ons eigen leven...

Maar nee.

God is verschenen niet met oordeel, maar met genade.

Met zijn liefde en trouw - met zijn grote geschenk, zijn eigen Zoon, Jezus.

Jezus die naar ons toekomt, met genade en waarheid, met vergeving en verzoening, zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis - ons ten goede.

Op het Kerstfeest wordt ons allen dat geschenk met eeuwigheidswaarde aangeboden, door de Schepper van Hemel en aarde.

En wat doen wij dan?

Toch niet zeggen: 'Nee, bedankt'?

Nee, maar laten wij het zingen met de woorden van Gezang 141 uit het (oude) Liedboek:

Ik kniel aan uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart

bij U geborgen wezen.



Ds. Verschoof

## Kerkdiensten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Zondag 21 december</b>           |  |
| 4 <sup>e</sup> zondag van Advent    |  |
| <b>9.30 uur - Dorpskerk</b>         |  |
| Voorganger                          | dhr. J. Schoenmaker, Leimuiden           |
| Ouderling                           | Ineke Griffioen                          |
| Collecten                           | Kindernevendienst (1)<br>Erediensten (2) |
| Organist                            | Ad Jacobs                                |
| KN-dienst                           | Elly van Emmerik                         |
| Er is koffiedrinken in kloostergang |  |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Woensdag 24 december</b>         |                                     |
| Kerstmacht                          |                                     |
| <b>21.30 uur - Dorpskerk</b>        |                                     |
| Voorganger                          | ds. J. Verschoof                    |
| Ouderling                           | Pieter Meijer                       |
| Collecten                           | Actuele nood (1)<br>Erediensten (2) |
| Organist                            | Jaap van Muijden                    |
| Er is koffiedrinken in kloostergang |                                     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Donderdag 25 december</b>  |   |
| Kerstdag  |   |
| <b>9.30 uur - Dorpskerk</b>   |   |
| Voorganger  | ds. J. Verschoof  |
| Ouderling   | Jorico Notenboom  |
| Collecten   | Kinderen in de Knel Dwelling<br>Places (1)<br>Erediensten (2) |
| Organist  | Henk de Jong  |
| KN-dienst   | Nico kalf   |
| Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Annet en Jacques Roodenburg |   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Zondag 28 december</b>           |   |
| <b>9.30 uur - Dorpskerk</b>         |   |
| Voorganger                          | mw. A.M. Creemeer-Allard,<br>Kudelstaart  |
| Ouderling                           | Jan Schoenmaker                           |
| Collecten                           | St. Mensenkinderen (1)<br>Erediensten (2) |
| Organist                            | Jaap Glasbergen                           |
| KN-dienst                           | Gert Rietdijk                             |
| Er is koffiedrinken in kloostergang |   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Woensdag 31 december</b>  |  |
| Oud jaar                     |  |
| <b>19.30 uur - Dorpskerk</b> |  |
| Voorganger                   | ds. J. Verschoof                             |
| Ouderling                    | Ineke Griffioen                              |
| Collecten                    | Plaatselijke diaconie (1)<br>Erediensten (2) |
| Organist                     | Henk de Jong                                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zondag 4 januari</b>     |  |
| <b>9.30 uur - Dorpskerk</b> |  |
| Voorganger                  | ds H.Ouwerkerk,<br>Rijnsaterwoude            |
| Collecten                   | Plaatselijk jeugdwerk (1)<br>Erediensten (2) |
| Organist                    | Ad Jacobs                                    |
| Kindernevendienst           | Josina Vonk                                  |

## De meidenclub



Lieve mensen,  
Even een berichtje van de meidenclub!  
Omdat zoveel mensen ons geholpen hebben met materiaal inzamelen willen we graag een paar dingen laten zien die we daarvan gemaakt hebben!  
We hebben bijvoorbeeld met kastanjes geknutseld, met lege theedoosjes, lege flessen en dopjes van de flessen! Natuurlijk hebben we ook gezellig Sinterklaas gevierd waarbij alle meiden enorm hun best hadden gedaan op een prachtige surprise, mooi gedichten en leuke cadeautjes! Inmiddels hebben we, mede door uw hulp, genoeg knutselmateriaal verzameld voor de rest van het seizoen! Dus de inzamelingsdoos is weer voor een jaartje opgeborgen;)! Heel hartelijk dank voor alle hulp!



Lieve groetjes,  
De Meidenclub

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Verjaardagen 73+</b><br><b>Van harte gefeliciteerd</b>                   |
| 4 jan.  | mevr. C.P. van Zijverden-van der Bijl,<br>Herenweg 78a, 1433 HB Kudelstaart |
| 5 jan.  | mevr. L. Bakker-Boelen,<br>Kerklaan 76, 2451 CH Leimuiden                   |
| 6 jan.  | mevr. A. Schreuder-Lok,<br>Peppelhof 20, 2451 CT Leimuiden                  |
| 7 jan.  | dhr. S. Dompeling,<br>Peppelhof 28, 2451 CT Leimuiden                       |
| 8 jan.  | mevr. C.Q. van Duijn-de Hollander,<br>Esdoornlaan 1, 2451 XN Leimuiden      |

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof**

In dit laatste nummer van 'Op Weg' van 2014 kijk ik graag met u kort terug en leest u ook van alles over de komende periode van Kerstfeest en Oud en Nieuw.

**Kerkdiensten**

In deze Adventsweken volg(d)en wij zondags het project van de kindernevendienst 'In blijde verwachting'. Zoals Maria in blijde verwachting mocht zijn van haar kind, mogen ook wij door alles heen toch leven 'in blijde verwachting'. De kinderen in de kindernevendienst en wij in de kerk, wij luisterden samen naar de boodschap van de profeet Jesaja. Om een mooi woord van de apostel Petrus aan te halen: 'Het profetische woord is betrouwbaar en schijnt als een lamp op een duistere plaats' (2 Petrus 1:19). Misschien in het donker van ons eigen bestaan, en ook in het donker van onze wereldtijd - er is een woord waarop wij ons mogen oriënteren en dat ons uitzicht bieden wil.

Op zondag 14 december jl. werd Paul Smit uit Hoofddorp bevestigd in het ambt van diaken - kerkelijk jongerenwerker. Wij zijn blij met Paul en wensen hem samen met de jongeren en met ons als hele gemeente een heel goede en gezegende tijd toe.

Cora de Vries zong twee liederen met en voor ons, mede begeleid door Marloes Buikema.

's Avonds was er in de St. Jan de jaarlijkse Volkskerstzang voor iedereen. Het muziekkorps van het Legers des Heils en Cock Zwaan als organist verleenden muzikale medewerking. Fijn om zo met allerlei mensen van binnen en buiten de kerk je voor te bereiden op het feest, dat echt voor iedereen is bedoeld: 'Gods genade is verschenen om heil te brengen voor alle mensen.'

Mooi zijn ook in deze Adventstijd de verkoop van kerststukjes, de boekenmarkt, de kraam op de Kerstbraderie op zaterdag 13 december jl., het kerstfeest voor senioren in de Ontmoeting, et.. Wat wordt er door veel gemeenteleden een werk voor verzet, bedankt voor jullie aller inzet!

**Kerstavond en eerste Kerstdag**

De Kerstavonddienst op 24 december begint om 21.30 u.. Het thema van deze dienst is: 'Licht dat in de nacht begint'. Jaap van Muijden en Marloes Buikema zorgen voor muzikale begeleiding, en er wordt vocale medewerking verleend door het mannenkwartet 'Hale Bopp 4'. Zij zullen voor ons sfeervolle Kerstliederen ten gehore brengen. Iedereen van harte welkom!

Eerste Kerstdag is er de familiedienst voor iedereen, aanvang 09.30 u. Kinderen van 'De Schakel' zullen met en voor ons zingen, wij kijken naar een bijzonder filmpje, en wij horen het verhaal van een bijzondere kaars. Ook staat er in beide diensten een bijzondere kribbe in de kerk. Tenslotte nemen wij eerste Kerstdag afscheid van onze organist Henk de Jong die meer dan 20 jaar organist onze samenzang begeleidde, en op wie ook altijd een beroep kon worden

gedaan bij andere diensten - zoals de toenmalige avondmaalsvieringen in het Kruispunt op zaterdag en diensten van Woord en Gebed.

**Kerstgroet aan Tesja van Dijk in Nepal**

U heeft in Op Weg 305 kort en in Op Weg 306 uitvoerig kunnen lezen over de ervaringen van Tesja van Dijk in Nepal. Zij doet daar vrijwilligerswerk in een weeshuis in het stadje Panauti, rond twee uur rijden van de hoofdstad van Nepal, Kathmandu vandaan. Een hele verrijkende ervaring, en vanuit het winterse Leimuiden wensen wij als gemeente Tesja, de kinderen van het weeshuis en de leiding ervan heel mooie en gezegende Kerstdagen toe en veel goeds en geluk voor het nieuwe jaar!

**Oud en Nieuw**

Op Oudejaarsavond woensdag 31 december willen wij het jaar 2014 samen afsluiten in een dienst die om 19.30 u. begint. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar - mooie, bemoedigende dingen, maar ook heel verdrietige dingen, in onze gemeente, en in onze wereld. Toch mogen wij erop vertrouwen dat God ons leven draagt en onze wereld niet loslaat.

In dat vertrouwen mogen wij ook het nieuwe jaar 2015 ingaan: ook dat jaar is een Annus Domini, een jaar des Heren. Hij wil in zijn trouw met ons meegaan.

Op zondag 4 januari as. heeft de dienst ook het karakter van een Nieuwjaarsbegroetingsdienst. Voorganger is dan ds. Hanneke Ouwkerk te Rijnsaterwoude.

**Zieken**

Er zijn naar mijn weten op dit moment van schrijven geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Maar verschillende van u hebben te maken met gezondheidsproblemen, er komen onderzoeken, er wordt gewacht op uitslag van onderzoeken, er komt misschien een operatie aan, wat zullen er voor behandelingen zijn etc.. Veel sterkte toegewenst en ook het vertrouwen dat u door de Heer gedragen wordt.

**Huwelijksvernieuwing**

Op 9 september 1999 hebben Jack van Dijk en Natasja Slegers elkaar het ja-woord gegeven in een kerkdienst in de Dorpskerk, die werd geleid door de toenmalige predikant ds. Machteld de Mik - van der Waal.

Na een bewogen tijd in hun beider leven zijn zij nu met hun beide zonen Rinus en Teun weer samen aan de Drechtkade 2. Zij hebben hun huwelijksverbond opnieuw bevestigd op 3 november jl. op het gemeentehuis van Kaag en Braassem te Roelofarendsveen. Wij wensen hen van harte alle goeds en geluk toe voor de toekomst, en bovenal de zegen van Hem die onze wegen leidt.

**'Weg van Leven'**

Deze kring voor persoonlijke geloofsbezinning en onderling geloofsgesprek begint vanaf dinsdag (!) 20 januari a.s. 20.00 u. in de Ontmoeting, steeds op dinsdagavond. Het begeleidende boekje 'Weg van Leven' kunt u bestellen via de Boekspot. Voor informatie kunt u bij mijn vrouw of mij terecht. Ook kunt u zich nog opgeven.

**Afwezigheid**

Van zaterdag 3 januari t/m zaterdag 10 januari a.s. zijn wij een week afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, de scriba of uw wijkouderling.

Dat was het voor dit laatste nummer van Op Weg 2014.

Ik hoop dat het voor u en jou goede Kerstdagen zullen zijn. Er is dankbaarheid, en dan is Kerstfeest een heel blij feest. Maar Kerstfeest is ook een tijd waarin verlies en gemis en eenzaamheid extra schrijven: veel mensen vieren samen feest, en hebben het gezellig, en ik...? Laten wij allen ons hart richten op Jezus, ooit als vluchtelingenkind neergelegd in een voederbak, en laten wij omzien naar elkaar, met Kerst, maar niet minder alle dagen van het jaar.

En voor wat 2015 betreft: 'Wat de toekomst brengen moge, ons geleid des Heren hand'. Mogen wij vanuit die gedachte, met dat vertrouwen verder gaan.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen in deze laatste Op Weg van 2014, dat de Heer spoedig mag komen, en in Hem verbonden,

ds. Jelis Verschoof

**Kerkelijk Nieuws****Berichten van de Diaconie****"Wij delen"**

Er is een nieuw Kerk in Actie lied "Wij delen". Wij zijn een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

*Wij delen geloof*

*Wij delen de hoop*

*Die wij ontvangen van God*

*Vijf broden en twee vissen*

*De Heer die het brak*

*En niemand kwam iets te kort*

*Zo willen we delen*

*Van wat hij ons gaf*

*Totdat het een overvloed wordt*

Zie voor meer informatie <http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie>

**Collectes**

Op 21 december collecteren we voor de kindernevendienst.

Op 24 december is een collecte voor actuele nood. Er is gekozen voor Noodhulp aan landen met ebola. Kerk in Actie en ICCO maken deel uit van de Giro555-actie Stop de ebola-ramp. In Liberia en Sierra Leone werken beide organisaties samen met lokale partners via het internationale noodhulpnetwerk ACT Alliance. De hulp via ACT Alliance richt zich op voorlichting om besmetting te

voorkomen, op het steunen van ziekenhuizen of het bouwen van isolatieruimtes voor mensen, die besmet zijn met het virus. Maar niet alleen de verspreiding van ebola is een probleem. "De ziekte ontwricht de samenleving in West-Afrika" zegt noodhulpcoördinator Evert van Bodegom. Daarom geven de lokale partners steun aan boeren, die niet meer naar de markt kunnen gaan om hun waar te verkopen en vangen weeskinderen op. Ook psychosociale zorg is belangrijk. Door stigmatisering hebben veel familieleden van slachtoffers het zwaar. Ze hebben hun geliefden verloren en worden door de samenleving buitengesloten. Voor meer informatie [www.kerkinactie.nl/ebola](http://www.kerkinactie.nl/ebola)



De kerstcollecte op 25 december is bestemd voor Kerk in Actie: Ieder kind verdient een Jozef

Elke jaar met Kerst denken we aan Jezus. Hij groeide op aan de hand van Maria, zijn moeder, en Jozef, die als een vader voor hem zorgde en zo een soort pleegvader voor Hem was. Wij vinden dat ieder kind een Jozef verdient. Dit jaar denken we in het bijzonder aan de duizenden weeskinderen in Rwanda. Zij missen de veiligheid van opgroeien met ouders. Zij staan er alleen voor, en krijgen de kans niet om kind te zijn. Daar willen wij iets aan doen. Daarom staat dit jaar in de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel het werk van Mwana Ukundwa centraal.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kwetsbare groep kinderen. Dit doen ze door te zorgen voor een volwassene die de ouderrol voor een aantal weeskinderen op zich kan nemen. Deze pleegouders helpen de weeskinderen bij het naar school gaan, het draaien van het huishouden en het verzorgen in geval van ziekte.

De steun van Mwana Ukundwa bestaat verder uit het aanbieden van onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water.

We hopen deze Kerst met elkaar onvergetelijk te maken voor de weeskinderen in Rwanda.

Op 28 december is de collecte voor de Stichting Mensenkinderen. Deze stichting werkt voor ouderen in Oost-Europa, vooral in Moldavië, één van de armste landen van Europa. De ouderen hebben het daar heel moeilijk. Ze moeten weinig geld rondkomen. Ze worden ondersteund met voedsel en kleding en verwarming om toch de winter door te komen. De stichting werd jarenlang geleid door Ds. Jenno Sijtsma, die meerdere malen bij ons in de dienst is voorgegaan.

Op 31 december is de collecte de plaatselijk Diaconie.

Op 4 januari is de collecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

Alle collectes, zowel voor de doelen dicht bij huis als ver(der) weg bevelen wij van harte bij u aan.

Namens de diaconie danken wij voor uw steun in het afgelopen jaar en wensen we u gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2015.

Johan Schuurings en Annet Roodenburg

### Kerstactie 2014

De traditionele kerstactie van de gezamenlijke kerken van Leimuiden en Rijnsaterwoude (katholiek en protestants) is inmiddels in volle gang. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit om de 'wat oudere' gemeenteleden en andere gemeenteleden die een steuntje kunnen gebruiken, rond de Kerst met een klein presentje te bezoeken.

Na een periode van lijsten samenstellen, bezorgers benaderen en wat er verder bij komt kijken, kwamen op 15 december de plantjes binnen en konden we deze verdelen over maar liefst 51 wijken. De 51 bezorgers hebben die avond elk hun eigen 'pakketje' meegenomen om deze in de komende 1,5 week op maar liefst 350 adressen te bezorgen. Dit leverde een mooi plaatje op...

Dank aan alle bezorgers voor jullie inzet!

Mede namens onze collega's van de rk Clara- en Franciscusfederatie en de PG Rijnsaterwoude,  
Jan Rietdijk en Annet Roodenburg



## Berichten van het Missionair Team

### Kerstbraderie

De kerstbraderie bij de Boerderij is 13 december j.l. gehouden. Het missionair team stond er met een kraam. Vooral 's middags werd de markt goed bezocht. De kou viel mee en met een glühweintje was het helemaal prima uit te houden. Leuk om spontane gesprekjes te kunnen hebben en een mooie gelegenheid om mensen gericht iets van de kraam te kunnen aanbevelen. Goed om er namens de PG Leimuiden te staan.

### Open huis

31 december geen Open Huis.

Woensdag 24 december wél Open Huis. Vanwege de jaarlijkse oliebolactie wordt het Open Huis van 31 december a.s. geannuleerd. De 'oliebollenbakers' hebben de keuken en corridor nodig en vanwege gemorste olie kan het daardoor gladjes zijn ;)

### Boekspot verkoop

Boekspot verkoop gesloten vanaf kerst t/m 11 januari. Tot en met zondag 21 december is er nog gelegenheid om een dagboekje, agenda of andere leuke hebbedingetjes te kopen. Vanaf 22 december tot en met zondag 11 januari is er geen Boekentafel.

De uitleen gaat wel gewoon door. Vanaf woensdag 14 januari is er weer een geheel nieuw assortiment opgehaald vanuit de Bijbel-In. Bestellen kan altijd!

Gezegende Kerstdagen namens het missionair team  
(Jeannette, Joost, Eric en Petra)

## Overige berichten

### Kerstspeurtocht

Kom je mee speuren naar het kerstverhaal?

Op maandag 22 december kun je meedoen met een speurtocht met daarbij leuke opdrachten. Na het speuren gaan we natuurlijk ook kijken en luisteren naar het kerstverhaal. We zullen de kerstfilm die we in 2009 gemaakt hebben opnieuw bekijken.

Dit alles vindt plaats in de Ontmoeting en de Dorpskerk.

De speurtocht is geschikt voor kinderen tot 12 jaar, maar ook ouders, opa's en oma's zijn van harte welkom! En ben je ouder dan 12, maar vind je het leuk om de kerstfilm waarin je misschien zelf hebt meegespeeld nog eens te bekijken dan ben je ook welkom! Het begint om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.30 uur. We zien je graag komen!

Namens de kindernevendienstcommissie,  
Jorico Notenboom





## De kerk en het geld

Het is altijd met enige aarzeling dat we binnen de kerk ook over geld beginnen. Maar aan de andere kant is het onvermijdelijk ons te realiseren dat we in deze wereld middelen nodig hebben om als gemeenschap van mensen te kunnen blijven bestaan.

Dat onze kerk binnen Leimuiden een daadwerkelijke functie heeft is het afgelopen jaar wel gebleken: velen van u, maar ook in bredere zin van uit het hele dorp, vinden regelmatig de weg naar de kerk en naar de Ontmoeting. Om te vieren en om te herdenken, voor rouwen en trouwen, maar ook om als ouderen of jongeren bij elkaar te komen, om samen te eten, om naar muziek te luisteren, om kunst te kijken, om creatief te zijn, en nog veel meer. Of heel gewoon om samen een kop koffie te drinken en eens wat te praten of een boek te lezen.

Wij zijn er best trots op dat heel veel mensen als vrijwilliger bergen werk verzetten binnen onze Kerk. Daarnaast moeten er echter ook zaken door betaalde krachten uitgevoerd worden, zoals onze predikant, koster en schoonmaakster. Tevens zijn er vaste kosten voor energie, onderhoud gebouwen, onderhoud orgel, verzekeringen, etc. Om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen, krijgen wij elk jaar van u een financiële bijdrage toegezegd. Het totaal van deze bijdrages en de opbrengst van de collectes is echter niet meer toereikend voor het betalen van alle kosten van onze Kerkgemeenschap. Wij willen u vragen om nu alvast na te denken of u uw bijdrage voor 2015 wat kunt verhogen, zodat wij ook voor 2015 en de daaropvolgende jaren het voorzieningen niveau van onze Kerkgemeenschap op peil kunnen houden.

PS.: Voor mensen die geen idee hebben welk bedrag een reële bijdrage is kan het misschien helpen om te weten dat de kerk toch echt voor meer dan een paar tientjes per jaar afdraagt aan de landelijke kerk. Daar zitten dan dus nog geen kosten in voor het in stand houden van onze kerk of het salaris van de dominee en de anderen.

## Gebedssamenkomst

Op vrijdag 2 januari komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting..

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,  
Willy Piet

## Gezamenlijke maaltijd donderdag 8 januari a.s.

Donderdag 8 januari a.s. zal in De Ontmoeting de eerste gezamenlijke maaltijd in het nieuwe jaar worden gehouden. Deze begint om 18.00 en u bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt zoals altijd €3,-



Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Joke Kroon tel. 509390. Zou u dit vòòr maandagavond 5 januari willen doen?

Namens de maaltijdgroep,  
Jeannette Meijer

## KERSTFEEST 2014

Als Jezus in Leimuiden was geboren,  
bijvoorbeeld in een boerenstal.  
wie zou het geloven en naar Hem horen,  
en Hem dan zien als Koning van 't heelal ?

Als Jezus bij ons geboren was,  
wie zou Hem zoeken en aanbidden ?  
Men vindt een Koningskind niet tussen hooi en gras,  
en vast en zeker niet bij ons in 't midden .

Als Jezus echt in Leimuiden was geboren,  
dan geloofde, denk ik , hier niemand in Hem.  
Het zou dan zijn als vroeger , ooit tevoren:  
Bijna niemand van ons herkende Gods stem.

Wie kwamen er kijken? 'k ben bang van niet één.  
We hadden geen tijd , veel te druk met ons werk.  
Soms leden van de kerk ? Men zag er geen !  
Waar waren ze gebleven ? Misschien in de kerk .

Jezus kwam op aard voor u en mij,  
ja, dat moet ieder weten.  
Maak plaats voor Hem, dat maakt ons blij,  
Hij zal ons heel graag welkom heten.

De kerk moet naar buiten, op wegen en paden,  
om daar te vertellen wat God heeft gedaan.  
Niet alleen met woorden , maar ook met daden,  
die de wereld om ons heen versted zal doen staan.

Laat ons met spoed toch door gaan geven,  
dat Jezus is gekomen voor iedereen.  
Hij is de Weg , de Waarheid en het Leven.  
Wie Hem gaat volgen brengt Hij graag bij-één.

Als Jezus eens weer zal verschijnen,  
en ieders oog Hem dan zal zien ,  
dan zullen alle gestelde vragen verdwijnen,  
en mogen we ook in Leimuiden Hem zien.

|  | <b>Agenda</b>   |
|--|---|
| 22 dec.  | 19.00 – 20.30<br>Kerstspeurtocht                                    |
| 30 & 31 dec.   | De Ontmoeting en de Dorpskerk<br>Oliebollen bakken<br>De Ontmoeting |
| 2 jan.   | 19.30<br>Gebedssamenkomst De Ontmoeting                             |
| 8 jan.   | 1 <sup>e</sup> gezamenlijke maaltijd van 2015                       |
| 20 jan.  | 20.00<br>Aanvang project "Weg van leven"<br>in De Ontmoeting        |

**Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: [info@pgleimuiden.nl](mailto:info@pgleimuiden.nl) - [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Predikant         | Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – <a href="mailto:ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl">ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl</a><br>Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden   |
| Jongerenwerker    | Paul Smit - tel. 06-20238951, <a href="mailto:smit.pd@planet.nl">smit.pd@planet.nl</a>   |
| Koster            | Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, <a href="mailto:koster@pgleimuiden.nl">koster@pgleimuiden.nl</a>   |
| Kerkenraad        | Leen van der Sar (voorz), tel 507331, <a href="mailto:voorzitter@pgleimuiden.nl">voorzitter@pgleimuiden.nl</a> – Scriba: vacature, <a href="mailto:scriba@pgleimuiden.nl">scriba@pgleimuiden.nl</a>  |
| Col v. Kerkrentm. | Piet de Bock (voorz.), tel 744826, <a href="mailto:voorzitterCvK@pgleimuiden.nl">voorzitterCvK@pgleimuiden.nl</a> – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, <a href="mailto:secretarisCvK@pgleimuiden.nl">secretarisCvK@pgleimuiden.nl</a><br>Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, <a href="mailto:penningmeester@pgleimuiden.nl">penningmeester@pgleimuiden.nl</a><br>Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden<br>Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551 |
| Col. v. Diakenen  | Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> - Secretaris: Annet Roodenburg, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a><br>Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404   |

**OpWeg redactie**
**E-mail: [op.weg@pgleimuiden.nl](mailto:op.weg@pgleimuiden.nl)**

 De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**
**Bezorging** Joke Rietdijk (509427)

**Kopij\ Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)