



Een wandelend reclamebord

'Zo zegt de Here HERE, de Heilige van Israël: door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild.'

Jesaja 30:15

Kortgeleden liep ik door de Grote Houtstraat in Haarlem.

Mijn aandacht werd getrokken door twee jongeren, die er, opzichtig gekleed, rondliepen met op hun borst en op hun rug grote reclameborden.

Het bleken reclameborden te zijn voor een nieuwe broodjeszaak, die net was geopend.

Ook de profeet Jesaja heeft volgens uitleggers een keer letterlijk met zo'n groot bord op zijn borst rondgelopen, in de straten van Jeruzalem.

Alleen: op zijn bord stond er niet een reclameboodschap, maar een boodschap van God.

En wel deze boodschap: 'In terugkeer en rust: redding; in stilheid en vertrouwen: kracht.'

Het was op dat moment de 8ste eeuw voor Christus, een heel spannende tijd.

Juda en Jeruzalem zaten klem tussen de wrede wereldmacht Assur in het noorden en de wereldmacht Egypte in het zuiden.

Wat moest men doen?

Men zocht in die spannende dagen zijn heil bij Egypte: dát zou Juda en Jeruzalem kunnen verlossen uit de dreiging van Assur.

Maar Jesaja zei toen in de straten van Jeruzalem: 'Nee, het enige wat helpt is...' - en dan hield hij zijn bord omhoog, zodat iedereen het lezen kon: 'Terugkeer en rust, dát geeft redding; stilheid en vertrouwen, dát geeft kracht'.

Net als voor Juda en Jeruzalem toen is het ook voor ons vandaag.

Wat komt er ook vandaag niet allemaal op ons af.

In de wereldsituatie op dit moment: Syrië en Irak staan in brand, en hoe gaat het verder in de Oekraïne en tussen Europa en Rusland?

Maar wat kunnen er ook moeilijke tijden zijn in je eigen leven.

Waar zoek je het dan in, bij wie zoek je het dan - 'redding' en 'kracht'?

In eigen wijsheid, in eigen inzicht, eenzijdig bij andere mensen?

Kerkdiensten

Zondag 8 februari

Kinderdienst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	Edukans (1) Erediensten (2)
Organist	Jaap van muyden
KN-dienst	I.v.m. de Kinderdienst is er geen Kindernevendienst

Zondag 15 februari

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. M.A. van Gaalen-van Veen, Ilpendam
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	Plaatselijke Vorming en Toerusting (1) en Erediensten (2)
Organist	Marc koning
KN-dienst	Gert Rietdijk

Zondag 22 februari

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Of kijk je ook, bovenal Omhoog?

Stel je je open voor de raad van de HEER in bange tijden: 'Terugkeer tot Mij en rust, dát geeft redding; stilheid en vertrouwen, dát geeft kracht'.

Jesaja's woord eindigt ermee: '...maar u hebt niet gewild.'

Terugkeer en rust, stilheid en vertrouwen op de HEER - het heeft dus ook alles te maken met je eigen wil, met keuze's die je zelf maakt.

Als je ervoor kiest te luisteren naar die boodschap op Jesaja's bord - wat zul je de waarheid en de zegen ervan dan ervaren.

God zelf heeft het immers beloofd.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Nu ik dit gemeentenieuws schrijf is het alweer de 3de februari: in het kalenderjaar is de kop van het jaar 2015 er weer af, en de dagen gaan zichtbaar weer lengen.

In het kerkelijk jaar gaan wij geleidelijk over van de tijd van Epifanie (de weken na Kerstfeest, waarin de verschijning van Jezus in onze wereld centraal staat), naar de Lijdenstijd of 40-dagen tijd. Daarover straks iets.

Graag kijk ik met u wat terug op de afgelopen weken en breng u ook op de hoogte van wat wij zo in de komende periode mogen verwachten.

Kerkdiensten

Vrijdag 23 januari jl. was er de oecumenische Gebedsdienst in de St. Jan. Zelf was ik door griep verhinderd, maar ik hoorde dat het een heel goed en opbouwend samenzijn is geweest.

Zondag 25 januari jl. vierden wij weer de maaltijd van de Heer. De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zegt in art. IX.2: 'Tot de maaltijd van de Heer zijn genodigd zij die Jezus Christus belijden'. Fijn dat u en jullie als avondmaalsgasten aan tafel uw geloof in Jezus Christus beleed, dat is ook altijd weer een bemoediging voor de ander. Mooi ook dat er verschillende jongeren deelnamen. En als u er niet was: op DV Witte Donderdag 2 april as. 19.30 u. wacht de grote Gastheer ook op u en jou met brood en wijn als tekenen van zijn dood en opstanding ons allen ten goede.

Kinderdienst zondag 8 februari as.

Zondag 8 februari is er een dienst in het bijzonder voor de kinderen, maar natuurlijk voor jongeren, ja voor heel de gemeente. Het thema is: 'Ik zie Ik zie wat jij niet ziet...' Het combo verleent muzikale medewerking, er is een schetsbordverhaal, jongerenwerker Paul Smit heeft een bijdrage, andere gemeenteleden werken mee - kortom, een mooie dienst voor iedereen.

Alle kinderen hebben een uitnodiging gehad. Dus: ouders, komt u en neemt u uw kinderen mee, en grootouders u uw kleinkinderen? Wat is er mooier en inspirerender dan een volle kerk, en wat eren wij daarmee de Heer!

De komende 40-dagentijd

Zondag 22 februari as. is het weer de eerste zondag van de 40-dagentijd - wij gedenken dan de weg die Jezus voor ons is gegaan, om verlossing te brengen uit de macht van de zonde, de dood en de boze. Wij mogen ons 'gaan vertroosten, in 't lijden van onze Heer' (Lied 562).

Wij hebben in gezamenlijk overleg besloten dit jaar het 40-dagenproject te volgen van Kerk-in-actie. Met natuurlijk ook weer aandacht voor een project voor en met de kinderen. In het volgende nummer van Op Weg hierover meer.

Tesja van Dijk weer terug

Zondagavond 25 januari jl. is Tesja van Dijk (Weidelaan 17) na een periode van verschillende maanden in Nepal te zijn geweest weer veilig thuisgekomen. Zij heeft daar vrijwilligerswerk gedaan voor weeskinderen in een weeshuis in het plaatsje Panauti, zo'n twee uur rijden van de hoofdstad van Nepal, Kathmandu vandaan. Een bijzondere en verrijkende ervaring! Mooi dat Tesja dat zo voor de weeskinderen kon doen, en na maanden in een heel andere cultuur weer een goede start in het winterse Nederland.

Zieken

Op dit moment van schrijven verblijven bij mijn weten geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er heel wat gemeenteleden die thuis te maken hebben met chronische ziekte en gezondheidsproblemen, of bezig zijn met onderzoeken en/of behandelingen, of in afwachting van een operatie. En er zijn ook de nodige gemeenteleden die door ouderdom of invaliditeit elders moeten verblijven. In het nummer van Op Weg 309 staan hun namen genoemd. Laten wij aan hen denken in meelevens en gebed.

Overlijdensbericht

Op woensdag 28 januari jl. is na een lange periode van ziekte overleden Gerta Anna Marie Schuurings- Oostwouder van de Wilgenlaan 58, echtgenote van Johan Schuurings. Gertie Schuurings is 72 jaar geworden. De herinneringsdienst, geleid door Pieta Landweer, heeft inmiddels plaatsgevonden. In Op Weg 311 zal Pieta Landweer een in memoriam verzorgen. Sterke de HEER Johan en zijn gezin en allen die haar zullen missen.

Tot zover enkele gemeentelijke en pastorale zaken.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

	Agenda
6 feb.	Clubs spelen spel Sirkelslag 20.30 – 21.30
27 maart	Clubkamp
17 april	Kerk battle

In memoriam Geertruida van Dijk - van Rijn

Op woensdag 14 januari heeft de HEER tot Zich genomen Geertruida van Dijk - van Rijn van het Cederplein 45. Zij is 94 jaar oud geworden.

Geertruida van Rijn werd geboren 12 december 1920 in Rijsaterwoude als oudste van het gezin. Na haar volgden nog twee zusjes en een broertje. Toen zij een meisje van 13 was, overleed haar moeder op 34-jarige leeftijd aan tuberculose. Voor de jonge Geertrui een heel groot persoonlijk verlies, en het betekende bovendien dat zij ook de zorg op zich moest nemen voor haar zusjes en haar broertje.

Zij leerde Cor van Dijk kennen van de Vriezenweg in Leimuiden, en zij traden met elkaar in het huwelijk op 13 december 1945. 'Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken' - met die belofte uit Psalm 37:5 zijn zij samen op weg gegaan. Zij kregen 5 kinderen en zorgden zo samen voor hun opgroeiend gezin. Van harte voelden zij zich verbonden met de geloofsgemeenschap van de Oostenkerk en leefden trouw mee. Zo ook later, met de Protestantse Gemeente Leimuiden.

In 1982 overleed Cor van Dijk plotseling op 63-jarige leeftijd, en uiteindelijk, in 2009 is Geertruida van Dijk - van Rijn aan het Cederplein gekomen.

In de dankdienst voor haar leven hebben wij stil gestaan bij wie zij voor haar gezin is geweest. Altijd bezig, werkzaam, zorgend. Een optimistische en flinke vrouw. Trouw ook, door weer en wind naar dochter Tilly in Zwammerdam.

Persoonlijk Ik heb haar beleefd als een blijmoedige, gelovige vrouw. Ze was de HEER dankbaar voor alles wat zij had ontvangen, en voelde zich terugkijkend gezegend.

Zo is zij in de vroege ochtend van 14 januari in haar slaap overleden: 'Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis' (Psalm 4:3a berijmd).

In de afscheidsdienst hebben wij geluisterd naar de belofte van Jezus aan zijn leerlingen over het Huis van de Vader met vele woningen, en dat dat het uitzicht, het levensperspectief mag zijn voor ieder die zich in geloof en dankbaarheid heeft toevertrouwd aan Hem. Moge zo haar nagedachtenis en haar geloofsvertrouwen tot zegen zijn voor haar kinderen, klein- en achter-kleinkinderen.

ds Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

Meeleven met Johan Schuurig

De diaconie leeft mee met Johan Schuurig bij het overlijden van zijn vrouw Gertie. De afgelopen maanden heeft Johan zijn vrouw intensief en liefdevol verzorgd. Wij kunnen het niet mooier verwoorden dan zoals Johan en zijn gezin dat op de kaart hebben gedaan. Gertie heeft haar rust gevonden en zij mag wonen in de liefde van Gods wereld. Wij wensen Johan, zijn kinderen en kleinkinderen Gods troost toe bij dit afscheid.

*Leen Overbeek, Wilma de Quaasteniet,
Bert Voorbij en Annet Roodenburg*

Collectes

Tijdens de kinderdienst op 8 februari is de collecte bestemd voor het project 'Trauma verwerken op scholen' van Edukans.

In het noorden van Oeganda is veel verwoest tijdens de burgeroorlog die hier woedde. Hele gemeenschappen zijn uit elkaar gevallen. Scholen zijn slecht uitgerust en mensen lijden nog onder de trauma's die ze hebben opgelopen. Na de burgeroorlog zijn de meeste mensen teruggekeerd naar hun dorpen. Doordat mensen verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, hebben ze veel problemen op psychisch en sociaal gebied. Dit heeft ook invloed op het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs laat veel te wensen over in de regio Lango.

Leerlingen die daar het examen afleggen, scoren erg slecht ten opzichte van kinderen uit andere gebieden.

Een groot probleem hier is de nasleep van de burgeroorlog. Veel kinderen hebben psychische klachten, ze zijn erg angstig, durven niets te

ondernemen of zijn als weeskinderen achtergebleven. Deze kinderen hebben speciale begeleiding nodig om hun nare ervaringen te verwerken. Daarnaast kampen scholen met een tekort aan goede toiletten en kleedkamers speciaal voor meisjes. Edukans begeleidt 300 leraren en leden van het schoolmanagement, zodat ze beter les kunnen geven en scholen beter kunnen organiseren.

De collecte van 15 februari is bestemd voor plaatselijke vorming en toerusting. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het organiseren van bijbelgesprekscringen en andere cursussen die ook dit seizoen weer worden georganiseerd binnen onze gemeente. U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

*Namens de diaconie,
Annet Roodenburg*

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 4e kwartaal 2014

De bezoekersaantallen zijn in de maand december lager dan in 2013. 4e kwartaal min 8%

Hoewel we een mooie goed bezochte kerstnachtdienst hadden, waren er minder bezoekers dan vorig jaar. Er was toen zelfs overloop naar de Ontmoeting mede vanwege (de omvang van) het koor.

De collecte opbrengsten zijn in het 4e kwartaal 2014 t.o.v. 2013 is ca 2% lager.

De dankstondcollecte was heel mooi voor het college van kerkrentmeesters.

Eerste kerstdag was een mooi bezochte dienst met het kinderkoor.

Op jaarbasis is het aantal bezoekers 5% lager, evenals de opbrengsten diaconie.

De collecteopbrengst kerkrentmeesters is op jaarbasis ca 3.5%. Lager.

Hartelijk dank voor uw bijdragen. In de bijlage vindt u een overzicht van de collecteopbrengsten van het vierde kwartaal van 2014.

*Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek*

Overige berichten

Concerten in de Dorpskerk Leimuiden

Na de restauratie van de Dorpskerk, een rijksmonument, en de bouw van de Ontmoeting is in 2012 een mooie multifunctionele accommodatie gerealiseerd in het centrum van het dorp Leimuiden. Vanuit de gedachte dat de Protestantse gemeente in Leimuiden kerk wil zijn van en voor het dorp, ontstond het idee om dit markante gebouw ook op een andere wijze ten dienste van het dorp te stellen. Na de restauratie is de akoestiek van dit historische gebouw buitengewoon geschikt voor kleine concerten, een uitdaging voor de musici, want echt alles is nu op elke plaats heel helder te horen.

Op zondagmiddag 9 november om 13.00 (om 12.30 koffie) is een eerste koffieconcert gehouden met direct een

heel bijzondere instrumentale combinatie: Klassiek gitaar en accordeon.

Toen Martin Boek gevraagd werd door Leen Overbeek of hij mee wilde denken over de invulling van de concerten in de Dorpskerk was hij direct enthousiast en heeft dat ook op Theo van der Hoorn (dirigent, accordeonist etc.) overgebracht. Theo was ook al bekend met de gerestaureerde Dorpskerk, want onder zijn leiding heeft een projectkoor in maart 2013 een eigentijdse Mattheus Passie uitgevoerd. In juni 2014 is een start gemaakt met de voorbereidingen van het koffieconcert en uitgaande van de muzikale en organisatorische inspiratie van Theo en Martin is dit slechts het begin van een mooie muzikale toekomst in

de Dorpskerk voor een breed publiek. Voor een verrassing op de zondagmiddag een absolute must.

Een tot de laatste plaats uitverkocht huis heeft zondagmiddag 9 november enthousiast genoten van een concert dat gegeven werd door Martin Boek op klassiek gitaar en het Accordeontrio bestaande uit Drieks Daams, Ton Krijger en Theo van der Hoorn.

Op het programma stonden enige werken voor gitaarsolo, composities en arrangementen van Drieks Daams voor accordeon en tot besluit Concerto per Lute van Vivaldi, waarbij de gitaarsolist begeleid werd door het accordeontrio.

De unieke concertlocatie voor kamermuziek in combinatie met de geweldige musici die in het dorp wonen bracht het publiek zondag duidelijk in vervoering. 'Ik ben er gewoon trots op dat we dit in ons eigen dorp hebben' zei een van de toehoorders na afloop.

2e koffieconcert in de Dorpskerk van 1 februari uitgesteld

Na een uitverkocht huis bij het concert in de Dorpskerk van 9 november jl. was het de bedoeling om 1 februari 2015 een volgend concert te presenteren. De voorbereidingstijd bleek echter te kort om een kwalitatief gelijkwaardig concert te brengen. Daarnaast kregen we afzegging voor een concert in maart. We richten ons daarom nu op het volgende seizoen.

Inmiddels hebben we een groepje van 8 personen die meedenkt en helpt bij de voorbereiding en tijdens de concerten. Er is al contact gezocht met musici voor een concert begin november 2015, begin februari en in april 2016.

Op de website van de Dorpsraad onder Informatie/ontspanning en cultuur kunt u binnenkort nadere informatie vinden over de komende concerten seizoen 2015/2016.

Aandacht gevraagd!

Vrijdagavond 6 februari a.s. gaan wij met twee groepen tieners het spel Sirkelslag spelen. Dit spel speel je als groep tegen duizenden andere jongeren in Nederland, waarbij je online in verbinding staat met elkaar. De jongeren weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat ze weten is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan. Het thema dit jaar is "een wereld te winnen" en de spelopdrachten staan in het teken van de schepping. Bij de zorg voor de schepping denk je vast aan de natuur en de aarde. Maar het gaat ook over de arm-rijk verhoudingen in de wereld. En wat hebben supergoedkope hippe T-shirts er eigenlijk mee te maken? Meer dan we misschien wel denken...

Aan het eind van het spel zit een grote opdracht waarbij de jongeren geld moeten verdienen. De opbrengst van deze opdracht gaat naar een project van Kerk in Actie, waarbij kinderen in India uit de fabrieken 'gehaald' worden. Hoe deze opdracht precies in elkaar steekt is nog een verrassing, maar we hebben uw hulp dus nodig!

Kom vrijdagavond tussen 20:30 en 21:30 uur langs in de Ontmoeting en kijk of u een (financiële) bijdrage kunt leveren. Ook is het mogelijk om online geld bij te dragen. Houd dan onze website (clubsleimuiden.webs.com of www.facebook.com/clubsleimuiden) vanaf 20:30 uur goed in de gaten! Of laat uw e-mailadres of telefoonnummer bij ons achter (jeugdstichtingleimuiden@gmail.com), zodat we contact met u kunnen opnemen!

De diaconie heeft toegezegd het opgehaalde bedrag te zullen verdubbelen, dus draag uw steentje bij!

*Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot vrijdag!
Groeten van de tieners en hun leiding*

Ander nieuws van de clubs

Kamp

Vrijdag 27 maart gaan we weer op clubkamp! We zullen dit jaar wederom neerstrijken in clubhuis Ahoy in Oosterhout. Wat we verder gaan doen is uiteraard nog een verrassing, maar vast staat dat het weer heel gezellig gaat worden!

Clubleiding gezocht

Ondanks dat wij leiding het clubwerk met veel plezier doen, kunnen wij nog wel een paar handen gebruiken. Het gaat dan vooral om leiding voor de meidenclub op woensdagavond. Lijkt het je leuk ook als leiding aan de slag te gaan, laat het ons dan weten! (jeugdstichtingleimuiden@gmail.com)

CJV zoekt:

- bankstellen
- een pooltafel
- een tafeltennistafel
- een voetbaltafel
- barkrukken
- en zitzakken (evt. zonder vulling)

om ons hok een beetje gezelliger te maken! Mocht u iets in de aanbieding hebben, laat het ons weten! (jeugdstichtingleimuiden@gmail.com)

Nacht zonder dak

Op vrijdag 22 mei hopen we met de CJV het evenement "Nacht zonder Dak" te organiseren. Hierbij ervaren jongeren hoe het is om op straat te leven door één nacht in een zelfgebouwd krotje door te brengen. Bovendien is het de bedoeling hierbij geld op te halen, zodat we straatjongeren in Kenia, India en Bolivia een hoopvolle toekomst kunnen bieden. We houden u op de hoogte!

Kerk Battle

De afgelopen jaren liep de animo voor het voetbaltoernooi en het jaarfeest steeds iets verder terug en daarom hebben we besloten met iets nieuws te komen: de Kerk Battle.

Deze spellenmiddag/avond is voor jong en oud en het is de bedoeling dat allerlei teams (jong en oud) elkaar uitdagen op verschillende onderdelen.

Meer informatie volgt nog, maar schrijf vrijdag 17 april in je agenda en zoek vast mensen bij elkaar om een team te vormen!

Groetjes van de clubleiding

Dienst Geestelijke Verzorging Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp zoekt vrijwilligers

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis, die ook vragen kan oproepen rond geloof en zingeving. Naast de contacten op de afdeling zijn er de oecumenische vieringen op zondagmorgen, waarin de geestelijk verzorgers proberen aan te sluiten bij die vragen en ervaringen en zo een moment van bezinning te bieden. Alle patiënten, van welke geloofs- of levensovertuiging ook, zijn welkom.

De geestelijk verzorgers van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp zoeken mensen die het leuk vinden om mensen op te halen voor de zondagse vieringen en ze na de koffie of thee weer terug te brengen. Ongeveer één keer in de maand op zondag van 9:30 uur tot 12:00 uur.

Daarnaast zoeken we ook mensen die langs de afdelingen willen gaan om de mensen uit te nodigen voor de zondagsviering.

Je kunt zelf bepalen of je vrijdag (14.00 – 16.00 uur) of zaterdag (10.00 – 12.00 uur) de rondgang wilt maken. Deze activiteit doe je met z'n tweeën, ongeveer één keer in de maand. Het kost je ongeveer 2 uur.

Heb je interesse om je hiervoor in te zetten of wil je meer informatie hierover?

Neem dan contact op met:

Ds. Elke Herlaar, e.herlaar@rijnland.nl:
tel: 071-582 8462

Mw. Gwenn Prang g.prang@rijnland.nl:
tel. 071-582 8471 / 8462

Uit de omgeving

Kerkenveiling

De Protestantse Gemeente te Oude Wetering organiseert op 28 februari 2015 een kerkenveiling. De veiling wordt gehouden in De Spreng, Kerkstraat 50 te Oude Wetering. De activiteiten vangen 's middags om 15.00 uur aan met allerlei spelen zoals het Rad van Fortuin, een roulette spel, een tol spel, sjoelen en er is een verkooftafel waar van alles te koop is. Uiteraard wordt er ook voor de innerlijke mens gezorgd. Er is een koffiehoeke aanwezig met koffie, thee, frisdrank enz. en rond etenstijd zijn er diverse broodjes te koop.

Om 20.00 uur zal de trekking van de verloting plaatsvinden en daarna start de veiling van alle ingeleverde kavels. Er is voor iedereen iets te koop of mensen willen tegen betaling werkzaamheden bij u komen uitvoeren. Een kleine greep uit de aangeboden kavels: 4 uur klussen in en om het huis, een boottocht voor 8 personen, een paar uur een pony knuffelen, poetsen en uiteraard er ook op rijden, een snertwandeling door Warmond onder leiding van een gids die veel over de historie van Warmond zal vertellen, diverse schilderijen, een drietal vogelhuisjes en een kwarktaart gebakken door onze eigen predikant enz. enz. U ziet het de moeite waard om langs te komen. Het is geen koopjes markt en wij rekenen op actieve bieders die de concurrentie met elkaar willen aangaan. De opbrengst is voor onze kerkrentmeesters en één van de doelen die zij aangegeven is de vervanging van de verwarmingsketels in de Schakelkerk.

U bent als naburige gemeente van harte uitgenodigd en wij hopen u dan ook te ontmoeten op 28 februari a.s. om samen een mooi resultaat van deze kerkenveiling neer te kunnen zetten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Arie Los, gerritlos@hetnet.nl of telnr. 071-5018991

	Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
7 feb.	mevr. W.C. van Hoodonk-Lodder, Peppelhof 13, 2451 CT Leimuiden
9 feb.	dhr. W.H. van der Burg, Kastanjelaan 16, 2451 BX Leimuiden
17 feb.	dhr. J. Zijlstra, Lijsterbeslaan 33, 2451 BM Leimuiden
17 feb.	dhr. P.J. Meijer, Molenkade 3a, 2451 AZ Leimuiden
17 feb.	mevr. H.C. Balder-Dijkgraaf, Dorpsstraat 2, 2451 AR Leimuiden
19 feb.	mevr. G. Vonk-de Jong, Vriezekaap 11, 2451 CP Leimuiden

	Kerkelijk Bureau Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl
--	--

Verhuisd

Jaap en Pienek Glasbergen,
van Leeuwerik 29 naar Zwaluwstaart 36 te Nieuwkoop

Mevr. H. Dompeling-Vergunst,
van Peppelhof 28 naar zorgcentrum 'Jacobus', kamer 208
Saskia van Uylenburglaan 1 te Oude Wetering

Overleden

Mevr. Gerta Anna Maria Schuurig-Oostwouder,
Wilgenlaan 58, in de leeftijd van 72 jaar

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit - tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz.), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 4e kwartaal 2014**

Collecten 4e kwartaal 2014				
			Kerkrentmeesters	aantal
Diaconie 1e collecte			2e collecte	bezoekers
05-okt	128,46	pkn kerk en israël	109,80	91
12-okt	139,24	KIA werelddiac	70,70	52
19-okt	123,95	Florentina	94,80	75
26-okt	112,70	PKN herv dag	134,75	92
2014	504,35		410,05	310
2013	399,90		428,71	300
02-nov	130,55	KIA zending	130,00	97
09-nov	327,25	PKN schuldhulpmaatjes	692,00	95
16-nov	170,25	heart for children	124,65	86
23-nov	202,20	KIA rudolphst.	197,15	138
30-nov	107,35	PKN missionair	96,32	92
2014	937,60		1.240,12	508
2013	764,22		966,95	431
07-dec	116,78	PKN pastoraat	115,98	93
14-dec	137,20	pl.miss werk	145,55	109
21-dec	95,75	kindernevendienst	90,45	73
24-dec	246,91	Stop ebola noodhulp	187,65	145
25-dec	239,73	Kia ieder kind verdient een Jozef	175,14	170
28-dec	65,05	st mensenkinderen	56,90	50
31-dec	54,25	pl diaconie	69,05	41
2014	955,67		840,72	681
2013	1.282,90		1.158,37	895
4e kwartaal				
2014	2397,62		2490,89	1499
2013	2447,02		2554,03	1626
jaartotalen				
2014	8020,91		6949,24	4856
2013	8453,12		7189,96	5132

Kom naar de

Kinderdienst

op Zondag 8 februari om 9.30 uur
in de Dorpskerk Leimuiden

Thema:

Ik zie, Ik zie

wat jij niet ziet...

Met medewerking van:
ds. J. Verschoof
jongerenwerker Paul Smit
muziekgroep

*Er is een oppas aanwezig
voor kinderen t/m 3 jaar.*

*Voor meer info: Jorico Notenboom
Tel: 0172507919*

