



## Bekeringstijd

'De tijd is nabij en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie.'

Marcus 1:15

De veertigdagentijd is een bekeringstijd. Een tijd van je (weer) wenden tot God en je (weer) afwenden van alles wat je van God afhoudt.

Veertig dagen lang was er de zondvloed, veertig dagen lang wachtte Noach in de ark, waarna Gods trouw zichtbaar werd.

Veertig dagen trok het volk Israël door de woestijn, voordat zij het beloofde land bereikten.

Veertig dagen bracht Mozes door op de berg om daar Gods geboden in ontvangst te nemen.

Veertig dagen verspieden de verspieders het beloofde land en keerden toen terug.

Veertig nachten bracht Elia biddend en vastend door in de woestijn totdat hij bij de berg Horeb Gods aanwezigheid ervoer.

Jona preekte veertig dagen in de stad Ninevé, een tijd voor berouw, bekering en vergeving.

Veertig dagen heeft ook Jezus zelf met vasten en gebed doorgebracht in de woestijn, voordat Hij aan de verkondiging van het evangelie begon.

De veertigdagentijd voor Pasen is een bekeringstijd.

Het is een uitnodiging om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan, de weg van sterven aan onszelf, van ommekeer, de weg van toewijding aan God en aan anderen, de weg van gebed en bezinning.

Dan zal het nieuwe leven dat Jezus ons door zijn sterven heeft verworven, openbreken in ons eigen leven.

Het zal vreugde brengen, nieuwe bezieling en kracht.

Het zal ons eigen leven veranderen en zo ook verandering brengen in de maatschappij.

## Kerkdiensten

### Zondag 22 februari

1<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	KIA Noodhulp (40 dagentijdcollecte)(1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Clara de Ruiter

### Zondag 1 maart

2<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Pieter Meijer
Collecten	KIA Voorjaarszendingsweek(1) Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Josina Vonk
Basiscatechese	Gert Rietdijk

### Zondag 8 maart

3<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Laten wij zo instemmen met wat de Kerk der eeuwen zingt in Gezang 184:1

*Met de boom des levens  
wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus  
Gode goede vrucht.  
Kyrie eleison,  
wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan.*

ds. Verschoof

(met enkele wijzigingen overgenomen uit de Veertigdagentijdskalender 2015 van de PKN)

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof**

Als u dit nummer van Op Weg in de brievenbus krijgt is de 40-dagen tijd net beginnen: op Aswoensdag woensdag 18 februari jl.. In deze 40-dagentijd gedenken wij de Via Dolorosa die Jezus ging tot ons behoud, en mogen wij ons ook voorbereiden op het komende Paasfeest. Zoals de apostel Paulus de gemeente van Rome en ook ons bemoedigt: 'Hij werd overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om ons behoud'( Romeinen 4:25). Wij mogen in geloof leven uit zijn Dood en zijn Verrijzenis.

**Kerkdiensten**

Zondag 8 februari jl. was er een speciale kinderdienst met als thema: 'Ik zie, Ik zie, wat jij niet ziet...'. Het ging over Zacheüs, een man die door niemand werd (aan)gezien, maar Jezus zag Hem wél. En zo ziet Jezus ons allen in zijn liefde en genade. Als wij dan ook maar, net als Zacheüs, uit onze boom komen en ook op onze beurt in geloof en vertrouwen naar Hem toegaan! Fijn dat er zoveel kinderen (en alle anderen natuurlijk!) in de dienst waren, en hartelijk dank ook aan iedereen die aan deze dienst heeft meegewerkt. Tot ziens bij de volgende kinderdienst!

**40-dagen tijd / de lijdenstijd**

Voor de komende periode hebben wij afgesproken dat wij dit jaar het lezingenrooster volgen van het oecumenisch leesrooster; vanuit elke lezing hoop ik lijnen te trekken naar het heilswerk van de Heer en wat dat voor ons persoonlijk betekent, waartoe het ook ons persoonlijk oproept. Er is een speciaal 40-dagenproject voor de kinderen met als thema 'Open je handen', en ook een mooi lied voor op weg naar Pasen. Verder zullen gemeenteleden deelnemen aan de voorbeden. De bloemengroep zal weer zorgen voor passende liturgische bloemstukken. Mogen het zo weken zijn van dankbare bezinning en hoopvol vooruitzien. Uit de Veertigdagenkalender die voor deze periode is uitgegeven: 'Wij nemen veertig dagen de tijd om onze zegeningen te tellen en met handenvol uit te delen'.

**Bidstond voor gewas en arbeid**

Het duurt nog even, maar woensdag 11 maart as. is het weer Bidstond voor Gewas en Arbeid.

Deze gebedsdienst met een korte overweging begint 19.30 u. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Heer te bidden en te danken voor de wereld van gewas en arbeid, landbouw en visserij.

**Stagiaire**

Vorig jaar heeft Piet Ravensbergen een aantal werkzaamheden in onze gemeente verricht in het kader van zijn master-studie theologie. Wij hebben opnieuw een stagiaire, Gretha Bregman - Hoving uit Woubrugge. Zij volgt bij ons een korte stage in het kader van haar

HBO-studie theologie. Elders in Op Weg vertelt zij iets over zichzelf in 'Even voorstellen!' Wij heten haar van harte welkom, en wensen haar een goede tijd toe in onze gemeente.

**Zieken**

Mevr. Dit van Tol - Baartman is in Woonzorgcentrum Rustoord Lisse is verhuisd van kamer 57 naar kamer 217. Daar is ze nu opgenomen in een woongroep, wat een stukje extra gezelligheid biedt. Een fijne tijd daar toegewenst.

Agnes Hogenboom - Kwappenberg (Oostban 7) heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen voor een operatieve ingreep. Zij is nu weer thuis. Helaas is er een nieuwe complicatie opgetreden die ook weer de nodige medische zorg zal vereisen. Heel veel sterkte!

Natasja van Dijk - Slegers (Drechtgade 2) heeft donderdag 5 februari een verdere operatie ondergaan i.v.m. de borstkanker die vorig jaar bij haar was geconstateerd. Eind vorige week heeft zij heel positief nieuws van de specialisten gehoord: zij is nu vrijverklaard van kanker. Geweldig nieuws, en wij danken de Heer daarvoor. Een heel fijne tijd nu samen met elkaar en als gezin.

Corrie Swier (Oostban 28) is vorige week heel naar gevallen en zo moest zij worden opgenomen in Zorgcentrum 'Jacobus', Saskia van Uylenburchlaan, 2377 CR Oude Wetering. Corrie verblijft op kamer 004. Zij zal er zoals het er nu voorstaat enkele weken blijven. Marie Kos - de Bruijn (Peppelhof 17) is na een geleidelijke achteruitgang van haar gezondheid en na een ziekbed van enkele dagen woensdagochtend 11 januari jl. door de Heer tot Zich genomen.

Na dit gemeentenieuws volgt een in memoriam.

**Commissie Eredienst**

Er is in de commissie eredienst een wisseling van de wacht: Marijke van Dijk moest vanwege haar gezondheid haar werkzaamheden neerleggen. Hartelijk dank Marijke voor de tijd die je in ons midden was! Wij zijn blij ook weer een nieuw lid te hebben gevonden: Jan Meijer (Kloofpad 33). Fijn dat hij onze gelederen komt versterken.

**Huwelijksjubileum**

op DV dinsdag 24 februari as. hopen Cees en Janny de Bruijn - de Cloe (Oosterweg 10) 55 jaar getrouwd te zijn. Wat mooi dat zo samen met elkaar, het gezin en de familie te mogen gedenken en vieren. Een heel fijne dag toegewenst en nog vele goede jaren onder de zegen van Hem die onze wegen leidt.

Tot zover enkele gemeentelijke en pastorale zaken.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,

*ds. Jelis Verschoof*

**In memoriam****Gerta Anna Marie (Gertie) Schuurig - Oostwouder**

Op 28 januari 2015 kwam een einde aan het leven van Gertie Schuurig - Oostwouder. De chronische ziekte, waarmee ze een aantal jaren had geleefd, drukte een steeds zwaarder stempel op haar leven. Niet alleen op dat van haar, maar ook op dat van Johan en de kinderen. Toen de benauwdheid te hevig werd, was het genoeg. Het moment van afscheid nemen was daar.

In de herinneringsdienst, op 2 februari in de Dorpskerk, klonken veel dankbare woorden voor wie ze was en de manier waarop ze stond voor de dingen die ze belangrijk vond. Die haar leven zin gaven en die ze door heeft gegeven aan haar kinderen en kleinkinderen. "De mens is een kraal aan het snoer dat ons verbindt met de generaties voor ons." Dit citaat hield haar bezig, die laatste dagen.

Gertie werd geboren op 15 september 1942 in de Haarlemmermeer. Doorleren was niet aan de orde bij haar thuis. Die uitdagingen ging ze later in haar leven alsnog met succes aan. Gertie trouwde in 1971 met Johan. Hun eerstgeboren zoon, Ruben, bleek niet levensvatbaar. Groot, intens verdriet. Hij werd begraven in Aalsmeer. Na verdriet kwam er grote vreugde met de geboorte van Rufus. Vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op kansen in deze wereld werden Andrés en Xiomara geadopteerd. Een veelkleurig gezin, letterlijk en figuurlijk. Met alle geluk en strubbelingen die er zo bij horen, zo klonk het in de herinneringen die de kinderen en kleinkinderen ophaalden.

In de dienst klonken woorden uit het boek Openbaring. Beelden, die iets laten zien van een geheimenis. Het geheim van leven en dood. Met aan de ene kant het tot stof vergaan, en aan de andere kant beelden van een nieuwe werkelijkheid. Waarin verdriet en benauwdheid plaats maken voor reizen en dansen. Haar steen werd in de gedenkhoek geplaatst, een witte, met haar naam.

Wij hebben Gertie Schuurig - Oostwouder overgedragen in de handen van de levende God en haar begraven op de algemene begraafplaats van Leimuiden. Rozenblaadjes dwarrelden omlaag, als een liefdevol vaarwel.

"Dat zij mag wonen in de liefde van Gods wereld en dat zij in goede machten is geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag."

Voor Johan, Rufus, Sharmila, Andrés, Sabine, Xiomara, Barry en de kleinkinderen is gezongen: Ga met God en Hij zal met je zijn. Deze woorden vergezellen jullie, nu en alle dagen.

*Pieta Landweer*

**In memoriam Maria Petronella Kos - de Bruijn**

Op woensdag 11 januari jl. heeft de Heer tot zich genomen Maria Petronella - Marie - Kos - de Bruijn van de Peppelhof 17. Marie Kos is 93 jaar geworden.

Zij werd op 25 februari 1921 geboren als 10de kind van de in totaal 11 kinderen van Cornelis en Cornelia de Bruijn. Als meisje hielp zij een aantal jaren mee in het kruidenierswinkeltje van haar ouders. Zij ontmoette Klaas Kos uit Huizen en trad met hem in het huwelijk op 8 december 1948.

Persoonlijk heb ik Marie Kos beleefd als een hartelijke, lieve vrouw. Ook als een vrouw die wel van een kwinkslag hield. Zij leefde echt vanuit haar geloof: een dankbare vrouw, dankbaar voor de zegeningen die zij ontving.

Klaas en Marie bleven zelf kinderloos, maar door een verhuizing naar de Ieplaan ontstond er een hartelijke band met hun buurmeisjes daar, Ilona en Joyce. De laatste werd voor Marie zelfs tot 'kleindochter', en omgekeerd zij tot 'oma'. Marie Kos heeft dat als een bijzondere weg van de Heer voor haar leven ervaren, en als een groot geschenk.

Van grote waarde is voor haar geweest haar doop. Zij kreeg als dooptekst mee een gedeelte van Psalm 87 berijmd:

God zal hen zelf bevestigen en schragen,  
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,  
en doen den naam van Sions kind'ren dragen.

Zo voelde zij zich echt: in goede en moeilijke dagen bevestigd door de Heer en gesteund, door het geloof ingelijfd in het eeuwige verbond met God.

En zo leefde zij van harte mee met de kerkelijke gemeente.

Na de dood van Klaas in 1999 bleef zij alleen achter in de Peppelhof, waar zij enkele jaren daarvoor samen gekomen waren. Geleidelijk ging het met haar gezondheid achteruit, en na een kort ziekbed is zij, omringd door haar geliefden, heengegaan.

Al een tijd hiervoor had zij aangegeven wat zij graag boven haar rouwkaart wilde hebben: een woord uit de profeet Jesaja (43:1): 'Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn...'

Fijn dat er zoveel mensen bijeen gekomen waren in de kerk om afscheid te nemen van deze gewone en toch bijzondere vrouw, die zo'n eigen plaats innam in haar familie, in de kerkelijke gemeente en in ons dorp.

In de dienst hebben wij geluisterd naar de verlossing waarvan Jesaja mocht getuigen en die helemaal, voor ons allen, werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, die ons door zijn Kruis en Opstanding bij de Vader brengt.

Daarom eindigden wij met een woord van de kerkvader Paulinus van Nola (5de eeuw), hij schrijft in een gedicht:

Zeer veel heb ik onderzocht,  
en alles afzonderlijk doorlopen,  
maar ik heb niets beters gevonden  
dan te geloven in Christus.

Moge de nagedachtenis van Marie Kos - de Bruijn tot zegen zijn en sterke de Heer allen die haar zullen missen.

*ds. Verschoof*

## Kerkelijk Nieuws

### Berichten van de Kerkenraad

#### Vergadering kerkenraad 4 februari 2015.

Bijna volledig, één verhindering, als kerkenraad weer bij elkaar om de agenda met 11 punten te behandelen.

De opening met lezing van Filippenzen 1: 1 t/m 8, was gericht op het uiten van onze dankbaarheid voor wat er is, wat we hebben, ook binnen onze gemeente en het samen zingen van gezang 303 vers 3.

De daarop volgende bezinning hebben we gebruikt om met elkaar terug te kijken naar 2008, onze start als PG Leimuiden. Wat hebben we toen uitgesproken als onze visie, missie en wat is ervan geworden? En .. hoe kijken we naar de komende 4 tot 6 jaar? We gaan ons beleidsplan herzien en richting geven aan onze inzet voor de komende periode. De uitkomst van dit gesprek willen we neerleggen bij onze commissies met de vraag wat dit betekent voor hun activiteiten en hoe ze dat willen verwoorden.

Op onze website, home/beleid/beleidsplan 2008 – 2013, kunt u het huidige beleidsplan inzien. U wordt uitgenodigd met ons mee te denken.

De samenvatting van de reacties van de in het voorjaar van 2014 gehouden wijkcontactavonden op de vraag "Waar geloof je in als gemeente?" geeft een belangrijk deel van de inhoud weer.

Hierop werd toen geantwoord: het samenzijn, het verbinden, de kracht van het geloof en de gezamenlijke kracht, het ontmoeten, het delen met elkaar, elkaar bemoedigen, gastvrij te zijn richting het dorp, veel kunnen betekenen voor anderen (binnen en buiten de kerkelijke gemeente). De vraag wie, hoe, waarmee en wanneer we dat in de toekomst blijven of gaan doen zal de inhoud van ons beleidsplan worden. We komen erop en ermee bij u terug.

Bij de binnengekomen brieven was er terecht vreugde over de goedkeuring van onze begroting van kerkrentmeesters en diaconie voor 2015 door de RCBB, de controleclub van de PKN Utrecht.

Het klimaat in de kerk en met name de temperatuur op verschillende plaatsen in de Dorpskerk vormt niet alleen voor het college van kerkrentmeesters maar ook voor gemeenteleden een punt van aandacht. Goed dat we ook wat nog niet werkt zoals we willen mede als gemeenteleden benoemen.

Vier ander agendapunten hebben onze aandacht gehad en zijn het noemen waard:

- Vacatures die bestaan door het nog niet vervuld zijn, of ontstaan door terugtrekken van leden van de

kerkenraad omdat ze aftredend zijn. Verheugd zijn we over het vervullen van een bestaande vacature in de diaconie door Astrid Muijs. Over de overblijvende vacatures op een andere plaats in deze Op Weg meer.

- Het jeugdwerk zoals het op dit moment loopt. De catechisaties zoals ze op dit moment lopen en de rol van ouders daarbij en de inzet van Paul daarin. Het meedoen van de tienerclub Sirkelslag op vrijdag 6/2, de Kinderdienst van 8/2, de opzet van de CJV en het meedoen aan een pilot van het JOP bij activiteiten voor de jeugd, een deel van de plannen voor 2016 en de gezellige inrichting van de CJV ruimte. Er loopt veel en het enthousiasme is groot.

- Het onder begeleiding van Jelis meewerken aan de opleiding van een student HBO theologie die een "snuffelstage" gaat doen. Een nieuw gezicht wat u mogelijk zult zien bij één van de activiteiten waaraan ze meedoet. Mooi dat ook dit kan.

- De gebouwen die in de verkoop staan, Oostenkerk en Het Kruispunt, zijn een vast agendapunt bij de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters. Niet meer actief benutten van die ruimten leidt tot het op een rij zetten van alternatieven en mogelijkheden om de verkoop te bevorderen en de mogelijkheden van vandalisme te beperken. Hierover binnenkort meer.

We besluiten onze vergadering met behulp van Jorico door te luisteren naar het lied "In de morgen" van de cd van Sela.

Bidden, zingen luisteren, spreken, zaken doen voor het reilen en zeilen van onze PG Leimuiden, graag gedaan!

*De kerkenraad.*

#### Vacatures

Zoals u hebt kunnen lezen in het korte verslag van de vergadering van de kerkenraad hebben we op 4 februari gesproken over de vacatures, die bestaan en ontstaan in de kerkenraad.

Enthousiast waren we over het besluit van Astrid Muijs om de diaconie te gaan versterken. Dat maakt het werk van de diaconie makkelijker en slagvaardiger, meer schouders eronder, prachtig om dat nu al te weten.

Voor andere vacatures kunnen we ook weer mensen gebruiken. Dan gaat het om de bestaande vacatures (ouderling) scribea en pastoraal ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester die ontstaat omdat Pieter Meijer aftredend is en zich niet meer herkiesbaar stelt. Een goede afweging na 2 periodes.

De mensen die we kunnen gebruiken kunnen zichzelf de vraag stellen: "Is dat iets voor mij?" Maar ook nodigen we u als gemeente uit om namen te noemen van de mensen die u geschikt acht om de bestaande vacatures te vervullen. Daarvoor is bij deze Op Weg weer het

gebruikelijke formulier gevoegd die u in kunt vullen en bij mij in de bus mag doen of in de doos die de komende weken in de kloostergang staat.

Als je enthousiast bent kun je veel. Dat laten we als kerkenraad ook zien. Enkelen hebben door het tijdelijk ontbreken van een scriba gezegd: Oké dan doen wij dat er voor een korte periode wel bij". De leden van de kerkenraad krijgen dan een mail ondertekend met: plezier, plaatsvervangend ½ scriba of gewoon gr. Ook in de wijken doen Jelis, Ineke en Jan een stapje meer of ze lopen even wat harder.

Duidelijk moet zijn dat dit even kan, oplossen van een probleem, dit mag echter niet blijvend zijn. Dan doen we een te groot beroep op mensen die al ja hadden gezegd tegen een taak die ze leuk vinden en waar ze met plezier een deel van hun vrije tijd of (extra) werktijd aan besteden.

Daarom de oproep, kandideer gemeenteleden waarvan u denkt dat ze geschikt zijn om een vacature te vervullen. Maar ook ga voor uzelf na wat uw gemeente nodig heeft en wat er bij uw kwaliteiten past.

We zijn benieuwd.

*Leen van der Sar*

## Berichten van de Diaconie

### Collectes

Op 22 februari, de eerste zondag van de 40 dagentijd, collecteren we voor noodhulp met als thema Cyclonen en overstromingen in Madagaskar. Jaarlijks treffen cyclonen en overstromingen de oostkust van Madagaskar. In tachtig dorpen in de kuststreek werkt de Protestantse Kerk van Madagaskar aan het weerbaarder maken van boerenfamilies tegen de gevolgen van deze rampen. Ze introduceren huizen die gemaakt zijn van bamboe en gewassen die bij droogte of hoog water toch een redelijke oogst geven. Hierdoor zijn de families beter voorbereid op cyclonen en overstromingen. Als een cycloon in de toekomst toch een ramp tot gevolg heeft, kunnen ze er bovendien weer beter bovenop komen.

Op 1 maart aan het begin van de Voorjaarszendingsweek collecten voor verspreiding van de bijbel in de Golfstaten. Het thema is Bijbelverhalen vertellen in de Golfstaten. In deze staten wonen miljoenen christenen die hun geloof niet kunnen verdiepen. Veel van hen zijn arm en kunnen zelf niet lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap leidt mensen op om Bijbelverhalen te vertellen. Met 'Simply the Story'(STS) leren mensen de verhalen uit de bijbel kennen en vertellen deze door. Na het vertellen van het verhaal wordt er over doorgesproken. Door STS-methode raken miljoenen christenen echt geïnteresseerd in de boodschap van de Bijbel.

Tijdens de collecte komt er via de beamer nog extra informatie. Wij mogen toch op uw steun rekenen?

*Namens de Diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

## Berichten van de kindernevendienst

### Project veertigdagentijd voor de kinderen

In de kerkdiensten naar Pasen toe is er ook voor de kinderen weer wat extra's te beleven. Vanaf komende zondag hangt er voorin de kerk het begin van het stripverhaal van Eef. Elke week komt er een plaat bij. Eef gaat met de trein naar opa en oma en beleeft onderweg van alles. Wij gaan op reis naar Pasen en horen onderweg het verhaal van Eef en verhalen uit de bijbel. We gaan met open handen die naar Pasen toe steeds meer worden gevuld. Ze gaan open op



verschillende manieren bv. om te delen, te ontvangen en te begroeten. Op Paasmorgen is het hele verhaal compleet. De kinderen krijgen ook een boekje met het

stripverhaal erin. Het thema "Met open handen"sluit aan bij Kerk in Actie en bij het thema van de bloemen voorin de kerk.

## Berichten van het Missionair Team

### Excursiedag 'Religieus Erfgoed' N-H

**Excursiedag gegarandeerd!**

**Laatste kans. Nog twee plaatsen vrij**

**Zaterdag 21 maart '15**

**Excursiedag**

**'Religieus Erfgoed' N-H**

vervoer: touringcar bus  
vanaf: de Ontmoeting  
tijd: 9.30 - 18.00 uur  
route: Aerdenhout  
Enkhuizen  
Andijk

Opgave: Jelis & Petra Verschoof  
tel. 0172 701081

40,- pp (inclusief bus, chauffeur,  
2x koffie, lunch, 3 excursies,  
eigen reisleiding)

Op zaterdag 21 maart '15 wordt er vanuit de Ontmoeting een excursiedag naar 'Religieus Erfgoed' in N-H georganiseerd.



**Programma:**

09.30 Vertrek vanaf de Ontmoeting  
 10.00 **Adventskerk Aerdenhout** en aansluitend koffie  
 11.15 Vertrek naar Enkhuizen  
 12.15 gezamenlijke lunch bij Bella Vita  
 13.30 **Zuiderkerk met aansluitende korte stadswandeling** door monumentaal Enkhuizen  
 15.00 -16.30 **Gereformeerde kerk Andijk** en aansluitend koffie met zicht op het IJsselmeer  
 17.00 - 18.00 terugreis

Reisboekenschrijver Rik Zaal heeft dit jaar 'Het beste van Nederland' geschreven. In zijn lijstje van favoriete religieuze gebouwen staan twee van de drie kerken die op zaterdag 21 maart bezocht worden. Dat is de Adventskerk in Aerdenhout uit 1959 (volgens Zaal: 'een statement in de omgeving, le Corbusier in Aerdenhout') en de recent gerestaureerde Gereformeerde kerk in Andijk uit 1930 (wat Zaal betreft 'behoort dit streng en toch uitbundig vormgegeven bouwwerk tot de mooiste Nederlandse kerkgebouwen uit de twintigste eeuw'). Verder staat het sfeervolle vissersplaatsje Enkhuizen met in het centrum de Zuiderkerk op het programma. De vijfhonderd jaar oude hallenkerk heeft in 2013 een ingenieus nieuw zalencentrum gekregen.

Jelis en Petra Verschoof nodigen u/je uit voor een dagje naar het Noord-Hollandse en Westfriese land. Opgeven kan via: [pverschoof@filternet.nl](mailto:pverschoof@filternet.nl) of tel. 0172 701081. Kosten voor de hele dag 40,- (incl. bus, chauffeur, warme lunch, 3x koffie en 3 excursies). Vertrekgarantie bij minimaal 30 personen (maximaal 50). Er zijn 48 opgaves.

**Filmavond 'Bon Dieu'**

Op donderdagavond 26 februari is de 3e filmavond van het winterseizoen. In het jaarprogrammaboekje stond de film 'Paris Taxis' aangekondigd, maar vanwege het niet verkrijgen van vertoningsrechten hebben we moeten kiezen voor een andere film. Het is ditmaal een komedie geworden (mede vanwege de 'zwarte' thematiek van de vorige films).



**Bon Dieu** gaat over een welgesteld katholiek echtpaar, dat het eigenlijk maar niets vindt dat hun dochters zijn getrouwd met mannen van een andere afkomst. Vader Claude probeert zich zo veel mogelijk te gedragen als de moderne, tolerante man, maar het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt met schoonzoons uit Israël, Marokko en China. Wanneer dochter nummer vier thuiskomt met een Afrikaan, lijkt de maat

vol. Zeker als blijkt dat de ouders van de nieuwe aanwinst ook de makkelijkste niet zijn.  
 Aanvang: 19.45 uur.  
 De Ontmoeting is open vanaf 19.30 uur.  
 Onkosten 5 euro (film + 2 consumpties).

**Boekspot (uitleen en verkoopboeken)**

De artikelen zijn tot 24 februari verkrijgbaar. Vanaf 25 februari ligt er weer een nieuw assortiment op de boekentafel. Bij aankoop van 10,- krijgt u een cd cadeau.

**In de Boekspot zijn verschillende nieuwe Bijbels te vinden:**

- Een Bijbel in strip voor 12,50
- Een Bijbel in gewone taal (huisbijbelformaat 39,50 en kleiner formaat 28,50)
- Een Nieuwe Bijbel Vertaling met een prachtige omslag van kunstenaar Ton Schulten 35,-
- Een twitterbijbeltje in cadeau-uitvoering van 4,95
- Een paralleleditie Nieuwe Bijbel Vertaling - Staten Vertaling in eigentijdse omslag + bijbelplakkers 19,95
- Een Bijbel voor kleintjes in kleurrijke uitvoering 9,95
- Een Bijbels sticker kleurboek van 5,95 enzovoort.

Naast de bijbels ligt er het indrukwekkende levensverhaal van **Nick Vujicic** in '**Leven zonder beperkingen**' (12,50). Nick is geboren zonder armen en benen.

**'Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen' van John Ortberg.**

In dit boek staat Petrus' wandeling symbool voor de uitnodiging aan iedereen die, net als hij, een stap in geloof wil zetten, die meer van Gods kracht en aanwezigheid wil ervaren. Lopen op water betekent dat ik met Gods hulp dingen kan doen die ik op eigen houtje nooit voor elkaar zou krijgen

**Pasen, Veertigdagentijd****Bij de 40 dagentijdscampagne 'Open je handen'**

is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de veertigdagentijd leidt. Het loopt van Aswoensdag 18 februari tot en met eerste paasdag zondag 5 april 2015.

Met onder meer gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen over hoe zij hun handen openen. Elke dag heeft een leessuggestie en een vraag om over door te praten of denken.

De kalender kost € 4,00 en is rechtstreeks bij de webwinkel van de PKN in Utrecht te bestellen ([www.webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd](http://www.webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd))  
Of telefonisch: 030 880 1880.

*Hartelijke groet namens het missionair team,  
Petra Verschoof*

## Overige berichten

### Gebedssamenkomst

Op vrijdag 6 maart komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt: "ik weet niets te zeggen" kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

U/jij komt toch ook?

*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,  
Willy Piet*

### Even voorstellen!

In de komende periode mag ik voor mijn opleiding stage lopen in uw protestantse gemeente.

Ik ben Gretha Bregman-Hoving en woon net als u in Kaag en Braassem maar dan in de kern Woubrugge. Ik ben getrouwd met Leen en samen hebben wij een zoon van 18 en een dochter van 15.

Ik volg de opleiding theologie-godsdienst pastoraal werk aan de Chr. Hogeschool Windesheim en ben daarmee in september 2014 gestart. De stage in dit eerste jaar is een zogenaamde oriënterende stage en is bedoeld om kennis te maken met de werkomgeving waarvoor je wordt opgeleid.

In de afgelopen maanden hebben velen mij gevraagd waarom ik heb gekozen voor deze opleiding. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik er geen kort en duidelijk antwoord op heb. Het is een combinatie van het dienstbaar willen zijn aan God en medemensen en een geboid zijn door de verhalen in de Bijbel over God en Jezus en de verhalen van mensen zoals u en ik. Daarbij ben ik er van overtuigd dat God een weg wil gaan met u en mij en dat we niet voor niets elkaar op deze manier ontmoeten. Hoe en waarom? Ik moet u het antwoord schuldig blijven maar ik hoop dat er momenten zullen zijn in deze korte periode dat we daar samen iets van ontdekken!

*Een hartelijke groet en graag tot ziens,  
Gretha Bregman.*

### Website

Op de website [www.pgleimuiden.nl](http://www.pgleimuiden.nl) zijn foto's toegevoegd van de kinderdienst op 8 februari.

## Van de Tuingroep

### Onderwerp - Dode Beuk



Zoals u wellicht gezien hebt, gaat het de afgelopen jaren steeds slechter met de rode beukenboom voor de Dorpskerk. Vorig jaar hebben wij aan verschillende boomdeskundigen advies gevraagd, maar hun conclusie was helder; hij gaat het niet redden.

Vorig jaar kwam hij amper nog in blad, dus willen wij hem dit voorjaar vervangen

voor een vleugelnootboom. Deze stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats en kan op een wat nattere grond.

Om dit financieel mogelijk te maken willen wij en het College van Kerkrentmeesters het oude verjaardagsfonds ombuigen in een tuinfonds. Dit houdt in dat er een vogelhuisje in De Ontmoeting komt waarin u een gift kunt doen voor of na uw verjaardag. Het eerste doel waarvoor we sparen is de Vleugelnootboom. Deze jonge boom zal ca. 5 meter hoog zijn en een stamomtrek van ca. 30 cm hebben. En aangezien het verjaardagsfonds al een jaar geleden is gestopt en iedereen intussen jarig is geweest, hopen we binnenkort al een mooi startkapitaal in het vogelhuisje aan te treffen!

Uiteraard is het ook mogelijk een gift over te maken via het College van Kerkrentmeesters, o.v.v. Tuinfonds op NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551

Op **zaterdag 28 februari** zal de tuingroep de oude beuk omzagen. De week erna willen we de nieuwe boom (voorgefinancierd door het CvK) gaan planten. Wie interesse heeft in openhaardhout kan alvast contact opnemen met Aad Treur (509852). De hoogste bieder mag nog zelf komen kloven ook!

*Namens de tuingroep,  
Jacques Roodenburg*

### Zaterdag 11 april Voorjaarsmarkt!

De zaterdag na Pasen wordt de voorjaarsmarkt gehouden in en om de Ontmoeting met ook dit jaar de grote verloting, Rad van Avontuur, boekenmarkt, verkoop van bloemstukjes en weer allerlei tweedehands spullen, koffie, thee, limonade en gebak en ander lekkers te eten.

We kunnen nog steeds goede spullen voor de verkoop gebruiken dus als u nog iets heeft dat in de weg staat bel even met Wim van de Maarel (509138), Bert de Vos (509369) of Joost Boot (508133). Voor boeken,

speelgoed en andere spullen kun je hen ook bellen. Op donderdagavond 9 april van 18.30-20.00 uur kunt u prijzen voor het Rad van Avontuur en artikelen voor de levensmiddelenmand komen brengen in de Ontmoeting. Ook kunt u dan nog spullen voor de Voorjaarsmarkt en Boekenmarkt aanbieden. Wilt u taart of cake bakken voor de verkoop bij de koffie en thee of een ochtend of middag komen helpen met de verkoop op 11 april belt u dan Els van Elderen (507330) of Aad Treur (509852). Als er nog mensen zijn die in de week voor de Voorjaarsmarkt met de opbouw van de markt, het sorteren en uitstellen van de boeken willen helpen bel even met Aad Treur of Jannie Eveleens (509693). Belt u Monica Disseldorp (507982) als u wilt helpen met de verkoop van de loten voor de grote verloting. Wij hopen weer op een goede opkomst en mooie dag zodat we de kerk kunnen ondersteunen en dat er ook, in overleg met de diaconie, een deel van de opbrengst besteed kan worden aan een aantal goede doelen. Wij hebben er weer veel zin in. Helpt u mee om het tot een succes te maken?

ACKC



## Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

### Overleden

mevr. Maria Petronelle Kos-de Bruijn, Peppelhof 17,  
in de leeftijd van 93 jaar

### E-mailadressen tbv nieuwe Gemeentegids

Denkt u er nog aan om uw nieuwe e-mailadres door te geven om op te laten nemen in de nieuwe Gemeentegids die in april verschijnt?

Ook als uw e-mailadres nu nog niet vermeldt staat en u wilt het toch opgenomen zien.

Hetzelfde verzoek geldt natuurlijk ook voor telefoonnummers.

Opgeven via [ledenadministratie@pgleimuiden.nl](mailto:ledenadministratie@pgleimuiden.nl)

 <b>Verjaardagen 74+</b> <b>Van harte gefeliciteerd</b>	
23 febr.	mevr. B.M. Zwaal-Verhoek, zorgcentrum 'Woudsoord', kamer 210, Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge
4 mrt	mevr. A. Roos-Kempenaar, Vriezeloop 32, 2451 CS Leimuiden
4 mrt	dhr. H. van der Burg, Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
6 mrt	dhr. A. van der Burg, Vriezeloop 73, 2451 CR Leimuiden



## Agenda

Do 26 febr.	Filmavond "Bon Dieu" Aanvang 19.45u in de Ontmoeting
Wo 11 mrt	Bidstond Gewas en Arbeid
Wo 11 mrt	Gezamenlijke solidariteitsmaaltijd Aanvang 17.30u in de Ontmoeting
Za 21 mrt	Excursie "Religieus Erfgoed N-H" Vertrek 9.30u vanaf de Ontmoeting
Vr 27 mrt	Clubkamp jeugd
Za 11 apr	Voorjaarsmarkt Van 10.00 – 15.30u in de Ontmoeting
Vr 17 apr	Kerkbattle Spellenmiddag/avond voor jong en oud

<b>Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl</b>	
Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit - tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404
<b>OpWeg redactie</b>	<b>E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl</b>
De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden <b>tot 19.00 uur op dinsdagavond.</b>	
<b>Bezorging</b> Joke Rietdijk (509427)	
<b>KopijEindredactie</b> Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)	



## Bijlage

Geen zin in koken?

### Kom dan eten bij de Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 11 maart  
Aanvang 17.30 uur (deur open om 17.15 uur)  
In 'De Ontmoeting' te Leimuiden

Deze keer is de gezamenlijke maaltijd georganiseerd door een Protestantse en Katholieke voorbereidingsgroep.

Het zal in deze 40 dagen-/ vastentijd gaan om een sobere maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor het doel van de Vastenactie 'Ondersteuning Tamil-gemeenschap op de theeplantages in Sri Lanka'.

Na een jarenlange burgeroorlog leven de Tamil-gemeenschappen in Sri Lanka in extreem geïsoleerde en armoedige omstandigheden. De caritasorganisatie Setik van het bisdom Kandy helpt de Tamil-gemeenschappen op de theeplantages zich te ontwikkelen en uit hun isolement te treden.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd, die bestemd is voor de Vastenactie.

Graag aanmelden voor vrijdag 6 maart.  
U kunt zich aanmelden bij: Agnes Hogeboom tel. 509633,  
Joke Kroon tel. 509390 en Jeannette Meijer tel. 507551



Tot woensdag 11 maart.  
Agnes, Joke en Jeannette

## Kindernevendienst



## KOM JIJ OOK !!

Eef,

mag helemaal alleen met de trein naar Opa en Oma. Tijdens deze reis maakt ze van alles mee. Wil jij weten wat dat is, stap dan ook in de trein en maakt de reis samen met Eef. De trein vertrekt elke zondag om 9:30h vanaf 22 februari en duurt tot 5 april.

Eindbestemming is het Paasfeest !!

Start van de "Reis" :  
Zondag 22 Februari  
in de DorpsKerk om 9:30h

Maar ook andere zondagen  
kan je opstappen.



Tot ziens op zondag

Aanbevelingsformulier ambtsdragers

## Protestantse gemeente te Leimuiden

Dit formulier is zodanig ingedeeld, dat twee personen ieder hun eigen aanbevelingen kunnen doen.

<b>Vacature</b>	<b>Naam en adres</b>	<b>Naam en adres</b>
Ouderling, scriba (1 vacature)	1. ....  2. ....  3. ....	1. ....  2. ....  3. ....
Wijkouderling (1 vacature)	1. ....  2. ....  3. ....	1. ....  2. ....  3. ....
Ouderling- kerkrentmeester (1 vacature)	1. ....  2. ....  3. ....	1. ....  2. ....  3. ....
Eén naam per vacature is voldoende, meer namen noemen mag.		
<b>Uw naam en adres</b>		
<b>Ondertekening</b>		

Inleveren uiterlijk 20 maart a.s. in de doos in de kloostergang of bij de voorzitter, Leen van der Sar, Drechtlaan 40.