



'Partir c'est mourir un peu...'

'Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik heenga, want als Ik niet heenga zal de Helper niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden.'

Johannes 16:7

U kent allemaal vast wel het Franse spreekwoord: 'Partir c'est mourir un peu' - 'Afscheid nemen is een beetje sterven'.

Wij weten allemaal hoe moeilijk het kan zijn afscheid te nemen van geliefde mensen die ons voor langere tijd verlaten, bv. voor werk of studie in het buitenland.

Zo'n afscheid is lastig, moeilijk - maar je hoopt elkaar toch weer terug te zien.

Maar écht moeilijk, het allermoeilijkste wat ons overkomen kan is afscheid moeten nemen van een geliefd iemand die gaat sterven.

Als je bij het graf van een geliefde staat...

Ja, dan sterft er toch echt inderdaad ook toch iets van jezelf.

Deze dagen gedenkt de Kerk het heengaan van Jezus - Zijn Hemelvaart.

Wat zal dát een moeilijk afscheid voor de leerlingen zijn geweest!

En toch zegt Jezus zelf het vóór zijn afscheid van zijn leerlingen: 'Het is goed voor jullie dat Ik heenga...'

En als Jezus dan ook daadwerkelijk ten hemel gevaren is lezen wij niet dat de discipelen diep bedroefd naar huis terugkeerden, nee, er staat: 'Ze keerden terug in grote vreugde'.

Voor het afscheid van Jezus ten hemel geldt dus niet: 'Partir c'est mourir un peu' - integendeel, het afscheid van Jezus is 'grande joie', 'grote vreugde'!

Maar hoe kan dat nu?

Dat afscheid moeten nemen van Jezus voor zijn leerlingen toen en voor ons vandaag

'goed' is, dat je na dit afscheid verder kunt gaan met 'grote vreugde'?

Dat komt omdat de Kerk zingt: 'Al heeft Hij ons verlaten - Hij laat ons niet alleen.'

U niet, jou en mijn niet.

Na Hemelvaart is het namelijk Pinksteren geworden.

Jezus stuurt ons zijn Plaatsvervanger, de Helper, de Heilige Geest.

Daar gaat het over op het Pinksterfeest: in onze wereld, zo vol nood in het groot en in het klein, is er toch die Helper, voor ons allen.

Zondag 17 mei

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Pieter Meijer
Collecten	Exodus (1), Erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld

Zondag 24 mei

Pinksteren

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Tear / Nacht zonder dak voor de opvang van straatkinderen (1), Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Marianne Tukker en Maritta Kea.

Zondag 31 mei

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	mw. M.E. Vroonland, Kampen
------------	----------------------------

De Geest van God, de Heilige Geest, die waait waarheen Hij wil: in ons werelddeel Europa, in gesloten islamitische landen, overall.

Hij waait ook naar óns hart, met zijn hulp en heil in Jezus Christus.

Laten wij Hem uitnodigen: 'Kom grote Helper, Schepper Geest, wees ook mijn Helper.'

Als wij dat doen komt er een vreugde die niet meer vergaat.

Wij mogen het dan ervaren wat er staat in een oud belijdenisgeschrift van onze Kerk, de Heidelbergse Catechismus (1563) over de Heilige Geest: 'De Heilige Geest is ook mij gegeven om mij bij te staan en eeuwig bij mij te blijven...'

Met deze Helper van Boven sta je er nooit echt alleen voor.

ds.Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Graag praat ik u en jullie weer even wat bij t.a.v. wat kerkelijk en pastoraal nieuws in onze gemeente.

Vieringen en kerkdiensten

Maandag 4 mei jl. was er een oecumenische herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. Wij stonden stil bij de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog, en ook bij alle geweld en oorlog in de wereld van nu. Fijn dat wij dat in ons dorp met alle dorpgenoten en ook in oecumenische verbondenheid tussen de Protestantse Gemeente Leimuiden - de Rooms-Katholieke parochiekerk van de Sint Jan - en de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude dat kunnen. Mavileo bracht weer passende en mooie muziek ten gehore.

Hemelvaartsdag 14 mei

Als u deze Op Weg ontvangt is het wellicht alweer voorbij: Hemelvaartsdag. Wij mochten weer vieren dat Jezus is opgenomen in de hemel na alles te hebben volbracht. Hij is daar nu, bidt voor ons, voor de Kerk, zijn Rijk zal komen. Hemelvaartsdag is de bekroning van Zijn weg die Hij ons ten goede op aarde is gegaan.

Zondag 17 mei

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet officieel 'Wezenzondag' - zijn de leerlingen na het vertrek van Jezus nu alleen? Staan wijzelf er alleen voor?

Er is veel eenzaamheid in onze maatschappij, bij ouderen, maar het kan je net zo goed overkomen als je jonger bent.

Er is deze zondag Tienerdienst en Paul Smit en ikzelf gaat op dit thema in.

Voor iedereen zal ik aan het begin van de dienst e.e.a. uitleggen op een hoop ik voor iedereen begrijpelijke manier. Iedereen van harte welkom!

Met het oog op Pinksteren de Pinksternoveen

Van de leerlingen van Jezus lezen wij in Handelingen 1 dat zij na de hemelvaart van de Heer de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren in Jeruzalem bijeen waren, samen met anderen, en baden om de komst van de Heilige Geest.

Op grond hiervan is in de kerk de gewoonte gegroeid van een zogenaamde 'Pinksternoveen'. 'Noveen' komt van het Latijnse 'novem' - 'negen'.

Van oorsprong een traditie uit de Rooms-katholieke kerk, die echter ook steeds meer wordt overgenomen door Protestantse gemeenten.

Negen avonden zijn er in verschillende plaatsen korte gebedsdiensten waarin wij ons in oecumenische saamhorigheid voorbeiden op en uitzien naar de komst van de Heilige Geest: 'Kom Heilige Geest, vernieuw ons leven, vernieuw de kerk, vernieuw de wereld'.

Ook in onze regio is er dit jaar weer zo'n Pinksternoveen. Onze kerkenraad heeft besloten dat wij ons graag bij deze gewoonte aansluiten; daardoor zal in de toekomst zo'n gebedsdienst misschien ook een keer in onze kerk plaatsvinden.

De Pinksternoveen begint vrijdag 15 mei as. om 19.30 u. in de kerk H.H. Petrus en Paulus in - Aarlanderveen en heeft dit jaar als thema: 'Hoe raakt de Geest u?'

Zaterdag 16 mei is de gebedsdienst in de St. Jan te Leimuiden, aanvang 19.00 u..

De noveen eindigt dan na nog een aantal gemeenten langs te zijn gegaan zaterdag 23 mei 19.00 u. in de H. Joannes de Doper in Boskoop.

Steeds weer wordt het Pinkstervuur van de éne gemeente naar de andere doorgegeven.

Pinksteren:

Zondag 24 mei as. mogen wij vieren de komst van de grote Helper, de Heilige Geest.

Het gelegenheidskoor o.l.v. Iris Huising zingt en er is verder medewerking van trompettist Leen de Borst en Josefien Weij - de Borst. Het belooft een mooie en inspirerende dienst te worden, laat u ook inspireren en waas van harte welkom.

Zieken

Willy Piet (Bilderdam 28c) is woensdag 6 mei jl. geopereerd aan een nieuwe heup. Het ging voorspoedig, een paar dagen later kon zij weer naar huis. Het zal echter nog wel weken revalideren worden: veel sterkte Willy.

Janny Aniba - Bogaards (Weidelaan 12) verblijft voor revalidatie na een hersenbloeding op 18 maart jl. in het Rijnlands Revalidatiecentrum, Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden. De revalidatie kan nog maanden in beslag nemen, maar elke dag is toch weer een klein stapje vooruit, veel sterkte namens ons allen.

Astrid Muijs - van den Wijngaard (Kloofpad 20) moest na een eerder verblijf in het LUMC enkele weken geleden helaas opnieuw opgenomen woensdag 6 mei jl.. Wij hopen dat zij toch weer goed mag herstellen.

Ik noem ook nog een keer de interne verhuizing van Piet Vroonland in Verpleeghuis Overhij, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden. Zijn kamernummer is daar nu kamer 1104, en zijn nieuwe mobiele telefoonnummer: 06 39828255.

Alle zieken, en ook allen die met onderzoek en behandelingen bezig zijn, goede moed, kracht van Boven en mocht het zijn ook een goed herstel.

Permanente Educatie

In het kader van de Permanente Educatie van de PKN, in het verplichte deel, ben ik in de week na Pinksteren enkele dagen bezig met een werkstuk over het evangelie van Johannes, om precies te zijn over Johannes 1:52. Voor bijzondere gevallen ben ik deze dagen wel gewoon bereikbaar.

Tot zover enkele een aantal zaken uit onze gemeente van pastorale aard. In Christus verbonden en een hartelijke groet aan u en jullie allen,

ds. Jelis Verschoof

	Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
19 mei	Dhr. G.J. de Vries Vriezeloop 34A, 2451CS, Leimuiden
26 mei	Dhr. C. Brus, Ieplaan 9, 2451BS, Leimuiden

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Nederland helpt Nepal

In de diaconievergadering van 30 april 2015 is besloten € 5.000 over te maken naar Giro 555 voor onze naasten in Nepal. In het IBAN tijdperk is dat geworden: NL08 INGB 0000 000 555 (7x0 en 3x5) van de SHO (samenwerkende hulporganisaties). Kerk in Actie is één van de deelnemende organisaties.

U kunt zelf ook een bijdrage op dit nummer overmaken, voor zover u dat nog niet gedaan heeft. Door Kerk in Actie is gevraagd om dit werk te steunen met een extra gift. Kerk in Actie werkt samen met het netwerk van Action bij Churches Together (ACT). Binnen 5 uur na de aardbeving is dit netwerk in Nepal aan de slag gegaan. In eerste instantie richten Kerk in Actie en ICCO zich vooral op noodopvang en basisvoorzieningen voor 5000 families in afgelegen gebieden. Daarbij gaat het om materiaal voor onderdak (zoals tenten), reparaties en technische ondersteuning, watertanks, ceramische filters, waterzuiveringstabletten, herstel van waterpunten en –systemen, herstel van sanitaire voorzieningen en training van water comités. Verder worden de families voorzien van keukengerei, zeep, handdoeken en lakens. Ook wordt psychosociale hulp geboden aan families met kinderen en jongeren die in de opvangkampen verblijven. Speciale aandacht gaat uit naar ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking, alsmede het helpen van lokale gemeenschappen om zichzelf te organiseren. Waar mogelijk krijgen vrouwen daarin een centrale rol. Alle bedragen helpen om de mensen in Nepal te steunen. 'Nederland helpt Nepal. Geef nu!'



In 27 landen zijn hulpverleners, bijbelvertalers en kerken dankbaar dat MAF klaar staat om de zendingsoopdracht te vervullen.

Wij hebben van de MAF een uitnodiging ontvangen voor de Open Dag op 4 juli. Uiteraard is iedereen hier van harte welkom. Wat is er te doen?

- De hele dag kunnen tegen betaling rondvluchten gemaakt worden boven Teuge.
- U kunt een MAF type vliegtuig van binnen en buiten bekijken en bij elk vliegtuigtype hoort u wat er zo bijzonder aan is en in welke landen ze vliegen.
- Er zijn boeiende sprekers, onder wie één van de grondleggers van MAF, Stuart King (93).
- Er is een kinderprogramma
- In verschillende informatietenten kunt u zich laten informeren over alle facetten van MAF.
- Op de markt kunt u allerlei producten bekijken en kopen, natuurlijk is de opbrengst voor MAF of voor de MAF piloten. In diverse kramen is ook eten en drinken te koop.

Voor meer informatie
www.maf.nl



Collectes

Op Hemelvaartdag 14 mei is de collecte bestemd voor Dwelling Places in Oeganda, project van KIA Kinderen in de Knel. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Vaak zijn ze afkomstig uit het noorden van het land. Na jaren van onrust en oorlog is het rustiger in Noord Oeganda en wordt het leven weer opgebouwd. Straatkinderen krijgen met hun familie de gelegenheid om een nieuwe start te maken in het gebied waar ze ooit vandaan zijn gevlucht. Op weg naar een nieuw thuis, een school en een nieuwe toekomst.

Zondag 17 mei collecteren we voor Exodus. Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Het begeleidingsprogramma richt zich op vier aandachtsgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Na een succesvolle afronding van het programma keert de ex-gedetineerde terug in de samenleving om een nieuwe, niet-criminele toekomst te beginnen. Naast deze begeleiding kunnen (ex-)gedetineerden ook steun ontvangen van een maatje uit het vrijwilligersnetwerk.

Waarom?

Exodus is nodig omdat criminaliteit nooit alleen met straffen te bestrijden is. Terugval in criminaliteit na een gevangenisstraf is eerder regel dan uitzondering. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Exodus wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Daartoe kunnen ze terecht in één van tien Exodushuizen of bij het Exodus vrijwilligersnetwerk.

Exodus is ontstaan op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers van het justitiepastoraat en de Haagse kerken. Tegenwoordig is de verbinding met de protestants-christelijke en rooms-katholieke kerken in het hele land groot en van groot belang voor het Exoduswerk.

Meer informatie: www.exodus.nl



Zondag 24 mei Pinksteren is de collecte bestemd voor het project Nacht zonder Dak. Hierbij overnachten kinderen (vanaf een jaar of 10) en jongeren één nacht in een zelfgemaakte hut van karton en zeil. In Leimuiden wordt dit georganiseerd van 22 tot 23 mei. Paul Smit heeft hier al eerder over geschreven. Dat overnachten gebeurt vrijwillig en met een doel. Dat doel is het aandacht geven aan de miljoenen kinderen over de hele wereld die gedwongen op straat leven. De kinderen en jongeren laten zich daarom voor die ene nacht sponsoren en het opgehaalde geld wordt door Stichting TEAR gebruikt voor projecten in o.a. Bolivia, Kenia en India.



Zondag 31 mei collecteren we voor Kerk in Actie / zending. Op de Krim, een Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee, wonen ruim 300.000 Krim Tartaren (nu bezet door Rusland). Bijna 50 jaar leefden ze in ballingschap in andere gebieden van de Sovjet Unie. Een deel van de Krim Tartaren heeft de islam losgelaten en is in ballingschap christen geworden. Maar ze hebben geen bijbel in hun eigen taal, alleen in het Russisch, de taal van hun overheerser. De afgelopen jaren is met steun van Kerk in Actie, door het Institute for Bible Translation, hard gewerkt aan een vertaling in het Krim Tataars. Eindelijk is de Bijbelvertaling klaar. Een aantal Bijbelboeken is gedrukt.

Maar nu is de tijd dat de hele Bijbel wordt gedrukt, zodat deze gebruikt kan worden in de kerken op de Krim en door de Krim Tartaren thuis. Een bijbel in eigen taal kost slechts 9 euro. Kerk in Actie zet zich in om 2000 stuks te laten drukken. Met de opbrengst van de collecte wordt het werk in de Oekraïne en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund.

Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung

Uit de omgeving

Kerkdiensten Camping "De Drecht"

Op Camping "De Drecht" in het gebouw "De Ark" starten we binnenkort weer met de campingdiensten. De eerste dienst is op zondag 14 juni en de laatste op 23 augustus 2015. In Op Weg zullen wij u onder het kopje "Kerkdiensten" laten weten hoe laat de diensten beginnen en wie de voorganger is.

Op 7 juni (om 11.00 uur) beginnen we met een camping-inloop. Iedereen is dan welkom om een kopje koffie te komen drinken en voor een gezellig praatje. Op deze manier hopen we de drempel om naar de diensten te komen wat te verlagen.

Op de overige zondagen zijn er de diensten zoals gebruikelijk, aanvang 10.30 uur. We willen nu alvast vermelden dat er in ieder geval 2 (en misschien 3) avonddiensten zijn (in plaats van 's morgens) en wel op 12 juli en 23 augustus, aanvang 19.30 uur.

Ook is het de bedoeling dat er van 11 juli tot 8 augustus weer een DABAR-team (wekelijks steeds ca 6 jongeren) aanwezig is. We zijn volop bezig om dit rond te krijgen en het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Daarvoor is echter wel het een en ander nodig, waaraan u wellicht ook een bijdrage, in de vorm van gebed en andere ondersteuning, kunt leveren. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het evangelie ook op camping "De Drecht" kan worden verkondigd!

Aan de bezoekers van de gezamenlijke maaltijd was verzocht om levensmiddelen en bingoprijzjes mee te brengen voor het komende DABAR-seizoen op de camping. Prachtig om te kunnen melden dat er massaal op is gereageerd en er een groot aantal bingoprijzjes zijn meegebracht en ook al levensmiddelen! Ook is er door een aantal bezoekers contant geld geschonken. We zijn hier heel erg blij mee! Bij de gezamenlijke maaltijd op donderdag 4 juni zullen we de manden nog een keer neer zetten, dus u krijgt nogmaals de gelegenheid. Naast bingoprijzjes is er behoefte aan houdbare producten, zoals koffie, thee, pakken sap, macaroni, spaghetti, blikken soep etc.

Het is de bedoeling dat het DABAR-team zich in de dienst op 21 juni in de kerk zal voorstellen. Ook dan zullen we de manden in de corridor zetten.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de camping-inloopochtend en voor de campingdiensten. Komt u gerust eens een keertje kijken. Het adres is: Vriezeloop Noord nr. 30. Het gebouwtje "De Ark" is meteen aan uw rechterhand, vóór de slagboom. Parkeerplaats is aanwezig.

Met een hartelijke groet,
en wellicht tot ziens op de camping,
Namens de Evangelisatiecommissie
(Campingwerkgroep "De Drecht")
Jannie Eveleens

	<h2 style="margin: 0;">Agenda</h2>
20 mei	Kerkenraadsvergadering 20.00 De Ontmoeting

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@plantet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)