



Kampvuur

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders en zusters ook tezamen wonen...

Psalm 133:1

Eén van de mooiste dingen op vakantie in Zwitserland, tijdens een bergwandeling, bij een riviertje, vind ik altijd het maken van een kampvuur. In Nederland kan dat niet, maar dáár, in de Zwitserse bergen, aan de oever van een beek, met water en brandhout en alle ruimte, kan het gelukkig wel en is het ook toegestaan.

Wij nemen dan soms wat worstjes mee e.d., en dan: stoken maar!

Ja, wat is het mooi, zo'n vuur, helemaal als het koud is of donker wordt.

En als je weer teruggaat, hoe doof je zo'n vuur dan uit?

Dat doe je door het uit elkaar te trekken, en je gooit er soms ook nog wat water op, of stenen of zand.

Bij elkaar liggend brandt zo'n vuur heerlijk, maar als je het uit elkaar trekt...

Wat dat betreft lijkt de christelijke gemeente wel op zo'n kampvuur.

Een paar weken geleden vierden wij het Pinksterfeest: het vuur van de Geest is gaan branden en de boodschap van het heil in Jezus Christus is de wereld ingegaan. Sindsdien is dat vuur opgelaaid en heeft dat vuur van de Geest, heeft dat vuur van Christus' liefde de harten van ontelbare mensen verlicht en verwarmd.

Zo is de christelijke gemeente eigenlijk een kampvuur van mensen die in verbondenheid met elkaar het vuur van het geloof in Jezus Christus in de wereld brandende houden.

En zo zich samen inzetten om in zijn naam, in woord en daad, de kou en het donker in de wereld van vandaag te bestrijden en mocht het kon verdrijven.

Dat oude bedevaartslied, Psalm 133 zingt daarvan: over hoe mooi het is, en hoe goed en liefelijk, als kinderen van één Vader als broeders en zusters samen bij elkaar zijn, elkaar vast houden, samen wonen, samen (kamp)vuur zijn.

Maar samen een vuur vormen, dat goed brandt, en 'aanstekelijk' werkt - dat gebeurt niet zómaar.

Kerkdiensten

Zondag 28 juni

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	dhr. G. Groenewoud, Maarsenbroek
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	KIA project AGREDS (1), Erediensten (2)
Organist	Marc Koning

Zondag 28 juni

Campingdienst "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Voorganger	Wim Spaargaren
Begeleiding	Wim Spaargaren

Zondag 5 juli

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Zondag 5 juli

Campingdienst "De Drecht"

10.30 uur - De Ark

Voorganger	Jan Schoenmaker
Begeleiding	Eric Roggeveen

Van de eerste christenen horen wij dat zij na het Pinksterfeest er in volhardden, in dat samen een vuur vormen, dat zij er in volhardden - in de verbondenheid met elkaar...

De eerste christenen zochten elkaar op, zondags en door de week.

Wat kun je door dat te doen elkaar bemoedigen, versterken en van elkaar leren.

Vaak heb ik mensen horen zeggen: ik kan ook wel geloven zonder de daadwerkelijke verbondenheid met de kerkelijke gemeente.

Maar ik denk: zonder de verbondenheid met de gemeente gaat het toch heel vaak, bijna altijd zoals met een tak die je uit het brandende vuur wegtrekt: eerst brandt ie nog wat, dan rookt ie nog wat na, maar dan?

Laten wij de verbondenheid met elkaar en met de gemeente koesteren - en het vuur blijft branden en licht en warmte verspreiden, ook in ons eigen bestaan.

ds Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Kerkdiensten**

Zondag 14 juni jl. was een blijde dag: er werden vier gemeenteleden bevestigd in het ambt van ouderling en diaken. Het waren Frans Kooiman (scriba), Clara de Ruiter - Berghout (pastoraal ouderling), Astrid Muijs - van den Wijngaard (diaken) en Arie Voorbij (ouderling-kerkrentmeester). Wij zijn dankbaar dat deze gemeenteleden 'ja' hebben gezegd toen zijn tot het ambt geroepen werden, en met hun ja-woord is de kerkenraad ook weer compleet: ook daar zijn wij heel dankbaar voor.

Wij namen ook afscheid van Bert Voorbij, adviseur van de diaconie. Het afscheid van Pieter Meijer, ouderling-kerkrentmeester, zal binnenkort plaatsvinden.

Zondag 21 juni vierden wij de maaltijd van de Heer.

Na een vrije zondag op 28 juni as. waarin de dienst geleid zal worden door de heer Groenewoud uit Maarssenbroek, hoop ik de daarna volgende zondagen een serietje van drie diensten te leiden met als thema: 'Leven met God', aan de hand van drie Psalmen. Zondag 5 juli staat Psalm 77 centraal: 'gedenkend leven', zondag 12 juli Psalm 80: 'verlangend leven', en zondag 19 juli Psalm 97: 'vreugdevol leven'. U kunt deze Psalmen alvast zelf eens doorlezen en overdenken. Tijdens deze laatste zondag, 19 juli as. zullen wij ook afscheid nemen van Pieter Meijer als ouderling-kerkrentmeester en zullen Wilma de Quaasteniet en Johan Schuuring officieel worden aangesteld als lid van de taakgroep diaconie.

Sloop Oostenkerk

Zoals u al eerder in Op Weg hebt kunnen lezen heeft de kerkenraad besloten dat de Oostenkerk zal worden gesloopt. Het gebouw gaat van binnen en van buiten steeds meer achteruit en om een nog verder verval vóór te zijn is dit besluit genomen. Naast de communicatie hierover in Op Weg heeft ook onlangs de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Piet de Bock, e.e.a. toegelicht. Aanvankelijk was de sloop gepland in de eerste week van juli, maar dit zal nu door onvoorziene omstandigheden toch wat later worden. Hoe dat ook zij: mocht u nog een keer de Oostenkerk (van buiten) willen bekijken, is daar dus in de komende tijd gelegenheid toe. De sloop van een kerk is altijd een gedenkwaardig gebeuren, maar zij zijn dankbaar en blij dat wij sinds 23 december 2012 samen kunnen komen in de gerestaureerde Dorpskerk en dat wij 3 februari 2013 de gerestaureerde Dorpskerk en het nieuwe gebouw 'De Ontmoeting' in gebruik konden nemen. Dat wij daar nog maar heel lang samen gemeente mogen zijn!

Zieken

Van hen die zijn opgenomen noem ik de volgende gemeenteleden:

Corry ten Hoope - Hordijk (Drechtlaan 70) verblijft na haar val waardoor zij drie gebroken ribben opliep en een doorboorde milt, in het Academisch Ziekenhuis van de VU. Zij is nog op de transferafdeling afd. 0 Q kamer 27 van het VU Medisch Centrum (Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam), in afwachting van overplaatsing naar een zorginstelling.

Siem Dompeling (Peppelhof 28) die maandag 8 juni jl. was opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp i.v.m. een knie-operatie kon 5 dagen later weer naar huis. Daar zal hij verder revalideren.

Met Janny Aniba - Bogaards (Weidelaan 12) gaat het gelukkig heel langzaam vooruit, en dat stemt tot dankbaarheid. Zij verblijft in het Rijnlands Revalidatiecentrum (Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden).

Tenslotte nog ik nog een keer Jannie van der Burg - van der Meer (Nieuwveens Jaagpad 12) Zij moet 2 juli as. een complexe operatie aan haar schouder ondergaan in het Alrijne Ziekenhuis. Veel sterkte en een goed herstel toegewenst.

En zo wensen wij allen die ziek zijn veel sterkte toe, en waar mogelijk verbetering en herstel.

Geslaagden

Kort geleden waren het spannende tijden voor jongeren: ben ik geslaagd, heb ik een herexamen, of moet ik het examenjaar nog een keer overdoen? Bij verschillende jongeren uit onze kerkelijke gemeente kon de vlag uit. Ik hoorde dat dit in ieder geval geldt voor Chris Helmhout, Jeffrey v.d. Zeeuw, Daphne Kompier, Scott Nagel, Rick Roos en Maaïke Notenboom. Staat je naam er niet bij en ben je toch geslaagd, geef het even door dat staat het in de volgende Op Weg. Alle geslaagden van harte gelukgewenst, en alle goeds bij het zoeken van een opleiding of studie, of bij het zoeken van werk. En sterkte bij een eventueel herexamen of als je het jaar nog een keer over moet doen.

Afwezigheid ds. Verschoof

Tenslotte: wij zijn m.i.v. van maandag 22 juni afwezig t/m dinsdag 30 juni. Mocht zich iets voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter van de kerkenraad of de scriba.

In Christus verbonden en met een hartelijke groet aan u en jullie allen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Afscheid van Bert Voorbij als adviseur diaconie

In de diaconievergadering van 9 juni en in de kerkdienst van 14 juni hebben we afscheid genomen van Bert als adviseur van de diaconie. Met het boek "Je bent een mooi mens" hebben we hem bedankt voor zijn inzet. Ieder mens heeft zo zijn eigen karakter, dit boek laat de lezer ontdekken hoe God je karakter vormt door de vrucht van de Geest in negen woorden.

Bert heeft de diaconie 7 jaar van advies gediend. Begin 2008 was er nog maar één diaken over in de Hervormde diaconie. We waren blij dat Bert zijn kennis vanuit het verleden in de Hervormde diaconie wilde inbrengen. Hij stond mede aan de basis van de verwerving van het omvangrijke vermogen van de Hervormde diaconie. Zijn inbreng is van groot belang geweest voor de opbouw van de diaconie vlak voor en na de fusieperiode. De verschillen in aanpak, in financiële armslag en vermogen waren extreem groot tussen de Hervormde en Gereformeerde diaconieën. Bij de overbrugging daarvan heeft Bert een zeer belangrijke rol vervuld. Ook bij het onderbrengen van het vermogen van een financiële vermogensbeheerder naar agrarische investeringen (akkers en weide) onder rentmeesterschap van het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) heeft hij een belangrijke rol vervuld. Voor de dagelijkse gang van zaken is de diaconie daardoor verlost van een belangrijk deel van de zorg voor het vermogen en kan de diaconie zich richten op "helpen waar geen helper is".

Ook de inbreng van Bert bij de giftenopstelling en zijn contacten met de Stichting Mensenkinderen zijn zeer waardevol geweest voor de diaconie.

Tot slot hebben we Bert bedankt voor zijn bijdragen in onze diaconievergaderingen, waarbij hij zelden verstek liet gaan.

Financieel adviseur diaconie

Wim Vonk is bereid gevonden om als financieel adviseur zijn bijdrage te leveren aan de diaconie. In het bijzonder bij investeringsbeslissingen, de vaststelling van begroting en jaarrekening kunnen we op zijn steun rekenen. We zijn blij dat Wim ons hierbij behulpzaam wil zijn.

*Namens de diaconie,
Leen Overbeek*

Braderie 10 juni

Op 10 juni waren wij als PGL aanwezig op de braderie. Er was een stand met materialen van het missionair team. Petra Verschoof en Jannie Eveleens hebben voor een goede vertegenwoordiging gezorgd.



Ineke Griffioen hield de jeugd bezig met de ballenbak. Na 17.00 uur is onder leiding van Jacques Roodenburg het restant van de planten van de voorjaarsmarkt verkocht.



Door het mooie weer kwamen 's middags veel mensen naar het terras van de Ontmoeting en Joost Siereveld meldde na afloop een mooie opbrengst van € 300,-. Doordat de wekelijkse activiteiten van de

woensdagmorgen naar de middag waren verplaatst kon een en ander gecombineerd worden. De kerk was open en dat werd aangeduid met de rode banier. Henk de Jong heeft op het orgel gespeeld en er was ruime belangstelling. Bert Tijselink heeft een presentatie verzorgd over de geschiedenis van de Dorpskerk. We kijken terug op een geslaagd geheel en danken allen die hebben meegewerkt.



Voorbedenboek

Graag brengen wij het voorbedenboek onder uw aandacht. Deze ligt elke zondag in de kloostergang bij de ingang van de kerkzaal. U kunt daar uw voorbeden in kwijt. Het kunnen verdrietige, maar ook bemoedigende voorbeden zijn. De voorganger zal de voorbeden in de dienst meenemen.

Collectes

Op 28 juni collecteren we voor één van onze projecten van Kinderen in de knel, namelijk beroepsonderwijs voor meisjes Agreds in Ghana. In dit land leven ruim 60.000 kinderen op straat. Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline kunnen elk jaar 100 meisjes terecht. Jongere meisjes, die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken. Kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. We vragen u om dit werk te steunen. Tijdens de collecte wordt een kort filmpje vertoond. Meer informatie is te vinden op <http://www.kerkinactie.nl/projecten/beroepsonderwijs-voor-straatmeisjes-in-accra-2>.

Op 5 juli collecteren we voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Het thema is dit keer Kliederkerk, een creatieve viering met kinderen, een initiatief van JOP, de Jeugdorganisatie van de PKN.

Er zijn speciale vieringen waarin de kinderen helemaal meedoen en gezinnen de kans hebben om op een andere manier met de Bijbel bezig te zijn. Tijdens de vieringen staat samen eten, kliederen en vieren centraal. De kliederkerk verandert de kijk van de kinderen op de kerk. Ze vinden het zelfs zo leuk dat ouders en grootouders hun kinderen haast niet meer uit de kerk krijgen. Ook gezinnen en kinderen met een niet-kerkelijke achtergrond komen graag naar de kliederkerk. JOP wil gemeenten ondersteunen om de kliederkerk op nog veel meer plekken te ondersteunen. Daarvoor biedt JOP materialen, trainingen en advies. Met opbrengst van deze collecte kan het werk van JOP worden ondersteund en worden nog meer kinderen en hun ouders bereikt met de boodschap van de liefde van God. Ook in onze kerk zal dit thema aandacht krijgen op de komende startzondag op 20 september. Een klein comité is bezig met de voorbereiding. Meer informatie www.jop.nl en www.kliederkerk.nl.

*Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

Overige berichten

Dankwoord

Lieve mensen,
Hierbij wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken, voor de belangstelling aan mij getoond, voor, tijdens en na mijn operatie van mijn heup.
Dank voor de gebeden, de kaarten, de telefoontjes, de bloemen, en de gesprekken.
Het heeft mij goed gedaan.
Ik hoop u allen weer van af 28 juni in de kerk u te ontmoeten.

Een hartelijke groet,
Willy Piet



Agenda

1 juli	20.00 Kerkenraadsvergadering De Ontmoeting
2 juli	Gezamenlijke maaltijd Vanaf 17.45 bent u van harte welkom in De Ontmoeting

Foto's

Op de website www.pgleimuiden.nl zijn foto's toegevoegd van Nacht zonder dak (22 en 23 mei) en de braderie van 10 juni.

Gezamenlijke maaltijd donderdag 2 juli a.s.

Donderdag 2 juli is er weer een gezamenlijke maaltijd en iedereen die een hapje mee wil eten is vanaf 17.45 uur van harte welkom in De Ontmoeting. De maaltijd begint om 18.00 uur en zoals altijd wordt er een bijdrage van €3,- gevraagd.

De vorige keer hebben we genoten van heerlijke zomerse salades, aangevuld met stokbrood en verschillende soorten sla, vers geplukt van Leimuidense grond en dus zeer smaakvol!

Wat u deze keer krijgt voorgeschoteld is nog een verrassing, maar we gaan ervan uit dat het vast weer zal smaken temidden van een groep gezellige en enthousiaste mensen! In augustus zal er geen gezamenlijke maaltijd worden gehouden. Donderdag 3 september is de eerst volgende keer.



Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 29 juni willen doen?

*Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer*

Van de Tuingroep

Namens de tuingroep wil ik u even bijpraten over het Tuinfonds. In maart hebben wij 2 bomen geplant, een vleugelnootboom in het gras voor de kerk en één leilinde langs de Dorpsstraat.

Om dit te bekostigen hebben we natuurlijk het bekende vogelhuisje (voorheen verjaardagsfonds). Daarnaast zijn vanuit de Stiltetuin planten verkocht op de Voorjaarsmarkt en braderie. Deze planten hebben we door vermeerdering uit de Stiltetuin verkregen. In totaal is nu ongeveer de helft van de kosten terugbetaald aan het College van Kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor uw bijdragen! We zijn goed op weg en stimuleren u dan ook om gebruik te (blijven) maken van het vogelhuisje. Geld overmaken mag uiteraard ook, de penningmeester van het CvK heeft al diverse giften op deze wijze ontvangen.



College van Kerkrentmeesters,
o.v.v. Tuinfonds op NL15 RABO
0127703195 of NL61 FVLB
0635800551

Wij houden u op de hoogte.

*Namens de tuingroep,
Jacques Roodenburg*



50 jaar getrouwd

Op 18 augustus 2015 zijn Hennie Slegers en Riet Slegers-de Vos 50 jaar getrouwd. Op 9 juni jongstleden hebben zij dit met de familie gevierd. Zij zijn samen een dag naar het Dolfinarium geweest.

Als familie hebben wij enorm genoten van deze dag en zijn blij en dankbaar dat we dit in goede gezondheid met elkaar hebben mogen beleven.

*Hartelijke groeten,
Antoinette Slegers*

**Kerkelijk Bureau**

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Verhuisd

Fam. Kalf, van Schoolstraat 2, naar Leidsevaartlaan 29 te Rijnsaterwoude

Levi Verschoof, van Drechtlaan 139, naar Morsweg 56 te Leiden

Thomas Disseldorp, van Dennenlaan 27, naar Klikspanweg 57 te Leiden

Ingekomen

Vanuit Amstelveen:
Annelinde Buikema, Rietlanden 40

 Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd	
28 juni	Dhr. K. Rienks Drechtlaan 123, 2451CL Leimuiden
01 juli	Mevr. G. van Rijn-van Scherpenzeel, Cederplein 21, 2415XS Leimuiden
02 juli	Mevr. J. van Tol-Ippel, Herenweg 128, 2465AK Rijnsaterwoude
07 juli	Dhr. H. ten Hoop, Drechtlaan 70, 2451CN Leimuiden
08 juli	Mevr. T.L. Smit-van Santbrink, Burg. Bakhuizenlaan 32, 2451AA Leimuiden
10 juli	Dhr. L. van de Burg, Nieuwveens Jaagpad 12, 2441EH Nieuwveen

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@plantet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaastenië (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)