



Ruzie en vrede

Ruzie ontstaat vaak als mensen jaloers zijn op wat een ander krijgt. En vrede ontstaat soms op een onverwachte manier. Luister maar:

Er was eens een oude boer die drie zoons had en 17 koeien. Toen hij zijn levenseinde voelde naderen, riep hij zijn zoons bij elkaar. 'Als ik straks dood ben, moeten jullie de koeien onder elkaar verdelen. Ik wil het zo: de oudste krijgt de helft, de middelste krijgt een derde en de jongste krijgt twee koeien'.

"Goed vader", zeiden de zoons. De vader was nog maar net in vrede begraven of er ontstond hevige ruzie tussen de broers. Het lukte ze maar niet om de koeien te verdelen zoals vader had bepaald. De buurman hoorde het gekrakeel en ging vragen wat er aan de hand was. Toen de broers de situatie hadden uitgelegd, zei de buurman "je mag wel een koe van mij lenen". Hij haalde een van zijn koeien op. En toen alles in vrede was geregeld, ging hij met zijn koe naar huis. Snap jij wat er gebeurd is?



Gebed:

Lieve God,

*Kijk ik om mij heen, dan zie ik mensen die verschillen.
Mensen die heel anders zijn en andere dingen willen.
Soms ontstaat er ruzie om de een of andere reden.*

*Dan zijn ze onaardig en jaloers en ontevreden.
Iedereen wil méér en méér, en niemand geeft wat toe.*

Kom dan helpen, Heer, net als de buurman met zijn koe!

Overgenomen uit www.geloventhuis.nl

Kerkdiensten

Zondag 27 september

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. H.R. Plomp, Oegstgeest
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	PKN Vredeswerk (1) Erediensten (2)
Organist	Marc Koning

Er is koffie drinken in de Ontmoeting

Zondag 4 oktober

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
Ouderling	
Collecten	PKN Kerk en Israel (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs

Er is koffie drinken in de Ontmoeting

Zondag 11 oktober

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------



Oplossing:

Met de koe van de buurman erbij waren er 18 koeien. De helft hiervan, 9 koeien waren voor de oudste zoon. Een derde, 6 koeien waren voor de middelste zoon. De jongste zoon kreeg zijn 2 koeien. Toen bleef er één over. Die nam de buurman weer mee naar huis.

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Wanneer u dit gemeentenieuws leest zijn wij met gemeenteleden uit Leimuiden en omstreken onderweg op het vasteland van Griekenland, in het voetspoor van de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis (Handelingen 15:36-18:22). Na onze thuiskomst (DV) hoop ik iets over onze ervaringen in Op Weg met u te kunnen delen.

Kerkdiensten

Na de mooie startzondag is het kerkelijk seizoen nu echt begonnen. Het was fijn dat zich zoveel mensen hebben ingezet bij de voorbereiding van de startzondag: de viering zelf, en ook het programma er om heen.

Ik wijs graag nog even op vrijdagavond 25 september: dan is er in het kader van de jaarlijkse Vredesweek een viering in de Woudse Dom in Rijnsaterwoude. Deze begint om 19.30 u.. Voorgangers zijn Jan Schoenmaker en Carla van der Geest. Het thema van de Vredesweek dit jaar is 'Vrede verbindt'.

Zondag 4 oktober is traditioneel de Israël-zondag: wij staan in deze dienst stil bij onze verbondenheid met Israël en ook bij de plaats van Israël in Gods heilsplan. Voorganger hoopt dan te zijn onze vroegere predikant ds. Wim de Ruijter te Maasland.

Zondagmiddag 11 oktober a.s. 15.00 u. is er een jongerenevent voor alle jongeren in de regio. In een apart artikeltje hieronder lees je hier meer over. Wij hopen op een mooie middag, en als u zelf kinderen en of kleinkinderen hebt, maakt u hen er even op attent?!

Huwelijksjubileum

Op maandag 28 september a.s. zijn Dick en Anita Bloksma - Hertong (Noordeinde 118) 25 jaar getrouwd. Onze hartelijke gelukwensen, een feestelijke dag toegewenst en veel goeds en geluk ook voor de toekomst!

Zieken

Ik noem nog een keer Corry ten Hoop - Hordijk (Drechtlaan 70); zij is van het verzorgingshuis Woudsoord te Woubrugge 1 september jl. verhuisd naar het Woonservicecentrum 'Zuidervaart' in Alphen aan den Rijn, naar kamer 16 G (Zuiderkeerkring 2 2408 TW Alphen aan den Rijn).

Nico Bos (Hoofdweg 174 Kudelstaart) moest i.v.m. hartklachten opgenomen worden in het Spaarneziekehuis te Hoofddorp (Afd. F 3 kamer 23, Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp).

Cees Brus (Ieplaan 9) is 13 augustus jl. in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp geopereerd aan een grote blaassteen. Daarvóór was het een heel moeizame tijd, maar nu gaat het gelukkig langzaam maar zeker weer de goede kant op.

Jan Smit (Burg. Bakhuizenlaan 32) is 29 augustus jl. gevallen en heel ongelukkig terecht gekomen. Naast een pijnlijke rug en wat andere verwondingen lip hij ook een zware hersenschudding op. Na een periode in het

ziekenhuis is hij nu gelukkig alweer een tijdje thuis en herstellende.

U allen veel sterkte en hopelijk ook weer een goed herstel! Alle zieken sterkte en zo mogelijk ook toch weer herstel.

Overleden

Op maandag 14 september jl. is overleden zr. Lijnie Tukker - Dompeling uit Woonzorgcentrum 'Parkwijk' in Hillegom. Vanwege haar gezondheid woonde zij daar sinds 2010, maar heel haar verdere leven heeft zij in Leimuiden gewoond en was zij ook meelevend lidmaat van de kerkelijke gemeente. Wij hebben zaterdag 19 september afscheid genomen van haar in een dankdienst voor haar leven. In het volgende nummer van Op Weg (nr 324) zal ik een in memoriam verzorgen.

Nieuw informatieboekje

Het nieuwe informatieboekje is inmiddels klaar en ligt nu bij de drukker. Het zal niet meer lang duren of het zal ook bij u en jou worden bezorgd.

Verhuizing

Gertjan en Luz van den Berg verhuizen zaterdag 26 september samen met hun kinderen Camila, Gabriel en Carmen van de Dorpsstraat 23 naar de Westban 20, 2451 ZD Leimuiden. Een goede tijd daar toegewenst!

Griekenlandreis

Mocht zich in deze periode iets voordoen kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba of uw wijkouderling.

Jongeren-event zondag 11 oktober a.s.

Zondagmiddag 11 oktober is er een speciaal jongeren-event in 'de Ontmoeting', voor alle jongeren in de regio. De 'PlusBAND' uit Zevenhoven verzorgt muziek en zang, en Ramona van den Hoed heeft een verhaal over het onderwerp: 'Blessed2beablessing'. Ramona is medewerkster bij JOP, het jeugd- en jongerenwerk van onze landelijke kerk. Ook zijn er activiteiten en de inwendige mens wordt niet vergeten. De Ontmoeting is open vanaf 14.30 u. en het programma zelf begint 15.00 u. Wij ronden zo 17.00 u. af. Deze middag is een initiatief van de beide PKN gemeenten in Woubrugge (ds. Jasper van Schaik, ds. Esmeralda Mandemaker), de PKN gemeente in Ter Aar (ds. Marina van der Zwaag) en de PG Leimuiden (ondergetekende). Wij hopen op een mooie opkomst! vent attendeert!

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Uit kerkenraadsvergadering van 10 september

Welkom, de agenda's lieten ruimte voor een grote groep aanwezigen tijdens deze vergadering, alle nieuwe kerkenraadsleden waren dit keer aanwezig. We hebben stilgestaan bij het overlijden van Annie Rietdijk, een groot verlies voor haar familie, maar ook voor de kerk waar ze veel voor gedaan heeft.

We hebben het bezinningsmoment gebruikt om naar een bijbelfragment te kijken vanuit het perspectief wat dat fragment ons persoonlijk te zeggen heeft, los van theologische bespiegelingen, welke vragen en welke gedachten roept het bij ons persoonlijk op.

Jeugdwerk

Onze jongerenwerker Paul Smit gaat het komende seizoen weer vol energie aan de slag met onderwerpen waarbij het doel is de onderlinge band te verstevigen op een praktische manier. Enkele ideeën: Taizé reis, paaswake, nacht zonder dak, meditatieve momenten met als achterliggende vraag: "Hoe sta ik in het leven?"

Een groep enthousiaste ouders gaat aan de slag met Family factory. Het doel is een netwerk van ouders op te zetten dat ervoor zorgt dat vaders en moeders elkaars bron van ideeën, inspiratie en energie zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op de scholen en in de 'Ontmoeting'.

Erediensten

Tijdens de zomer is er tijdens de diensten weleens hardop de vraag gesteld wat wij als kerkelijke gemeente kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Het inzetten van het gebouw 'Het Kruispunt' heeft nogal wat haken en ogen en is ongeschikt vanuit het oogpunt van het COA. Bovendien is er tot eind van dit jaar geen mogelijkheid actie te ondernemen in verband met andere ontwikkelingen. In onze omgeving is een groot AZC in Katwijk, wij kunnen daar helpen door financiële middelen ter beschikking te stellen.

Preekrooster

Er gaan regelmatig gastpredikanten voor, waarop we wisselende commentaren vernemen, soms ook tegengestelde! Als iemand graag eens een predikant in Leimuiden zou willen zien voorgaan, dan kunt u dit bij de kerkenraad kenbaar maken, of bij Jan Schoenmaker, die zich al vele jaren inspant voor een uitgebalanceerd preekrooster.

Vicevoorzitter

Dhr. Piet de Bock is door de kerkenraad benoemd als vicevoorzitter van de kerkenraad.

Colleges/commissies

CvK Er zijn wel wat zorgen rondom de financiële huishouding, het ledenaantal loopt terug en daarmee ook de inkomsten. Het college gaat hard aan de slag met het zoeken naar oplossingen.

Diaconie: De Voedselbank is nog niet in dusdanig rustig financieel vaarwater, dat er financiële middelen richting deze stichting gaan vanuit de diaconie.

Het zal u opgevallen zijn dat er tijdens de collecten regelmatig informatieve filmpjes worden getoond bij de diaconale collecte, dit lijkt een goede aanvulling op slechts het noemen van het doel van de collecte en zal zeker een regelmatig terugkerend karakter hebben, maar er wordt op de frequentie gelet.

Tot slot

de kerkenraad heeft een goed bezochte en ingevulde planningsdag gehad, waarbij we de restaurantkerk in Hoofddorp hebben bezocht en daar een boeiende rondleiding hebben gehad waarin de geschiedenis van deze kerk werd verteld. Hierna hebben we de beeldentuin bezocht waar we werden meegenomen door een vrijwilliger die ons van alles heeft verteld over de kunstenaar die deze beelden heeft gemaakt en waarin iedereen zijn eigen gedachten kon hebben bij de beelden. Zeer de moeite waard. De dag hebben we afgesloten met een eenvoudige doch smakvolle maaltijd in 'De Ontmoeting'.

De kerkenraad

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collectes

Op zondag 27 september collecteren we voor PKN vredeswerk. Iedere dag horen we berichten over conflicten en oorlog. Het oordelen over elkaars religie, geartheid of politieke kleur brengt scheiding tussen mensen. De Protestantse Kerk steunt de vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals in Mali, waar een christelijke journalist samen met een imam radioprogramma's maakt over vrede en verzoening. Daarmee bereiken zij duizenden mensen in een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. In Zuid-Soedan heeft een bisschop met steun van PAX, het vredesdorp Kuron gesticht. Jong en oud, christen en moslims ontplooiën vanuit dit dorp initiatieven die de vrede in het land moeten dienen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. De diaconie wil gelijktijdig iets doen voor slachtoffers van oorlog, de vluchtelingen, en zal een zelfde bedrag als de collecte ook overmaken aan het christelijk noodhulpcluster o.a. Tear en ZOA.

Op zondag 4 oktober collecteren we voor PKN Kerk en Israël. De kern van het werk is om de mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te brengen en vooral ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties, die het gesprek tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, het overlegorgaan van Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen, en enkele joodse instellingen komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt. Zoals na de aanslagen in Parijs. Naast deze steun organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Amin die gericht is op dialoog. Maak uw verbondenheid concreet en geef aan deze collecte voor het werk van Kerk en Israël.

Bijdragen aan hulp in Oekraïne en Oost-Europa

Er is bijgedragen aan noodhulp in Oekraïne. We hebben dat zijdelings al gemeld in de vorige Op Weg. Het gaat om Support Centrum voor Vluchtelingen in Ivano Frankisk. Het is een project van 6 maanden en gaat binnenkort van start. Het omvat noodhulp pakketten voor 150 gezinnen met voeding, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging. Legale en sociale hulp en begeleiding en training t.b.v. werk met inkomen voor 150-200 vluchtelingen, psycho-sociale hulp voor 100-200 kinderen en ook voor volwassenen. De E.O. neemt ook deel aan het project.

Ook hebben we bijgedragen aan hulp voor Oost-Europa via Mensenkinderen. Van gemeenteleden die Jan Slagter van Omroep Max in Oost-Europa hebben gezien op de TV met zijn bezoeken aan arme ouderen hebben we de vraag gehad of wij hier ook wat aan doen. Het antwoord is positief. Wij zijn bezig met een aanvraag voor voedsel voor bejaarden in Moldavië. We gaan nog bijdragen in Albanië in Tirana voor keukenspullen en een nieuw koelkast voor een instituut voor doofstomme kinderen. In Armenië regio Tavus marz gaan we een bijdrage geven voor de ontwikkeling van bijenteelt in twee dorpen voor arme gezinnen en ten slotte in Vanadzor in Armenië een groentekas voor de internaatschool voor gehandicapte kinderen. Dit laatste hebben we inmiddels overgemaakt.

Vluchtelingen

Het kan u niet ontgaan zijn. Miljoenen mensen zijn op de vlucht om hun leven te redden, of zitten vast in gebieden waar het leven is ontworpen door het wegvallen van allerlei voorzieningen. Tienduizenden mensen vluchten naar Europa. Al deze mensen hebben hulp nodig om te overleven. Het is wereldwijd humanitaire crisis van ongekende afmetingen. Hulp is van levensbelang.

Wat kunt u doen? U kunt geld overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Noodhulp programma. Er zijn zulke grote voedseltekorten dat Syrische vluchtelingen binnenkort niet meer de meest basale voedselhulp kan worden gegeven.

De diaconie heeft al actie ondernomen (zie de vorige Op Weg). Wij zijn ook bezig om te kijken wat we nog meer kunnen doen, ook dichtbij. We denken er bijvoorbeeld aan om hulp te geven aan de Rode Kruis Welkomwinkels bij asielzoekerscentra. Zodra we meer weten hoort u van ons.

Heeft vragen of suggesties neem u dan gerust contact met de diaconie.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Overige berichten

Gebedssamenkomst

Op vrijdag komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting..

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Gezamenlijke maaltijd donderdag 1 oktober

Donderdag 1 oktober is iedereen die wil deelnemen aan een gezellige en smaakvolle maaltijd van harte welkom in De Ontmoeting. De zaal is open vanaf 17.45 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur. Zoals altijd wordt er een bijdrage van €3,- gevraagd.



Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel. 507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 28 september willen doen?

Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Startzondag

Tijdens de Startzondag van 20 september 2015 hebben na de dienst verschillende jongeren meegewerkt aan het maken van een eigen LEGO filmpje.

Het resultaat staat nu op de site van de PG Leimuiden: <http://pgleimuiden.nl/wp-content/uploads/2012/06/Startzondag-2015.mp4>

Paul Smit

Materialen gezocht!

Het clubseizoen gaat weer beginnen... Voor een aantal knutsels zijn wij nog op zoek naar oude (gekleurde) tegeltjes om te mozaïeken (ze mogen dus stuk zijn :-)). Ook zoeken we restjes kaarsvet of oude kaarsen. Alvast bedankt!

We komen het graag ophalen, laat ons maar weten waar!
(06-16 288 128)

Groetjes van de tienerclubleiding

barbecue

zaterdag 3 oktober



De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de barbecue op zaterdag 3 oktober vanaf 17.00 uur in de grote zaal van De Ontmoeting.

In de melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aanmelden bij Aad en Tiny Treur, telefoon 0172-509852
of per e-mail: atreur@planet.nl
Let op! Aanmelden voor 28 september

Iedereen is van harte welkom!

Uit de omgeving**Song of Joy geeft Herfstconcert**

Op zaterdag 3 oktober a.s. geeft Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart een herfstconcert samen met het Petrakoor uit Leerdam en het koor Halleluja uit Nijkerkerveen.

De drie koren staan o.l.v. Frederiek en Hilbert Kamphuis. Muzikale medewerking wordt verleend door pianist Jan Bloemkolk.

De koren zullen gezamenlijk maar ook apart mooie liederen ten gehore brengen.

o.a. In his love, I have a dream, The ten commandments, Santo en You raise me up.

Het concert vindt plaats in Kerkelijk centrum De Spil, Spilstraat 5 in Kudelstaart.

Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij.

Er wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Sing-in Woudse Dom

Op zondagavond 11 oktober a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: "Goede burenen". Daarover zullen uit Het Liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.

Iedereen die van zingen houdt is welkom.

Het geheel eindigt rond 20.30 uur.



Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd

29 sept.	Mevr. G. Groot-Madern, Kerklaan 15W, 2451 VX Leimuiden
03 okt.	Mevr. G. van Klaveren-Roest, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden
08 okt.	dhr. P.C. van Klaveren, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl



Agenda

1 oktober	18.00 Gezamenlijke maaltijd in de Ontmoeting
3 oktober	17.00 Barbecue in de grote zaal van de Ontmoeting
11 oktober	15.00 – 17.00 Jongeren event m.m.v. de PlusBAND en Ramona van den Hoek
11 oktober	19.00 Sing-in Woudse Dom

Verhuisd

Mevr. C. Lok-Westra,
van Lindenlaan 12 naar Leeuwerik 32

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz.), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage

BENEFIETCONCERT OP 10 NOVEMBER IN DE ST JANSKERK GOUDA

Op dinsdag 10 november a.s. is er voor de Stichting Proplan te Gouda een Benefietconcert van het Chr. Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem" in de schitterende en klankrijke Goudse St. Janskerk. Het mannenkoor "De Gouwestem" staat bekend om haar hoogwaardige zangkwaliteit onder de bevoegen leiding van dirigent Martin Mans.

Naast de medewerking aan het concert van dit maar liefst 180 leden tellende mannenkoor wordt ook meegewerkt door het mannenensemble van het mannenkoor "The Martin Mans Formation" en het Interkerkelijk koor "Promising Voices" uit Bodegraven onder leiding van Leon van Veen. Ook zal de bekende mezzosopraan Maria den Hertog haar medewerking verlenen aan dit prachtige concert. De fluitiste Trudi Bos zal niet alleen dwarsfluit spelen maar is tevens de gastvrouw bij dit concert.

Het imposante orgel van de monumentale St. Janskerk wordt bespeeld door de organist Aarnoud de Groen, de jonge klaviervirtuoos Mark Brandwijk is te vinden achter de vleugel, de trompettiste is Jantine Kalkman en Martin Snel achter de drums. De beide dirigenten Martin Mans en Leon van Veen hebben een prachtig programma opgesteld met koor- en samenzang voor elk wat wils.

Het Benefietconcert heeft als doel om geld in te zamelen voor een nieuw op te starten zendingsproject van Stichting Proplan in Bosnië. Mensen kunnen dan straks via internet en de sociale media de belangrijke (levens)vragen stellen en bijvoorbeeld ook deelnemen aan de Alphacursus waar inmiddels miljoenen mensen in de gehele wereld kennis mee hebben gemaakt. Naast het genieten van koor en samenzang zal Willem Pronk namens Stichting Proplan een kort appèlwoord brengen waarom juist dit doel zo belangrijk is.

Het concert in de Goudse St. Janskerk begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.15 uur en het concert is omstreeks 22.00 uur afgelopen.

De entree voor dit prachtige concert is 15 euro in de voorverkoop en tot 16 jaar € 7,50. Aan de kerk betaalt men € 17,50 per persoon en tot 16 jaar € 8,75.

Voorverkoop van toegangskaarten via de koren en de koorleden en bij:

- De Baanderij en Stichting Proplan, Industriestraat 1, Gouda
- Sonneveld Kantoorboekhandel, Kon. Wilhelminaplein 5, Waddinxveen
- Boekhandel Smit, Korte Tiendeweg 19, Gouda
- Boekhandel Samma aan de Turfmarkt 18, Gouda
- Fam. Pronk, Middelweg 36B Moordrecht
- www.stichtingproplan.nl
- www.degouwestem.nl

Nadere informatie over dit Benefietconcert kunt u vinden op zowel de website van het koor www.degouwestem.nl of op www.stichtingproplan.nl

Voor telefonische informatie bel 06 - 24250026 of (0182) 670 167 van Stichting Proplan.